

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 8 MAART 2026 Schrift en Tafel

10.00 uur: ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. Kerk in Actie – Werelddiaconaat Egypte
2. Wijkkas Pauluskerk

WOENSDAG 11 MAART 2026 Biddag

19.30 uur: ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. De Hoop GGZ
2. Wijkkas Pauluskerk

ZONDAG 15 MAART 2026

10.00 uur: ds. S. de Vries, Maarssen

Collecten: 1. Kerk in Actie Werelddiaconaat Moldavië
2. Wijkkas Pauluskerk

ZONDAG 22 MAART 2026

10.00 uur: ds. C. Groenendijk, Maarssen

19.00 uur: Taizéviering

Collecten: 1. Kerk in Actie Burkino Faso
2. Wijkkas Pauluskerk

ZONDAG 29 MAART 2026 Palmпасen

10.00 uur: ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. Stichting Tabitha
2. Wijkkas Pauluskerk

DONDERDAG 2 APRIL 2026 Witte Donderdag

20:00 uur: ds. A.W. Aarnoutse **Schrift en Tafel**

Collecten: 1. Vluchtelingenwerk ZOA

VRIJDAG 3 APRIL 2026 Goede Vrijdag

20:00 uur: ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. Vluchtelingenwerk ZOA

ZATERDAG 4 APRIL 2026 Paasnacht

21.00 uur: ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. Vluchtelingenwerk ZOA

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 8 MAART 2026

10.00 uur: ds. D.M. van der Wel, Zoelen

Collecten: 1. Kerk in Actie Egypte 2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: Kees de Jong 06-44123842

Kinderkerk: Groep 1 t/m 6

WOENSDAG 11 MAART 2026, Biddag, Witte Kerkje

19.30 uur: ds. C. van Zwol, Bunschoten Spakenburg

Collecte: GGZ De Hoop

Autodienst: Fam. Wijnen tel. 0346-261837

ZONDAG 15 MAART 2026

10.00 uur: ds. M. Rodenburg - Splint

Collecten: 1. KIA Moldavië 2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: Jan den Hartog tel. 06-54302974

Kinderkerk: Alle groepen

ZONDAG 22 MAART 2026

10.00 uur: ds. M.F. van Schoonhoven, Nieuw Lekkerland

Collecten: 1. KIA Burkino Faso 2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: Frans Atsma tel. 06-16924549

Kinderkerk: Groep 1 t/m 6

ZONDAG 29 MAART 2026 Palmпасen

10.00 uur: ds. M. Rodenburg - Splint

Collecten: 1. Stichting Tabitha

2. Wijkkas Pieterskerk 3. Renovatie ramen

Autodienst: Kees de Jong 06-44123842

Kinderkerk: Alle groepen

DONDERDAG 2 APRIL 2026 Witte Donderdag

19:30 uur: Vesper door de kerkenraad

Collecte: 1. Vluchtelingenwerk ZOA

Autodienst: Fam. Wijnen tel. 0346-261837

VRIJDAG 3 APRIL 2026 Goede Vrijdag

Heilig Avondmaal, Witte Kerkje

19:30 uur: ds. D. Westerkamp, Houten

Collecten: 1. Vluchtelingenwerk ZOA

Autodienst: Fam. Wijnen tel. 0346-261837

ZATERDAG 4 APRIL 2026 Stille Zaterdag

19:30 uur: vesper door de kerkenraad

Collecte: Vluchtelingenwerk ZOA

Autodienst: Fam. Wijnen tel. 0346-261837

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 6 maart 16.45 uur: ds. A.W. Aarnoutse, H.A.

Vrijdag 13 maart 16.45 uur: hr. H. Vonk

Vrijdag 20 maart 16.45 uur: hr. F. Langelaar

Vrijdag 27 maart 16.45 uur: ds. M. Rodenburg-Splint

Vrijdag 3 april 16.45 uur: hr. J. van Os, Goede Vrijdag

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 4 weken. Kopij inleveren uiterlijk maandag 30 maart voor 18.00 uur.

AGENDA

Dinsdag 10, 17 en 24 maart 18:00 uur:

Sobere maaltijd, Pauluskerk

Dinsdag 10, 17 en 24 maart 19:15 uur:

Oecumenische Vespers in de 40 dagen-tijd, Pauluskerk

Woensdag 11 maart, na de dienst:

Gemeente-avond, Pauluskerk

Woensdag 18 en 25 maart 20:00 uur:

Boekbespreking Virtuoots leven, Pauluskerk

Vrijdag 20 maart 15:30 uur:

Zaaien met kinderen, Pauluskerk

Woensdag 25 maart 10:15 uur:

Kring van leven, Pauluskerk

Zaterdag 28 maart, Fietstocht naar Wilnis

MEDITATIE

Dit jaar vielen het begin van de Veertigdagentijd en het begin van de maand Ramadan samen. Ik had daarover een mooi gesprek met Roekia, onze Marokkaanse hulp. Ik vertelde dat veel christenen op Aswoensdag naar de kerk gaan om eraan herinnerd te worden 'dat wij stof zijn en tot stof teruggaan'. Dat vond ze een heel mooie gedachte. Vasten als bezinning op de kwetsbaarheid van mensen. Maar, zei ze, wij moslims vinden vasten niet alleen verdrietig, maar ook heel mooi, heel leuk. Je komt in de Ramadan dicht bij God omdat je ook veel bidt en uit de koran leest. Voor mij waren haar woorden een extra aansporing om deze Veertigdagentijd ruimte en aandacht vrij te maken voor een dagelijks half uur van gebed en bezinning. Daarbij ga ik naar de bijbel. Elke dag 'ontvang' ik een bijbeltekst van de website Ignatiaans bidden, opgezet door de gemeenschap van de Jezuïeten in Nederland. Een mooie manier om je concreet op een bijbeltekst te richten.

En ik bedenk dat er in mijn jeugd een grote kloof was tussen 'ons' en 'de katholieken' (laat staan de Jezuïeten!). Die kloof had natuurlijk een historische achtergrond: een nare geschiedenis van verkettering, geloofsvervolging, strijd en discriminatie. Maar in onze hedendaagse samenleving is er meer plek voor ontmoeting en erkenning. Toen ik twaalf was nam onze godsdienstleraar ons mee naar de plaatselijke Katholieke kerk, en ik vond dat iets heel bijzonders. Dat pastoor de Rooy zo mooi kon praten over het geloof, en dat de kerk er echt anders uitzag dan bij ons: met een beeld van Maria en veel plek voor het altaar. De huiver voor de

ander die het geloof anders beleeft is minder geworden. Wat blijft is, dat er verschillen zijn en mogen zijn.

Er is nu ook meer ruimte dan vroeger om van elkaar te leren. Zoiets als Aswoensdag had voorheen geen plek in de Protestantse beleving. Maar na al die jaren zat ik Roekia te vertellen over de betekenis ervan. En hoorde ik van haar wat voor haar van betekenis is in haar vasten.

Ik ervaar deze verschuiving als waardevol: je krijgt er iets bij, zonder dat je dat wat voor jou essentieel is hoeft op te geven.

Daardoor aangespoord, keek ik afgelopen week naar een tekst van de Islamitische mysticus Rumi (1207-1273). Hij was afkomstig uit Balkh, in het huidige Afghanistan. In zijn tijd had de streek zwaar te lijden onder Mongoolse aanvallen, en de familie week dan ook uit als vluchtelingen naar de stad Konya in Anatolië. Konya (Iconium) was tot twee eeuwen daarvoor een Romeinse stad geweest, maar door de Seljoekse Turken veroverd. Ook hier dus een geschiedenis die niet fraai is: van verovering, verdringing en uiteindelijk discriminatie van minderheden. Dat neemt niet weg dat ook in deze geschiedenis andere stemmen klonken, van meet af aan. Toen Rumi als 19-jarige in Konya kwam te wonen, en zich verdiepte in de islamitische mystiek, zocht hij vaak het gezelschap van Joodse en christelijke inwoners. Hij leerde veel van hen en hij was ook hun leermeester, zodat moslims, joden en christenen samen de baar droegen bij zijn begrafenis. Het is om de reden van zijn sympathie voor andersgelovigen dat zijn medegelovige moslims hem 'Rumi' begonnen te noemen, wat 'de Romein' betekent.

In 1258 begon hij aan zijn grote werk de Masnavi (spirituele verzen). Daarin geeft hij de mensen een soort zeven-punten-plan dat goed kan dienen voor moslims als leidraad in de Ramadan. Hierbij vergelijkt hij het gedrag van mensen met dat van natuurverschijnselen. Je kunt leren van de natuur.

- Word als stromend water in vrijgevigheid en hulpvaardigheid. Dus zoals water 'vanzelf' stroomt, zo vanzelfsprekend moet je geven zijn.
- Wees als de zon in compassie en mededogen. Zoals de zon niet partijdig is maar voor iedereen straalt, zo zou je mededogen moeten zijn.
- Word als de nacht in het bedekken van andermans tekortkomingen.
- Wees als de dood voor woede en fanatisme. Hier gaat het letterlijk om mensen die zijn overleden: in het licht van de eindigheid van het leven wordt woede en fanatisme een vergeefse poging om grip op het leven te krijgen.
- Word als de aarde in bescheidenheid en nederigheid.
- Wees als de zee in verdraagzaamheid.
- Toon jezelf zoals je bent en wees zoals je jezelf toont.

Ook deze mooie leefregels neem ik mee in mijn contemplatie. Ze in praktijk brengen is niet vanzelfsprekend in deze gepolariseerde wereld, maar elk gesprek dat je nieuwe inzichten geeft brengt je op de weg naar de vrede.



WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: ds M. Rodenburg-Splint
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
email: predikant@pieterskerk.info;
bereikbaar per mail tijdens kantoor-
uren, m.u.v. woensdag;

in geval van crisis bereikbaar op
06 34 93 43 93 (ook whatsapp)

Inlooppreekuur: vrijdagmorgen
tussen 11.00 en 12.00 uur
(consistoriekamer Pieterskerk)

Scriba:

vacant

email: scriba@pieterskerk.info

Ledenadm.:

W. Mur, tel. 266842,

email: noortje-wim.mur@planet.nl

Website:

www.pieterskerk.info

Kerktelefoon:

John van den Bosch,

email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Nu we leven in de 40 dagentijd en leven naar Pasen, staan er weer de volgende diensten voor ons klaar, om deze periode van gedenken, met elkaar te beleven.

Zondag 8 maart gaat ds. D.M. van de Wel uit Zoelen voor.

Woensdag 11 maart biddag voor gewas en arbeid dan gaat ds. C van Zwol uit Bunschoten Spakenburg ons voor in het Witte Kerkje

Zondag 15 maart gaat onze eigen wijkpredikant ds. M. Rodenburg-Splint voor.

Zondag 22 maart gaat ds. M.F. Schoonhoven uit Nieuw Lekkerland ons voor.

Zondag 29 maart gaat onze eigen wijkpredikant ds. M. Rodenburg-Splint voor.

Donderdag 2 april Witte donderdag houden we een vesper in de Pieterskerk

Vrijdag 3 april Goede vrijdag dan gaat ds. D. Westerkamp uit Houten voor en dan vieren we het Heilig Avondmaal gezamenlijk in het Witte Kerkje.

Zaterdag 4 april Stille zaterdag houden we een vesper in de Pieterskerk

Zondag 5 april Pasen dan gaat onze eigen wijkpredikant ds. Rodenburg-Splint voor

Na de diensten ontmoeten wij elkaar graag onder het genot van een kop koffie/thee om te spreken over alles wat ons bezig houdt.

Vanuit de kerkenraad

De kerkenraadsvergadering van 24 februari jl. werd geopend door de voorzitter met een bezinning naar aanleiding van een artikel van Rolie Barth(NGK) in het Nederlands Dagblad. Centraal stond het thema genade: juist in menselijk falen wordt zichtbaar dat wij afhankelijk zijn van onze Schepper, die méér wil zijn dan Schepper alleen en met ons in relatie wil leven. In de vergadering werd teruggeblikt op diverse diensten en

activiteiten: een indrukwekkende belijdenisdienst, waardevolle wijkavonden in West en Zuid, een lange maar bijzondere afscheids- en bevestigingsdienst en de uitvaart van zr. Van der Vaart waarbij de waarneming naar tevredenheid verliep. De beroepingsbrief voor Bertine Oosthoek om ouderling te worden is afgeleverd en in de dienst van 22 februari werd dit ook afgekondigd in de gemeente. Zij heeft nu de tijd dit beroep te overwegen. De kerkenraad hoopt op een positief antwoord. Verder is gesproken over de mogelijkheden van een kerk-app. De kerkenraad staat hier positief tegenover; er wordt onderzocht welke app voordehandliggend zou zijn, en of hiermee ook koppelingen met de website en kerkdienstgemist.nl mogelijk zijn. Voor "Zondag Anders" (op zondag 10 mei in plaats van de reeds gecommuniceerde 17 mei) zijn de voorbereidingen in gang gezet. Het belooft een sprankelende dienst te worden. Binnen het pastoraat is aandacht voor meeleven met gemeenteleden en voor praktische ondersteuning voor wie het moeilijk heeft. Ook de kwetsbare bezetting van organisten wordt besproken, evenals de gezondheid van onze vaste organist Jan Pieter Karman (zie elders in dit Kerknieuws). De samenwerking met de NGK kwam uitgebreid aan de orde, mede naar aanleiding van een gezamenlijke middag op 7 februari waar werd nagedacht over "diaconaat 2.0" evenals de huidige samenwerking. Uitkomsten van deze middag worden binnenkort nabesproken door de beide moderamina. De huidige mate van samenwerken kan wat de kerkenraad betreft gecontinueerd worden. Over het gezamenlijk vieren van het avondmaal op Goede Vrijdag is zorgvuldig gesproken. Gezien de NGK zich uit de gezamenlijke vespers in de Stille Week heeft teruggetrokken door gebrek aan belangstelling van de eigen gemeenteleden, vindt de kerkenraad het waardevol het Avondmaal die week wel samen te blijven vieren. Op de gemeenteavond was een kleine meerderheid voor de terugkeer van het avondmaal naar Goede Vrijdag in plaats van Witte Donderdag. Een andere vraag kwam die avond wel aan het licht. Het verschil in visie op kinderen aan het avondmaal tussen de beide kerken. In de Pieterskerk is het avondmaal opengesteld voor belijdende leden en daarmee niet voor kinderen. Tegelijk kent onze gemeente geen tafelwacht meer of het gebruik voor gasten om een aanbevelingsbrief te overleggen. Dit betekent in de praktijk dat niemand deelname aan het avondmaal ontzegd wordt, mede vanuit de gedachte dat Christus zelf nodigt. In het verleden is wel gezamenlijk avondmaal gevierd met de NGK en is deze vraag over het kinderavondmaal niet naar voren gekomen vanuit onze gemeente. Daar is verandering in gekomen. Uit respect voor verschillen in visie en gevoel van broederschap en eenheid in Christus wil de kerkenraad het gezamenlijke Avondmaal in de Stille Week dit jaar handhaven. Er wordt in algemene zin doorgesproken over de visie op het avondmaal binnen de eigen gemeente: is het een tafel van "zieken en gebrokenen", of een tafel van "heiligen"? Hierover leven verschillende geluiden binnen de kerkenraad en gemeente die uit de Schrift verdedigd

kunnen worden. Ds. Rodenburg heeft te kennen gegeven dat zij in de toekomst niet comfortabel zou zijn voor te gaan in een gezamenlijke avondmaalsdienst met de NGK als er die dienst kinderen aan mogen gaan, gezien er geen helderheid bestaat over de visie van de eigen gemeente. Over dit alles zal moeten worden doorgedacht. Vanuit de kerkrentmeesters wordt gesproken over de grote impact van de overstap naar een nieuw betalingssysteem van het bedrijf achter de QR codes voor de collecten. Hier wordt achter de schermen bijzonder veel tijd in geïnvesteerd, zodat de kerkganger op zondag niets van de overgang hoeft te merken. De vergadering werd besloten en met het thema genade omlijst met het zingen van Liedboek 423: "Ach blijf met Uw genade, Heer Jezus ons nabij."

ds. Rodenburg (tijdelijk notulist KR)

NB: besloten is de gemeentemiddag van zondag 15 maart te verschuiven. Datum wordt t.z.t. bekend gemaakt.

In verband met de privacy is de informatie die hieronder moet staan niet online via internet beschikbaar (zie het gedrukte nummer van Kerknieuws)

Uit de gemeente

Janneke en Frans Vonk (Rietland 9, 3621GZ Breukelen) zijn dankbaar voor de vele blijken van medeleven die zij mochten ontvangen vanuit de beide kerken. Het is gebleken dat Janneke een zeldzame vorm van kanker heeft, gevolg van het gegeven dat zij DES-dochter is. Alle kaarten, telefoontjes, appjes, bezoeken, bloemen.. ze werden er stil van. In de afgelopen tijd hebben zij bemerkt dat zij gedragen werden door het gebed van mensen om hen heen. Laten we voor hen blijven bidden nu er een periode volgt van bestralingen en chemo. Bidden om wijsheid voor de artsen, veerkracht en heling van het lichaam en de troostende nabijheid van onze Heer. Hij geeft kracht in deze moeilijke omstandigheden. Hoe de toekomst er uit gaat zien is ongewis, maar we mogen geloven dat Hij hen ook door diepe dalen nabij zal zijn.

Onlangs overleed de vader van Joke van der Dussen (Looijersdijk 29, 3621 WK Breukelen). Het was ondanks de omstandigheden toch onverwachts en het gemis is groot. We denken aan de familie Van der Dussen in deze moeilijke periode van rouw en alles wat op hen afkomt, en bidden om de troost van God onze Vader.

We denken ook aan hen die niet in Kerknieuws staan, maar waarvan we weten dat ze het moeilijk hebben. Draag hen op in uw gebeden, opdat ze voelen dat God dichtbij is.

Gedachtenisboom

Zoals u eerder heeft kunnen vernemen is Jan Korver bezig met de vormgeving van een gedenkplek voor de overledenen van onze gemeente. We zijn Jan dankbaar voor zijn kunde en creativiteit, en bereidheid deze plek te realiseren. De gedenkplek zal zich in de zijkapel van het middenschip van de kerk bevinden. De levensboom uit het paradijs zal worden verbeeld. Bij deze boom zullen witte stenen geplaatst worden met de naam van wie ons

ontvallen zijn, als vruchten van de boom. Zo herinneren we ons de namen. Deze witte stenen verwijzen daarnaast naar Openbaring 2:17, waar we de bijzondere tekst vinden dat eens, op een dag, de Heer aan wie overwint een steen zal geven met een nieuwe naam. Bij een afkondiging van overlijden voorafgaand aan de voorbeden zal de ouderling de steen in de kapel plaatsen. De steen kan de familie in ontvangst nemen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De Bijbel leert dat wie in de Heer gelooft en Hem aanvaardt, het eeuwige leven zal ontvangen. Ook geloven we dat er een dag zal komen dat er geen rouw meer zal zijn, geen jammerklacht, geen pijn en wie ons zijn voorgegaan op zullen staan tot nieuw leven. Met die troostende gedachte in het achterhoofd, zijn we voornemens de gedenkplek met Pasen in gebruik te nemen: het feest van de Opstanding van Jezus. Zijn overwinning op de dood maakt ons leven mogelijk.

ds. Rodenburg

Update beroepingswerk Witte Kerkje

Op 8 februari jl. is er na de zondagsdienst een beroepingsvergadering geweest. De voorzitter van de beroepingscommissie heeft de werkzaamheden en het advies van de commissie toegelicht, nl. dat de beroepingscommissie de kerkenraad unaniem adviseert om de gemeente voor te stellen een beroep uit te brengen op proponent Johannes van der Heide uit Nieuwegein, voor een aanstelling van 0,8 fte. De uitkomst van de beroepingsvergadering was eveneens dit beroep uit te brengen zodra dit mogelijk is. Verwacht wordt nu dat in de week van 2 maart de beroepingsbrief overhandigd kan worden. Als beginnend predikant heeft hij vervolgens zes weken de tijd om te beslissen. Mocht hij het beroep aanvaarden, dan is het niet ondenkbaar dat onze broeders en zusters uit het Witte Kerkje rond de zomervakantie een nieuwe herder en leraar mogen verwelkomen. Wat een zegen zou dat zijn! Wij hopen en bidden dat het zo mag geschieden, en we hen op korte termijn te mogen feliciteren met hun nieuwe predikant!

ds. Rodenburg

Nieuwe kerk in de Bovenkamer

Sinds kort is er een nieuwe kerk gestart in de Bovenkamer genaamd "R5 Church". Deze naam staat voor "Revive 5", en doelt op een herleving of opwekking van geloof door middel van onder meer discipelschap. De kerk is ontstaan vanuit een Bijbelschool in Amsterdam geleid door ds. Ben Verboom en Dorien Verboom. De website noemt dat het doorlopen van de vijf bedieningen van Jezus (evangelist, herder, leraar, profeet, apostel) helpt om de "volle Jezus" te zien. De kerk wil het geloof graag uitdragen, en zal iedere laatste vrijdagmiddag van de maand evangeliseren op de markt en rondom de Pieterskerk. Zo geven zij op hun manier gehoor aan de grote opdracht die Jezus aan zijn volgelingen gaf en ook voor ons geldt: Zijn goede boodschap aan iedereen bekend te maken (Mat. 28:19) Laten we bidden dat zij met behulp van Gods Geest de harten van mensen zullen bereiken, wat dat is een eeuwig goed!

ds. Rodenburg

In memoriam

Johanna van der Vaart-Kostman werd geboren op 6 januari 1929 in Wilnis. Ze groeide op als oudste dochter in een gezin met 1 zus en 4 broers. Na de huishoudschool kreeg An een 'dienstje', *tegenwoordig zou dat gezinshulp zijn*, in Uithoorn. An trouwde in 1954 met Jan van der Vaart uit Breukelen, waar ze ook gingen wonen.

De huwelijkstekst was; 'Onze ziel verwacht de Here, Hij is onze hulp en Schild', Psalm 33.

Er werden 2 zonen geboren, Jan en Gijs. An kon moeilijk stil zitten, sloot zich aan bij het Rode Kruis, deed vrijwilligerswerk en ging werken in verzorgingshuis 'de Aa'. Toen de gezondheid van haar man Jan slechter werd en hulp van An nodig had, was An daarnaast ook nog altijd bereid de helpende hand te bieden waar het bij anderen ook nodig was. Zorgen voor de ander was de 'rode draad' in haar leven. Vanuit 'de Aa' was inmiddels met 2 collega's een dierbare vriendschap ontstaan waar lief en leed mee gedeeld werd. Jan en An genoten van Frans en Grietje die in Harmelen woonden en een grote tuin hadden. Ook daar vond An het heerlijk om in de tuin te werken.

In 2008 overleed haar man, een groot gemis. Waar ze kon bleef ze 'helpen', elke zondag naar de kerk, een klusje, een bezoekje en, de prachtigste kerstkaarten werden gemaakt. Verschillende gemeenteleden hebben vast en zeker wel eens een kaart ontvangen!

An was dankbaar voor haar hoge leeftijd maar vond het soms ook moeilijk, haar ogen werden slecht, kaarten maken ging niet meer en aanvaarden dat ze zelf hulp nodig had was wel heel zwaar, ze deed het nog zo graag allemaal zelf. Haar wereld werd kleiner maar haar dankbaarheid bleef groot.

Dankbaar was ze dat ze, toen naar de kerk gaan niet meer ging, elke zondag thuis de kerkdienst toch kon mee-beleven. Het medeleven vanuit de gemeente een kaartje, bezoekjes, het voorlezen van kerknieuws.

An heeft in haar lange leven met God geleefd, in de kerk, een geliefde plek van An, maar ook als ze thuis in haar stoel voor het raam zat, mocht ze troost en hoop ervaren. Na een kort ziekbed is An op 11 februari rustig overleden.

Het huwelijk van Jan en An begon in 1954 met psalm 33; 'Onze ziel verwacht de Here, Hij is onze hulp en Schild', het was de leidraad, gaf steun en troost in hun beider leven. Het leven van An heeft vreugde maar ook verdriet gekend. Daarin kon ze, en zeker na het overlijden van Jan, verder omdat ze zich gedragen voelde door haar hemelse Vader.

De dienst van Woord en Gebed voorafgaand aan de begrafenis op 19 februari stond in het teken van Psalm 33: 'God U kent mij'.

Met het geloof en vertrouwen dat ze nu thuis gekomen is hebben we Johanna van der Vaart-Kostman uit handen gegeven en aan God's handen toevertrouwd, voor altijd, met de bede van één van haar lievelingsliederen;

'U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.'

Dita van Muiswinkel - Oussoren

Dank

Beste broeders en zusters,

Bij deze willen we jullie heel hartelijk bedanken voor de vele blijken van medeleven in de vorm van kaarten, telefoontjes, mailtjes, appjes, bezoekjes en bloemen. Het deed ons heel erg goed en we werden er stil van.

Ook werden we gedragen door het gebed van velen om ons heen en we ervaren daarin de kracht van de kerkelijke gemeenschap.

Graag hadden we iedereen persoonlijk willen bedanken, maar dat is nu helaas niet mogelijk.

Nu er binnenkort een periode volgt van bestralingen en chemo bidden we om wijsheid voor de artsen, genezing en nabijheid van onze hemelse Vader. Hij geeft kracht en troost in deze moeilijke omstandigheden. Hoe de toekomst er uit gaat zien weten we niet, maar we mogen geloven dat Hij ons ook door diepe dalen nabij zal zijn.

Nog even over deze zeldzame vorm van kanker: De oorzaak hiervan is dat ik DES-dochter ben en nu nog steeds de gevolgen hiervan ondervind.

Een liefdevolle groet van Frans en Janneke Vonk



WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Scriba:

Predikant: ds A.W. Aarnoutse,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen,
0346 249878 of 06 20024393,
ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

Contact pastoraat: Henk Bomas,
Schepersweg 202, 3621 JR
Breukelen, tel. 06 83602282,
hcbomas.1@kpnmail.nl

vacant

scriba@pauluskerkbreukelen.nl
Kerkelijk bureau: H. de Kruijff, tel. 06 23700853
ledenadministratie@pauluskerk
breukelen.nl

Website:

pauluskerkbreukelen.nl

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Vieren

Zondagmorgen 8 maart, in de traditie 'Oculi' – 'ogen' genaamd, naar Psalm 25, vieren we Schrift en Tafel en lezen we uit Exodus 17 en uit Johannes 4. Het gaat over

water als levensbron, water uit de rots ... en water uit de Jakobsbron. Jezus zegt: 'het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft....' (4: 14). Het is ook het verhaal van de vrouw, die eerst niet begrijpt, en dan wel. Steeds stijgt het geloofs niveau in het Johannesevangelie naar een mystieke hoogte die het gewone overstijgt. Eeuwig leven, dat is een leven in het licht zonder einde – 'world without end'. Ria Borkent dichtte een prachtig lied bij dit evangelie, LB 188. De Cantorij verleent medewerking aan deze dienst.

Woensdagavond 11 maart vieren we de Bidstond voor Gewas en Arbeid. We horen uit het Evangelie volgens Matteüs 6 bemoedigende woorden – *zoek eerst het koninkrijk van God*. We zullen bidden om groeiend verlangen naar alles wat het leven glans geeft: waarden als humaniteit, mededogen, ontferming, om geloof als Tegenwicht tegen de donkere zwaartekracht van afgunst en haat, wantrouwen en discriminatie. Natuurlijk zijn we in dit alles volledig betrokken, in het persoonlijke leven en in ons werk, ook ons vrijwilligerswerk. Dat er zegen op onze inspanningen rusten mag! De viering begint om 19.30 uur. Pieter Kaars zal ons zingen begeleiden.

Zondag 15 maart – *laetare*, verheug u! naar Jesaja 66: 10 – hoopt ds. Sytze de Vries bij ons voor te gaan. Een goede en oude bekende, we zullen graag weer naar hem luisteren. En op zondag 22 maart – *judica*, doe mij recht, o God, naar Psalm 43 – verwelkomen we Corinne Groenendijk uit Maarssen. Zo draagt iedere zondag een eigen karakter en klinkt langs deze weg de eeuwenoude traditie van de kerk opnieuw in een zo onrustige wereld.

In de oecumenische vespers op dinsdagavond worden steeds bijbelse verhalen gelezen over *krachtige vrouwen*. Dat zijn er veel meer dan we denken ... en dat is maar goed ook als tegenwicht tegen altijd weer die dominerende heren die wapens willen hanteren.

De Indiase artieste Lucy D'Souza liet zich voor deze hongerdoek inspireren door drie oudtestamentische en drie nieuwtestamentische vrouwenverhalen. Het zijn telkens verhalen van vrouwen die zich inzetten voor een betere samenleving, voor het Rijk Gods op deze wereld. Zij wijzen ons de weg naar gerechtigheid, naastenliefde en vrede; zij gaan de strijd aan tegen onderdrukking, onrecht en racisme; zij kiezen voor de armen en degenen die gevaar en risico lopen in deze wereld. Zij vinden daartoe de kracht in zichzelf en in meditatie.

Meditatief in de veertig dagen

Discipline is een goede waarde die beoefend moet worden. Olga Leever en collega Idelette Otten schreven een toegankelijk boekje *Vasten. De kunst van het geven en loslaten* (2015). Het is voor mij houvast in deze periode, steeds een stukje lezen en mijmeren. Het is sowieso een vreemd jaar, met nu alle kinderen de deur uit ... een nieuwe dynamiek die wat aan vroeger doet denken.

De Aswoensdagviering was het begin van de 'cursus'

naar Pasen toe (Willem Barnard): 'keer terug naar Mij', klonk uit Joël 2: 12-19. Tijd dus, om je bezig te houden met vragen van eenvoud: hoe ben ik gehecht aan dit leven? Hoe ben ik verbonden met anderen? Hoe draag ik bij aan vrede in de wereld, aan verzoening? Wat mag ik doen, wat zal ik laten? ... Ik probeer minder te kopen, minder te gebruiken, minder te nuttigen, meer op te ruimen (de straten van Breukelen zijn zó rommelig... nog niet op zijn 'Paasbest'). Een tijd van leven.

Ds. Bram-Willem Aarnoutse

In herinnering Ezou Jakobus Bernardus

Ambon, 22 april 1928 – Breukelen, 6 februari 2026

Wij gedenken ons gemeentelid Bob (E.J.) Bernardus, hij overleed in de leeftijd van 97 jaar. Thuis, zoals hij de laatste jaren woonde bij Raymond en Mina. Sinds 17 augustus 2021 was hij weduwnaar van Maria Bernardus-Heidemans, geboren Talakua, met wie hij een mooi gezin stichtte. Grace, Kitty, Shirley en Raymond werden aan hun liefde toevertrouwd. Er kwamen partners en vijf kleinkinderen en acht achterkleinkinderen.

Bob was werkzaam als ziekenverzorger bij de Koninklijke Marine. Eerst in Nederlands-Indië, later maakte hij de keuze om naar Nederland te gaan. Voorschoten, Den Helder, Aruba, Breukelen, zo ging zijn weg. In de troostdienst op vrijdagavond 13 februari werden al vele goede herinneringen gedeeld, door Raymond en anderen. Op zaterdag 14 februari namen we in de Pauluskerk afscheid van Bob, opnieuw met dierbare verhalen door Grace, Shirley en ook kleindochter Lazora. Dankbare verhalen over liefdevolle zorg, vitaminepilletjes, maar ook een goed gesprek als er een sollicitatie aan kwam. In dit alles vormde het geloof, dat dagelijks tijd kreeg, een bron van rust en overgave. We zongen 'Iring dikau saja Tuhan': 'alleen U wil ik eren' en lazen uit Kolossenzen 3: 12-17 'wees ook dankbaar'.

Het Marine Uitvaartteam bewees militaire eer, de vlag en regalia werden overhandigd aan de familie. Ook veteranen van de St. Molukkers bij de Krijgsmacht waren respectvol betrokken met een erewacht. Wij gedenken Bob Bernardus met liefde en genegenheid – *'kenang kenangan'* – en wensen de familie de zegen van Gods nabijheid.

Pastoraal meeleven

Jannie van Nimwegen-Reemst keerde weer terug naar huis (Van Couwenhovenstraat 17, 3621 CC), na een operatie aan het hoofd en een week revalidatie in Zeist. Een spannende tijd toch, om weer vertrouwen te vinden. Maar, fijn om weer thuis te kunnen zijn, met de nodige hulp.

Nico Karssemeijer (Oukoop 32, 3626 AX N. ter Aa) herstelt thuis van een openhart-operatie, dat vraagt veel geduld en kracht. Ook Marja was even in het ziekenhuis vanwege een kleine complicatie. Het is even niet anders, maar hopelijk mag het iedere dag even wat beter gaan. En het is natuurlijk aangenaam als de zon weer gaat schijnen.

Foke Oudhof-Boukes (Vondelstraat 77, 3601 EX

Maarssen) verblijft nog in het ziekenhuis vanwege lage nierwaardes. De omkeer lijkt gemaakt, langzaam wat beter maar herstel heeft zo zijn tijd nodig. We wachten het met u en jullie af...

Zo op de rand van winter en lente kan de voorjaarsmoetheid even toeslaan ... ik wens een ieder die ziek is, piekert en tobt kracht en moed toe. Laat de boodschap van Pasen – *inkeer, omkeer en opstanding* – u allen bemoedigen.

Ds. Bram-Willem Aarnoutse

Wandelen

Op woensdag 1 april om 10 uur verzamelen we weer bij het Bonifatiushuis voor een prettige wandeling. Een leuke datum om eens aan te sluiten, lijkt me zo? Van harte welkom, goed voor de bloedsomloop en de geest!

Weg van leven

Een seizoen ontmoeting rondom bijbelse teksten en bespiegelingen sluiten we op 25 maart af. Het thema van deze keer zal zijn 'Liefhebben', naar 1 Korinte 13, het 'Hooglied van de liefde'. Daarbij opgemerkt, dat Paulus hier denkt aan de onderlinge band in de gemeente. Een band, die steeds opnieuw voeding nodig heeft. We beginnen als altijd om 10.15u., en sluiten af om 11.30 u. Dank voor ieders bijdrage, en tot dan.

Ds. Bram-Willem Aarnoutse

Zonnebloemen zaaien ...

Op vrijdag 20 maart om 15.30 u. zijn kinderen welkom in de Pauluskerk om zonnebloemen te zaaien. Een voor jezelf en een voor een ander. Aarde scheppen, potjes vullen, zaaien, water geven en verzorgen (slakken weghouden). Zo groeit de zonnebloem, wortelen naar beneden, bloeien naar boven. Zo groeit de hoop. Je kunt het ook zien als verbeelding van de geloofsweg van Jezus, die zichzelf gaf en zaaien liet in de aarde om in meerdere glorie op te staan (Johannes 12: 24). Natuurlijk zijn vrienden en vriendinnen welkom! Er is ruimte genoeg (wij hebben immers zalen 'six – seven')!

Boekbespreking: *Virtuoos leven* van dr. Ariaan Baan

In januari '25 verscheen *Virtuoos leven. Zeven deugden om goed te leven in een doorgedraaide wereld* van studievriend dr. Ariaan Baan. Baan promoveerde in 2010 op een onderzoek naar de 'theologie van het getuigenis' van Amerikaanse theoloog Stanley Hauerwas.

Virtuoos leven is een meeslepend betoog over zeven theologische en filosofische deugden als houvast in een doorgedraaide wereld. Baan gelooft dat de zeven deugden stabiliteit kunnen bieden in deze hectische tijd. Hoe blijf je staande? Hoe blijf je trouw aan God en je naasten? Als je oprecht en waarachtig wil leven in deze soms ongenadige wereld heb je innerlijke stabiliteit nodig.

Dit boek behandelt achtereenvolgens de theologische deugden geloof, hoop en liefde en de filosofische deugden verstandigheid, rechtvaardigheid, matigheid en dapperheid. Baan beschouwt de zeven deugden als

geschenken van God, met behulp waarvan je een goed leven kunt leiden, virtuoos zelfs.

We lezen het boek samen (gedeeltes) op woensdag 4, 18 en 25 maart, in zaal 7 van 20 – 21.30u.

Aanmelding en nadere informatie bij ds. Bram-Willem Aarnoutse.

Bericht van de kerkenraad

Op 26 februari j.l. was er een kerkenraadsvergadering. Een aantal zaken stonden op de agenda:

Op 19 april a.s. nemen Marielle de Jong – Vijn en Henk Bomas in de dienst afscheid uit het ambt. Daar zullen we in en na de dienst bij stilstaan. Joke Suitela en Joukje van de Velde worden in dezelfde dienst herbevestigd. Wij zijn verheugd dat er ook een nieuwe kerkrentmeester zal toetreden tot het college van kerkrentmeesters: Joop den Besten. En dat Hillegonda Ploeger pastoraal bezoeker wordt. Ook zij zullen in deze dienst bevestigd worden. Dat is fijn nieuws!

De kerkenraad loopt wel terug in aantal ambtsdragers. We gaan terug naar 10 kerkenraadsleden. Bovendien zijn er 3 kerkenraadsleden waarvan de termijn in september afloopt en waarvan we nu nog niet weten of zij herbevestigd willen worden. Het kan allemaal nog net, maar het betekent ook dat niet alle ambten te vervullen zijn. Overweegt u de kerkenraad te komen versterken? Neem dan contact op met uw voorzitter (ondergetekende).

De kerkenraad heeft ook gesproken over het jaarprogramma en alle activiteiten die we de laatste jaren gewoon waren te organiseren. Dat gaat helaas niet meer met steeds minder (te weinig) mensen. Daarom zal de kerkenraad binnenkort een ochtend met elkaar spreken over onze kerntaken, over wat we moeten hebben ("must have") om Pauluskerk te kunnen zijn en over wat we zouden willen doen ("nice to have") maar mogelijk niet meer kunnen waarmaken. De "last", ook die van de leuke dingen, steunt op te weinig schouders. Na deze kerkenraadsochtend wordt een bijeenkomst gepland waar u, als gemeentelid, met ons mee kunt praten over dit onderwerp.

Op 11 maart is er, na de dienst voor biddag, een korte gemeenteavond. Daarin staan we stil bij de opbrengst van de actie Kerkbalans, de vacatures en de verbouwing van de keuken, toiletten en zaal 7. We hopen u allen daar te zien!

Tot slot: dankzij een aantal mensen wordt de verbouwing van de keuken, toiletten en zaal 7 prachtig! Ik wil (alvast) Hans Schriever, Kees Andreae, Wim van Voskuilen en Herman Hoogendoorn ontzettend bedanken! Er hebben meer mensen geholpen, maar zij waren bijzonder veel dagen in de kerk aan het slopen en opbouwen. Grote Klasse! En zeer veel dank!

Hetty Veneklaas, voorzitter en scriba a.i. (06-18993106, voorzitter@pauluskerkbreukelen.nl)

Geloof in beeld bij de 12+ en kindernevendienst

Vanaf 8 maart gaan we in een aantal weken ons geloof in beeld brengen. Onder leiding van schilderes Heinie de Kruijff leren de kinderen en jongeren technische

vaardigheden om hun beeld van geloof, hoop en liefde vorm te geven in een schilderij!

Kom je ook schilderen? We kijken er naar uit!

Het is voor alle kinderen van 4-18 jaar. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee

Kindernevendienst- en 12+ leiding

Dank

Hartelijk dank aan alle lieve mensen van de Pauluskerk waarvan ik de afgelopen tijd, kaarten en bezoeken mocht ontvangen.

Mijn gezondheid is momenteel aardig goed maar grote gezelschappen zijn voor mij moeilijk, vanwege mijn gehoor. Helaas is het daarom ook lastig om de kerkdiensten en de weeksluitingen in De Aa te volgen. Daarom wordt mijn wereldje steeds kleiner. Maar u bent altijd hartelijk welkom !!

Een hartelijke groet van Rita Groenberg
De AA 359

DIACONIE

Diaconie collecte 8 maart Kerk in Actie – Werelddiaconaat Egypte

Kansen voor meisjes in achterstandswijken in Egypte



In kwetsbare wijken van Caïro groeien meisjes vaak op in onveilige omstandigheden. School stopt te vroeg, ze maken huiselijk geweld mee, worden ingezet voor kinderarbeid of gedwongen te trouwen. Het *You are Beautiful*-project van Kerk in Actie ondersteunt hen met onderwijs, medische zorg en bescherming, terwijl ouders leren over de rechten en mogelijkheden van hun dochters. Zo kunnen meisjes hun zelfvertrouwen versterken en hun toekomst veranderen. Voor de Egyptische Yasmin maakte het project het verschil. Toen haar vader vond dat school genoeg was, wilde zij verder leren. Het team ging met hem in gesprek, en inmiddels zit Yasmin op de middelbare school. “Eerst voelde ik me onzeker en onbegrepen. Maar bij het project geloven ze in mij. Ze gaven me bijles én mijn zelfvertrouwen terug. Laatst zei ik tegen mijn leraar: ‘Jullie zijn de reden dat ik nu met vertrouwen naar school ga.’” Het project helpt meisjes niet alleen nu, maar geeft hun ook de kans later een zelfstandige rol in de samenleving te vervullen. Steun dit werk via het programma Werelddiaconaat van Kerk in Actie.

Lees meer op kerkinactie.nl/meisjesegypte

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

Diaconie collecte 11 maart Biddag - De Hoop GGZ



De Hoop ggz biedt hulp bij zowel milde problematiek als bij ernstige problematiek. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. Omdat ieder mens anders is, zoeken we in overleg met jou welke hulp het beste bij jouw hulpvraag past. In de vorm van therapeutische gesprekken, medicatie of een combinatie daarvan. In individuele gesprekken, samen met je partner of gezin, of in een groep. We zoeken naar wat nodig is om herstel te vinden. Naast behandeling kan het dan soms juist ook gaan om hulp bij het weer aan het werk gaan, begeleiding in je thuissituatie, hulp bij het vinden van lotgenotencontact of pastorale hulp bij levensvragen. Met de collecte willen we het werk van De Hoop ondersteunen. Van harte aanbevolen.

Diaconie collecte 15 maart Kerk in Actie – Werelddiaconaat Moldavië

Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië



Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben.

De christelijke organisatie Bethania vangt deze kwetsbare kinderen na schooltijd op in twee opvangcentra. Ze krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche.

Met je bijdrage aan de collecte steun je het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals de hulp aan

kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië. Lees meer op kerkinactie.nl/opvangmoldavie
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Diaconie collecte 22 maart Kerk in Actie – Werelddiaconaat Burkina Faso

Meer voedsel en inkomen voor boerengezinnen in Burkina Faso



In Burkina Faso leeft 90 procent van de bevolking van de landbouw. Ieder gezin verbouwt groenten op een eigen stukje grond. Door onvoorspelbare regenval en droogte mislukken oogsten in deze Sahelregio regelmatig. Dan is er te weinig te eten. Boerinnen en boeren leren gewassen verbouwen die goed tegen droogte kunnen. Als ze zorgvuldig omgaan met de vruchtbaarheid van de bodem verbetert de oogst en kunnen ze erosie tegengaan. Waar het grondwater niet te diep zit, wordt een put geslagen. Zo is er genoeg water voor de groenten. Boeren en boerinnen leren compost maken van gras en mest van hun geiten, ezels en koeien, die ze verrijken met kalk en fosfaat. Ook leren ze hoe ze ziekten en plagen kunnen bestrijden en krijgen ze informatie over gezonde voeding. Vrouwen vormen spaargroepen waarin ze samen geld sparen en om beurten kunnen investeren, bijvoorbeeld in een eigen bedrijfje. Door extra inkomsten hebben ze een buffer achter de hand als de oogst eens tegenvalt. Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat het landbouwwerk van organisaties in Burkina Faso en waar ook ter wereld. Bedankt voor je bijdrage in de collecte.

Diaconie collecte 29 maart Palmpasen

Diaconaal jaarproject St. Tabitha

TABITHA  **NEDERLAND**
Humanitaire & Sociale Projecten

Deze zondag collecteert de Diaconie weer voor het jaarproject van Stichting Tabitha Nederland. De vorige keer mochten we u iets vertellen over het Ouderen Centrum in Roman, waar we ook aandacht besteed hebben aan het project "Bridge between Generations. Zo was er afgelopen week ook weer een bijeenkomst,

waar de ouderen samen met de kinderen aandacht hebben besteed aan Baba Marta. De meesten zullen zich afvragen "wat betekend dit?" Ik zal het u uitleggen. Baba Marta (Bulgaars : Баба Марта, "Oma maart") is de naam van een mythische figuur die het einde van de koude winter en het begin van de lente brengt. Haar feestdag met de zelfde naam wordt gevierd in Bulgarije op 1 maart met het weggeven van een martenitsa aan vrienden en het dragen van een martenitsa.



De traditie van het geven van een martenitsa aan vrienden, rood-wit verweven draden, brengt gezondheid en geluk tijdens het jaar en is een herinnering dat de lente er weer aan komt.

In het ouderen centrum wordt er samen met de kinderen martenitsa gemaakt. Op de foto links, baba Mariana, op de rechte foto Asja.

"Martenitsa" zijn symbolen, rood en wit gekleurde banden of beeldjes die gezondheid en geluk brengen en je tegen kwade geesten kunnen beschermen. Ze worden weggegeven aan vrienden en familie en worden gedragen rond de pols of op kleding. In de kleine dorpjes in de bergen versieren de mensen hun huizen, kinderen en huisdieren hiermee.

De witte kleur symboliseert de man. Later, onder invloed van het christendom geeft het de integriteit en maagdelijkheid aan- het wit is de kleur van Christus. Rood is de vrouw en gezondheid: het is een teken van het bloed, de conceptie en geboorte. In de oudheid was de trouwjurk rood. De martenitsa komt voor in alle vormen en maten. Kinderen krijgen gewoonlijk de meeste martenitsa.



Mensen dragen martenitsa voor een bepaalde periode, tot

de eerste tekenen van de lente - bloeiende bomen of tot het voorjaar wanneer vogels zoals ooievaars, zwaluwen of kraanvogels terugkeren. Sommige mensen binden hun martenitsa aan een boom, anderen plaatsen het onder een rots en op basis van wat ze de volgende ochtend vinden, raden ze of het een goed jaar zal worden. Zelfs in Sofia is het niet te ontgaan, dat het weer 1 maart is, de bomen kleuren weer wit en rood.

Men denkt dat de martenitsa traditie geïnspireerd is door de Bulgaarse eerste Khan Asparuh, (stichter van het eerste Bulgaarse rijk, overleed in het jaar 700/701) die een wit touwtje stuurde naar zijn vrouw om haar te vertellen dat hij het gevecht overleefd had.

Tot zover de uitleg van de martenitsa. We hopen u een volgende keer weer iets bijzonder te vertellen over Bulgarije en de baba's.

Ik wens u veel leesplezier, Riens Boiten

Diaconale collecten Stille week 2, 3 en 4 april ZOA



In de Stille Week voor Pasen collecteren we op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag voor het werk van ZOA.

5 tips om bewogen te blijven

in een wereld vol crisis

Het nieuws over oorlogen en rampen is dagelijks aanwezig. Beelden volgen elkaar snel op en nieuwe crises dienen zich aan. Veel mensen merken dat ze sneller wegglikken of wegzappen. Niet omdat het hen niets kan schelen, maar omdat het soms te veel wordt. Hoe blijf je dan toch bewogen? Hoe zorg je dat je je niet afsluit, maar ook niet overspoeld raakt? Hieronder vijf praktische tips.

1. Kies bewust hoeveel nieuws je leest

De hele dag door nieuwsberichten lezen of beelden bekijken kan onrustig maken. Het helpt om vaste momenten te kiezen waarop je het nieuws volgt, in plaats van voortdurend te scrollen. Zo blijf je geïnformeerd, zonder dat het je dag overneemt. Vraag jezelf af: helpt dit mij om betrokken te blijven, of raak ik er vooral door uitgeput?

2. Richt je betrokkenheid

Grote cijfers en wereldwijde statistieken kunnen afstand creëren. Kies daarom bewust waar je je aandacht op richt. Dat kan een land zijn, een thema of een organisatie. Door niet alles tegelijk binnen te laten, voorkom je dat je afhaakt.

3. Praat erover

Als het nieuws je raakt, kan het helpen om er met anderen over te praten. Dat kan thuis zijn, met vrienden of in de kerk. Door hardop te zeggen wat je bezighoudt, blijft het niet alleen iets wat je in je hoofd meedraagt. Misschien merk je dat anderen dezelfde vragen hebben. Of dat jullie samen kunnen nadenken over wat je kunt doen. Zo blijf je betrokken, zonder dat je alles alleen hoeft te dragen.

4. Breng het in gebed

Voel je je machteloos bij wat er gebeurt in de wereld?

Breng het in gebed bij God. Bid voor vrede, voor bescherming en voor mensen die alles zijn kwijtgeraakt. Zo blijft betrokkenheid meer dan alleen meelevens op afstand.

5. Kom in actie

Betrokkenheid krijgt betekenis als je er iets mee doet. En dat hoeft niet groot te zijn. Bid voor een land dat je raakt. Geef aan een doel dat je na aan het hart ligt. Of help bijvoorbeeld mee met de ZOA-collecte. Al die kleine stappen samen maken een wereld van verschil!

De collecte van harte bij u aanbevolen.

Diaconale maaltijd voor Stichting Tabitha, Bulgarije

Op vrijdagavond 24 april a.s. organiseert de Diaconie van de Protestantse Wijkgemeente Breukelen weer een Diaconale maaltijd, dus zet deze datum alvast in uw agenda. De maaltijd is dit keer voor ons jaarproject 'Stichting Tabitha', waarbij wij het Baba project in Roman, Bulgarije ondersteunen. De opbrengst van de maaltijd gaat geheel naar dit jaarproject.

De Diaconie verzorgt het buffet, dat zal bestaan uit authentieke Bulgaarse gerechten. Ook voor Bulgaarse wijn zal worden gezorgd en wij proberen een Bulgaarse dansgroep uit te nodigen, ook zal iemand meer vertellen over Bulgarije.

De avond zal plaatsvinden in de Pauluskerk. De intekenlijsten komen in April in de kerken te liggen en nadere informatie volgt in het volgende Kerknieuws.

De Diaconie

Zomerkamp Stichting Tabitha, Bulgarije

Van 25 juli t/m 8 augustus 2026 wordt er een zomerkamp georganiseerd door de Stichting Tabitha bij een kindertehuis in Roman, Bulgarije.

Tijdens de zomerkampen wordt er recreatiewerk gedaan met de kinderen, zoals knutselwerkjes, sport- en spelactiviteiten, een dagje zwembad en schminken, en pakken we een klusproject op, zoals het schilderen van de kamers of het opknappen van de speeltoestellen. Om het zomerkamp te financieren organiseren we verschillende acties en vragen we een eigen bijdrage.

De leeftijd van de jongeren, die meegaan zijn meestal vanaf 17/18 jaar tot ca. 25 jaar,

vaak studenten, van HBO en MBO niveau. De leiding van het zomerkamp is in handen van een bestuurslid van de Stichting Tabitha, iemand die al 4 keer is mee geweest en al vaker de leiding heeft gehad.

Het zomerkamp is gepland van 25 juli t/m 8 augustus. De eigen bijdrage is op € 600,00 gesteld. Daarvoor krijgt men vrij verblijf, eten en het vliegticket. Houdt ook rekening met wat extra kosten voor eigen maaltijden, zakgeld etc.

Meer informatie over het werk van de Stichting Tabitha is te vinden op de website van de Stichting Tabitha: <https://tabithanederland.nl>

Mocht je interesse hebben om mee te gaan, neem dan contact op met Ronald Tange, e-mail: ronald.tange@kpnmail.nl

De Diaconie

KERKRENTMEESTERS

Kerkbalans opbrengst 2025 en toezeggingen 2026: de actuele status

We willen iedereen danken die heeft bijgedragen aan kerkbalans en vrijwilligerswerk voor de kerk.

Een korte achtergrond treft u hierna om enige financieel organisatorische duidelijkheid te geven. Zoals u wellicht weet bestaat de Protestantse kerk Breukelen uit drie 'geldpotten': de wijkgemeenten Pauluskerk, wijkgemeente Pieterskerk en de centrale kas.



Geef vandaag voor de kerk van morgen

In de twee wijkgemeenten worden alle kerkelijke activiteiten georganiseerd en gefinancierd: pastoraat, (gast-) predikanten, organisten, activiteiten etc.. Deze zaken worden gefinancierd vanuit de wijkopbrengst die via Kerkbalans wordt ingelegd door u via kerkbalans en o.a. collecten, legaten. Dit wordt ook wel het 'levend geld' genoemd. In de centrale kas worden de verantwoord/beheerd de bezittingen zoals: de kerkgebouwen, pastorieën, beleggingen, huuropbrengsten en ook de uitgaven voor onderhoud, verzekeringen etc. Als College van Kerkrentmeesters (CvK) stellen we ieder jaar een begroting op, waarbij we voor de wijkgemeenten willen voorkomen geld tekort te komen en bij de centrale kas proberen we winst te maken wat dan bij de wijkgemeenten kan worden ingezet.

2025

De start is gemaakt om de jaarrekening van 2025 te maken. We zien daar vooralsnog dat de inkomsten voor de wijkkas Pieterskerk op orde is, de begrote € 60.000 is gehaald. Helaas is bij de wijkkas Pauluskerk de begroting niet gehaald, ruim € 5.000,- minder dan de begrote € 90.000,- (niet alle toezeggingen zijn betaald). Alle kosten en het eindresultaat van de centrale kas worden nu op een rij gezet, we zullen u uiterlijk in juni informeren wat de financiële resultaten zijn.

2026

Omdat we zien dat de wijkgemeenten steeds kleiner worden, wordt rekening gehouden met een lagere opbrengst van kerkbalans. Voor de wijkkas Pieterskerk worden toezeggingen gedaan waarmee we verwachten dat het begrote doel € 58.000 wordt bereikt. Helaas is het bij de wijkkas Pauluskerk nog niet zover: er ligt nu aan toezeggingen een kleine € 73.000,- terwijl het doel € 85.000,- is. We zien dat een behoorlijke groep mensen nog geen toezegging heeft gedaan, daarnaast waar

mogelijk zou een extra bijdrage zeker op prijs worden gesteld.

We hebben uw bijdragen, naast de collectes en soms een extra gift, echt nodig om een financieel een gezonde kerk te blijven. We kunnen dus nog wel wat hulp gebruiken!

Heeft u nog geen bijdrage toegezegd voor Kerkbalans, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen op rekeningnummer NL84 RABO 0373 7045 26 t.n.v. Protestantse Gemeente Breukelen onder vermelding van Kerkbalans 2026.

Uw bijdrage wordt gebruikt voor het functioneren van zowel de Pieters- en de Pauluskerk.

Hiermee kunnen wij ook dit jaar het werk van onze predikanten, pastoraat en activiteiten bekostigen. Zo kunnen we met elkaar bouwen aan de toekomst van beide wijkgemeenten en de protestantse kerk Breukelen.

het College van Kerkrentmeesters

COLLECTEN

Pauluskerk Pieterskerk

Oudejaarsavonddienst 31 december 2025

Voedselbank Stichtse Vecht 86,70 51,50

Nieuwjaarsdienst 1 januari

Voedselbank Stichtse Vecht 77,70

Kerk 61,80

Zondag 4 januari 2026

Bloemengroet 106,80 115,00

Kerk 74,00 150,00

Zondag 11 januari 2026

KIA Binnenlands Diaconaat 167,50 128,97

Kerk 56,95 112,00

Avondmaalscollecte (Hospices) 145,70

Zondag 18 januari 2026

Oecumenische dienst INLIA 512,87

Kerk 2,00

Zondag 25 januari 2026

Jaarproject Tabitha 195,55 170,65

Kerk 153,15 197,00

Taizeviering Wilde Ganzen 12,00

Zondag 1 februari 2026

Werelddiakonaat Bangladesh 170,20 138,25

Kerk 97,85 199,00

Zondag 8 februari 2026

Kerk in Actie Zuid-Soedan 189,85 125,16

Kerk 145,65 147,00

Zondag 15 februari 2026

KIA Binnenlands Diaconaat 167,50 128,97

Kerk 82,80 145,00

Woensdag 18 februari 2026

Voedselbank Stichtse Vecht 141,15

Zondag 22 februari 2026

KIA Guatemala 138,60 146,34

Kerk 97,50 197,00

Avondmaalscollecte (Hospices) 111,00



GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Oecumenische vespers in de veertigdagentijd



oikomenē De Werkgroep Oecumene organiseert in de veertigdagentijd voor Pasen weer vespers. Deze vinden plaats op dinsdag 10, 17, 24 en 31 maart 2026 in de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen. De vespers beginnen om 19.15 uur en duren ongeveer 20 minuten. Het thema dit jaar is “Krachtige vrouwen”. Na afloop is er koffie en thee. U bent van harte welkom.

Paas/Lentestukje maken.



Op **maandag 23 maart om 14.00 u, inloop vanaf 13.45 uur** in het **Bonifatiushuis** willen we een Paas/lentestukje gaan maken, onder leiding van Anneke Stam. Onder het genot van koffie/thee met wat lekkers willen we een gezellige middag hebben met elkaar. Vind u het leuk om een stukje te maken voor uzelf of om iemand anders cadeau te doen? Geef u dan op hiervoor. Dat kun u doen op de intekenlijst in de Paulus-en Pieterskerk of bij Ida Stam 06-31365996 dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Opgeven kan tot **maandag 16 maart!**

Namens het Team
Marlies Wijnen

Fietstocht



Fietst u mee? Zaterdag 28 maart staat de kerk van Wilnis voor ons als fietsers open. We worden ontvangen met koffie/ thee en gevolgd door een rondleiding en ook is er de mogelijkheid om vanuit de toren het dorp en polders van bovenaf te zien. Voor meer info; zie de intekenlijsten op het podium (Pauluskerk), de tombe (Pieterskerk) of via de app (witte kerkje).

Wim Voskuilen, Nel Sondij, Mirjam Scheppe en
Herman Hogendoorn

Amnesty International: Doe Goed, Zoek Recht

AMNESTY INTERNATIONAL



– ESWATINI (voorheen Swaziland) – STUDENT AL TWEE JAAR ONTERECHT VAST. Op 29 maart kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak: De 26jarige student en activist Menzi Bongeka Bhembe zit al twee jaar vast zonder eerlijk proces. De regering in Eswatini klaagde hem aan op basis van een terrorismewet die vaak wordt gebruikt om tegenstanders stil te krijgen. Er is geen bewijs dat Bhembe geweld heeft gepleegd of aangemoedigd. Het lijkt duidelijk dat zijn arrestatie bedoeld is om studenten af te schrikken die kritiek hebben. De arrestatie van Bhembe staat niet op zichzelf. In Eswatini noemen de autoriteiten vreedzaam protest vaak ‘terrorisme’. Zo kunnen ze mensen arresteren en voor lange tijd vasthouden zonder proces. Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International aan de autoriteiten van Eswatini. Wij vragen hen om Menzi Bongeka Bhembe vrij te laten en alle aanklachten te laten vallen. Als u meer wilt weten kunt u naar de site van Amnesty: www.Amnesty.nl. Bij de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Door onze handtekening te zetten werken we mee aan een klein stukje meer rechtvaardigheid. Ik hoop op uw medewerking.

Ria van Voskuilen



Inschrijving Dabar 2026 geopend. Ga mee op missie deze zomer

De inschrijving voor Dabar, het missionaire campingwerk van de IZB, is geopend! Elk jaar zetten honderden jongeren zich tijdens hun vakantie in om het evangelie te delen op campings in heel Nederland. Ook deze zomer krijgen jongeren weer de kans om hun geloof te delen. Inschrijven kan via de website van de IZB.

Dabar is al jarenlang een begrip. Afgelopen zomer deden meer dan 250 jongeren mee. ‘We ontvingen zóveel mooie en bemoedigende verhalen,’ vertelt Nelleke Rebel, coördinator bij IZB-Impact. ‘Vrolijke kinderclubs, waardevolle gesprekken over het geloof met tieners, en ouders op de camping die hun kind voor het eerst voorlazen uit een ontvangen kinderbijbel.’ Ook waren er vier pop-upcampings, speciaal voor gezinnen met een minimuminkomen. Dankzij Dabar konden zij genieten van een onbezorgde vakantie, met aandacht, ontspanning en geloofsgesprekken.

Dabar betekent veel voor campinggasten, maar minstens zoveel voor de jongeren zelf. Rebel: ‘Dabar daagt

jongeren uit om hun geloof handen en voeten te geven. Ze leren samenwerken in een team, ontdekken hun talenten en groeien in vertrouwen om over hun geloof te spreken. Het is prachtig om te zien hoeveel invloed dat heeft.'

Die impact werkt vaak nog jarenlang door. Veel oud-deelnemers zijn later actief in kerk en missionair werk. 'Voor gemeenten is het daarom een waardevolle investering om jongeren te stimuleren een deel van hun vakantie aan Dabar te besteden.'

Sinds 2023 wordt Dabar georganiseerd door lokale kerken, met ondersteuning van de IZB. De IZB faciliteert de aanmeldprocedure en verzorgt toerusting voor commissies en teams. Zo is er op 28 maart een landelijke voorbereidingsbijeenkomst waar deelnemers worden toegerust en bemoedigd voor hun missie. Aanmelden en meer informatie: www.izb.nl/dabar.



MissionPossible

Oekraïne

De druk neemt toe. Bid je mee met ons team in Odesa?

De berichten uit Oekraïne blijven ons raken, we lezen het dagelijks op het nieuws. Terwijl de oorlog voortduurt, wordt de druk op ons team in Odesa steeds groter. De aanvallen nemen toe, de onzekerheid groeit en het dagelijks leven wordt zwaarder.

Onze Mission Possible collega uit Odesa, Tanya, deelt het volgende bericht:

"Bij ons is alles goed. Toegegeven, het is al 2 weken strenge vorst. Elektriciteit is vaak uitgeschakeld. Vanavond werd Odesa opnieuw beschoten, na een korte pauze."

Deze woorden zeggen veel. Alles is goed, en tegelijk is niets vanzelfsprekend. De kou is streng, stroom valt regelmatig uit en raketaanvallen keren steeds terug. Onlangs werd zelfs een kerk geraakt, op korte afstand van ons kantoor. De foto die je hierbij ziet, laat zien hoe dichtbij het geweld komt.

Al meer dan 30 jaar aanwezig

Mission Possible werkt al ruim 30 jaar in Oekraïne. Ook nu blijven we, samen met onze lokale collega's, naast mensen staan die leven met angst, verlies en trauma. Juist in deze omstandigheden gaat het werk door.

Ons team in Odesa zet zich dagelijks in voor:

- Lokale kinderbijbelclubs, waar kinderen Hoop vinden en tot rust komen €15 per kind per week
- Noodhulp in de vorm van brandhout, zodat gezinnen kunnen overleven in de kou 6 weken brandhout voor €75
- Voedselpakketten voor gezinnen die alles zijn kwijtgeraakt €15 voor 1 week voedsel
- Traumazorg voor vrouwen en moeders die diepe wonden dragen €30 per cursus per vrouw

Deze hulp is hard nodig. Maar als we onze collega's vragen wat we met de kerken in Nederland moeten delen, vragen ze om gebed.

Gebedspunten vanuit Odesa

Het team vraagt de kerken in Nederland om mee te bidden voor:

- Bescherming van onze collega's en hun gezinnen.
- Voor uitbreiding van het team, nu er steeds meer hulp nodig is.
- Voor snel herstel van de aangevallen infrastructuur. Sommige mensen zitten weken zonder warmte, elektriciteit en water.
- Genezing voor vrouwen en moeders die leven met trauma.
- Hoop voor kinderen die opgroeien in oorlog.

Wil je als kerk deze gebedspunten meenemen in de dienst, in de gebedsgroep of thuis? Juist nu is het van onschatbare waarde om samen voor Oekraïne te blijven bidden.

Dank je wel dat je naast ons staat. In gebed, in betrokkenheid en waar mogelijk ook in geven. Samen bouwen we, zelfs in oorlog, aan Hoop.

Hartelijke groeten,

Bert, Gerande en Thea,

Team Mission Possible Nederland

Wil je, naast het gebed, ook financieel geven? Maak het dan over op NL65 ABNA 08370064 73 o.v.v. Oekraïne. Dank je wel!



IZB organiseert webinar over twintigers en de kerk

Op 23 april organiseert de IZB een gratis en laagdrempelig webinar rond deze vragen.

Twintigers vormen voor veel gemeenten een uitdagende doelgroep, constateert Mette van Hell, kwartiermaker Twintigers bij de IZB. 'Sommige zijn erg betrokken en willen graag verdieping, terwijl andere twintigers zich steeds minder in de kerk laten zien.' Daarnaast is er een groeiende groep jonge mensen buiten de kerk met een grote interesse in zingeving en christelijk geloof. Zij zoeken naar gemeenschappen die hen hierin kunnen begeleiden.

Tijdens het webinar gaan Mette van Hell en missionair predikant Dick Wolters in op verhalen van twintigers en thema's die in hun leven spelen. Ze delen inspirerende voorbeelden van kerken uit het land die twintigers weten te betrekken bij de geloofsgemeenschap. Ook vertellen zij wat de IZB specifiek voor deze doelgroep kan betekenen.

Het webinar is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij gemeenteopbouw en missionair werk onder twintigers. Predikanten, jeugdouders, clubleiders én twintigers zelf zijn van harte welkom om aan te haken. 'We willen kerken helpen om nieuwe mogelijkheden te zien en met een creatieve blik naar bestaande activiteiten voor twintigers te kijken.'

Aanmelden voor het webinar kan via www.izb.nl/agenda

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via site.skgscollect.nl/495/ of de APPostel-app

Bezorging: Kerknieuws@msn.com, of F. Atsma, tel. 06 16924549
W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 32,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Een veilige kerk: contactpersoon Hilma Thijs, 06 45626553, hilmathijs@hotmail.com;
vertrouwenspersoon Cornelis Jan Karsemeijer, 06 24456003, cjkarsemeijer@gmail.com (Pauluskerk)

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:
K. Andrae, verhuur@pknbreukelen.nl of tel. 06 42281589
Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl
Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer Diaconie o.v.v. Zendingencie. Pieterskerk

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)
Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89

