

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 8 FEBRUARI

10.00 uur: ds. A.W. Aarnoutse, Dienst van Schrift en Tafel

Collecten: 1. KiA Noodhulp Zuid-Soedan 2. Wijkkas

ZONDAG 15 FEBRUARI

10.00 uur: ds. L. Schoonderbeek, Amersfoort

Collecten: 1. KiA Binnenlands Diakonaat 2. Wijkkas

WOENSDAG 18 FEBRUARI - Aswoensdag

19.30 uur: ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. Voedselbank 2. Wijkkas

ZONDAG 22 FEBRUARI

10.00 uur: ds. A.W. Aarnoutse

19.00 uur: Taizéviering

Collecten: 1. Werelddiakonaat - Guatemala 2. Wijkkas

ZONDAG 1 MAART

10.00 uur: ds. A.W. Kuipers, Rotterdam

Collecten: 1. Kia Voorjaarszending - Libanon 2. Wijkkas

Coventrygebed voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 u. in de Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 8 FEBRUARI

10.00 uur: ds. G.J. van Meijeren, Vlaardingen

Collecten: 1. KiA Noodhulp Zuid-Soedan 2. Wijkkas

Autodienst: fam. Wijnen, tel. 0346 261837

Kinderkerk: alle groepen

ZONDAG 15 FEBRUARI

10.00 uur: ds. Chr. Visser, 's-Graveland

Collecten: 1. KiA Binnenlands Diakonaat 2. Wijkkas

Autodienst: Frans Atsma, tel. 06 1692 4549

Kinderkerk: groep 1 - 3

ZONDAG 22 FEBRUARI

10.00 uur: ds. M. Rodenburg-Splint, Heilig Avondmaal
bevestiging en aftreden ambtsdragers

Collecten: 1. Werelddiakonaat - Guatemala 2. Wijkkas
3. Hospitium

Autodienst: Jan den Hartog, tel. 06 5430 2974

Kinderkerk: groepen 1 - 3

ZONDAG 1 MAART

10.00 uur: prop. P. Hazenoot, Utrecht

Collecten: 1. Voorjaarszending GZB Bulgarije 2. Wijkkas

Autodienst: Frans Atsma, tel. 06 1692 4549

Kinderkerk: alle groepen

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 6 feb. 16.45 uur: diaken H.C.J. Hendriks

Vrijdag 13 feb. 16.45 uur: hr A. Simons

Vrijdag 20 feb. 16.45 uur: hr J. van Os

Vrijdag 27 feb. 16.45 uur: ds J.J. van der Meulen

Vrijdag 6 mrt. 16.45 uur: ds A.W. Aarnoutse, H.A.

De volgende Kerknieuws (*voor 4 weken!*) verschijnt op 7 maart.

Kopij graag vóór maandag 2 maart 18.00 uur indienen.

AGENDA

Dinsdag 24 feb., 3, 10, 17, 24, 31 mrt, 19.15 u., Pauluskerk
Oekumenische Vespers in de Veertig Dagen

MEDITATIE

'Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.'

Micha 6:8

Daar komt het leven van een christen op neer, zegt Micha. Waarom doen jullie dat dan niet? Waarom blijf je alleen maar aan jezelf denken en vergeet je om te zien naar de arme, de weduwe en de wees in je stad? Ken je de gerechtigheid van de Heer niet meer? (Micha 6:5).

Ken je de gerechtigheid van de Heer niet meer? Vraagt Micha. De kennis over wat recht is, wat goed is, kunnen we kwijtraken. Omdat we gewend raken aan wat krom is, aan onrecht. We gaan het normaal vinden, we weten niet meer hoe het eigenlijk zou moeten zijn.

Omdat we al zo ver zijn afgedwaald van de gerechtigheid waar God het in zijn Woord over heeft, is er heel veel wat rechtgezet moet worden. Als je je laat overspoelen door alles wat er gebeurt aan onrecht kun je gaan denken: het

is te groot, te veel, te complex. We hebben een grote reus geschapen die ons dreigt te vernietigen en die we niet meer klein krijgen. Het lukt nooit om de wereld te veranderen, om het hier op aarde helemaal goed en in orde te krijgen. Aan elke verantwoorde keuze kleven nadelen, en onze kleine handelingen halen niks uit. En bovendien: wie zijn wij om de te denken dat we deze wereld tot een paradijs kunnen maken? Gods Koninkrijk moet van Hem komen, toch? En niet van ons? Zo voelen wij ons machteloos tegenover de grote vernietigende reus die wijzelf geschapen hebben.

‘Dat zal allemaal wel’, zegt christeneconoom Bob Goudzwaard, die veel geschreven heeft over een rechtvaardige wereld, ‘maar dat ontslaat je niet van de plicht om overal en altijd het goede te doen.’ Ongeacht wat het uitricht. Goudzwaard heeft het over ‘beginselen’ en ‘eindselen’ en als je het onderscheid tussen die twee in de gaten houdt, kun je je betrekken, maar toch ontspannen gaan inzetten voor de wereld om je heen.

Het beginsel is: goed zijn. Wij zijn genoodzaakt goed te wezen, zegt Goudzwaard. Hoe zondig je ook bent, probeer altijd het goede te doen. Zorg voor de armen, zorg voor je naasten, zorg voor de schepping. Dat is het beginsel. Dat is ‘het principe van de Weg’, zoals Goudzwaard dat noemt. Want zo werden de eerste christenen genoemd: ‘mensen van de Weg’, de weg van de rechtvaardigheid. En wie let er dan op het einde? Wie zorgt er voor het resultaat? Wat maakt uiteindelijk het Koninkrijk hier op aarde helemaal af? Dat doet God. Hij regeert. Hij maakt op zijn tijd korte metten met de vernietigende reus. Als wij letten op het begin, let Hij op het einde.

Inleiding van de Michacursus ‘Zorgen voor elkaar en voor de schepping’ (zie ook p. 9)

Bertine Oosthoek



WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: ds M. Rodenburg-Splint
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
email: predikant@pieterskerk.info;
bereikbaar per mail tijdens kantoor-
uren, m.u.v. woensdag;
in geval van crisis bereikbaar op
06 34 93 43 93 (ook whatsapp)

Inlooppreekuur: vrijdagmorgen
tussen 11.00 en 12.00 uur
(consistoriekamer Pieterskerk)
vacant

Scriba:

email: scriba@pieterskerk.info

Ledenadm.:

W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl

Website:

www.pieterskerk.info

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Uit de gemeente

In de nacht van 12 op 13 januari is mevrouw H.A.Vis-Noordsij (Eendrachtlaan 53, Breukelen) overleden (zie I.M.). De uitvaart vond maandag 19 januari plaats in besloten kring. We wensen br. Boudewijn Vis, en zonen Cor-Willem en Christiaan de troost en sterkte toe van onze Heer.

Kleine Nina Wenting mocht thuishkomen. Het gaat goed met haar. Ze is mooi op gewicht en hoeft niet meer opgenomen te worden. Wat fijn om als gezin thuis te zijn! (Rietland 1, Breukelen). We danken God.

We denken ook aan mensen die hier niet genoemd zijn, maar ook zorgen hebben om hun gezondheid of lijden aan gebrek en gemis.

Bij de diensten

Nu de dagen weer iets gaan lengen en ondanks dat de sneeuw ons regelmatig hindert in ons gaan en staan en we verlangen naar het voorjaar, staan er de volgende diensten voor ons klaar.

Zondag 8 februari gaat ds G.J. van Meijeren uit Vlaardingen voor.

Op zondag 15 februari gaat ds Chr. Visser uit 's Graveland ons voor en in deze dienst nemen we afscheid van ouderling Jeroen Scherpenzeel en we bereiden ons voor op het Heilig Avondmaal.

Zondag 22 februari gaat onze eigen wijkpredikant ds M. Rodenburg-Splint voor in een speciale dienst. Dan nemen we afscheid van onze diaken Frans Atsma en ouderling / scriba Noortje Mur; tevens wordt Jan Korver bevestigd als diaken en Roelien Mellema als ouderling en we hopen het Heilig Avondmaal te vieren (lopend).

Zondag 1 maart gaat prop. P. Hazenoot uit Utrecht voor.

Na de dienst ontmoeten we elkaar graag weer onder het genot van een kop koffie/thee.

In memoriam

Aagje Heiltje ‘Agnes’ Vis-Noordsij werd op 6 februari 1943 geboren te Hoogvliet. Zij groeide op als jongste van vijf kinderen in een gereformeerd boerengezin. Ondanks de moeilijke omstandigheden van die jaren was haar jeugd relatief onbezorgd. Al jong leerde zij wat het betekende om klaar te staan voor anderen, een houding die haar hele leven zou kenmerken. Na de onteigening van de boerderij verhuisde het gezin naar Zevenhoven. Agnes koos voor de verpleging en kwam uiteindelijk in Breukelen terecht bij het Groene Kruis Kraamcentrum. Daar ontmoette zij Boudewijn Vis. Hun verlovingsring werd bezegeld door een regenboog boven Breukelen; voor Agnes een blijvend teken van Gods trouw. Op 19 juni 1975 trouwden zij. Hun huwelijk werd gezegend met de geboorte van hun zonen Christiaan en Cor-Willem. Agnes besloot haar werk buitenshuis neer te leggen om zich volledig te wijden aan haar gezin. Toch bleef het zorgen voor anderen de rode draad in haar leven: voor ouders, schoonouders, gemeenteleden en ieder die haar nodig had. Als eerste vrouw was zij diaken in de gereformeerde kerk te Breukelen, waar zij zich met toewijding inzette voor hulpbehoevenden. Later stapte het gezin over naar de Hervormde kerk. Het leven van Agnes kende ook

moeilijke tijden. In 2002 werd zij geopereerd aan een dubbel aneurysma. Haar vertrouwen was groot: Mijn oog rust op u, stond er boven de deur toen zij de operatiekamer werd binnengereden. Vele jaren later werd bij haar chronische leukemie vastgesteld, waardoor haar wereld kleiner werd. Zij droeg dit met nuchterheid en geloof: Ik heb het te accepteren. In 2024 mocht het echtpaar nog hun vijftigjarig huwelijksjubileum vieren. Toen duidelijk werd dat zij uitbehandeld was, sprak zij eenvoudig: Ik ga naar God. In de nacht van 12 op 13 januari is Agnes in alle rust overleden. Het besloten afscheid op de 19^e stond in het teken van Psalm 23. Van begin tot eind was de Heer met haar. Zijn stok en staf gaven haar moed. Hij omvatte haar leven als een regenboog van belofte. Wij geloven dat zij nu is thuisgekomen bij de Heer, om daar te wonen tot in lengte van dagen.

Ds. Mariëlle Rodenburg-Splint

Cursus Geestelijke Groei

‘Het geloof van een christen kan nooit statisch zijn.’ Misschien herinnert u zich die woorden van de preek op oudjaarsavond. Op het moment dat geloven sleets wordt, een sleur, moeten we ons achter de oren krabben. Worden we nog wel aangesproken door het evangelie? Schuurt het nog? Merken we nog dat de Heilige Geest ons wil helpen groeien in de navolging van Christus? Naar aanleiding van een vraag van een gemeentelid en aansluitend bij het jaarthema van de PKN ‘Kijk: laat je verrassen door het werk van Gods Geest’, zou ik bij voldoende animo een groep willen starten op basis van het werkboek *Basislessen geestelijke groei. Een vast fundament. Bijbelstudies voor christenen die verlangen naar geestelijke groei*. Dit werkboek is geschreven door evangelist Arjan Baan, die tevens de opleiding volgde tot gemeentepredikant aan de Protestantse Theologische Universiteit. De cursus zet ons flink aan het werk. Voorafgaand aan elke bijeenkomst is er verplicht(!) huiswerk waarin de Bijbel behoorlijk moet worden doorgespit. Je moet er dus wel wat tijd en energie voor over hebben. Het betreft 23 lessen met een scala aan onderwerpen, van geloofs zekerheid, of heiliging tot christen zijn in huwelijk en gezin. Iedere les leidt een ander groepslid het gesprek volgens een format dat wordt aangereikt. Samen maken we het tot een vruchtbare groep, geleid door Gods Geest. Plaatsen zijn beperkt. Interesse? Meldt u aan bij ds. Rodenburg vóór 1 april (mail, telefoon, briefje door de bus etc.).

Data 2026 (dinsdagen): 14 en 28 april, 19 mei, 9 en 30 juni, 1 en 22 september, 13 oktober, 3 en 24 november.

Tijd: 14:00 - 16:00 uur.

Kosten: aanschaf werkboek, ISBN 978-90-79465-07-1 (€14,95).

Zie ook www.geestelijkegroe.nl

Bidden en danken door het jaar heen

Gedurende het kerkelijk jaar mogen we groeien in geloof. Het kalenderjaar herhaalt zich telkens weer, maar in plaats van het te zien als een sleetse cirkel van gewoonte willen we het kerkelijk jaar beleven als een spiraal van geestelijke groei. Vandaar ook een nieuw initiatief voor dankdag en biddag. Dit jaar zullen we onze gebeden ver-

beelden als een kringelend reukoffer dat opstijgt naar de Vader met biddag (Ps 141:2, Rom 12:1, Op 5:8) en onze dankgebeden verbeelden Gods gaven met dankdag (Jak 1:12-18), want al het goede komt van boven. Vanaf zondag 15 februari kunnen de gebeden achtergelaten worden bij de tombe, om daarboven opgehangen te worden aan de spiraal. Zo markeren Biddag (11 maart) en Dankdag (4 november) iets van de weg van geestelijke groei die we dit jaar mogen gaan!

Ds. Rodenburg afwezig

Door ziekte ging het afgelopen weken ook niet door (excuus als u aan de deur heeft gestaan!) en ook in de maand februari is er geen inloopspreekuur op vrijdagmorgen. Dit heeft te maken met vakantie van ds. Rodenburg en een studiedag. In maart wordt deze goede gewoonte weer hervat.

Van vrijdag 13 t/m vrijdag 20 februari is de fam. Rodenburg vrij en tevens enkele dagen weg uit Breukelen. In geval van crisis- of overlijden kan contact gezocht worden met de vz. van de kerkenraad Frans Vonk (06 53 27 55 96, frans.vonk@hotmail.com).

Missionaire bakfiets oplappen

Ben je handig en creatief? Dankzij een gift van het *Fonds kleine investeringen* heeft de wijkgemeente Pieterskerk een bakfiets aan kunnen schaffen waar ds. Rodenburg onder meer (bij goed weer!) voor het inloopspreekuur gebruik van gaat maken. Het ontwerp ligt er, de spullen worden gehaald, nu de menskracht nog! Wilt u / wil jij meehelpen met schilderen/ spuiten? Kom dan naar de ingang van de kerktoren op vrijdagmiddag 27 maart tussen 13:30 en 15:30. Laat je even weten of je komt?

Hartelijke groet,

ds. Mariëlle

Vanuit de kerkenraad

De kerkenraad kwam op 19 januari jl. weer bijeen. De vergadering begon met bezinning vanuit de vz. John vd Bosch gepaard met een warm afscheid van drie ambtsdragers: Jeroen van Scherpenzeel, Noortje Mur en Frans Atsma. Met persoonlijke woorden van dank werd hun grote inzet voor de gemeente benoemd. Hun afscheidsdiensten vinden plaats op 15 en 22 februari.

Na hun vertrek zijn praktische zaken rondom het scribaat en de overdracht besproken. Omdat de functie van scriba voorlopig vacant is, zijn de taken verdeeld over meerdere kerkenraadsleden. Frans Vonk is benoemd tot voorzitter van de kerkenraad voor 2026; Marlies Wijnen neemt plaats in het moderamen namens de Diaconie.

Er werd teruggeblikt op diverse diensten en activiteiten. De gedachtenisdienst, de Lichtjesavond en de kerstdiensten werden als zeer waardevol ervaren, met veel positieve reacties en ook bezoekers van buiten de gemeente. De Pieterskerk vervulde in dit alles duidelijk een rol als ‘dorpskerk’.

De komende wijkavonden in februari zijn voorbereid. Verder sprak de kerkenraad door over het initiatief ‘Thuiskamer’, een idee van Bertine Oosthoek. De vraag hierbij is in grote lijnen of het Bonifatiushuis omgevormd kan worden tot o.a. een diaconaal centrum. Men staat niet

onsympathiek tegenover het verlangen rondom een dergelijk initiatief, maar heeft een concreet plan nodig om te zien wat realistisch is. Een tussenvorm is wellicht wenselijk als verkenning. Vanwege de beperkte menskracht ziet de kerkenraad zichzelf vooral in een faciliterende rol, mits er een goed onderbouwd plan ligt.

Op 7 februari sluit de kerkenraad aan bij een themamiddag in het Witte Kerkje over diaconaat 2.0. Ook is gestart met de voorbereiding van een nieuw meerjaren beleidsplan; een eerste beleidsmiddag van de kerkenraad staat gepland op zondag 8 februari, aansluitend aan de eredienst. Op termijn zal ook aan gemeenteleden gevraagd worden om op punten input te leveren.

Positief nieuws m.b.t. de Actie Kerkbalans: inmiddels is al circa 40% van de begroting toegezegd. Dat belooft veel goeds! De vergadering werd afgesloten met aandacht voor enkele pastorale en praktische punten binnen de gemeente en het zingen van een lied.

Namens de kerkenraad,

ds. Rodenburg (tijdelijk notulist KR)

Zondag Anders

Met het afschaffen van de jeugd- en gezinsdiensten wil de kerkenraad eens in de zoveel tijd een dienst beleggen die net even anders is dan anders, een 'Zondag Anders' dienst. We nodigen bijvoorbeeld een bijzondere spreker uit van buitenaf, een koor, of bedenken een andere creatieve invulling. Het helpt ons als gemeente sleur te voorkomen, ons te laten 'verrassen door Gods Geest', maar ook om het oude vertrouwde extra te waarderen op andere zondagen. Op 17 mei en 11 oktober willen we zo'n dienst organiseren. Hoe of wat is nog niet bekend, maar het mooie is dat u daarover mee kunt denken! Meld je aan voor de Werkgroep Zondag Anders, en samen kijken we hoe we een dienst kunnen organiseren die goed past bij onze gemeente, maar nét even anders is. Geef je z.s.m. op bij ds. Mariëlle, want voor je het weet is het 17 mei!

Verjaardagsbusjes

De opbrengst van de busjes in het 2^e halfjaar van 2025 is € 702,25.

De opbrengst in het 1^e halfjaar was € 758,45. Dit maakt een totaalbedrag van € 1460,70

Een prachtig bedrag dat bestemd is voor het orgelfonds.

Alle gevers en collectanten hartelijk dank.

Ria van Eck

Schoonmaken Pieterskerk

Zaterdag 7 maart om 09.00 uur willen we de Pieterskerk weer schoonmaken. Ook zin een uurtje mee te helpen? De koffie en de thee staan klaar. Alvast onze hartelijke dank!

Jan Winkel, tel. 0346-241144

Giften

Via Ria van Eck ontvangen de inhoud van de 'koffiepot' wegens het wekelijkse koffiedrinken een bedrag van 66 euro. Alle gevers en koffiedrinkers hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel



WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: ds A.W. Aarnoutse,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen,
0346 249878 of 06 20024393,
ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

Contact pastoraat: Henk Bomas,
Scheppersweg 202, 3621 JR
Breukelen, tel. 06 83602282, hcbo-
mas.1@kpnmail.nl

Scriba:

vacant

scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk bureau:

H. de Kruijff, tel. 06 23700853

ledenadministratie@pauluskerk
breukelen.nl

Website:

pauluskerkbreukelen.nl

Kerktelefoon:

John van den Bosch,

email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,

tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Zelfportret van Jezus

'Jezus zegt: 'Gelukkig die arm van geest zijn, die zachtmoedig zijn, die verdriet hebben, gelukkig die honger en dorsten naar gerechtigheid, die barmhartig zijn, die zuiver van hart zijn, die vrede brengen en die vervolgd worden om de gerechtigheid.' (Matteüs 5: 3-10). Dat is een zelfportret van Jezus. Hij is de Gezegende. Op het gezicht van de Gezegende staat armoede en gerechtigheid en verdriet te lezen, honger en dorst naar gerechtigheid, barmhartigheid, zuiverheid, de wil om vrede te stichten, en de tekenen van vervolging. Het evangelie heeft maar één boodschap: word net als Jezus. We hebben zijn zelfportret. Als we dat voor ogen houden, leren we vanzelf hoe we Jezus volgen moeten en worden zoals Hij.'

Uit: *Brood voor onderweg. Dagboek van wijsheid en geloof*, Henri Houwen

Zondag 8 februari vieren we Schrift en Tafel, bij de lezingen uit Jesaja 43 en uit het Evangelie volgens Matteüs 5: 13-16: wees 'zout' en 'licht'. De 'bergrede' van Jezus begint met de 'zaligsprekingen' en eindigt met de gelijkenis van het bouwen van een huis op de rots' (7: 24-27). Het is de eerste samenvatting van het onderwijs van Jezus, Matteüs geeft de wijsheid van Jezus door in vijf redevoeringen. De 'bergrede' is de eerste en ook de meest bekende, wie het leest en overdenkt ervaart een soort wandeling door het landschap van leven en geloven. Je innerlijk verbindt zich aan de wijsheid van God: 'Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten' (7:12). Het hart van geloven is het doen van gerechtigheid. Een groot woord ... en dan kijk je om je heen naar wat er gaande is. Ik ken mensen die blij waren toen Donald T. opnieuw verkozen werd, volgens mij stond hij voor het Witte huis met een bijbel in de hand ... een got-spe! Dit voorjaar zullen we horen wat dat inhoudt, 'ge-

rechtigheid'. En dan is het goed om als gemeenschap van geloven bemoedigd te worden door Gods aanwezigheid in tekenen van brood en wijn.

Op 15 februari verwelkomen we ds Lenie Schoonderbeek, een graag geziene en gehoorde gast.

Verder is het Gerie van Voskuilen gelukt om het preekrooster voor 2027 ingevuld te krijgen, veel dank!

En dan vangt de Veertigdagentijd al weer aan, met de oecumenische viering van Aswoensdag op 18 februari, groen wordt paars en één keer roze. Pasen is redelijk vroeg dit jaar, 5 april. We markeren het moment waarop de oproep tot bezinning, vasten en bidden klinkt: Joël 2:12-19 'keer terug tot Mij', wat resoneert in Matteüs 6. In deze 40 dagen klinkt wel het 'kyrië - Heer, ontferm U' maar zwijgt het 'gloria' tot de Paasnacht.

Laten wij, denkend aan de weerloze wereld, samen deze Veertig Dagen ingaan en van Jezus' wijsheid leren. En dan volgen de zondagen *Invocabit* - 'roept hij mij aan' (Psalm 91) en *Reminiscere* - *gedenk uw barmhartigheid, Heer* (Psalm 25).

Pastoraal meeleven

Fennie Wisse (Kerkweg 116, 3628 AS Kockengen) is onderweg met haar chemokuur, een lange weg die zoveel vraagt... we bidden dat je kracht mag ontvangen voor iedere dag. Raymond de With (Stinzenlaan Zuid 222, 3621 TH) komt enigszins bij van de moeizame start van het nieuwe jaar, het gaat van dag tot dag. En zowel Nico als Marja Karsemeijer (Oukoop 32, 3626 AX Nieuwer ter Aa) verbleven in het ziekenhuis, Nico vanwege een hartoperatie en Marja vanwege een complicatie na haar operatie eerder. Herstel vraagt rust en vertrouwen. Fijn dat er mensen om jullie heen klaar staan. Soms komt het voor dat je een tijd beleeft van stil verdriet of met sombere en uitzichtloze gedachten leeft ... koester dan de hoop en probeer anderen te blijven vertrouwen.

Ds. Bram-Willem Aarnoutse

P.S. Opnieuw ben ik als ambulante predikant beschikbaar voor (crisis)pastoraat, nu voor de Prot. Gem. te Leiderdorp, voor één dag in de week, dat zal dan soms op woensdag, soms op donderdag zijn. Collega Harold Oechies werd er in augustus bevestigd en net als te Amstelveen is er ook een tweede ambulante collega en dat is zeer aangenaam.

'Weg van Leven': een mystagogisch project

woensdagmorgen 25 februari

'Weg van Leven' is een project voor persoonlijke geloofsverdieping en gezamenlijk geloofsgesprek. Voor de persoonlijke geloofsverdieping is er een *Werkschrift* met teksten, beelden en geestelijke oefeningen rond zeven verschillende thema's, ontleend aan geloofswaarden: geloof - hoop - liefde (1 Korinte 13:13). Wie belangstelling heeft voor het Werkschrift, kan contact opnemen met ds. Bram-Willem Aarnoutse.

We ontmoeten elkaar weer op 25 februari rondom het kernwoord 'volharden' bij de lezing van Exodus 14:5-14, dat schrijft over de vlucht van de 'bnej-Jisreël', de kin-

deren Israëls en de jacht door de Farao.

Ik zie alle schepselen als mijn broeders en zusters en ik draag ze zoals ik zelf gedragen zou willen worden.

Data: woensdag 25 februari en 25 maart 2026 in de Pauluskerk, 10.15 - 11.30 uur.

Rondom Christelijk Geloven

Het Evangelie volgens Matteüs



Op 11 februari gaan we verder in het Evangelie volgens Matteüs. Dit Evangelie begeleidt ons in het nieuwe kerkelijke jaar (het zgn. 'A-jaar'). In de kerkelijke traditie staat de 'engel' symbool voor dit Evangelie, zoals de 'leeuw' bij Marcus en de 'stier' voor Lucas. Hoe is deze verbeelding ontstaan? En voor wie werd dit Evangelie geschreven? Waarom komen steeds die woorden terug: 'Zo ging in vervulling...' zoals in Matteüs 1:22 en 2:15 en meer? Wat is de betekenis van de uitspraak van de Romeinse centurio 'Hij was werkelijk Gods Zoon?' (27:54) en wat had J.S. Bach eigenlijk met dit Evangelie?

Wie de moeite wil nemen om de weg door het Evangelie te verkennen en zo de weg te gaan van exegese naar dogmatiek kan onnoemelijk veel ontdekken. Ga je mee?

Welkom deze keer in het Bonifatius huis om 20 uur.

Ds. Bram-Willem Aarnoutse

Wandelen ... de eerstvolgende wandeling is op 4 maart, we verzamelen als altijd bij het Bonifatius huis. Welkom!

Boekbespreking in de Veertigdagentijd

'Virtuoos leven' – woensdagen 4, 18 en 25 maart

In januari 2025 verscheen *Virtuoos leven. Zeven deugden om goed te leven in een doorgedraaide wereld*, van studievriend dr. Ariaan Baan. Baan promoveerde op een onderzoek naar de 'theologie van het getuigenis', van de Amerikaanse theoloog Stanley Hauerwas. Hij schreef o.a. *Een robuuste kerk. De christelijke gemeente in een post-christelijke wereld* (2010).

Virtuoos leven is een meeslepend betoog over zeven theologische en filosofische deugden als houvast in een doorgedraaide wereld. Baan gelooft dat de zeven deugden stabiliteit kunnen bieden in deze hectische tijd. Hoe blijf je staande? Hoe blijf je trouw aan God en je naasten? Als je oprecht en waarachtig wilt leven in deze soms ongenadige wereld heb je innerlijke stabiliteit nodig.

Dit boek behandelt de theologische deugden geloof, hoop en liefde, en de filosofische deugden rechtvaardigheid, verstandigheid, matigheid en dapperheid.

Baan beschouwt de zeven deugden als geschenken van God, met behulp waarvan je een goed leven kunt leiden, virtuoos zelfs.

Het boek kost bij Van Kralingen 20 euro.
Aanmelding en nadere informatie bij ds. Bram-Willem Aarnoutse.

Overige berichten

De Gereformeerde Kerk te Loenen aan de Vecht (1891, het kerkgebouw dateert van 1923) nam op 25 januari afscheid van hun kerkgebouw. Samen met de hervormde gemeente vormt zij nu de Protestantse Gemeente te Loenen aan de Vecht. Bijbel en paaskaars, doopvont en het avondmaalsgerei werden na de viering lopend naar de Grote Kerk gebracht, waar zij voortaan samen vieren.

Een bijzonder moment dat onder onze aandacht gebracht mag worden, zeker omdat wij in de Pauluskerk ook 'Loenenaren' onder ons hebben.

De site gereformeerdekerken.info besteedt ruim aandacht aan dit moment.

Boekentip

Amen. Essay over bidden, door Willem Jan Otten en Paul van Dongen

Wat gebeurt er als je bidt? In *Amen* onderzoekt Willem Jan Otten het gebed in zijn vele facetten, tastend, luisterend, schrijvend. Bidden is voor hem een beweging uit jezelf naar God toe die je tegelijk over jezelf en je geweten laat buigen. 'Dat waar je om vraagt, wordt van jou gevraagd.'

Bidden, persoonlijk of met anderen, is een vorm van aandacht die net als dromen en dichten tegenwicht biedt aan de dwingende logica van materialisme en aan de orkaan van informatie die ons weg lijkt te blazen. 'Een antilichaam tegen onze giftige succescultuur.'

Net als in zijn eerdere werk raakt Otten met zijn glasheldere stijl aan het mysterie van geloof en taal. Het boek *Amen* blijft je bij, heb je in die zin nooit uit. Het doet je in gedachten opkijken van de woorden naar de rijke illuminaties van kunstenaar Paul van Dongen, die je ziende naar binnen doen keren.

Geloof in beeld bij de 12⁺- en kindernevendienst

Vanaf 8 maart gaan we in een aantal weken ons geloof in beeld brengen. Onder leiding van schilderes Heinie de Kruijff leren de kinderen en jongeren technische vaardigheden om hun beeld van geloof, hoop en liefde vorm te geven in een schilderij!

Kom je ook schilderen? We kijken er naar uit!

Het is voor alle kinderen van 4 tot 18 jaar. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee.

Groeten van Kindernevendienst- en 12⁺leiding

Belangrijk bericht ZWO-commissie Pauluskerk

Ook dit jaar doet de ZWO-commissie van de Pauluskerk een beroep op u om Kerk In Actie financieel te steunen door een bijdrage te geven in het kader van onze ZWO-actie 2026.

In de week van 15 februari krijgt u een envelop met brief bezorgd met het verzoek om daadwerkelijk over te gaan tot steun aan de Derde Wereld. Het komende jaar steunen wij het pastorale en diaconale werk van de 'Kerk van Bangladesh'.

Voor de bezorging van de enveloppen doet de ZWO-commissie een beroep op een aantal gemeenteleden die van een wandeling houden en tegelijk een doel willen hebben. Voor de buitengebieden Maarssen, Kockengen en Nieuwer ter Aa zijn het er niet zoveel. Ik hoop op iemand die daar woont, is net zo handig.

De enveloppen hoeven niet persoonlijk overhandigd te worden. De liefhebbers kunnen ze na de dienst van 15 februari meenemen.

Namens de ZWO-commissie,

Henk Hansman (penningmeester)

henkhansman@ziggo.nl of tel. 06 551 33 936.

Verjaardagbusjes

Het tweede halfjaar 2025 brachten de busjes €730.40 op. De totale opbrengst van 2025 is uitgekomen op € 1517.00 en is bestemd voor het orgelfonds.

Alle gevers en medewerkers hartelijk dank.

Geeske Oussoren.

DIACONIE

Collectes

Mocht u uw kollektegeld aan het College van Kerkrentmeesters en aan de Diaconie willen overmaken, dan kan dat op de volgende bankrekeningnummers:

NL16 INGB 0000 3103 26 ten name van Protestantse gemeente Breukelen;

NL26 RABO 0310 6367 52 ten name van Diaconie Protestantse gemeente Breukelen. Vermeldt u hierbij waarvoor u uw bijdrage overmaakt (Pauluskerk, Pieterskerk, specifiek diakonaal doel).

Hartelijk bedankt!

Collecte 8 februari KiA - Noodhulp Zuid-Soedan

Noodhulp voor vluchtelingen uit Soedan



In april 2023 brak een burgeroorlog uit in Soedan. Een vergeten ramp. Volgens de VN de grootste ter wereld. Honderdduizenden mensen zijn sindsdien omgekomen. Zeker 25 miljoen mensen worstelen om iedere dag te overleven. Meer dan 10 miljoen Soedanezen zijn op de vlucht in eigen land en 4 miljoen zijn naar het buitenland gevlucht. Via haar internationale kerkelijke netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan Soedanese vluchtelingen.

In Soedan krijgen vluchtelingen schoon drinkwater. Waar nog geen waterputten zijn, brengen vrachtauto's water dat, men opslaat in waterzakken. Ieder gezin krijgt een jerrycan, emmer, zeep en waspoeder. Er worden wc's geplaatst en plekken om je handen te wassen. Ook krijgen mensen voorlichting hoe ze ziektes kunnen voorkomen.

In buurland Zuid-Soedan krijgen vluchtelingen via de Lutherse Wereldfederatie drinkwater, wc's, kleding, keukengerei, zeep, wasmiddel en geld voor voedsel. Ouders en kinderen leren alert te zijn op kinderhandel. Opvangcentra bieden kinderen sport, spel, onderwijs en traumahulp.

Kerk in Actie steunt via het programma Noodhulp het noodhulpwerk van organisaties in Soedan en Zuid-Soedan en waar ook ter wereld.

Lees meer op: kerkinactie.nl/soedan.

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Bedankt!

Collecte 15 februari KiA, Binnenlands Diaconaat

Omzien naar gevangenen in Nederland



Ieder jaar komen er in Nederland ruim 33.000 mensen in de gevangenis terecht voor een korte of langere gevangenisstraf. Jezus vraagt ons om barmhartig naar hen om te zien en niet te oordelen. Daarom reikt Kerk in Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse organisatie die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar die hen ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

Meer lezen? kerkinactie.nl/gevangenen

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Collecte 22 februari KiA Werelddiaconaat Guatemala

Alle kinderen naar school in Guatemala

Guatemala is een bergachtig land in Midden-Amerika waar nog veel mensen in armoede wonen. Veel kinderen die in afgelegen dorpen wonen gaan alleen 's morgens naar school. 's Middags moeten ze hun ouders helpen op de markt, of op het land of om brandhout te verzamelen. Als ze de lessen niet meer kunnen bijbenen, vallen ze steeds vaker uit.

Velen verlaten de basisschool zonder goed te kunnen lezen en schrijven.



Kerk in Actie steunt een organisatie die kinderarbeid wil stoppen en die scholen begeleidt om de lessen interessanter te maken en kinderen bijles geeft. Ouders gaan inzien hoe belangrijk onderwijs is voor hun kinderen. Dat helpt allemaal om lesuitval te voorkomen, zodat deze kinderen kunnen schrijven en lezen als ze van school komen en meer kans hebben om verder te leren. Dat vergroot hun kans op een betere toekomst.

Lees meer op: kerkinactie.nl/guatemala.

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Bedankt!

Collecte 1 maart Pauluskerk

Kerk in Actie Voorjaarszending Libanon



De Haigazian University in Beiroet biedt meer dan alleen academische kennis aan zo'n 600 studenten. Naast vakken als bedrijfskunde, economie en sociale wetenschappen krijgen studenten ook geestelijke en psychologische begeleiding. Zo kunnen zij groeien in hun vakgebied, geloof en persoonlijke ontwikkeling en bijdragen aan een stabiele samenleving.

Wilbert van Saane en Mirjam Polak, uitgezonden vanuit Nederland en ondersteund door Kerk in Actie, werken er als studentenpastor en bijbeldocent, en docent psychologie. Samen helpen zij jongeren leiders te worden die een verschil kunnen maken.

Student Alik vertelt: 'Mirjam heeft me echt geholpen. Eerst durfde ik nauwelijks te praten, nu droom ik van een master én van het publiceren van mijn eigen werk.'

Haigazian is méér dan een universiteit: het is een plek waar geloof, studie en maatschappelijke betrokkenheid samenkomen.

Via het programma zending ondersteunt Kerk in Actie dit belangrijke werk.

Lees meer op kerkinactie.nl/meebouwenlibanon.

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Collecte 1 maart Pieterskerk - GZB Voorjaarszending Bulgarije - Vrouwenwerk in de dorpen



Als wijkgemeente steunen wij het werk van de zendingsorganisatie GZB in Bulgarije. We onderhouden contact met Foka van de Beek. Hieronder leest u over een van de projecten van de GZB in Bulgarije.

Waarom is dit project nodig?

Burgas wordt omgeven door allerlei kleine dorpjes waar vooral Bulgaarse, Turkse en Roma vrouwen het werk doen. Het leven is hier niet makkelijk: er is weinig werk, jongeren en gezinnen trekken weg en er is nauwelijks een sociaal vangnet. In de meeste dorpen zit wel een moskee maar geen kerk. In steeds meer dorpen ontstaan kleine, christelijke gemeenten dankzij het werk van een groepje Samaritaanse Vrouwen.



Wat houdt het project in?

We steunen het evangelisatie- en diaconale werk dat de Samaritaanse Vrouwen onder leiding van de bevlogen Natalia Stoykova doen. Dankzij deze steun kunnen zij met regelmaat de dorpen bezoeken, hoop en steun aan vrouwen bieden, bijbels en bijbelstudiematerialen uitdelen, samenkomsten organiseren en praktische hulp bieden. In de afgelopen jaren zijn door hun werk gemeenten ontstaan in verschillende dorpen. Veel van deze gemeenten zijn nog jong, heel klein en komen vooral thuis bij elkaar. Het werk van de vrouwen vraagt veel tijd en geduld. Toch zetten zij zich vol energie in en zien zij veel vrucht.

Impact

Natalia Stoykova: 'Ik ben zelf pas op latere leeftijd tot geloof gekomen. Mijn hart brandt van liefde voor God en ik verlang ernaar om nóg meer vrouwen tot Jezus Christus te leiden'.

Ook deze collecte is hartelijk bij u aanbevolen.

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Oecumenische Vespers in de Veertig Dagen

De Werkgroep Oecumene organiseert in de Veertig Dagen voor Pasen weer vespers. Die zijn op dinsdag 24 februari, 3, 10, 17, 24 en 31 maart in de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen. Ze beginnen om 19.15 uur en duren ongeveer 20 minuten. Het thema dit jaar is 'Krachtige vrouwen'. Na afloop is er koffie en thee. U bent van harte welkom.

Amnesty International: Doe Goed, Zoek Recht

Tunesië - 5 jaar cel voor kritische advocaat.

Op 22 februari kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak: Ahmed Souab is een 70-jarige, bekende Tunesische advocaat. Hij verdedigde politici en journalisten die in april 2025 gevangenisstraffen tot maar liefst 74 jaar kregen, omdat ze volgens de regering tegen de staat zouden samenspannen. Tijdens een persconferentie zei Souab dat zijn cliënten geen eerlijk proces hadden gekregen. De politie hield hem daarna meteen aan. In oktober kreeg Souab zelf 5 jaar gevangenisstraf. De rechter zei dat hij 'valse informatie' had verspreid. De rechtszaak duurde minder dan 10 minuten. Soaud mocht niet eens bij de zitting zijn en zijn advocaat werd niet gehoord.

Ahmed Souab werkte jarenlang als rechter en advocaat. Hij hielp veel mensen die slachtoffer waren van mensenrechtenschendingen. Hij was ook kritisch over de regering en over hoe de rechtspraak steeds minder onafhankelijk werd.

Het gaat in de gevangenis slecht met zijn gezondheid. In januari raakte hij zelfs bewusteloos in zijn cel.

Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International aan de president van Tunesië. Wij vragen hem om Ahmed Souad vrij te laten. Ook moet hij in de tussentijd goede medische zorg krijgen. Als u meer wilt weten kunt u naar de site van Amnesty, www.Amnesty.nl. Bij de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Door onze handtekening te zetten werken we mee aan een klein stukje meer rechtvaardigheid. Ik hoop op uw medewerking.

Ria van Voskuilen

Amnesty International - goed nieuws!

Israëliische dienstweigeraar vrijgelaten! Na een gevangenisstraf die vijf keer is verlengd, is Yuval Peleg (18) uit Israël op 6 januari 2026 vrijgekomen. Hij zat sinds 10 augustus 2025 vast omdat hij zijn dienstplicht in het Israëliische leger weigerde te vervullen. Yuval Pelegs wilde niet dienen in het Israëliische leger wegens morele bezwaren tegen de genocide in Gaza en de illegale bezetting van de Palestijnse gebieden. Dit zagen de Israëliische autoriteiten als verraad en ongehoorzaamheid.

Peleg is meerdere keren gearresteerd en voor korte periodes opgesloten. Zo kwam hij op 19 november 2025 vrij, om een week later weer achter de tralies te zitten. Op 6 januari 2026 werd hij vrijgesteld van militaire dienst en

vrijgelaten uit de militaire gevangenis van Neve Tzedek. Uiteindelijk heeft hij 130 dagen vastgezet. Gewetensgevangene. Nog voordat Peleg zich daadwerkelijk moest melden voor zijn dienst, meldde hij op 21 juli 2025 in het rekruteringscentrum in Ramat Gan zijn weigering. Hij maakte zijn gewetensbezwaar tegen militaire dienst duidelijk aan vertegenwoordigers van het Israëlijs leger. Daarnaast gaf hij een verklaring via Mesarvot, een organisatie die Israëlijs dienstweigeraars met gewetensbezwaarden steunt. Het leger classificeerde Pelegs weigering echter als ongehoorzaamheid.

Amnesty International beschouwt Peleg en andere gewetensbezwaarden als gewetensgevangenen, die uitsluitend worden vastgehouden omdat zij hun recht op gewetensbezwaar uitoefenen. Want je hebt het recht om de dienstplicht te weigeren bij ernstige gewetensbezwaarden. Dit valt onder het recht op vrijheid van gedachte, geweten en religie. Ook Israël moet zich hieraan houden. Amnesty International voerde actie voor Yuval Peleg en de andere gewetensgevangenen. Van over de hele wereld tekenden mensen een petitie voor hun vrijlating. De vrijlating van Peleg volgt na druk vanuit zowel Israël als daarbuiten. Na zijn vrijlating vertelde Peleg aan Amnesty International: 'Ik ben ontzettend blij dat ik uit de gevangenis ben. Het was een moeilijke ervaring, die langer duurde dan ik had gehoopt, maar ik wil iedereen bij Amnesty International bedanken voor de steun. Het gaf me ongelooflijk veel kracht om te weten dat er, ook al zat ik gevangen, overal ter wereld mensen waren die mijn acties steunden en aandrongen op mijn vrijlating. Zonder hen weet ik niet hoe ik dit had kunnen doorstaan. Hoe moeilijk het ook was, ik heb geen spijt dat ik de dienstplicht heb geweigerd en zou het zo weer doen.

Amnesty is blij met de vrijlating van Yuval Peleg, maar andere gewetensbezwaarden zitten nog steeds gevangen. Amnesty blijft zich inzetten voor hun vrijheid en voor het naleven van het recht op gewetensbezwaar in Israël.

Michacursus

Leeggeviste oceanen, spijkerbroeken waar bloed aan kleeft, eenzame mensen bij jou in de straat en bergen giftig afval in Gods schepping... Wie het nieuws volgt, zou er somber van kunnen worden. Want wat kun je doen en waar moet je beginnen?

'Ach mens', zegt de Bijbelse profeet Micha, 'je weet toch allang wat goed is, en wat God van je vraagt. Het is zo eenvoudig! Het is niets anders dan dit: *recht doen, trouw zijn en nederig Gods weg gaan.*

'Precies!' zegt Jezus een paar honderd jaar later. 'Het gaat om het zoeken van mijn Koninkrijk en mijn gerechtigheid. Als je dat doet, hoef je je nergens meer zorgen over te maken.'

De Michacursus gaat over recht doen en het zoeken van gerechtigheid. Samen met anderen denk je na over jouw rol in deze wereld. Jouw aandeel in Gods Koninkrijk. Je gaat aan de slag met onderwerpen als zorgen voor mensen om je heen en voor de schepping; duurzaam en eerlijk handelen in deze wereld; jouw talenten en mogelijkheden om recht te zetten wat krom is.

De Michacursus bestaat uit 7 bijeenkomsten (6 avonden

en een praktijkdag), wordt gehouden in Breukelen en gaat door bij voldoende animo (5-10 personen). De data worden in overleg met de deelnemers vastgesteld. Er zijn geen kosten aan verbonden behalve voor de aanschaf van het cursusboek. Zie alle info op www.michacursus.nl. Heb je zin om mee te doen? Meld je dan aan bij Bertine Oosthoek-Bogaard, bertine.oosthoek@gmail.com. tel.nr. 06-28528888.

Bericht van de naai/ontmoetingsgroep Pauluskerk

Begin januari belde Jan Boonacker mij op met de vraag of hij mij de opbrengst van de Kerst/adventsmaaltijd kon komen brengen. Jan had mij al eerder verteld dat er tijdens deze maaltijd geld ingezameld wordt voor een goed doel in Breukelen. Dit jaar was de keuze op de naai/ontmoetingsgroep van de Pauluskerk gevallen. Hoe bijzonder is dat!

Nog even in het kort voor wie niet weet wat dit voor groep is en voor wie deze groep is: deze groep is 10 jaar geleden begonnen. Veel vluchtelingen kwamen naar Nederland. Vanuit het pastoraat van de Pauluskerk ontstond het idee om iets voor deze vluchtelingen te doen.

De naaigroep ontstond. Het naaien, breien of haken is zeker niet de hoofdzaak. Belangrijker is de ontmoeting en het vinden van een luisterend oor. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een niet weg te denken ochtend voor meer dan 20 deelnemers komend van over de hele wereld. Ook merkten we dat er behoefte was aan ontmoeting binnen de Breukelse samenleving. Mensen die gezelligheid, een luisterend oor, zochten. Zij zijn ook van harte welkom.

Daar kwam dan Jan met de envelop met inhoud. Niet te geloven, wat een bedrag, €250!!

Wij zijn alle gulle gevers en de organisatie vanuit de verschillende kerken dan ook enorm dankbaar.

Mede door uw bijdrage hebben we weer wat meer mogelijkheden om voor de deelnemers deze ochtenden tot een betekenisvolle en warme ervaring te maken.

Heeft u zin om eens op de koffie te komen, u bent van harte welkom.

Wij zoeken ook nog versterking op de woensdagmorgen, heeft u interesse, kom gerust eens langs.

Namens de naai/ontmoetingsgroep Pauluskerk,

Margreth van der Brugge

Bezorgers voor Kerknieuws gezocht

Voor het rondbrengen van Kerknieuws zijn we op zoek naar nieuwe bezorgers. Wegens de verhuizing van John en Almuth van de Bosch naar Westbroek zoeken wij een gemeentelid om één keer in de vier weken Kerknieuws op 7 adressen te bezorgen op Damastbloem, Glaskruid, Fluitekruid en Stinzenlaan-Noord. Ook zoeken we nog iemand die Kerknieuws graag wil bezorgen op 2 adressen in de Herenstraat. Wilt u meehelpen Kerknieuws te blijven verspreiden onder de gemeenteleden? Stuur dan een mail naar redactie@kerknieuws.com.

Alvast dank, Sjaak van Muiswinkel

'Licht dat leven geeft'

40-dagenretraite van de Jezuïeten

Laat je raken door stilte, eenvoud en innerlijke vreugde.

De digitale 40-dagenretraite van de Jezuïeten, getiteld Licht dat leven geeft, start op Aswoensdag (18 februari) en eindigt op Paaszondag. Deze retraite is een uitnodiging om ballast los te laten, rust te vinden en Pasen intenser te beleven.

Ons leven raakt soms zo vol met drukte en zorgen dat we vergeten dat Hij onder ons is. Deze retraite helpt je om ruimte te maken voor Gods aanwezigheid, eenvoud, rust en innerlijke vreugde. De retraite is geschreven door jezuit Tim van de Veen.

Ervaar wat de retraite je kan brengen

Met ruim 20.000 deelnemers uit Nederland en Vlaanderen zijn de digitale retraites van de Jezuïeten inmiddels een begrip. Deelnemers ontvangen dagelijks een gebeds-mail met een bijbeltekst, meditatieve vragen, inspirerende citaten en praktische gebedstips. Dit vormt een waardevolle ondersteuning voor je innerlijke voorbereiding op Pasen.

Enkele citaten van eerdere deelnemers

-Eenvoudig, helder, herhalend maar nooit saai. Integendeel, het ging naar de diepte. De gebedsmails raakten mij dag na dag. Een borrelende bron van intense inspiratie.

-De mails gaven een goede structuur in de meditatie, het verloop is zeer helder, niet zweverig. Het was een openbaring voor mij dat meditatie realiseerbaar is. Dank u wel voor dit mooie kerstgeschenk!

-Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd.

-Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning.

Schrijf je nu in!

De 40-dagenretraite is gratis en toegankelijk voor iedereen. Meld je aan via www.40dagenretraite.org en ontvang vanaf Aswoensdag dagelijks een inspirerende gebeds-mail. Als je eerder hebt deelgenomen, hoef je je niet opnieuw in te schrijven.

Samen onderweg naar Pasen

De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit en biedt een moment van stilte en verdieping in je dagelijks leven. Via het online gastenboek kun je je ervaringen delen met anderen. Laat deze retraite een bron van inspiratie zijn om Gods aanwezigheid in je leven te ervaren en te vieren.

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via site.skgscollect.nl/495/ of de APPostel-app

Bezorging: Kerknieuws@msn.com, of F. Atsma, tel. 06 16924549

W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;

Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60

Kostprijs: € 32,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^o zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl

bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Een veilige kerk: contactpersoon Hilma Thijs, 06 45626553, hilmathijs@hotmail.com;

vertrouwenspersoon Cornelis Jan Karsemeijer, 06 24456003, cjkarsemeijer@gmail.com (Pauluskerk)

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

K. Andreae, verhuur@pknbreukelen.nl of tel. 06 42281589

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer Diaconie o.v.v. Zendingencie. Pieterskerk

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89