



KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENSTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 16 FEBRUARI

10.00 uur: ds. A.W. Kuipers, Rotterdam

Collecten: 1. KiA Binnenlands Diakonaat 2. Wijkkas

ZONDAG 23 FEBRUARI

10.00 uur: ds. E. van der Veen, Oldemarkt; 12⁺ dienst

19.00 uur: Taizéviering

Collecten: 1. Beautiful Kids Namibia 2. Wijkkas

ZONDAG 2 MAART

10.00 uur: ds. N. de Jong - Dorland, Utrecht

Collecten: 1. Kia Zending - Egypte 2. Wijkkas

WOENSDAG 5 MAART - Aswoensdag

19.30 uur: ds. A.W. Aarnoutse

Coventrygebed voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 16 FEBRUARI

10.00 uur: ds. M.F. van Schoonhoven, Nieuw Lekkerland

Collecten: 1. KiA Binnenlands Diakonaat 2. Wijkkas

Autodienst: Kees de Jong, tel. 06 4412 3842

Kinderkerk: alle groepen

ZONDAG 23 FEBRUARI

10.00 uur: ds. M. Rodenburg - Splint

Collecten: 1. Beautiful Kids Namibia 2. en 3. Wijkkas

Autodienst: Jan den Hartog, tel. 06 5430 2974

Kinderkerk: groepen 1 - 3

ZONDAG 2 MAART

10.00 uur: ds. G. Roest, Gouda

Collecten: 1. Voorjaarszending GZB - Bosnië 2. Wijkkas

Autodienst: fam. Wijnen, tel. 0346 261837

Kinderkerk: alle groepen

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 14 feb. 16.45 uur: ds A.W. Aarnoutse

Vrijdag 21 feb. 16.45 uur: dhr F. Vonk

Vrijdag 28 feb. 16.45 uur: mw L.van den Hoven

Vrijdag 7 mrt. 16.45 uur: ds J.J. van der Meulen

AGENDA

- zo. 16 februari, Pauluskerk, 11.30 uur

Opening dubbelexpositie

De volgende Kerknieuws (voor 2 weken!) verschijnt op 8 maart.

Kopij graag vóór maandag 3 maart 18.00 uur indienen.

MEDITATIE

Eén bron, twee stromen: jodendom en christendom

Sommige ontwikkelingen uit de samenleving blijven je langer en dieper bezighouden dan het ritme van alledag. Soms zijn ontwikkelingen te belangrijk om gemakkelijk over te denken. Op zondag 26 januari werd in het Wertheimpark te Amsterdam bij het Spiegelmonument 'Nooit meer Auschwitz' nationaal de bevrijding van Auschwitz (Oswiecim) herdacht, 80 jaar geleden. In aansluiting bij de Holocaust Memorial Day. Ieder jaar opnieuw aandacht voor indrukwekkende verhalen over toen. Hoe heeft het óóit kunnen gebeuren?

In dit jaar van 80 jaar bevrijding zullen er steeds opnieuw verhalen en documentaires voorbij komen. Ook denk ik aan de recente openbaarmaking van het Centraal Archief Bijzondere Raadpleging, waar ik via een oudere vriend belangstelling voor kreeg (mijn familienamen komen er niet in voor). Dingen die je gedachten bezig houden.

Natuurlijk is dit plekje in Kerknieuws te beperkt om diepgaand te reflecteren. Maar het thema *antisemitisme* (soms *anti-judaïsme*) is ook in onze tijd een wezenlijk thema. En om maar direct de hand in eigen boezem te steken: te veelvuldig heeft de (Europese) christelijke kerk in haar geschiedenis bijgedragen aan gedachtevorming en geloofsovertuigingen die een directe relatie hebben met onvergeeflijke daden in deze richting. De christelijke kerk is niet vrij van smetten in dezen. Hoe komt dat?

Ja, er zijn bijbelteksten die zich daarvoor lenen. In het oudste document van het Nieuwe Testament, 1 Thessalonicenzen 2:13-16 staan woorden waarin Paulus 'de Joden' aanwijst als vervolgers van christenen ('die hebben de Heer Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd' - Paulus mag het zeggen!). Pieter Oussoren vertaalt hier in de Naardense Vertaling (2004) 'de Jude-

ers' i.p.v. 'de Joden' en dat is een welkome nuancering. De druk moet groot zijn geweest, dat Paulus zich aanvankelijk zo uitdrukt. Gelukkig drukt de apostel zich in zijn 'geestelijk testament', de brief aan de Romeinen aanmerkelijk genuanceerder uit t.a.v. het 'volk Israël' (9-11). Hij heeft beter nagedacht. Aan de andere kant laat ook Petrus zich in Handelingen 3 nogal sterk beschuldigend uit. Waarom zó...?

De achterliggende vraag is eigenlijk, hoe wij de Schriften lezen. Als 'geopenbaard, statisch' of als 'historische documenten, getuigend van geloofsopvattingen, en dus dynamisch'. Zowel aan Hervormde zijde (1967, *Klare wijn*) als aan Gereformeerde zijde (1981, *God met ons*) is er grondig nagedacht over het lezen en het gezag van de Bijbel. Inzichten die nog steeds van waarde zijn.

Tussen de tijd van de geschriften van het Nieuwe Testament en de onze liggen wel 20 eeuwen, waarin lange tijd het jodendom is verguisd, vervolgd, onderdrukt en meer dan dat. Juist de ervaringen van de Holocaust, het absoluut dieptepunt in de beschaving van de (westerse) mensheid, hebben gemaakt dat de christelijke kerken zich na die jaren zijn gaan bezinnen op hun theologisch denken over de relatie tot het jodendom.

Om een voorbeeld te geven: zowel de Gereformeerde Kerken als de Hervormde Kerk waren tót 1940 nog wel actief op het zendingsgebied onder joden. Maar beide kerken hebben zich daar ná 1945 fundamenteel van afgekeerd. De proefschriften van J.F.L. Bastiaanse, *De Joden-zending en de eerste decennia van de Hervormde Raad voor Kerk en Israël, 1925-1965. Een generatie in dienst van de Joods-Christelijke toenadering* (1995) en G.J. van Klinken, *Opvattingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland over het Jodendom, 1896-1970* (1996) maakten dat inzichtelijk. In het algemeen gesteld is de dragende gedachte 'van zending naar dialoog'. En zeker sinds de jaren '60 nam deze belangstelling voor het jodendom in Nederland een hoge vlucht. In 1995 verscheen ook *Een kerk op zoek naar Israël. Geschiedenis van het deputaatschap voor 'Kerk en Israël' van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1875-1995*. Het werk van o.a. joodse geleerden als David Flusser en Pinchas Lapide heeft ons als christelijke kerken herhaaldelijk doen inzien hoezeer het christendom verwant is aan het jodendom. De relatie kan omschreven worden als 'a-symmetrisch': het christendom kan niet worden begrepen zonder het jodendom, andersom geldt dat het jodendom kan bestaan zonder het christendom. De hervormde theoloog A.A. van Ruler (1908-1970) noemde het Nieuwe Testament een 'verklarend woordenlijstje bij het Oude Testament': het gaat God om de schepping en de humaniteit. Noties als het 'verbond' en ook Christus waren voor hem 'noodmaatregelen'. Meerdere christelijke theologen hebben in hun theologie wegen gewezen om een nieuwe verstandhouding vanuit de kerk tot de joodse gelovigen te zoeken. Een theologie van dialoog en interesse tegenover een theologie van exclusiviteit. Zo gaven zij zich rekenschap van het christelijke verleden.

Het werk van Jonathan H. Sachs (1948-2020), *Verbond en dialoog. Een joodse lezing van de Thora* (Skandalon,

Middelburg) is daar een prachtige illustratie van. En dat het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap vorig jaar de vertaling uitbracht van *Het Nieuwe Testament met Joodse Toelichtingen (NTJG)* door A.J. Levine en Marc Zvi Brettler kan gezien worden als een teken dat de joods-christelijke dialoog een nieuwe fase is ingegaan. Opdat wij leren te verstaan, hoezeer mensen geschapen zijn naar Gods beeld en wat de levensopdracht van de mens - Gods partner te zijn in zijn schepping - betekent in onze tijd. Laten wij de dialoog zoeken als weg van vrede.

Ds Bram-Willem Aarnoutse



WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Scriba

Ledenadm.:

Website:

Kerktelefoon:

Predikant: ds M. Rodenburg-Splint
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
email: predikant@pieterskerk.info;
bereikbaar per mail tijdens kantoor-
uren, m.u.v. woensdag;
in geval van crisis bereikbaar op
06 22 888 505 (ook whatsapp)

Inlooppreekuur: vrijdagmorgen
tussen 11.00 en 12.00 uur (consisto-
riekamer Pieterskerk)

Noortje Mur
email: scriba@pieterskerk.info

W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl
www.pieterskerk.info

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

We bewegen door deze tijd van Epifanie richting de Veertigdagentijd, die begint op 5 maart.

Op 16 februari leidt mw. ds. M.F. Van Schoonhoven uit Nieuw Lekkerland de dienst. Op 23 februari gaat uw wijkpredikant voor en vindt aansluitend de preekbespreking plaats voor wie zich daarvoor opgaven. Op 2 maart gaat ds G. Roest uit Gouda voor en bereiden we ons voor op het Heilig Avondmaal.

Na de dienst ontmoeten we elkaar bij het koffiemoment. Graag zien we u dan!

Uit de gemeente

In Maria-Oord revalideren Riet Meester en mw. Hensbergen in verband met herstel van hun heupoperatie na een nare val. Dat valt lang niet altijd mee door bijkomende complicaties, omstandigheden op de afdeling, verminderde weerstand en slechte nachten. Soms is het een stap vooruit, en dan weer twee achteruit. We hopen en bidden dat zij de moed erin houden en dat het verdere herstel zo voorspoedig mogelijk zal verlopen. (Maria-Oord, Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen, afdeling revalidatie 'De Brug').

'Als leven lijden wordt, is rusten goed'

In de leeftijd van 91 jaar is in de vroege ochtend van 27

januari overleden Warner Siebert. Warner woonde vele jaren, en tot ruim 2 jaar geleden samen met zijn vrouw Corrie, in 't Heycop.

Vanaf vorig jaar oktober kwamen er meer problemen met de gezondheid van Warner en wisselden opname in het ziekenhuis en revalidatie in Mariaoord elkaar af. Warner was dankbaar dat er een kamer in De Aa voor hem beschikbaar kwam zodat hij weer naar Breukelen terug kon. Een paar dagen voor de verhuizing ging zijn gezondheid ineens ernstig achteruit en na enkele zorgelijke dagen is Warner overleden.

Op maandag 3 februari hebben we in de aula van crematorium Daelwijck in Utrecht zijn leven herdacht. Geluisterd naar muziekstukken die Warner al eerder zelf uitgekozen had. Er werd een overdenking gehouden uit Psalm 139; een psalm vol verwondering en troost, een psalm die Warner Siebert dierbaar was.

Warner is gekend, geliefd en geborgen bij God, zijn lange leven hier op aarde, en zelfs door de dood heen. Zijn liefde tot in eeuwigheid. Moge diezelfde God de dochters Astrid en Miranda met hun gezinnen en allen die Warner zullen missen, dragen in het verdriet en gemis.

Dita van Muiswinkel - Oussoren

Data om vast in de agenda te zetten!

De komende periode zijn er naast de zondagse erediensten nog andere activiteiten waar u van harte voor bent uitgenodigd! De komende data kunt u vast noteren in de agenda, want die loopt soms snel vol.. Nadere informatie volgt via de gebruikelijke kanalen. Tenzij anders vermeld vinden deze activiteiten plaats in de Pieterskerk, waarbij ds. Rodenburg medewerking verleent.

- Maandag 24 maart, 14:15,
Lentestukjes maken, Bonifatiushuis
- Zondag 30 maart, 16:30,
Zangdienst Reünistenorkest
- Zaterdag 5 april, 16:30,
Choral Evensong koor Vespera Lux uit Laren
- Zaterdag 12 april, 9:00,
Wandelend naar Pasen,
Start Pieterskerk, rondwandeling Vreeland

Groep jong-volwassenen: BijbelBoost!

Op maandag 24 maart komt de groep voor het eerst bijeen in de Bovenkamer (Poeldijk 9, Breukelen) om 20:00. Deze groep is voor mensen rond de 20 en 30, met enkele uitzonderingen. Met elkaar duiken we de Bijbel in om onze bijbelkennis een boost te geven! Omstebeurt bereidt iemand de bijbelstudie voor, want daar leer je drie keer zoveel van. We hebben er zin in!

ds. Mariëlle

De kunst van het oud(er) worden

Na je pensioen ziet het leven er voor velen ineens heel anders uit. Hoe ouder je wordt, hoe meer je stilgezet wordt bij vragen waar je eerder nooit over na hoeft te denken, en die je misschien zelfs wel graag nog even voor je uit schoof. Je kijkt meer terug op je leven, hebt mensen verloren, hebt heel andere zorgen over je kinderen of kleinkinderen, en merkt aan lijf en leden dat er

meer dagen achter je liggen dan voor je. Je eigen gezondheid wordt een thema. Moet ik een wilsverklaring laten opstellen? En mijn testament, is dat eigenlijk wel in orde? De maatschappij dendert ondertussen door en verandert snel. Te snel. Het is een hele kunst om 'goed' ouder te worden, en het is misschien wel heel anders dan hoe je het je vroeger had voorgesteld. Het kan goed zijn daar eens hardop met elkaar over van gedachten te wisselen. Wanneer er voldoende animo is, kunnen we eens in de zoveel tijd op een donderdagmiddag tussen 13:30-15:30 bij elkaar komen, steeds bij een ander thuis, om een van deze vragen / thema's met elkaar te bespreken. Na een stukje inleiding op het onderwerp, wisselen we met elkaar van gedachten. Graag verneem ik of hier animo voor is. Zo kan donderdag 27 maart mogelijk de eerste samenkost plaatsvinden. Laat het weten als u interesse heeft, door een bericht achter te laten via 06 22 888 505 of via de mail (predikant@pieterskerk.info).

Hartelijke groet,

ds. Mariëlle

Bericht ds. Van Ark

Hierbij een bericht van één van onze vaste gastpredikanten Ds. Hans van Ark die altijd vergezeld werd van zijn vrouw Jenny, behalve op zondag 8 december, toen Hans bij ons voorging. Jenny kreeg begin december spontaan een botbreuk bij het uitstappen uit haar auto met alle gevolgen van dien. Op die zondag is er voorbede gedaan voor Jenny en hun kleindochter, die in die week geopereerd moest worden. Verschillende gemeenteleden vroegen hoe het met de fam. Van Ark was. Dat heb ik hem gevraagd per mail. Misschien is het ook wel bemoedigend om een kaartje te sturen. Het adres is: Hondenbergseweg 5-1, 8191 KV Wapenveld. Hieronder zijn mailbericht.

Groet, Pieter Wijnen

Lieke, onze kleindochter, is na negen chemokuren geopereerd, van beide nieren zijn de tumoren verwijderd. Nader onderzoek in Amerika heeft uitgewezen dat deze vorm van kanker wel behandelbaar is, ze moet nu nog 12 keer in het komende jaar een chemokuur ondergaan, maar we hebben wel hoop. Jenny herstelde voetje voor voetje, maar draaide de afgelopen week opnieuw het ziekenhuis in met ernstige longontsteking, haar weerstand is minimaal. Inmiddels weer thuis, ze wil meer dan ze kan, maar hopelijk knapt ze de komende weken weer op, ik ben ook herstellende van een zware griep overigens, ondanks alle vaccinaties sloop dat toch naar binnen. We houden moed en geloof!

Hartelijke groeten, Hans

Vooraankondiging Wandelend naar Pasen

12 april rondwandeling Breukelen - Vreeland!

Wegens succes vorig jaar, willen we ook dit jaar voor het begin van de Stille Week weer met elkaar een gezellige dan wel bezinnende wandeling maken van zo'n 21 km. Dit jaar hebben we de samenwerking gezocht met ds. Van Ginkel van de Grote Kerk in Vreeland. Er is een mooie wandeling uitgestippeld waarbij u van harte wel-

kom bent! Zet de datum vast in uw agenda! Weet u al dat u zeker mee gaat lopen? Dan kunt u zich al aanmelden via 12wandeltumee@gmail.com, en verdere informatie volgt.

Groet namens de organisatie,

ds. Mariëlle



Reünieorkest komt weer naar Breukelen!

Het is alweer enige tijd geleden dat het koperensemble van het Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps zijn medewerking heeft verleend aan de erediens van de wijkgemeente Pieterskerk in Breukelen. Op *zondag 30 maart* a.s. is het koperensemble weer aanwezig voor een zangdienst om 16:30 uur. Het ensemble bestaat uit leden die tijdens hun dienstplicht deel hebben uitgemaakt van het Artillerie Trompetterkorps, een fanfarekorps binnen Defensie (1960-1995). In 2007 is dit koperensemble eenmalig samengesteld voor een belangrijke gebeurtenis in de Grote Kerk in Apeldoorn van één van de leden van het ROA.

Dit gaf zoveel voldoening dat na afloop van deze medewerking iedereen vond dat dit een vervolg zou moeten krijgen en zo is geschied. De afgelopen 17 jaar heeft het ROA koperensemble de nodige keren opgetreden tijdens kerkdiensten in de kerken van onder meer Breukelen, Apeldoorn, Waddinxveen en vele andere plaatsen. De leden komen vanuit geheel Nederland en er wordt in wisselende samenstelling opgetreden onder de enthousiaste leiding van dirigent Nico van Oudheusden. We zijn verheugd dat zij nu voor de 10^e keer bereid zijn naar Breukelen te komen! U bent van harte welkom! Ds. Rodenburg verzorgt de meditatie. Graag tot dan!



Kind, jongere en avondmaal?!

Wanneer laat je kinderen wel / niet aan het avondmaal gaan? Hoe ga je daarover met hen in gesprek?

Het is een thema dat vragen oproept voor ouders. Om die reden organiseert de NGK op woensdagavond 26 februari

om 20:00 u. in de Bovenkamer (Poeldijk 9, Breukelen) een avond om hierover met een groepje in gesprek te gaan. Ook ouders van jeugd uit de Pieterskerk zijn hierbij van harte uitgenodigd. Frits Langeraar leidt de avond. Leidraad is de brochure *Samen aan tafel*, kerkpunt.nl/actueel/brochure-kind-en-avond-maal/). Ook met ons meepraten? Van harte welkom!! Geef het door via 06 130 568 90 of mariettetje@hotmail.com, dan is het duidelijk hoeveel mensen we kunnen verwachten.

Verjaardagsbusje

De opbrengst in het 2^e halfjaar 2024 is € 541,80, Het totaalbedrag over 2024 is uitgekomen op € 1162,10.

Dit bedrag komt ten goede aan het Orgelfonds.

Alle gevers en collectanten weer hartelijk dank!

Ria van Eck

Giften

Via Ds. Rodenburg ontvingen we een gift van € 20 voor onze wijkkas. Hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel

Schoonmaken Pieterskerk

Zaterdag 1 maart willen we de Pieterskerk weer schoonmaken. De vorige schoonmaakzaterdag was er een mooie opkomst en konden we extra werkzaamheden doen (zie foto). Ook zin een keertje mee te helpen? Weet u welkom op *1 maart om 9.00 uur*. De koffie en thee staan klaar. Met alvast onze hartelijke dank!

Jan Winkel, tel. 0346-241144



WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: ds A.W. Aarnoutse, Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen, 0346 249878 of 06 20024393,

ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

Contact pastoraat: Henk Bomas, Schepersweg 202, 3621 JR Breukelen, tel. 06 83602282, hcbomas.1@kpnmail.nl

Scriba:

vacant

scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk bureau:

H. de Kruijff, tel. 06 23700853
ledenadministratie@pauluskerkbreukelen.nl

Website:

pauluskerkbreukelen.nl

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de vieringen

Zondag 16 februari verwelkomen we Bert Kuipers uit Rotterdam, op zondag 23 februari Evert van der Veen uit Oldemarkt en op zondag 2 maart ds De Jong- Dorland uit Utrecht als gastvoorgangers. Bekende gezichten, heel aangenaam. Ondertussen wordt in deze weken gewerkt aan de liturgie voor de vieringen in de Veertigdagentijd en de Goede Week. Op 5 maart immers begint die tijd met de oecumenische viering van de Aswoensdag. Onze wereld is wel toe aan een nieuwe lente, aan het vieren van opstandingskracht. Mogen onze vieringen het visioen van Gods vreedzaam levend houden, de kou en kille gevoelens voorbij.

Ds Bram-Willem Aarnoutse

In en uit de gemeente

Dhr. Rien Krijgsman (De Angstel 135) is na een verblijf in het Sint Antoniusziekenhuis inmiddels tijdelijk verhuisd naar Domstate, Beneluxlaan 928 3526 KJ Utrecht, kamer 414. Er mag gelukkig sprake zijn van voorzichtig herstel. We wensen u vertrouwen en alle goeds!

Mevr. Cobi Kroon (Eendrachtlaan 51, 3621 DE) komt donderdag terug naar huis na een lang verblijf in Zorgpension Woerden. Alle zorg en aandacht vraagt veel van het gemoed, ook van Gert. We hopen dat er voldoende thuiszorg voor u zal zijn

Ds Bram-Willem Aarnoutse

Wandelen... we treffen elkaar weer op woensdag 5 maart bij het Bonifatiushuis. We spreken samen af welke kant we opgaan, in de ontluikende lente. Welkom!

Seniorengesprekskring

De eerstvolgende datum is 13 maart, noteer het gerust en weet u welkom.

Ds Bram-Willem Aarnoutse

Rondom christelijk geloven: 13 februari

Onze ontmoeting van 20 februari is een week vervroegd, om persoonlijke redenen. Gelukkig bleek dit voor nageenog alle belangstellenden geen probleem. We gaan met elkaar in gesprek over het 'Credo - ik geloof', ook wel bekend als de '12 artikelen'. Het credo heeft een liturgische oorsprong, we kennen het uit de vroegchristelijke vieringen, als een soort van samenvatting van geloven. Mocht u dit nog op tijd lezen: van harte welkom!

Ds Bram-Willem Aarnoutse

Bericht van de ZWO-commissie Pauluskerk

De brieven van de ZWO-commissie zijn bezorgd. De lopers wil ik hierbij bedanken voor hun inzet. Mocht u om welke reden dan ook geen brief hebben ontvangen, u kunt uw vrijwillige bijdrage voor het jaar 2025 overmaken op bankrekening NL27 RABO 0336 9183 99 ten name van de ZWO-commissie Pauluskerk onder vermelding van "Bijdrage 2025". Voor een exemplaar van de brief kunt u contact opnemen met Henk Hansman (penningmeester). Email: henkhansman@ziggo.nl of tel. 06 551 33 936

Henk Hansman

ZWO: Zending-WereldDiaconaat-Ontwikkelingswerk

De ZWO-commissie heeft de afgelopen jaren een drietal Kerk.in.Aktie-projecten gesteund, t.w. zorg en onderwijs aan Dalitkinderen in India, steun aan zelfhulpgroepen voor vrouwen en jongeren in Myanmar en steun voor theologiestudenten aan de universiteit in Lusaka, hoofdstad van Zambia.

Vanaf januari 2025 willen wij namens de Pauluskerk een nieuw Kerk.in.Aktie-project gaan steunen.

In gesprekken met Arjan Bikker van Kerk in Actie kwam naar voren dat de Kerk van Bangladesh veel steun nodig heeft om aan de hulpvraag van christenen te kunnen voldoen.

Daarom willen wij ons voor drie jaar verbinden aan het pastorale en diaconale werk van de Kerk in Bangladesh via de contacten die Kerk in Actie heeft. In Bangladesh is minder dan een half procent christen en toch is deze Kerk van veel betekenis voor de samenleving. Er worden kerkelijk werkers opgeleid en geloofscursussen gegeven waar vooral jongeren belangstelling voor hebben. Daarnaast steunt deze Kerk via haar diaconale programma kwetsbare groepen met landbouwtrainingen en beroepsopleidingen voor jongeren en vrouwen.

Doet u/jij ook mee? Onze bankrekening is: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie.

ZWO-commissie: Gerie v. Voskuilen, Corinth v. Schaik, Kees Andreae, Henk Hansman, Wim Kaars

DIACONIE

Collectes

Mocht u uw kollektiegeld aan het College van Kerkrentmeesters en aan de Diaconie willen overmaken, dan kan dat op de volgende bankrekeningnummers:

NL16 INGB 0000 3103 26 ten name van Protestantse gemeente Breukelen;

NL26 RABO 0310 6367 52 ten name van Diaconie Protestantse gemeente Breukelen. Vermeldt u hierbij waarvoor u uw bijdrage overmaakt (Pauluskerk, Pieterskerk, specifiek diakonaal doel).

Hartelijk bedankt!

Collecte 16 februari KiA – Binnenlands Diaconaat



Omzien naar gevangenen in Nederland

Ieder jaar komen er in Nederland ruim 33.000 mensen in de gevangenis terecht voor een korte of langere gevangenisstraf. Jezus vraagt ons om barmhartig naar hen om te zien en niet te oordelen. Daarom reikt Kerk in Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse organisaties die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar die hen ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Meer lezen? kerkinactie.nl/gevangenen
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?

Collecte 23 februari - Beautiful Kidz of Namibia

Deze zondag collecteren we voor ons diaconaal jaarproject.

Soup Kitchen in Ovitoto. Tijdens de decemberschoolvakantie werd in Ovitoto een bijzondere gebeurtenis georganiseerd: de Soup Kitchen, die bedoeld was om de kinderen van een voedzame maaltijd te voorzien. Dit initiatief zorgde ervoor dat meer dan 200 kinderen samen konden genieten van een heerlijke en gezonde maaltijd, iets waar hun ouders vaak niet de middelen voor hebben.

Dankzij de waardevolle bijdragen van de gemeenschap werd dit mooie project mogelijk gemaakt. De kinderen en het enthousiaste team willen dan ook hun oprechte dank uitspreken voor de steun die hen helpt de wintermaanden door te komen. De Soup Kitchen biedt niet alleen een maaltijd, maar ook een gevoel van verbondenheid en zorg voor de jeugd van Ovitoto. Dankzij uw bijdrage konden deze kinderen met een voldaan gevoel de vakantie doorkomen, terwijl zij zich gesteund weten door de gemeenschap om hen heen.

Wij gaan weer naar school: een warm welkom bij Beautiful Kidz. Na de vakantie stralen blije gezichtjes wanneer de kinderen weer terugkeren naar de kleuterschool van Beautiful Kidz. Het is hartverwarmend om te zien hoe ze elkaar hebben gemist en nu vol enthousiasme samen spelend leren. De kinderen genieten ervan om weer bij de kleuterleiding te zijn, waar ze in een veilige en stimulerende omgeving nieuwe dingen kunnen ontdekken.

Collecte 2 maart - Voorjaarszending Egypte (Paulusk.)

Huiselijk geweld bestrijden

Seksueel en gendergerelateerd geweld in de huiselijke kring was al een groot probleem in Egypte, maar door de toenemende armoede neemt het alleen maar toe. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil bijdragen aan een veiligere en vredige samenleving en daarmee Gods liefde voor mensen laten zien.

Met steun van Kerk in Actie traint ze kerkleiders van lokale gemeenten om het probleem bespreekbaar te maken. Daarnaast worden verzorgers van kinderen toegerust in het beschermen van de jonge generatie tegen geweld en misbruik. Meer lezen? kerkinactie.nl/gezinnenegypte
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Collecte 2 maart - Voorjaarszending GZB Bulgarije *Vrouwenwerk in de dorpen*



Het Evangelie
voor iedereen

Als wijkgemeente steunen wij het werk van de zendingsorganisatie GZB in Bulgarije. We onderhouden contact met Foka van de Beek. Hieronder leest u over één van de projecten van de GZB in Bulgarije.

Waarom is dit project nodig?

Burgas wordt omgeven door allerlei kleine dorpjes waar vooral Bulgaarse, Turkse en Roma vrouwen het werk doen. Het leven is hier niet makkelijk: er is weinig werk, jongeren en gezinnen trekken weg en er is nauwelijks een sociaal vangnet. In de meeste dorpen zit een moskee maar geen kerk. In steeds meer dorpen ontstaan kleine, christelijke gemeenten dankzij het werk van een groepje Samaritaanse Vrouwen.



Wat houdt het project in?

We steunen het evangelisatie- en diaconale werk dat de Samaritaanse Vrouwen onder leiding van de bevlogen Natalia Stoykova doen. Dankzij deze steun kunnen zij met regelmaat de dorpen bezoeken, hoop en steun aan vrouwen bieden, bijbels en bijbelstudiematerialen uitdelen, samenkomsten organiseren en praktische hulp bieden. In de afgelopen jaren zijn door hun werk gemeenten ontstaan in verschillende dorpen. Veel van deze gemeenten zijn nog jong, heel klein, en komen vooral thuis bij elkaar. Het werk van de vrouwen vraagt veel tijd en geduld. Toch zetten zij zich vol energie in en zien zij vrucht.

Impact

Natalia Stoykova: 'Ik ben zelf pas op latere leeftijd tot geloof gekomen. Mijn hart brandt van liefde voor God en ik verlang ernaar om nóg meer vrouwen tot Jezus Christus te leiden.'

Voor aankondiging Sponsormaaltijd

Zo'n anderhalf jaar geleden heeft de Diaconie een Filipijnse sponsormaaltijd georganiseerd voor het toenmalige project Sparrow. Dat was een groot succes. Ook deze keer wil de Diaconie een sponsormaaltijd organiseren. Nu wordt het een (Zuid)Afrikaanse maaltijd voor het project Beautiful Kidz of Namibia. De datum hiervoor is vrijdag 28 maart om 18.00 uur in het Bonifatiushuis. Een datum om alvast in uw agenda te zetten.

We zorgen weer voor een drie-gangendiner met keuze uit verschillende Afrikaanse gerechten.



GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Oecumenische vespers in de Veertigdagentijd

De Werkgroep Oecumene organiseert in de Veertig Dagen voor Pasen weer vespers. Deze vinden plaats op de dinsdagen 11, 18, 25 maart en 1, 8 en 15 april 2025 in de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen. De vespers beginnen om 19.15 uur en duren ongeveer 20 minuten. Het thema dit jaar is 'Verlossing en hoop'.

Na afloop is er koffie en thee.

U bent van harte welkom.



Samen duurzaam en de Groene Kerk ... en kurk

Op woensdagavond 22 januari leidde Hans Schriever ons langs de Sustainable Development Goals, de duurzame doelen voor onze planeet en wereldwijde samenleving.

Allerlei ontwikkelingen en acties kwamen voorbij. Een kleine bijdrage bijv. kan al zijn om regelmatig oude mails en app-berichten op te ruimen, zodat die niet op energieverslindende servers in 'dozen langs de snelweg' bewaard hoeven te worden. Je denkt er eigenlijk niet eens bij na... maar het helpt.

Nog een praktisch idee: het natuurproduct 'kurk' is goed te recyclen. Dat draagt bij aan verkleining van de afvalstromen. De site kurkretour.nl geeft daarover veel informatie. Via een doosje kunt u in de kerk (garderobe achterin) kurken inleveren. Dan wordt verder voor inlevering via sommige winkels, zoals Odin in Woerden, gezorgd. Creatief met ... en duurzaam. Klein maar fijn.

Bram-Willem Aarnoutse

Zin op het web

Via de site www.reliwiki.nl is er veel te ontdekken over ons religieus (kerkelijk) erfgoed. De zoekterm 'Breukelen' geeft 10 hits, actuele en oudere. Zo wordt o.a. ook de oude Gereformeerde Kerk aan de Hazeslinger genoemd.

Interessant om de kerken ook van de binnenkant te bezien. Bij de Pieterskerk staat ook de 'Bonifatius-steen' genoemd (óók in het Jumbo-plaatjesalbum!), die in juni 2021 werd onthuld. En van de Pauluskerk is zowel het oude als het nieuwe interieur te bewonderen. Natuurlijk ontbreken ook de orgels niet.

De site www.kerkfotografie.nl biedt ook veel materiaal. Een aardige tip! Natuurlijk geldt: 'maar niet met steen en hout alleen, is't grote werk gedaan. 't Zal om onszelve gaan!' (Liedboek 971).

Ds Bram-Willem Aarnoutse

COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
Maandag 1 januari 2025		
Epafras Kerk	97,20	(*) 62,50
Zondag 5 januari 2025		
Bloemengroet	110,70	128,65
Wijkkas	49,35	117,00
Zondag 12 januari 2025		
Confessionele Beweging		124,00
Avondmaalscollecte (Hospices)		134,20
KiA Binnenlands Diakonaat	173,60	
Wijkkas	81,80	161,00
Zondag 19 januari 2025		
Oec. Dienst - Open Doors Kerk		549,40
	7,00	276,00
Zondag 26 januari 2025		
NBG / Bible Basics		115,65
PKN Jonge generaties	182,80	
Taizéviering - Wilde Ganzen	17,00	
Wijkkas		230,00

(*) Dienst in het Witte Kerkje; het genoemde bedrag is alleen wat er binnengekomen is via de Apostel App, via bankoverschrijvingen en als onze eigen collectemunten.

Amnesty International Doe Goed, Zoek Recht
Mexico - advocaat voor vrouwenrechten al maanden spoorloos!

Op zondag 2 maart kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak: Sandra Domínguez is een inheemse mensenrechtactivist en advocaat uit Mexico. Ze richt zich vooral tegen geweld tegen vrouwen. Sinds 4 oktober 2024 is zij vermist. Die dag werden zij en haar man Alexander Hernández voor het laatst thuis gezien. Later werd ergens anders hun auto gevonden. Hun familie maakt zich grote zorgen om hun veiligheid. Het is heel goed mogelijk dat hun verdwijning te maken heeft met het werk van Domínguez. Domínguez voerde al meerdere rechtszaken namens overlevenden van geweld tegen vrouwen. Zo daagde ze een belangrijke ambtenaar voor de rechter. Hij zat in een WhatsApp-groep die seksueel getinte beelden van inheemse vrouwen deelde. Een van die vrouwen was Sandra zelf.

Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International naar de gouverneur van de Mexicaanse staat Oaxaca. Wij roepen hem op om al het mogelijke te doen om Sandra Domínguez en haar man levend te vinden. Als u meer wilt weten, kunt u naar de site van Amnesty, www.Amnesty.nl.

Bij de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Door onze handtekening te zetten werken we mee aan een klein stukje meer rechtvaardigheid.

Ik hoop op uw medewerking.

Ria van Voskuilen

De Toekomst van de kerk: Essay vol rouw en hoop

Boekbespreking, met als afsluiting een lezing door de auteur

In drie avonden bespreken we het boek 'De toekomst van de kerk'. Begeleiding van Michaël Koorneef en Hans Schriever. *Data: maandag 3, 10 en 17 maart*

Plaats: Achterzaal Pauluskerk Tijd: 20.00 uur

Een leven zonder kerk? Het wordt steeds gemakkelijker om je dit voor te stellen. Gedurende zijn dertigjarige predikantschap zag predikant Aarnoud van der Deijl de kerk in Nederland meer dan halveren. Het bezorgde hem een gevoel van rouw; de fases van ontkennen tot berusten heeft hij allemaal doorlopen.

Dit boek stelt existentiële en maatschappelijke vragen, niet alleen aan de kerk en de gelovigen, maar ook aan de samenleving als geheel. Alle plannen om de kerk aantrekkelijker te maken hebben de kerk niet gered - maar redden we het wel zonder kerk?

Dit boek bespreken we in drie avonden, met iedere avond een deel van het boek:

3 maart: De kerk is niet te redden

10 maart: Redden we het zonder kerk

17 maart: Wat kunnen we doen

Het is natuurlijk heel prettig als u het boek al heeft gezien vóór de avonden, maar niet gewanhoopt: de avonden zullen we beginnen met een samenvatting van het betreffende deel.

We hopen met deze avonden besproken te hebben wat er speelt, hoe wij het zelf zien en hoe we geïnspireerd verdergaan. De laatste avond zullen we vragen/opmerkingen noteren en aan Aarnoud van der Deijl geven, zodat hij hier op 24 maart op kan reflecteren.

U bent van harte welkom de avonden, om een idee over de belangstelling te hebben wordt een aanmelding op prijs gesteld: coordinatie@pauluskerkbreukelen.nl of ons even aanspreken.

Michaël Koorneef en Hans Schriever

Dubbelepositie Pauluskerk

Simone Stawicki en Edith van Eijden - Calis

Opening zondag 16 februari, 11.30 uur

Een expositie met schilderijen van Simone Stawicki en keramiek van Edith van Eijden.

Simone's werk bestaat voornamelijk uit schilderijen van acrylverf, maar ook uit grafiek en gemengde technieken. Zij is gefascineerd door het licht dat speelt met het landschap. Haar werk is kleurrijk met zwart en wit, grote kleurvakken en gevoelige lijnen, op deze manier zoekt ze naar harmonie door tegenstelling. Zij ziet haar werk als communicatie in zijn meest directe vorm, waarbij gesproken wordt over God, de mens en de maatschappij. Zij exposeert geregeld in binnen- en buitenland.

Edith werkt met klei en is gespecialiseerd in de Raku- en naked Rakustooktechnieken. Zij is constant op zoek naar nieuwe vormen en combinaties met andere materialen waarmee ze een eigen stijl creëert en zich daarbij laat inspireren door alles om haar heen, wat samen met het verrassingselement van de stooktechnieken resulteert in een uniek eindproduct. Al haar werken zijn unica.

Beide kunstenaars zijn onderdeel van 4Arts.

www.edithvaneijden.nl

www.simonestawicki.com

Jongerenreizen

Al jaren organiseert 'Kom over en help' jongerenreizen naar Europa. Wil jij van betekenis zijn tijdens een bijzondere jongerenreis? Als je van bijzondere, kleinschalige en christelijke jongerenreizen houdt dan ben je bij de Xperiereizen van 'Kom over en help' aan het goede adres!

Tijdens onze reizen naar Oost-Europa maak je kennis met de cultuur, de bevolking en het werk dat Kom over en help al 50 jaar doet. Bijzondere ontmoetingen, indrukwekkende verhalen en verbondenheid in het geloof zijn een paar onderdelen van onze onvergetelijke reizen. Dit jaar staan er nog twee reizen gepland:

Xperience Onbekend: reis mee naar een bestemming die je pas hoort op het vliegveld...

Datum: 26 april - 3 mei.

Xperience Moldavië: een reis naar het armste land van Europa, waar jij echt van betekenis kunt zijn!

Datum: 18 oktober - 25 oktober.

Kijk voor meer informatie over de reizen, ervaringsverhalen en aanmelden op: www.komoverenhelp.nl/reizen

Hetty Veneklaas

Hij is onder ons

40-dagenretraite van de Jezuiten

Laat je raken door stilte, eenvoud en innerlijke vreugde

De digitale 40-dagenretraite van de Jezuiten, getiteld 'Hij is onder ons', start op Aswoensdag (5 maart 2025) en eindigt op Paaszondag (20 april). Deze retraite is een uitnodiging om ballast los te laten, rust te vinden en Pasen intenser te beleven.

Ons leven raakt soms zo vol met drukte en zorgen dat we vergeten dat Hij onder ons is. Deze retraite helpt je om ruimte te maken voor Gods aanwezigheid, eenvoud, rust en innerlijke vreugde. De retraite is geschreven door Anne Criado en Gery van der Vlies.

Ervaar wat de retraite je kan brengen

Met ruim 20.000 deelnemers uit Nederland en Vlaanderen zijn de digitale retraites van de Jezuiten inmiddels een begrip.

Deelnemers ontvangen dagelijks een gebedsmail met een Bijbeltekst, meditatieve vragen, inspirerende citaten en praktische gebedstips. Dit vormt een waardevolle ondersteuning voor je innerlijke voorbereiding op Pasen.

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:

- 'Eenvoudig, helder, herhalend maar nooit saai. Integendeel, het ging naar de diepte. De gebedsmails raakten mij dag na dag. Een borrelende bron van intense inspiratie'.
- 'De mails gaven een goede structuur in de meditatie, het verloop is zeer helder, niet zweverig. Het was een revelatie voor mij dat meditatie realiseerbaar is. Dank u wel voor dit mooie kerstgeschenk!'
- 'Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd'.
- 'Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning'.

Schrijf je nu in!

De 40-dagenretraite is gratis en toegankelijk voor iedereen. Meld je aan via www.40dagenretraite.org en ontvang vanaf Aswoensdag dagelijks een inspirerende gebedsmail. Als je eerder hebt deelgenomen, hoef je je niet opnieuw in te schrijven.

Samen onderweg naar Pasen

De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit en biedt een moment van stilte en verdieping in je dagelijks leven. Via het online gastenboek kun je je ervaringen delen met anderen. Laat deze retraite een bron van inspiratie zijn om Gods aanwezigheid in je leven te ervaren en te vieren.

Zingen voor Vrede

Zing mee in een concert voor de vrede

MANNEN Let op!!!!

Als u al eens mee heeft willen zingen in een koor is er nu een uitgelezen kans!!!!

Op d.v. 10 mei 2025 geeft Chr. Mannenkoor

IMMANUEL onder leiding van Jan Verhoef, samen met Gemengd koor **EXCELSIOR** onder leiding van Wim de Penning een groots

BEVRIJDINGSCONCERT

in de Janskerk te Mijdrecht.

Het is een prachtige gelegenheid om eens kennis te maken met koorzang. Wij willen u graag uitnodigen om uw medewerking, op projectbasis, hieraan te verlenen.

Laat het een uitdaging voor u zijn.

Probeer het gerust en loop op dinsdagavond om 19.30 binnen in Irene, naast de Janskerk in Mijdrecht en ervaar hoe er, uit serieus repeteren, iets heel moois kan ontstaan om te laten horen op 10 mei.

Doet u mee.

Meer informatie Willem Engel 06-14716185,

Gerrit de Pater 06-53199856

Gerrit Lodder



COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via site.skgscollect.nl/495/ of de APPostel-app

Bezorging: mw. M. Versluys, tel. 261814,
W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 32,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: email: diaconie@pknbreukelen.nl
bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Een veilige kerk: contactpersoon Hilma Thijs, 06 45626553, hilmathijs@hotmail.com;
vertrouwenspersoon Harry Oussoren, 06 11066028, oussie69@gmail.com (Pauluskerk)

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

K. Andreae, verhuur@pknbreukelen.nl of tel. 06 42281589

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer Diaconie o.v.v. Zendingscie. Pieterskerk

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)
Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89

