

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENSTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 10 MAART

10.00 uur: ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. KiA Zending, Indonesië 2. Wijkkas

WOENSDAG 13 MAART - Bidstond

19.30 uur: ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. St. De Hoop GGZ 2. Wijkkas

ZONDAG 17 MAART

10.00 uur: ds. B. Aalbers, Zwolle

Collecten: 1. KiA Zending, Rwanda 2. Wijkkas

Coventrygebed voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 10 MAART

10.00 uur: ds. E.J. Hempenius, Barneveld

Collecten: 1. KiA Zending, Indonesië 2. Wijkkas

Autodienst: Kees de Jong, tel. 06 4412 3842

Kinderkerk: alle groepen

WOENSDAG 13 MAART - Bidstond

19.30 uur: ds. M. Rodenburg, Witte Kerkje

Collecten: 1. De Hoop GGZ 2. Wijkkas

Autodienst: fam. Wijnen, tel. 0346 261837

ZONDAG 17 MAART

10.00 uur: prop. H. Leenman, Zuilichem

Collecten: 1. KiA Zending, Rwanda 2. Wijkkas

Autodienst: Jan den Hartog, tel. 06 5430 2974

Kinderkerk: groepen 1 t/m 6

Gebedsmoment in de Pieterskerk

Elke vrijdag van 10.30 tot 11.00 uur

VESPERS IN DE VEERTIG DAGEN

Oecumenische Vespers op dinsdag 12, 19 en 26 maart om 19.15 in de Pauluskerk

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 8 mrt. 16.45 uur: ds. M. Rodenburg, H.A.

Vrijdag 15 mrt. 16.45 uur: dhr. F. Vonk

Vrijdag 22 mrt. 16.45 uur: drs M. Hekman-Klapwijk

AGENDA

- Woensdag 13 maart, Pauluskerk
Gemeenteavond na de dienst
- Zondag 19 maart, 14.30 uur, Pauluskerk
Appeltaartconcert

De volgende Kerknieuws verschijnt op 23 maart (3 w.).
Kopij graag vóór maandag 18 maart 18.00 uur indienen.

MEDITATIE

Veertigdagentijd

‘Blijf niet staren op wat vroeger was.
Ik zeg, er gaat iets nieuws beginnen,
het is al begonnen, merk je het niet?’
Jesaja 43: 18 en 19

We zitten alweer halverwege de Veertigdagentijd, komende zondag is het zondag ‘Laetare’, dat is Latijn voor ‘Verheugt u’. Het licht van Pasen breekt al een beetje door, de zon schijnt door het lijden heen. Op deze zondag is de liturgische kleur dan ook niet paars, maar roze.

In deze bijzondere periode van het kerkelijk jaar is het niet alleen bij katholieken, maar ook bij steeds meer protestanten de gewoonte om te vasten. En dat vasten kan uit allerlei onthoudingen bestaan, bijvoorbeeld uit geen vlees eten, geen Sociale Media gebruiken, geen alcohol drinken. Maar het vasten kan ook inhouden: meer dingen aandachtig doen, bijvoorbeeld meer tijd besteden aan het lezen van de Bijbel of aan het (gezamenlijk) bidden en meer tijd met anderen doorbrengen. Paus Franciscus geeft de gelovigen voor iedere dag van de Veertigdagentijd een eenvoudige tip mee, een klein en haalbaar gebaar voor meer liefde in de wereld en in je hart. Bijvoorbeeld: luisteren, stil en zonder oordeel of: iemand helpen, die wat rust kan gebruiken. En ook: iets weggeven aan de armen, of: iemand bellen met wie je al lang geen contact meer had. Voor de 16^{de} dag geeft hij de tip: De Schepping, het leven en de planeet beschermen. Kortom, allemaal goede adviezen, die we ons als volgelingen van Jezus eigenlijk altijd ter harte zouden moeten nemen. In deze Veertigdagentijd worden we er in ieder geval nog eens extra bij stil gezet.

Uit de inspirerende nieuwsbrieven die ik dagelijks in deze tijd ontvang, deel ik graag dit gedicht met u:

Vastentijd is oefentijd
Is wakker worden na winterslaap
en je opengeeuwen
uit de beslotenheid van elk-voor-zich.
Is je ogen opentrekken
voor wat aan het gebeuren is
in het diepste van jezelf
en in de wereld om je heen
en zicht krijgen
op het grote Licht
dat doorbreekt aan de horizon.
Is in voorjaarsstilte
je eigen grond ompspitten
en klaarmaken voor een nieuwe lente,
en het zaad
van vrede en menswaardigheid
laten ontkiemen in je hart.
Vastentijd is trainingstijd:
hart en handen soepel maken
voor verbondenheid met
God en mensen;
vingeroefening in solidariteit.
Dat en zoveel meer is vastentijd:
de grote opwarming
om te herleven.

Carlos Desoete

Vast u ook mee? Samen op weg, denkend aan het lijden en sterven van Jezus en uitziend naar Zijn opstanding, het grote Licht van Pasen en een toekomst vol van vrede en gerechtigheid.

Bertine Oosthoek

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant:

ds M. Rodenburg-Splint
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
email: predikant@pieterskerk.info;
bereikbaar per mail tijdens kantoor-
uren, m.u.v. woensdag, zaterdag,
vrijdagmiddag en zondagmiddag
in geval van crisis bereikbaar op
06 22 888 505 (ook whatsapp)

Inlooppreekuur: vrijdagmorgen
tussen 11.00 en 12.00 uur
(consistoriekamer Pieterskerk)

Scriba:

J. van Muiswinkel,
Broekdijk Oost 13, 3621 LM
Breukelen, tel. 0346-263108,
email: scriba@pieterskerk.info

Ledenadm.:

W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl

Website:

www.pieterskerk.info

Kerktelefoon:

John van den Bosch,

email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Voor u het weet, is het einde van de Lijdenstijd al weer bijna in zicht. De Stille Week in het verschiet.

Voorafgaand aan die week voor Pasen, waarin ook enkele vespers gehouden worden zoals u op de paasflyer kunt lezen, kan er op zaterdag 23 maart een paaswandeling gemaakt worden van Woerden naar Kockengen en Breukelen (zie onder *Gezamenlijke Berichten* meer informatie). De wandeling staat niet op de flyer, dus hierbij een herinnering!

Zo God het wil, gaat op zondag 10 maart ds. E.J. Hempenius uit Barneveld ons voor.

Woensdag 13 maart om 19:30 (Biddag) leidt ds. Rodenburg-Splint de gezamenlijke dienst in het Witte kerkje. Tot die tijd kunt u hiervoor uw gebeden ophangen aan de Pietersboom in het koor van de kerk, geschreven op een van de groene blaadjes. Deze gebeden worden zo goed mogelijk meegenomen in de dienst.

Op zondag 17 maart verwelkomen we prop. H. Leenman uit Zuilichem.

We zien u graag! Blijf ook vooral gezellig na voor een kopje koffie of thee na de dienst.

Uit de gemeente

Met br. Sjaak van Muiswinkel gaat het gelukkig naar omstandigheden goed! Her en der kwam u hem misschien al tegen. We danken de Heer dat zijn herstel goed lijkt te gaan, al is het belangrijk het rustig aan te blijven doen. Sjaak en Dita zijn dankbaar voor de warme berichten en kaartjes die zij ontvangen hebben.

Br. Baelde is weer thuis! Na een aantal weken van zorg redt hij zich nu naar omstandigheden weer prima in Portengen. Wij zijn dankbaar dat het goed met hem gaat, en bidden voor zijn verdere herstel.

De wijkklunch van Wijk West op 11 februari was een mooi samenzijn. Je komt in gesprek met broeders en zusters die je normaal gesproken niet zo snel spreekt na de kerkdienst. Voor herhaling vatbaar! Er werden al plannen gemaakt voor een zomerse tweede ronde in iemands achtertuin. Dat belooft wat! Op 21 april is Wijk Noord aan de beurt.

De Choral Evensong van zondag 3 maart was een geslaagde happening. Blij en verrast waren we toen we zagen hoeveel mensen er waren uit de verschillende kerken, uit het dorp, en omstreken, deze zondagnamiddag kozen voor deze viering in de Pieterskerk met het projectkoor uit Huizen. Voor de aanwezigen smaakte het naar meer. Wie weet! Voor wie het heeft moeten missen: de dienst is terug te zien op kerkdienstgemist.nl.

Uit de kerkenraad

Op 19 februari jl. vergaderde de kerkenraad voor het eerst in de nieuwe samenstelling. Ambtsdragers treden af en nieuwe ambtsdragers treden aan. Hoe is dat eigenlijk om een periode van 4 jaar of langer deel uit te maken van

de kerkenraad? Is het een kwestie van vermoeid het stokje overdragen en blij zijn dat je er af bent? De oud-ambtsdragers lieten een ander geluid horen. Zij zien terug op een volle en mooie ambtsperiode. Een tijd van groei in het eigen geestelijk leven. Waaronder een meer bewuste kerkgang. Ook het gevoel van samen in een team de gemeente te dienen, wordt genoemd als positief effect van het vervullen van een ambt. Ook waren er dankwoorden van hun kant voor het vertrouwen, de prettige samenwerking en de goede sfeer in de vergaderingen. Voor de nieuwe ambtsdragers begint een fase van wennen en meegenomen worden door degenen die al wat langer meelopen. We wensen hen toe dat hun inzet vrucht mag dragen.

In het bezinningsdeel van de vergadering kwam aan de orde dat ambtsdragers gedragen worden, dat de Geest hen zal leiden. Met de taak komt ook de vrijmoedigheid.

De vergadering heeft br Vonk gevraagd naar zijn bereidheid om het voorzitterschap van de kerkenraad op zich te nemen. Br Vonk had het voorzitterschap eigenlijk niet in overweging, maar beantwoordt de vraag vanuit de vergadering toch positief. De kerkenraad heeft uit zijn midden een moderamen (dagelijks bestuur) gekozen. Het moderamen heeft onder meer tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad. Het moderamen zal in 2024 bestaan uit ds. Rodenburg, br Vonk, br Atsma en br Van Muiswinkel (waarnemend zr Mur). De afvaardiging naar de Algemene Kerkenraad bestaat uit ds. Rodenburg, zr Wijnen, br Oskam en br Vonk.

Het is van belang met regelmaat de gemeente te raadplegen over zaken die aandacht vragen. Besloten is een gemeentebijeenkomst te houden na de eredienst van 5 mei a.s. Dit in de plaats van een gemeenteavond na de biddagdienst.

In de gebedskapel wordt een speciaal boek gelegd om de namen van overleden gemeenteleden in op te schrijven. Verder zullen - na het inzamelen van de gaven in de eredienst - de collectezakken in de collecteschaal op de tafel verzameld worden.

In Kerknieuws had de Bonifatiuswandeling Woerden-Kockengen-Breukelen op 23 maart a.s. bij de Gezamenlijke Berichten moeten staan. Iedereen kan meedoen met de wandeling en zich er via 12wandeltumee@gmail.com nog steeds voor opgeven.

Voor wat betreft het jeugdwerk is de catechese aan de orde geweest. En de mogelijkheden voor het opzetten van een koffiebar worden verder verkend.

De vergadering werd afgesloten met Lied 885, Groot is uw trouw, o Heer, aan mij en ons betoond.

Noortje Mur

Afwezigheid ds. Rodenburg

Van 14 maart t/m 20 maart is ds. Rodenburg op vakantie. Dit betekent dat het gebedsmoment en inloopspreekuur op vrijdag 15 maart vervallen.

Predikanten van de Pieterskerk en Pauluskerk nemen voor elkaar waar tijdens hun vakanties, zie elders in Kerknieuws de contactgegevens van ds. Aarnoutse.

Senioren Bijbelkring 13 maart

Op 13 maart a.s. is er weer senioren Bijbelkring. Om 10.00 komen we bijeen in het Bonifatiushuis. We gaan verder met het lezen van de brief van Paulus aan de Romeinen. Steeds weer raken we onder de indruk van deze brief en de boodschap die daarin ook voor ons doorkomt. We behandelen Romeinen 12: 1 tot 13: 14. Welkom op 13 maart a.s.

Frans Vonk

Zomaar ineens werd alles anders

Enkele weken geleden werd ik getroffen door een kleine hersenbloeding. Na een korte opname in het ziekenhuis mocht ik weer naar huis. De klachten waren vooral aan mijn linker arm en been en zijn na enige tijd flink verbeterd. Ik zal de komende tijd nog wel rustig aan moeten doen. De artsen zijn positief en verwachten een volledig herstel.

De afgelopen weken heb ik vanuit uit onze wijkgemeente en ook vanuit de Pauluskerk heel veel vormen van belangstelling en medeleven gekregen. Bemoedigende teksten van hoop, kracht en gebeden.

Ik wil iedereen daarvoor heel hartelijk bedanken.

Mede namens Dita een hartelijke groet,

Sjaak van Muiswinkel

Bedankt

Wij willen ieder hartelijk bedanken voor de felicitaties die wij op verschillende wijze hebben ontvangen i.v.m. ons vijftig-jarig huwelijksjubileum.

Pieter & Marlies Wijnen

Rondom 30: Eet je mee?

Op 22 maart wordt er een simpele maaltijd georganiseerd voor mensen rond de mooie leeftijd van 30 jaar (ruim genomen). Het is belangrijk om elkaar op een ontspannen manier wat beter te leren kennen. We zijn verbonden in onze zoektocht als christenen in een maatschappij waar we maar met weinig leeftijdgenoten kunnen delen van wat ons bezighoudt op gebied van geloof. Des te belangrijker om dat gesprek zelf op te zoeken. Wat leent zich daar beter voor dan gezellig een hapje te eten?

Als je het leuk vindt mee te helpen met koken, laat het vooral weten!



Geef je even aan of je komt i.v.m. de boodschappen? Naderhand sturen we een tikkie, de maaltijd kost max. €3 pp. Neem ook gerust een +1 mee. En, ben je vegetariër: geef het door!

Waar: pastorie (Kerkplein 17 Breukelen)

Wanneer: vrijdag 22 maart

Hoe laat: 18:00 aanschuiven! (koken/voorbereidingen vanaf 17:00).

Aanmelden: predikant@pieterskerk.info

Van harte welkom.

Vriendelijke groet, ds. Mariëlle

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: ds A.W. Aarnoutse,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen,
0346 249878 of 06 20024393,
ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

Contact pastoraat: Henk Bomas,
Scheperweg 202, 3621 JR
Breukelen, tel. 06 83602282,
hcbomas.1@kpnmail.nl
vacant

scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Scriba:

Kerkelijk bureau:

H. de Kruijff, tel. 06 23700853
ledenadministratie@pauluskerk
breukelen.nl

Website:

pauluskerkbreukelen.nl

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Vieren

Op de roze zondag 10 maart, Laetare ~ *Verheugt u* (naar Jesaja 66: 10a), klinken de woorden uit het Evangelie volgens Johannes 6: 1 - 15, een jongetje met vijf broden en twee vissen, over het brood in overvloed. 'Het was kort voor het joodse Pesachfeest', schrijft Johannes. Het Evangelie van Johannes is het evangelie van 'wonderen en tekenen'. Het gaat steeds om de diepere zin, de hogere betekenis dan het alledaagse gewone. Je kunt je erop verkiezen. Of anders gezegd: wie niet in wonderen gelooft, zal er nooit een meemaken. We zingen Psalm 122, 'Hier gingen ons de voeten voor'... zo vieren wij een vreugdevolle zondag op weg naar het Paasfeest op 31 maart.

Op woensdag 13 maart vieren wij de Bidstond en aansluitend onze gemeenteavond. We horen Prediker 3: 1-13 en het evangelie volgens Marcus 4: 1-9, van de gelijkenis over de zaaier die in goede hoop en vertrouwen zaait, op de weg, op rotsachtige grond, tussen distels én in goede grond. Economisch gezien niet zo verstandig, wellicht. Dat zou anders kunnen... of gaat het over iets anders? 'Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!'. Onze gebeden gaan uit naar allen die betrokken zijn op de

mensen van deze aarde, levend met goede hoop op betere tijden. Als we zo in de spiegel kijken, dan ontdekken we toch ook hoeveel we elkaar te bieden hebben?

Toelichting liturgische schikkingen

De basisschikking is een bolvorm, die symbool staat voor de aarde. Er is verandering nodig op aarde en in hoe de mensen daarop leven. De 40-dagentijd is een tijd van inkeer, waarin wij daar extra bij stilstaan.

Bekering tot een andere leefstijl, met respect voor de natuur en voor elkaar is broodnodig. Jeremia inspireert ons daartoe en geeft ons zicht op een nieuwe toekomst.

10 maart: *Vierde zondag van de 40-dagentijd, zondag Laetare : Verblijd u*

De kleur van de zondag is roze.

De bol is groenig geworden, er is hoop. De tulp in de bol symboliseert het gebed.

Kernwoorden: hoop op vrede, gebed

13 maart: *Biddag voor gewas en arbeid*

De bol is weer wat groener. De tulp staat symbool voor het gebed. De drie tulpen samen symboliseren de omarming van de aarde vanuit het gebed.

Kernwoorden: kringloop van het leven, groen, bid en werk

17 maart: *Vijfde zondag van de 40-dagentijd, zondag Judica: Oordeel-Spreek recht!*

De kleur van de zondag is paars.

Aan het groene mos op de bol is gras toegevoegd, de verwijzing naar het land. De kleine viooltjes zijn symbool voor de aanwezigheid van God, hoe weinig zichtbaar God ook lijkt te zijn. Het puntige blad in het midden verbeeldt de rechtvaardige.

Kernwoorden: rechtvaardigheid, vertrouwen, oplossen

Liesbeth Rijper

In en uit de gemeente

'Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt' (Psalm 139)

Donderdag 8 februari overleed Rien (Marinus Nicolaas Jacob) van Kralingen in de leeftijd van 83 jaar. Dhr. Van Kralingen heeft altijd een actief leven geleid en u kent hem wellicht van de boekhandel Van Kralingen hier in Breukelen. Het was dan ook moeilijk toen hij door zijn ziekte steeds meer dingen moest loslaten en niet meer kon. Tegelijkertijd bracht deze periode ook nieuwe mogelijkheden om meer tijd met elkaar door te brengen en nieuwe herinneringen te maken.

De laatste drie jaar woonde hij in De Aa, waar hij de gangmaker was van de afdeling. De laatste weken waren zwaar en hij had door dat het niet meer goed ging. Het was fijn dat de hele familie aanwezig kon zijn om afscheid te nemen.

Op donderdag 15 februari was de dankdienst voor zijn leven in de Pauluskerk. Zoon en dochter Martin en Gerlinda deelden hun herinneringen en ook de kleinkinderen - zijn grote liefde en trots - en zijn zus spraken hun herinneringen uit.

Tijdens deze dienst klonken de woorden uit Psalm 139 over God die hem en ons allemaal zo wonderlijk heeft gemaakt en ons door en door kent. Een verlangen om gekend en gezien te worden, herkennen we naar onze familie toe en naar God toe.

Wij herinneren ons Rien van Kralingen in liefde en dankbaarheid. En zoals Gerlinda zei: 'We dragen de herinneringen mee in ons hart en daar blijft hij voortleven, dat is het belangrijkste'.

Marjolein Hekman
Geestelijk Verzorger bij Zorggroep de Vechtstreek

*'Ons rusten geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde.'* (1 Korinte 13)

In Herinnering Cors Stekelenburg (9 november 1928 - 9 februari 2024)

Op vrijdagmorgen 9 februari is Cors overleden, 95 jaar oud. Onverwacht, zomaar tijdens de voorbereidingen voor de nieuwe dag. Al weten we ook, dat het de laatste weken niet zo gemakkelijk ging. Cors was tot op het laatst betrokken bij familie, vrienden en de gemeente van de Pauluskerk. Zocht mensen op, dacht en hielp mee. Een bijzonder mens. In de afscheidsdienst op zaterdag 17 februari kwam zijn levensloop voorbij, zijn broer vertelde over zijn jeugd, de kinderen en kleinkinderen over het leven van vader en moeder Cornelia Hoogendoorn - zij overleed op 8 maart 2016 -, het werken voor 'Modehuis Stekelenburg' en meer. De kinderen Kees, Jos, Anneke en Arno deelden hun ervaringen en dankbare herinneringen met de volle kerk. Jos zong 'Jesu, meine Freude'. Samen zongen we liederen die uiting gaven aan zijn geloofsbeleving, zoals 'Groot is uw trouw, o Heer'. Cors zong ook graag bij 'Credo'. Aan de kerk heeft Cors op allerlei manieren bijgedragen, o.a. via meerdere termijnen als diaken en ouderling.

Bijzonder was ook de vriendschapsrelatie die na het overlijden van Corry ontstond met haar vriendin Willy Hollemans. Zij hebben nog veel met elkaar kunnen delen. Op de kaart stond 'Ik heb een mooi leven gehad'. Dankbaar hebben wij het leven van Cors mogen teruggeven aan de Eeuwige.

Ds Bram-Willem Aarnoutse

Op 9 februari overleed in De Aa dhr A.F.J. (Ton) van Vliet (25 nov. 1943), echtgenoot van Herma van Vliet-van Dam. Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

In de vroege morgen van 28 februari overleed in verpleeghuis 'De Prinses' te Utrecht ons gemeentelid Johannes van den Hoeven in de leeftijd van 90 jaar. Joop was echtgenoot van Ans van den Hoeven-Berkelaar (Bee-reveld 4, 3621 GW Breukelen) en vader van Marjolein, Jan en Cees, grootvader van vijf kleindochters.

Op dinsdag 5 maart namen wij in de Pauluskerk afscheid van hem. We wensen de familie kracht toe en Gods nabijheid.

Op zondag 3 maart overleed in Maria-Oord te Vinkeveen Ruud (G.) Kreton, in de leeftijd van 80 jaar. Echtgenoot van Nelie en vader van Hester en Peter. Na een opname

in het ziekenhuis vanwege een herseninfarct was de hoop dat revalidatie Ruud weer thuis zou brengen ('t Heycop 19, 3621 WB Breukelen), hoe verdrietig dat dit alles een andere wending nam.

We bereiden ons voor op het afscheid, vrijdag 8 maart om 11 uur in de Pauluskerk, en wensen de familie de zegen van Gods nabijheid.

Ook gaat ons medeleven uit naar onze organist Diederik en Annet Bos en hun kinderen Matthias, Felicia, Samuel en Frederik, bij het onverwachte overlijden van moeder en oma Rika Bos-Mauritz, in de leeftijd van 65 jaar, op 26 februari te Woudenberg. Het afscheid vond plaats op maandag 4 maart in De Voorhof te Woudenberg.

Mevr. A.C.J. Branderhorst - van Doorn is in januari verhuisd van thuis op de Lt. Maltbystraat 60 naar Woonzorgcentrum Overdorp 6, kamer 210, 3628 BX Kockengen. Een hele verandering voor u en uw man en de kinderen. We wensen u sterkte.

Dhr Bert van Dijk (Duivenkamp 620, Maarssenbroek), bracht een week door in het ziekenhuis te Nieuwegein vanwege een ontstekingsreactie. Inmiddels is hij weer thuis, en Willy logeert voor even bij dochter Judith in Arnhem. Fijn, als de familie zo voor elkaar klaar staat!

Op 13 maart ondergaat Henk Hansman een heupoperatie. Na de operatie zal hij een weekje in revalidatiecentrum Villa Overbosch te Hilversum verblijven (Soestdijkerstraatweg 102, 1213 XH Hilversum). Hoe de revalidatie daarna verloopt is nog onzeker. Voorlopig zal hij van 13 maart tot nader order al zijn kerkwerkzaamheden moeten staken. Wij wensen Henk heel veel sterkte en een voor spoedig herstel met de zegen en vertrouwen van de Heer. Een kaartje zal Henk goed doen.

Er is ook geluk. In onderlinge gesprekken bereiden Esther Karsemeijer en Coen Schlingmann zich voor op hun huwelijk, dat plaats zal vinden op vrijdag 14 juni in de Pauluskerk. Dat mag wel genoemd worden. Wij feliciteren hen en ook vader Nico en moeder Marja (Oukoop 32, 3626 AX Breukelen) met dit mooie vooruitzicht.

Namens het Pastoraat, Henk Bomas

Belijdeniscatechese

Met Leon Bomas ben ik al enige tijd in gesprek rondom 'geloven'. Op Paasochtend wil Leon graag belijdenis doen, zijn geloofsvertrouwen uitspreken in de gemeenschap van de kerk. Wij maken daar graag ruimte voor. In deze gesprekken staat de Apostolische Geloofsbelijdenis centraal, de oude *liturgische* tekst, waarin de beginnende kerk zich heeft uitgesproken en waarin kerken wereldwijd zich steeds weer herkennen. Het Paasfeest was vanouds het goede moment om mensen in de geloofsgemeenschap te verwelkomen. Fijn, dat we hiernaar mogen uitzien!

Ds Bram-Willem Aarnoutse

Van de kerkenraad

Woensdag 13 maart is het Biddag en is er een dienst 'voor gewas en arbeid'. En zoals gebruikelijk houden we daarna een gemeenteavond, die start na de koffie. U bent

daarvoor van harte uitgenodigd! Onderwerpen die op de agenda staan zijn: de financiële toekomst van de Pauluskerk aan de hand van de begroting, vervanging van de antependia en er wordt input gevraagd voor het nieuwe beleidsplan.

De kerkenraad vergadert weer op donderdag 7 maart. Daar is ook aandacht voor het beleid van de komende jaren op het gebied van activiteiten, oecumene et cetera. En natuurlijk de gebruikelijke gang van zaken in de diverse taakgroepen.

Goed om vast te melden: op 20 oktober is er een 'Anders dan anders'-dienst met medewerking van een Gospelkoor uit Oudewater (New Creation). Kijk maar alvast eens op hun website! www.new-creation.nl.

Hetty Veneklaas

Veertig Dagen Sobere Maaltijd en Vespers

Op dinsdag 20 februari werd in de Pauluskerk de eerste van een reeks sobere maaltijden gebruikt door een groep van zo'n 15 mensen van verschillende kerken. Er werd gezongen, gebeden en (heerlijke) Woestijnsoep gegeten. Na afloop van de maaltijd schoven sommigen aan bij een korte oecumenische Vesperviering. Dit jaar staan in de Vespervieringen van de Breukelse Raad van Kerken lezingen uit het boek Jeremia centraal. 'Tussen hoop en wanhoop' is het thema. Jeremia leeft in een tijd, die in sommige opzichten op de onze lijkt: zou de hoop je niet vergaan bij het zien van zoveel ellende? Toch blijft er grond om te hopen- want onze hoop berust niet in een prachtig plan of een geweldige prestatie, maar in het volgen van Jezus en zijn weg. Ook de komende sobere maaltijden en Vespers in de Pauluskerk bent u van harte welkom, van welke kerk (of niet) u ook bent. U kunt afzonderlijk naar de maaltijd of de Vesper komen, maar het ook combineren! Ze vinden telkens plaats op een dinsdag, zolang de Veertigdagentijd nog duurt, dus op 12 maart, 19 maart en 26 maart.

De maaltijden beginnen om 18.00 uur, de Vespers om 19.15. Voor de maaltijden graag even aanmelden bij Kees Andreae: keescobi@gmail.com. Dan weten de kokers hoeveel mensen er komen. Ze zijn gratis, al kunt u natuurlijk vrijwillig iets geven voor Kerk in Actie.

Gé Spielman

Wandelen

De eerstvolgende wandeling staat voor woensdag 3 april gepland: een 'paaswandeling', u/jij bent weer van harte welkom. We verzamelen om 10 uur bij het Bonifatius-huis.

Seniorengesprekskring

De Seniorengesprekskring komt weer bij elkaar op woensdag 20 maart 's middags om 14.30 uur. Kom gerust eens kijken, de lente nodigt u uit zullen we maar zeggen. Tot dan!

Ds Bram-Willem Aarnoutse

Zonnebloemen zaaien ... symbool van de hoop

Op Goede Vrijdag, 29 maart, om 15.30 uur zijn kinderen van de basisschoolleeftijd welkom in zaal 6 van de

Pauluskerk om zonnebloemen te zaaien. Aarde scheppen, potjes vullen, zaaien, water geven en verzorgen. Zo groeit de zonnebloem, wortelend naar beneden, bloeiend naar boven. Zo groeit de hoop. Je kunt het ook zien als verbeelding van de geloofsweg van Jezus, die zichzelf zaaien liet in de aarde om in meerdere glorie op te staan en vruchtbaar te zijn (Johannes 12: 24).

Natuurlijk zijn vrienden en vriendinnen welkom! Volgens mij hebben we ruimte genoeg! En als je thuis lege potjes hebt, breng maar mee.

Tot dan,

Bram-Willem Aarnoutse



Een bericht van de Naaigroep

Omdat er veel nood was en nog steeds is in Oekraïne vanwege de verschrikkelijke oorlog, de aardbevingen in Turkije en Marokko, zijn we vorig jaar gestart met het project 'Warme wollen sokken'. Ik had daar al eerder iets in Kerknieuws over verteld. We zijn met elkaar aan het breien geslagen, ook gemeenteleden hebben hun bijdrage geleverd. Nu wilde ik de sokken, mutsen, shawls, truitjes enz. niet meegeven met een groot transport. Het leek me zo leuk om het over te kunnen dragen aan iemand die naar Oekraïne zou gaan. Via via hebben we het mee kunnen geven aan een jongeman, die tijdelijk in Maarssebroek was en nu terug moest om zijn land weer te gaan verdedigen. Hij was enorm blij met de breisels en zou ze overhandigen aan de mensen in zijn woonplaats. We zijn allemaal zo blij dat we met elkaar een bijdrage hebben kunnen leveren aan mensen in nood!

Ik heb gevraagd of het goed was om dit met een foto van hem in Kerknieuws te zetten, en dit was z'n antwoord: Yes of course! Thanks so much for supporting Ukrainian people!

Margreeth van der Brugge





Gezocht: liturgiemakers / kopieerders

Bent u een beetje handig met Word en wilt u helpen met het opmaken van de liturgie? Volgens inroostering wordt deze op woensdag/donderdagmorgen klaargemaakt voor de dienst op zondag. Of wilt u helpen met het vermenigvuldigen van de liturgie op donderdagmiddag / vrijdag? Voorlopig moet dat in het Bonifatiushuis.... Dan zoeken we u/jou!

Met name zijn we nog op zoek naar *kopieerders*, want daar hebben we er maar een drietal van. U kunt contact opnemen met Joukje van der Velde (j.vd.velde@umc utrecht.nl / 06-44776386). Ook als u suggesties heeft wie we hiervoor kunnen benaderen.

Denkt u mee?

DIACONIE

Collectes

Mocht u uw kollektégeld aan het College van Kerkrentmeesters en aan de Diaconie willen overmaken, dan kan dat op de volgende bankrekeningnummers:

NL16 INGB 0000 3103 26 ten name van Protestantse gemeente Breukelen;

NL26 RABO 0310 6367 52 ten name van Diaconie Protestantse gemeente Breukelen. Vermeldt u hierbij waarvoor u uw bijdrage overmaakt (Pauluskerk, Pieterskerk, specifiek diakonaal doel).

Hartelijk bedankt!

Collecte 10 maart Kerk in Actie - Zending Indonesië

Sterke vrouwen in de kerk

De lokale gemeenschappen op Papoea Indonesië spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren.

Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes.

Via een voedingsprogramma licht de kerk vrouwen voor over gezonde voeding. Via het programma Zending van Kerk in Actie steun je de toerusting van vrouwen op Papoea in hun sociale en pastorale taken.

Lees meer op kerkinactie.nl/vrouwenindonesië.

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!



Collecte 13 maart, Biddag - De Hoop GGZ



De Hoop ggz biedt hulp bij zowel milde problematiek als bij ernstige problematiek. Ook zijn er verschillende vormen voor begeleid en beschermd wonen. Omdat ieder mens anders is, zoeken we in overleg met jou welke hulp het beste bij jouw hulpvraag past. In de vorm van therapeutische gesprekken, medicatie of een combinatie daarvan. In individuele gesprekken, samen met je partner of gezin, of in een groep. We zoeken naar wat nodig is om herstel te vinden. Naast behandeling kan het dan soms juist ook gaan om hulp bij het weer aan het werk gaan, begeleiding in je thuissituatie, hulp bij het vinden van lotgenotencontact of pastorale hulp bij levensvragen. Met de collecte willen we het werk van De Hoop ondersteunen. Van harte aanbevolen.

Collecte 17 maart Kerk in Actie - Zending Rwanda

Leerzame stripverhalen voor kinderen in Rwanda



In Rwanda zijn weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten maken leerzame stripverhalen voor kinderen, die ze via scholen en kerken verspreiden. De stripver-

halen gaan over bijbelverhalen, maar ook over allerlei thema's zoals gezondheid, voeding, christelijke normen en waarden. Steeds geschreven vanuit het oogpunt van kinderen. Kinderen gaan beter lezen, maar leren ook goed en kwaad, recht en onrecht onderscheiden. Belangrijk in een land waar men nooit meer een genocide wil meemaken.

Ieder jaar wil men 3000 nieuwe boeken verspreiden, waaronder steeds twee boeken over nieuwe onderwerpen. Via het programma Zending van Kerk in Actie steun je de verspreiding van leerzame stripboeken onder Rwandese kinderen.

Lees meer op kerkinactie.nl/stripboekrwanda. Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk

COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
Maandag 4 februari		
Beautiful Kidz of Namibia	180,90	117,95
Kerk / Wijkkas		113,00
Zondag 11 februari		
KiA, Noodhulp Griekenland	160,60	191,65
Kerk / Wijkkas		214,00
Zondag 18 februari		
Binnenlands Diakonaat	124,50	91,05
Kerk / Wijkkas		137,00
Zondag 25 februari		
PKN Missionair Werk	130,70	101,45
Avondmaalscollecte, Hospitium		136,80
Wilde Ganzen, Taizéviering	11,00	
Kerk / Wijkkas		120,00

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Oecumenische Vespers in de Veertig Dagen

De Werkgroep Oecumene organiseert Veertigdagenvespers in de tijd voor Pasen. De vespers zijn nog op de dinsdagen 12, 19 en 26 maart in de Pauluskerk, beginnen om 19.15 uur en duren ongeveer 20 minuten. Het thema dit jaar is Houd ons in Uw hand. Na afloop is er koffie en thee. U bent van harte welkom.



Werkgroep Oecumene

Wandelt u mee?!

Wandelen en pelgrimeren is een eeuwenoud gebruik. Bekende pelgrimsplaatsen zijn Santiago de Compostella, of Lourdes, maar wie zegt dat pelgrimeren niet dichterbij huis zou kunnen?

Voorafgaand aan de Stille of Goede Week is er *zaterdag*

23 maart een wandeltocht van Woerden via Kockengen naar Breukelen. Er is ook de mogelijkheid om in Kockengen te stoppen na 12 km. De volledige tocht is een kleine 20 km lang!



De pelgrim gaat op weg naar een duidelijk doel, een bestemming in de wereld, en misschien ook wel in zichzelf of bij God. Onze gedachten worden gekleurd door de Stille Week voor Pasen die na deze zaterdag begint. Naast gezelligheid is er ruimte voor het overdenken van de vragen die je meeneemt op je weg.

Om 9:15 is de dagopening in de Petruskerk in Woerden. Rond 13:00 komen we aan in Kockengen, waar we in de Gereformeerde Kerk onze lunch kunnen nuttigen (let op: die brengt u zelf mee!). Rond 13:45 begint de tweede etappe naar Breukelen waar we omstreeks 15:30 de dag met elkaar afsluiten in de Pieterskerk, daarna is er koffie en thee met een kleine versnapering.

Iedereen is van harte welkom! Meldt u zich wel even aan? *Vóór 15 maart*: 12wandeltumee@gmail.com.

Via deze contactgegevens kunt u nadere informatie opvragen.



Aanmelden vóór 15 maart

Paasbakjes maken

Op maandag 11 maart van 14.00 tot ongeveer 17.00 uur willen we in het Bonifatiushuis een paasbakje maken. Onder het genot van koffie/thee met iets lekkers willen we een gezellige middag hebben met elkaar.

Vind je het leuk om een paasbakje te maken voor jezelf of om iemand anders cadeau te doen? Geef je hier dan voor op. Dat kun je doen bij Ida Stam, 06-31365996, dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen.



Appeltaartconcert

Stichting Appeltaartconcerten organiseert op 19 maart weer een bijzonder Appeltaartconcert in de Pauluskerk in Breukelen. Op het programma staat het Stabat Mater van Pergolesi. Dat is heerlijke barokmuziek. Solisten zijn sopraan Bernet Wilms en mezzo-sopraan Katarina Hartman. Na de muziek is er natuurlijk appeltaart en een kopje koffie.

Inloop 14.00 uur, aanvang 14.30 uur. De toegang bedraagt € 5 (incl. appeltaart en koffie).

Online reserveren wordt aangeraden. Resterende kaartjes zijn voor aanvang van het concert aan de deur te koop (graag contant en gepast betalen), maar op=op.

Hier koopt u kaartjes:

appeltaartconcerten.stager.co/appeltaartconcert/kaartjes/tickets

De Appeltaartconcerten worden mede mogelijk gemaakt door het Zadelhoff Cultuurfonds en uw vrijwillige bijdrage aan de uitgang.

Meer informatie vindt u op www.appeltaartconcerten.nl



World Servants

World Servants is een organisatie die jongeren uit de kerk de gelegenheid biedt mee te werken aan maatschappelijke projecten en zo bijvoorbeeld de maatschappelijke diensttijd te vervullen. Dat kan door mee te werken aan een project in de zomer van 2024. Er zijn twee projecten die op stapel staan: het eerste is in De Glind, een dorp waar jongeren wonen die extra zorg en aandacht nodig hebben, het tweede in Hummelo, waar een time-outvoorziening is met o.a. een moestuin. Je kunt individueel meedoen of met een groep vanuit je eigen kerk. World Servants kan ook de jongeren van een kerk helpen acties te houden voor de eigen kerk, bijvoorbeeld het organiseren van een kledingbeurs, een kaartenworkshop of auto's wassen. Meer info: www.worldservants.nl.



Stichting Vrienden van De Aa

Geachte Lezer,

Om maar met de deur in huis te vallen: is u bekend dat de bewoners van Zorgcentrum De Aa iets extra's kunnen gebruiken? Iets extra's om het verblijf wat aangenamer te maken? Extra's die alleen mogelijk zijn door donaties. En weet u dat Stichting Vrienden van De Aa juist voor dat doel in 1985 is opgericht? Dat beetje extra zit eigenlijk in heel gewone dingen: een dagtochtje of een boottochtje door de omgeving, een financiële bijdrage bij de inrichting van de tuin of voor een bank op het terras, bijdragen voor diverse apparatuur, een jaarkalender, een Kerstattentie, of een leuk optreden. De Stichting heeft een bestuur dat op vrijwillige basis de donaties van de Vrienden beheert.

Bent u geïnteresseerd in de Stichting en zoudt u willen overwegen om een kleine, of grotere, donatie te verstrekken, éénmalig of misschien vaker? Dan zien wij uw e-mail graag tegemoet: vrienden.vd.aa@gmail.com.

U kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen met mw. D.E.E. Figee, bestuurslid, tel. 0346.262912, of met dhr. A. Jongeling, bestuurslid, tel. 06-18526246.

Bij voorbaat onze dank namens de bewoners.

Met vriendelijke groet,

Tineke Schermerhorn, secretaris

Vrienden van De Aa

E. vrienden.vd.aa@gmail.com

M. 06-55456047

Stichting

VRIENDEN VAN DE AA

Breukelen

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via site.skgscollect.nl/495/ of de APPostel-app

Bezorging: mw. M. Versluys, tel. 261814,
W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 22,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Een veilige kerk: contactpersoon Hilma Thijs, 06 45626553, hilmathijs@hotmail.com;
vertrouwenspersoon Harry Oussoren, 06 11066028, oussie69@gmail.com (Pauluskerk)

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

K. Andreae, verhuur@pknbreukelen.nl of tel. 06 42281589

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer Diaconie o.v.v. Zendingencie. Pieterskerk

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)
Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89

