

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENSTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 18 FEBRUARI

10.00 uur: ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. Binnenlands Diakonaat 2. Wijkkas

ZONDAG 25 FEBRUARI

10.00 uur: ds. E. van der Veen, Oldemarkt; 12⁺dienst

19.00 uur: Taizéviering

Collecten: 1. PKN Missionair Werk 2. Wijkkas

ZONDAG 3 MAART

10.00 uur: ds. C. Groenendijk, Maarssen

Collecten: 1. KiA Zending, Libanon 2. Wijkkas

Coventrygebed voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 18 FEBRUARI

10.00 uur: ds. H. Dekker, Bunschoten

Collecten: 1. Binnenlands Diakonaat 2. Wijkkas

Autodienst: fam. Atsma, tel. 06 1692 4549

Kinderkerk: groepen 1 - 3

ZONDAG 25 FEBRUARI

10.00 uur: ds. D.P.H.C. Looijen, Amersfoort

Viering Heilig Avondmaal

Collecten: 1. PKN Missionair Werk 2. Wijkkas

3. Hospitium

Autodienst: Jan den Hartog, tel. 06 5430 2974

Kinderkerk: alle groepen

ZONDAG 3 MAART

10.00 uur: prop. M. van Schoonhoven, Barneveld

Collecten: 1. Voorjaarszending GZB, Bulgarije 2. Wijkkas

Autodienst: fam. Atsma, tel. 06 1692 4549

Kinderkerk: groepen 1 t/m 6

Gebedsmoment in de Pieterskerk

Elke vrijdag van 10.30 tot 11.00 uur

VESPERS IN DE VEERTIG DAGEN

Oecumenische Vespers op dinsdag 20, 27 februari en 5, 12, 19 en 26 maart om 19.15 in de Pauluskerk

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 16 feb. 16.45 uur: dhr. F. Vonk

Vrijdag 23 feb. 16.45 uur: zr. M. Raassen

Vrijdag 1 mrt. 16.45 uur: diaken H.C.J. Hendriks

Vrijdag 8 mrt. 16.45 uur: ds. M. Rodenburg, H.A.

AGENDA

- Zondag 3 maart, 15.00 uur, Pauluskerk

Concert 'Zingen voor je leven'

De volgende Kerknieuws verschijnt op 9 maart (2 w.).

Kopij graag vóór maandag 4 maart 18.00 uur indienen.

MEDITATIE

Heer, zegen ons en deze uw gaven, die wij uit uw milde hand mogen ontvangen door Christus, onze Heer, Amen (Liedboek, p. 543)

Maarten Luther schreef voor huiselijk gebruik een Kleine Catechismus, waar hij in eenvoudige woorden voor de jeugd en minder geleterde mensen het geloof uitlegde. Hierin is dit tafelgebed te vinden. Bij elke maaltijd vooraf te bidden. Protestantse theoloog Mirella Klomp neemt dit eenvoudige gebed als uitgangspunt voor het ontwikkelen van een Protestantse visie op vasten. Het gebed bepaalt ons erbij dat we het eten op tafel uit Gods hand ontvangen. Niet alleen dat eten zelf, maar ook het werk van de kok(kin) die het heeft klaargemaakt, de boer die het verbouwde, de natuur die het liet groeien, het komt allemaal van God. Het gebed maakt ons deel van een keten van zorg, waar God ons bij bepaalt. Aan tafel wordt voedsel gegeven, maar worden wij ook aan elkaar gegeven om naar elkaar om te kijken en zorg te dragen.

Dat is een mooie gedachte. Maar er is meer, niet alleen het eten, ook vasten (afzien, bepaalde vormen van eten) kan een geschenk uit Gods milde hand zijn. Vasten kan de mogelijkheid zijn om opnieuw te ontdekken dat wat wij gedachteloos tot ons nemen in het leven niet vanzelfsprekend is. Dan gaat het niet alleen om het koekje of het glas wijn, maar ook om ons gebruik van televisie en sociale media. Door vasten wordt het minder vanzelfsprekend. Vasten in de Veertigdagentijd geeft mensen ook de gelegenheid om stil te staan bij de verbondenheid die wij

hebben met mensen elders in de wereld die het minder goed hebben. En ook om ruimte te maken voor God in je leven van dag tot dag. Dat alles is een voorbereiding op het grote feest waar de Veertigdagentijd naar verwijst: dat van de opstanding van de Heer.

Waar vroeger vasten als iets typisch katholieks werd gezien is er een herwaardering van dit oeroude christelijke gebruik ook in onze kerken. Dat heeft er misschien iets mee te maken dat we in de huidige tijd hechten aan een geloof dat niet alleen in woorden en met het verstand beleefd wordt, maar dat ook uitgevoerd wordt met je hele lichaam, geloof moet gevoeld worden. Je van eten of genoegens onthouden (een negatieve stap) gaat vaak samen met andere dingen juist wel doen: een dagelijks gebedsmoment, het lezen van een mooie tekst, samenkomen met anderen voor een doordeweekse Vesperdienst of een sobere maaltijd.

En, ook niet onbelangrijk, vasten wordt alom aanbevolen in de seculiere media als een hele gezonde manier om het lichaam te 're-setten'. Internet en social media staan vol met aanbevelingen voor 'intermittend fasting' (korte periodes van totaal vasten) of het ontwikkelen van sobere eetgewoontes - je voelt je er zoveel beter bij! Al is dat laatste wellicht geen overweging voor christenen die in de Veertigdagentijd iets rond voedsel, solidariteit, gebed willen doen, toch maakt dat vasten tot iets minder exotisch, iets dat je makkelijk aan je buitenkerkelijke buurvrouw kunt uitleggen.

Met Luther in de hand mag duidelijk zijn dat zowel eten als vasten zaken zijn die wij uit Gods milde hand mogen ontvangen.

Gé Spielman

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant:

ds M. Rodenburg-Splint
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
email: predikant@pieterskerk.info;
bereikbaar per mail tijdens kantoor-
uren, m.u.v. woensdag, zaterdag,
vrijdagmiddag en zondagmiddag
in geval van crisis bereikbaar op
06 22 888 505 (ook whatsapp)

Inloopspreekuur: vrijdagmorgen
tussen 10.30 en 12.00 uur
(consistoriekamer Pieterskerk)

Scriba:

J. van Muiswinkel,
Broekdijk Oost 13, 3621 LM
Breukelen, tel. 0346-263108,
email: scriba@pieterskerk.info

Ledenadm.:

W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl
www.pieterskerk.info

Website:

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

De 40-dagentijd is begonnen. Jezus' leven en lijden in-dachtig leven we toe naar het moment waarop Hij zijn leven opgaf voor ons. Veel christenen laten zich hierbij bepalen door bijvoorbeeld soberder te leven of te vasten als geestelijke oefening. Steeds als u de keuze maakt om uzelf iets te ontzeggen dient zich de mogelijkheid aan te denken aan wat Jezus zichzelf voor ons ontzegde. Dat kan in vele vormen, groot of klein: van geen suiker meer in de thee, tot de televisie 's avonds uitlaten, geen vlees meer eten. Heb het er eens met elkaar over: wat offer ik op, om het grotere offer van Jezus deze dagen te gedenken? Het zal u verrassen hoe creatief christenen hierin kunnen zijn!

Op 18 februari gaat ds. Dekker uit Bunschoten ons voor, tevens bereiden we ons deze dienst voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Zondag 25 februari wordt de dienst geleid door ds. D.P.H.C. Looijen uit Amersfoort. In deze dienst vieren wij de Maaltijd van de Heer (zittend). Op 3 maart gaat mw. prop. mr. M. van Schoonhoven uit Barneveld in de dienst voor.

Woensdag 13 maart om 19.30 (Biddag) leidt ds. Rodenburg de gezamenlijke dienst in het Witte kerkje. Vanaf 1 maart kunt u hiervoor uw gebeden ophangen aan de Pietersboom in het koor van de kerk. Deze gebeden worden zo goed mogelijk meegenomen in de dienst. We verwelkomen u graag! Blijf ook vooral gezellig na voor een kopje koffie of thee na de dienst. Spreek elkaar aan, juist ook de mensen die je minder goed kent. Samen zijn we kerk. We zien uit naar uw komst!

Uit de gemeente

Dinsdag 6 februari werd br. Sjaak van Muiswinkel opgenomen in het AMC in verband met een kleine hersenbloeding. Gelukkig maakt Sjaak het naar omstandigheden goed. Hij mocht na een dag weer naar huis en heeft de opdracht gekregen het heel rustig aan te doen de komende tijd. Zijn taken voor de kerkenraad worden tijdelijk waargenomen door zr. Noortje Mur. Wij bidden voor Sjaak en het gezin voor de steun en kracht van onze Heer. Br. Baelde mag waarschijnlijk volgende week weer naar huis! In verband met zijn pacemaker mag hij zijn linkerarm niet te veel belasten en moet hij nog wat langer aansterken. Br. Baelde was nuchter onder zijn verblijf in de Molenhoeve. Familie komt dagelijks op bezoek. Wel is het niet zo waarschijnlijk dat kerkbezoek er nog inzit. Hij weet dat er aan hem wordt gedacht.

Dan nog een mooi bericht: op 20 februari zijn br. en zr. Wijnen 50 jaar getrouwd! We willen hen hartelijk feliciteren met dit prachtige gouden huwelijksjubileum! Dat God hen nog vele jaren zegene moge in liefde en goede gezondheid.

Ds M. Rodenburg

Ondersteuning zendingswerkers

De voorbije jaren hebben we als wijkgemeente het zendingsechtpaar Adré en Marja Lichtendonk in Bosnië-Herzegovina financieel en in gebed ondersteund. Het afgelopen jaar heeft u samen 2000 euro bijgedragen aan het werk bam de zending. Waarvoor hartelijk dank.

Aan hun uitzend-periode is onlangs een eind gekomen in verband met pensionering. In de Waarheidsvriend heeft een artikel gestaan over hun werk en beëindiging daarvan. Een aantal exemplaren van het blad liggen in de kerk. U kunt er een meenemen. De Zendingscommissie heeft in overleg met de GZB gekozen voor een nieuwe ondersteuning. De keus is hierbij gevallen op het werk van Foka van de Beek in Bulgarije.

Hieronder stelt Foka zichzelf wat nader aan u voor:



Wie ben je?

Mijn naam is Foka van de Beek en ik ben in 2019 door de GZB uitgezonden naar Bulgarije. Na mijn studie theologie heb ik onder andere op het kantoor van de GZB gewerkt, was ik docent aan het Hongaarse Theologisch Instituut in Roemenië en daarna stafmedewerker bij de Nederlandse Zendingsraad.

Wat doe je?

Door evangelisatiewerk van vrouwen zijn er in ongeveer tien dorpen rond Burgas in Zuid-Bulgarije huishoudingen ontstaan. Mijn taak is om deze gemeenten verder toe te rusten op het gebied van Bijbelkennis en gemeenteopbouw. Ook ben ik betrokken bij diaconaal werk in deze gemeenten. Ik leg contacten met andere kerken om te zien welke vragen en mogelijkheden er zijn op het gebied van toerusting. In Bulgarije behoort slechts ongeveer één procent van de bevolking tot een protestantse kerk. Veel kerken zijn klein en kwetsbaar. In samenwerking met de mensen daar op deze manier bij te dragen aan versterking van de gemeenten op theologisch en organisatorisch gebied.

Wat drijft je?

Van jongs af aan wilde ik in de kerk en zending werken, omdat ik het Evangelie van Gods liefde en vergeving in Jezus Christus door wilde geven aan anderen. Dat is de reden van mijn studie theologie. Ik ben dankbaar dat ik de mogelijkheid heb om samen met andere christenen te werken in evangelisatie en toerusting.

De Zendingscommissie



Schoonmaken Pieterskerk

Zaterdag 2 maart willen we de Pieterskerk weer schoonmaken. Ook zin een keertje mee te helpen? Weet u welkom op 2 maart om 9.00 uur De koffie en thee staan klaar. Met alvast onze hartelijke dank!

Jan Winkel, tel. 0346-241144



Wandelt u mee?!

Wandelen en pelgrimeren is een eeuwenoud gebruik. Bekende pelgrimsplaatsen zijn Santiago de Compostella, of Lourdes, maar wie zegt dat pelgrimeren niet dichterbij huis zou kunnen?

Voorafgaand aan de Stille of Goede Week is er zaterdag 23 maart een wandeltocht van Woerden via Kockengen naar Breukelen. Er is ook de mogelijkheid om in Kockengen te stoppen na 12 km. De volledige tocht is een kleine 20 km lang!

De pelgrim gaat op weg naar een duidelijk doel, een bestemming in de wereld, en misschien ook wel in zichzelf of bij God. Onze gedachten worden gekleurd door de Stille Week voor Pasen die na deze zaterdag begint.

Naast gezelligheid is er ruimte voor het overdenken van de vragen die je meeneemt op je weg.

Om 9.15 is de dagopening in de Petruskerk in Woerden. Tegen 13.00 komen we aan in Kockengen, waar we in de Gereformeerde Kerk onze lunch kunnen nuttigen (let op: die brengt u zelf mee!). Rond 13.45 begint de tweede etappe naar Breukelen, waar we omstreeks 15.30 de dag met elkaar afsluiten in de Pieterskerk, daarna is er koffie en thee met een kleine versnapering.

Iedereen is van harte welkom!

Via onderstaande contactgegevens kunt u nadere informatie opvragen.

Meldt u zich wel even aan? Aanmelden (vóór 15 maart) of meer info via: 12wandeltumee@gmail.com of 0346-241144.

Ds M. Rodenburg-Splint



WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: ds A.W. Aarnoutse,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breuke-
len, 0346 249878 of 06 20024393,
ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

Contact pastoraat: Henk Bomas,
Schepersweg 202, 3621 JR
Breukelen, tel. 06 83602282,
hcbomas.1@kpnmail.nl

Scriba:

vacant

scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk buro:

H. de Kruijff, tel. 06 23700853
ledenadministratie@pauluskerk
breukelen.nl

Website:

pauluskerkbreukelen.nl

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Vieren in de Veertigdagentijd 'Ga mee!'

Op zondag 18 februari vieren wij de zondag Invocabit (naar Psalm 91) en horen wij Jeremia 1: 4-19, Marcus 1: 12-15: 'Het koninkrijk van God is nabij gekomen' en 1 Petrus 3: 18-22. In deze periode volgen wij voornamelijk het oecumenisch leesrooster, dat ons het Evangelie van Marcus aanreikt alsook Johannes. Aan gastvoorgangers is gevraagd zich naar dit rooster te voegen. Als alternatief spoor geeft het rooster lezingen uit Jeremia aan. Profetische woorden in een tijd van verwarring. De verzameling profetiën en verhalen dateert uit de periode rondom de val van Juda en Jeruzalem in 586. Ik denk dat we dan allemaal wel iets voelen van onze grote bezorgdheid om wat zich nú in Gaza/Palestina/Israël afspeelt.

Belangrijke motieven bij Jeremia zijn de oproep tot inkeer, afzweren van sociaal onrecht, het geloof in een nieuwe toekomst en een nieuw verbond van de Eeuwige

met zijn volk, met zijn mensen. We blijven geloven en we blijven hopen op die toekomst.

Ds Bram-Willem Aarnoutse

Toelichting liturgische schikkingen

De basisschikking is een bolvorm, die symbool staat voor de aarde. Er is verandering nodig op aarde en in hoe de mensen daarop leven. De 40-dagentijd is een tijd van inkeer, waarin wij daar extra bij stilstaan.

Bekering tot een andere leefstijl, met respect voor de natuur en voor elkaar is broodnodig. Jeremia inspireert ons daartoe en geeft ons zicht op een nieuwe toekomst.

18 februari: *Eerste zondag in de 40-dagentijd: zondag Invocabit: Roep Mij aan*

De kleur van de zondag is paars.

De bloesemtakken in de bol verbeelden de hoop.

Kernwoorden: roeping – bloesem – hoop

25 februari: *Tweede zondag in de 40-dagentijd: zondag Reminiscere : Gedenk*

De kleur van de zondag is paars.

Dit zien we verbeeld in de kruik en de scherven. De krans van hедера verwijst naar trouw.

Kernwoorden: ondanks mislukking doorgaan tot iets mooi is, trouw.

3 maart: *Derde zondag van de 40-dagentijd: zondag Oculi : Ogen.*

De kleur van de zondag is paars.

Paarse bloemen symboliseren de donkere ogen (oculi) waar het licht niet in wordt weerkaatst.

Kernwoorden: niet zien, donker, reflectie.

Liesbeth Rijper

De Veertigdagenkalender

In de kerk liggen exemplaren van de *Veertigdagenkalender*, vervaardigd door 'Petrus', uitgave van de PKN.

Het is een uitnodiging om samen op zoek en op pad te gaan in deze paarse tijd van bezinning, als voorbereiding op het feest van Pasen. De kalender helpt je om dagelijks even stil te staan en deze periode bewust te beleven. Dat kan op papier of digitaal, via petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd. U kunt de kalender ook bestellen via de site.

Hoe beleef je deze periode bewust?

Door sommige dingen te doen, andere te laten. Sommige mensen vasten daadwerkelijk, eten minder, eten meer bewust, andere mensen besluiten geen overbodige dingen te bestellen. Het zou al mooi zijn om in deze periode niet online te bestellen, zodat de busjes wat minder hoeven te rijden... zou het? Waarom niet? Je kunt ook besluiten zo min mogelijk in plastic verpakte groente te kopen, minder de auto te pakken, meer te fietsen, te lopen. Overbodige spullen weggeven. Of 'schermtijd' te beperken. Of juist meer aandacht te maken voor vriendschappen. Deelnemen aan de Sobere Maaltijden en Vespers op dinsdag ... het kan! Er zijn zoveel manieren om van deze tijd een *goede* tijd te maken. Ik wens het je toe!

Ds Bram-Willem Aarnoutse

‘Met vallen en opstaan. Met Petrus op weg naar Pasen’

De Kindernevendienst volgt in de komende periode een mooi project met verhalen over Petrus.

Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Dat begint al in Marcus 1:16, als Jezus Simon (dat is Petrus) en Andreas roept: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken’. Petrus blijkt ook mens te zijn als alle mensen: enthousiast, maar ook feilbaar. Zoals Petrus met vallen en opstaan leert om Jezus’ volgeling te zijn, zo leren wij dat ook. Het kan niet anders, dan zo. Gelukkig maar, leren leven met tegenslagen, het hoort er allemaal bij.

Op de site www.bijbelbasics.nl is het programma te vinden, voor alle zondagen steeds een. Dat biedt ook de mogelijkheid om thuis nog eens te bekijken wat wij aan geloof en traditie overdragen op jongere generaties. Dat zou ook nog wel eens een aardige mijmering waard zijn: wie bracht mij in contact met de christelijke traditie, aan wie bewaar ik goede herinneringen? En op welke momenten kwam ik steeds weer terug bij de Bron?

Nu ja. Grote vragen. Eigen antwoorden... We hopen met alle kinderen een goede tijd te beleven.

Ds Bram-Willem Aarnoutse

In en uit de gemeente

Donderdag 8 februari overleed in De Aa ons gemeentelid Marinus Nicolaas Jacob (*Rien*) van Kralingen in de leeftijd van 83 jaar. Hoewel hij al geruime tijd ziek was, bleef hij graag positief en betrokken op wat er om hem heen gebeurde. Op donderdagmorgen 15 februari om 10.30 u. zal het afscheid plaatsvinden in de Pauluskerk. Daarna is er gelegenheid tot condoleance in *De Olifant*, Straatweg 1, tot 13.30. Aansluitend vindt de begrafenis in besloten kring plaats op Den en Rust te Bilthoven. Op verzoek van de familie leidt ds Marjolein Hekman, geestelijk verzorger in De Aa, Overdorp te Kockengen en 't Kampje te Loenen, het moment van afscheid en herdenken.

Op vrijdagmorgen 9 februari overleed thuis aan de Helmbloem ons gemeentelid Cors Stekelenburg in de leeftijd van 95 jaar. Ondanks zijn hoge leeftijd en broze gezondheid bleef hij actief betrokken bij zijn kinderen, vrienden en de kerk. Op zaterdag 17 februari om 10.30 uur zullen wij afscheid van hem nemen in de Pauluskerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan het Zandpad. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleance.

Een bericht van overlijden (zondag 11 feb. afgekondigd). Van Willy Oussoren-Walbeek hebben wij vernomen dat op 31 januari haar echtgenoot en oud gemeentelid Piet Oussoren is overleden. Zij zijn in 1981 van hun boerderij in Kortrijk geëmigreerd naar Canada. Afgelopen zomer waren zij in Nederland en hebben een van onze kerkdiensten nog bezocht. Na terugkomst in Canada kreeg Piet gezondheidsklachten. Na onderzoek bleek hij ongeneeslijk ziek te zijn. Op 10 februari is hij herdacht in een afscheidsdienst en daarna begraven.

Wij wensen de families Van Kralingen, Stekelenburg en Oussoren de zegen van Gods nabijheid in deze dagen van afscheid en gemis.

Dhr. Ruud Kreton, nog maar pas met Nelië verhuisd naar 't Heycop 19, werd vorige week getroffen door een herseninfarct. Het lijkt een licht, maar we begrijpen dat dit een flinke tegenslag is voor Ruud en Nelië. We wensen hun Gods kracht en vertrouwen.

Namens het pastoraat,

Henk Bomas

Wandelen

De eerstvolgende wandeling, een lentewandeling, is op 6 maart. We verzamelen om 10 uur bij het Bonifatiushuis. Kom gerust! Goed voor de benen en de geest.

Ds Bram-Willem Aarnoutse

Pauluskerk zoekt vrijwilligers

Als ondersteuning voor de vieringen op zondag en door de week zijn we dringend op zoek naar versterking voor het team van kosters en streamers. Daarnaast kunnen we ook versterking gebruiken bij het schoonmaakwerk, het updaten van de website en het maken van de weekbrief.

De nevenactiviteiten worden gedragen door een enthousiaste groep vrijwilligers. Sommigen hebben zelfs meerdere taken op zich genomen. En dat pakt regelmatig toch niet goed uit. Ook daar kunnen we dus nog ondersteuning gebruiken. Wie wil er wel een keertje stoelen klaar zetten of drankjes inschenken voor bijvoorbeeld een lezing of concert?

Wilt u of wil jij een taak op je nemen, of wil je wel helpen maar ook meer weten? Neem contact op met Hans Schriever. Bij voorbaat dank.

Hans Schriever

Bericht van de ZWO-commissie Pauluskerk

De brieven van de ZWO-commissie zijn bezorgd. De lopers wil ik hierbij bedanken voor hun inzet.

Mocht u om welke reden dan ook geen brief hebben ontvangen, u kunt uw vrijwillige bijdrage voor 2024 overmaken op bankrekening NL27 RABO 0336 9183 99 ten name van de ZWO-commissie Pauluskerk, onder vermelding van Bijdrage 2024.

Voor een exemplaar van de brief kunt u contact opnemen met Henk Hansman (penningmeester): 06 551 33 936 of henkhansman@ziggo.nl.

DIACONIE

Collectes

Mocht u uw kollektégeld aan het College van Kerkrentmeesters en aan de Diaconie willen overmaken, dan kan dat op de volgende bankrekeningnummers:

NL16 INGB 0000 3103 26 ten name van Protestantse gemeente Breukelen;

NL26 RABO 0310 6367 52 ten name van Diaconie Protestantse gemeente Breukelen. Vermeldt u hierbij waarvoor u uw bijdrage overmaakt (Pauluskerk, Pieterskerk, specifiek diakonaal doel).

Hartelijk bedankt!

Collecte 18 februari - Binnenlands Diaconaat

Omzien naar gevangenen

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd, die een korte of langere gevangenisstraf uitzitten.

Jesus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel.



Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Zoals bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstkampen organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren. Steun via het programma Diaconaat van Kerk in Actie het werk voor gevangenen en geef in de collecte.

Lees meer op kerkinactie.nl/gevangenen

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Collecte 25 februari PKN Missionair Werk

Kliederkerk



Kliederkerk is er voor iedereen



Vindplaats van geloof, hoop en liefde

In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa's en oma's de betekenis van bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken samen.

De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt lokale Kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen kunnen vieren, eten en bijbelverhalen ontdekken.

Via het programma Missionair Werk ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land. Meer informatie is op kerkinactie.nl/collecterooster te vinden.

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Collecte 3 maart Pauluskerk Kerk in Actie

Voorjaarszending Libanon

Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten

Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie en de theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten.

Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologiedocent en studentenpastor.



In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker en keren daarna terug naar hun geboorteland om in hun plaatselijke gemeente voor te gaan en deze op te bouwen. Voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst krijgen bijscholing en er zijn cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden uit andere religieuze tradities. Theologische instituten in Libanon willen daarmee de christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis.

Via het programma Zending van Kerk in Actie steun je het werk van Wilbert Saane aan de theologische opleiding in Beiroet.

Lees meer op kerkinactie.nl/onderwijslibanon

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Voorjaarszendingscollecte 3 maart Pieterskerk GZB Bulgarije

Deze zondag collecteren we voor het eerst voor het werk van Foka van de Beek in Bulgarije. Zie ook het artikel

van de Zendingscommissie op pagina 3.
De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.



COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
Maandag 1 januari		
St. Edukans	88,30	
Wijkkas	85,00	
Zondag 7 januari		
Bloemengroet	125,12	141,75
Kerk / Wijkkas	105,12	141,00
Zondag 14 januari		
Binnenlands Diakonaat	147,40	
Confessionele Beweging		100,70
Avondmaalscollekte (Hospitium)		128,81
Kerk / Wijkkas	91,25	125,00
Zondag 21 januari		
Oec. Dienst -Beautiful Kidz Namibia		448,10
Kerk / Wijkkas		207,00
Zondag 28 januari		
PKN Jonge generaties	122,30	
Taizéviering -Wilde Ganzen	15,00	
NBG / Bible Basics		114,55
Kerk / Wijkkas	94,20	122,00

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Oecumenische Vespers in de Veertig Dagen

De Werkgroep Oecumene organiseert Veertigdagenvespers in de tijd voor Pasen. De vespers zijn op de dinsdagen 20 en 27 februari, 5, 12, 19 en 26 maart in de Pauluskerk, beginnen om 19.15 uur en duren ongeveer 20 minuten. Het thema dit jaar is Houd ons in Uw hand. Na afloop is er koffie en thee. U bent van harte welkom.



Actie Kerkbalans 2024

Gaf u al voor de kerk van morgen? De eerste resultaten van Actie Kerkbalans 2024.

Het kan u haast niet ontgaan zijn: het startmoment in de kerk, de brieven en emails met achtergrondinformatie die zijn verstuurd, de berichten en deurbanners in de kerken.

Heeft u uw bijdrage al toegezegd? Dan willen we u daarvoor hartelijk bedanken! Zo niet, dan verzoeken we u dit alsnog te doen.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Uw bijdrage is onmisbaar voor onze wijkgemeenten Paulus- en Pieterskerk, om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Ook zijn uw financiële bijdragen van groot belang om onze (parttime)predikanten hun pastorale werk, de catechese en prediking te kunnen laten invullen op een manier die wij als gemeenten nodig hebben!

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Op dit moment is 53% van de reacties binnen. We hebben voor beide wijkgemeenten nu ruim € 134.000 toegezegd gekregen en al € 36.500,- ontvangen. We hopen op een totaal gelijk aan 2023 van € 150.000. Via deze weg willen we iedereen die nog niet heeft gereageerd, daarom vragen: wilt u dat deze maand nog doen? Zoals aangegeven zijn de inkomsten uit Actie Kerkbalans van essentieel belang voor het goed functioneren van onze kerkgemeenten. Als u voorkeur hebt om uw bijdrage direct over te maken, kan dit op rekeningnummer NL84 RABO 0373 7045 26 t.n.v. Protestante Gemeente Breukelen, onder vermelding van Kerkbalans 2024.

Medio maart zullen we u verder informeren over de toezeggingen en ontvangsten.

Het College van Kerkrentmeesters



Geef vandaag voor
de kerk van morgen

Amnesty International: Doe Goed, Zoek Recht

Gezondheid activist Nguuyen Thuy Hanh in gevaar.

Op 25 februari kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak. Nguyen Thuy Hanh is een activist uit Vietnam. Ze zet zich in voor gevangenen die onterecht vastzitten. Sinds ze zich verkiesbaar stelde in de oneerlijk verlopen parlementsverkiezingen, hebben de autoriteiten het op haar gemunt. Agenten mishandelden haar tijdens demonstraties. In 2021 werd ze aangeklaagd voor 'verzet tegen de staat'. Er is nog altijd geen rechtszaak geweest en ze kan tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen. Intussen mag ze geen contact hebben met haar advocaat en wordt ze regelmatig in een isoleercel opgesloten. Nguuyen Thuy Hanhs depressie verergerde hierdoor. In 2022 werd ze overgeplaatst naar een berucht psychiatrisch ziekenhuis. Daar gaat haar mentale gezondheid alleen maar verder achteruit.

Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International naar de autoriteiten van Vietnam. Wij roepen hen op om Nguuyen Thuy Hanh onmiddellijk vrij te laten.

Tot ze vrijgelaten is moet ze goede medische zorg krijgen.

Als u meer wilt weten kunt u naar de site van Amnesty: www.Amnesty.nl. Bij de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Door onze handtekening te zetten werken we mee aan een klein stukje meer rechtvaardigheid.

Ik hoop op uw medewerking.

Ria van Voskuilen

Zingen voor je Leven

Een bijzonder concert van het koor 'Zingen voor je Leven' uit Amsterdam o.l.v. Frans Meijer en Harrie Herfst. In het koor zingen mensen die met kanker te maken hebben (gehad). Zingen voor je Leven is het landelijke koretnetwerk van Stichting Kanker in Beeld. In Nederland bestaan reeds 34 van deze koren.

Vol nieuwe energie en goede moed zingen zij voor u de mooiste liederen.

De stichting Kanker in Beeld houdt zich bezig met creativiteit en expressie en biedt, naast zingen, mogelijkheden voor acteren, schrijven, tekenen en schilderen.

Voor informatie kunt u kijken op www.kankerinbeeld.nl.

Voor meer info: www.zvjamsterdam.nl/

Van harte welkom!

Datum zondag 3 maart 2024

Tijd 15.00 uur

Plaats Pauluskerk

Entree Gratis, aan het slot wordt gecollecteerd voor het koor.



Zingen voor je leven Amsterdam

Uitnodiging oecumenische appgroep 'Ordo Amoris'

Samen op weg naar Pasen

Doe je mee?

De komende periode kun je deelnemen aan een oecumenische WhatsAppgroep die start op woensdag 14 februari. De bijdragen komen van diverse stemmen en bieden in de 40-dagentijd een mogelijkheid tot inkeer, bezinning en solidariteit om samen op weg te gaan naar Pasen.

Waar ontmoeten we elkaar en vinden we bemoediging, schoonheid en troost? Wat is onze plek in de wereld en

hoe verhouden we ons tot elkaar en de wereld om ons heen, tot God?

Het thema is *Ordo Amoris*

Vrij vertaald naar Augustinus gaat het om het 'ordenen van onze liefde'. Waar gaat onze aandacht naar uit? Hoe kunnen we dat wat ons en onze medemens goeddoet blijven opzoeken? Hoe kunnen we onze aandacht op het goede blijven richten? Wat heeft onze prioriteit en wat geeft ons richting?

We nodigen je uit om in de WhatsAppgroep te oefenen in aandacht.

Vanaf 14 februari krijg je op woensdag, vrijdag, zondag en maandag een tekst, woord, beeld of video aangereikt tussen 7 en 9 uur 's ochtends. Je kunt de berichten enkel ontvangen en *niet* reageren. Elke keer is er iemand anders aan het woord waardoor je een rijk perspectief krijgt. We hopen natuurlijk dat we zo samen naar Pasen toe kunnen leven. Na Pasen stoppen de berichten automatisch. Het is fijn als je tot die tijd lid blijft van de groep.

Met deze link kun je deelnemen aan de groep. Je kunt alvast lid worden!

<https://chat.whatsapp.com/L9jFF5uq9qzHO4A0DX3er6>

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar rachellevanandel@vrijburg.nl.

Ds Mariëlle Rodenburg-Splint

Concert van het Nederlands Concert Mannenkoor

Tikje aan de vroege kant, maar toch vast deze aankondiging.

In de 35 jaren van ons bestaan heeft het NCM al vele malen in Breukelen concerten verzorgd. De zangers van het Nederlands Concert Mannenkoor verheugen zich op weer een bijzonder concert in Breukelen. We hopen ons publiek opnieuw te mogen verrassen. We gaan dit doen op *zaterdag 11 mei a.s.* in de St. Johannes de Doperkerk aan de Straatweg in Breukelen.

Het matineeconcert is speciaal bedoeld voor *Bewoners van Zorgcentra en Senioren uit de Vechtstreek*.

Het belooft een verrassend en gevarieerd programma te worden met als thema *Muziek als wereldtaal*.

Het Mannenkoor staat zoals altijd onder leiding van de inspirerende dirigent Jimco Zijlstra.

Twee van radio en tv bekende en zeer gewaardeerde musici, tevens onze vaste medewerkers, zorgen voor de begeleiding, Jan Lenselink aan de vleugel en André van Vliet, orgel.

De presentatie is ook ditmaal weer in de vertrouwde handen van Liesbeth Reijkerkerk.

Een deel van het programma wordt verzorgd door het Vreelands blazersensemble 'GoedKoper'. Dit koperensemble is opgericht in augustus 2006. De musici van het ensemble komen uit Vreeland, Loenen aan de Vecht, Hilversum en Breukelen.

Het concert begint om 15.30 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. De kerk is open om 15.00 uur.

De toegang voor dit concert is gratis. U moet dan wel in het bezit zijn van een (gratis) toegangkaart. Deze toegangskarten zijn vanaf 1 april verkrijgbaar bij een dertiental afgifteadressen in veel dorpen van de gemeente Stichtse Vecht. Die adressen worden t.z.t. vermeld op posters, in kranten en in kerkbladen.

Inlichtingen over het Nederlands Concert Mannenkoor en over het concert: www.ncmonline.nl of bij Jan Speijers (NCM-Concertcommissie), tel: 06-12075432.



Tot ziens bij dit bijzondere concert!

Paasleesplan 40 Dagen met God begint op Aswoensdag

Op 14 februari, Aswoensdag, begon de Veertigdagentijd, traditioneel een tijd van bezinning. Veel mensen laten iets staan, alcohol, suiker, vlees, of besteden minder tijd aan televisie of sociale media. 'Dat geeft ruimte om God en elkaar te ontmoeten', schrijft het NBG in het online leesplan '40 dagen met God'. Ook heeft het NBG voor die periode een paasproject voor kinderen.

Het leesplan *40 Dagen met God* laat lezers stilstaan bij tien Bijbelverhalen over 'ontmoeting'. Van deze tien verhalen worden telkens vier aspecten belicht; je doet dus vier dagen over elk verhaal. 'Zo kun je diepere lagen in de Bijbelverhalen ontdekken, maar ook in jezelf', zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij het Bijbelgenootschap en betrokken bij het leesplan. 'Zelf werd ik bijvoorbeeld geraakt door het verhaal over Jezus en de overleden zoon van de weduwe, dat Bram van de Beek heel fijnzinnig toelicht.'

Het paasleesplan kan gevolgd worden via debijbel.nl of de gratis app Mijn Bijbel (te downloaden in de appstore) onder leesplannen: Veertigdagentijd – ontmoetingen met God.

Bijbel Basics Paasproject

Voor kinderen in de kerk én thuis heeft het NBG een Bijbel Basics project voor de Veertigdagentijd. Het thema is 'Met vallen en opstaan - Met Petrus op weg naar Pasen'. Anne-Mareike Schol-Wetter: 'Petrus wil Jezus graag volgen. Maar wanneer Jezus' sterven dichterbij komt, vindt hij het moeilijk worden om met Jezus mee te blijven gaan. Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, Jezus' volgeling te zijn. Aan de hand van dit verhaal kunnen kinderen ontdekken waarin ze al dan niet op Petrus lijken.'



Illustratie uit de app (detail)

Vasten met een buddy

In je eentje vasten kan erg lastig zijn. Je kunt snel vergeten waarom je ook alweer vast, en sjoemelen met je voornemens kan af en toe heel verleidelijk zijn. Daarom raadt Carlien Hoogenboom van Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam aan om een vastenmaatje te zoeken: iemand met wie je de Veertigdagentijd aandachtiger kunt beleven en die je een steuntje in de rug kan geven als het moeilijk wordt. 'Als je weet dat iemand anders hetzelfde doet als jij, werkt dat bemoedigend'.

Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam heeft een buddyproject bedacht om jongeren aan een vastenmaatje te koppelen: Houd mij vast(en). Hoogenboom putte voor het project inspiratie uit haar deelname aan het vastenprogramma Fiat 90. Dat is de vrouwenversie van Exodus 90, een negentigdaags vastenprogramma voor Pasen. Daarbij heeft iedere deelnemer een buddy voor aanmoediging en diepere gesprekken, bijvoorbeeld over de evangelielecturen en de werkzaamheid van God.

Daarnaast wil Hoogenboom met Houd mij vast(en) ook de eenzaamheid onder jongeren verlichten. 'Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat de eenzaamheid onder jongeren groot is', zegt ze. 'Door het coronavirus is die eenzaamheid alleen maar groter geworden'.

Als je het moeilijk hebt, is het belangrijk om naar je motivatie te kijken. Je voornemens worden namelijk al snel een doel in plaats van een middel. Je kunt ook vasten met een bepaalde intentie: draag je offers bijvoorbeeld op voor het ongeboren leven of aan je zieke oma.

"Vasten draait niet om lichamelijk fit worden, maar om geestelijk fit worden."

Alfonso Cavallé Medina, buddy

Artikel in iets bewerkte vorm overgenomen van de website Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam



COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via site.skgscollect.nl/495/ of de APPostel-app

Bezorging: mw. M. Versluys, tel. 261814,
W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 22,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Een veilige kerk: contactpersoon Hilma Thijs, 06645626553, hilmathijs@hotmail.com (Pieterskerk); Harry Oussoren, 06 11066028, oussie69@gmail.com (Pauluskerk)

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

K. Andreae, verhuur@pknbreukelen.nl of tel. 06 42281589

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer Diaconie o.v.v. Zendingencie. Pieterskerk

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)
Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89