

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 22 OKTOBER 2023

12+ dienst

10.00 uur: Ds. H. Mak, Harderwijk

19.00 uur: Taizéviering

Collecten: 1. Werelddiaconaat Indonesië
2. Wijkkas Pauluskerk

ZONDAG 29 OKTOBER 2023

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. Jaarproject Beautiful Kidz of Namibia
2. Wijkkas Pauluskerk

WOENSDAG 1 NOVEMBER 2023

Dankdag

19.30 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. Kerk in Actie Zending in Rwanda
2. Wijkkas Pauluskerk

ZONDAG 5 NOVEMBER 2023

Gedachtenis overledenen

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. Kerk in Actie Zending in Colombia
2. Wijkkas Pauluskerk

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 22 OKTOBER 2023

10.00 uur: Ds. M.J. Luteijn, Vuren

Collecten: 1. Werelddiaconaat Indonesië
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: Dhr. K. de Jong 06-44123842

Kinderkerk: Alle groepen

ZONDAG 29 OKTOBER 2023

Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. D.M. van der Wel, Zoelen

Collecten: 1. Jaarproject Beautiful Kidz of Namibia
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodiensten: Dhr. F. Atsma 06-16924549

Kinderkerk: Groepen 1 t/m 3

WOENSDAG 1 NOVEMBER 2023

Dankdag

19.30 uur: Ds. M. Rodenburg-Splint

Collecten: 1. Kerk in Actie Zending in Rwanda
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodiensten: Dhr. P. Wijnen tel. 0346-261837

ZONDAG 5 NOVEMBER 2023

10.00 uur: Ds. C. Pumplun, Amsterdam

Collecten: 1. Najaarszending GZB Bosnië
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodiensten: Dhr. P. Wijnen tel. 0346-261837

Kinderkerk: Alle groepen

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 20 oktober 16.45 uur: Mw. C. van Schaik

Vrijdag 27 oktober 16.45 uur: Diaken H.C.J. Hendriks

Vrijdag 3 november 16.45 uur: Dhr. F. Langelaar

Vrijdag 10 november 16.45 uur: Ds. A.W. Aarnoutse
Viering Avondmaal

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 3 weken. Kopij inleveren voor maandag 6 november voor 18.00 uur.

AGENDA

- Zondag 29 oktober, 15.00 uur, Pauluskerk
Voces Lauri, Kamerkoor Geertekerk, Collegium
Altena: Requiem Fauré en Psalmen
- Woensdag 1 november, Pauluskerk, na de Dankdag-dienst, Gemeenteavond
- Woensdag 9 november, Bonifatiushuis, 20.00 uur, Pieterskerk Gemeenteavond
- Zondag 12 november, 15.00 uur, Pauluskerk:
Studenten HKU, Klarinettenconcert

MEDITATIE

Over vlaggen en andere steunbetuigingen

De maandag nadat er oorlog uitbrak in Israël-Palestina realiseerde ik me dat Kerknieuws nog een meditatie van mij tegoed had voor haar volgende uitgave. Ik was niet van plan geweest te schrijven over zo'n groot onderwerp, maar kreeg het niet meer uit mijn hoofd. Op de vergadering van het moderamen was het even onderwerp van gesprek. "Nu er zo'n discussie is over welke vlag –

óf er wel een vlag – opgehangen moet worden, vraag ik mij af wat de mensen van de Pieterskerk (maar vul gerust ook in Pauluskerk) daarop zouden antwoorden,” mijmerde ik hardop. Stof tot nadenken.

Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak was er weinig discussie. Voor de meeste mensen was één kant zo overduidelijk kwaadaardig, dat staatsgebouwen, scholen, kroegen en bruggen in volle overtuiging geel-blauw kleurden. Zo aanvankelijk ook bij het uitbreken van deze oorlog, maar de wit-blauwe steunbetuigingen tegen het terrorisme van Hamas waren van korte duur. Na een dag leken mensen wakker te worden. De kracht van een symbool is dat er meerdere lagen van betekenis in samen vallen. Dat zit zelfs in het woord: symbool van het Griekse *sum-ballein*: samen-vallen. Het roept associaties - een wolk aan verschillende betekenissen - op waar de “zender” weinig controle over heeft. Dat is de kracht van een symbool, maar maakt ook dat haar betekenis aan erosie onderhevig kan zijn.

Men denke aan de “One-love” band die zo optimistisch geïntroduceerd werd door de KNVB. Het (ooit) bijbelse symbool van hoop, de regenboog met al haar verschillende kleuren, de eenheid in diversiteit, leek zo perfect om te vieren dat alle mensen waardevol en welkom zijn ongeacht hun seksuele geartheid of wat voor onderscheid dan ook. Slechts een jaar en heel wat ophef later heeft de One-love band zijn beste tijd gehad. De regenboog, die stond voor hoop, wordt nu steeds meer geassocieerd met een bepaalde ideologische beweging, overgewaaid vanuit Amerika (het zgn. “woke”), waar meer traditionele mensen zich vaak minder in kunnen vinden.

In plaats van het wit-blauw, waar niet alleen de steunbetuiging tegen terreur mee werd gesymboliseerd, maar volgens sommigen (mogelijk) ook support voor de staat Israël en haar doen en laten tegenover de Palestijnse bevolking aan sich, werd ervoor gekozen de vredesvlag op te hangen (Amsterdam), de eigen vlag half-stok te hangen (Utrecht), of ervoor te kiezen geen vlag op te hangen (Kamp Westerbork).

Ik heb me een kort moment verbaasd dat Kamp Westerbork zich onthield van “stemming”. En juist die verbazing, stemde mij tot nadenken. Wat symboliseer je als je er ondanks de druk van buitenaf voor kiest, níet mee te doen aan het seinfestijn? Onverschilligheid? Neutraliteit? Lafheid? Hoe het geïnterpreteerd wordt hangt misschien af van het beeld (vooroordeel?) dat men van buitenaf heeft van de “zender”. Kamp Westerbork, onverschillig? Neutraal? Onvoorstelbaar. Laf? Of toch, moedig? Gezien iedereen zijn oordeel klaar heeft. Ook het christendom is rijk aan symbolen. Uiteraard is er het kruis, het Ichtus symbool, de Alpha en Omega. Een uitstapje naar de Middeleeuwse kunst en iconografie (beeldentaal, een van mijn interesses) doet beseffen dat in (zeker religieuze) kunst altijd op meerdere lagen boodschappen gecommuniceerd werden. Protestanten legden op een zeker moment de nadruk op het Woord. Woorden bakenen betekenis af. Ze begrenzen. Niet volledig – hoe beeldender het taalgebruik hoe meer

ruimte voor interpretatie – maar er is wel meer controle over hoe de boodschap overkomt.

Dat Johannes in het begin van zijn evangelie op beeldende wijze schrijft: “In het begin was het Woord (*logos*) en het Woord was bij God, en het Woord was God. Het Woord was bij God in het begin. Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat,” zegt in lijn met de Griekse filosofie (zgn. neo-platonisme) uit die tijd iets over hoe taal meer dan beeld, een instrument is van ordening en schepping. Dat er van God geen beelden gemaakt mochten worden, maakt het des te indrukwekkender dat Johannes de *logos* die God is gelijk stelt aan de Zoon van God, die vlees (= concreet) geworden is. Ingewikkelde materie waar je veel langer op kan mediteren. Voor nu licht ik uit dat Jezus geen beeld, geen symbool is voor God. God-Jezus wil zo concreet mogelijk zijn. Tastbaarder dan Hij zal God nooit worden, en taal meer dan beeld is de manier waarop Zijn boodschap het meest concreet gecommuniceerd wordt. Beelden en symbolen zijn snelle manieren, snelle “seinen”, om een boodschap over te brengen. Soms misschien te snel. Laten we zeker in complexe situaties zo concreet mogelijk zijn. Laten we zorgvuldig onze woorden kiezen, dóórvragen naar wat iemand werkelijk concreet bedoelt, voordat een niet-gehesen vlag meer zegt dan duizend woorden.

ds. Mariëlle Rodenburg

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant:

ds M. Rodenburg-Splint
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
email: predikant@pieterskerk.info;
bereikbaar per mail tijdens kantoor-
uren, m.u.v. woensdag;
in geval van crisis bereikbaar op
06 22 888 505 (ook whatsapp)

Inloopspreekuur: vrijdagmorgen
tussen 10.30 en 12.00 uur
(consistoriekamer Pieterskerk)

Scriba:

J. van Muiswinkel,
Broekdijk Oost 13, 3621 LM
Breukelen, tel. 0346-263108,
email: scriba@pieterskerk.info

Ledenadm.:

W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl

Website:

www.pieterskerk.info

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

De herfst is nu toch wel echt begonnen. De bomen beginnen te verkleuren en hun blad te verliezen, pompoenen en kalebassen liggen in de winkel, en zelfs de eerste pepernoten hebben de weg alweer gevonden naar menig huishouden. Het wordt inmiddels ook wat kouder,

dus kleeft u vooral lekker warm aan voor de kerkdiensten!

Op 22 oktober zal ds. M.J. Luteijn uit Vuren ons voorgaan en het formulier ter voorbereiding van het Heilig Avondmaal lezen.

Ds. M. van der Wel uit Zoelen zal 29 oktober het Heilig Avondmaal bedienen. Dit is tevens de zondag vóór dankdag voor gewas en arbeid. Elders in dit Kerknieuws vindt u tevens bericht over de oogstschaal die gevuld mag worden en de mogelijkheid dankintenties achter te laten.

Woensdag 1 november is het dankdag. Ds. Rodenburg zal in het Witte Kerkje de dienst verzorgen. In een tijd waarin boeren het niet makkelijk hebben is het extra belangrijk voor deze dag aandacht te hebben, en om stil te staan bij waar we dankbaar voor mogen zijn. Tenslotte verzorgt op 5 november Mw. ds. C. Pumplun uit Amsterdam de dienst.

U bent van harte welkom

Pastoraal contact

Noortje Mur is ouderling van sectie Zuid, te bereiken via mur002@planet.nl of 0346-266842.

Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en bereikbaar via famvanschperpenzeel@gmail.com of 06 18397837.

Frans Vonk is ouderling van sectie West en hem bereikt u via frans.vonk@hotmail.com of 06-53275596.

Ds. Mariëlle Rodenburg-Splint is te bereiken onder 06 22 888 505 (ook via Whatsapp).

U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen tenminste een luisterend oor. Ook als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.

Uit de gemeente

Onze gedachten gaan uit naar de fam. Zagt. Ze verloren vele dieren aan het Blauwtongvirus.

Er wordt voor hen gebeden. Steunbetuigingen zijn welkom (Oukoop 23a, 3626 AW Nieuwer ter Aa). Vergeet ook niet te bidden voor andere boeren en veehouders.

De gezondheid van mw. Vis en haar man houdt niet over. Mw. heeft vele chemo's achter de rug. Ze missen het contact met de gemeente. Kerkgang lukt niet meer. Een lichtpuntje zit soms al in een klein gebaar: een kaartje of attentie zou zéér op prijs gesteld worden en wordt van harte aanbevolen (Eendrachtlaan 53, 3621 DE Breukelen).

Met Antoine Vermeulen (Arianestr 4, 3621DZ Breukelen) gaat het op en neer. Hij heeft last van stemmingswisselingen. Hij wil graag iedereen bedanken die hem een kaart met bemoedigende tekst heeft gestuurd. Daar heeft hij veel aan. We blijven aan hem denken en bidden voor herstel.

Dan een vrolijk bericht: onze felicitaties aan de fam. Lith! Dhr. en mw. Lith (Narcis 31, 3621 RN te Breukelen) waren op 12 oktober 50 jaar getrouwd. Wij

hopen dat zij hebben genoten van deze memorabele dag en wensen hen Gods zegen en nog vele mooie jaren toe.

Ds. Mariëlle Rodenburg

Achteringang weer dicht

De koster moet de kachel weer aanzetten en doet zijn best om de Pieterkerk op tijd warm te krijgen. Om de warmte binnen te houden is voorafgaand aan de dienst de achteringang weer gesloten. Door de weersomstandigheden kan het soms kouder zijn dan verwacht. Dus houdt u daar aub rekening mee. Namens de koster en kerkrentmeesters

Vacatures kerkenraad

Per 1 januari eindigt de ambtsperiode van een aantal kerkenraadsleden. Er ontstaan 2 (ouderling) kerkrentmeester en 2 of 3 diaken vacatures. Natuurlijk willen we als gemeente de kerkenraad weer goed bezet hebben om al het werk in de gemeente aan te kunnen. Voelt u zich geroepen om een ambt te vervullen of vindt u een ander gemeentelid zeer geschikt hiervoor? Laat het alstublieft aan de scriba, Sjaak van Muiswinkel, weten. Bij voorbaat hartelijk dank.

Dienst van gebed

“Omdat Hij zag, dat er niemand was, zo ontzette Hij Zich, omdat er geen voorbidder was.” – Jes. 59:16

Tussen 1 november en 1 januari bent u iedere donderdagmiddag tussen 16:30-17:00 welkom in de Pieterskerk voor een gebedsmoment. Dit gebedsmoment is in eerste instantie voor bepaalde tijd om te proeven wat de behoefte van de gemeente hierin is. Onder leiding van ds. Rodenburg wordt een eenvoudige liturgie gevolgd waarbij we samen bidden voor wat er speelt binnen de gemeente en in de wereld, en stil worden voor God. Gebedsintenties kunt u t.z.t. 's zondags na de dienst achterlaten in het daarvoor bestemde kistje op de tombe of voorafgaand aan het gebedsmoment doorgeven aan ds. Rodenburg. Inloop vanaf 16:15. In stilte komen we binnen, in stilte verlaten we de kerk. U bent van harte welkom.

Oogstschaal en intenties voor dankdag

Voorafgaand aan de dienst op dankdag (1 november, 19:30 Witte Kerkje) is er de gelegenheid zondag 29 oktober te delen van de oogst van uw eigen gewassen en arbeid. Die zondag kunt u in voorbereiding op dankdag iets van uw oogst in de daarvoor bestemde schaal op de avondmaalstafel achterlaten. De schaal zal meegenomen worden naar het Witte Kerkje waar ds. Rodenburg de dankdienst zal verzorgen. Na de dankdienst kan wie wil iets van de schaal mee naar huis nemen, of doorgeven als attentie aan derden. Ook wordt er hard gewerkt aan een creatieve mogelijkheid om zondag 29 oktober uw dankintenties in de Pieterskerk achter te laten. Waar bent u/ jij dankbaar voor? Binnenkort zult u over dit initiatief nader worden bericht.

Poll avondmaal

Beste gemeente, sinds corona wordt het avondmaal in de Pieterskerk op een andere manier gevierd dan voorheen. In plaats van zittend aan tafel, wordt er een rondgang

gemaakt. De kerkenraad merkt dat hier verschillende ideeën over leven. We willen daarom in kaart brengen hoe u er als gemeenteleden over denkt. Om daar zicht op te krijgen willen we u vragen een “poll” ofwel enquête in te vullen over de vraag welke manier van het vieren van het avondmaal uw voorkeur heeft. Let wel: het betreft geen stemming, slechts een inventarisatie van hoe dit onderwerp onder de geledingen leeft.

Op de tombe in de kerk liggen vanaf zondag a.s. de formulieren voor u klaar. Geef uw voorkeur aan door het formulier in de daarvoor bestemde doos te doen. *U kunt vanaf volgende week ook digitaal reageren via de weekbrief.* Invullen is mogelijk t/m zondag 5 november. Bij voorbaat dank voor uw reactie!

Broecklandkring

Nieuwe ronde nieuwe kansen! Sinds corona raakte de Broecklandkring helaas wat in het slop. Toch was de kring, voor jonge – in de brede zin van het woord – geïnteresseerden een inspirerende manier om elkaar te ontmoeten en door te spreken over geloof en theologie. Om die reden: een doorstart!

De Broecklandkring kwam eens in de maand samen op een donderdag. Voor iedere ontmoeting lazen de deelnemers een (behapbaar!) deel van een theologisch



boek. Er stonden drie boeken op de nominatie voor komende reeks, de keuze (via een poll) is gevallen op: *Vrede op aarde: Over heil en verzoening in deze tijd* – Stefan Paas. Stefan Paas is hoogleraar Missiologie en Interculturele theologie aan de VU. Onder jongeren misschien ook wel bekend als de vaste theoloog van “De Ongelooflijke podcast” van NPO Radio 1 - EO.

Een podcast waar met interessante sprekers uit christelijk Nederland gereflecteerd wordt op allerhande thema's rond geloven in een seculiere samenleving. In *Vrede op aarde* onderzoekt Paas hoe de christelijke boodschap van heil en redding voor de samenleving van nu relevant is. Hoe kan dit verhaal zo verteld worden in een postchristelijke samenleving dat het mensen raakt?

NB: U wordt geacht het boek (€29,99) zelf aan te schaffen. Op aanvraag kan een scan van het *leeswerk voor de eerste bijeenkomst (voorwoord + inleiding van het boek)* opgevraagd worden bij ds. Rodenburg.

Wanneer: donderdag 16 november

Waar: Kerkplein 17

Hoe laat: 20:00-21:15 (inloop vanaf 19:30)

Opgeven: predikant@pieterskerk.info

Verdiepingsgroep jongvolwassenen

Ds. Schneider en ds. Rodenburg willen jongvolwassenen de mogelijkheid bieden zich te verdiepen in hun geloof

door elkaar te ontmoeten en op inhoudelijk niveau bijbelstudie te doen. Deze verdiepingsgroep kan ook voor wie belijdenis zou willen doen een mooie manier zijn zich daarop voor te bereiden. Voor nu zijn er drie data gepland waarop jongeren welkom zijn. Zij ontvangen hiervoor ook een gerichte uitnodiging. Geef je op via ds. Frank of ds. Mariëlle!

Wanneer: vrijdag 24 november, 15 december en 19 januari

Waar: Kerkplein 17

Hoe laat: 19:30-20:30 (inloop vanaf 19:15)

Opgeven: predikant@pieterskerk.info of frank.e.schneider@gmail.com

Spelletjes bij de dominee



Jeugd en ouders zijn van harte welkom in de pastorie aansluitend aan de ochtenddienst voor een spelletjes-middag! Bordspellen, kaartspellen, niets is te gek! Neem vooral ook zelf spelletjes mee die je

leuk vindt. We sluiten af met... BINGO!!!

Wanneer: zondag 19 november

Hoe laat: 12:00 (eenvoudige lunch), 12:30-14:30 (spelletjes)

Opgeven: predikant@pieterskerk.info

Mededeling: 27 oktober geen inloopsprekuur

Wegens een vreugdevolle gebeurtenis binnen de familie is ds. Rodenburg niet in de gelegenheid 27 oktober inloopsprekuur te houden bij de consistorie van de Pieterskerk.

Dagboeken 2024



Op de Tombe ligt op zondag 22 en 29 oktober een lijst om in te tekenen voor Immanuël Dagoverdenkingen à €8,50 en Een Hand Vol Koren à €14,95. U kunt het ook aan ondergetekende



doorgeven.

Pieter Wijnen tel: 0346-261837

4 november om 09.00 uur schoonmaken Pieterskerk

Zaterdag 4 november willen we de Pieterskerk weer schoonmaken. Ook zin een keertje mee te helpen? Weet u welkom om 09.00 uur, de koffie staat klaar. Met alvast onze hartelijke dank!

Jan Winkel tel. 0346-241144

Dank

Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en de herstelperiode daarna heb ik heel veel meelevens ontvangen. Daarvoor mijn hartelijke dank!

Ina Kaashoek

Giften

Via Marlies Wijnen ontvingen we een gift voor onze wijkkas van € 30. Hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: ds A.W. Aarnoutse,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breuke-
len, 0346 249878 of 06 20024393,
ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

Contact pastoraat: Henk Bomas,
Schepersweg 202, 3621 JR
Breukelen, tel. 06 83602282,
hcbomas.1@kpnmail.nl

Scriba: vacant
scriba@pauluskerkbreukelen.nl
H. de Kruijff, tel. 06 23700853
ledenadministratie@pauluskerk
breukelen.nl

Kerkelijk buro:

Website:

Kerktelefoon:

pauluskerkbreukelen.nl
John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Vieren

Het evangelie van zondag 29 oktober, Matteüs 22: 15-22, geeft genoeg om te overdenken! Het is het moment waarop de Farizeeën proberen Jezus in de val te lokken met een strikvraag. Ogenschijnlijk een heldere vraag: 'is het geoorloofd de keizer belasting te betalen, of niet?' Deze vraag naar wie de hoogste eer moet gaan heeft een dubbele bodem. De bijbelse tekst laat die wel aanvoelen, maar geeft geen uitzicht op de oplossing. Daarvoor is kennis van de context nodig, die door het exegetische onderzoek van met name de twintigste eeuw opkwam. Dit geeft dus aan, dat het nodig is méér te weten dan de Schrifttekst alleen. Je kunt het ook laten liggen, maar dan word je niet wijzer. Hoe dan ook, Jezus laat zijn wijsheid gelden.

Op woensdag 1 november vieren wij de Dankstond voor gewas en arbeid. Zoals u leest in het boekje van het 'Jaarprogramma', blz. 16: de Kracht van hoop, is er gelegenheid om voorafgaand samen te eten (om 18 uur). Een goed idee!

We laten ons in de viering leiden door enkele woorden uit Deuteronomium 24, waar het gaat over rechtvaardig omgaan met elkaar, en Matteüs 20, de bekende gelijkenis van de werkers van het elfde uur. De vragen naar wat rechtvaardige omgang is met de oogst en de winst van onze samenleving zijn al langere tijd onontkoombaar. Hoe maken wij het mogelijk dat anderen, jongeren aan een toekomst kunnen werken? Wat is daarvoor nodig?

Op zondag 5 november vieren we Allerheiligen, we zullen in de Pauluskerk de namen noemen van wie ons ontvielen in het laatste jaar. Zoveel dierbaren, mannen en vrouwen, vaders en moeders. Ieder levensverhaal zo uniek, zo eigen, zo vertrouwd. Wij gedenken hen in het licht van de bemoedigende woorden van Jezus, Matteüs 5. Klinken zullen mooie liederen, o.a. 'niemand leeft voor zichzelf'.

	Geboren	Overleden
Hendrik Dirk Molenaar	2-4-1930	21-10-2022
Aart van Leeuwen	20-4-1944	26-11-2022
Herman Pieter Vermaat	22-04-1928	1-12-2022
Gerard Versluys	12-11-1938	14-1-2023
Adriaan Hendrik Stouthamer	31-10-1931	20-2-2023
Stientje van der Horst – Roos	7-11-1928	13-3-2023
Wilhelmina Brink	15-4-1945	27-4-2023
Hendrik Stegeman	6-11-1925	11-5-1923
Johanna Maria Hansman – Gresnigt	20-1-1958	13-6-2023
Wilhelmina Hendrika Hoomstra	5-7-1932	13-7-2023
Adriaantje Cornelia Wielenga – Smit	14-5-1939	10-8-2023
Johan Steven Scholtus	20-12-1941	24-8-2023

We ontsteken ook een kaars voor wie niet bij name is genoemd, denkend aan familie en vrienden, aan 't Heycop en De Aa, en een kaars voor slachtoffers van noodlot of geweld in de wijde wereld. Aansluitend kan een ieder een eigen lichtje ontsteken. Vormen wij zo een gemeenschap die elkaar draagt in het licht van geloof. We hebben elkaar zo nodig, laten wij elkaar niet ontbreken.

In en uit de gemeente

Via de ledenadministratie komen af en toe de overzichten van mutaties in LRP voorbij (dank, Heinie de Kruijff!). Soms verhuizen mensen naar elders, soms komen mensen nieuw in Breukelen binnen en kiezen dan voor aansluiting bij de Pieterskerk of de Pauluskerk. Het is niet mijn gewoonte om deze namen dan alle te noemen, maar wanneer u in de afgelopen tijd een plekje zocht en vond, hartelijk welkom! Vanuit de kerk wordt wel contact gezocht, maar als u het prettig vindt mij te contacteren, doe het gerust!

Inmiddels is de herfst begonnen en laten wij de (na)zomer achter ons. Een periode met festivals, jaarmarkten en open schuttingdeuren waardoor wij elkaar meerdere malen konden ontmoeten. Nu komt er een periode aan waarin ramen en deuren (denkbeeldig) dichtgaan en gaan wij meer afzonderlijk van elkaar leven, de donkere tijd tegemoet. Voor mensen die alleen zijn, is dit een mindere periode omdat dan de eenzaamheid toe kan nemen. Niet alleen voor ouderen maar zeker ook voor jonge mensen! Laten wij hen daarom niet vergeten. Bezoekt degene die in een dergelijke situatie zit of pakt even de telefoon op om te vragen hoe het gaat. Een beetje aandacht voor elkaar is altijd goed.

Fennie Wisse (Kerkweg 116, 3628AS Kockengen) herstelt thuis goed van haar operatie, we zijn aangenaam verrast haar al zo snel weer in de kerk te zien! Wat een grote reden tot dankbaarheid!

Alie Hoogendoorn keerde terug uit Woerden naar huis (Titus Brandsmastraat 9), waar zij nog zeker rustig aan moet doen, de klachten zijn nog steeds aanwezig, in afwachting van nader onderzoek. Sterkte gewenst!

Verder denken wij aan de (ernstige) zieken, rouwenden en zij die het moeilijk hebben. Laten wij er voor hen zijn en voor hen bidden. Wij denken hierbij ook aan Henry Oussoren (Mecklenburgburgstaart 3, 3621GN Breukelen). Zijn lichamelijk klachten nemen toe en zijn krachten nemen af. Een kaart ter bemoediging zal hem goed doen. Daarnaast is hij, voor zover dat mogelijk is,

zondags na de dienst aanwezig bij het koffiedrinken. Je kunt hem dan even spreken wat hij fijn vindt.

Wij wensen hen allen troost en kracht toe van de Eeuwige.

Op vrijdag 6 oktober overleed in het Johannes Hospitium te Wilnis ons gemeentelid Ellen N.J.L.B. Querido – de Lange, in de leeftijd van 65 jaar. We weten hoe lang zij zo ziek is geweest, hoe zij haar ziekte moedig heeft gedragen en iedere mogelijke behandeling steeds weer doorstaan heeft. Zij wilde zo graag leven, er was nog zoveel te doen. In een volle Pauluskerk namen wij zaterdag 14 oktober afscheid van haar, waarna zij na een samenkomst in de Aula van de r-k begraafplaats Amsterdam-Buitenveldert begraven werd, dichtbij haar geliefde Ben, overleden op 24 juni 2014. Wij wensen Guus en de goede vrienden Gods nabijheid en zegen.

Namens het pastoraat, Henk Bomas, ds. Bram-Willem Aarnoutse

In Herinnering Ellen Nicolette Jeanne Louise Burhoven Querido – de Lange

‘Geloof, Hoop en Liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde’

1 Korinte 13

Zaterdagmorgen 14 oktober namen wij afscheid van Ellen Querido, in een Pauluskerk vol vrienden en familie. Zij overleed in de ochtend van vrijdag 6 oktober. Ellen was een bij velen geliefd mens en gemeentelid. Zij was betrokken bij velen, belangstellend hoe het met hen ging, soms heel nieuwsgierig ... Ben noemde haar wel eens liefkozend ‘Aagje’.

Geboren op 28 maart 1958 in de Indische buurt in Amsterdam, met later een broertje Guus, groeide Ellen op bij haar moeder. Haar vader overleed toen zij 9 jaar was. Met het Indische verleden van haar moeder kwamen later daar ook de zorgen bij, zoals we dat ook kennen bij velen van deze generatie. Later heeft Ellen zich ook ingespannen om de verhalen en ervaringen van toen bekend te maken bij weer een nieuwe generatie. Zo was ze ook betrokken bij de jaarlijkse Indië-herdenking, die vanaf 2015 in de Pauluskerk wordt georganiseerd op 15 augustus. En later ook bij St. Educatie Indië WO2 – Stichtse Vecht, via welke organisatie de basisscholen werden bezocht met onderwijsprogramma’s. Vanwege haar professionele deskundigheid bij ING was Ellen ook een termijn ouderling-kerkrentmeester voor de Pauluskerk. Deze taak heeft zij moeten neerleggen toen zij in 2019 ziek was geworden.

Enkele jaren eerder, in juni 2014 was haar geliefde Ben overleden na een lang ziekbed. Ellen miste hem zeer, zij hadden elkaar leren kennen op jonge leeftijd in Abcoude en trouwden in mei 1980. Met Reineke uit haar schooltijd bleef zij een leven lang bevriend, en in de laatste maanden zo vol zorg bleven Reineke en Fred haar nabij, net als geliefde broer Guus.

Toelevend naar haar afscheid stelde Ellen haar uitvaartliturgie samen: ‘wees voorbereid’. Zo klonken de woorden van 1 Korinte 13 en Matteüs 25, de gelijkenis van wijsheid en dwaasheid, zorg voor ‘olie’, denk

vooruit. We zongen prachtige liederen, zoals ‘Hoe groots kan Gods genade zijn’ (‘Amazing Grace’, herdicht door Sytze de Vries) en ‘De steppe zal bloeien’...

Wij herinneren ons Ellen als een vriendelijk, vrolijk en betrokken gemeentelid, dapper strijdend tegen de woekerende ziekte die haar levenspad kruiste. Ellen was nog lang niet klaar met het leven, maar moest zich overgeven. Wij wensen allen die haar lief waren Gods nabijheid.

ds Bram-Willem Aarnoutse

Bericht van de kerkenraad

Op 12 oktober jl. heeft de kerkenraad weer vergaderd. We hebben gesproken over het komende afscheid van pastor Jos van Os van de Johannes de Doperparochie en het aanstaande vertrek van ds. Frank Schneider van het Witte Kerkje. Wij zullen hen gaan missen in de opbouw van het oecumenische werk in Breukelen. Onze eigen predikant deelde mee dat hij vanaf 1 januari klaar is met zijn nevenactiviteiten in Laren-Eemnes.

Het nieuwe project van de gezamenlijke Diaconie, Beautiful Kidz Namibië, wordt gepresenteerd op zondag 5 november, na de dienst, in het Bonifatiushuis. Dat is voor ons na de dienst van Allerheiligen en dat komt dus niet heel goed uit. Het zou toch fijn zijn als een aantal van u de moeite neemt daar aanwezig te zijn. Hopelijk komen de vertegenwoordigers aan het einde van het project nog een keer naar Breukelen en dan in de Pauluskerk.

De naai- en ontmoetingsgroep loopt nog steeds goed. U bent allen meer dan welkom om daar eens te gaan kijken en een kopje koffie mee te drinken en/of een praatje te maken. Het is op woensdag van 9.30 tot 11.30 in zaal 7.

De jeugd (12+) gaat in de herfstvakantie een gezellige activiteit doen in Loosdrecht. Dat is goed voor de onderlinge band. We wensen hen heel veel plezier!

Er wordt achter de schermen nog heel hard gewerkt om de groep liturgiemakers te vergroten. Het is iedere week weer een hele klus om te zorgen voor een mooie en kloppende liturgie, maar vele handen maken het werk licht(er). Wilt u ook meehelpen met de opmaak of het kopieerwerk? U kunt zich aanmelden bij Joukje vd Velde (j.vd.velde@umcutrecht.nl).

Helaas gaat de aanschaf van het kistorgel dat we op het oog hadden om verschillende redenen niet door. We blijven uitkijken naar een alternatief.

Binnenkort zult u voor het eerst in de gelegenheid worden gesteld om op zondag na een dienst in gesprek te gaan naar aanleiding van een preek. Het is de bedoeling dat met enige regelmaat te doen, zodat u uw gedachten over de preek met elkaar kunt delen in aanwezigheid van de predikant.

Tot slot: op woensdagavond 1 november is er, na het soep eten (18.00 uur) en de dankdienst, een gemeenteavond. We vragen u alvast iets mee te nemen met betrekking tot ons jaarthema “De kracht van Hoop”. We hopen dat u dat voorwerp, lied, gedicht of iets anders met de gemeente

wilt delen, er iets over wilt vertellen of het wilt voordragen. Daarnaast zullen we spreken over muziek in de Pauluskerk en krijgt u de gelegenheid zaken met de kerkenraad te delen of uw vragen te stellen. Uitnodigingen liggen vanaf zondag 22 oktober op de koffietafels.

Herhaalde oproep.

De kerkenraad bestaat uit een groep fijne mensen maar is klein, te klein. We zijn nog steeds dringend op zoek naar een jeugdouderling, een ouderling-pastoraat en een scriba. Vanaf april 2024 komt daar nog een diaken bij. Het meeste gaat goed, maar als dat eens niet zo is kunt u het ons niet kwalijk nemen: we zijn met te weinig! Voelt u zich geroepen of aangesproken? Neemt u dan alstublieft contact op met predikant@pauluskerkbreukelen.nl of voorzitter@pauluskerkbreukelen.nl

Leeskring Borg, 'Het hart van het christendom'

De eerste avond viel helaas uit ten gevolge van griep. Kan gebeuren. De volgende avond is op 23 oktober en dan verder op 6 november. 'Wat betekent christen-zijn vandaag', zomaar een vraag die ieder op eigen wijze beantwoordt. Laten we luisteren naar elkaar. Van harte welkom!

ds Bram-Willem Aarnoutse

Feest! Weet wat je viert...!

Het was heel gezellig om met Sofie, Dirck en Marie, Sanjay en Nayan, Naomy en Lauren (Florian ziek, wat een pech!!) naar het Catharijneconvent te gaan. Educatie en plezier gaan hand in hand!

Op donderdag **9 november** ben ik alweer een jaar '50'. Zoals buurman Cors onlangs zei: 'wij zijn weer bijna jarig'. Net als vorig jaar is de Keizerskroon 5 dan open voor een kopje koffie etc., dit keer 's middags vanaf 14 – 17 uur. U, jij bent van harte welkom voor de gezelligheid, en kom gewoon 'met lege handen', dat is meer dan genoeg! En wanneer u vorig jaar ook al over de drempel kwam: 'zoek de verschillen'!

ds Bram-Willem Aarnoutse

Afscheid Jos van Os



Per 1 oktober 1984 werd ik door de toenmalige bisschop van Haarlem aangesteld als pastoraal werker. Nu, ruim 39 jaar later, komt er met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd formeel een eind aan mijn pastorale werktijd. Oktober is 'mijn afscheidmaand'. Op zondag 29 oktober ga ik – voorlopig – voor het

laatst voor in de Woord- en Communie-viering om 10:00 uur (wel 'uurtje later' wegens ingaan wintertijd) in H. Johannes de Doperkerk te Breukelen. Aansluitend is er gelegenheid tot ontmoeten.

Omdat ik ook in Breukelen veel in oecumenische verbondenheid heb mogen delen, vind ik het fijn hiervan ook in jullie PKN Kerknieuws melding te mogen maken.

Wellicht hier of daar tot ziens, graag!

Hartelijk groet, *Jos van Os*, r.k. pastor(aal werker)

Wandelen



Woensdag 1 november verzamelen we weer bij het Bonifatiushuis voor een ontspannen herfstwandeling. Kom gerust! Altijd goed om even de benen te strekken en aan de praat te geraken. Er is meer dan genoeg te delen. Maar, zwijgend rondkijken is natuurlijk ook aangenaam. Je bent welkom!

DIACONIE

Diaconale collecte 22 oktober PKN Werelddiaconaat – Indonesië

Sterke vrouwen in de kerk



De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk en nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea voor deze taken. Ze kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naales volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een voedings-programma voorlichting over gezonde voeding. Lees meer op kerkinactie.nl/vrouwenindonesië Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Diaconale collecte 29 oktober Beautiful Kidz Namibia



Beautiful Kidz biedt hulp aan de allerarmsten in een sloppenwijk in Windhoek de hoofdstad van Namibië en in het achtergestelde gebied Ovitoto. Educatieve programma's worden dagelijks aan honderden kinderen, tieners en volwassenen, gratis aangeboden. Van kleuterschool tot huiswerkklassen, van sportactiviteiten tot een naaldwerkatelier en van wijktraining tot noodhulp. Daarnaast worden kinderen ook fysiek geholpen met dagelijkse maaltijden en medische hulp. De kleuterschool is de basis van alle programma's in de centra. Kinderen hebben kleuterschoolonderwijs nodig om mee te kunnen komen als ze officieel beginnen met school (grade 1 = groep 3). Het is van groot belang omdat ze later in regeringsscholen geen extra hulp krijgen. Daar zijn namelijk te veel kinderen per klas (40-50) en te weinig scholen waardoor er niet genoeg plaats is om alle kinderen onderwijs te geven.

Deze basis helpt de kinderen om later zelfstandiger te kunnen werken. Het doel van de kleuterschool is het geven van een kwalitatief educatieve voorbereiding op de lagere school zodat de kinderen een betere kans hebben om deze met succes af te ronden. Ze leren d.m.v. wisselende



thema's bijvoorbeeld over de natuur, hun lichaam en hygiëne. Ook leren ze tellen en krijgen ze les in Engels (de voertaal op de regeringsscholen). Aangezien de kinderen uit extreem arme gezinnen komen is de kans erg klein dat ze thuis te eten krijgen. Daarom krijgt elk kind twee voedzame maaltijden en gezonde snacks gedurende de dag. Veel kinderen zijn misbruikt, mishandeld en verwaarloosd. De kinderen hebben daardoor extra aandacht en liefde nodig om deze traumatische ervaringen te verwerken. Veel van hen weten niet eens wat het is om zich geliefd en veilig te voelen. Ze hebben geleerd te vechten voor hun bestaan en zijn er aan gewend dat er naar hen geschreeuwd en gescholden wordt. In een liefdevolle omgeving doet ons personeel er alles aan ze te helpen om weer kind te kunnen zijn. In de volgende uitgaven van Kerknieuws zullen we toelichting geven over de andere programma's. Wilt u nu al meer lezen over de organisatie kijk dan naar onze website www.beautifulkidznamibia.nl Door te geven aan de collecte helpt u mee om het werk voor deze kinderen mogelijk te maken.

Diaconale collecte Dankdag 1 november PKN Werelddiaconaat – Rwanda

Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda



Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: "Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden." De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, paprika's, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor 160 euro. Daar

vragen we uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank u wel. Voor meer informatie zie www.kerkinactie.nl/zustersrwanda

Diaconale collecte Pauluskerk 5 november Kerk in Actie Najaarszending Colombia

Sociaal bewogen predikanten opleiden in Colombia



Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun

pastorale en diaconale werk doen. In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali. Ze geeft cursussen aan de studenten en onderzoekt met hen wat er leeft in samenleving én kerk. Studenten kunnen op de Baptisten-universiteit cursussen volgen, onder andere over gezinspsychologie, jeugdwerk, conflictoplossing, vredesopbouw, contextueel bijbellezen, geloof in het dagelijks leven, pastoraat en diaconaat. Ook lopen studenten stage. Met deze praktische cursussen en stages rust Jeannet Bierman toekomstige predikanten toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen. Geef alstublieft aan de zendingscollecte om studenten in Colombia op te leiden tot sociaal bewogen predikanten. Hartelijk dank!

Diaconale collecte Pieterskerk 5 november collecte Najaarszending GZB - Bosnië

De diaconale collecte deze zondag is voor de zending. Als wijkgemeente steunen wij Adré en Marja



Lichtendonk. Zij zijn uitgezonden naar Bosnië om daar deel te worden van een lokale christelijke gemeente om samen met de Bosniërs de taak van gemeentepbouw op zich te nemen.

Wat hen drijft: de liefde van Jezus verspreiden. Hij is de bron van vergeving en verzoening. Wat zou het mooi zijn, als meer mensen door het geloof God en Zijn genade leren kennen. Dat ze vanuit Zijn vergevende liefde mogen leven. Geloof verbindt mensen onderling. Wanneer er vertrouwen is dat we samen iets kunnen bereiken. Maar vooral wanneer we het geloof delen door de liefde van Jezus Christus met de mensen om ons heen.

De Protestantse wijkgemeente Pieterskerk steunt het werk van Adré en Marja Lichtendonk door er regelmatig aandacht aan te geven in de voorbeden en op financieel vlak.

We hopen dat zij u inspireren om hun werk te blijven steunen. U kunt uw gift overmaken naar de rekening van de diaconie NL 26 RABO 0310 6367 52 onder vermelding van Zending wijkgemeente Pieterskerk.

Namens Adré en Marja hartelijk dank voor uw steun.
De commissie voor Zending en Werelddiaconaat
wijkgemeente Pieterskerk.

Pieter Wijnen

COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
Zondag 3 september 2023		
KIA Werelddiaconaat Israël	134,10	99,45
Wijkkas		108,00
Zondag 10 september 2023		
NBG		90,75
Avondmaalscollecte Hospitium		134,00
PKN Kinderen en Jongeren	203,30	
Wijkkas		94,00
Zondag 17 september 2023		
KIA Werelddiaconaat Myanmar		107,75
Vredesdienst Oecumene	168,70	
Wijkkas		139,00
Zondag 24 september 2023		
Kerk in Actie Zending Syrië	100,15	104,05
Taizéviering Wilde Ganzen	14,10	
Wijkkas		177,00

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Afscheid van Pastor Jos van Os

In haar septembervergadering nam het Pastores Convent afscheid van Pastor Jos van Os. Al in 2008 was hij vanuit Ermelo in Breukelen komen wonen, als pastor van de Johannes de Doperkerk. En sinds die tijd, was Jos hét gezicht van de katholieke gemeenschap in ons dorp. En nu, na bijna 40 jaar, is voor Jozef van Os de tijd gekomen om met emeritaat te gaan. Velen zullen zich geroepen weten, om op 29 oktober a.s. in de kerkelijke viering van Woord en Communie – waarin hij voor het laatst in zijn officiële functie voorgaat in 'zijn' kerk – aanwezig te zijn. Als collega's in het Pastores Convent hebben wij – door de jaren heen – en in verschillende samenstelling – Jos leren kennen en waarderen als een échte herder van mensen: altijd intens begaan met het leven en streven van degenen die op zijn weg kwamen, van welke denominatie ze ook wél of juist niet waren. In zijn aanstekelijke enthousiasme wist hij een diep mededogen te verbinden met een milde humor. Intussen bleek ons ook, dat de doopnaam Jozef duidelijk betekenisvol was voor Jos, en hem een levens- en geloofsrichting gaf. En niet te vergeten speelde de naam Franciscus van Assisi voor hem een zingevende rol als baken van soberheid en natuurlijke duurzaamheid.

Van dat alles hebben wij in het Pastores Convent, in een overtuigd oecumenische setting, de sporen gezien en ondervonden, door de jaren heen. En nu wensen wij onze collega Pastor Jos van Os: SHALOM voor de toekomst!
ds Dineke Figeë (emeritus predikant), mede namens ds Bram-Willem Aarnoutse, ds Mariëlle Rodenburg-Splint, ds Martje Ruhlessin en ds Frank Schneider

Jaarproject Beautiful Kidz of Namibia

In Kerknieuws heeft u de afgelopen tijd al meer kunnen lezen over het nieuwe project waar we dit seizoen met elkaar geld voor willen inzamelen: Beautiful Kidz of Namibia. Zondag 5 november zullen er vanuit deze stichting 2 vrijwilligers op bezoek komen die, na afloop van de kerkdienst, ons meer komen vertellen over waar deze stichting zich allemaal mee bezig houdt. De presentatie zal worden gehouden in de Pieterskerk. We hopen u allemaal te zien!

Amnesty International: Doe Goed, Zoek Recht – CANADA – VERVOLG LANDVERDEDIGERS NIET.
Op 29 oktober kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak: In Canada protesteren de Wet'suwet'en tegen een gasleiding onder de Wedzin Kwa-rivier op de grond van hun voorouders. Ze zijn bang voor vervuiling en gaven geen toestemming voor de bouw. Negen van hen hangt nu een celstraf boven het hoofd omdat een rechter hen beval bij de bouwplaats weg te blijven. Ze verdedigen enkel hun landrechten. Sinds eind 2021 bezetten de Wet'suwet'en de bouwplaats. Ze hebben op hun grond kampen opgezet om zo de bouw een halt toe te roepen. De landverdedigers worden door de politie en beveiligers van het gasbedrijf dagelijks lastiggevallen en hardhandig opgepakt. Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International naar de autoriteiten in Canada. Wij roepen hen op de aanklachten tegen de Wet'suwet'en landverdedigers te laten vallen. Als u meer wilt weten kunt u naar de site van Amnesty: www.Amnesty.nl. Bij de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Door onze handtekening te zetten werken we mee aan een klein stukje meer rechtvaardigheid. Ik hoop op uw medewerking.

Ria van Voskuilen

Concert Psalmen en het Requiem van Fauré

Op zaterdag 4 november is het najaarsconcert van de Christelijke Oratorium Vereniging Hilversum samen met het Goois Symfonie Orkest. Zij spelen en zingen van Mendelsohn o.a. het "Lobsgesang" en van Schubert "Die Unvollendete". Aanvang 20.00 uur in het MCO-gebouw aan de Heuvellaan 30 in Hilversum. Kaarten kosten 20 Euro. Meer informatie via www.covhilversum.nl/mco.nl of www.goossymfonieorkest.com.

Op 29 oktober geven we een concert in de Pauluskerk te Breukelen. Dit concert heeft een ingetogen sfeer, passend bij de tijd van het jaar. Voor de pauze hoort u een aantal mooie psalmen in toonzettingen van o.a. Sweelinck, De Victoria en Di Lasso.

Na de pauze zingen we het prachtige Requiem van Gabriel Fauré, de intieme versie met begeleiding van orgel en strijkers, die in 1893 in première ging in de Madeleine in Parijs, met Fauré zelf als dirigent.

Fauré maakte een eigen keuze uit de teksten van de rooms-katholieke uitvaartmis. Het *Dies irae, dies illa, (Dag der wrake, dag der dagen)* wilde hij niet verklanken. Toch wordt in het Responsorium de dag der wrake genoemd, dit wordt echter gevolgd door het

liefelijke *In paradisum deducant te Angeli* (Engelen geven u een vrijgeleide het paradijs in). In een interview zei Fauré over zijn Requiem: “Alles wat ik in mij ervaar aan religiositeit heb ik in dit Requiem gelegd: vanaf begin tot einde een hoop op vrede rust”.

Voor dit project werken we samen met Collegium Altena en het Kamerkoor van de Geertkerk, beide koren onder directie van onze dirigent Maarten van der Bijl.

REQUIEM
GABRIEL FAURÉ

Kamerkoor Collegium Altena
Vocaal Ensemble Voces Lauri
Kamerkoor van de Geertkerk

Maarten van der Bijl, dirigent
Caecilia van Peursem, viool
Ere Lievonen, orgel
Daniël Muskitta, contrabas

28 oktober
Woudrichem
Hervormde Kerk
20.00 uur, voorverkoop € 12,50
via collegiumaltena.nl
Requiem & werk van
Mendelssohn en Gollé.

29 oktober
Breukelen
Pauluskerk
15.00 uur, voorverkoop € 12,50
via voceslauri.nl
Requiem & psalmen van
Sweelinck, Victoria e.a.

2 november
Utrecht
Geertkerk
20.00 uur, toegang vrij
zie geertkerk.nl
Allerzielen, u kunt een kaasje
branden voor de overledenen.

Collegium
ALTENA
Vocaal Ensemble
Voces Lauri
Kamerkoor
van de Geertkerk
Cultuurfonds
Stichtse Vecht

Locatie: Pauluskerk, Straatweg 37 3621 BG Breukelen

Aanvang: 15:00 uur

Toegang: Aan de deur € 15,00 U kunt tot één dag voor het concert kaarten bestellen via onze online ticketshop.

U krijgt uw kaart(en) per email toegestuurd. U kunt deze afdrukken en bij de ingang laten scannen. U kunt uw kaart met de QR-code ook vanaf uw telefoon laten scannen.

Persbericht Werkconferentie Kerkenvisie Stichtse Vecht

OPEN DEUREN

Op zaterdagochtend 11 november a.s. vindt in het ‘Witte Kerkje’ (NGK) en in het ‘Bonifatiushuis’ te Breukelen een werkconferentie plaats van de kerken in Stichtse Vecht. Op het programma staat onder andere de kerkenvisie, die in opdracht van de gemeente is opgesteld.

De uitnodiging voor de werkconferentie 2023 is breder dan eerdere jaren en is bestemd voor alle leden van kerkenraden, locatieraden, pastoraatsgroepen, het parochiebestuur, de caritas en voor de beheerders van de kerkgebouwen in de twaalf kernen van Stichtse Vecht. Maar ook overige geïnteresseerden zijn van harte welkom. Er zal dan ook niet alleen gesproken worden over de instandhouding en de verduurzaming van de gebouwen, maar ook over het toekomstig gebruik van de kerken.

Wethouder Arjan Wisseborn zal de aftrap verzorgen in het Witte Kerkje. Vervolgens zijn aldaar lezingen van

Valesca van den Berg, beleidsadviseur erfgoed van de gemeente Stichtse Vecht, Maarten Atsma, projectleider Kerkgebouwen Amsterdam en Chris Schaapman, Directeur Kerk & Co. In het tweede deel van de ochtend wordt in het Bonifatiushuis in groepjes doorgepraat en geeft Stichting Duurzame Vecht twee workshops. Er is gelegenheid om elkaars ervaringen op het gebied van herontwikkeling en verduurzaming te delen. En natuurlijk is er ook tijd voor ontmoeting tijdens de koffie en de lunch. De werkconferentie wordt afgesloten met een rondleiding door de drie rijksmonumentale kerken aan de Straatweg te Breukelen, nl.: de H. Johannes de Doperkerk, de Pieterskerk en de Pauluskerk.

Algemene informatie

Wat: Werkconferentie Kerkenvisie Stichtse Vecht

Wanneer: Zaterdag 11 november 2023 van 9.30 tot 14.30 uur

Waar: Witte Kerkje, Dillenburgstraat, 3621EE Breukelen en Bonifatiushuis, Kerkplein 18, 3621BA Breukelen

Aanmelden: tot 1 november a.s. op mailadres g.m.d.hogeweyj@outlook.com met vermelding van naam, tel.nr., woonplaats, eventuele kerk(funcie) en deelname aan: lezingen, workshops, lunch en/of rondleiding.

Kosten: geen, eventuele vrijwillige bijdrage

U bent van harte welkom!

KLEIN COLOFON

Kerknieuws: kerknieuws@msn.com

Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd.

Kopij: als bijlage in Word, Times New Roman, 11 pt.

Bezorging: mw. M. Versluys, tel. 261814; W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;

Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60

Kostprijs: € 22,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - minimaal 2 zakjes per bestelling
afhalen: 1^o zondag van de maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl; bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk
ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk
Zendingscommissie: bankr.nr. Diaconie gebruiken

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis: K. Andreae, tel. 06 42281589 of verhuur@pknbreukelen.nl