

# KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

## KERKDIENTEN

### Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

#### ZONDAG 9 JULI 2023

10.00 uur: Ds. L. Schoonderbeek, Amersfoort

**Collecten:** 1. Eigen werk Diaconie/ bloemengroet  
2. Wijkkas Pauluskerk

#### ZONDAG 16 JULI 2023

10.00 uur: Ds. A. Sneep, Amstelveen

**Collecten:** 1. De Herberg  
2. Wijkkas Pauluskerk

#### ZONDAG 23 JULI 2023

10.00 uur: Ds. J. Mulder, Hilversum

**Collecten:** 1. Mercy Ships  
2. Wijkkas Pauluskerk

### Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

#### ZONDAG 9 JULI 2023

10.00 uur: Ds. J. Veltrop, Vianen

**Collecten:** 1. Eigen werk Diaconie/ bloemengroet  
2. Wijkkas Pieterskerk

**Autodienst:** Jan den Hartog, tel. 0654302974

**Kinderkerk:** Programma o.l.v. Elisabeth en Johan

#### ZONDAG 16 JULI 2023

10.00 uur: Ds. D.M. van der Wel, Zoelen

**Collecten:** 1. De Herberg  
2. Wijkkas Pieterskerk

**Autodiensten:** Fam. Wijnen, tel. 0346-261837

**Kinderkerk:** jongste groep

#### ZONDAG 23 JULI 2023

10.00 uur: Ds. G.J. Loor, Hazerswoude

**Collecten:** 1. Mercy Ships  
2. Wijkkas Pieterskerk

**Autodiensten:** Fam. Atsma, tel. 0616924549

**Kinderkerk:** jongste groep

#### Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

## WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 7 juli 16:45 uur: Mw. D. van Muiswinkel

Vrijdag 14 juli 16:45 uur: Pastor J. van Os

Vrijdag 21 juli 16:45 uur: Zr. M. Raassen

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 3 weken. Kopij graag inleveren op maandag 24 juli voor 18.00 uur.

## AGENDA

Marktconcerten Pieterskerk 12:45 uur- 13:15 uur

Vrijdag 7 juli Frank Schneider

Vrijdag 14 juli Egbert Schoenmaker

Vrijdag 21 juli Willem Poot

Vrijdag 28 juli Peter Verhoogt

## MEDITATIE

### EEN PERSOONLIJK BERICHT VAN PAULUS

Naar aanleiding van Romeinen 1: 1-7

Enige tijd geleden stelde ik op de Bijbelkring de vraag wie er nog wel eens een brief schrijft. Omdat er meest senioren aanwezig waren dacht ik dat er nog wel zijn die brieven schrijven. Nou, dat viel erg tegen. Eén moest een officiële verklaring afgeven en deed dat per brief. Verder niemand. Een e-mail, ja dat nog wel en bij gelegenheid een kaart. Jongeren zouden hiervoor andere sociale media gebruiken om een vriend(in) of bekende wat te laten weten.

En toch, als je het verschil tussen een brief en b.v. een e-mail moet aangeven, dan denk ik dat je in een brief toch eerder persoonlijke zaken of een boodschap aan de orde stelt, of ben ik nu ook uit een bijna vergeten tijd?

Een brief heeft iets persoonlijks, is geadresseerd, aan jouw gericht, ook al kan de inhoud ook voor meerderen van belang zijn, je bent benieuwd wat de afzender je te vertellen heeft.

In de tijd van Paulus was het gewoon om brieven te schrijven en Paulus deed dat dan ook veelvuldig. In de Bijbel staan er een aantal, maar er waren er meer, die zijn verloren gegaan.

Als Paulus een brief aan de gemeente in Rome schrijft, dan lanceert hij die als het ware als een raket. En zoals we weten gaat het afvuren van een raket met geweld gepaard en het vereist een solide platform.

Welnu, de verzen 1 t/m 7 van de Romeinenbrief zijn dat platform.

Zoals gebruikelijk in brieven in die tijd maakt de afzender zich eerst bekend. Paulus doet dat meestal uitgebreid. Echter, in deze brief rekt hij die formule wel heel erg op, bijna tot aan het breekpunt.

Als je de verzen 1 t/m 7 zou willen samenvatten dan zou dat zijn als: Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, aan allen in Rome, geliefden van God. Genade zij u en vrede. Dat is aanmerkelijk minder dan de eerste zeven verzen. Waarom zou Paulus dat doen? Ik denk dat Paulus zich wil concentreren op het goede nieuws, het evangelie. Het woord 'evangelie' komt niet heel vaak voor in deze brief, maar het vormt de basis voor alles wat hij schrijft. Dat doet hij omdat het iets zegt over Paulus zelf, 'geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen.' Maar ook omdat het evangelie een beeld schept waarop je de hele wereld kunt zien en kunt uitvinden waar jij thuis hoort. In vers 5 en 6 maakt het evangelie aanspraak op de hele wereld voor Koning Jezus en dus ook voor de christenen in Rome.

Wij zouden zeggen: 'die Paulus durft'. Uitgerekend aan de meest toonaangevende stad van die tijd, Rome, de woonplaats van de machtigste man in de wereld, de keizer, die de naam 'zoon van god' als titel heeft komt Paulus vertellen dat Jezus de ware koning is, de rechtmatige Heer van de wereld.

In de verzen 3 en 4 wrijft hij het er als het ware nog eens in als hij zegt dat Jezus de zoon van God is. Afkomstig uit een koningshuis dat eeuwen ouder is dan alles waar Rome zich op beroept.

Maar Paulus gaat nog verder door er aan toe te voegen dat Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood. Niet een bizar wonder, maar het begin van de opstanding van de doden, waar ook de Joden naar uitkeken. De dood is het ultieme wapen van de tirannen en beulen, waar ook de Romeinse keizers zich van bedienden. Dat wapen heeft Jezus gebroken.

Die boodschap zegt Paulus, moet aan de hele wereld worden verkondigd. En dat wordt gedaan door ambassadeurs die apostelen worden genoemd, uitgezonden, zoals ook Paulus zichzelf voorstelt.

Over die boodschap schrijft Paulus een lange brief aan de Romeinen. Maar over de hoofden van de gemeente in Rome heen schrijft hij ook aan ieder van ons, 'ook aan u, die geroepen bent door Jezus Christus, geliefden van God, ook in Breukelen, geroepen om zijn heiligen te zijn. De brief aan de Romeinen wordt wel Paulus' meesterwerk genoemd. Grote theologen als Augustinus, Luther en Barth hebben die intensief bestudeerd. Hij behandelt een groot aantal onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken en voegt ze samen tot een dringend betoog over de God, die, zoals Paulus het zegt, zijn macht en genade onthult door het goede nieuws over

Jezus. En die macht en genade, zo benadrukt Paulus steeds weer, zijn beschikbaar voor iedereen die gelooft. Zo wordt deze brief een persoonlijk bericht aan ieder van ons.

Frans Vonk

## WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



**Predikant:** vacant

**Bijstand in het pastoraat:**

Ds. Th. Wegman,  
Arnhemse Bovenweg 12-3,  
3708 SH Zeist, tel. 06-22547574  
email: t.wegman2@gmail.com

**Scriba:** J. van Muiswinkel,  
Broekdijk Oost 13, 3621 LM  
Breukelen, tel. 0346-263108,  
email: scriba@pieterskerk.info

W. Mur, tel. 266842,  
email: noortje-wim.mur@planet.nl

www.pieterskerk.info

**Ledenadm.:**

**Website:**

**Kerktelefoon:**

John van den Bosch,  
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,  
tel. 266843 (na 18.00 u.)

### **Bij de diensten**

We kunnen weer terugkijken op een aantal mooie diensten. Waaronder de jeugddienst in de Pieterskerk met een enthousiaste groep jeugdleden, voorbereid en vol passie uitgevoerd door iedereen. Afgelopen zondag sloten we gezamenlijk met het Witte Kerkje het winterwerk af. Een mooie dienst waarin we vier van de vele activiteiten mochten zien. Het lijkt alsof nu alles stil komt te liggen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Zijn woord blijft aanwezig en doorwerken. In de zomermaanden zijn er orgelconcerten op vrijdag, blijven we naar elkaar omzien en laden we op voor het nieuwe seizoen en kijken we uit naar onze nieuwe predikant. Vanzelfsprekend is elke zondag de kerk open om rondom Zijn woord samen te komen en lof te prijzen. Komt u ook naar de dienst met ds. J. Veltrop op 9 juli? Op 16 juli hopen we ds. Van der Wel weer te mogen begroeten. De week erop verwachten we op 16 juli ds. G.J. Loor uit Hazerswoude als voorganger. Ook tijdens de vakantie bent u van harte welkom in de kerk of het nu de Pieterskerk is of elders in de wereld.

### **Nieuwe predikant**

Op 1 augustus komt de verhuiswagen naar Breukelen vanuit Groningen en hoopt ds. Rodenburg met haar man de pastorie aan Kerkplein 17 te betrekken. De afgelopen periode hebben via het initiatief de Thuisgevers stathouders dankbaar gebruik gemaakt van deze woonruimte, verderop in Kerknieuws kunt u er meer over lezen. De pastorie is door vrijwilligers weer schoongemaakt en voorbereid. Op 26 augustus kunnen

we onder het genot van een BBQ elkaar informeel spreken. Op 27 augustus zal, zo de Heere wil, ds. Rodenburg dan definitief aan onze gemeente verbonden worden.

### Pastoraal contact

Noortje Mur is ouderling van sectie Zuid, zij is te bereiken via [mur00021@planet.nl](mailto:mur00021@planet.nl) of 0346-266842, Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en bereikbaar via [famvanscherpenzeel@gmail.com](mailto:famvanscherpenzeel@gmail.com) of telefoon 06 18397837. Frans Vonk is ouderling van sectie West en bereikt u via [frans.vonk@hotmail.com](mailto:frans.vonk@hotmail.com) of telefoon 06-53275596.

Ds. Th. Wegman verleent ons bijstand in het pastoraat. U kunt hem bereiken onder 06-22547574 of [t.wegman2@gmail.com](mailto:t.wegman2@gmail.com)

U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen tenminste een luisterend oor. Ook als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.

### Uit de gemeente

Eerst een hartelijke gelukwens voor de geslaagde examen kandidaten.

Tobias Bakker, Floris Bakker, Rozemarijn Oosthoek, Merle van Scherpenzeel, Jolijn Hagoort en Gus Rietveld gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma. Nu eerst vakantie houden en dan sterkte en succes op jullie verdere weg. Voor degene die een teleurstelling moest ervaren: veel sterkte en goede moed voor een nieuwe eindronde.

Er zijn twee berichten van overlijden:

Op 19 juni 2023 is op 95 jarige leeftijd overleden Mevr. Geurtje Molenaar - van Meerveld. Ondanks haar hoge leeftijd en haar verblijf buiten Breukelen bleef ze meelevend met de gemeente.

Na een dankdienst voor haar leven op 24 juni in de Pieterskerk is zij op 26 juni in besloten kring in Breukelen begraven.

Op 28 juni 2023 is op 99 jarige leeftijd overleden mevr. Aaltje Lokhorst-Spruijt. Op 4 juli is zij in Werkhoven begraven.

Het was voor onze organist Jan Pieter Karman enorm schrikken dat het netvlies van zijn linker oog losliet. Gelukkig kon hij direct in het ziekenhuis geholpen worden en gaat het herstel voorspoedig. Helaas kreeg hij daarna nog last van zijn oren. Jan Pieter, sterkte en een voorspoedig herstel gewenst. We hopen weer snel te kunnen genieten van je orgelspel.

Marg Versloot heeft wondroos opgelopen. Heel vervelend en belemmerend. Veel sterkte Marg en hopelijk is het euvel snel verholpen.

We kijken terug op twee mooie gezamenlijke diensten. Eerst de jeugddienst in de Pieterskerk en daarna de afsluiting van het seizoen in het Witte kerkje.

Vooruitkijkend hebben velen de vakantie in het verschieft. Allen een goede tijd gewenst en weer een behouden thuiskomst.

Op 1 augustus a.s. komt onze nieuwe dominee, Mariëlle Rodenburg-Splint met haar man in Breukelen wonen. Op 26 augustus hebben we met het Witte kerkje samen een BBQ om het nieuwe seizoen te starten en op zondag 27 augustus wordt Ds. Rodenburg dan officieel aan onze gemeente verbonden.

Mooie vooruitzichten!

Allen een hartelijke groet van de wijkouderlingen en  
Ds. Th. Wegman

### Afsluiting Winterwerk

Zondag 2 juli hebben we met de kinderen van de kinderkerk het winterseizoen afgesloten met een spelletjes ochtend. Samen met het programma van Sirkelslag hebben we een puzzel gemaakt, limbo gedanst, bal hooghouden en een uitnodiging gemaakt voor een feestje. Ook had het verhaal nog een boodschap. Je kent altijd wel iemand die je niet uit wil nodigen op je feestje omdat je die persoon niet aardig vindt. Toen Jezus met Zacheus gegeten had, veranderde Zacheus van een naar /vervelend mannetje naar een ander persoon. Dan alleen zijn vriendengroep. We kunnen nog veel van Jezus leren. Het was een leerzame, vrolijke ochtend waar we ook nog lekker taart hebben gesnoept.



**de Thuisgevers**  
word ook Thuisgever  
en help statushouders aan een nieuw bestaan

### THUISGEEFINITIATIEF STICHTSE VECHT SUCCESVOL AFGEROND

Op 15 juni jl. genoten bewoners, vrijwilligers, de gemeentelijke kwartiermaker en belangstellenden van een heerlijke thuisgeeftafel in de tuin van de pastorie in Breukelen. Het was een gezellig samenzijn ter afsluiting van een bijzonder en intensief project.

Een half jaar lang woonden zes alleengaande mannen, afkomstig uit Iran, Soedan, Syrië en Jemen, in de dienstwoning van de Protestantse Gemeente Breukelen. De pastorie stond al een tijdje leeg, omdat de kerk op zoek was naar een nieuwe predikant. De mannen hadden na jaren wachten op verschillende AZC's een verblijfsvergunning gekregen en waren vervolgens gekoppeld aan de gemeente Stichtse Vecht, maar daar was voor hen geen plek. Via het project De Thuisgevers, dat is gestart in oktober 2022 om doorstroming in de AZC's te krijgen, kon de gemeente echter gebruik maken van de landelijke Hotel-en-Accommodatie-regeling en daarmee tijdelijke huisvesting voor deze statushouders in de pastorie financieren. Vanuit deze HAR-regeling kreeg de kerk onder andere huur, gas, water en licht vergoed en de mannen kregen hun leefgeld en zorgverzekering doorbetaald door het COA.

Op 15 december kwamen de mannen schuchter aan in Breukelen met enkel een rugzak vol bezittingen. Zij werden welkom geheten door de coördinator en zes buddy's van HiP Helpt Stichtse Vecht. Diverse vrijwilligers hadden inventaris voor de woning verzameld, het huis schoongemaakt, de bedden opgemaakt en de koelkast gevuld. Na een paar dagen startte de sociale en maatschappelijke begeleiding met een rondleiding door het dorp, een bezoek aan de Kledingbank en de inschrijving bij de gemeente en de inburgeringschool. Twee mannen hadden al een baan, voor de anderen volgde een werkverkenningstraject. Een van de buddy's gaf wekelijks taallessen en daar werd door allen gretig gebruik van gemaakt. Via een bedrijf ontvingen de mannen een tweedehands laptop voor school. Van de diaconie kwam geld voor de aanschaf van tweedehands fietsen. Langzamerhand groeide het zelfvertrouwen van de mannen, ze voelden zich weer mens en durfden weer plannen voor de toekomst te maken. Dankzij het thuisgeven door de buddy's vond er een versnelde integratie plaats.

Inmiddels hebben alle mannen een definitieve woning in de gemeente Stichtse Vecht gekregen en in de pastorie komt een nieuwe predikant. Het Thuisgeefinitiatief Breukelen is vastgelegd in de prachtige documentaire 'Thuis' over de zes finalisten van de landelijke vrijwilligersprijs. Deze is te vinden op YouTube via de website van de vereniging NOV of via [www.pieterskerk.info](http://www.pieterskerk.info). Voor meer informatie: <https://www.dethuisgevers.nl>.



## Alpha Cursus start 20 september

Beste gemeenteleden,

Eerder lieten we jullie weten dat we in het najaar graag een Alpha Cursus willen organiseren. De voorbereidingen zijn in volle gang, en we zijn blij en dankbaar dat we op 20 september van start hopen te gaan.

We hebben nog wel wat hulp nodig, en daarbij doen we graag een beroep op u/jou!

Wie kan/wil:

- Alleen of in een gebedsteam op de avonden zelf bidden voor de deelnemers en de cursus?
- Koken tijdens een of meerdere avonden?
- Als gastheer/gastvrouw helpen met spullen klaarzetten, maken van koffie/thee, de deelnemers gastvrij ontvangen en naderhand de spullen weer opruimen?
- Ons helpen bij de organisatie van het weekend weg?

En natuurlijk hopen we ook dat jullie de Alpha Cursus onder de aandacht van belangstellenden willen brengen zodat we voldoende deelnemers hebben om van start te gaan!

Ook gemeenteleden zijn van harte welkom om mee te doen aan de cursus! Alleen, of samen met iemand die je graag kennis wilt laten maken met het christelijk geloof.

De locatie wordt nog bekend gemaakt, maar de data geven we vast door:

- Woensdag 20 september
- Woensdag 27 september
- Woensdag 4 oktober
- Woensdag 11 oktober
- Woensdag 25 oktober
- Woensdag 1 november
- Woensdag 8 november
- **Weekend: Vrijdagavond 10 t/m zondag 12 november**
- Woensdag 15 november
- Woensdag 22 november
- Woensdag 29 november
- Woensdag 6 december



Iedere woensdagavond begint om 18.30 uur met een gezamenlijke maaltijd en wordt om 21.00 uur afgesloten. Meer informatie is te vinden op: <http://www.alpha-cursus.nl/>

Wil je je aanmelden om de cursus te volgen, of om mee te helpen? Neem dan even contact op met een van ons.

We hopen op een gezegende cursus, en zien uit naar de start!

Marie Louise Folkerts, Harriëtte Kamstra,  
Frederike Middelbos en Frank Schneider

## NIKOS EN DEMI - een verloren verhaal

Bij een bezoek aan onze Breukelse boekhandel werd ik attent gemaakt op een recent verschenen boekje met bovengenoemde titel.

Opmerkelijk is dat het is geschreven door onze eigen Tobias Bakker, samen met zijn schoolgenote Nadira Birdja. Ondanks de voorbereidingen voor het eindexamen hebben zij toch kans gezien een aardig boek te schrijven.

Het boek speelt zich af tijdens de Trojaanse oorlog zoals beschreven door Homerus in zijn Ilias en Odyssee.

De twee personen om wie het verhaal draait zijn Nikos, een tienersoldaat uit het Griekse kamp en geadopteerde zoon van Odysseus en Nadira een priesteres in Troje die door de oorlog alles is verloren.

Het boek is vlot geschreven en voert de lezer mee langs de verschillende gebeurtenissen van de Grieks - Trojaanse oorlog. Daarbij kom je in aanraking met verschillende mythologische figuren, goden en koningen. Namen die we allemaal wel eens gehoord hebben, maar nu een plaats krijgen in een boeiend verhaal. Voor wie iets meer wil weten is er achterin het boek een handig overzicht van de personages en hun achtergrond.

Van begin tot eind wordt de spanning er in gehouden: zouden Nikos en Demi elkaar krijgen? Of loopt het af als en soort Romeo en Julia. Ga het vooral zelf lezen!

Het boek is mooi vormgegeven en gezet in een helder lettertype.

Is er dan niets op aan te merken? Hopelijk komt er een tweede druk en dat is dan de gelegenheid om wat taalkundige onvolkomenheden te herzien.

Van harte aanbevolen:

Nikos en Demi – een verloren verhaal

Tobias Bakker en Nadira Birdja

Uitgave mede mogelijk gemaakt door het Christelijk Gymnasium Utrecht.

Frans Vonk

### Giften

Ds. Wegman ontving op huisbezoek € 10,= voor onze wijkkas. Hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel

### Niet vergeten: Startzaterdag 26 augustus

Het duurt nog even, maar wij laten nogmaals graag weten dat er op 26 augustus weer een BBQ wordt gehouden bij het Bonifatiushuis. Dit doen we samen met onze zusters en broeders van het Witte Kerkje. Noteer in uw agenda. Het belooft trouwens een feestelijk weekend te worden voor onze wijkgemeente. Zondag 27 augustus is de intrededienst van onze nieuwe wijkpredikant. Dominee Mariëlle Rodenburg-Splint en haar man Johan zullen ook op zaterdag aanwezig zijn bij de BBQ. We kunnen volop

kennismaken met hen, en hopen op een gezellig samenzijn met veel gemeenteleden van beide kerken. Meer informatie volgt komende tijd.

Marlies, Dita en Sjaak

## WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



### Scriba:

**Predikant:** ds A.W. Aarnoutse,  
Keizerskroon 5, 3621 RS Breuke-  
len, 0346 249878 of 06 20024393,  
ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

### Kerkelijk buro:

**Contact pastoraat:** Henk Bomas,  
Schepersweg 202, 3621 JR  
Breukelen, tel. 06 83602282,  
hcbomas.1@kpnmail.nl

### Website:

vacant  
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

### Kerktelefoon:

H. de Kruijff, tel. 06 23700853  
ledenadministratie@pauluskerk  
breukelen.nl  
pauluskerkbreukelen.nl  
John van den Bosch,  
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,  
tel. 266843 (na 18.00 u.)

### Zomertijd ...

Zondag 2 juli zagen we elkaar nog op zondagmorgen, in deze zomer ben ik voor even vrij van diensten. Mijn vakantie begint op vrijdag 14 juli, en hoewel preekvoorzieners hun uiterste best doen (lof voor onze Henk Bolijn): ik neem echt even rust. Maandag 14 augustus mag u weer op mij rekenen!

Want het eerste seizoen als uw predikant en pastor is alweer voorbijgegaan. Zoveel indrukken. Wat is er veel gebeurd, gedaan, gezegd en bereikt. En, nog denkend aan zaterdagmiddag 10 juni, wat zijn er toch veel gemeenteleden vrijwillig betrokken bij de Pauluskerkgemeente. Er is veel om dankbaar voor te zijn. Er zijn ook zeker uitdagingen. Gelukkig zijn we elkaar gegeven en mogen we op elkaar rekenen.

Op zondag 25 juni waren we bij elkaar in de Anders dan Anders-dienst rondom 'de jeugd'. Tenishya Leijen, Elise Singels, Bart van Driel en Mees de Leede stapten over naar 12+ (al waren Bart en Mees al vooruitgegaan). Het was feestelijk en vrolijk en ik hoop ook inspirerend, met elkaar even in gesprek over wat 'goede kracht' zou zijn in onze tijd, naar het woord van Lucas 2: 40, waar de woorden 'kracht' (dunamis), 'wijsheid' (sofia) en 'genade' (charis) in één zin aan Jezus verbonden zijn. Een voorbeeld tot navolging, een richting te groeien een levenlang.

Zoals toegezegd, hier de 'Tien Woorden' zoals verwoord door ds. Peter Hendriks:

*Er is maar één God, je bent van alle andere machten vrij. Je maakt van God geen beeld, je bindt hem niet vast. God is altijd meer, en geheimvol mensen nabij.*

*Gods Naam misbruik je niet. Zeker niet als God ergens niets mee van doen heeft.*

*De zevende dag van de week, de sabbat, is je heilig. De dagen gaan niet altijd maar door. Er hoort een rustdag tussen. Je gunt het jezelf en anderen, want het leven is je gegeven.*

*Je hebt eerbied voor je voorgeslacht en respect voor hun ervaringen. Ze mogen niet verloren voor je gaan.*

*Doden doe je niet. Integendeel: je geeft anderen ruimte om te leven.*

*Verbintenissen die je aangaat schend je niet. Je bent betrouwbaar.*

*Stelen doe je niet. Je gunt elkaar te delen van wat je hebt.*

*Je bent eerlijk in de dingen die je zegt, ook over anderen.*

*Je mag blij zijn met wat je hebt, dan heb je nooit minder dan een ander.*

Op zondag 2 juli namen we als Pauluskerkgemeente afscheid van onze Ard Mak, die met Judith aan een nieuwe toekomst in Spanje bouwt. Als vrijwilliger heeft Ard op allerlei manieren taken opgepakt, zoals de Jaarmarktcommissie, de Doegroep, het beroepingswerk en ook als pastoraal bezoeker. We willen je daarvoor hartelijk danken en jou, jullie een goede toekomst wensen!

En als u nu denkt, ik zou wel een taak willen oppakken zodat al het goede van de Pauluskerk door kan blijven gaan, zoek gerust even contact: er is genoeg te doen en moeilijk is het allemaal niet. Waar zou je je kostbare tijd aan willen geven?

Ds. Bram-Willem Aarnoutse

### **In en uit de gemeente**

Afgelopen tijd heeft de vlag uitgehangen en gewapperd voor Pieter Aarnoutse, Jarne Bosman, Koen de Kruijff, Loes de Kruijff, Femke de Kruijff en Megan van Vliet. Zij zijn allen geslaagd voor het examen! Namens de Pauluskerk gefeliciteerd en veel geluk en wijsheid voor de toekomst met al dan niet een vervolgopleiding.

Inmiddels hebben de geslaagden van de Pauluskerk een kleine attentie ontvangen. Het kan zijn dat er nog iemand binnen de wijkgemeente geslaagd is voor een examen waarvan wij geen weet hebben. Als dat aan de orde is, geeft het dan even door aan mij (Henk Bomas, 06-83602282 [hcbomas.1@kpnmail.nl](mailto:hcbomas.1@kpnmail.nl)) of Frieda Stoof-van Ewijk (06-28275418 [friedavanewijk@gmail.com](mailto:friedavanewijk@gmail.com)) zodat wij jou ook kunnen feliciteren en de attentie kunnen afgeven.

De vakantie komt al weer in zicht. Het pastoraat vraagt aandacht voor de gemeenteleden die in Verpleegtehuizen en Woonzorgcentra verblijven. Zij krijgen de komende tijd wellicht wat minder aandacht, vandaar. Het is dan waardevol om een kaartje te krijgen. De adressen zijn:

Mevr. M. den Boer-de Jong, De Aa 460,  
3621 VZ Breukelen;

Dhr. J. van den Hoeven, Prinses Margrietstraat 31,  
3554 GA Utrecht De Prinses (kamer 102);

Mevr. C. Karsemeijer-van Walbeek, Overdorp 6,  
3628 BX Kockengen Woonzorgcentrum Overdorp 212;

Dhr. M.N.J. van Kralingen, De Aa 59,  
3621 VV Breukelen;

Mevr. J. van der Kuilen-Meulman, De Aa 62,  
3621 VV Breukelen;

Mevr. B.L. Moen-van Vliet, De Aa 152,  
3621 VT Breukelen;

Mevr. G. Oosterom-Brunt, De Aa 258,  
3621 VW Breukelen;

Joarrit Oosterom, Duinweg 35c, 3735 LC Bosch en Duin  
Woongroep Christophorus;

Mevr. P.M. van der Schaft-den Butter, De Aa 255,  
3621 VW Breukelen;

Dhr. J.S. Scholtus, De Aa 353,  
3621 VX Breukelen;

Mevr. J.E. Stoker-Smit, De Aa 160,  
3621 VT Breukelen;

Mevr. Arja van Vliet, Plataanlaan 59, 3741 WE Baarn  
Beschermd Wonen Kwintes;

Mevr. G. Wiegeraad-van der Horst, De Aa 455,  
3621 VZ Breukelen;

Dhr. B. de Wit, Overdorp 6, 3628 BE Kockengen  
Woonzorgcentrum Overdorp kamer 218;

Mevr. B. Winters-van den Boogaard, De Aa 250,  
3621 VW Breukelen.

Verder zijn er gemeenteleden die niet op vakantie kunnen wegens gezondheid of andere reden. Ook kan in deze periode voor een aantal gemeenteleden de eenzaamheid toenemen. Geef hen ook aandacht. Als u iemand kent in zo'n situatie, ga eens even bij ze langs of nodig ze uit voor een kop koffie of nog mooier, neem ze eens mee voor een dagje uit!

Tot slot willen wij onderstaande stuk uit "Ja, alleen de optimisten zullen overleven" van Phil Bosmans (pater en schrijver) met u delen.

Er is voor ieder mens ergens een stukje "hemel" op aarde maar dat hoeft niet ver te zijn!

Mensen zijn rare vogels!

Nu ze vleugels hebben gaan ze op de vlucht.

Hoe beter ze kunnen vliegen hoe verder ze willen van hun huis, hun werk, van hun eigen omgeving.

Wat zoeken ze? Een paradijs dat alleen maar bestaat op de folder van de reisagentschappen.

Wat vinden ze? Overvolle campings, te dure hotels, drukke badplaatsen.

Urenlang aanschuiven in de Alpenpassen en voor andere doorgangen met meestal een dodelijke vermoeidheid!

Mensen zijn rare vogels!

Ze moeten weer leren leven! Leren Leven en van eenvoudige voor de hand liggende dingen genieten!

Vakantie, kom tot jezelf! Kom tot rust!

Kilometers ontspannen niet.

Duizenden wagens op duizenden wegen als een slakkenhuis achter elkaar, kruipend naar de verte, vragen veel energie, vermoeien de mensen en vervuilen de lucht!

Vakantie, kom tot jezelf! Kom tot rust!

De afstand die je moet afleggen is niet zo groot.

Het is de afstand tussen je buitenkant en je binnenkant.

Als daar geen vrede is, zul je nergens ter wereld vakantievreugde vinden.

Is er vrede en vreugde in je hart dan kun je gaan waar je wil.

Het zal vakantie zijn.

Wij wensen u allen een vreugdevolle en goede vakantie toe met een behouden thuiskomst.

Namens het pastoraat,

Henk Bomas

Op 13 juni stierf ons gemeentelid Hanneke (Johanna Maria) Hansman-Gresnigt, in de leeftijd van 65 jaar. Haar heengaan laat een grote lege plek achter in het gezin van Henk, Vera en Paul en hun dierbaren. Zij wordt gemist. Mogen zij zich gedragen weten door God en door de geloofsgemeenschap van de Pauluskerk.

Ook willen wij meeleven met Greetje Molenaar en Willemijn en ZhiDie bij het overlijden van moeder en oma Geurtje Molenaar-Meerveld op 19 juni in de leeftijd van 95 jaar. Zij was bij velen van ons bekend als de meelevende echtgenote van ds. Willem Molenaar (overleden op 17 mei 2003), predikant bij de Gereformeerde Kerk te Breukelen van juni 1970 tot januari 1992.

In onze gedachten en gebeden noemen we ook Ellen Querido, voor wie de dagen zwaar zijn. Wij wensen jou Gods kracht en liefde toe. Ook noemen we de naam van Sil Stoker, onderweg naar genezing, en die van Henri Oussoren, die een heel akelig bericht over zijn gezondheid kreeg. We bidden om hoop en perspectief.

**In Herinnering Hanneke (Johanna Maria) Hansman – Gresnigt (20 januari 1958 – 13 juni 2023)**

*'Herinner mij, maar niet in sombere dagen.*

*Herinner mij, in stralende zon, hoe ik was toen ik alles nog kon.'*

Oprechte en liefdevolle woorden begeleiden het bericht van het sterven van Hanneke Hansman, echtgenote van Henk, moeder van Vera en Paul, schoonmoeder van Lisandro en Lieke, oma van Liva en Maartje. Haar foto gecombineerd met een foto van een paardenbloem vol zaadjes, het moment nog voor het verwaaien in de wind.

Het is zoeken naar goede woorden bij haar onverwachte en ontijdige sterven. Gaandeweg de dagen gaan wij begrijpen hoe groot het gemis en het verdriet en de onmacht is. We weten ook dat, wanneer het niet eenvoudig is om goede woorden te vinden, het een kunst is om te zwijgen in mededogen maar er wel voor elkaar te zijn. Elkaar te zoeken en te steunen. Want het gemis blijft.

Met mooie muziek zoals o.a. 'Blackbird' en de liederen 283 'In de veelheid van geluiden, in het stormen van de tijd' en 221 'Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft' namen wij op woensdag 21 juni afscheid in een volle Pauluskerk. Henk, Paul en Vera spraken, alsook zus Wil en Lisandro. Over hoe het was, thuis als gezin, hoe het leven samen geleefd werd. Ook over hoe het vroeger thuis in Vleuten-De Meern was, opgroeiend op een tuinderij, als jongste van acht broers en één zus die twaalf jaren ouder was. Gezien worden, gekend worden is een verlangen dat in een ieder van ons diep verborgen aanwezig is. Dat vraagt ook om 'willen zien en willen kennen', een roeping ten leven.

Na de dienst begaven we ons in een kleinere kring van familie naar Daelwijck, waar ook broers Nol en Kees en Vera en Paul laatste woorden spraken. We luisterden naar 'Fragile' van Sting. In leven en sterven zijn wij Christus' eigendom.

We leven mee met Henk, met Vera en haar gezin en Paul en zijn gezin en bidden om Gods ontferming voor iedere dag.

Ds. Bram-Willem Aarnoutse

**De zomer een beetje voorbij...**

Voor het Startweekend op zaterdag 9 september (en zondag 10 september): probeer deze middag vanaf 14 uur **vrij** te houden zodat we met vele gemeenteleden van alle leeftijden een gezellige en ontspannen [V] kunnen beleven!

Namens 'de samenzwering' FR, FS, AS en AWA...

**Oproep**

In het vorige nummer van Kerknieuws heeft u gelezen over onze relatie met de Hongaarse kerkelijke gemeente te Majoshaza. Als u dit leest zijn Dick, Reia en Toos (bijna) onderweg naar daar om de bevestiging van hun nieuwe predikant bij te wonen. Ter goede herinnering aan de jarenlange goede band leek het ons leuk om herinneringen en fotomateriaal bij elkaar te verzamelen. Wie iets heeft liggen, laat het ons weten!

## DIACONIE



Laagdrempelige hulp  
bieden of vragen?

[hiphelpt.nl/stichtsevecht](http://hiphelpt.nl/stichtsevecht)



**VOEDSELBANKEN.NL**  
*Stichtse Vecht*

### Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

### Diaconale collecte 9 juli Werk van de Diaconie

De meeste collectes die door de Diaconie worden gehouden zijn zogeheten afdracht-collectes. De opbrengst van deze collectes zijn bestemd voor projecten van de PKN of voor andere doelen die de Diaconie graag steunt. Enkele keren per jaar collecteert de Diaconie voor haar eigen werk. Zo ook deze keer. Deze keer willen we het opbrengst bestemmen voor de wekelijkse bloemgroet uit de diensten.



Er wordt altijd voor een mooie bos bloemen gezorgd, die we aan het eind van de dienst bij iemand mogen bezorgen. Fijn om zo onze betrokkenheid bij de gemeenteleden te tonen van uit de diensten.

### Diaconie collecte 16 juli – St. de Herberg

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM

de Herberg



#### Voor wie?

Iedereen die beschutting zoekt in de storm van het leven. Het kan zijn dat je te maken hebt met: eenzaamheid, overbelasting, somberheid, verwerken van verlies, dorheid in het geloof, of bijvoorbeeld spanning binnen relaties.

#### Wat bieden wij?

Een gastvrij huis in een prachtige omgeving, een geopende bijbel, professionele begeleiding, liefdevolle aandacht. We hebben verschillende mogelijkheden die bij jou aansluiten. Je kunt kiezen uit een herstelprogramma, retraite of kom-op-adem.



#### Steun het werk van De Herberg

De Herberg is voor de exploitatie afhankelijk van giften van diaconieën, particulieren en andere donoren. De Herberg is er om hulp en gastvrijheid te

verlenen. Het beleid is om het verblijf voor gasten betaalbaar te houden. Help je / helpt u mee?

### Diaconie collecte 23 juli– Mercy Ships



#### Medische zorg voor ieder mens

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuis-schepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elke patiënt, brengen ze die droom in vervulling.

Op dit moment hebben ze één groot ziekenhuisschip in de vaart – de Africa Mercy. Het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen.

#### Waarom een schip?

80% van de wereldbevolking woont op niet meer dan 150 km afstand van een havenstad. Daarom is een schip de beste manier om deze mensen te bereiken met de hulp die ze nodig hebben.

Het gebruik van een schip is een relatief goedkope manier om het grootste deel van de wereldbevolking met ontwikkelingshulp te bereiken. Een ziekenhuisschip biedt een beschermde en schone omgeving om de kans op infecties minimaal te houden. Er is schoon drinkwater en er zijn sanitaire voorzieningen. Bij plotselinge onrust,



bijvoorbeeld een burgeroorlog, kan het schip wegvaren om de veiligheid van de vrijwilligers te waarborgen.

#### Programma's

Het werk van Mercy Ships bestaat uit een aantal medische programma's en training & voorlichting. U kunt hier meer over lezen op [www.mercyships.nl](http://www.mercyships.nl)

De collecte van harte bij u aanbevolen om dit zeer nuttige en waardevolle werk te ondersteunen.

## COLLECTEN

### Pauluskerk Pieterskerk

#### Zondag 7 mei 2023

Kerk in Actie: Noodhulp Oekraïne	299,30	191,90
Kerk/wijkkas	114,70	147,00

#### Zondag 14 mei 2023

Kerk in Actie Binnenlands Diac	120,20	109,75
Kerk/wijkkas	94,05	108,00

#### Donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaartsdag)

Zending GZB		255,50
-------------	--	--------

#### Zondag 21 mei 2023

PKN Missionairwerk	120,25	105,25
Kerk/wijkkas	85,65	156,00

#### Zondag 28 mei 2023 Pinksteren

#### Oecumenische dienst in Boom en Bosch

Voor stichting Mariamakunda	993,94	
-----------------------------	--------	--

#### Zondag 4 juni 2023

Kerk/wijkkas	72,95	122,00
--------------	-------	--------

#### Zondag 11 juni 2023

Kerk/wijkkas	72,00	102,00
--------------	-------	--------

#### Zondag 18 juni 2023

Kerk/wijkkas	65,20	136,00
--------------	-------	--------

#### Zondag 25 juni 2023

Kerk/wijkkas	93,45	104,00
--------------	-------	--------

## GEZAMENLIJKE BERICHTEN

### In memoriam Geurtje Molenaar

Op 8 september 1927 werd Geurtje Molenaar geboren in Zunderdorp. In de oorlogstijd bracht ze op haar fiets de nodige papieren naar Purmerend, verstopt onder haar jas, bestemd voor de ondergrondse. Geurtje volgde na de huishoudschool de opleiding gezinsverzorging en heeft daarna in diverse gezinnen ondersteuning geboden. Haar man, die Geurtje al kende vanaf de lagere school, deed in 1959 als predikant intrede in Schoonoord. Daarna volgden Heiloo en Breukelen. Geurtje vervulde haar taak als domineesvrouw op een bijzondere wijze. De pastorie stond voor iedereen open en waar ze maar nodig waren, gingen er cakes, sokken en enveloppen de deur uit. Mevr. Molenaar organiseerde bejaardenmiddagen, schonk koffie in de Aa en hielp oudere dames op de handwerkclub. Geurtje was een eenvoudige vrouw, wars van materialisme, met haar eigen bijzondere kracht en

wijsheid. Ze genoot intens van haar kleinkinderen. Mevr. Molenaar stond bekend als de zwaai-oma voor de jongeren, die de hoge brug af kwamen fietsen. Verdriet is haar niet bespaard, het overlijden van haar man en dochter Aleida waren zwaar, maar ze had een rotsvast vertrouwen 'dat ze bij de Heer zijn.' In de periode van afnemende lichamelijke en geestelijke gezondheid behield mevr. Molenaar haar speciale humor, trekjes en gebaren. Wat kon ze blij zijn als er iemand op bezoek kwam. Ze kon je aandoenlijk aankijken met haar olijke en lachende ogen. Op de vraag of ze merkte dat God bij haar was, zei ze: 'God helpt. Ik meen het. Hij zorgt voor me. Ik merk, dat mijn gebeden verhoord worden!' Als eenvoudig voorbeeld vertelde ze: 'Ik voel me wel eens alleen, dan bid ik: 'k wou dat er iemand kwam!'. 'En', ging ze verder, 'Soms komt er ook iemand!' Geurtje Molenaar overleed op 19 juni in Maarsssen. Ze woonde de laatste tijd in verpleeghuis Snavelenburg. Op maandag 26 juni vond de dankdienst plaats in de Pieterskerk. De tekst was Psalm 139:1-5: 'Niemand kent ons zo goed en zo diep als onze God.' Op de maandag daarop vond de begrafenis plaats in besloten kring. Geurtje Molenaar werd 95 jaar.

Ds. Theo Wegman

### Marktconcerten in de Pieterskerk

Het is al bijna een traditie: het eerste concert, op vrijdag 7 juli, van de jaarlijkse serie, wordt gegeven, door onze dorpsgenoot organist Frank Schneider-tevens bekend als predikant van de Nederlandse Gereformeerde Kerk hier in Breukelen (Witte kerkje). Hij gaat drie grote werken van Bach spelen, een prachtige koraalbewerking over Von Gott will ich nicht lassen, een heerlijke fuga die wat Italiaans aandoet, en de beroemde Passacaglia. Als overgang naar de Passacaglia speelt hij Prélude, Fugue et Variation van César Franck, uit de Franse Romantiek-om zijn eenvoud en schoonheid. In het programmaboekje helaas in de kerk, geeft hij een boeiende toelichting.

Op 14 juli speelt Egbert Schoenmaker uit Emlichheim, Duitsland. Hij brengt muziek van eeuwen her, opgewekt en diepgaand. Het eerste werk is van de Italiaan Antonio Valento, een 16e eeuw: Lo Ballo dell'Intorcica - de fakkeldans. Oud? Een fakkel blijft een fakkel! Daarna komt er een Fantasie van Banchieri, met echo's, gevolgd door drie dansen van Tielman Susato; de laatste voor de Koning. Hierop volgt een Canzona, een lied zonder woorden, van Johann Jacob Froberger. Froberger was een bereid man, en o.a. bevriend met 'onze' Constantijn Huygens. De passacaglia van Johann Caspar Ferdinand Fischer die erop volgt, heeft als titel: Urania, personificatie van de sterrenkunde. Zon en maan, sterren, planeten en meteoren? Bij Fischer wordt het grootse muziek!

De slotwerken zijn van Georg Böhm. Zijn zeven variaties op 'Wie zich laat leiden door de goede God' stralen vertrouwen, dankbaarheid, en haast triomfantelijke vreugde uit. Dan nog weer muziek-zonder-tekst van Böhm, Praeludium & Fuga, Postludium: een waardig

besluit.

Op 21 juli komt Willem Poot met het programma Mozart en tijdgenoten. Mozart staat niet bekend als componist van zelfstandige orgelmuziek. Toch kunnen de werken die hij schreef voor muziekautomaten daartoe wel gerekend worden, al zijn er twee klaviervirtuozen tegelijk nodig om ze uit te voeren. Mozart vond het geluid van die automaten maar niets, hij schreef de partituren om wat bij te verdienen. Kennelijk genoot hij van het vrij zijn van technische beperkingen, want hij maakte er grote composities van. Organist Willem Poot krijgt assistentie van zijn vrouw, concertpianiste Annette Middelbeek bij het uitvoeren ervan [in de vorige editie van het Kerknieuws stond haar naam verkeerd, sorry]. Annette Middelbeek speelt uiteraard ook mee in het Quartetto für 2 Personen van Kellner. En verder zal er welluidende muziek klinken van andere tijdgenoten, niet de minste: J.G. Albrechtsberger, L. van Beethoven, J. Haydn.

28 juli speelt Peter Verhoogt, ook een bekende, uit Utrecht stad. Zijn programma bevat melodieuze muziek uit de late 17e tot de late 19e eeuw: van de 'muzikale kosmopoliet' Georg Muffat [Tocatta secunda], van C.Ph.E. Bach - beroemdste zoon van J.S. [Sonate in g klein], van Mendelssohn het wonderkind [Andante met variaties] en de befaamde Sortie in D van César Franck, de Franse orgelreus.

<https://vriendenvandepieterskerk.nl/marktconcerten-2023-breukelen>

Cathie Davidse

### **Oproep voor vrijwilligers bij de weeksluiting voor bewoners van De Aa.**

Wekelijks wordt er door de gezamenlijke kerken in Breukelen en de Hervormde Gemeente te Nieuwer ter Aa een weeksluiting verzorgd voor de bewoners.

Om het team vrijwilligers uit te breiden zijn wij op zoek naar mensen die willen helpen de bewoners van hun kamer naar de zaal "De Driestroom" op de 1<sup>ste</sup> etage in 't Heycop te brengen.

Na de dienst worden ze ook weer terug gebracht.

Het is heel dankbaar werk.

Bewoners vinden het fijn om opgehaald te worden en met elkaar een korte dienst te kunnen meemaken. Ook het onderlinge contact is fijn.

Heeft u interesse om bijv. 1 keer in de maand mee te helpen?

Om 16.45 begint de dienst en duurt ongeveer een half uur. (waarna de bewoners weer terug worden verwacht voor de maaltijd)

Om 15.50 starten wij met het ophalen van de bewoners.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Teune Marie Knoop

Mail: [button.tm18@gmail.com](mailto:button.tm18@gmail.com)



## KLEIN COLOFON

**Kerknieuws:** [kerknieuws@msn.com](mailto:kerknieuws@msn.com)

Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd.

**Kopij:** als bijlage in Word, Times New Roman, 11 pt.

**Bezorging:** mw. M. Versluys, tel. 261814; W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: [mur00021@planet.nl](mailto:mur00021@planet.nl);

Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60

Kostprijs: € 22,50

**Kollektemunten bestellen:** overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - minimaal 2 zakjes per bestelling  
**afhalen:** 1<sup>e</sup> zondag van de maand na de dienst

**Kerkdiensten via internet:** [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

**Administrateur:** J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: [j.winkel@hetnet.nl](mailto:j.winkel@hetnet.nl);  
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26;  
Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

**Diaconie:** bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

**Protestantse wijkgemeente Pauluskerk**  
ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email [henkhansman@ziggo.nl](mailto:henkhansman@ziggo.nl)

**Protestantse wijkgemeente Pieterskerk**  
Zendingscommissie: bankr.nr. Diaconie gebruiken

**Reservering en agendabeheer** Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis: K. Andreae, tel. 06 42281589