

# KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

## KERKDIENTEN

### Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

#### ZONDAG 7 MEI 2023

10.00 uur: Ds. A.W. Kuipers, Rotterdam

**Collecten:** 1. Noodhulp Oekraïne  
2. Wijkkas Pauluskerk

#### ZONDAG 14 MEI 2023

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

Dienst van Schrift en Tafel

**Collecten:** 1. Binnenlands diaconaat  
2. Wijkkas Pieterskerk

#### DONDERDAG 18 MEI 2023

##### HEMELVAARTSDAG

9.30 uur: Ds. A.W. Aarnoutse en Pastor J. van Os

Dienst in de Johannes de Doperkerk

**Collecten:** 1. Oecumene

#### ZONDAG 21 MEI 2023

10.00 uur: Ds. G. Speelman

**Collecten:** 1. Missionair werk 2. Wijkkas Pauluskerk

#### Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

### Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

#### ZONDAG 7 MEI 2023

10.00 uur: Ds. R.A. Houtman, Epe

**Collecten:** 1. Noodhulp Oekraïne  
2. Wijkkas Pieterskerk

**Autodienst:** fam. Atsma, tel. 0346-264635

#### ZONDAG 14 MEI 2023

10.00 uur: Ds. M. Rodenburg-Splint, Huizen

**Collecten:** 1. Binnenlands diaconaat  
2. Wijkkas Pieterskerk

**Autodienst:** Jan den Hartog, tel. 06-54302974

#### DONDERDAG 18 MEI 2023

##### HEMELVAARTSDAG

10.00 uur: Proponent M.F. van Schoonhoven, Barneveld  
(Pieterskerk)

**Collecten:** 1. GZB – Bosnie 2. Wijkkas Pieterskerk

**Autodienst:** fam. Wijnen, tel. 0346-261837

#### ZONDAG 21 MEI 2023

10.00 uur: Ds. G.A. van de Weerd, Geertruidenberg

**Collecten:** 1. Missionair werk 2. Wijkkas Pieterskerk

**Autodienst:** fam. Atsma, tel. 0346-264635

#### WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 12 mei 16.45 uur: Pastor J. van Os

Vrijdag 19 mei 16.45 uur: Hr. H. Hendriks

Vrijdag 26 mei 16.45 uur: Ds. F. Schneider

Viering Heilig Avondmaal

De volgende editie van Kerknieuws is voor een periode van 3 weken. Kopij graag inleveren op maandag 22 mei voor 18.00 uur.

Beste lezers,  
Wij vragen u uw vrijwillige bijdrage voor Kerknieuws te betalen. Zie de informatie onder de algemene berichten.

## AGENDA

Vrijdag 5 mei, 15.30 uur, Pieterskerk  
Orgelconcert door Jos Moeke

Zondag 7 mei, 15.00 uur, Pauluskerk  
Bachconcert door Jan Pieter Karman

Vrijdag 12 mei, Open Maaltijd in het Bonifatiushuis  
Inloop vanaf 17.15 uur. Start maaltijd 18.00 uur

## MEDITATIE

#### ‘U steeg op naar Uw woning!’ (Psalm 68:19)

Psalm 68 is een strijdlid, waarin de overwinning wordt bejubeld op de vijand. Het fungeerde als het lijflied van de hugenoten. In deze psalm beschrijft David de victorie over zijn vijanden. Bij die gelegenheid werd de ark op plechtige wijze naar de berg Sion gedragen. En als de ark aangekomen is, dan werd er gezongen: ‘U steeg op naar Uw woning!’

Een beeld van de triomf, die Jezus heeft behaald. Paulus brengt de glans van die victorie op een sublieme wijze onder woorden in Efeze 4:8: ‘Toen Hij opsteeg naar omhoog, voerde Hij gevangenen mee en schonk Hij

gaven aan de mensen.’ En in de volgende verzen staat: ‘Hij steeg op’ -wat betekent dat anders dan dat Hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde?’

Hij, onze Heiland, is van de aarde naar de hemel gegaan. ‘Met machtige wagens, tweemaal tienduizend, met duizenden en duizenden trok de Heer van de Sinai naar het heiligdom’ (Ps 68:18). De engelen hebben Hem juichend binnen gehaald. Wat een weerzien zal dat geweest zijn tussen de Vader en de Zoon.

Maar voor het zover was, is er veel aan vooraf gegaan. Een weg van vernedering. Jezus kreeg de doodstraf op Golgotha. Maar Hij verrees uit het graf. Hij is ons vooruit gereisd naar Zijn Vader en onze Vader. De Zoon van God zit aan Zijn rechterhand om voor ons te bidden. Hij is ons steeds nabij in de golven en baren, die over de aarde gaan. Jezus is overwinnaar. Psalm 68: ‘U voerde gevangenen mee.’ Destijds ging de overwinnaar zegevierend door de stad, terwijl zijn vijanden gebonden meeliepen aan de zegewagen. Terecht wordt van Jezus gezongen: ‘Gevangen de gevangenis! Hij die ons hoogste verlangen is, ontvangt de hoogste hulde!’ Ja, ook wij zaten gevangen in ons zondig verzet tegen God en de naaste, maar Hij heeft ons vrij gekocht.

De hemelvaart van onze Koning is de garantie voor een vrije toegang tot het Vaderhuis. Paulus citeert Psalm 68 in Efeze 4: ‘Toen Hij opsteeg naar omhoog, voerde Hij gevangenen mee en schonk Hij gaven aan de mensen.’ Gaven, verworven door Zijn overwinning. Hij deelt die gaven uit. Allereerst het bevrijdende nieuws: we zijn met God verzoend door Zijn bloedstorting. We zijn met Christus in de hemel gezet. En vervolgens is daar de gave van de Heilige Geest, die ons verzekert dat we in leven en sterven het eigendom van Christus zijn.

‘Toen Hij opsteeg naar omhoog, voerde Hij gevangenen mee en schonk Hij gaven aan de mensen...’ In dit verband kunnen we b.v. denken aan Paulus, die de naam van Jezus haatte. Hij bestreed Zijn volgelingen te vuur en te zwaard. Maar Hij werd op weg naar Damascus door de Heiland overwonnen. Hij moest voortaan zijn gaven in dienst van Christus stellen. Paulus is een gave van Jezus aan de kerk. De Heiland wint mensen voor Hem in. Ook u en mij. De hele wereld is in Zijn hand. En wie in Hem gelooft, zal leven. Elk verzet tegen Hem is gedoemd te mislukken. Jezus ging ons voor naar de hemel. En op de grote morgen van Zijn wederkomst zullen alle volken zich voor Hem buigen, ja, ook die zich eerst verzetten. Wat een geweldig perspectief. Nog even geduld. Straks zullen we bij Hem zijn in het huis van de Vader. Weet u hoe dat huis eruit ziet? Het is niet minder dan een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. U wilt toch ook horen bij die schare, die niemand tellen kan?

‘Hij die ons hoogst verlangen is, ontvangt de hoogste hulde.’

Ds. Theo Wegman



## WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



**Predikant:** vacant

**Bijstand in het pastoraat:**

Ds. Th. Wegman,  
Arnhemse Bovenweg 12-3,  
3708 SH Zeist, tel. 06-22547574  
email: t.wegman2@gmail.com

**Scriba:** J. van Muiswinkel,  
Broekdijk Oost 13, 3621 LM  
Breukelen, tel. 0346-263108,  
email: scriba@pieterskerk.info

W. Mur, tel. 266842,  
email: noortje-wim.mur@planet.nl  
www.pieterskerk.info

**Ledenadm.:**

**Website:**

**Kerktelefoon:**

John van den Bosch,  
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,  
tel. 266843 (na 18.00 u.)

**Bij de diensten**

We trekken er weer op uit, net als Jezus trekken we rond langs dorpen en steden. Hij verschijnt aan ons op onverwachte momenten. Zo mogen we weten dat Hij is opgestaan als onze trooster en redder. Wat een boodschap waarvan we elke zondag mogen horen en zingen. Op zondag 7 mei hoopt ds. Houtman uit Epe voor te gaan. De week erop mogen we ds. Rodenburg-Splint uit Huizen verwachten als voorganger. Op Hemelvaartsdag verwachten we in een gezamenlijke dienst met het Witte Kerkje proponent M. Van Schoonhoven uit Barneveld in de dienst die om 10.00 uur begint. Inmiddels kennen we haar goed en waarderen velen haar prediking. Op 21 mei hoopt ds. Van de Weerd uit Geertruidenberg voor te gaan.

**Dauwtrappen**

In veel gemeenten wordt de dag vroeg begonnen met dauwtrappen. Wij genieten vooral van de natuur en het goede gesprek onderweg. We vertrekken om 8.00 uur bij de Pieterskerk voor een wandeling van ca 4-5 km. We lopen in een rustig tempo over deels onverharde paden. Aanmelden mag via dick.oosthoek@gmail.com, maar hoeft niet. Daarna kunt u direct aansluiten bij de kerkdienst.

**Een Veilige Kerk**

In de kerkenraad is regelmatig het onderwerp “Veilige Kerk” aan bod gekomen. Ook in de algemene kerkenraad is dit onderwerp van gesprek. Hoe kunnen we een veilige omgeving behouden voor iedereen. Om die reden zoeken we een lokaal vertrouwenspersoon. Onder algemene berichten kunt een oproep lezen. Van harte aanbevolen.

**Pastoraal contact**

Noortje Mur is ouderling van sectie Zuid, te bereiken via mur002@planet.nl of 0346-266842. Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en bereikbaar via famvanscherpenzeel@gmail.com of 06 18397837. Frans Vonk is ouderling van sectie West en hem bereikt u via frans.vonk@hotmail.com of 06-53275596.

Ds. Th. Wegman verleent ons bijstand in het pastoraat. Te bereiken op 06-22547574 of t.wegman2@gmail.com U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen tenminste een luisterend oor. Ook als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.

### **Uit de gemeente**

Op maandag 24 april jl. overleed onze zuster Greetje van Rhee. Al lange tijd viel het leven haar zwaar en nu is ze door haar hemelse Vader thuisgehaald. Ze is in de besloten kring van de familie begraven. Wilt u de familie uw condoleances toesturen, dan kan dat naar:

Margreet van Rhee, Otterspoor 18, 3621 VH Breukelen

Als de ouderling van dienst zondagsmorgens de mededelingen doet dan worden niet alleen de aanwezigen in de kerk welkom geheten, maar ook de broeders en zusters die thuis meeluisteren of kijken.

Sommigen doen dat al heel lang en moeten de gemeenschap die we zondags in de kerk beleven missen. Ook langs deze weg voor u een hartelijke groet. Weet dat u er bij hoort, we voelen ons met u verbonden.

Vorige keer noemden we al de examen kandidaten. Hierbij nogmaals een hart onder de riem! Weet dat we om jullie heen staan. We hopen dat jullie de gemeenschap van onze gemeente weten te vinden. Laat je niet alleen zien, maar ook horen; ook als je het ergens niet mee eens bent. We kunnen veel van elkaar leren en dat is zeker niet de minste eigenschap van samen kerk zijn.

Na een wisselend voorjaar lijkt de lente nu door te breken. We gaan op naar Hemelvaart en Pinksteren. Op Hemelvaartsdag hopen we weer met een groep dauw te trappen. Doet u ook mee? Een goede mogelijkheid voor ontmoeting en gesprek. Allen een goede tijd gewenst!

Hartelijke groet,

De wijkouderlingen en Ds. Th. Wegman

### **Jeugdwerk**

Er breekt voor de diverse jeugdleden een spannende tijd aan met de naderende eindexamens. Wij wensen jullie alvast heel veel succes met de voorbereidingen, proefexamens en het vele leer- en leeswerk. En uiteraard met de echte examens! Graag horen wij van jullie als jullie examens moeten doen en natuurlijk graag de uitslag tzt! Stuur dit aub naar: jeugd@pieterskerk.info.

Met vriendelijke groet ook namens Corina,  
Peter de Noo

### **Rooster kinderkerk**

7 mei groep 1 t/m 3

14 mei alle groepen

21 mei groep 1 t/m 6



### **Kerkenraadsverslag**

De kerkenraad van de Pieterskerk komt elke 3<sup>e</sup> maandag van de maand bijeen. Er wordt volgens een vaste agenda gewerkt en één van de kerkenraadsleden opent de vergadering met een korte meditatie en gebed.

De afgelopen maanden zijn o.a. de volgende agendapunten aan de orde geweest:

#### *Samenwerking met de NGK*

Er is besloten een gezamenlijke kerkenraadsvergadering te houden om de verbinding met elkaar te verstevigen. Op 10 mei a.s. komen het moderamen van de Pieterskerk en de NGK weer samen om de huidige stand van zaken te bespreken. Ook zullen de gezamenlijke diensten die gepland staan besproken worden en de diensten die we samen hebben gevierd zullen worden geëvalueerd. Over de uitkomst van dit overleg wordt u uiteraard geïnformeerd door de voorzitters van beide moderamina, Dick Oosthoek (Pieterskerk) en Sjoerd Meijer (Witte Kerkje).

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 17 april zijn de vespers en diensten rondom Pasen geëvalueerd, waarbij de conclusie is deze als waardevol zijn ervaren.

#### *Samenwerking met de wijkgemeente Pauluskerk*

Tijdens de kerkenraadsvergadering van februari jl zijn we op bezoek geweest bij de kerkenraad van de Pauluskerk. Deze avond stond in het teken van kennismaking met elkaar. Het vervolgtraject na deze eerste kennismaking zal binnenkort besproken worden in de Algemene Kerkenraadsvergadering. Ook hier wordt u binnenkort verder over geïnformeerd.

#### *Gemeenteavond*

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 17 april is besloten een gemeenteavond te organiseren. Deze avond zal zijn op woensdag 24 mei. Punten die ter bespreking aan de orde komen zijn:

- Viering Heilig Avondmaal
- De Paaskaars
- Beroepingswerk
- Het muziekbeleidsplan
- Samenwerking met de NGK
- Samenwerking met wijkgemeente Pauluskerk
- Jaarrekeningen van het CvK en CvD

En natuurlijk kunt u als gemeentelid ook punten inbrengen. Mocht u een onderwerp willen bespreken mail dit naar de scriba: *email: scriba@pieterskerk.info*

U kunt mij ook aanspreken in de kerk en uw vraag doorgeven.

#### *Een veilige kerk*

Binnen onze wijkgemeente volgt de kerkenraad het beleid wat vastgelegd is in een protocol dat opgesteld is door de PKN en dat als doel heeft het tot stand brengen van een veilige kerk en een veilig klimaat voor allen die betrokken zijn bij onze wijkgemeente of een ieder die een beroep doet op onze wijkgemeente.

(Info: *www.pkn: protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties*)

De kerkenraad is zich bewust dat alle gemeenteleden recht hebben op een veilige gemeente.

Het bieden van een veilige kerk vraagt ook om interne en externe vertrouwenspersonen die aanspreekbaar zijn voor alle gemeenteleden. De kerkenraad is nog steeds op zoek naar geschikte personen.

#### *Beroepingswerk*

De afgelopen maanden is de kerkenraad ook actief betrokken geweest bij de beroepingscommissie.

De commissie doet veel voorbereidend werk voor de kerkenraad en geeft in elke kerkenraadsvergadering een terugkoppeling van de vooruitgang in de procedure. De commissie informeert u via kerknieuws.

#### *Jeugdwerk*

We zijn de afgelopen maanden op zoek geweest naar een jeugd coördinator, zodat het contact met de NGK via kortere lijnen georganiseerd kan worden. Zoals u inmiddels heeft kunnen lezen in het vorig kerknieuws, is de kerkenraad erg enthousiast met de 2 jeugdcoördinatoren. Corina Zagt en Peter de Noo zullen het contact onderhouden tussen de jeugdraad van de NGK en onze kerkenraad.

#### *College van Kerkrentmeesters*

Elke vergadering worden ook onderwerpen van de kerkrentmeesters besproken. Op dit moment is het college actief met verduurzaming van de gebouwen. Ook hier wordt u over geïnformeerd door de kerkrentmeesters via kerknieuws.

#### *College van Diakenen*

Ook de diaconie is een vast onderdeel van de agenda. Ook zij hebben, net als het College van Kerkrentmeesters gezamenlijke vergaderingen met de diakenen van de Pauluskerk. Zij leggen verantwoording af aan de kerkenraad van onze wijkgemeente.

#### *Vooruitzichten van diensten en bijzondere activiteiten*

*24 mei* Gemeenteavond in Bonifatiushuis.

*27 mei* De Petrus-Band LIVE in de Pieterskerk.

*28 mei* Pinksteren: oecumenische Open Luchtdienst in Park Boom & Bosch.

*25 juni* Jeugddienst in de Pieterskerk met muziekgroep

*2 juli* Sluiting winterwerk in de Pieterskerk met muziekgroep.

*26 augustus* BBQ bij het Bonifatiushuis met onze broeders en zusters van de NGK.

*27 augustus* Opening winterwerk in de Pieterskerk.

En.. het is nog ver weg, maar noteer vast in uw agenda.

*17 december* Vocalgroup Gaudiozo in de Pieterskerk.

Hartelijke groet,  
Sjaak van Muiswinkel, scriba

#### **Giften**

Via Marlies Wijnen ontvingen we een gift van € 20,=

Hartelijk dank hiervoor,  
Jan Winkel

## WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



**Predikant:** ds A.W. Aarnoutse,  
Keizerskroon 5, 3621 RS Breuke-  
len, 0346 249878 of 06 20024393,  
ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

**Contact pastoraat:** Henk Bomas,  
Schepersweg 202, 3621 JR  
Breukelen, tel. 06 83602282,  
hcbomas.1@kpnmail.nl

#### **Scriba:**

vacant  
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

#### **Kerkelijk bureau:**

H. de Kruijff, tel. 06 23700853  
ledenadministratie@pauluskerk  
breukelen.nl

#### **Website:**

pauluskerkbreukelen.nl

#### **Kerktelefoon:**

John van den Bosch,  
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,  
tel. 266843 (na 18.00 u.)

#### **Meditatief**

*Het leven op aarde is vreugde en rijkdom,  
ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee,  
het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen,  
van ster tot onstuimige zee.*

*Dit leven op aarde: een bron van genezing,  
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.*

*Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde,  
bevrijdt onze ziel van verdriet.* *Lied 880: 1 en 3*

In een dienst in Ouderkerk zongen we dit lied, op 30 april, de oude Koninginnedag. We beleven in deze nog frisse maar zonnige lente de dagen der herinnering. Herdenken en terugzien om met goede moed vooruit te kijken. Wat vraagt het leven van nu van ons, waar zien wij nood en gebrek? Wat speelt er? En hoe geven wij antwoord? Ik zou het gelovig leven zo omschrijven. Christus heeft het ons zo voorgeleefd: Hij deed het voor ons (mensen) – Hij deed het ons voor. Op weg naar Pinksteren willen we zo ons geven aan de wegen van de Geest. Wij weten ons geïnspireerd door die wonderlijke kracht die over ons is uitgesproken en in ons gestalte wil krijgen. Doe, wat je hand vindt om te doen.

Op zondagmorgen 14 mei begroeten we elkaar opnieuw, we lezen uit Jesaja 41 over een nieuwe tuin in de woestijn: 'ceder en acacia, mirte en olijf, kamperfoelie en cipres', een aansprekend beeld van nieuwe lente zeg maar, en uit het Johannesevangelie 16 over vreugde na een tijd van verdriet. Het is een gedeelte uit de afscheidswaarden van Jezus, gesproken vóór de dagen van Pasen, maar alles wat toen plaats zou vinden stond al in het teken van deze belofte, laat Johannes ons zien. In deze viering zullen we de Maaltijd van de Heer vieren, en de Cantorij verleent haar medewerking.

En dan is het op donderdag 18 mei Hemelvaart. De viering in de ochtend is in de rooms-katholieke kerk, naar goed Breukels gebruik heb ik begrepen. Verderop in deze

Kerknieuws vindt u meer informatie, over ontbijt, meditatieve wandeling en viering. We hopen op een mooie, inspirerende ontmoeting met elkaar.

Ook de Pinksterviering op 28 mei in Boom & Bosch is inmiddels in voorbereiding. En nu maar hopen ... op zonnige omstandigheden ...

ds Bram-Willem Aarnoutse

### **Bij de diensten – Zondag 21 mei**

Dit is de zevende zondag van Pasen, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Deze zondag werd vanouds 'Wezenzondag' genoemd. 'Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug' belooft Jezus zijn leerlingen in Johannes 14: 18. Maar soms voelt het wel alsof de Heer is weggegaan en de gemeente het voortaan alleen moet zien te roeien. Alsof die gemeente in ballingschap is, in een wereld die niet veel om hen geeft, en waarin velen het zwaar te verduren hebben. Juist op deze zondag gaan we lezen (in Johannes 17: 1-13) hoe Jezus bidt tot zijn Vader met het oog op zijn leerlingen. In de context van vervreemding en ballingschap is het gebed voor 'de wereld', de anderen, datgene wat de gemeente op de been houdt. Dat en het besef dat dat gebed in de nacht van de overlevering uit de mond van Jezus heeft geklonken.

### **In en Uit de gemeente**

In de avond van donderdag 27 april overleed in het Antoniusziekenhuis te Nieuwegein ons gemeentelid Miny (Wilhelmina) Brink in de leeftijd van 78 jaar. Miny was sinds 1989 de partner van Frank Wagenaar. Zij woonden samen op het Fluitekruid. Voor Machiel en Willem, de kinderen van Frank en Marianne, die in 1987 na lang ziek zijn overleed, heeft zij met liefde gezorgd. In haar werkzame leven was Miny laborante in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Zij zong graag en hield van muziek. Op zaterdag 6 mei zullen wij afscheid nemen van Miny in de Pauluskerk om 10:30 uur. U bent van harte welkom. Aansluitend begeeft de familie zich naar de Aula 'Den en Rust' te Bilthoven.

Wij wensen de familie de zegen van Gods nabijheid in deze dagen van afscheid.

De Paaskaars van 2022 is door pastoraal ouderling Henk Bomas bij Ellen Querido gebracht als bemoedigende groet in haar voortdurende ziekte. Moge het voor jou een Licht zijn voor de moeilijke dagen. Alle gemeenteleden die door ziekte getroffen zijn wensen wij licht en kracht toe, en uitzicht op herstel. Het is fijn om te merken dat er mensen zijn die anderen willen dragen in gebed en in praktische hulp. Dank daarvoor. En, wilt u graag eens uw hart luchten en de zorgen van u afpraten, aarzel niet, ik luister graag.

ds Bram-Willem Aarnoutse

### **Dank**

Lieve mensen,  
Tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis en de daaropvolgende revalidatieperiode, werd ik verrast door vele kaarten, telefoontjes, bezoeken en attenties. Ik wil jullie via Kerknieuws laten weten daar erg dankbaar voor te zijn. Het voelt als een warme deken om

mij heen. Ik ben nu bezig weer te wennen aan mijn huis en dagelijkse activiteiten. Nogmaals, hartelijk dank,

Rita Groenenberg

### **Wandelen**

Op woensdagmorgen 10 mei om 10 uur zien we elkaar weer voor een prettige lentewandeling en een gezellige kop koffie. Een eenvoudige manier om de gedachten te verzetten en elkaar (opnieuw) te leren kennen. We zien elkaar weer bij het Bonifatiushuis. Van harte welkom!

### **Seniorengesprekskring**

We treffen elkaar weer op 11 mei, want 18 mei is Hemelvaart, om 14.30u. Tot dan!

### **Zonnebloemen ...?**

Hoe hoog zijn de gezaaide zonnebloemen inmiddels? Ze groeien naar het licht! Je weet, het gaat om lucht, licht, water ... en aandacht. Via de app zie ik al heel wat foto's voorbij komen, leuk!

**Eindexamens ...** ja, en dan beginnen volgende week ook de eindexamens voor meerdere jongeren van onze gemeente. We wensen jullie ontspanning in de voorbereidingen en succes in het resultaat. Hier in huis ken ik er één, van sommige anderen ook (bij de familie De Kruijff drie tegelijk !?), maar zeker niet van iedereen. Laat het even weten, dan leef ik met je mee. Het gaat je vast lukken!

### **Boekpresentatie: 'In wind en vuur'**

Op zaterdag 23 april vond in de oud-katholieke kerk te Utrecht, de Gertrudiskathedraal, de presentatie plaats van de verzamelde liederen van Willem Barnard (1920-2010). Barnard (pseudoniem: Guillaume van der Graft), is de belangrijkste kerklieddichter van de twintigste eeuw. Mede door Barnards liederen en schriftuitleg hebben veel kerken ongemerkt een renaissance in hun liturgie beleefd. Voor Barnard vormden poëzie, liturgie en theologie een eenheid: in zijn liederen komt alles samen. Ook vandaag de dag kleuren zijn liederen volop protestantse, rooms-katholieke en oudkatholieke liedbundels, in zowel Nederland als Vlaanderen. De driedelige uitgave *In wind en vuur* brengt de schat van zijn 352 liederen, die hij schreef op 'de adem van het jaar', voor het eerst bijeen en licht de liederen uitgebreid toe. U kunt een deel van deze gelegenheid op youtube terugkijken.

*'De aarde is vervuld, van goedertierenheid, van goddelijk geduld en goddelijk beleid.'*

### **Uit de kerkenraad**

De kerkenraad heeft gesproken over onze band met Majoshaza (Hongarije) en de wenselijkheid van een eventuele voortzetting van onze formele contacten aldaar. In de volgende vergadering gaan we daar een besluit over nemen. Een aantal kerkenraadsleden zullen de komende maanden een dienst in de Pieterskerk bijwonen in het kader van wederzijds kerkbezoek binnen de Protestantse Gemeente Breukelen.

Namens de Pauluskerk heeft Bram Willem het bruidspaar Pieter Kaars en Rieneke Vink, na een prachtige en feestelijke dienst, een Paaskaars aangeboden.

Onze oude Paaskaars is vanuit onze gemeente gebracht naar Ellen Querido. Wij hopen dat het licht van Pasen haar kracht en sterkte geeft en dat zij de liefde en het medeleven voelt van onze gemeente.

Op 29 mei (2<sup>e</sup> Pinksterdag) is het Open Kerkendag en de Pauluskerk doet daar aan mee. Naast de openstelling zullen er ook wat activiteiten zijn en wordt er koffie geschonken.

Houdt u de berichten over oecumenische activiteiten ook in de gaten? Voor Hemelvaart en Pinksteren zijn mooie plannen. De eerste twee digitale nieuwbrieven zijn inmiddels verstuurd naar de mensen waarvan we beschikken over e-mailadressen. En het ziet er heel goed uit! Heeft u hem niet ontvangen? Dan kunt u uw mailadres sturen aan [jsuitela@gmail.com](mailto:jsuitela@gmail.com)

### **Vrijwilligersfeest.**

De kerkenraad van de Pauluskerk nodigt alle vrijwilligers van de Pauluskerk uit voor een feestje op zaterdag 10 juni van 16.30 tot 20.00. We eten en drinken samen en er wordt gezorgd voor wat vermaak. En met alle vrijwilligers bedoelen we ook echt *alle* vrijwilligers, hoe klein of hoe groot uw taak ook is! Ook de mensen die in het verleden vrijwilliger zijn geweest nodigen wij van harte uit. Dit omdat wij u willen bedanken voor al het werk dat gedaan werd en wordt om de Pauluskerk een levende gemeente te laten zijn. Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen willen we u vragen zich in te schrijven op de lijst die in de kerk ligt, of een berichtje te sturen naar [hetty.veneklaas@gmail.com](mailto:hetty.veneklaas@gmail.com)

## DIACONIE



Laagdrempelige hulp  
bieden of vragen?

[hiphelpt.nl/stichtsevecht](http://hiphelpt.nl/stichtsevecht)  
0346-700200

### **Hulpbieders en hulpvragers van harte welkom**

#### *Laagdrempelige hulp voor buurtgenoten*

Samen een wandeling maken, in de tuin werken of gewoon een praatje maken. Iemand die een lamp voor je ophangt, die meegaat naar de arts of die helpt om ingewikkelde formulieren in te vullen. Soms hebben mensen in nood hulp nodig bij iets alledaags. HipHelpt Stichtse Vecht zorgt er voor dat er dan hulp komt. In de voormalige gemeentes Breukelen en Loenen werkt Hip Helpt hiervoor samen met hulpdienst Graag Gedaan. Vrijwilligers zetten zich in voor buurtgenoten die er alleen voor staan. En zij bieden hulp aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun achtergrond. Niemand hoeft alleen te staan.

### **Voor wie is er HipHelpt?**

Mensen die geen familie, vrienden, burens of kennissen hebben aan wie ze hulp kunnen vragen en geen geld

hebben om iemand in te huren kunnen een hulpvraag indienen via de website: [www.hiphelpt.nl/stichtsevecht](http://www.hiphelpt.nl/stichtsevecht).

### **Hoe werkt het?**

Alle vragen komen binnen bij de helpdesk van HiP Helpt. Vervolgens stelt een vrijwillig medewerker tijdens een telefonisch gesprek vast om wat voor vraag het gaat en of de klus past binnen HipHelpt. Daarna gaat de medewerker op zoek naar een passende match via mail, telefoon en app. Meestal lukt dit binnen een paar dagen, in ieder geval wordt er binnen twee weken een terugkoppeling gegeven en is dan duidelijk of er een hulpbieder gevonden is. Voor vervoersdiensten wordt vaak een beroep gedaan op Graag Gedaan, daarvoor geldt een kilometervergoeding.

### **Help jij ook mee?**

Spreekt dit vrijwilligerswerk jou aan? Dan kun je je aanmelden als hulpbieder via de website. Je wordt dan gebeld voor een intake. Eventueel kun je daarna direct de app downloaden, zodat je eenvoudig kunt kijken of er hulp nodig is en of deze jou schikt.

HiP Helpt Stichtse Vecht is tevens op zoek naar mensen, die een paar uur per week de helpdesk willen bemannen. Je krijgt hiervoor een training en ontvangt voor de gewerkte uren de maximale vrijwilligersvergoeding. Wil je hier meer informatie over, bel dan met de coördinator Bertine Oosthoek op 06-28528888. Van harte welkom!

### **Collecte 7 mei Kerk in Acte – Noodhulp Oekraïne**

Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de aanhoudende oorlog zet alles op zijn kop. Raketaanvallen verwoesten steeds meer de infrastructuur, elektriciteit valt continu uit, huizen blijven onverwarmd, er is onvoldoende drinkwater en de voedselvoorziening is in gevaar.

Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Samen met hulporganisaties doen ze er alles aan om mensen in nood te kunnen helpen. Overal in het land worden gaarkeukens ingericht, maar ook mobiele ruimtes waar mensen even kunnen opwarmen en een kopje koffie of thee kunnen drinken.

De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Bijna 18 miljoen mensen in Oekraïne hebben humanitaire hulp nodig.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Meer informatie op [kerkinactie.nl/oekraïne](http://kerkinactie.nl/oekraïne)

### **Collecte 14 mei PKN – Binnenlands Diaconaat**

Kerk-zijn doe je met elkaar

Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving.

Een mooi voorbeeld is het initiatief 'Assen Bloeit'. Het kerkgebouw De Open Hof is alle dagen open voor de

stadsbewoners. Het is een plek van ontmoeting, waar je op adem kunt komen, samen kunt eten en mee kunt doen met workshops. Door het organiseren van al deze activiteiten gaat 'Assen bloeit' armoede en eenzaamheid te lijf, en groeit ook de onderlinge verbinding. Het draait om het zien van en het zijn mét de ander.

Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protestantse gemeenten die diaconaal present willen zijn in eigen dorp of stad. Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals de diaconale presentieplek in Assen. Meer informatie op:

[www.kerkinactie.nl/diaconaatnederland](http://www.kerkinactie.nl/diaconaatnederland)

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

### Collecte 18 mei Pieterskerk GZB - Bosnië

De diaconale collecte op Hemelvaartsdag 18 mei is voor de zending. Als wijkgemeente steunen wij Adré en Marja Lichtendonk zijn uitgezonden naar Bosnië om daar deel te worden van een lokale christelijke gemeente om samen met de Bosniërs de taak van gemeenteopbouw op zich te nemen. Wat hen drijft: de liefde van Jezus verspreiden. Hij is de bron van vergeving en verzoening. Wat zou het mooi zijn, als meer mensen door het geloof God en Zijn genade leren kennen. Dat ze vanuit Zijn vergevende liefde mogen leven. Geloof verbindt mensen onderling. Wanneer er vertrouwen is dat we samen iets kunnen bereiken. Maar vooral wanneer we het geloof delen door de liefde van Jezus Christus met de mensen om ons heen. De Protestantse wijkgemeente Pieterskerk steunt het werk van Adré en Marja Lichtendonk door er regelmatig aandacht aan te geven in de voorbeden en op financieel vlak. We hopen dat zij u inspireren om hun werk te blijven steunen. U kunt uw gift overmaken naar de rekening van de diaconie NL 26 RABO 0310 6367 52 onder vermelding van zending wijkgemeente Pieterskerk. Namens Adré en Marja hartelijk dank voor uw steun. De commissie voor Zending en Werelddiaconaat wijkgemeente Pieterskerk.

Pieter Wijnen

### Collecte 21 mei PKN – Missionair Werk

Kinderen en ouders samen op zoek naar zingeving. In heel Nederland ondersteunt de Protestantse Kerk nieuwe kerkplekken. Want hoewel er steeds minder mensen naar de kerk gaan, betekent dat niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk-zijn waar het evangelie op een eigentijdse manier gedeeld wordt. Bij pioniersplek 'Zin op school' in Waalwijk gaan kinderen op de basisschool én hun ouders op zoek naar zingeving vanuit het Evangelie. In kliederklassen en andere activiteiten komen allerlei levensvragen aan de orde.

Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land.

Meer informatie op [kerkinactie.nl/collecte](http://kerkinactie.nl/collecte)

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!



**VOEDSELBANKEN.NL**  
*Stichtse Vecht*

### Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

## COLLECTEN

### Collecten

Mocht u uw collectegeld aan het College van Kerkrentmeesters en aan de Diaconie willen overmaken, dan kan dat op de volgende bankrekeningnummers:

NL16 INGB 0000 3103 26 ten name van Protestantse gemeente Breukelen;

NL26 RABO 0310 6367 52 ten name van Diaconie gemeente Breukelen.

Vermeldt u hierbij waarvoor u uw bijdrage overmaakt (Pauluskerk, Pieterskerk, specifiek diaconaal doel).

Hartelijk bedankt

## GEZAMENLIJKE BERICHTEN

### Hemelvaart 2023



In de diverse kerken wordt er op Hemelvaartsdag (donderdag 18 mei 2023) weer het een en ander georganiseerd. Voor de vroege vogels organiseren het Witte Kerkje en de Pieterskerk een rondje dauwtrappen. Het is al een lange traditie om op Hemelvaartsdag de ochtend te beginnen met dauwtrappen. Loop je mee? Dan ben je om 8.00 uur welkom bij de Pieterskerk. Vanaf de kerk vertrek je met je gezin of als tweetal voor een wandeling van zo'n 5 kilometer door het bos. Ben je alleen? Kom gerust, dan loop je gezellig met iemand anders. Op deze manier kun je fijn wandelen in verbondenheid met elkaar en genieten van onze mooie omgeving in de rust van de vroege ochtend.

*Aanmelden kan bij:*

[kerkrentmeester@pieterskerk.info](mailto:kerkrentmeester@pieterskerk.info), maar hoeft niet.

Om 10.00 uur is er een gezamenlijke viering in de Pieterskerk. In de Johannes de Doperkerk is er om

09.30 uur een Oecumenisch Morgengebed gepland met als voorgangers: Pastor Jos van Os en Dominee

Bram-Willem Aarnoutse. De muziek wordt verzorgd door Nel van Bekkum.

Voorafgaand aan deze viering wordt er om 8.15 uur een eenvoudig ontbijtje gefaciliteerd. Het is de bedoeling dat je je eigen ontbijt meebrengt en er wordt gezorgd voor koffie en thee. Vanaf 08.00 uur is er inloop met koffie/thee, daarna wordt de geliefde Emmaüs rondgang in of rond de kerk gelopen.

Voor alle bijeenkomsten geldt dat opgeven niet nodig is, want iedereen is welkom.

### Pieter en Rieneke Kaars-Vink

Op donderdag 20 april werd in een prachtig versierde kerk en onder grote belangstelling het huwelijk ingezegend van Pieter en Rieneke door dominee Jeroen de Jong. Veel gemeenteleden uit de Pieters- en Pauluskerk zijn getuige geweest van deze mooie en feestelijke huwelijksdienst in de Pieterskerk.



### Veilige kerk en vertrouwenspersonen

Binnen de Protestantse gemeente Breukelen willen we werken aan een veilig klimaat voor iedereen. Mochten er toch zaken spelen waardoor mensen zich bedreigd of onheus bejegend voelen dan komen daar lokale contactpersonen voor beschikbaar. Vanuit de PKN worden we als gemeente en kerkenraden ondersteund met protocollen en professionele vertrouwenspersonen. Om ook lokaal te kunnen beschikken over interne vertrouwenspersonen zoeken we als PGB een man en een vrouw die deze rol op zich zouden willen nemen. Denkt u hiervoor beschikbaar te zijn of weet u een goede kandidaat? Laat het ons weten, dit kan via [scriba@pknbreukelen.nl](mailto:scriba@pknbreukelen.nl). Een veilige kerk voor en van ons allemaal.

### Orgelconcert op Bevrijdingsdag

De Uddelse organist Jos Moeke geeft op bevrijdingsdag, vrijdag 5 mei, een orgelconcert in de Pieterskerk. Het wordt een Oranjeprogramma met samenzang.

Aanvang concert: 15.30 uur.

Volwassenen/kind € 5,- Zie: [www.josmoeke.nl](http://www.josmoeke.nl).

### Kerk in Actie - Zingen in de kerk

Op zaterdag 27 mei komt de Petrus-Band naar Breukelen. Zij zullen een concert geven in de Pieterskerk. Wij nodigen u en jullie van harte uit om mee te genieten van dit mooie concert. Noteer de datum in uw agenda en bestel kaarten (€ 5,00 per persoon) via [www.zingenindekerk.nl/petrusband](http://www.zingenindekerk.nl/petrusband)

## DE PETRUS-BAND

# 27 MEI | BREUKELLEN

Locatie: Pieterskerk | Straatweg 59 | Breukelen  
Aanvang: 20:00 uur | deuren open 19:30 uur  
Info en tickets: [zingenindekerk.nl/petrusband](http://zingenindekerk.nl/petrusband)

### Bachconcert Pauluskerk

Het Bachconcert van zondag 7 mei, om 15.00 uur in de Pauluskerk, orgelwerken van Johann Sebastian Bach.



Het concert is symmetrisch opgebouwd. Aan het begin en eind een grote c-klein van het type 'preludium en fuga'. Als tweede en voorlaatste werk een koraalbewerking over het markante vroegreformatorische paaslied 'Christ lag in Todesbanden' (dat geworteld is in de middeleeuwse paassequens 'Victimae paschali laudes') - in het Liedboek is dit lied 618: 'Christus lag in de dood terneer ... maar Hij verrees, Hij is de Heer'. De eerste is een koraalfantasia met veel wisselende klanken, inclusief een echogedeelte, de tweede een koraaltrio met de melodie in de middelste van de drie stemmen. Ook aandacht voor dit lied in het orgelspel a.s. zondag 23 april in de Pieterskerk: dan klinken de orgelverzen van de Sweelinckleerling Heinrich Scheidemann. Het middenblok bestaat uit twee concerto's en een trionsonate: deze drie driedelige werken hebben niet het orgel maar de instrumentale ensemblemuziek uit die tijd als achtergrond. En wel het strijkorkest resp. het instrumentale trio: twee melodie-



instrumenten en een bas. Het eerste concerto is een bewerking door Bach van een viool- 8 concert van de jonge prins Johann Ernst von Sachsen Weimar. Het programma: Fantasie en fuga in c-klein, BWV 537 – Koraalfantasie ‘Christ lag in Todesbanden’, BWV 718 – Concerto in G-groot (allegro-grave-presto), BWV 592 – Triosonate III in d-klein (andante-adagio e dolce-vivace), BWV 527 – Concerto in G-groot (allegro-adagio-allegro), BWV 571 – Koraaltrio ‘Christ lag in Todesbanden’, BWV 695 – Preludium en fuga in c-klein, BWV 546. U bent zondagmiddag 7 mei weer van harte welkom bij dit Pauluskerkconcert, de toegang is vrij. De collecte na afloop is bestemd voor het orgelfonds van de Pauluskerk, want het De Kofforgel is toe aan een grote onderhoudsbeurt. En er is ook weer gelegenheid elkaar te ontmoeten bij het gebruikelijke drankje.

Jan Pieter Karman

### Over onze jaarlijkse spullenmarkt



De jaarmarkt van Breukelen is verplaatst van de 3<sup>de</sup> zaterdag in juni naar de 1<sup>ste</sup> zaterdag van juli (1 juli 2023). Voor de jaarmarktcommissie kwam deze datumwijziging onverwacht. We hebben een

en ander afgewogen, rekening houdend met de evaluatiepunten van de laatste jaren (ook van voor corona).

- door de wijziging van datum is er maar een van de vier commissieleden beschikbaar
- er worden de laatste jaren minder bruikbare spullen ingebracht
- er wordt minder verkocht

- de opbrengst vanuit de verkoop wordt elk jaar minder
- elk jaar is het moeilijker om voldoende vrijwilligers te krijgen waardoor de mensen die zich wel opgeven overvraagd worden, zich langer inzetten dan ze eigenlijk zouden willen en er dus met minder plezier op terug kijken.

We verwachten niet dat in deze omstandigheden iets zal veranderen. Als jaarmarktcommissie hebben we daarom unaniem besloten dat we dit jaar en ook in de komende jaren geen (kerkelijke) spullenmarkt meer organiseren.

We realiseren ons dat er een jarenlange traditie verloren gaat, net als dat deze activiteit een verbindende factor was tussen onze beide wijkgemeenten. We sluiten deze activiteit met een goed gevoel af en kijken er met heel veel plezier op terug.

Marlies Wijnen, Frans Atsma,  
Ard Mak en Hans Schriever

### Groene Preek wedstrijd

Wat heeft de Bijbel te zeggen over klimaat en duurzaamheid? Kun jij op een originele en aansprekende manier bijbelteksten of bijbelverhalen verbinden aan de huidige klimaatcrisis en thema's als duurzaam leven? Hoe kun jij laten zien dat het christelijk geloof en de Bijbel veel te zeggen hebben over duurzaamheid.

Laat je stem horen en doe mee met de wedstrijd!

Je kunt je preek tot en met 5 juni insturen naar [groenepreek@nd.nl](mailto:groenepreek@nd.nl) De GroenePreek-wedstrijd is een samenwerking van het Nederlands Dagblad en GroeneKerken.

Voor meer informatie en de voorwaarden kijk op: [www.groenekerken.nl](http://www.groenekerken.nl)

### Beste lezer van Kerknieuws,

Elke twee of drie weken valt Kerknieuws bij u in de brievenbus of komt via de mail binnen. U blijft zo op de hoogte van het wel en wee in de gemeente. U leest over de kerkdiensten en over de goede doelen die de diaconie steunt.

De redactie van Kerknieuws zet zich al vele jaren belangeloos in om een goede Kerknieuws te maken. Daarna gaat een grote schare vrijwilligers aan de slag om Kerknieuws bij u thuis te bezorgen. Voor verder weg wonende mensen verzorgt PostNL dit werk.

Het maken en drukken van Kerknieuws kost de nodige euro's. Dit is de reden dat wij u jaarlijks om een vrijwillige bijdrage vragen, waarbij we als minimum bedrag € 22,50 meegeven. Gezien de gestegen drukkosten is een hogere bijdragen meer dan welkom op bankrekening **NL51 RABO 0310 6764 60** t.n.v. Prot gemeente Breukelen inz Kerknieuws.

Hopelijk bent u ook dit jaar weer bereid mee te betalen aan de druk en verspreidingskosten van Kerknieuws? Ook als u Kerknieuws digitaal ontvangt maken wij kosten. Ook dan is uw bijdrage welkom. U ontvangt dit jaar om kosten en vrijwilligerswerk uit te sparen geen persoonlijke brief maar deze mededeling in Kerknieuws. We kijken uit naar uw bijdrage.

Het college van Kerkrentmeesters  
Gert Oskam en Kees Andreae

**NB:** personen die vorig jaar via een digitale link hebben betaald, krijgen wederom een digitaal betaalverzoek toegestuurd. Dan kunt u ook met de link betalen via ideal of de appstelapp.

## Podcast met Carla Dik-Faber over oa. GroeneKerken

In de podcastserie 'Groene wegen' gaan Marco en Gera van den Berg (getrouwd, vijf kinderen) samen op pad om duurzame experts te interviewen. Gewapend met drie microfoons en het rood geblokte tafelkleed van thuis reizen ze het hele land door. Carla Dik-Faber is als projectleider verbonden aan GroeneKerken en is geïnterviewd voor een podcast van 'Groene wegen'. In deze podcast gaat Carla in op haar jeugd en haar betrokkenheid tot duurzaamheid die daar al begon. Maar ook over haar tijd in de Tweede Kamer als Kamerlid van de ChristenUnie. Één natuurlijk ook over GroeneKerken en haar rol bij onze organisatie. De moeite van het luisteren waard!

Te beluisteren via Spotify of via [www.groenekerken.nl](http://www.groenekerken.nl)

#10 - Groene Wegen – Carla Dik-Faber

### Gebed om de Vrijheid

*Om de vrijheid, God,  
willen we U danken.  
Vrijheid om mens te zijn  
om in verscheidenheid, veelkleurig  
met elkaar en voor elkaar  
voor uw aangezicht te leven.*

*Duur bevochten is ze.  
Velen dragen nog de littekens mee  
van verlies van geliefden,  
van verwondingen opgelopen  
in de strijd.*

*We bidden U voor hen die  
de herinneringen met zich meedragen  
aan wat gebeurde, toen.*

*Om de troost van uw nabijheid  
voor een ieder die rouwt.*

*Om het verlies van  
degenen die hen lief zijn.*

*We bidden U voor hen die  
vandaag leven te midden van oorlog  
en moeten vechten voor hun vrijheid.*

*We bidden U voor hen  
die verlangen naar  
een leven in vrijheid,  
onbezorgd en onbekommerd.*

*Dat de dag mag komen  
waarop uw vrede vaardig wordt over allen,  
vijanden elkaar de hand zullen reiken  
en ieder mens in vrijheid leeft  
In de naam van Jezus Messias*

Amen

(door ds. Ruud Stiemer)

## COLOFON

**Inleveradres:** Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: [kerknieuws@msn.com](mailto:kerknieuws@msn.com)  
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

**EMAILS:** KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

**Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via [site.skgscollect.nl/495/](http://site.skgscollect.nl/495/) of de APPostel-app**

**Bezorging:** mw. M. Versluys, tel. 261814

W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: [mur00021@planet.nl](mailto:mur00021@planet.nl);  
Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60  
Kostprijs: € 22,50

**Kollektemunten bestellen:** overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1<sup>e</sup> zondag v.d. maand na de dienst

**Kerkdiensten via internet:** [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

**Administrateur:** J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: [j.winkel@hetnet.nl](mailto:j.winkel@hetnet.nl)  
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

**Diaconie:** bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

**Reservering en agendabeheer** Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

K. Andreae, [verhuur@pknbreukelen.nl](mailto:verhuur@pknbreukelen.nl) of tel. 06 42281589

**Bonifatiushuis:** tel. 266899

**Protestantse wijkgemeente Pauluskerk**

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email [henkhansman@ziggo.nl](mailto:henkhansman@ziggo.nl)

**Adres Pauluskerk:** Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

**Protestantse wijkgemeente Pieterskerk**

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

**Adres Pieterskerk:** Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, [bert.vd.dussen@gmail.com](mailto:bert.vd.dussen@gmail.com)

**Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen**

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89