

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENSTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 12 MAART 2023

10.00 uur: Ds. E. van Veen, Oldemarkt

Collecten: 1. Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat
2. Wijkkas Pauluskerk

19:00 uur: Evensong

ZONDAG 19 MAART 2023

10.00 uur: Ds. A. Sneep, Amstelveen

Collecten: 1. PKN Missionair Werk
2. Wijkkas Pauluskerk

ZONDAG 26 MAART 2023

10.00 uur: Ds. O. van Dongen, Amsterdam
12+ dienst

19.00 uur: Taizéviering

Collecten: 1. Werelddiaconaat - Bangladesh
2. Wijkkas Pauluskerk

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 12 MAART 2023

10.00 uur: Ds. Th. Wegman, Zeist

Collecten: 1. Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: Kees de Jong, tel. 06-44123842

Kinderkerk: Groep 1 t/m 8

ZONDAG 19 MAART 2023

10.00 uur: Mw. prop. Mr. M.F. van Schoonhoven, B'veld

Collecten: 1. PKN Missionair Werk
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: Jan den Hartog, tel. 06-54302974

Kinderkerk: Groep 1 t/m 6

ZONDAG 26 MAART 2023

10.00 uur: Ds. H.Z. Klink, Marken

Collecten: 1. Werelddiaconaat - Bangladesh
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: fam. Atsma, tel. 06-16924549

Kinderkerk: Groep 1 t/m 8

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 17 maart 16.45 uur: Mw. C. van Schaik

Vrijdag 24 maart 16.45 uur: Vert. van Herv. Gem. NTA

Vrijdag 31 maart 16.45 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 3 weken. Kopij graag inleveren op maandag 27 maart voor 18.00 uur.

AGENDA

- Zaterdag 18 maart 20.00 uur, Pauluskerk
Orgelconcert Diederik Bos
- Zondag 26 maart 15:00 uur, Pieterskerk
Gaudiozo zingt Taizé



OECUM.VESPERS IN DE 40 DAGEN TIJD

DINSDAG 21 EN 28 MAART, 4 APRIL

19:15 uur in de Pauluskerk

MEDITATIE

Jezus leeft in het geloof van zijn leerlingen

'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij geloof zal leven, ook wanneer hij sterft, en een ieder die leeft en in mij geloof zal nooit sterven. Geloof je dat?' Johannes 11: 25

We gaan de weken van de Veertigdagentijd door naar het hoogfeest van Pasen. De traditionele lezingen van Matteüs 4 – verzoeking in de woestijn – en Matteüs 17 – verheerlijking op de berg – en andere begeleiden ons op deze geestelijke weg. Zo maken we ons innerlijk klaar voor het vieren van het Triduüm: de Witte Donderdag, de Goede Vrijdag, de Paasnacht. Je probeert ruimte te maken in je dagelijkse leven en je te bezinnen op het goede dat het geloof je aanreikt. Wat betekent 'vasten' voor je ... wat wil je laten, om daarna te kunnen dóen? Wat betekent dat grote diepzinnige woord 'opstanding' voor je? Wat voor een innerlijk verborgen kracht is er werkzaam, ook in jouzelf? Het gaat in het geloof immers om *jouw leven*?

Gaandeweg deze weken laat ik mijzelf graag inspireren door het beeld van de graankorrel. Een korenaar staat in mijn werkkamer, als een stil beeld van belofte. Het vangt mijn ogen, af en toe.

Pasen vieren is een mooi en rijk gebeuren, maar ook een heel vreemd. Het feest van Pasen staat dwars op onze wegen en manieren van doen. De 'wereld' begrijpt het niet. Soms begrijp je het zelf ook niet goed. Want het past niet goed in ons wereldbeeld, dat gericht is op behoud en zekerheid, in alle varianten die je maar bedenken kunt: liever winnen dan verliezen, liever verkrijgen dan geven, liever onderscheid maken en verschil aanwijzen, dan verbinden en integreren. Het is nu eenmaal niet gemakkelijk om over de eindigheid van het bestaan te spreken. Het is een grens.

Jezus doet daar iets mee, in het gesprek in Johannes 11, na het sterven van zijn vriend (11: 3) Lazarus, de broer van Martha en Maria (zij van die bezem, Lucas 10: 38-42). Juist in het beeld van de dood werkt hij aan de betekenis van het leven. Als een graankorrel zal zijn leven gezaaid worden. De innerlijke kracht, verzameld in het zaad, de ene korrel, zal juist door het breken en door het verloren gaan leven. Het 'einde' wint aan betekenis, wanneer het 'nieuw begin' wordt.

Nieuw begin, juist al tijdens dit leven! Daarom vieren wij Pasen, ieder jaar opnieuw.

Ik herken deze innerlijke kracht waarover Jezus sprak in het lied *Hymn of Promise* van Natalie Allyn Wakeley Sleeth (1930-1992), vertaling Andries Govaart (Lied 982):

*In de bloembol is de krokus, in de pit de appelboom,
In de pop huist een belofte: vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt, God ziet naar zijn schepping om.*

*Elke stilte kent zijn zingen, zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen, in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst, wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt, God alleen herschept en ziet.*

*In ons einde is de aanvang, in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven, in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven, overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt, God alleen herkent die tijd.*

En ook in het indrukwekkende lied 'Nolo mortem peccatoris' van William Morley (1557-1602) dat komende zondagavond klinkt in de Evensong. Christus verlangt niet de dood van kwetsbare, gebroken, zondige mensen, maar hun leven. Een leven dat niet voorbij gaat maar altijd van waarde en betekenis is. Wij laten ons innerlijk leiden door ons geloof in Hem, die zich gaf. Soms moet je de bezem even neerleggen. Om hem dan innerlijk vernieuwd weer op te pakken.

Ds. Bram-Willem Aarnoutse

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: vacant

Bijstand in het pastoraat:

Ds. Th. Wegman,
Arnhemse Bovenweg 12-3,
3708 SH Zeist, tel. 06-22547574
email: t.wegman2@gmail.com

Scriba: J. van Muiswinkel,
Broekdijk Oost 13, 3621 LM
Breukelen, tel. 0346-263108,
email: scriba@pieterskerk.info

W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl
www.pieterskerk.info

Ledenadm.:

Website:

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

We leven in de 40-dagentijd. De lijdenstijd, de periode van bezinning en toelevens naar Goede Vrijdag en Pasen. Komende zondag wordt Oculi genoemd (Latijn voor 'Ogen'). De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 25 vers 15: Ik houd mijn oog gericht op de HEER, Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Zo mogen wij dat ook voelen, dat hij ons bevrijdt uit de dagelijkse netten van beslommingen en afhoudingen van Zijn boodschap. Deze zondag hoopt Ds Wegman weer voor te gaan. Op 19 maart beleven we in aanwezigheid van prop. Van Schoonhoven de vierde lijdenszondag, Laetare genoemd. Laetare is Latijn voor: "Verheugen" en is voor deze zondag ontleend aan Jesaja 66:10 waar staat: "Verheug u, o Jeruzalem". We zijn nu halverwege de veertigdagentijd. Op 26 maart is het de vijfde zondag in

de 40-dagentijd, zondag Judica. Het Latijnse woord 'judica' betekent: "Oordeel, spreek recht". In Psalm 43:1 staat: "Doe mij recht, o God". Voor al het leed dat ons en deze wereld treft vragen wij God om recht te doen. Ds Klink hoopt dan voor te gaan. De vreugde om Pasen mag in ons bidden en zingen doorklinken. Zo gaan wij als Pelgrims onze weg hem tegemoet. Wij ontmoeten u graag in de kerk of doordeweeks bij een van de andere activiteiten.

Gesprek met Witte Kerkje

Het moderamen van het Witte Kerkje en de Pieterskerk hebben uitgebreid met elkaar gesproken over het tot nu toe gelopen proces naar een mogelijke formele samenwerking - met zelfs in de toekomst een eventueel samengaan van beide kerken. Het starten van een onderzoek naar de mogelijkheden voor een verregaande vorm van samenwerking, stuitte tijdens de afzonderlijk gehouden gemeentevergaderingen op diverse bezwaren. Beide moderamina spreken hun teleurstelling hierover uit en stellen elkaar de vraag wat dit betekent voor de verdere samenwerking, die jaren geleden al is ingezet. De wens is uitgesproken om elkaar als kerken vast te blijven houden en de destijds ingezette samenwerking in een iets aangepaste vorm voort te zetten. Er zullen blijvend - zoals we gewoon waren - gezamenlijke diensten worden gehouden, zoals bijvoorbeeld op de bid- en dankdagen, op bijeenkomsten in de Stille week en de einddienst bij de afsluiting van het kerkelijke seizoen. De geplande zeven gezamenlijke zomerochtendiensten en een gezamenlijke zondagse startdienst worden vooralsnog geschrapt. In het jeugdwerk, kringwerk en catechese werken we op dezelfde voet gezamenlijk door. We streven ernaar de startzaterdag van het nieuwe kerkelijke seizoen samen te organiseren om zo elkaar beter te leren kennen. Het met elkaar samenwerken zal blijven, maar een zoeken naar samengaan is voor nu een stap te ver gebleken. In de kerkenraad is hierna ook nog met elkaar gesproken. De kerkenraad vindt deze teruggang teleurstellend. We vinden het jammer, dat door het wegvallen van de avonddiensten er nu minder diensten samen zijn. De bestaande goede samenwerking blijven we koesteren. God zal ons de weg wijzen die we moeten gaan, in dat vertrouwen kijken we vooruit.

Vakantie Ds. Th. Wegman

Van 21 tot en met 31 maart is Ds. Wegman met vakantie.

Pastoraal contact

Noortje Mur is ouderling van sectie Zuid, zij is te bereiken via mur00021@planet.nl of 0346-266842, Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en bereikbaar via famvanschervenzeel@gmail.com of telefoon 06 18397837. Frans Vonk is ouderling van sectie West en bereikt u via frans.vonk@hotmail.com of telefoon 06-53275596.

Ds. Th. Wegman verleent ons bijstand in het pastoraat. U kunt hem bereiken onder 06-22547574 of t.wegman2@gmail.com

U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de

gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen tenminste een luisterend oor. Ook als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.

Uit de gemeente

Voor velen was het de afgelopen week voorjaarsvakantie. Een tijd van even rust en bijkomen. Hopelijk is iedereen weer veilig en uitgerust terug.

In de gemeente denken we aan de heer Siebert (Heycop 217). Bij het verschijnen van dit Kerknieuws heeft hij een blaasoperatie ondergaan. Hopelijk is alles goed verlopen. Mede door het verlies van zijn vrouw vorig jaar valt dit hem zwaar. We hopen op een voorspoedig herstel en wensen hem kracht toe.

Voor de heer Jan van der Kraats (Dudok de Witstraat 10) blijft zijn gezondheid een punt van zorg, maar hij gaat zijn weg blijmoedig voort. Hij wordt 9 maart 80 jaar. Het lied "Ga met God en Hij zal met je zijn" is hem op het lijf geschreven.

Ook onze organist Johan Ern  tobt met zijn gezondheid. We wensen hem herstel en kracht toe en hopen dat we weer spoedig van zijn orgelspel kunnen genieten.

Bij Wim Dannenberg blijven de problemen over zijn gezondheid onverminderd groot. Toch zijn er lichtpuntjes en zijn verdere behandelingen gepland. We wensen hem en Martine sterkte en Gods nabijheid.

We vervolgen de veertigdagentijd en gaan op naar Goede Vrijdag en Pasen. Fijn dat voor alle zondagen weer preekvoorziening is gevonden. Een woord van dank voor Pieter Wijnen is op zijn plaats. En voor ons een aanmoediging om de diensten te bezoeken. We ontmoeten er God en elkaar.

Hartelijke groet,

De wijkouderlingen en Ds. Th. Wegman

Senioren Bijbelkring

Op woensdag 15 maart komt de senioren Bijbelkring weer bij elkaar.

We onderbreken de lezing van het boek Openbaring en gaan die ochtend nadenken over Pesach en Pasen.

Allen welkom woensdag 15 maart om 10.00 uur in het Bonifatiushuis.

Frans Vonk

Giften

Via ds. Wegman ontvingen we een gif van € 20,- en via Marlies Wijnen ook een gift van € 20,-, beiden voor onze wijkkas. Hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel



WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: ds A.W. Aarnoutse,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breuke-
len, 0346 249878 of 06 20024393,
ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

Contact pastoraat: Henk Bomas,
Schepersweg 202, 3621 JR
Breukelen, tel. 06 83602282,
hcbomas.1@kpnmail19.nl
vacant

Scriba:

scriba@pauluskerkbreukelen.nl
H. de Kruijff, tel. 06 23700853
ledenadministratie@pauluskerk
breukelen.nl

Website:

pauluskerkbreukelen.nl

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

In en uit de gemeente

Afgelopen zondag 5 maart 2023 is in de voorbeden meegedeeld dat Rita Groenenberg in het ziekenhuis is opgenomen als gevolg van een val. Op dit moment is het nog niet bekend of en zo ja wanneer zij naar huis gaat. Wij leven met haar mee en wensen haar beterschap met Gods nabijheid en troost toe.

Het noodlot kan snel toeslaan zeker bij oudere gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid. In het licht daarvan willen wij onderstaand gebed Hoop in wanhoop uit "U die voor mij uitgaat" met u delen:

God van hoop, vergeef mij als ik wanhoop.

Er is veel ziekte om mij heen en dood.

Ik word ouder en mensen vallen weg.

U bent dichtbij, maar soms ben ik bang dat U ver weg bent.

Hoor mij, als ik tot U roep.

U bent mijn hoop.

Omarm mij met Uw liefde.

Laat het merken dat U er bent, dat u nooit wegvalt.

U bent mijn steun, blijf dicht bij mij.

Wees hoop in wanhoop, zodat ik moedig voort kan gaan, vandaag en alle dagen van mijn leven door

Jezus Christus, onze Heer.

Amen.

Namens het pastoraat,
Henk Bomas

In de ochtend van maandag 20 februari overleed in De Aa ons gemeentelid dhr A.H. Stouthamer in de leeftijd van 91 jaar. Slechts enkele maanden heeft hij in De Aa verbleven. Zo'n 20 jaar geleden kwam hij met zijn vrouw Gretha in Breukelen wonen en vonden zij in de Pauluskerkgemeente een nieuwe plek. Op maandag 27

februari namen wij vanuit de Pauluskerk afscheid van hem. Wij wensen dochters Sonja en Nanda en hun dierbaren de zegen van Gods nabijheid.

We leven mee met Ellen Querido-de Lange (Stinzenlaan 16, 3621 RD Breukelen) in de strijd om haar gezondheid en ook met Raymond de With (Stinzenlaan Zuid 222, 3621 TH Breukelen) die onlangs een slecht bericht te verwerken kreeg. Het is fijn te merken dat er betrokken mensen om jullie heen staan, moge het tot kracht en bemoediging zijn.

In Memoriam Adriaan Hendrik Stouthamer

Sas van Gent, 31 oktober 1931 – Breukelen, 20 februari 2023

Op 20 februari namen we in de Pauluskerk afscheid van Ad Stouthamer. Hij werd 91 jaar. Sinds nagenoeg zes jaren was hij weduwnaar van Gretha Stouthamer-Dekker, zij overleed op 17 februari 2017. Samen waren zij de ouders van Sonja en Nanda, en grootouders van vijf kleinkinderen. Na een werkzaam leven aan de VU als hoogleraar microbiologie en woonachtig in Utrecht en later Amstelveen vonden zij in Breukelen een nieuwe woonplaats. Zij voelden zich thuis in de Pauluskerkgemeente. Soms is het een kunst om op oudere leeftijd weer een eigen plek te vinden en betrokken en bekend te geraken. Ad was een welkome bezoeker van de Seniorengesprekkring. In de afscheidsdienst lasen we Psalm 8 – 'Wat is de mens dat U naar hem omziet?' (Psalm 8: 5), een gedicht waarin zoveel verwondering om het leven en geloven wordt uitgesproken. Deze verwondering raakt aan het werken van Ad als microbioloog, het oog krijgen voor het wonder van leven tot in de kleinste details van ons bestaan. Als mens zijn wij zelf ook een microkosmos in een macrokosmos, bestemd om te leven. Na de dienst deelde een collega mij mee hoe Ad reageerde op een soms onvertogen woord van een gefrustreerde collega: 'Vrede!'

Soms licht het innerlijk geloof op in een enkel goedbedoeld woord. Naast Psalm 121, welke psalm gelezen werd bij het afscheid van Gretha, klonk ook het warme lied over vroeger thuis, 'Vlaanderen' van Paul van Vliet. Aan het einde van ons bestaan wacht ons een thuis van hemels licht. Moge zijn nagedachtenis tot zegen zijn voor Sonja en Nanda en allen die hem lief waren.

Ds. Bram-Willem Aarnoutse

Gospel ! Leuk om te horen dat ook degenen die niet mee konden gaan naar het Catharijneconvent op 18 februari toch een andere gelegenheid vonden en daar weer andere Breukelaars tegenkwamen. Zo zie je maar. De expositie is open tot en met Pasen.

Film: 'Son of Man' 'Jezile'



Op donderdag 30 maart kunt u de indrukwekkende cross-culturele film 'Son of Man' (2006, kijkwijzer 16+) zien in de Pauluskerk. De film is een eigentijdse bewerking van het leven van Jezus, in een Zuid-Afrikaanse setting. In de denkbeeldige staat Judea in Zuid-Afrika wordt Jezus geboren in een schuur in een sloppenwijk. Hij begint de boodschap van gelijkheid en geweldloosheid te prediken na zijn ontmoeting met de duivel tijdens zijn besnijdenis volgens de Xhosa-rite.

Freek L. Bakker schreef de studie *Jezus in beeld. Een studie naar zijn verschijnen op het witte doek* (2011), over de 'Jezusfilms' die in de loop van de tijd gemaakt zijn. Hij bespreekt ook deze film. De film stimuleert ons denken over het levensverhaal van Jezus en nodigt uit tot gesprek. Van harte welkom, inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20 uur.

Pastorale avond 'Geluk' op woensdag 15 maart

De pastorale contactpersonen zijn uitgenodigd voor een onderlinge toerustingavond in de Pauluskerk, zaal 7. Aanvang om 20 uur, u bent welkom vanaf 19.30 uur. Om ongeveer 21.30 uur ronden we af. We willen ervaringen uitwisselen en toerusting aanbieden. Bij de pastorale aandacht komt je eigen persoon altijd direct mee. Het betekent ook voor jezelf iets. Het doet je wat. Op deze avond willen we daar eens ruimte voor scheppen. Overigens, het mag ook wel eens gezegd: dank voor zo veel vrijwilligers die achter de schermen zoveel werk verzetten voor de wijkgemeente Pauluskerk!

Ds. Bram-Willem Aarnoutse

Wandelen we treffen elkaar op de eerste woensdag van de maand op 5 april en 10 mei (i.v.m. de meivakantie) om 10 uur bij het Bonifatiushuis. Een ieder die het prettig vindt samen de lente te beleven, van harte welkom! En passant ruimen we soms ook zwerfval op. Breukelen op zijn 'Paasbest'...

De **Seniorengesprekskring** komt weer bij elkaar op donderdag 16 maart en 20 april. We zien elkaar in zaal 7 om 14.30u. Kom gerust om te zien of het u bevalt, maak het eens mee. De koffie en thee staan klaar. Van harte welkom!

Ds. Bram-Willem Aarnoutse

Paulus op weg naar Damascus

Mw. Koornneef is op bezoek geweest op vrijdag 24 februari om met eigen ogen te zien waar het prachtige glaskunstwerk "Paulus op weg naar Damascus" hangt dat zij eerder al aan de Pauluskerk schonk. Het heeft een mooi plekje gekregen in de predikantenkamer voor het raam en er is door de kunstcommissie een bordje bij gemaakt ter nagedachtenis aan ds. Adriaan Koornneef, predikant van de Gereformeerde Kerk van 1992 tot 2000. Het was een gezellige middag en mw. Koornneef was heel blij met de plek waar het werk hangt en met de aardige ontvangst door de kunstcommissie, een aantal gemeenteleden en een delegatie van de kerkenraad. Met een hartelijke groet van mw. Koornneef voor ons allen.



Ds. Peter Israël schrijft ons het volgende:

Afgelopen zondag (26 februari) mocht ik, bij mijn afscheid van de Pg Uithuizermeeden vanwege emeritaat, een prachtig boeket voorjaarsbloemen ontvangen vanuit de Pauluskerk. Naast dit boeket ontvingen we ook een aantal kaartjes met hartelijke wensen van gemeenteleden. Heel hartelijk bedankt daarvoor! Bert en ik wensen jullie als gemeente en ieder persoonlijk: 'vrede en alle goeds!'

Vanuit de kerkenraad

Op 20 februari zijn de kerkenraden van Pieterskerk en Pauluskerk bij elkaar gekomen om nader kennis te maken met elkaar. Er is daarmee een goede basis gelegd om ons als twee wijkgemeenten te gaan buigen over de toekomst van de Protestantse Gemeente Breukelen.

Op dit moment kan ik nog geen verslag doen van de gemeenteavond van 8 maart en van de kerkenraadsvergadering van 9 maart, want die zijn beiden deze week. De onderwerpen waar de kerkenraad mee bezig is zijn zeer divers: de financiën, de "veilige kerk", de vorming van kerkenraadsleden, avondmaal en muziek. En natuurlijk zijn er nog een aantal vacatures (scriba, kerkrentmeester en ouderling). Zoekt u nog steeds met ons mee?

Hetty Veneklaas

Naaigroep Pauluskerk

Inmiddels bestaat de naaigroep al meer dan 7 jaar; wij hopen nog lang door te kunnen gaan.

De bijeenkomsten op woensdagmorgen voorzien in een behoefte van deelnemers en vrijwilligers om elkaar te ontmoeten en er voor elkaar te zijn en dat is mooi om te ervaren en te zien.

We proberen ook om in te springen op actuele gebeurtenissen, niet alleen in gesprek maar ook door te kijken wat we kunnen doen.

Een aantal weken geleden zag ik in een vraaggesprek Jeroen Krabbé vertellen over een monument wat hij wilde realiseren ter nagedachtenis aan de 1,5 miljoen kinderen van de Holocaust die nooit zijn teruggekomen. Een ontroerend verhaal ! Jeroen heeft hier een project van gemaakt samen met leerlingen van een middelbare school in Hardenberg. Hij had 1,5 miljoen knopen en knoopjes nodig, zoveel als de nooit teruggekeerde kinderen. De gedachte hierachter is dat elke knoop anders is net als ieder kind, zo bijzonder. We hebben hier op de naaigroep uitgebreid over gesproken met als resultaat dat ik 12 kg knopen op heb kunnen sturen. Wij hebben onze bijdrage geleverd.

Het volgende project is ook van start gegaan. **Het warme wollen sokken project.**

De beelden van oorlogen, rampen, kou en ontberingen staan op ons aller netvlies. Wat kunnen we doen voor de mensen die daar mee te maken hebben. We hebben heel veel wol in onze voorraadkast.

Zou het niet mooi zijn om bijv. kousen te breien. Als je koude voeten hebt, heb je het vaak helemaal koud. Het voorjaar komt er wel aan maar het zal ook weer koud worden. Wij nodigen daarom ook iedereen uit die het leuk vindt om hieraan deel te nemen. Als u nu geen kousen wilt breien, mutsen en dassen zijn ook lekker warm. Kom bij ons langs en kijk wat de mogelijkheden zijn, de koffie staat klaar!! Tot ziens!

Hartelijke groet namens ons allen,

Margreeth van der Brugge

manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

stichting
sparrow

Bedankt!

“Dankzij jullie ondersteuning hebben we nog meer kinderen op de Filipijnen kunnen ondersteunen met hun onderwijs”.

Via dit stukje in het kerkblad willen we graag jullie, de Protestantse gemeente van Breukelen, ontzettend bedanken voor de trouwe steun aan stichting Sparrow. Dankzij jullie ondersteuning hebben we nog meer kinderen op de Filipijnen kunnen ondersteunen met hun onderwijs.

We hebben door jullie ondersteuning extra medewerkers kunnen aannemen, zodat we de sponsorkinderen allemaal op maat gemaakte begeleiding kunnen geven. Dit vinden we belangrijk. Als Christelijke organisatie willen we de kinderen die we helpen als persoon zien. We willen niet een hulpprogramma afdraaien, maar bij elk kind individueel kijken hoe we hem of haar het beste kunnen helpen, want ook Onze Vader ziet elk kind afzonderlijk. Door deze werkwijze halen onze sponsorkinderen betere cijfers en hebben wij veel minder schoolverlaters, maar deze manier van werken is ook ontzettend intensief. Dankzij de PKN in Breukelen kunnen wij de kinderen op deze manier helpen en daar zijn we jullie dankbaar voor.

Op de Filipijnen hebben de kinderen nu een korte vakantie. In deze vakantie hebben we een wiskundekamp georganiseerd. Wiskunde is een vak waar veel kinderen moeite mee hebben. Er werden bijlessen wiskunde gegeven en daarnaast was er tijd voor ontspanning. Het kamp was vrijwillig, toch zat het hele studiehuis vol!

Op onze facebook pagina staan veel foto's van het kamp. Facebook.com/sparrowfoundation

Graag willen we jullie nogmaals bedanken voor jullie trouwe steun aan stichting Sparrow.



Remco en Ellie Pijper

DIACONIE

HipHelpt
STICHTSE VECHT

Laagdrempelige hulp
bieden of vragen?

hiphelpt.nl/stichtsevecht
0346-700200



VOEDSELBANKEN.NL
Stichtse Vecht

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de

Noodhulp collecte Syrië 19 februari



Zondag 19 februari heeft de Diaconie gecollecteerd voor noodhulp in Syrië.

Met zijn allen hebben we het prachtige bedrag van 4606,20 euro bijeen gebracht. Een geweldige mooie opbrengst. De Diaconie zal dit bedrag nog verdubbelen, zodat

het totaalbedrag wat we kunnen overmaken 9212,40 Euro is. Het christelijk noodhulpcluster bestaat uit een zestal organisaties. De Diaconie heeft er voor gekozen de opbrengst van de collecte gelijk te verdelen over stichting Redt een kind en Dorcas.



Beide organisaties waren al werkzaam in het gebied in Noord Syrië voor de aardbevingen en weten er de weg. Iedereen hartelijk bedankt voor het succesvol maken van deze collecte.

De Diaconie

Diaconale collecte 12 maart PKN -



Binnenlands Diaconaat

Omzien naar gevangenen in Nederland

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel.

Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar een nieuwe kans bieden in de maatschappij, zoals bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstweken organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren.

Steun het werk voor gevangenen. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Lees meer op kerkinactie.nl/40dagentijd

Diaconale collecte 19 maart PKN - Missionair Werk



Ontdekken in kliederkerk

Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn. Samen met kinderen én jongeren ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. In kliederkerk ontdekken jong en oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde. Steun u het missionaire werk van de Protestantse Kerk? Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Meer informatie kerkinactie.nl/40dagentijd

Diaconale collecte 26 maart PKN - Werelddiaconaat Bangladesh



Kansen creëren voor jongeren

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisatie 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen, bijvoorbeeld als elektricien of computerspecialist, en krijgen daarnaast een training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.

Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Bangladesh en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! Meer informatie op www.kerkinactie.nl/jongerenbangladesh

COLLECTEN

Pauluskerk Pieterskerk

Zondag 1 januari 2023

Edukans 125,50

Zondag 8 januari 2023

Bloemengroet 209,95 119,90
Kerk 87,50 151,00

Zondag 15 januari 2023

Oecumene Int. Justice Mission 516,00
Kerk 2,00 283,00

Zondag 22 januari 2023

Confessionele Beweging 113,35
Avondmaalscollecte Hospitium 102,25
PKN Missionair Werk 154,79
Taizé viering – Wilde Ganzen 7,50
Kerk 103,15 158,00

Zondag 29 januari 2023

NBG 114,05
PKN Kinderen en Jongeren 258,75
Kerk 96,05 225,00

Zondag 5 februari 2023

Werelddiakonaat Pakistan 138,05 99,95
Kerk 156,20 120,00

Zondag 12 februari 2023

Kerk in Actie Noodhulp Ethiopië 142,25 81,66
Kerk 106,40 138,00

Zondag 19 februari 2023

Noodhulp aardbeving Syrië 3420,90 1185,30
Kerk 99,20 123,00

Aswoensdag 22 februari

Voedselbank 23,00 165,50

Zondag 26 februari 2023

Kerk in Actie Zending Zambia 199,70 157,80
Taizé viering – Wilde Ganzen 9,00
Kerk 125,80 171,00

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Inloepochtenden in het Bonifatiushuis

Op *dinsdagochtend 17 juni* staat de deur van het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met Magda van Asselt, tel. 263276.

Oecumenische vespers in de veertigdagentijd



De Werkgroep Oecumene organiseert in de veertigdagentijd voor Pasen weer vespers. Deze vinden plaats op dinsdag 14, 21 en 28 maart en 4 april 2023 in de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen. De vespers beginnen om 19.15 uur en duren ongeveer 20 minuten. Het thema dit jaar is “Zien en gezien worden”. Na afloop is er koffie en thee. U bent van harte welkom.

Amnesty International: Doe Goed, Zoek Recht BURUNDI – LAAT JOURNALIST FLORIANE IRANGABIYE VRIJ. Op 26 maart kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak: Op 2 januari 2023 veroordeelde een Burundese rechter journalist Floriane Irangabiye tot 10 jaar gevangenisstraf. Ze wordt gestraft omdat ze zich in een radio-uitzending kritisch uitliet over de regering. Irangabiye woont al meer dan tien jaar in buurland Rwanda. Ze was in augustus 2022 in Burundi op bezoek bij haar familie toen ze werd opgepakt. Ze noemde tijdens een online radio-uitzending de Burundese overheid ‘wreed’ en zei ze dat burgers zich niet uitspreken uit angst om vermoord te worden. Dit audiofragment werd als bewijsmateriaal tegen haar gebruikt in de rechtszaal. Irangabiye opsluiten is een aanslag op de vrijheid van meningsuiting in Burundi. Sinds 2015 protesteren Burundezers tegen onderdrukking en het sluiten van maatschappelijke organisaties en media. Tegen veel activisten die het land zijn ontvlucht, loopt een arrestatiebevel. Meer dan tien van hen werden bij verstek veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen. Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International naar de autoriteiten van Burundi. Wij roepen hen op om Floriane Irangabiye onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten! Als u meer wilt weten kunt u naar de site van Amnesty: www.Amnesty.nl. Bij de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Door onze handtekening te zetten werken we mee aan een klein stukje meer rechtvaardigheid. Ik hoop op uw medewerking.

Ria van Voskuilen

Gaudiozo zingt Taizé



Zoals u al eerder heeft kunnen lezen komt op zondag 26 maart Vocalgroup Gaudiozo zingen in de Pieterskerk. Vocalgroup Gaudiozo zingt met veel plezier meerstemmige liederen van o.a. Rutter, Taizé en eigen bewerkingen, wisselend a capella of met begeleiding van piano en contrabas.

Gaudiozo betekend Blijmoedigheid! De zangers en muzikanten komen uit gemeente De Ronde Venen.

De liederen worden in verschillende talen gezongen en kunnen ook heel goed meegezongen worden.

Om 15.00 uur is iedereen van harte welkom in de Pieterskerk, Straatweg 59 te Breukelen.

Na afloop van deze Gaudiozo Taizé is er een 'aangeklede' koffie en thee!

De toegang is gratis, maar een bijdrage, bij de uitgang, voor de onkosten is natuurlijk van harte welkom!

Graag tot ziens op de 26e maart!

Sjaak en Dita van Muiswinkel

The Passion 40 daagse: Kids Crew in Breukelen

Een leuke activiteit voor kinderen in de paastijd: Speciaal voor hen komt The Passion 40 daagse naar Breukelen. Op zaterdag 8 maart om 13.00 uur zal Kids Crew in het Witte Kerkje een (meezing)concert verzorgen. U kunt kaarten bestellen via de volgende link: <https://zingenindekerk.nlevenementen/kids-crew-breukelen/>



Orgelconcert door Diederik Bos zaterdag 18 maart om 20.00uur Pauluskerk

In dit concert wordt veel aandacht geschonken aan Cesar Franck.

Muziek van Cesar Franck klinkt bijzonder goed op het orgel van de Pauluskerk. Omdat hij ook veel muziek heeft geschreven voor piano of piano met andere instrumenten zal de piano zeker gebruikt worden. Helaas heeft Franck niet veel muziek nagelaten, maar deze muziek is wel van hoog niveau.

Onder meer zal gespeeld worden:

Fantasia in C BWV 562 van Cesar Franck

Sei gegrüßet, Jesu gütig BWV 768 van J.S. Bach

Mensch, beweine dein Sünde groß van J.S. Bach

Prelude Fugue, Variation van Cesar Franck

Improvisatie melodie” O Mensch, beweine dein Sünde groß”

Bij de uitgang na afloop graag een bijdrage aan de kosten.

U bent weer van harte welkom!

Dominee in actie voor klimaatrechtvaardigheid

Zaterdag 11 maart a.s. vindt in Den Haag een geweldloze demonstratie plaats voor klimaatrechtvaardigheid. De demonstranten verzetten zich tegen de miljarden aan subsidies van de Nederlandse overheid voor de fossiele industrie. Een van de deelnemers is predikant, criminoloog en klimaatactivist Rozemarijn van 't Einde. Ze is reeds 20 keer gearresteerd en zaterdag zou ze zomaar voor de 21^{ste} keer in de politiecel kunnen belanden. Wat bezielt een dominee zich aan te sluiten bij rebellen en activisten (lid van Extinction Rebellion en Christian Climate Action)? Waarom voert zij actie, terwijl ze nota bene een heel slechte gezondheid heeft?

“Ik weet zeker dat ik dit moet doen, ik volg mijn geweten”, Trouw 7/2/2023

“Ik ben opgegroeid met verhalen over mensen die streden voor rechtvaardigheid. Met het verhaal van Ester, die het risico liep om ter dood veroordeeld te worden door op te komen voor haar volk. Het verhaal van de vroedvrouwen van de moeder van Mozes, die tegen de orders van de farao in het jongetje lieten leven. De verhalen van Jezus, die op bezoek ging bij mensen die terecht of onterecht werden veroordeeld door de samenleving. Die niet aarzelden om het kwaad bij naam te noemen en te veroordelen. Ik ben opgegroeid met het geloof dat God deze aarde heeft geschapen en de mens als opdracht heeft meegegeven om zorg te dragen voor de schepping. Ik heb geleerd dat God mensen roept om elke naaste lief te hebben als zichzelf. Ik leerde dat de werkelijke waarde van het leven niet zit in spullen of geluksmomenten, maar in gewetensvol leven, een betrokkenheid bij wat er om je heen gebeurt. In de kerk wordt gesproken over het koninkrijk van God, dat pas in de toekomst ten volle zal bestaan, maar waaraan we nu al mogen bouwen.” (Rebelleren voor het leven, p. 74)

“Mijn leidraad is naastenliefde en solidariteit met de slachtoffers van mijn overheid”. “Op geen andere plek

voel ik me zo dichtbij God als na een arrestatie. Zo dichtbij mijn roeping als mens, als christen, als aardbewoner". (Trouw, p. 11, 7/2/2023)

"Liefde voor God en vechten voor de Schepping. We plegen nu al aanslagen op de toekomst door geweld op de Schepping. De aarde krijgt steeds meer koorts. Liefde voor je naasten in de wereld, die nu al lijden door het klimaat. Er gaan nu oprecht mensen dood door de klimaatverandering in de wereld. De wet van de naastenliefde is de hoogste wet. Kom in beweging! De tijd van geleidelijkheid is voorbij. Het moet en kan nu alleen nog radicaal. We kunnen nu een laatste afslag nemen, voordat we voorbij de kantelpunten zijn. De aarde zal steeds warmer en daardoor onleefbaarder worden. Verwoestijning zorgt voor droogte, honger en conflicten. De arme landen betalen de prijs, de kwetsbaren zijn de dupe. Het economisch gewin gaat boven mensen. Het gaat om rechtvaardigheid. Ook in Nederland is een eerlijke transitie nodig. De groene klimaattransitie gaat veel geld kosten, maar veel minder dan het bedrag dat we nodig hebben om rampen te bestrijden. Er is klimaatbeleid nodig om onder de opwarming van 1,5 graad uit te komen. De overheid heeft dit beloofd in Parijs en moet zich aan haar eigen wetten houden. Doel van Extinction Rebellion: 2025 klimaatneutraal om de wereld voor iedereen leefbaar te maken.. Met z'n allen kan het, maar de mensen hebben wel eerst informatie nodig. Net als in de Coronacrisis alles doen wat we kunnen: voorlichtingscampagnes, klimaatpersconferenties. De mensen moeten een keuze kunnen maken. We veroordelen niemand als persoon. Maar laat de feiten echt bij je binnen komen. Niemand is van nature activist. Maar met activisme bereik je meer dan met het verduurzamen van je leven, wat natuurlijk ook nodig is. We zijn veel slechter dan we denken in Nederland. We moeten onze schuld erkennen. We delen in erfzonde, omdat we in het westen zijn geboren. Huilen en bidden! Het kan ons opluchten als we erkennen dat we het verkeerd hebben gedaan. Onze zonden kunnen weliswaar worden vergeven, maar we blijven verantwoordelijk. We zijn onderdeel van het systeem waarin we zijn geboren. Christenzijn is activistzijn! Pak jij ook je maximale taak?". (Ongelooflijke podcast)

"De komende twee jaar zijn cruciaal om het tij te keren. Help duwen. Het systeem is al aan het kantelen en als iedereen zich inzet, dan is het zo om." (Trouw, p. 11, 7/2/2023)

Rozemarijn van 't Einde: 'Rebelleren voor het leven. Een dominee in actie voor klimaatrechtvaardigheid' (Kokboekencentrum Uitgevers, Utrecht 2023).

Ongelooflijke Podcast #130 'Klimaatactivisme en God ervaren in een politiecel'

Trouw dinsdag 7 februari 2023, pagina 10 en 11, interview "Christelijke klimaatrebel: We moeten ons bekeren!"

KLEIN COLOFON

Kerknieuws: kerknieuws@msn.com

Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd.

Kopij: als bijlage in Word, Times New Roman, 11 pt.

Bezorging: mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814; W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl; Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 22,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - minimaal 2 zakjes per bestelling
afhalen: 1^e zondag van de maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl; bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk
ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk
Zendingscommissie: bankr.nr. NL81 INGB 0003 0881 09

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis: K. Andreae, tel. 06 42281589
of verhuur@pknbreukelen.nl

