

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 19 FEBRUARI 2023

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. Noodhulp Syrië
2. Wijkkas Pauluskerk

WOENSDAG 22 FEBRUARI 2023

Aswoensdag

19.30 uur: Ds. A.W. Aarnoutse en dhr. Th. Jongerius

Collecten: 1. Voedselbank

ZONDAG 26 FEBRUARI 2023

10.00 uur: Ds. G.E. Speelman
12+ dienst

19.00 uur: Taizéviering

Collecten: 1. Kerk in Actie – Zambia
2. Wijkkas Pauluskerk

ZONDAG 5 MAART 2023

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. Zending Palestina
2. Wijkkas Pauluskerk

WOENSDAG 8 MAART 2023

Biddag

19.30 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. Werelddiaconaat Ghana
2. Wijkkas Pauluskerk

OECUM. VESPERS IN DE 40 DAGEN TIJD

DINSDAG 28 FEBRUARI, 7 en 14 MAART

19.15 uur in de Pauluskerk

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 19 FEBRUARI 2023

10.00 uur: Ds. W.F. Schormans, Voorburg

Collecten: 1. Noodhulp Syrië
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: Dhr. K. de Jong, tel. 06 – 44122384

Kinderkerk: Groep 1 t/m 6

ZONDAG 26 FEBRUARI 2023

Voorbereiding viering Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. F.P. Leever, Houten

Collecten: 1. Zending Zambia
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodiensten: Hr. J. den Hartog, tel. 06-54302974

Kinderkerk: Groep 1 t/m 3

ZONDAG 5 MAART 2023

Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. D.M. van der Wel, Zoelen

Collecten: 1. Zending GZB Bosnië
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: fam. Wijnen, tel. 0346 – 261837

Kinderkerk: Groep 1 t/m 3

WOENSDAG 8 MAART 2023

Biddag voor gewas en arbeid

19.30 uur: Ds. F.E. Schneider (Pieterskerk)

Collecten: 1. Werelddiaconaat Ghana
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: fam. Wijnen, tel. 0346 - 261837

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 17 februari 16.45 uur: Ds. D. Figeë

Vrijdag 24 februari 16.45 uur: Pastor J. van Os

Vrijdag 3 maart 16.45 uur: Dhr. F. Langeraar

Vrijdag 10 maart 16.45 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 3 weken. Kopij uiterlijk inleveren op maandag 6 maart 18.00 uur.

AGENDA

- Zondag 19 februari, 15.00 uur, Pauluskerk
Trio Aurora – Splendid Isolation
- Vrijdag 3 maart, vanaf 17.00 uur, Bonifatiushuis
Open maaltijd
- Woensdag 8 maart, na de Biddagdienst, Pauluskerk
Gemeenteavond
- Zondag 12 maart, 19.00, Pauluskerk
Evensong

MEDITATIE

Matth. 10:27: *‘Wat Ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht; en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken’*

Een zegen voor de ander

De bekende predikant uit Engeland, Spurgeon, had aan het eind van zijn leven een slechte gezondheid. Daarom verbleef hij veel in Zuid-Frankrijk. Als het daar koud was, stak hij de haard aan. Maar het beviel hem niet erg, dat vuur in de haard. De bewoners waren een zacht klimaat gewend en besteden weinig aandacht aan verwarming. Alle warmte ging de schoorsteen uit. Hoe groot de vlam ook was, het was, schrijft Spurgeon, alsof de haard tot niets anders in staat was dan om zichzelf te verwarmen.

Spurgeon gebruikte dit beeld om duidelijk te maken, dat er gelovigen zijn die op die haard lijken. Ze houden de genade van God alleen maar voor zichzelf. Maar ondertussen gaat hun warmte de schoorsteen uit. Ze stralen zo weinig uit! En om bij de tekst te blijven, wat hun in het duister gezegd is, houden ze in het duister, en wat hun oor gehoord heeft, dat is nooit een zegen voor de ander!

Wat betekent dat? In Mattheüs 10 doet de Heere Jezus een appèl op ons om de warmte uit te stralen, die we van Hem ontvangen hebben. Ook als er tegenstand is en er beschimpingen op ons af komen. De mensen staan nu eenmaal niet te juichen als je het evangelie in de praktijk brengt. Dan word je op z'n minst scheef aangekeken. Alsof je van Mars komt!

Het is geen wonder dat heel veel mensen, die Jezus volgen, daarom afhaken. Ze krijgen de wereld niet mee en uiteindelijk gaan ze zélf maar met de wereld mee! Jezus zegt niet zomaar: ‘Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden!’

De eerste volgelingen van Christus hebben de hete adem in hun nek gevoeld van de antichrist. Ze moesten soms vluchten van de ene naar de andere plek. Ze werden vervolgd op een vreselijke wijze, zoals ook nu nog gebeurt in Noord-Korea, Saudi-Arabië, Nigeria, Iran, Afghanistan, China, enz. Tourani, een man uit Iran, werd in 2005 op

gruwelijke wijze omgebracht. Een jaar voor zijn dood had hij opgeschreven: *‘Heere Jezus laat mij alstublieft uw naam verheerlijken, elk moment van mijn leven op aarde. Voor U en voor uw Kerk ben ik bereid mijn leven te geven. Het behoort aan U.’* Daar word je stil van! Een man, die de warmte van Gods liefde niet voor zichzelf heeft gehouden, maar die heeft uitgedeeld. Het kostte hem wel zijn leven, maar voor hem brak de eeuwige heerlijkheid aan.

Die eeuwige heerlijkheid mag toch ook onze troost zijn? Zeker, er zal overal in de wereld vervolging zijn. Dat was al zo, nadat Jezus was opgestaan. Zijn volgelingen werden gehaat. Ze moesten soms vluchten van de ene naar de andere plek. Maar ze werden getroost door Jezus' woord, dat Hij terug zal komen! Er staat: *‘Vóór je in elke stad van Israël bent geweest, zal de Mensenzoon gekomen zijn (vs. 23).’* Wat betekent dat? Die uitdrukking heeft te maken met de val van Jeruzalem. Vaak wordt die val gezien als beeld van het eindgericht. De Mensenzoon zal de vervolgers afstraffen.

Jezus zegt: *‘Ik fluister het in je oor: wees niet bang voor de mensen. Ze kunnen hooguit je lichaam doden, maar niet je ziel!’* Dat slaat op vers 26. Het gaat daar over mensen, die achter gesloten deuren elkaar iets toefluisteren. b.v. bij het beramen van een aanslag. U denkt: zo misdadig ben ik niet. Maar hoe beoordelen we het dan, als we iets over een ander zeggen wat bezijden de waarheid is? Of u smult van een roddel, die we maar al te graag verder vertellen. Je kijkt wel uit om dat mogelijke verzinzel te herhalen, als die persoon erbij is. Iemand onderuit halen. Dat gebeurde ook met Jezus. Boze tongen spraken kwaad over Hem. Jezus zegt: dat zal u ook overkomen!

Zoals die jongen. Hij ging voor het eerst naar de kerk. Hij had ingezien dat een leven zonder God geen zin had. Hij merkte dat God hem zocht! De Heilige Geest had hem aangeraakt. Hij zocht vrede met God door het offer van Christus. En met genoegen dronk Hij het Woord in, dat gebracht werd in de kerk. Maar had je zijn vrienden moeten zien. Ze zagen hem voorbij komen op een zondag! Ze fluisterden: *‘Hij is hartstikke gek geworden!’* *‘Een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer.’* Ze hebben Hem vervolgd, ze zullen het niet laten om ook ons het leven zuur te maken! Maar Jezus zegt: *‘Wees niet bang. Denk eraan, dat Ik terug kom.’*

Er staat, dat Jezus voor ons gebeden heeft. Dat ons geloof niet op zal houden! Er valt geen musje van het dak zonder dat God ervan weet. Er overkomt je niets, waar de hemelse Vader geen weet van heeft. Je bent veilig in Zijn armen. Zelfs de haren van je hoofd zijn geteld. Als je openlijk ervoor uitkomt dat je Jezus liefhebt, dan zal Jezus je Naam belijden voor de Vader. Het omgekeerde is ook waar. Wie Jezus verloochent voor de mensen (ja, dat luistert nauw!), zal Hij ook verloochenen voor Zijn Vader (vers 33). Dat zegt Jezus in Zijn liefde. Omdat Hij niet wil, dat er iemand verloren gaat. Dat wil u toch ook niet?

Daarom een oproep: laat het merken dat u God lief hebt. Als u zelf van genade leeft, dan gunt u dat ook een ander. Ook achter iemands rug om.

Laten we steeds beseffen wat Jezus voor ons heeft over gehad. En zeg eens eerlijk: heeft iemand van ons dat meer verdiend dan iemand anders?

Ds. Theo Wegman

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: vacant

Bijstand in het pastoraat:

Ds. Th. Wegman,
Arnhemse Bovenweg 12-3,
3708 SH Zeist, tel. 06-22547574
email: t.wegman2@gmail.com

Scriba: J. van Muiswinkel,
Broekdijk Oost 13, 3621 LM
Breukelen, tel. 0346-263108,
email: scriba@pieterskerk.info

W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl
www.pieterskerk.info

Ledenadm.:

Website:

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Als gemeente van Christus mogen we in Zijn liefde en geborgenheid leven. Ook als het tegenzit is hij onze trooster. Op hem mogen we altijd vertrouwen, op het moment zelf voel of zie je het wellicht niet. Het beeld van voetstappen naast elkaar in het zand illustreert dit mooi. Als het tegenzit en ik mij afvraag waar Hij dan was toen ik het moeilijk had en ik alleen mijn eigen voetstappen zie staan, Hij dan aangeeft: Ik ben het, die je daar droeg! Zo weten we ons door Hem gedragen en bemoedigd. In de kerk of via kerkTV ontmoeten we elkaar wekelijks om Zijn kracht te mogen ervaren door te luisteren, te getuigen en te zingen. Komende zondag kunnen wij zo naar ds Schormans luisteren. De week erop, 26 februari, hoopt ds Leever voor te gaan waarbij onze zanggroep medewerking zal verlenen aan de dienst om ons te ondersteunen bij het zingen van nieuwe liederen. Jan Pieter zal dan het secretaire orgel weer bespelen. Er is dan voorbereiding op het Heilig Avondmaal, dat we de week erop samen met ds Van der Wel hopen te vieren. Samen in één kring van gelovigen mogen we delen van zijn genade. Op 8 maart is er een gezamenlijke dienst met het Witte Kerkje voor gewas en arbeid. Ds Frank Schneider hoopt deze dienst te leiden. Wij hopen u weer te zien in de kerk of door de week bij een contactavond in de wijk of ditmaal op biddag..

Pastoraal contact

Noortje Mur is ouderling van sectie Zuid, zij is te bereiken via mur00021@planet.nl of 0346-266842.

Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en bereikbaar via famvanscherpenzeel@gmail.com of telefoon 06 18397837.

Frans Vonk is ouderling van sectie West en bereikt u via frans.vonk@hotmail.com of telefoon 06-53275596.

Ds. Th. Wegman verleent ons bijstand in het pastoraat. U kunt hem bereiken onder 06-22547574 of t.wegman2@gmail.com

U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen tenminste een luisterend oor. Ook als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.

Uit de gemeente

In deze rubriek passeert het wel en wee van onze wijkgemeente, ziekte en overlijden, geboorte, huwelijk en jubilea. Verjaardagen worden zelden genoemd. Dat is ook moeilijk omdat je gauw iemand vergeet. Daarom willen we met het noemen van twee jarigen, die de leeftijd der zeer sterken hebben bereikt of gaan bereiken, al die andere jarigen gedenken.

We noemen de heer W. Korver, Kortrijk 17. Hij is op 12 februari 80 jaar geworden. Op 1 maart a.s. hoopt Mw A. Kruiswijk-de Graaf, Engel de Ruijterstraat 25, 80 jaar te worden. Wij feliciteren hen van harte en wensen hen een gezegend nieuw levensjaar toe.

Zr. Corrie Hoogendoorn is opgenomen in revalidatiecentrum Parkgraaf, Beneluxbaan 926, 3526 KJ, Utrecht kamer, 207. We zullen voor haar in de dienst ook voorbede doen en vragen onze hemelse Vader of Hij haar nabij wil zijn en herstel wil geven.

We willen ook blijvend in onze voorbeden Wim en Martine Dannenberg noemen. Zij gaan een moeilijke tijd door. Wim ondergaat behandelingen die gericht zijn op wat meer mobiliteit. Dat is nodig voor het intensieve behandeltraject dat hem te wachten staat. Hij is vol goede moed om dit traject aan te gaan en we bidden God om kracht en nabijheid voor Wim en voor Martine die hem daarin zo ondersteunt.

Op de valreep kwam het bericht binnen dat Mevr. Molenaar, Snavelenburg 1 Maarssen, haar been heeft gebroken, waardoor ze nu in een rolstoel zit. Eigenlijk zou de breuk geopereerd moeten worden, maar vanwege haar hoge leeftijd (95 jaar) durven de artsen dat niet aan.

Mevr. Molenaar draagt dit blijmoedig en maakt een opgewekte indruk. Zij wil graag betrokken blijven bij onze gemeente. Laten we haar niet vergeten.

Heel voorzichtig dient het voorjaar zich al aan en gaan wij richting de veertigdagen tijd, een periode waarin we ons bezinnen op het werk dat Jezus voor ons heeft verricht.

We wensen u daar veel inspiratie bij.

Hartelijke groet, de wijkouderlingen en ds. Th. Wegman

Om alvast in de agenda te zetten!

Gaudiozo zingt Taizé

Op zondag 26 maart zingt vocalgroup Gaudiozo bekende en minder bekende liederen van Taizé; de oecumenische geloofsgemeenschap in Frankrijk.

Vocalgroup Gaudiozo zingt met veel plezier meerstemmige liederen van o.a. Rutter, Taizé en eigen bewerkingen, wisselend a capella of met begeleiding van piano en contrabas.

Gaudiozo bestaat inmiddels ruim een jaar. De zangers en muzikanten komen uit gemeente De Ronde Venen.

De liederen worden in verschillende talen gezongen en kunnen ook heel goed meegezongen worden.

Om 15.00 uur is iedereen van harte welkom in de Pieterskerk, Straatweg 59 te Breukelen.

Na afloop van deze Gaudiozo Taizé is er een 'aangeklede' koffie en thee!

De toegang is gratis maar een bijdrage, bij de uitgang, voor de onkosten is natuurlijk van harte welkom!

Graag tot ziens op de 26^e maart!

Sjaak en Dita van Muiswinkel

Giften

Via ds. Wegman ontvingen we 2 giften van € 20 voor onze wijkkas. Hartelijk dank hiervoor. Jan Winkel

4 maart a.s. om 09.00 uur schoonmaken Pieterskerk!

Zaterdag 4 maart willen we de Pieterskerk weer schoonmaken. Ook zin een keertje mee te helpen? Weet u welkom op 4 maart om 09.00 uur met alvast onze hartelijke dank!

Jan Winkel tel. 0346-241144

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: ds A.W. Aarnoutse,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breuke-
len, 0346 249878 of 06 20024393,
ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

Contact pastoraat: Henk Bomas,
Schepersweg 202, 3621 JR
Breukelen, tel. 06 83602282,
hcbomas.1@kpnplanet.nl

Scriba:

vacant
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk bureau:

H. de Kruijff, tel. 06 23700853
ledenadministratie@pauluskerk
breukelen.nl

Website:

pauluskerkbreukelen.nl

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Als we dit voorjaar lezen uit het Evangelie volgens Matteüs (2)

In het vorige Kerknieuwsnummer deelde ik de gedachte

dat de eerste vijf hoofdstukken (ruim genomen, incl. de Bergrede tot en met hoofdstuk 7) naar de orde van vijf boeken van de Thora – Genesis t/m Deuteronomium – is geschreven. Een inspirerende gedachte, die continuïteit beoogt in de geloofstraditie van het volk Israël. God is met dit mensenvolk op weg gegaan om een rijk van vrede ('sjaloom' is een breed begrip) in de wereld te stichten. Een 'proeftuin'.

Jesus is een zoon van deze geloofstraditie. Kernachtig zegt hij: 'Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.' Jesus als leraar van Gods wijsheid, zo omschrijft ook Marcus Borg hem (*Als met nieuwe ogen*, 1997).

Opnieuw komen we het symbool 'vijf' tegen in de compositie van het Evangelie van Matteüs. De evangelist geeft nl. vijf redevoeringen van Jesus een plaats in zijn evangelie: eerst, de *Bergrede* (hs. 5-7); dan de *Uitzendingsrede* (hs. 10), waar ook de 12 namen van de apostelen genoemd worden; dan de *Gelijkenissenrede* over de geheimen van Gods Koninkrijk (hs. 13); dan de *Gemeenterede* (hs. 18) over de omgang met elkaar – hier klinkt het woord 'ekklesia' (18:17), waaruit blijkt dat de christelijke gemeente ontstaan is – en ten slotte de kritische *Rede over de laatste dingen* (hs. 23-25). Waar het dus op aankomt, in het gelovige bestaan. Gaandeweg het Evangelie wordt de rol van de leerlingen steeds groter. De volgelingen van Jesus worden meer en meer in het rijk van God betrokken. Een diepzinnige gedachte. Na deze vijfde rede vangt de Passie aan. Zo staan we dus, als betrokken leerlingen op de drempel van de Veertigdagentijd.

Is 'vijf' dan zo'n belangrijk getal? Toen de kleine David tegenover Goliath stond, die het bange volk bedreigde, zocht hij (hoeveel?) ronde stenen uit (1 Samuël 17). Wie oog heeft voor de rijkdom van de Schriften kan zo veel ontdekken en leren. Vijf boeken, vijf onderwijzingen maken een dapper ('vroom') hart in de tijd.

*Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.'*
Lied 316: 4 (Jan Wit)

Zondag 19 februari vervolgen we het lezen uit Matteüs 5: 33-48. Allerlei bekende beelden komen daarin voorbij, zoals 'de linkerwang', de 'tweede mijl'. Jesus zegt: 'wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.' Voor mij toch altijd weer de vraag, wat hij daarmee bedoelde...

Dan volgt de *Aswoensdagviering* op 22 februari. Opnieuw samen met de rooms-katholieke broeders en zusters. Met Thoon Jongerius heb ik de viering voorbereid. Woorden van Jesaja 58 en Matteüs 6 zullen klinken. Het vuur van de palmpakjes zal branden. We scheppen innerlijke ruimte om ons voor te bereiden op het vieren van de Opstanding. Zo vangt de goede periode van 40 dagen aan. De oecumenische Vespers op dinsdag zullen ons daarin ook begeleiden: '*Zien en gezien worden*'.

Op woensdag 8 maart vieren we de *Biddag voor Gewas en Arbeid*. We overdenken de waarde en zin van ons wonen

en werken, ons bouwen en bewaren. Aansluitend is de Gemeenteavond. Welkom!

Ook goed is het om alvast de *Evensong* van op zondag 12 maart, 19 uur te noemen, op zondag 'Oculi': 'ogen'.

Veertigdagenproject kindernevendienst

Wie? Wat? Waar!

Op de weg naar Pasen gaan we in de Kindernevendienst verhalen lezen over Jezus. Wie was hij volgens de mensen om hem heen? En wat deed hij allemaal? Sommigen zeggen: de zoon van een timmerman, anderen: een profeet. Hij kon wonderen doen en vertelde verhalen waardoor mensen in de war raakten. Door hem gingen mensen beter begrijpen wie God is.

We gaan zoals altijd aan de slag met verhalen, maar er is ook de kans om met elkaar te spelen en te tekenen en knutselen. De kinderen gaan kleurrijke kerkramen maken, omdat in dat soort ramen ook altijd verhalen verteld worden.

Oecumenische vespers in de veertigdagentijd

De Werkgroep Oecumene organiseert in de veertigdagentijd voor Pasen weer vespers. Deze vinden plaats op dinsdag 28 februari, 7, 14, 21 en 28 maart en 4 april 2023 in de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen. De vespers beginnen om 19.15 uur en duren ongeveer 20 minuten. Het thema dit jaar is "Zien en gezien worden". Na afloop is er koffie en thee. U bent van harte welkom.

Veertigdagenkalenders

Voor iedereen die wil, liggen er vanaf zondag 19 februari voorin de Pauluskerk gratis veertigdagenkalenders klaar om mee te nemen. De titel van de kalender is: 'Uit liefde voor jou- ontvangen en delen.' In de kalender komen verschillende bijbelgedeeltes aan de orde rond het jaarthema 'Aan tafel!' In het laatste Avondmaal geeft Jezus zijn leerlingen de opdracht om telkens opnieuw brood en wijn met elkaar te delen, zoals ook hij zichzelf aan alle mensen uitdeelde. Het zet ons stil bij zijn overvloedige liefde, en inspireert ons om uit te delen wat we zelf mochten ontvangen. In de kalender vindt u teksten tot bezinning, maar ook concrete tips om te delen. Bijvoorbeeld om bewust tijd en aandacht aan de mensen om je heen te schenken, of om bewuster te leven.

Gé Speelman

In en uit de gemeente

We ontvingen een mooi bericht van Pieter Kaars en Rieneke Vink (Joh. Poststraat 103, 3621 KH Breukelen), dat zij op 20 april a.s. elkaar het ja-woord willen geven en hun levensweg samen verder willen gaan. Een prachtige stap, waarmee wij jullie van harte willen feliciteren en Gods zegen willen toewensen!

Afgelopen weken waren er meldingen over gemeenteleden die ziek zijn (ook nog als gevolg van corona) of herstellen van een longontsteking. Verder zijn er gemeenteleden die geen goede berichten hebben ontvangen en vervolgens in behandeling gaan en/of nog diverse onderzoeken moeten ondergaan. Ook zijn er wat oudere gemeenteleden die achteruit gaan. Laten wij hen allen niet vergeten en in onze gebeden gedenken. Wij wensen hen allen Gods nabijheid,

troost en liefde toe voor nu en in de toekomst.

Onderstaand stukje over Droefheid (uit de Parel-serie) willen wij graag met u delen.

Het menselijk leven is nooit helemaal zonder de schaduw van droefheid. Sommige mensen dragen hun hele leven een bijzonder pijnlijk verdriet. Anderen krijgen zo plotseling met zo vele en zulke zware moeilijkheden te maken, dat ze met Shakespeare kunnen zeggen:

Wanneer smarten komen, komen ze niet als afzonderlijke spionnen, maar in bataljons.

De brandende kwestie voor vele lijdenden is: Bekommert God zich wel om wat er met mij gebeurt?

Weet Hij er eigenlijk wel van?

Het antwoord van de Bijbel is "ja", al begrijpen we dat heel vaak niet. De enige manier om niet verbitterd te worden, is tot God te zeggen: "Ik begrijp Uw wegen niet, maar ik vertrouw op U"

Niets in de hele schepping zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer (*Rom. 8:39*)

Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn (*Rom. 8:28*).

Namens het pastoraat, Henk Bomas

Berichten uit de kerkenraad

Op 30 januari heeft ds. Aarnoutse gesproken met een viertal gemeenteleden in een klankbordgesprek. Al in de beroepsprocedure is afgesproken dat we de gemeente op deze manier zouden betrekken bij het geven van feedback op de invulling van de rol van de (nieuwe) dominee in onze gemeente, met name wat betreft de diensten. Het gesprek was waardevol en verliep in goede harmonie.

Voormalig predikant van de wijkgemeente Hervormd Noord, ds. Joep Dubbink wordt 65 jaar op 10 juni. Ter gelegenheid daarvan wordt hem op 9 juni door de Dirk Monshouwerstichting en de Societas Hebraica Amstelodamensis een zgn. feestbundel (een boekje) aangeboden. Mensen die hem kennen worden in de gelegenheid gesteld zich ook in te schrijven voor deze bundel en worden daarmee ook ingeschreven in het felicitatieregister. U kunt zich hiervoor aanmelden via een intekenlijst die op tafel ligt op het podium van de Pauluskerk, waarop u uw naam en emailadres invult. Het moet natuurlijk wel een verrassing blijven!

Mw. Koornneef heeft de Pauluskerk (al voor corona) een glas in lood werk geschonken ter nagedachtenis aan haar man, ds. Koornneef, voormalig predikant van de Gereformeerde Kerk te Breukelen. Op 24 februari om 14.00 is zij uitgenodigd om te zien waar het hangt: de predikantenkamer. We ontvangen haar feestelijk en misschien vindt u het leuk om daar bij te zijn? Van harte welkom.

Voormalig predikante van onze wijkgemeente, ds. Peter Israël, gaat met emeritaat. De afscheidsdienst wordt gehouden op zondag 26 februari om 14.00 uur in het Anker, Oudedijksterweg 21 in Uithuizermeeden. Gemeenteleden van de Pauluskerk zijn van harte welkom

de dienst bij te wonen. Een kaartje sturen mag natuurlijk ook.

Op woensdag 8 maart is het biddag en zoals gebruikelijk zal er dan een gemeenteavond zijn. We hebben daarvoor een aantal (korte) agendapunten. Daarnaast willen we u vragen of er onderwerpen zijn waarover u graag met ons en met elkaar van gedachten zou willen wisselen. U kunt de onderwerpen aandragen bij ondergetekende.

Hetty Veneklaas (voorzitter/scriba a.i.),
scriba@pauluskerkbreukelen.nl, 0618993106

Sobere maaltijden

Nu de 40-dagentijd binnenkort aanbreekt, zullen er – voorafgaand aan de 6 te houden vespers – ook weer 6 sobere maaltijden worden georganiseerd. Bij deze nodigen wij ieder uit om zich op te geven op één van de lijsten, die vanaf zondag 12 februari 2023 in de kerk liggen op de tafels van het podium. Wij willen van te voren graag weten hoeveel personen per keer aan de maaltijd willen deel nemen om verspilling van eten tegen te gaan. Ook voor de koks is het belangrijk te weten voor hoeveel mensen er gekookt moet worden. Op de volgende dinsdagavonden van 18.00 tot 19.15 uur zijn de sobere maaltijden gepland: 28 februari, 7 maart, 14 maart, 21 maart, 28 maart en 4 april. Er is gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Noodfonds van Kerk in Actie, bestemd voor hulp in Turkije en Syrië als gevolg van de aardbevingen. Ieder is van harte welkom.

Namens de ZWO-commissie, Wim Kaars

‘Gospel. Muzikale reis van kracht en hoop’ in het Catharijneconvent, Utrecht (tot Pasen)

Dompel je onder in de geschiedenis én actuele betekenis van een van de invloedrijkste muziekstromingen sinds haar ontstaan in het slavernijverleden. Een reis langs het onderbelichte verhaal van een muziekgenre en lifestyle. Met artiesten zoals Mahalia Jackson en Aretha Franklin, maar ook met Martin Luther King, Elvis Presley en Kanye West. Gospel leeft! En niemand leeft gospel zoals de geweldige zangeres én co-curator Shirma Rouse.

Op zaterdag 18 februari gaan we de expositie – met audiotour! – bekijken (ruim een uur). We nemen de trein van **10.28 uur** op NS Breukelen. Enkelen hebben zich al aangemeld, maar kom gerust!

Voor anderen bleek juist deze datum niet mogelijk. Maar meld je dan toch, dan kunnen we een alternatieve datum zoeken, geen bezwaar.

ds Bram-Willem Aarnoutse

Wandelen ... in maart treffen we elkaar op 8 maart om 10 uur bij het Bonifatiushuis. Even niet de eerste woensdag, omdat 1 maart juist in de voorjaarsvakantie valt. Even attentie dus!

De **Seniorengesprekskring** komt weer bij elkaar op donderdag 16 maart en 20 april. We zien elkaar in zaal 7 om 14.30u. Van harte welkom!

ds Bram-Willem Aarnoutse

DIACONIE

HipHelpt
STICHTSE VECHT

Laagdrempelige hulp
bieden of vragen?

hiphelpt.nl/stichtsevecht



Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

Diaconale collecte 19 februari Noodhulp Syrië na aardbeving



Velen willen alleen maar bezit, maar de rechtvaardige geeft met gulle hand.

Spreuken 21 vs. 26

Onvoorstelbaar leed! Zware aardbevingen in Syrië en Turkije eisen duizenden levens.

Tienduizenden mensen zijn gewond, de ravage is enorm. Het Christelijk Noodhulpcluster is al jaren in Syrië aanwezig en biedt noodhulp aan de slachtoffers. Bidt én helpt u mee?

De impact van de aardbeving is groot, juist in Syrië. Door oorlogen is het land al jarenlang in crisis. Miljoenen Syriërs zijn ontheemd. Door de aardbevingen is de crisis nog veel groter geworden. ZOA-landendirecteur Marjanne van Vliet in Syrië vertelt: “De mensen hier hadden al heel hard hulp nodig. De huidige aardbevingen geven een extra, dramatische dimensie aan de situatie. En het is ook nog eens bitterkoud!”



De omvang van de ramp is enorm. “Het is veel erger dan we eerst dachten”, zegt Najla Chahda, Dorcaslandendirecteur in Syrië. “Mensen blijven buiten op de straat, in de kou. Ze zijn

bang voor nieuwe aardbevingen, ze durven niet bij opvanglocaties naar binnen te gaan. In Aleppo wonen ook veel ouderen, die niet zelf weg kunnen komen uit hun huizen. Hulp is zeer dringend nodig!”

Het Christelijk Noodhulpcluster is in Syrië al vele jaren ter plaatse en verleent nu noodhulp aan hen die getroffen zijn door de aardbevingen: onderdak, voedsel, water, winterhulp. Dat doen we zelf, samen met kerken en met partnerorganisaties. **En met u! Helpt u mee?**

Diaconale collecte Pauluskerk Aswoensdag 22 februari - Voedselbank

De vrijwilligers en sponsors van de voedselbank Stichtse Vecht zetten zich dagelijks in om de armste mensen te voorzien van voedsel. Om dit te realiseren zijn we volledig afhankelijk van donaties zowel in producten als in tijd en geld.

Verse groenten, fruit en zuivel



Voor de inhoud van de voedselpakketten zijn we afhankelijk van dat wat bedrijven, winkels, kerken, scholen en particulieren ons schenken. Verse groente, fruit en zuivel zijn echter lastig in te zamelen vanwege de beperkte houdbaarheid en omdat wij éénmaal per week pakketten uitgeven. Daardoor hebben we een structureel tekort aan deze producten. Vers voedsel is echter wel een belangrijke gezonde toevoeging aan de voedselpakketten. Gelukkig willen veel mensen ons helpen en schenken ons geld waarmee wij de voedselpakketten aan kunnen vullen met verse groente, fruit en zuivel, wanneer we deze niet voorhanden hebben.

Exploitatie

Gelukkig worden voedsel, materialen en manuren veelal geschonken. Vaste lasten echter minder vaak. De kosten van stroom, huur en benzine zijn nu eenmaal minder aantrekkelijk om te doneren. Toch is het maken van deze kosten hard nodig om mensen van voedsel te kunnen voorzien. Uw donatie helpt ons mensen te helpen!

Diaconale collecte 26 februari PKN Zending Zambia

Maatjes voor gezinnen zonder ouders



Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos, met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa's en oma's voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden, staan veel weeskinderen er alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen (voor schoolmaterialen en schooluniform), ze hebben ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede. Ze werken als dienstmeisje,

metselaar of visser, dagloner of verkopen iets op straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie.

De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind om hen te begeleiden. Ook kinderen die gezinshoofd zijn worden getraind en materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en een opleiding af te maken.

Lees meer op kerkinactie.nl/kinderenzambia

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Diaconie collecte 5 maart Pieterskerk - GZB zending Bosnië

Zending en Werelddiaconaat

De diaconale collecte op 6 november is voor de zending. Als wijk-gemeente steunen wij Adré en Marja Lichtendonk die zijn uitge-zonden naar Bosnië om daar deel te worden van een lokale christelijke gemeente om samen met de Bosniërs de taak van gemeenteopbouw op zich te nemen. Wat hen drijft: de liefde van Jezus verspreiden. Hij is de bron van vergeving en verzoening. Wat zou het mooi zijn, als meer mensen door het geloof God en Zijn genade leren kennen. Dat ze vanuit Zijn vergevende liefde mogen leven. Geloof verbindt mensen onderling. Wanneer er vertrouwen is dat we samen iets kunnen bereiken. Maar vooral wanneer we het geloof delen door de liefde van Jezus Christus met de mensen om ons heen.

De Protestantse wijkgemeente Pieterskerk steunt het werk van Adré en Marja Lichtendonk door er regelmatig aandacht aan te geven in de voorbeden en op financieel vlak. We hopen dat zij u inspireren om hun werk te blijven steunen.

Daar de bankkosten te hoog worden voor de rekening van de Zendingscommissie is in overleg met de Diaconie besloten m.i.v. 1 januari 2023 gebruik te maken van het rekeningnummer van de Diaconie NL26 RABO 0310 6367 52. Uw gift kunt u overmaken onder vermelding van Zending wijkgemeente Pieterskerk. Als er nog vragen zijn verneemt ondergetekende het graag van U.

De commissie voor Zending en Wereld-diaconaat wijkgemeente Pieterskerk, Pieter Wijnen

Diaconale collecte 5 maart Pauluskerk PKN Zending Palestina

Samen bijbellezen opent deuren



Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij

bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer bijbel-kennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar

oplossingen. Sinds Marjam door haar vriendin Layla meegenomen werd naar een bijbelstudie is haar leven veranderd. De bijeenkomsten sloten goed aan bij de dagelijkse realiteit. We lezen verhalen over Jezus en Hij is nu haar grote voorbeeld.

Lees meer op kerkinactie.nl/bijbelinpalestina

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Diaconale collecte Biddag 8 maart

PKN Werelddiaconaat Ghana

Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen

Noord-Ghana is een droge regio. Het is moeilijk om hier rond te komen van de opbrengsten van landbouw, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in armoede. De landbouworganisatie van de Presbyte-riaanse kerk helpt Ghanese boerinnen met landbouw en verkoop. Als er weinig werk is op het land, verzamelen vrouwen de noten van de karitéboom, die in het gebied groeit. Ze maken er



boter van, maar de winst is mi-nimaal, omdat het proces zo arbeidsintensief en tijdrovend is. De kerk helpt vrouwen om het proces te stroom-lijnen door zich in groepen te organiseren en zorgt

voor moderne werkplaatsen en betere oventjes. De vrouwen verwerken de noten nu op een efficiënte en milieuvriendelijke manier. De kwaliteit van de boter is zo goed, dat ze een betere prijs krijgen op de markt. "Ik kan nu mijn gezin onderhouden en mijn kinderen naar school sturen," vertelt een van de vrouwen.

Steun de Ghanese boerinnen en geef alstublieft in de collecte. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Lees meer op kerkinactie.nl/boeringhana

Gift

Via Ds. Wegman ontving de diaconie een gift van €20 voor de bloemengroet. Hartelijk dank hiervoor!

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Oecumenische vespers in de veertigdagentijd



De Werkgroep Oecumene organiseert in de veertigdagentijd voor Pasen weer vespers.

Deze vinden plaats op dinsdag 28 februari, 7, 14, 21 en 28 maart en 4 april 2023 in de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen.

De vespers beginnen om 19.15 uur en duren ongeveer 20 minuten. Het thema dit jaar is "Zien en gezien worden". Na afloop is er koffie en thee. U bent van harte welkom.

Aktie Kerkbalans 2023 stand van zaken

Zoals alle jaren is ook dit jaar de actie kerkbalans van start gegaan.

Speciale dank aan alle lopers, inclusief de coördinator John van den Bosch, die ook dit jaar weer bereid waren te helpen met het rondbrengen van de enveloppen met informatie en het ophalen van de retourenveloppen bij circa 300 adressen. Naast de papieren versie zijn dit jaar ook veel verzoeken per e-mail verstuurd dit keer naar bijna 300 adressen. Het is veelal goed gegaan, maar we hebben ook enkele verbeterpunten ontdekt. Excuus voor waar het niet goed is gegaan. Dank voor uw getoonde begrip.

Van de in totaal 654 verzoeken voor beide wijkgemeenten is inmiddels door 59% positief gereageerd. In bedragen is toegezegd € 54.925 voor de Pieterskerk bij een begroting van € 63.000 en voor de Pauluskerk € 84.637 bij een begroting van € 104.200.

Zonder uw financiële bijdrage kunnen de beide wijkgemeenten niet de activiteiten ontplooiën die nodig zijn voor het gemeente zijn, denk aan pastorale taken, onderhoud en verbindende activiteiten. We hebben elkaar meer dan ooit nodig in de huidige onrustige tijden.

Bij deze onze hartelijke dank voor uw financiële toezeggingen en de al ontvangen bijdrage of voor u die het alsnog gaat doen.

Als u nog niet hebt kunnen reageren op de uitnodiging of de herinnering, is ons verzoek om dit zo spoedig mogelijk te doen. Dit om de kerkrentmeesters een helder zicht te geven op wat wij als gemeente financieel kunnen uitvoeren.

Is de brief niet opgehaald? Dan kunt u deze aan een van de kerkrentmeesters geven of het zondag in de collectezak stoppen.

Indien u onverhoopt van ons geen verzoek heeft gekregen, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit te melden aan een van de kerkrentmeesters of via administratie@pknbreukelen.nl Het College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Breukelen, Dick Oosthoek, Jan Winkel, Gert Oskam (Pieterskerk); Hans Schriever en Kees Andreae (Pauluskerk)



word ook Thuisgever

en help statushouders aan een nieuw bestaan

De Thuisgevers op de Generale Synode

Op zaterdagmiddag 11 februari jl. mochten wij als 'De Thuisgevers' een presentatie geven op de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland in Lunteren, een hele eer. Er werden 120 mensen verwacht en de vergadering was tevens online te volgen. Namens ons waren aanwezig:

Laura Prat Bertrams, projectmanager van de Thuisgevers, Karel Jungheim, projectmedewerker PKN en verkenners bij de Thuisgevers en ondergetekende als kwartiermaker bij de Thuisgevers en initiatiefnemer van het Thuisgeefinitiatief in de pastorie aan het Kerkplein in

Breukelen.

Karel leidde de presentatie als volgt in: *'Vorig jaar zomer stonden dagelijks honderden asielzoekers in Ter Apel voor het aanmeldcentrum. Dit jaar worden weer problemen verwacht. Voor ons toont dit aan: de asielopvang is vastgelopen. Dit is inhumaan.*

Je kunt de asielopvang van COA vergelijken met een overvolle bus. Aan de voorkant staan mensen te wachten om binnen te komen. INLIA en vele kerken doen daar goed werk met crisisnoodopvang. Maar in de bus zitten ook duizenden erkende vluchtelingen met een status. Als we hen via de achterdeur helpen sneller uit te stromen naar een tijdelijke woning van een maatschappelijk initiatief zoals van kerken, ontstaat er weer ruimte in de opvang en kunnen mensen sneller een nieuw begin maken met hun leven.'



Vervolgens lieten we in een filmpje zien hoe dat in de pastorie in Breukelen in de praktijk in zijn werk gaat. Vrijwilligers (van HiP Helpt Stichtse Vecht) uit het Witte Kerkje, de

Pauluskerk en de Pieterskerk zetten in de film een lunch klaar voor de bewoners en gaan vervolgens met hen eten, sjoelen en wandelen. Tenslotte zingt Behrang, een van de bewoners, die voor zijn geloof is gevlucht uit Iran, een lied over de Heilige Geest. Dit lied kwam bij de aanwezigen in de zaal echt binnen, het was doodstil na afloop van de filmvertoning. Daarna lichtte ik toe hoe het initiatief in Breukelen tot stand is gekomen. Ik begon met Bonifatius, die in 720 het geloof naar Breukelen bracht vanuit Engeland en trok de lijn door naar Behrang, die 1300 jaar later het geloof naar Breukelen brengt vanuit Iran. Ik vertelde onder andere dat we voor Behrang, die professioneel drummer is, achter de luikjes in het Bonifatiushuis een oud drumstel hebben gevonden, dat nu staat opgesteld in de studeerkamer. Hij hoopt weer les te kunnen gaan geven en in een band in een kerk te kunnen gaan spelen. Tot slot gingen we alle drie met de zaal in gesprek en kregen we gelukkig heel veel positieve reacties op ons project. Over publiciteit hebben we sowieso niet te klagen, de afgelopen tijd stonden we in diverse landelijke dag- en kerkbladen. Vorige week nog paginagroot in het RD, waarin naast mij onze (niet-kerkelijke) vrijwilliger Tom vertelde over de taallessen, die hij wekelijks aan de mannen geeft in de pastorie. Mede dankzij de publiciteit zijn we vanuit Kampen als team inmiddels al op 100 plekken in het land bezig om Thuisgeefinitiatieven te realiseren, in 64 verschillende burgerlijke gemeentes. We hebben het gevoel dat ons werk echt gezegend wordt. Mocht u hier meer over willen weten, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief via de website www.dethuisgevers.nl.

De mannen in Breukelen blijven tot uiterlijk 15 juni in de pastorie. De gemeente Stichtse Vecht heeft in een samenwerkingsovereenkomst met de kerkrentmeesters vastgelegd dat ze voor die tijd voor vervolghuisvesting

zorg zal dragen. Voor drie van de zes is dat nu al gelukt, zij verhuizen binnenkort naar tijdelijke huisvesting in de Dudok de Witstraat. De anderen zullen nog even geduld moeten hebben, maar hebben het voorlopig nog goed naar hun zin op Kerkplein 17. Inmiddels volgen ze twee dagdelen per week een inburgeringscursus en een van hen werkt daarnaast al fulltime in een hotel als afwasser. De anderen zijn hard op zoek naar vrijwilligerswerk. Voor het opknappen en het inrichten van de nieuwe woningen kunnen de mannen overigens nog wel wat hulp gebruiken. Mocht u daar interesse in hebben, dan kunt u zich aanmelden als vrijwilliger via www.hiphelpt.nl/stichtsevecht. En als u spullen wilt doneren, dan kunt u mailen naar bertine@dethuisgevers.nl of mij bellen op telefoonnummer 06-28528888. Bij voorbaat heel hartelijk dank! Bertine Oosthoek-Bogaard

Amnesty International:

Doe Goed, Zoek Recht – ISRAËL – HAAL AHMAD MANASRA UIT DE ISOLEERCEL.

Op 26 februari kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak: Israël houdt de 21-jarige Palestijn Ahmad Manasra al meer dan 1 jaar vast in een isoleercel. Dat komt neer op marteling. Ahmad zit al sinds zijn 13e in de gevangenis en lijdt aan schizofrenie en een zware depressie. Een rechter heeft in november 2022 op grond van geheim bewijs geoordeeld dat Ahmad nog eens vier maanden in isolatie moet zitten. De einddatum is nu 16 maart. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dit weer verlengd. In 2015 werd de toen 13-jarige Ahmad Manasra opgepakt in verband met het verwonden van twee mensen. Ahmad werd na zijn arrestatie verhoord zonder aanwezigheid van een advocaat of zijn ouders en is geïntimideerd door drie agenten. Zijn rechten als kind werden geschonden. Ondanks dat de rechter concludeerde dat Ahmad zelf geen messteken had toegebracht, kreeg hij uiteindelijk 9,5 jaar gevangenisstraf. Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International naar de autoriteiten van Israël. Wij roepen hen op om Ahmad Manasra onmiddellijk uit isolatie te halen. Als u meer wilt weten kunt u naar de site van Amnesty: www.Amnesty.nl. Bij de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Door onze handtekening te zetten werken we mee aan een klein stukje meer rechtvaardigheid. Ik hoop op uw medewerking.

Ria van Voskuilen

Miriam Verbeek (textielkunstenaar)



Miriam werkt met wol, vezels en stoffen die ze verwerkt tot zowel draagbare kunst als viltschilderijen. In samenwerking met Els Bottema onder de naam Atelier Vuurwater, combineren ze keramiek en vilt.

Eind jaren '80 volgde ze een opleiding aan de Rietveld academie, edelsmeden, plastische vormgeving. Begin van deze eeuw heeft ze het viltten bij toeval ontdekt. Het viltten is een langzaam

ambachtelijk proces: wol wordt met warm water, zeep en wrijving verwerkt tot vilt. Gevilte wol heeft veel goeie eigenschappen; het is zacht met een warme uitstraling, is isolerend, waterafstotend, tactiel en je kan er zowel ruimtelijk als in het platte vlak mee werken.

Miriam ontwikkelt nieuwe technieken in het viltten waardoor haar werken steeds een andere uitstraling hebben. In de Pauluskerk zal er werk te zien zijn uit verschillende periodes en series.

De natuur is een onuitputtelijke inspiratie voor Miriam, het verwondert, ontroert en is kwetsbaar. Ook zaken die zich aandienen in haar persoonlijke leven en gebeurtenissen die haar raken spelen in haar werk een rol. De serie Schaduwblad en Sakura zijn tot stand gekomen door haar fascinatie over de Japanse kersenbloesem. Sakura staat voor vergankelijkheid voor het leven, de bloei is prachtig maar kort.

In de serie "vergeten herinnering" gaat Miriam terug naar haar jeugd. Met het ouder worden verdwijnen langzaam herinneringen die altijd zo vanzelfsprekend waren. De zwart, grijs, witte wol die ze in dit werk gebruikt, refereert aan foto's van vroeger. Het vilt is dusdanig bewerkt zodat een vervaging in het beeld ontstaat, net zoals herinneringen ook vervagen.

In de vitrine zullen enkele sieraden en werken van atelier Vuurwater te zien zijn.

Haar tentoonstelling is te zien van zaterdag 18 februari tot en met 19 mei in de Pauluskerk.

De Kunstcommissie

Trio Aurora met Engeland, in Splendid Isolation

Datum zondag 19 februari 2023

Tijd 15.00 uur

Plaats Pauluskerk

Entree € 10,- (basisschoolkinderen gratis toegang)

Trio Aurora, Erzsike Kövy (piano), Amber Hill (fagot), Cathrine Starberg (dwarsfluit), is een internationaal gezelschap met focus op sfeer, plezier en ambachtelijk musiceren. Met de ietwat ongebruikelijke combinatie van dwarsfluit, fagot en piano brengen zij muziek ten gehore in verschillende stijlen, waardoor er veel afwisseling in klankkleur is. Aurora betekent Poollicht (Noorder- of Zuiderlicht) en verschijnt in twee van hun eigen geboortelanden: Noorwegen en Canada. Trio Aurora werd gevormd in 2013 voor een gelegenheidsconcert. Sindsdien geeft

het Trio met veel plezier concerten, in o.a de Noorse Zeemanskerk, in Rotterdam en het Theater aan de Slinger in Houten. Het trio heeft een breed scala aan componisten en stijlen in het repertoire, van barok tot modern.

Het programma voor aankomende zondag heet "Engeland, in Splendid Isolation" en bestaat uit werken van Engelse componisten van Purcell, Händel, Elgar, Williams, Britten, Dring en McCartney. Muziek die u zeker zal aanspreken. Van harte welkom zondag!

www.starberg.nl/aurora

Heer, wees nabij, de aarde heeft gebeefd,
en mensen sterven, er is zoveel leed.

Uw schepping scheurt, bedolven raken wij,
verslagen bidden wij, wees ons nabij.

Heer, wees nabij, de volkeren staan op,
ze voeren oorlog, vrede breekt kapot.

Het zijn de weëen die U heeft voorzegd.

U brengt ons leven, Heer, die voor ons vecht.

Heer, wees nabij, de honger grijpt ons aan,
en mensen sterven, zon verbrandt ons graan.

Uw schepping is in nood, in onbalans.

Geef ons uw Geest, geef kracht, een nieuwe kans.

Heer, wees nabij, nu alles uit uw Woord
met onze eigen ogen wordt gehoord.

Geef ons weer hoop, geef ons uw liefde weer.

Ontfermt U zich, schep licht, een ommekeer.

Robert Roth

Bij Mattheüs 24,6-8

Te zingen op de melodie van Lied 247

KLEIN COLOFON

Kerknieuws: kerknieuws@msn.com

Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd.

Kopij: als bijlage in Word, Times New Roman, 11 pt.

Bezorging: mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814; W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur0002l@planet.nl; Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 22,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - minimaal 2 zakjes per bestelling
afhalen: 1^e zondag van de maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl; bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankr.nr. NL81 INGB 0003 0881 09

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis: K. Andreae, tel. 06 42281589 of verhuur@pknbreukelen.nl