

# KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

## KERKDIENSTEN

### Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

#### ZONDAG 29 JANUARI 2023

10.00 uur: Ds. A. Sneep, Amstelveen  
12+ dienst

**Collecten:** 1. PKN Kinderen en Jongeren  
2. Wijkkas Pauluskerk

#### ZONDAG 5 FEBRUARI 2023

10.00 uur: Ds. O. van Dongen, Amsterdam

**Collecten:** 1. Werelddiaconaat Pakistan  
2. Wijkkas Pauluskerk

#### ZONDAG 12 FEBRUARI 2023

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

**Collecten:** 1. Noodhulp Ethiopië 2. Wijkkas Pauluskerk

#### Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

### Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

#### ZONDAG 29 JANUARI 2023

10.00 uur: Ds. M.J. Luteijn, Vuren

Kinderkerk: groep 1,2 en 3 en groep 7 en 8

**Collecten:** 1. NBG 2. Wijkkas Pieterskerk  
3. Wijkkas Pieterskerk

**Autodienst:** Hr. Kees de Jong, tel. 06-44123842

#### ZONDAG 5 FEBRUARI 2023

10.00 uur: Ds. H.J.K. van Geerenstein, Rhooon

Kinderkerk: groep 1,2 en 3

**Collecten:** 1. Werelddiaconaat Pakistan  
2. Wijkkas Pieterskerk

**Autodienst:** fam. Atsma, tel. 06-16924549

#### ZONDAG 12 FEBRUARI 2023

10.00 uur: Ds. Th. Wegman, Zeist

Kinderkerk: alle groepen

**Collecten:** 1. Noodhulp Ethiopië 2. Wijkkas Pieterskerk

**Autodienst:** fam. Wijnen, tel. 261837

## AGENDA

*Zondag 29 januari*

15.00 uur Pauluskerk

Rondom Bach

*Vrijdag 3 februari*

Open Maaltijd Bonifatiushuis

Inloop vanaf 17.00 uur - Start maaltijd 18.00 uur

*Woensdag 8 februari*

20.00 uur Pauluskerk

Lezing Hans Goedkoop

“Vaderskind, de oorlog van Renate Rubinstein”

### WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 27 januari, 16.45 uur: Mw. Dita van Muiswinkel

Vrijdag 3 februari, 16.45 uur: Zr. M. Raassen

Vrijdag 10 februari, 16.45 uur: Hr. H. Hendriks

Vrijdag 17 februari, 16.45 uur: ds. D. Figeo

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 3 weken. Kopij graag inleveren op maandag 13 februari voor 18.00 uur.

## MEDITATIE

### Inspiratiebronnen

Op eerste Kerstdag overleed mijn vroegere collega Jan Slomp. Een inspirerend mens, die zich van harte inzette voor de ontmoeting tussen moslims en christenen, hier en elders. Hij ging voor sommigen te ver in zijn acceptatie van de Nederlandse islam. Anderen vonden hem juist te kritisch tegen moslims, als hij opkwam voor de christenen in Pakistan. Ik leerde veel van hem als het gaat om het houden van de balans tussen kritiek en acceptatie van elkaar.

Als je met Jan sprak hoorde al heel snel het verhaal van de bron van zijn inspiratie: die lag bij zijn vader, Frederik Slomp. Of, zoals hij in verzetskringen bekend was: ‘Frits de Zwerver’. Dominee Slomp woonde in Heemse vlak bij de Duitse grens, en hij zette zich al voor de oorlog, in de jaren '30, in voor vluchtelingen die in Nederland veiligheid zochten. In 1942 was hij ondergedoken en ontmoette toen de huisvrouw Helena Kuipers-Rietberg

(tante Riek) uit Winterswijk. Voor Frits Slomp was zij een heel belangrijke bron van inspiratie. Het ging haar altijd om de mensen, de kinderen die in het begin van de oorlog aan haar deur kwamen, de Joden die geen plek hadden om naar toe te gaan. Via haar netwerk - ze was oprichtster van de gereformeerde Vrouwenvereniging en kende veel mensen in het land - wist ze veel mensen in onderduik een plek te geven. Samen met tante Riek zette Frits de Zwerver de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (de LO) op. Tante Riek gaf hem het beslissende zetje, vertelde hij later. Toen hij hoorde hoe zij opkwam voor haar 'jongens' (de Joodse onderduikers) voelde hij zich nederig worden: 'Dan ga je zwijgen', zei hij.

Frits de Zwerver werd gearresteerd, maar bevrijd door een knokploeg en overleefde de oorlog. Tante Riek werd ook gevangengezet en overleed in concentratiekamp Ravensbrück in december 1944.

Jan zei ooit in een interview over zijn vader: 'Hij heeft mij en mijn zus Janke kritisch gemaakt op ideologieën. Aan elk -isme, zei hij, zitten negatieve kanten. Of het nou het communisme betreft of het islamisme of het zionisme: elke ideologie maakt zijn slachtoffers. In Pakistan, waar ik voor langere tijd als islamoloog heb gewerkt, zijn dat de christenen. Palestijnen lijden onder het zionisme en zo kan ik nog wel even doorgaan.'

Voor mijn collega Jan was het voorbeeld van zijn vader en van al die andere verzetsmensen heel bepalend voor hoe hij in het leven stond. Hij verbond dit verhaal met het opkomen voor mensen die in de knel zaten. Daarin kon hij fel en compromisloos zijn. Zo zie ik een keten van inspiratiebronnen: ikzelf werd in mijn werk vaak geïnspireerd door Jan Slomp, hij op zijn beurt door zijn vader Frits de Zwerver en Frits kreeg een impuls van tante Riek.

Onder die keten van voorbeelden zit nog een andere inspiratiebron. Dat is de bijbel. Jan Slomp overhandigde vorig jaar de oude bijbel van zijn vader aan het Onderduikmuseum in Aalten. Daar werd hij in ontvangst genomen als een topstuk voor de collectie. In die bijbel stonden de teksten waarover Frits de Zwerver elke zondag tijdens de oorlog preekte in zoveel gereformeerde kerken in het land. De mensen van toen hadden al aan een half woord genoeg. Als je zei: 'Jesaja 16: 3', dan werd begrepen wat bedoeld werd. In Jesaja 16:3 staat:

'Neem een besluit! Grijp in!

Bescherm ons op het heetst van de dag  
met de schaduw van uw nacht.

Verberg de vluchteling,

lever de ontheemde niet uit.

Dominee Slomp preekte ook vaak over Lukas 10:18, waar Jezus zegt: 'Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen' als de leerlingen terugkomen nadat hij ze onder de mensen heeft uitgestuurd. De hoorders in de oorlog begrepen: waar wij erop uitgaan onder de mensen, heeft Hitler geen kans.

Mensen inspireren elkaar. Ik denk dat ook u moeiteloos een of meer mensen kunt noemen die voor u een voorbeeld waren. Wat ze zeiden, wat ze doen, wat ze

soms woordeloos laten zien in hun houding in het leven. En mensen worden soms geïnspireerd door een tekst die hen kan treffen als het woord dat ze op dat moment in hun leven nodig hebben.

Ds Gé Spielman

## WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



**Predikant:** vacant

**Bijstand in het pastoraat:**

Ds. Th. Wegman,

Arnhemse Bovenweg 12-3,  
3708 SH Zeist, tel. 06-22547574

email: t.wegman2@gmail.com

**Scriba:** J. van Muiswinkel,  
Broekdijk Oost 13, 3621 LM  
Breukelen, tel. 0346-263108,

email: scriba@pieterskerk.info

W. Mur, tel. 266842,

email: noortje-wim.mur@planet.nl

www.pieterskerk.info

**Ledenadm.:**

**Website:**

**Kerktelefoon:**

John van den Bosch,

email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,

tel. 266843 (na 18.00 u.)

**Bij de diensten**

Heerlijk toch? De afgelopen weken waren er meerdere kerkdiensten met een volle kerk. Wat een zegen dat het mogelijk is om als Christenen samen onze diensten te mogen beleven. Afgelopen zondag vierden we weer in eigen kring het Heilig Avondmaal. Ook dat is fijn om ons opgenomen te weten in de kring van gelovigen onder Zijn genade. Komende zondag gaat dominee M.J. Luteijn uit Vuren voor. De zanggroep zal medewerking verlenen, waarbij Jan Pieter Karman het secretaireorgel zal bespelen samen met Noortje Mur op de altfluit. Op 5 februari gaat dominee H.J.K. van Geerenstein uit Rhoon voor en de week erna ontmoeten we onze 'eigen' dominee Th. Wegman. Fijn als u ook aansluit bij de dienst in de kerk of digitaal. Samen horen en zingen bemoedigt het hart en de geest. Van harte welkom.

Wilt u meewerken aan de dienst? Koffie schenken, meezingen in de zanggroep, een instrument bespelen of zorgen dat de kerk schoon is? Wacht niet op een belletje maar meldt u aan bij één van de andere actieve leden of mail naar scriba@pieterskerk.info.

**Pastoraat**

Pastoraal contact Noortje Mur is ouderling van sectie Zuid, zij is te bereiken via mur00021@planet.nl of 0346-266842

Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en bereikbaar via famvanscherpenzeel@gmail.com of telefoon 06 18397837.

Frans Vonk is ouderling van sectie West en bereikt u via frans.vonk@hotmail.com of telefoon 06-53275596.

Ds. Th. Wegman verleent ons bijstand in het pastoraat. U kunt hem bereiken onder 06-22547574 of

t.wegman2@gmail.com

U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen tenminste een luisterend oor. Ook als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.

#### **Uit de gemeente**

Met zr. Bets Boele gaat het langzaam aan beter. We wensen haar een voorspoedig en mocht het zijn volledig herstel toe.

Mevrouw Van de Klashorst, Beatrixstraat 33, is bij een bezoek aan Amsterdam onwel geworden en daar in het ziekenhuis opgenomen. Onderzoeken brachten geen ernstige zaken naar voren en inmiddels is ze ontslagen uit het ziekenhuis en met de nodige zorg teruggekeerd naar haar woning.

Bij br. Wim Dannenberg (Rijnevegt 2, 3621 HS Breukelen) is prostaatkanker geconstateerd. Bij verdere onderzoeken zijn ook uitzaaiingen gevonden. Uitgezocht wordt nog welke therapieën eventueel kunnen worden ingezet, maar de situatie is ernstig. We bidden voor Wim en Martine dat de Heer hen nabij is en hen omringt met zijn goede zorgen en trouw.

We sluiten af met een hartelijke felicitatie aan Jaap en Ineke Kroon. Zij waren 14 januari j.l. 40 jaar getrouwd. We wensen hen Gods zegen toe op hun verdere levenspad.

Hartelijke groet,  
De wijkouderlingen en Ds. Th. Wegman

#### **Bijzonder moment Riek en Trijnie**



Zaterdag 7 januari hadden we een bijzonder moment met koffie en gebak van Riek en Trijnie. Het was de laatste keer dat zij samen met de andere vrijwilligers de Pieterskerk hebben schoongemaakt. Uit handen van Dick Oosthoek ontvingen ze bloemen en een oorkonde als blijk voor hun inzet op velerlei vlak. Riek en Trijnie nogmaals veel dank voor al jullie inzet in onze gemeente!

Jan Winkel

#### **Dinsdag Bijbelkring wordt Woensdag Bijbelkring**

Om meer mensen in de gelegenheid te stellen de bijeenkomsten bij te wonen, verhuist de dinsdag Bijbelkring naar de woensdag. De tijd blijft hetzelfde: van 10.00 tot 11.30.

De resterende data dit seizoen zijn: 15 februari, 15 maart, 12 april en 10 mei.

We gaan verder met het boek Openbaring en behandelen op 15 februari de hoofdstukken 11 en 12. Nieuwe deelnemers van harte welkom.

#### **Giften**

Via Ria van Eck de inhoud van de 'koffiepot' ontvangen inzake het wekelijkse koffiedrinken een bedrag van € 96,80 Alle gevers en koffiedrinkers hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel

Via ds. Wegman ontving de diaconie een gift van € 50,= Hartelijk dank hiervoor!

Rieneke Vink

## WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



**Predikant:** ds A.W. Aarnoutse,  
Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen,  
0346 249878 of 06 20024393,  
ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

**Contact pastoraat:** Henk Bomas,  
Schepersweg 202, 3621 JR  
Breukelen, tel. 06 83602282,  
hcbomas.1@kpnmail.nl

vacant

scriba@pauluskerkbreukelen.nl

**Scriba:**

**Kerkelijk buro:**

H. de Kruijff, tel. 06 23700853

ledenadministratie@pauluskerk  
breukelen.nl

**Website:**

pauluskerkbreukelen.nl

**Kerktelefoon:**

John van den Bosch,

email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,  
tel. 266843 (na 18.00 u.)

#### **Als we dit voorjaar lezen uit het Evangelie volgens Matteüs**

Het oecumenisch leesrooster, vastgesteld door de Raad van Kerken Nederland, laat ons dit jaar uit het Evangelie van Matteüs lezen. Daarmee zijn we in de Adventstijd begonnen en in de tijd van Epifanie – verschijning – gaan we daar dus mee voort. Matteüs laat een heel eigen geluid horen. Waarschijnlijk is het thema 'vervulling' een bekend gegeven. We komen deze frase bijv. tegen in 1: 22, 2: 15 en 23, 3: 15, 4: 14. Zoek het maar eens op. De evangelist laat op die manier klinken: er is continuïteit tussen de geloofstraditie van Israël: het 'eerste / Oude' testament en de geloofstraditie van het 'tweede / Nieuwe testament'. Jezus van Nazareth staat voluit in zijn joodse geloofstraditie. De joodse wijsgeer Martin Buber (1878 – 1965) omschreef Jezus als het 'grote licht van het Jodendom'. Er is nog een ander compositorisch aspect aan te wijzen in de eerste vijf hoofdstukken van dit evangelie, dat lang gezien werd als het oudste document over Jezus. Bovendien is het het grootste, naar aantal hoofdstukken geteld. Matteüs begint met het leggen van het verhaal van Jezus over het verhaal van Israël. Als stille theologische verwijzing naar de 'vijf boeken van

Mozes'. Schematisch ziet het er zo uit:

Matteüs 1, de 'genese: wording' van Jezus is een verwijzing naar Genesis. Matteüs 2, de wijzen en Herodes, de vlucht naar Egypte en de terugkeer, is een verwijzing naar Exodus: onderdrukking en uittocht. Matteüs 3, de doop in de Jordaan, is een verwijzing naar de doortocht door de Rode Zee, en Matteüs 4, de veertig dagen in de woestijn, verwijst naar de woestijnreis, 40 jaren: Leviticus en Numeri. Matteüs 5 – 7, de bergrede, is een directe verwijzing naar de verbondssluiting en de wetgeving (Sinai), de 'wet opnieuw': Deuteronomium. Niet zomaar, dus, is het verhaal over Jezus door Matteüs verteld. Dit evangelie is een literair kunstwerk, dat gelezen wil worden. Waarom? Om te ontdekken wat ook de Romeinse centurio op Goede Vrijdag en zijn legionairs uitspreken (27: 54): 'Hij was werkelijk Gods Zoon.' Wat wil dat betekenen?

Ds Bram-Willem Aarnoutse

### In memoriam Gerard Versluys

12 november 1938 – 14 januari 2023



Op maandag 23 januari hebben we in een dienst in de Pauluskerk afscheid genomen van Gerard Versluys. De laatste tijd ging zijn toch al broze gezondheid snel achteruit. Gedragen door de liefdevolle zorg van Marieke en de kinderen is Gerard op zaterdag 14 januari thuis overleden, 84 jaar oud. Gerard werd geboren te Hillegom als jongste zoon in een

gezin met drie kinderen. Gerard was 6 jaar oud toen het gezin werd uitgebreid met zeven extra broers en zussen: zijn ouders hadden zich ontfermd over de kinderen van familie. Na het lyceum in Haarlem ging Gerard rechten studeren aan de VU in Amsterdam. Hij specialiseerde zich in notarieel recht.

Tijdens een excursie naar de NAVO in Parijs in oktober 1964 leerde hij Marieke Visser kennen. Hij was op eigen kracht naar de Franse hoofdstad gekomen. Die onconventionele houding maakte indruk op Marieke. Op 25 februari 1967 traden Gerard en Marieke in het huwelijk. Ze kregen twee zoons, Janko en Hein, en twee kleinzoons. Later werd pleegzoon Rob nog deel van het gezin. Marieke begon in 1966 met werken. Gerard volgde in 1968. Hij heeft allereerst zeven jaar in Amsterdam gewerkt, daarna in Naaldwijk en Aalsmeer. In 1980 werd hij notaris in Breukelen in het prachtige pand (de oude pastorie) naast de Pieterskerk. Voor veel Breukelaars is hij dan ook een goede bekende.

Na zijn pensioen viel Gerard in een diep gat. Hij was immers in hart en nieren notaris. Gelukkig kon hij zijn zoons en vrienden helpen bij zakelijke transacties als het kopen van een huis of het aanschaffen van een boot. Hij genoot er van om zo zijn grote kennis nuttig te kunnen inzetten. Daarnaast ging hij altijd graag naar de 'oudeherensoos' om met generatiegenoten de zaken in Breukelen en de wereld te bespreken. Ook heeft hij met

Marieke en vrienden nog mooie reizen ondernomen.

Gerard had humor en kon geweldig vertellen over zijn ervaringen. De kinderen herinneren zich ook nog de geweldige sinterklaasgedichten die van zijn hand kwamen. En met een glimlach denken ze terug aan zijn onverwachte postzegelverzameling.

Het geloof heeft Gerard altijd beziggehouden. Een aantal jaren geleden was hij begonnen met een eigen geloofsbelijdenis die qua omvang en inhoud leek op een notariële akte. Hoewel dat niet misstaat in een Verbondsgeloof, heeft hij zijn belijdenis gaandeweg teruggebracht tot zeven 'ik geloof'-woorden. Een prachtig Bijbels getal. Marieke heeft zijn belijdenis, de vrucht van zijn gelovig zoeken, in de dienst gelezen. Daarom ook lazen we het verhaal van Thomas (Johannes 20:19-30), die in de traditie ten onrechte de bijnaam 'ongelovige' heeft gekregen.

Op de rouwkaart stonden woorden van Huub Oosterhuis die ook het gelovig vertrouwen van Gerard weerspiegelen:

*Gelezen heb ik wat geschreven staat,  
mij toevertrouwd aan onbewezen woorden:  
Gij laat mijn ziel niet aan het dodenrijk.  
Geschreven staat Uw naam: Ik zal er zijn.*

Laten wij Marieke, de kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen, familie en vrienden dragen in onze gebeden. Dat God ook in de tijd die komen gaat zijn Naam Ik-zal-er-zijn waarmaakt in de liefde elkaar gegeven.

Ds. Harold Schorren

### In en uit de gemeente

Een hele verandering voor Bert de Wit (G. v. Nijenrodestraat 4) Op maandag 7 januari is hij verhuisd naar Woonzorgcentrum Overdorp, afd 2 kamer 218, Overdorp 6, 3628 BE Kockengen. Een kaartje met uw medeleven wordt zeker op prijs gesteld. Inmiddels hangt er in de hal van de Pauluskerk een nieuwe lijst van gemeenteleden die in diverse verpleeghuizen worden verzorgd. Een kaartje zal ook hen goed doen.

Ellen Querido was zeer dankbaar met de bos bloemen die zij zondag 15 januari heeft ontvangen. Het kwam op een voor haar goed moment.

Namens het pastoraat, Henk Bomas

### Bezoekwerk en kennismaken

Iedere week bezoek ik enkele gemeenteleden van 80+, het is fijn om elkaar te leren kennen. Gaandeweg leerde ik natuurlijk ook vele vrijwilligers kennen via het vergaderen en andere momenten. Fijn. Ook gemeenteleden uit andere leeftijdsgroepen wil ik nu meer gaan bezoeken. Dat betekent voor dit voorjaar 'avondwerk', maar wellicht kan het ook overdag. Andersom kan natuurlijk ook: wanneer u graag eens over de ervaringen van leven en geloven wilt praten, neem gerust contact op. We hebben elkaar veel te geven.

Ds Bram-Willem Aarnoutse

**Wandelen ...** woensdag 1 februari verzamelen we ons weer om 10 u. bij het Bonifatiushuis. Kom gerust en

wandel door een nog winters rustend landschap! Er is vast weer genoeg om met elkaar te bespreken. Ik hoorde dat 9.30 toch wat vroeg was, laten we dus om 10 uur starten.

### **Seniorengesprekskring**

De kring komt op donderdag 16 februari en 16 maart weer bij elkaar, om 14.30 u. in zaal 7. Het groepje wordt langzaam steeds iets groter, fijn. Steeds is er een aanleiding om met elkaar over in gesprek te gaan. In januari was dat een 'brief aan God' door Paul van Vliet (2005), die eindigt met de mooie zin 'Ik zal weten dat Ú het bent als ik mij onvoorwaardelijk heb overgegeven en mijn eenzaamheid zal zijn verdwenen'. Paul bleek ook nog Breukelaar te zijn geweest (Oud Aa). Zo steek je altijd weer wat op. Kom gerust even langs voor een gezellig kopje koffie, het is altijd goed om elkaar even te zien. Van harte welkom! Informatie bij ds Bram-Willem Aarnoutse.

**Terugblik** ... de dienst aan het begin van de Week van gebeden voor Eenheid van Christenen werd op zondag 15 januari gevierd als één viering door vijf geloofsgemeenschappen in Breukelen: de rk parochie Johannes de Doper, de wijkgemeente Pieterskerk, de wijkgemeente Pauluskerk, het 'Witte Kerkje' (N.G.K.) en de Geredja Injili Maluku 'Silo', Breukelen. De kerk was 'vol' en dat was hartverwarmend. Voorgangers en vrijwilligers uit alle kerken hadden een rol. Het nieuwe secretaireorgel werd na de overdenking bespeeld door Jan Pieter Karman. Een mooie herinnering aan het begin van het nieuwe jaar Anno Domini 2023.

### **'Gospel. Muzikale reis van kracht en hoop' in het Catharijneconvent, Utrecht (tot Pasen)**

'Oh Happy Day ...' is een directe verwijzing naar Goede Vrijdag. Ooit duidde iemand mij de betekenis van 'Gospel': 'good spell'. Of dat zo is, wellicht. Maar u heeft misschien al posters zien hangen langs de wegen? Dompel je onder in de geschiedenis én actuele betekenis van een van de invloedrijkste muziekstromingen sinds haar ontstaan in het slavernijverleden. Een reis langs het onderbelichte verhaal van een muziekgenre en lifestyle. Met artiesten zoals Mahalia Jackson en Aretha Franklin, maar ook met Martin Luther King, Elvis Presley en Kanye West. Gospel leeft! En niemand leeft gospel zoals de geweldige zangeres én co-curator Shirma Rouse.

Het lijkt mij een heel mooi idee om de expositie – met audiotour! – te gaan bekijken: op zaterdag 18 februari. Laten we zeggen: we verzamelen om 10 uur bij het Station Breukelen en nemen de trein. Wel fijn als u zich even bij mij aanmeldt, dan weet ik wie er meegaan en kunnen we nog overleggen over welke trein.

Ds Bram-Willem Aarnoutse

### **Gesprekskring over geloven**

Sommige bijbelteksten blijven je omgeven op de manier waarop sommige levenservaringen je jouw richting aanreiken. Voor mijzelf werd een zin van Paulus steeds meer intrigerend: 'Toen ik nog een kind was, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen

ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.' (1 Korinte 13: 11). Ik ben niet meer de jongvolwassene van net 18 die belijdenis deed in maart 1991, vervolgens eindexamen in mei en (met mazzel) mijn rijbewijs haalde in juli. Ik dacht klaar te zijn voor het leven en ging na de zomer theologie studeren in Kampen. 'Hier ben ik!'

Gaandeweg je levensweg ontdek je diepere zin in bijbelse verhalen, ontdek je andere beelden van God, worden nieuwe verlangens gewekt. Soms neem je (onbewust) afscheid van oude gewoontes en soms pak je opeens de draad weer op.

Wat doet het leven met je, en hoe geeft *geloof* zin aan je bestaan? In deze ruimte wil ik je uitnodigen samen een stuk van de Weg (Handelingen 9:2) op te gaan.

Aanmelden bij: ds Bram-Willem Aarnoutse

Data: avonden in overleg, eens in de maand (in overleg)

Er zijn inmiddels enkele aanmeldingen, weet je welkom!

### **Verslag kerkenraadsvergadering**

Op 8 december en 12 januari vergaderde de kerkenraad van de Pauluskerk. Het is mooi om te zien dat ieder kerkenraadslid zijn eigen taken heeft en dat ervaringen in de vergadering met elkaar gedeeld worden. Zo blijft niets onbesproken. Onder andere de volgende thema's stonden op de agenda:

De kerkrentmeesters van alle kerken in Stichtse Vecht werken samen met de gemeente Stichtse Vecht aan een Kerkensie. Het gaat daarbij vooral om een inventarisatie van de staat en de toekomst van de gebouwen.

Voor het jeugdwerk missen we voorlopig nog Siwanthi Leijen. Anderen nemen haar taken zo goed en kwaad als dat gaat waar. Er zijn ideeën genoeg!

Achter de schermen wordt gewerkt aan 'communicatie'; er komt een nieuwe website, een Dropbox voor alle draaiboeken en het archief, een nieuw informatiebordje voor bij de voordeur van de kerk en, vanaf 1 maart, een digitale nieuwsbrief. Ook over de toekomst van Kerknieuws wordt (voor de hele PGB) nagedacht.

We maken ons ernstig zorgen over het feit dat nog niemand zich gemeld heeft voor vacante plekken in de kerkenraad (scriba, kerkrentmeester en ouderling). Er worden wel namen aangedragen en veel gemeenteleden worden persoonlijk gevraagd, maar tot nu toe voelt niemand zich echt geroepen. Is dat een probleem van deze tijd of is er iets anders aan de hand? Het gaat in ieder geval wel echt een probleem worden. Dus als u denkt 'ze zien mij over het hoofd', wilt u zich dan alstublieft melden bij ondergetekende?!

Hetzelfde geldt voor de auto-ophaal-dienst. Er zijn nog onvoldoende mensen bereid om te rijden en er is nog niemand die het wil coördineren. Maar het zou toch zo fijn zijn als we een aantal ouderen wel in staat stellen om de dienst op zondag te bezoeken?! U kunt zich melden bij Frans Rijper.

Tot slot: op zaterdagochtend 11 februari komen de kerkenraden van de Pauluskerk en de Pieterskerk bij elkaar voor een nadere/hernieuwde kennismaking. We hopen snel daarna weer bijeen te komen om gezamenlijk het verdiepende gesprek aan te gaan over de toekomst

van de Protestantse Gemeente Breukelen en de beide wijkgemeenten.

De volgende vergadering van de kerkenraad is op donderdag 9 februari om 20.00 uur.

### Erkenning

Als voorzitter voer ik zo nu en dan gesprekken met mensen die in de afgelopen periode (inmiddels jaren) beschadigd zijn en/of nog wroeging hebben. Zowel actieve als op dit moment inactieve leden. Die bezoeken zijn vooral bedoeld om in contact of verbinding met elkaar te blijven. Uiteraard breng ik het liefst mensen 1 op 1 bij elkaar om alsnog dingen naar elkaar uit te spreken. Daarmee houden we het persoonlijk en vertrouwelijk en blijven we erkennen dat er dingen niet goed zijn gegaan in die jaren.

Voelt u zich aangesproken? U mag altijd contact met mij opnemen (Willink van Collenstraat 83, hetty.veneklaas@gmail.com, 06-18993106).

Hetty Veneklaas  
Voorzitter/scriba a.i.

### Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep in het leven geroepen die feedback gaat geven aan ds. Bram Willem Aarnoutse met betrekking tot de diensten. In de klankbordgroep zitten Roeloffien van Voornveld, Henk Addink, Martine Bomas en Heinie de Kruijff. Zij komen op maandagavond 30 januari voor het eerst bij elkaar. Wilt u hen iets meegeven van uw ervaringen/beleving van de diensten dan kunt u hen daar persoonlijk voor benaderen.

Hetty Veneklaas

### Belangrijk bericht van de ZWO-commissie

In 2022 hebben gemeenteleden voldoende bijgedragen om de volgende drie projecten van Kerk In Actie te steunen:

- \* India, voor onderwijs en zorg aan Dalitkinderen die buiten het Indiase kastenstelsel vallen € 2.500,--
- \* Myanmar, Precious Stones organiseert zelfhulpgroepen voor vrouwen en jongeren € 2.500,--
- \* Zambia, steun theologiedocenten voor onderwijs aan de Universiteit in Lusaka € 1.000,--

Meer informatie over deze projecten kunt u vinden op: <https://www.kerkinactie.nl/projecten>, of via [www.pauluskerkbreukelen.nl/diaconaat/zwo](http://www.pauluskerkbreukelen.nl/diaconaat/zwo).

Uiteraard vraagt de ZWO-commissie ook in 2023 van u een bijdrage voor het werk van Zending en Werelddiaconaat.

U kunt uw gift voor één of voor alle drie de hierboven genoemde projecten rechtstreeks overmaken op rekening NL27 RABO 0336 9183 99 ten name van de ZWO-commissie Pauluskerk, onder vermelding van 'Bijdrage 2023'.

Wij verstrekken geen acceptgiro's. Let op! De banken verwerken vanaf 1 juni 2023 geen acceptgiro's meer.

### ZWO-commissie Pauluskerk vraagt bezorgers

In de periode van de actie Kerkbalans 2023 vraagt ook de ZWO-commissie van de Pauluskerk een jaarlijkse bijdrage. Hiervoor moeten nog brieven bezorgd worden.

Voor de bezorging van deze brieven doet de ZWO-commissie een beroep op gemeenteleden die van een wandeling houden en tegelijk een doel willen hebben. Voor de buitengebieden Maarssen, Kockengen en Nieuwer ter Aa zijn het er niet zoveel. Ik hoop op iemand die daar woont, is net zo handig. De enveloppen hoeven niet persoonlijk overhandigd te worden. Ik hoor graag van u. U kunt de enveloppen na de dienst van 12 februari meenemen.

Henk Hansman (penningmeester)  
henkhansman@ziggo.nl of T 06 551 33 936.

## DIACONIE

**HipHelpt**  
STICHTSE VECHT

Laagdrempelige hulp  
bieden of vragen?

hiphelpt.nl/stichtsevecht  
0346-700200

### Diaconale collecte 29 januari Pauluskerk PKN – Kinderen en jongeren



Nederland speelt Sirkelslag Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof. Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant,

de jeugdwerk-organisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Via online verbindingen strijden ze tegen groepen in andere plaatsen om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema's centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen. Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Meer informatie [kerkinactie.nl/collecterooster](http://kerkinactie.nl/collecterooster) Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

### Diaconale collecte 29 januari Pieterskerk

*Nederlands Vlaams Bijbel Genootschap*

Voor ons jeugdwerk wordt gebruik gemaakt van het materiaal van Bijbel Basics van het NBG.

Bijbel Basics is dé kindernevendienstmethode waarin de Bijbel centraal staat! In deze methode zijn jij en de kinderen gelijkwaardige gesprekspartners en ontdek je samen wat de Bijbel te zeggen heeft. De Bijbel in 200 verhalen; dat is Bijbel Basics. Met Bijbel Basics beloven we dat kinderen tussen 4 en 12 jaar de 200 meest essentiële Bijbelverhalen twee keer gehoord en verwerkt hebben. Daarmee wordt een brede basis gelegd voor de Bijbelopvoeding van kinderen en staat de rijkdom van de Bijbel centraal. Bijbel Basics is een kinder-



nevendienstmethode die wordt gebruikt in kerken in de breedte van christelijk Nederland en Vlaanderen. Middels deze collecte willen we het werk van Bijbel Basics ondersteunen. Van harte aanbevolen.

### Diaconale collecte 5 februari PKN – Werelddiaconaat Pakistan

Vaktraining voor jongeren



Op 2 februari is het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met een collecte voor Pakistan doen we iets terug voor mensen in dit Zuid-Aziatische land die onze hulp nodig hebben. In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder wie schoolverlaters, met vakopleidingen en leningen. Na het afronden van de opleiding krijgen jongeren begeleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat.

Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Pakistan en andere werelddiaconale projecten. Meer informatie op [www.kerkinactie.nl/werkgelegenheidpakistan](http://www.kerkinactie.nl/werkgelegenheidpakistan) Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

### Diaconale collecte 12 februari PKN – Noodhulp en preventie Ethiopië



Vandaag collecteren we voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië. Recent dreigt voor 23 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië hongersnood. Door aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven dieren. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zó nijpend geweest.

Via het internationale kerkelijke netwerk van Kerk in Actie kan met onze bijdrage water en voedsel uitgedeeld worden, vooral aan de meest kwetsbaren. Daarnaast steunen we daarmee ook rampenpreventie: boeren en boerinnen leren vruchtbare grond vasthouden, de bodem irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen

planten en oogsten. Ook leren ze andere bronnen van inkomsten (een eigen bedrijf) zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. Bedankt voor je gift. Lees meer op [kerkinactie.nl/ethiopia](http://kerkinactie.nl/ethiopia).

### Uitnodiging Open Maaltijd

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de open maaltijd. Bent u alleengaand en vindt u het fijn een keer met andere mensen samen te eten? Dan bent u welkom in het Bonifatiushuis (naast de Pieterskerk).

De open maaltijd is altijd op de eerste vrijdag van de maand (behalve op 7 april, dan is de open maaltijd een week eerder, op vrijdag 31 maart. Dit i.v.m. Goede Vrijdag). Inloop is vanaf 17.00 uur en we beginnen de maaltijd om 18.00 uur, tot ongeveer 19.30/20.00 uur.

U kunt ook opgehaald en/of thuisgebracht worden, dit kunt u opgeven bij aanmelden. De open maaltijd wordt ondersteund door de diaconie van de Protestantse Gemeente Breukelen. Als u zich wilt opgeven voor deze maaltijd, dan graag een week eerder, zodat we het aantal personen kunnen doorgeven. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 15.00.

U kunt zich opgeven bij *Ida Stam*, tel. 0346-261602 of mobiel 06-31365996.

We hopen u dat u een keer komt kijken hoe dit is. Wij heten u hartelijk welkom!

Coördinatoren: *Ida Stam*, *Marianne Vedder*,  
*Marlies Wijnen*

## COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
<b>Zondag 4 december</b>		
Werelddiaconaat	91,80	153,55
Wijkkas		128,00
Avondmaalscollecte Hospitium		110,05
<b>Zondag 11 december</b>		
Amnesty International	131,07	142,55
Wijkkas		132,00
<b>Zondag 18 december</b>		
HGJB		85,95
PKN Jong Protestants	95,70	
Wijkkas		259,00
<b>Zaterdag 24 december</b>		
<i>Kerstdienst</i>		
Vluchtelingenwerk	349,27	
ZOA		235,97
Wijkkas		160,00
<b>Zondag 25 december</b>		
<i>1<sup>e</sup> Kerstdag</i>		
Kinderen in de Knel	208,50	257,06
Wijkkas		218,00
<b>Zaterdag 31 december</b>		
Armoedefonds	117,30	88,15
Wijkkas		76,00

# GEZAMENLIJKE BERICHTEN

## Geef vandaag voor de kerk van morgen

*Actie Kerkbalans 2023 is van start gegaan*



Geef vandaag voor  
de kerk van morgen

In Kerknieuws no. 1 bent u geïnformeerd over de voorbereidingen. In week 3 (16-22 januari) hebt u per post; via een van de vrijwillige lopers of per email een brief ontvangen. De lopers

komen in de komende periode tot uiterlijk 30 januari de retourenvelop met daarin uw toezegging weer bij u afhalen. Hebt u een email ontvangen, dan het verzoek om uw toezegging digitaal voor maandag 30 januari in te vullen en te versturen.

Is de toezegging niet bij u opgehaald of hebt u de brief per post ontvangen, dan graag afgeven aan een van de Kerkrentmeesters of opsturen naar Postbus 177, 3620 AD Breukelen, of per email naar [administratie@pknbreukelen.nl](mailto:administratie@pknbreukelen.nl). We hebben inmiddels al diverse digitale toezeggingen ontvangen waarvoor onze hartelijke dank. Zonder uw financiële bijdrage kunnen de wijkgemeenten Pieterskerk en Pauluskerk niet blijven bestaan en onze pastorale taken voor u blijven voortzetten.

Als u geen brief of email hebt ontvangen, dan graag een email naar [administratie@pknbreukelen.nl](mailto:administratie@pknbreukelen.nl). Of neem contact op met een van de Kerkrentmeesters: Dick Oosthoek; Jan Winkel of Gert Oskam (Pieterskerk); Hans Schriever of Kees Andreae (Pauluskerk).

We verwachten alle lopers op 30 januari tussen 19.00 en 20.00 uur weer terug in het Bonifatiushuis met de retourenveloppen. Hartelijk dank voor jullie medewerking. Zonder al deze vrijwilligers zou actie Kerkbalans niet mogelijk zijn.

We hopen u in de volgende editie van Kerknieuws verder te informeren over het verloop van actie Kerkbalans 2023.

De Kerkrentmeesters

## Bericht over de Naaigroep Pauluskerk

Elke week komen vrouwen die als vluchteling kwamen, nu statushouders, in zaal 7 van de Pauluskerk bijeen om elkaar te ontmoeten. De groep is 7 jaar geleden vanuit het pastoraat opgezet. De groep wordt geleid door o.a. Margreeth van der Brugge. Samen met nog een hele groep enthousiaste medevrijwilligers proberen zij er te zijn voor deze vrouwen. Het belangrijkste is om te laten zien en voelen dat iedereen er mag zijn zoals je bent als mens. Het maken van kleding is een middel om met elkaar in gesprek te komen en elkaar te 'ontmoeten'. Zo is het een fijne en veilige plek op een vast moment om elkaar te zien en te spreken. In overleg met alle deelnemers is erover gesproken dat het zo belangrijk is om ergens een plek te hebben waar je welkom bent. Graag willen we er in deze tijd ook zijn voor iedereen die

behoefte heeft aan contact, gezelligheid, een kopje koffie/thee of gewoon er even uit te zijn.

U bent van harte welkom op woensdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.30 uur in de achterzaal van de Pauluskerk.

Wie weet wordt het voor u ook zo'n fijne plek!

Hetty Veneklaas



## Amnesty International:

*Doe Goed, Zoek Recht – India: Laat activisten vrij*

Op 29 januari kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak: Sinds 2018 zijn er in India zestien bekende mensenrechtenactivisten opgepakt op basis van valse aanklachten. Een van hen, Fr. Stan Swamy, overleed in de gevangenis doordat hij geen medische hulp kreeg. Een aantal personen is vrijgelaten, maar elf van hen zitten nog vast. De groep activisten wordt ook wel de BK16 genoemd. Deze bestaat uit dichters, advocaten, journalisten, professoren en een priester. Stuk voor stuk strijden ze voor de rechten van onderdrukte gemeenschappen in India, onder wie de Dalits en de Adivasis. Ze werden opgepakt omdat ze betrokken zouden zijn bij rellen die uitbraken in Bhima Koregaon begin 2018. Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International naar de minister van Binnenlandse Zaken van India. Wij roepen hem op de 11 activisten die nog vastzitten onmiddellijk vrij te laten. Als u meer wilt weten kunt u naar de site van Amnesty: [www.Amnesty.nl](http://www.Amnesty.nl). Bij de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Ik hoop op uw medewerking.

Ria van Voskuilen

## Maak kennis met:



## Voor vitale en gezonde inwoners

Vitaal Stichtse Vecht wil ervoor zorgen dat inwoners van Stichtse Vecht nog gezonder gaan leven. Dat gebeurt door het organiseren van diverse activiteiten en initiatieven. Voorbeelden zijn: informatiebijeenkomsten over geld, taal en beweeglessen en een training voor vrijwilligers van verenigingen (kerken) om eenzaamheid te herkennen en bespreekbaar te maken.

Vitaal Stichtse Vecht is een groep mensen (vrijwilligers en professionals) die op welke manier dan ook betrokken zijn bij verenigingen, kerken, sportaanbieders, de



maatschappelijke sector, of als inwoner van Stichtse Vecht interesse hebben in een van de thema's.

#### *Sporten, bewegen en voorkomen van problemen*

De thema's waar Vitaal Stichtse Vecht aan werkt, hebben te maken met sporten, bewegen, het voorkomen van problemen zoals schulden en middelengebruik, eenzaamheid en het verbeteren van gezondheid. In verschillende teams denken vrijwilligers samen met professionele organisaties, zoals Leef en Stichting Welzijn en sportaanbieders, na over activiteiten die hieraan bijdragen. Voor het uitvoeren van de activiteiten is budget beschikbaar, dat landelijk wordt verdeeld over gemeenten voor de uitvoering van de Sport- en Preventieakkoorden. Vitaal Stichtse Vecht kan zelfstandig beslissen aan welke activiteiten geld wordt toegekend.

#### *En wat heeft dat met ons, de gemeente van de Paulus- en de Pieterskerk, te maken?*

Vanaf de start in 2021 doen we al mee met het preventieakkoord Stichtse Vecht, 'Vitaal Stichtse Vecht' dus. Met name in het team Eenzaamheid en het team Schulden. Elk team bestaat uit vrijwilligers en professionals. Met een groep van vrijwilligers en professionals brainstormen we over activiteiten die bijdragen om eenzaamheid en schulden te helpen voorkomen.

Nu is in het *team Eenzaamheid* een 'vacature' ontstaan. Wij zoeken dus vanuit onze beide gemeenten iemand die hier mogelijk belangstelling voor heeft en er tijd voor vrij wil maken.

- Er vindt elke 6 weken een vergadering plaats.
- De vergaderingen zijn (voorlopig nog) digitaal
- Elke vergadering duurt maximaal 1½ uur
- De leiding is sinds kort in handen van Tom Boon, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht.

Frans Rijper, Diaken in de Pauluskerk

#### **Vespers in de Veertigdagentijd**

Op woensdag 22 februari begint de Veertigdagentijd voor Pasen. Net zoals Jezus veertig dagen vastte in de woestijn, leven veel christenen in de aanloop naar Pasen sober en proberen ze zich te richten op wat werkelijk van waarde is. Voor sommige christenen betekent dat vooral dingen doen, zoals regelmatig bidden en in de bijbel lezen. Voor anderen gaat het ook om dingen niet (of minder) doen, zodat je je bewust wordt van de dingen waar je aan 'verslaafd' kan zijn. Of dat nu alcohol is, het eten van veel zoetheid, het drinken van (teveel) koffie of het onafgebroken checken van je Instagramaccount. Op zondagen in de Veertigdagentijd wordt niet gevast, dan vieren we telkens opnieuw Gods nieuwe begin.

Er zal bij de start van de Veertigdagentijd in Breukelen een oecumenische viering worden gehouden van Aswoensdag als markering van deze periode. waarin mensen een askruisje kunnen halen om hen te bepalen bij deze periode van inkeer.

Onderdeel van de bezinning is ook een serie oecumenische Vespers (avondgebeden) in de Pauluskerk. Die zijn telkens op dinsdag om 19.15 en duren ongeveer een kwartier. Voorafgaand aan de Vespers is er de mogelijkheid om mee te doen met een sobere maaltijd die georganiseerd wordt door de ZWO groep van de Pauluskerk. Het thema van de Vespers is dit jaar: Zien en gezien worden. God ziet ons vanaf het begin (En God zag dat het goed was). God ziet het als mensen lijden, zoals hij destijds het lijden van het slavenvolk Israël in Egypte zag. Van God mogen we er zien, Hij ziet ons zitten. Het wordt goed als wij oog hebben voor elkaar. Dan wordt iets van Gods liefde in ons zichtbaar.

In de Vespers komen de volgende lezingen aan de orde:

28 februari Exodus 3:7. 8a

7 maart 1 Petrus 1:8,9

14 maart Mattheus 5:14-16

21 maart Lukas 18: 35-43

28 maart Romeinen 8:24-26

4 april Johannes 19:8,9

Namens de oecumenische voorbereidingsgroep

Gé Spielman

#### **Thuisgevers**

U heeft vast deze zomer en herfst de heftige beelden gezien van de groepen asielzoekers die bivakkeerden rond het nationale aanmeldcentrum in ter Apel. Doordat in de asielzoekerscentra van het COA te weinig plek is voor vluchtelingen die in hun asielprocedure zitten, blijven mensen noodgedwongen te lang in ter Apel, waardoor vluchtelingen die net aankomen soms onder de blote hemel en in de modder moeten slapen. En ook als dat niet zo is, is hun onderkomen, vaak tenten of een sporthal, niet echt geschikt voor een langer verblijf. Staatssecretaris van der Burg doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de vluchtelingen die al te horen hebben gekregen dat ze in Nederland mogen blijven omdat ze gegronde redenen hebben om bang te zijn voor vervolging, niet langer in een asielzoekerscentrum hoeven te wonen, maar reguliere huisvesting krijgen in alle Nederlandse gemeenten.

Onze gemeente, Stichtse Vecht, loopt achter in het huisvesten van statushouders. De wethouder heeft echter beloofd dat hij voor de zomer kamers en appartementen zal vinden voor vijftig statushouders. Het zou fijn zijn wanneer mensen die al weten dat ze in de loop van het jaar in een gemeente gaan wonen, daar alvast een plek hier vinden. Om dat mogelijk te maken is het project Thuisgevers in het leven geroepen door de kerken en de gemeente Kampen. Kerken en andere maatschappelijke organisaties bieden een tijdelijk onderdak voor statushouders, die in afwachting zijn van een permanente woning. Zie <https://dethuisgevers.nl/>

Ook in Breukelen is een bescheiden begin gemaakt met het verwelkomen van onze toekomstige dorpsgenoten. Momenteel wonen er vier (een vijfde heeft zelf een plek gevonden) in de pastorie van de Pieterskerk. De gemeente Stichtse Vecht heeft zich gecommitteerd om deze vijf mensen binnen een half jaar, dus voor 1 juli, aan huisvesting te helpen. In de tussentijd kunnen ze hier in Breukelen een 'thuis' proberen te vinden en zich

voorbereiden op het wonen in onze gemeente. Ze zijn ingeschreven bij de gemeente, en gaan Nederlands leren bij verschillende taalscholen. Ondertussen zijn er allerlei dingen nodig om de zes te laten landen in onze gemeente. Daarvoor zijn vrijwilligers van de Thuisgevers ingeschakeld. Bij de vaste begeleiders van deze mannen zitten twee mensen van het Witte Kerkje, twee van de Pauluskerk en twee van de Pieterskerk. Op zich loopt die begeleiding prima. De begeleiders hebben mooie ontmoetingen met deze mensen uit Iran, Sudan en Jemen. Wel kunnen we soms best nog wat mensen gebruiken die af en toe heel concrete hand en spandiensten verrichten. Zoals: een ritje naar het ziekenhuis, een bezoek aan de kledingbank, administratieve klussen of even meelopen bij vrijwilligerswerk zoals het knotten van wilgen. Mensen die af en toe iets concreets willen doen kunnen zich melden bij de diaconie van de Pauluskerk of de Pieterskerk.

### Rondom Bach

*Zondag 29 januari om 15.00 uur*

Deze zondag hoort u muziek uit de Mannheimer Schule. Het barokorkest van het Utrechts Conservatorium, aangevuld met studenten van het Conservatorium van Amsterdam o.l.v. Antoinette Lohmann, voert de composities uit.

De term Mannheimer Schule (Mannheimer School) verwijst naar een kortstondige bloeiperiode - 1743-1778 - van de muziek in de Duitse stad Mannheim, die van belang is voor de muziekgeschiedenis. Keurvorst Karel Theodoor, die vanaf 1743 in Mannheim resideerde, was een uitgesproken muziekliefhebber, en bevorderde de beoefening van die kunst aan zijn hof.

Er ontwikkelde zich in Mannheim een eigen muziekstijl, op de snede tussen barok en klassiek, die zich snel over heel Europa verbreidde. Deze stijl was de voorloper van het Weense classicisme, en had invloed op Haydn, Mozart en Johann Christian Bach.

U bent van harte welkom.

### Vaderskind, de oorlog van Renate Rubinstein

*Lezing van Hans Goedkoop*

Woensdag 8 februari, 20.00 uur in de Pauluskerk

In Vaderskind ontrafelt Hans Goedkoop de geschiedenis van een immigrantenmeisje met een Joodse vader. Tomeloos slim en onheilspellend gevoelig. Angstig zonder dat ze weet waarvoor. Haar wordt niet veel verteld over de wereld, kinderjaren horen onbezorgd te zijn, maar gaandeweg dwingt ze zichzelf te leren kijken. Ook naar wat geen mens wil zien. Met zeldzame precisie en nabijheid tekent Vaderskind een meisje dat in een verwoestende tijd het fundament legt van een schrijverschap. Als eerste columnist van Nederland, nooit overtroffen, schreef Renate Rubinstein over alles wat de tijd haar aandroeg, van het zelfbedrog der ideologieën tot de zang van de wielewaal. Wie zat het heden ooit zo op de huid? Maar soms breekt daar in losse zinnen een verleden doorheen. Kinderjaren in Berlijn, een vlucht naar Amsterdam, nee, Londen, toch weer Amsterdam. Dan op een ochtend uniformen op de trap en een belofte

die een leven lang naklinkt: 'Der Vati kommt bald wieder'.

Hans Goedkoop (1963), historicus, schrijver, biograaf, is vooral bekend als presentator van *Andere Tijden*, *De Gouden Eeuw* en *De IJzeren Eeuw*. Hij publiceerde in 2012 'De laatste man' over zijn grootvader en het verlies van Nederlands-Indië en in 2015 'Iedereen was er'. Hij schreef het voorwoord bij 'Twijfel trainen' en 'Mijn betere ik' van Renate Rubinstein. In 2022 hield hij de 4 mei-voordracht 'Wat niet mag' in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Van harte welkom. Hans Schriever

### Verjaardagsbusjes I

Het tweede halfjaar van 2022 brachten de verjaardagsbusjes € 642,07 op. De totale opbrengst van 2022 is daarmee gekomen op € 1423,55

De opbrengst is bestemd voor het orgelfonds.

Alle medewerkers en gevers hartelijk dank.

Geeske Oussoren

### Verjaardagsbusjes II

Opbrengst 2<sup>e</sup> halfjaar 2022

Busje nr.1 € 44,= nr. 2 € 82,30 nr. 3 €129,= nr.6 € 77,60 nr. 8 € 305,= Een totaal bedrag van € 637,90

Dit bedrag komt ten goede aan het orgelfonds. Alle gevers en collectanten hartelijk dank!

Ria van Eck

## KLEIN COLOFON

**Kerknieuws:** kerknieuws@msn.com

Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd.

**Kopij:** als bijlage in Word, Times New Roman, 11 pt.

**Bezorging:** mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814; W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;

Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60

Kostprijs: € 22,50

**Kollektemunten bestellen:** overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - minimaal 2 zakjes per bestelling

**afhalen:** 1<sup>e</sup> zondag van de maand na de dienst

**Kerkdiensten via internet:** www.kerkdienstgemist.nl

**Administrateur:** J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl; bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

**Diaconie:** bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

**Protestantse wijkgemeente Pauluskerk**  
ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

**Protestantse wijkgemeente Pieterskerk**  
Zendingscommissie: bankr.nr. NL81 INGB 0003 0881 09

**Reservering en agendabeheer** Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis: K. Andreae, tel. 06 42281589 of verhuur@pknbreukelen.nl