

KERSTNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk



KERKDIENSTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 18 DECEMBER 2022, 4^e ADVENT

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. PKN Jong Protestants 2. Wijkkas

ZATERDAG 24 DECEMBER 2022,

KERSTNACHTDIENST

21.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. Vluchtelingenwerk Stichtse Vecht 2. Wijkkas

ZONDAG 25 DECEMBER 2022 1^e KERSTDAG

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. Kinderen in de Knel 2. Wijkkas

ZATERDAG 31 DECEMBER 2022,

OUDEJAARSAVOND

19:30 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. Armoedefonds 2. Wijkkas

ZONDAG 1 JANUARI 2023, NIEUWJAARSDAG

10:30 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. Stichting Edukans 2. Wijkkas

Coventrygebed, voor vrede en verzoening

Iedere vrijdag van 12:15 tot 12:35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 18 DECEMBER 2022, 4^e ADVENT

10.00 uur: Ds. T.J. de Koning, Alphen aan de Rijn

Collecten: 1. HGJB 2. Wijkkas

16:30 uur: Kinderkerstfeest in Witte Kerkje

Collecte: Kinderproject

ZATERDAG 24 DECEMBER 2022,

KERSTNACHTDIENST in de Pieterskerk

21.00 uur: Ds. Mart Jan Luteijn, Vuren

Collecten: 1. ZOA 2. Wijkkas

ZONDAG 25 DECEMBER 2022 1^e KERSTDAG

10.00 uur: Mw. Prop. M.F. van Schoonhoven, Barneveld

Collecten: 1. Kinderen in de Knel 2. Wijkkas 3. Wijkkas

ZATERDAG 31 DECEMBER 2022,

OUDEJAARSAVOND

18:30 uur: Ds. F.E. Schneider, Pieterskerk

Collecten: 1. Armoedefonds 2. Wijkkas

ZONDAG 1 JANUARI 2023, NIEUWJAARSDAG

11:00 uur: Mw. prop. M. v.d. Kamp, Utrecht

Collecten: 1. Stichting Edukans 2. Wijkkas

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 16 december 16.45 uur: Mw. C. van Schaik

Vrijdag 23 december 16.45 uur: Dita van Muiswinkel

Vrijdag 30 december 16.45 uur: Pastor J. van Os

Vrijdag 06 januari 16.45 uur: dhr. W. Smit

Kerknieuws verschijnt voortaan om de 3 weken. Nummer 1 is dus meteen voor drie weken en komt uit op 7 jan. 2023.

Kopij graag vóór maandag 2 januari 18.00 uur indienen.

Verspreiding Kerknieuws ernstig in gevaar!

Vanaf januari is er nog steeds een tekort aan mensen om te helpen bij de verspreiding van Kerknieuws. Als er te weinig mensen zijn, dan komt de verspreiding van Kerknieuws ernstig in gevaar, of zelfs volledig stil te liggen. Het gaat niet om de bezorging van Kerknieuws aan huis. Het gaat om het in ontvangst nemen van Kerknieuws van de drukkerij en het verdelen van de wijken en het afleveren bij de bezorgers. Dit alles vindt eens in de 3 weken plaats op donderdagmiddag. Indien er voldoende gemeenteleden zijn die zich hiervoor willen inzetten, dan bent u maar één keer in de 6 weken aan de beurt. We hopen van harte dat een aantal gemeenteleden zich geroepen voelen en zich aanmelden. Dat kan bij kerknieuws@msm.com

Heeft u vragen, u kunt bellen naar onderstaand telefoonnummer.

Namens de redactie,

Sjaak van Muiswinkel 0346-263108

AGENDA

-Vrijdag 16 december 18.00 tot 21.00 uur, Pauluskerk,

Pieterskerk en Johannes de Doperkerk Lichtjesavond

-Zaterdag 17 december 20.00 uur, Pauluskerk,

Advent Festival of Lessons and Carols

-Maandag 19 december 20.00 uur, Johannes de Doperkerk, Volkskerstzang

-Dinsdag 20 december 19.15 uur, Pauluskerk,

Oecumenische Vesper

-Maandag 26 december (2e Kerstdag) 15.30 uur, Pieterskerk, Orgelconcert door Jos Moeke

-Zondag 1 januari, 15.00 uur Pauluskerk

Nieuwjaars orgelconcert, Jan Pieter Karman.

-Vrijdag 6 januari inloop vanaf 17:00 uur, Bonifatiushuis, Open Maaltijd

MEDITATIE

Laat het evangelie groeien in onze wereld

‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn hart juicht om God, mijn redder:
Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienaar.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn Naam.
Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie hem vereert.
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
heersers stoot hij van hun troon
en wie gering is geeft hij aanzien.
Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,
maar rijken stuurt hij weg met lege handen.
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd:
Hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht,
tot in eeuwigheid.’ Lucas 1: 46-55

Ton Veerkamp (1933 – 2022) schreef in 2014 een prachtig theologisch boek, *Deze wereld anders. Politieke geschiedenis van het Grote Verhaal (het Evangelie)*. Het fenomenale in zijn boek is de fundamentele gedachte dat het geloofsverhaal steeds opnieuw maatschappelijke consequenties heeft en tégen de dominante machten in de samenleving in gaat. Steeds opnieuw verheft zich de stem van geloven tegen onderdrukkende machten. U weet het: Abraham keek naar de sterren en vroeg zich af wat de zin van dit alles is. Hij trok weg. Mozes werd geroepen om zich namens God en ten goede van zijn volk tegenover de macht van de Farao te stellen. Generaties profeten representeerden de stem van God tegenover koningen van het eigen volk Israël alsook tegen vreemde heersers. Geloof heeft betekenis voor het gewone leven van ieder mensenkind.

Diezelfde gedachte vinden we terug in de ‘lofzang van Maria’, het ‘Magnificat’, dat deze weken op vele plaatsen zal klinken. Niet de Romeinse heersers zullen domineren, niet de vele geestelijke leiders die zich aan de kant van potentaten scharen, maar gewone mensen zoals Maria, zoals Jozef, zoals mensen die gewoonlijk hun werk zo zorgvuldig mogelijk doen – herders in het veld.

Voor hen heeft de hemel ‘oog’, voor hen heeft de hemel ‘oor’. Mensen die willen dienen – er willen zijn voor mensen die het nodig hebben –, zij representeren Gods trouw in de wereld. Iedere dag weer. Langs die weg ‘komt’ het evangelie en zal het kunnen ‘groeien’.

De evangelist Lucas heeft er, net als Matteüs, voor gekozen om een verhaal te brengen van Jezus’ geboorte. Hij is van bijzondere oorsprong en dus moet dat zo verteld worden. Heel Lucas 1, alle verhalen van

Zacharias en Elisabeth, Johannes, en vervolgens van Maria en Jozef, is een theologische aanloop naar het bericht van de geboorte van Jezus. En Lucas heeft aandacht voor het kleine, dat groeit. Zoals hij schrijft van Johannes: ‘Het kind groeide op en werd gesterkt door de Geest.’ (1:80), zo laat hij steeds Jezus ook groeien: ‘Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem.’ (2: 40) En later ook: ‘Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.’ (2:52)

Eigenlijk zegt Lucas op die manier twee dingen: eerst, dat Jezus geboren is en opgroeit, maar óók, dat Jezus opgroeit tussen de mensen. Met andere woorden: de mensen zijn nodig om het bericht van het evangelie in hun midden te laten zijn en te representeren. Later zal Lucas ook schrijven over het begin van de gemeente, de kerk. Zijn evangelie en zijn Handelingen beschrijven deze wording (genese). Maar eigenlijk gebeurt het hier al, in het evangelie van kerst.

Ik wens u toe dat wij allen zó het kerstfeest zullen vieren, als het feest van de geboorte van de Zoon van God – de ‘naamdrager’ en de ‘erfgenaam die toekomst draagt’ – die een gemeenschap van geloof om zich heen verzamelt. Een gemeenschap van gewone mensen, die het rijk van God willen dienen temidden van de machten van de tijd waarin wij leven. Hoe meer er mis gaat in de wereld, hoe nodiger de boodschap van Gods trouw en liefde.

Ds Bram-Willem Aarnoutse

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: vacant

Bijstand in het pastoraat:

Ds. Th. Wegman,
Arnhemse Bovenweg 12-3,
3708 SH Zeist, tel. 06-22547574
email: t.wegman2@gmail.com

Scriba: J. van Muiswinkel,
Broekdijk Oost 13, 3621 LM
Breukelen, tel. 0346-263108,
email: scriba@pieterskerk.info

W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl

www.pieterskerk.info

Ledenadm.:

Website:

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Vol verwachting leven we, nu met Kerst, naar de komst van het Licht. Maar we mogen bovenal uitzien naar Zijn terugkomst. Daarin ligt onze hoop verscholen. In de

komende weken mogen we hier van horen in de kerk. Op zondag 18 december hoopt ds. de Koning voor te gaan. In de middag is er dan het kinderkerstfeest. De kinderen en leiding zijn hart aan het oefenen en met de voorbereidingen bezig. De dienst is dit keer in het Witte Kerkje. Op 24 december tijdens de kerstnacht zal ds. Luteijn voorgaan in de gezamenlijke dienst in de Pieterskerk. Op kerstochtend staan wil stil bij de geboorte en verwachting van de nieuwe tijd waarbij mevrouw van Schoonhoven voorgaat. Meerdere mensen zullen medewerking verlenen aan deze dienst met een speciaal moment voor de musici. Op oudjaarsavond is er op veler verzoek een vroege avonddienst op het reguliere zondag tijdstip. In deze gezamenlijke dienst gaat ds. Schneider voor in de Pieterskerk. Op nieuwjaarsmorgen kunnen we elkaar in het Witte Kerkje na de dienst gelukwensen voor het nieuwe jaar. Op 8 januari hopen we ds Siebelink te mogen ontmoeten. Weer een groot aantal diensten in het verschiet met veel voorbereiding vooraf door gemeenteleden, predikanten en organisten. U komt toch ook, kijkt mee of luistert mee?



Kerstdienst

Op zaterdag 24 december begint om 21.00 uur in de Pieterskerk de kerstdienst. We vieren deze avond de geboorte van Jezus. De dienst vindt plaats onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Protestantse wijkgemeente Pieterskerk.

Voorganger is dominee Mart Jan Luteijn uit Vuren. Het thema van de dienst is "God wordt als wij". Dominee Luteijn zegt daar het volgende over: "Jezus wordt Immanuel genoemd, God-met-ons. Maar wat betekent dat precies? Wat heb je eigenlijk aan Kerst? Paulus noemt het "de wet van Christus".

Dat betekent: worden zoals iemand anders. Zoals God mens werd om ons te dienen en te redden, zo wordt Paulus een slaaf van anderen, van Joden en Grieken met hun ideeën en gebruiken. Dat is het evangelie voor onze tijd: geen simpel verhaal over liefde, maar een radicale keuze om de ander te willen dienen. Dat deed God voor ons. Doe jij mee?"

Medewerking aan de dienst wordt verleend door Thirza Langeraar, zij zal met haar prachtige stem enkele kerstliederen ten gehore brengen. Het orgel wordt bespeeld door Jan Pieter Karman en Noortje Mur zal een muziekstuk ten gehore brengen op de altfluit in samenspel met de organist. De collecte is bestemd voor ZOA (zie informatie hieronder).

Na afloop is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten bij glühwein of warme chocolademelk. Allen hartelijk welkom.

Tot ziens op 24 december 21.00 uur
Janneke Vonk, Marlies Wijnen en Sjaak van Muiswinkel

Giften.

Via Trijnie Verduijn ontvangen we een gift van € 20 bestemd voor onze wijkkas Pieterskerk. Hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel

7 januari 2023 om 09.00 uur schoonmaken Pieterskerk!

Ook in het nieuwe jaar gaan we de Pieterskerk weer schoonmaken. Ook zin een keertje mee te helpen? Weet u welkom op **7 januari om 09.00 uur**. De koffie staat klaar !

Jan Winkel tel. 0346-241144

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: ds A.W. Aarnoutse,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breuke-
len, 0346 249878 of 06 20024393,
ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

Contact pastoraat: Henk Bomas,
Schepersweg 202, 3621 JR
Breukelen, tel. 06 83602282,
hcbomas.1@kpnmail.nl

vacant
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Scriba:

Kerkelijk buro:

H. de Kruijff, tel. 06 23700853
ledenadministratie@pauluskerk
breukelen.nl

Website:

Kerktelefoon:

pauluskerkbreukelen.nl
John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Vierde Advent

Op vierde Advent gaat het over de weduwe Tamar, die eronder lijdt dat haar schoonvader zijn belofte aan haar niet nakomt en daarom een list toepast om toch nog kinderen te kunnen krijgen.

Vierde Advent Kindernevendienst

Op de vierde Advent gaat het over Simeon en Hanna, twee oude mensen die in de tempel wonen en hun hele leven hebben gewacht op de koning die eens zal komen. Zij herkennen die koning in het baby'tje dat door Maria en Jozef naar de tempel wordt gebracht.

In en Uit de Gemeente

Bericht van overlijden

Op donderdag 1 december 2022 overleed Herman Pieter Vermaat op een leeftijd van 94 jaar in het verpleeghuis te Amersfoort. Hij was weduwnaar van Anje Hagen, (schoon)vader van Matthijs Vermaat en Maria Dijkstra, Henk Vermaat en Inge Epping, Willeke Vermaat en Martien van Vliet en opa van Adelheid & Stijn, Rozamund, Floris & Ashley, Sara en Beatrijs. Op de rouwkaart staat:

U bent om mij heen,
U bent voor en achter me,
en Uw hand ligt op mijn schouder.
(psalm 139:5)

Herman was een bekend gezicht in de Pauluskerk. Hij was zeer actief bij onze gemeente betrokken. Meerdere malen heeft hij het ambt van onderling en diaken vervuld. Tevens is hij een aantal jaren lid geweest van de ZWO-commissie. Daarnaast was hij ook maatschappelijk betrokken. Hij was vele jaren gemeenteraadslid in de Gemeenteraad Breukelen en was van 1990 tot 1994 wethouder voor het CDA.

Groot was het verdriet en gemis toen zijn vrouw Anje tijdens de vakantie in Hongarije op 19 oktober 1997 overleed. Toen ik met anderen tijdens een bijbelstudieavond met hem daarover sprak, zei hij dat zijn vrouw geborgen was bij God en dat dat goed was. Dat gaf hem steun om verder te gaan, hoe moeilijk het ook voor hem was.

Op donderdag 8 december is er afscheid genomen van Herman in de Pauluskerk waarna hij is begraven. De gedachtenisdienst stond in het teken van dankbaarheid en geborgenheid. Geborgen bij God was de rode draad in zijn leven en het laatste woord in de door hem zelf geschreven memorie.

Moge God troost en liefde geven aan zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie voor nu en in de toekomstige tijd.

Ik heb geen specifieke berichten maar er zijn natuurlijk wel gemeenteleden die ziek of in behandeling zijn. Verder zijn er gemeenteleden die het moeilijk hebben. Niet alle gemeenteleden willen vermeld worden in het Kerknieuws als er wat is, maar laten wij hen daarom niet vergeten. Als u deze gemeenteleden in het vizier heeft, stuur ze eens een kaartje of bel ze eens op. Een telefoontje of kaartje kan voor hen veel betekenen en ondersteunen.

Zo langzamerhand bereiden wij ons voor voor de kerstdagen en jaarwisseling. Voor de één gezellige dagen met familie en vrienden, voor de ander een periode waarin de pijn van eenzaamheid of rouw meer wordt gevoeld. Laten wij ook hen niet vergeten. Als u iemand kent die in een dergelijk situatie zit, geeft hem of haar wat meer aandacht. Ga eens bij hen langs of nodig ze uit voor een kopje koffie. Of nog mooier, zet een extra bord op tafel en schuif een extra stoel aan bij het kerstdiner!

Ik wens u allen gezegende kerstdagen en jaarwisseling. Namens het pastoraat,

Henk Bomas

In Memoriam Aart van Leeuwen

Op donderdag 1 december namen wij in de Pauluskerk afscheid van Aart van Leeuwen (20 april 1944 – 26 november 2022). Echtgenote van Tonny van Leeuwen-Schuurman (G. van Doornikstraat 85, 3621 HW Breukelen) en vader van Alexander en Irene, Jacco en Mirjam, Sylvia en Hugo, Laurens en Céline; grootvader van Larissa, Mike, Rick, Evelien, Laura; Ilona, Niels en Tim; Leon en Nicole, Sven en Wess en overgrootvader van Noud en Finn. Aart was een vriendelijke en vrolijke vader en opa, die graag voor iedereen klaar stond. Zijn werk bij de post maakte van hem een bekende Breukelaar. En als het hemelvaartweekend was, dan ging het gehele gezin een paar dagen weg. Sylvia deelde met ons vele mooie herinneringen om in het hart te bewaren. Op een heel normale zaterdagmorgen, ruim zes jaren geleden, veranderde dit leven volstrekt onverwacht. Een val achterover, een beschadiging van het brein, een periode van revalidatie die aanvankelijk van waarde was. Maar later bleek de schade te groot. Aart kreeg een nieuwe woonplek in De Aa, waar Tonny nagenoeg dagelijks bij hem kwam. Een en ander maakte dat het afscheid van elkaar een langdurig proces werd. De laatste maanden werd Aart steeds wat minder, tot het moment dat hij stierf en het leven overgaf, op 26 november. Dan komen de dagen van dubbele gevoelens, van 'voor hem is het zo goed' en 'voor ons nu echt een lege plek'. Alexander omschreef zijn vader als een grote, sterke boom, waaruit allerlei nieuwe takken voortkwamen. Het wonder van het leven gaat door in de generaties waarvan Aart en Tonny aan het begin stonden. Om de waarde en het wonder van het leven mogen we dankbaar het glas heffen: op het leven. Mogen de herinneringen, gedachten en gevoelens van liefde tot troost en zegen zijn.

ds. Bram-Willem Aarnoutse



Gesprekskring over geloven

Sommige bijbelteksten blijven je omgeven op de manier waarop sommige levenservaringen je jouw richting aanreiken. Voor mijzelf werd een zin van Paulus steeds meer intrigerend: 'Toen ik nog een kind was, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.' (1 Korinte 13: 11). Ik ben niet meer de jongvolwassene van net 18 die belijdenis deed in maart 1991, vervolgens

eindexamen in mei en (met mazzel) mijn rijbewijs haalde in juli. Ik dacht klaar te zijn voor het leven en ging na de zomer theologie studeren in Kampen. 'Hier ben ik!' Gaandeweg je levensweg ontdek je diepere zin in bijbelse verhalen, ontdek je andere beelden van God, worden nieuwe verlangens gewekt. Soms neem je (onbewust) afscheid van oude gewoontes en soms pak je opeens de draad weer op.

Wat doet het leven met je, en hoe geeft *geloof* zin aan je bestaan? In deze ruimte wil ik je uitnodigen samen een stuk van de Weg (Handelingen 9:2) op te gaan.

Aanmelden bij: ds. Bram-Willem Aarnoutse

Data: avonden in overleg, eens in de maand (in overleg)

Vieren 'Kind ons geboren'

De diensten waarin wij de geboorte van Christus vieren naderen. We bereiden ons in de dagen van Advent voor om zijn komen tot de wereld en in ons leven te ontvangen. Met het Festival of Lessons and Carols op 17 december om 20 uur, met de viering van de vierde Advent, 'dauwt, hemelen', en dan de Kerstavonddienst op 24 december om 21 uur en de Kerstmorgendienst op 25 december. Voorafgaande aan de kerstmorgenviering zingen we ons warm met vertrouwde kerstliederen. Bijzonder om dit allemaal mee te maken in het midden van de Pauluskerkgemeente als uw predikant. We wensen elkaar inspirerende en hartverwarmende diensten toe. Dat kunnen we allemaal wel gebruiken in de kou en kilte van deze tijd.

Oudejaarsvesper en Ochtendgebed

En dan markeren we de overgang van het dan oude jaar 2022 naar het nieuwe 2023 met de Oudejaarsvesper op 31 december en het Ochtendgebed op Nieuwjaarsmorgen 1 januari.

We hopen en bidden om de toekomst van deze wereld, in vrede en in vreugde en in vrijheid.

*'Hopen en uitzien naar het licht,
hopen, weten dat het kwade zwicht,
hopen, Christus komt, het ware licht.'*

Wandelen

Woensdag 8 januari verzamelen we ons weer om 9.30 uur. Bij het Bonifatiushuis. Kom gerust en wandel het nieuwe jaar tegemoet!

Seniorengesprekskring

De Seniorengesprekskring komt op donderdag 19 januari weer bij elkaar, om 14.30 uur in zaal 7. Van harte welkom! Informatie bij ds. Bram-Willem Aarnoutse.

DIACONIE



Laagdrempelige hulp
bieden of vragen?

hiphelpt.nl/stichtsevecht
0346-700200



VOEDSELBANKEN.NL
Stichtse Vecht

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.



Een kaars ontworpen door onze sponsorkinderen

"Soms laten we ons leiden door negatieve gedachten of dingen die mensen over ons zeggen. Maar als we vertrouwen op God en onze eigen mogelijkheden dan hoeft niks ons in de weg te staan om onze droom te bereiken."

– Diana, sponsorkind stichting Sparrow

Onze sponsorkinderen hebben unieke kaarsen ontworpen met teksten die voor hen een inspiratie zijn. De kaarsen worden gegeven aan donateurs die een vierkante meter grond doneren voor ons tweede studiehuis.

De teksten en tekeningen komen echt uit het hart van onze sponsorkinderen. Daarom hebben we hen gevraagd om een video te maken, waarin ze vertellen waarom ze deze boodschap aan de mensen in Nederland willen geven.

Dit zijn hele mooie en eerlijke video's geworden die ik graag met jullie wil delen. De video's zijn te zien op de onze webpagina: <https://stichtingsparrow.nl/kerstactie-2022>

Diaconale collecte 18 december Pieterskerk -HGJB



We willen onze kinderen en jongeren bij Christus brengen. Vanaf jonge leeftijd vertellen we hen verhalen uit de Bijbel. We leggen hen uit wat die verhalen betekenen, voor de mensen toen en voor ons nu. Zo leren we hen met God te leven. Dit doen we niet alleen. De HGJB helpt ons daarbij. Bijvoorbeeld door aansprekende materialen voor catechese en jeugdwerk. Daarom collecteren we voor de HGJB.

Naast het ontwikkelen van aansprekende materialen, organiseert de HGJB ook diverse activiteiten waar ook onze jeugd aan deelneemt. Zoals de HGJB-Scholierenweekenden, de HGJB-Kerstconferentie en de HGJB-TienerTour. Elk jaar bereikt de HGJB vele duizenden kinderen, tieners en jongeren met het evangelie op een manier die aansluit bij hun leefwereld.

Bid mee voor het werk van de HGJB onder kinderen, tieners en jongeren. Dat de jongerenorganisatie de leiding van God mag ontvangen in het ontwikkelen van de materialen en het maken van de juiste keuzes. Daarnaast kunt u het werk van de HGJB ondersteunen met een bijdrage aan de collecte.

Meer informatie over de HGJB vindt u op Facebook: @HGJBJeugdwerk en op de website HGJB.nl

Diaconie collecte 18 december Pauluskerk PKN Jong Protestant

Jongeren doorleven het kerstverhaal



Welke afwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de Wijzen toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge - een spel van Jong Protestant, de jeugdwerk-organisatie van de Protestantse Kerk - kruipen jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. De KerstChallenge is een uitdaging om het kerstverhaal op een nieuw manier te beleven. Jongeren doen opdrachten, lossen puzzels op en verzamelen zoveel mogelijk punten. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee. Meer informatie kerkinactie.nl/kerst

Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Diaconie collecte 24 december Pauluskerk – Vluchtelingenwerk Stichtse Vecht

In deze nacht waarin we de geboorte van Jezus gedenken en waarin voor hen geen plaats was in de herberg kunnen we vluchtelingen toch niet in de kou laten staan?

Help vluchtelingen in op weg

Op zoek naar veiligheid lieten vluchtelingen alles achter wat hun lief is. Nu moeten ze hun leven weer opnieuw opbouwen in een land dat vreemd voor hen is. VluchtelingenWerk helpt vluchtelingen op weg naar een nieuwe toekomst. Dit kunnen ze alleen doen met jouw steun.



Jouw gift draagt bij aan:

- Individuele hulp bij de asielprocedure
 - Samenbrengen van verscheurde gezinnen
 - Begeleiding naar werk
 - Lobby voor een humaner beleid in Nederland en Europa
- Dank je wel voor jouw steun! Jouw bijdrage maakt het verschil in het leven van een vluchteling.*

ZOA Collecte Kerstnachtdienst Pieterskerk 24 december

Voor miljoenen mensen op de vlucht is er geen plaats.

Geen plaats hebben waar je thuis en veilig bent. Geen plaats om op adem te komen...

Voor miljoenen vluchtelingen in landen als Oekraïne, Irak en Myanmar is dat de harde realiteit. Juist voor mensen die zich nergens gewenst voelen, staat ZOA altijd klaar. In rampgebieden over de hele wereld zorgen we o.a. voor onderdak, schoon drinkwater en voedsel. Uw/jouw gift is van levensbelang voor mensen die alles kwijt zijn. Toon je bewogenheid met mensen op de vlucht.

Diaconie collecte 25 december Kerk in Actie Kinderen in de knel



Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken krijgen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich

inzetten voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak.

Met de opbrengst van de kerstcollecte steunt Kerk in Actie de vluchtelingenkinderen in Griekenland andere Kinderen in de Knel projecten.

Meer informatie op kerkinactie.nl/kerst

Diaconale collecte 31 december Armoedefonds



Steun elkaar!

Stichting Armoedefonds zet zich dagelijks in om te zorgen dat vrijwilligers van lokale hulporganisaties en initiatieven hun werk kunnen voortzetten.

Lokale hulporganisaties en initiatieven kunnen deelnemen aan onze projecten of een aanvraag indienen voor financiële steun. Drie keer per jaar heeft het Armoedefonds een toekenningsronde. Aanvragen van lokale hulporganisaties worden dan door een commissie bekeken. Organisaties moeten samen met hun aanvraag bewijsstukken als statuten, jaarrekening enzovoorts overleggen. Bij goedkeuring ontvangen zij een bijdrage voor hun activiteit of project. Na afloop dienen de organisaties een verantwoording in.

Het Armoedefonds gaat graag op bezoek bij de lokale hulporganisaties en initiatieven. Van onze bezoeken maken wij een bericht en deze kun je nalezen op onze social media kanalen.

Steunt u het werk van het armoedefonds?

Diaconale collecte 1 januari - Stichting Edukans



EDUKANS

Onderwijs, de kans van je leven

Het begint met het schrijven van je naam. Dan leer je rekenen en samenwerken. En stap voor stap word je een volwassene. Een persoon met eigen dromen en wensen voor de toekomst. Maar wat nou als er helemaal geen school is? Als het niet veilig is op school? Of als de

docent niet weet hoe hij les moet geven? Wat als je geen geld hebt voor een vervolgopleiding en dus geen enkel uitzicht op werk? Voor al die kinderen én jongeren is Edukans er.

Onze droom is een wereld waarin ieder kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen en uit te groeien naar een volwassene vol zelfvertrouwen. Een volwassene met de capaciteiten om zijn eigen toekomst te beïnvloeden. En een volwassene die zijn kinderen dezelfde kans geeft.

Zullen wij Edukans helpen hun droom en de droom van veel kinderen te verwezenlijken? Van harte aanbevolen!



COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
Woensdag 2 november (Dankdag)		
Werelddiakonaat Pakistan	200,60	
Zondag 6 november		
Zending Zambia / GZB Bosnië	201,39	128,55
Kerk		216,00
Zondag 13 november		
Dorcas	160,75	117,06
Kerk		100,00
Zondag 20 november		
PKN Pastoraat	79,85	174,70
Kerk		260,00
Zondag 27 november		
Werelddiakonaat Colombia	210,55	111,57
Kerk		240,00
Wilde Ganzen (Taizé)	3,00	

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Vrijdag 16 dec 18.00-21.00 u Lichtjesavond Geef LICHT!

Het is inmiddels een mooie traditie geworden, zo in de aanloop naar Kerst. Dit jaar voor de 10e keer: een lint van licht verbindt de Pauluskerk, de Pieterskerk en de Johannes de Doperkerk met elkaar. In de kerkgebouwen zal muziek te beluisteren zijn.

Juist in de vaak donkere dagen voor Kerst willen we een teken van licht zijn. Dit jaar is het thema Geef LICHT. In en met dat Licht kunt u ook zelf Licht geven door aan

anderen te geven. In de drie kerken kunt u spullen geven die terechtkomen bij gezinnen die het nodig hebben. In de Johannes de Doperkerk kunt u terecht voor de voedselbank, in de Pieterskerk voor de speelgoedbank en in de Pauluskerk voor de kledingbank. Graag artikelen en spullen die netjes verzorgd zijn en zonder schoonmaak of aanpassingen doorgegeven kunnen worden.

Dan straalt u óók, net als alle lichtjes langs de weg en de ster van lichtjes op de Kerkbrink!



Christmas Carols Advent Festival of Lessons and Carols

Zaterdag 17 december 20.00 uur in de Pauluskerk In vervolg op het succes van 2019 een viering naar Anglicaans voorbeeld, waarin lezingen en Carols worden afgewisseld. Naast koorwerken is er ook veel samenzang.

Met medewerking van organist Sebastiaan 't Hart en diverse lectoren. Theologie en kerkmuziek komen samen bij het Vocaal Theologen Ensemble. Het VTE staat onder de bezielende leiding van Hanna Rijken, theoloog en musicus en docent aan de VU

Een hele bijzondere viering. Van harte aanbevolen!

Na afloop een glaasje fris of glühwein met versgebakken kerstgebak!

Volkskerstzang 2022

Maandag 19 december 2022 organiseert de Werkgroep Oecumene weer de jaarlijkse Volkskerstzang in Rooms-Katholieke kerk, Straatweg 146 in Breukelen. Aanvang: 20.00 uur. Medewerking verleent de Brassband Breukelen o.l.v. Erik Kluin. Solozang door Denise Zeldenrijk met begeleiding van Paul Ravelli. Ds. Frank Schneider van het Witte Kerkje uit Breukelen houdt een korte overdenking. Allen van harte welkom! Aan de uitgang wordt gecollecteerd voor de onkosten die hieraan verbonden zijn.

Namens de Werkgroep Oecumene, Joukje van der Velde en Dita van Muiswinkel

Oecumenische vespers in de Adventstijd

De Werkgroep Oecumene organiseert in de adventstijd weer vespers. De laatste vesper vindt plaats op dinsdag 20 december 2022 in de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen. De vesper begint om 19.15 uur en duurt ongeveer 20 minuten. Het centrale thema is "Uit uw hemel zonder grenzen". Na afloop is er koffie en thee. U bent van harte welkom.

Nieuwjaarsconcert Pauluskerk 1 januari 2023 om 15.00 uur

Op het Nieuwjaarsconcert zondag 1 januari om 15.00 uur in de Pauluskerk veel muziek van Johann Sebastian Bach. Het concert begint met zijn altijd weer imposante Toccata en Fuga in d (BWV 565). Verder vier koraalbewerkingen uit zijn Orgelbüchlein: een oudjaarskoraal en een nieuwjaarskoraal, en twee kerstkorallen. Daarna Bachs orgelbewerking van een levendig vioolconcert van prins Johann Ernst von Sachsen-Weimar (BWV 592).

Voordat we afsluiten met Boëllmanns Suite Gothique nog een ongecompliceerde Cornet-Voluntary van John Stanley uit 1752 en de meeslepende Noël Suisse van Alexandre Boëly uit 1832.

De vierdelige Suite Gothique van Léon Boëllmann uit 1895 is een bijzonder specimen van de Franse Romantiek, de Suite eindigt met de fameuze Toccata.

U bent zondagmiddag 1 januari weer van harte welkom bij dit Pauluskerkconcert, de toegang is vrij. De collecte na afloop is bestemd voor het orgelfonds van de Pauluskerk, want het orgel is toe aan een grote onderhoudsbeurt. En er is ook weer gelegenheid elkaar te ontmoeten bij het gebruikelijke drankje.

Jan Pieter Karman

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan.

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is dit jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Tijdens deze actie krijgen alle leden van de wijkgemeenten Pieterskerk en Pauluskerk een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we in 2023 weer op u mogen rekenen!

Voor de kerk van morgen

De kerk is niet alleen voor ons, maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Na een aantal lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor! Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken. Dan kunnen we nu maar ook in de toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping, ontmoeting en/of hulp zoeken. Juist nu in deze onzekere tijden met oorlogen en crisissen. We willen uitnodigend kunnen zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Samen voor onze kerk

In de week van 16 – 20 januari ontvangt u per email of persoonlijk de envelop met o.a. de uitnodigingsbrief en het toezeggingsformulier.

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in januari ruimhartig in.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze voor staat. *Op naar de kerk van morgen!*

Het college van Kerkrentmeesters



COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via site.skgscollect.nl/495/ of de APPostel-app

Bezorging: mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814
W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 22,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

K. Andreae, verhuur@pknbreukelen.nl of tel. 06 42281589

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89