

Laat er licht zijn

LAAT ER LICHT ZIJN

BLOG 45 // Adré en Marja Lichtendonk



We zijn aan de praat. Zij als Bosnische vrouw in Nederland en ik in Bosnië en Herzegovina. Ze is op zoek naar antwoorden en stelt vragen. Nieuwsgierig wat ze van de Bijbel kan leren. We beginnen maar gewoon bij het begin, bij Genesis 1. Elke vrijdagavond hebben we samen een online Bijbel leesuurtje. Niet al haar vragen kunnen wachten. Halverwege de week stuurt ze me een appje. „Vieren jullie kerstfeest? Staat het ergens in de Bijbel, dat je dit moet vieren?“ Haar vragen zetten me aan het denken.

Logica en traditie worden bevroegd. Leerzaam om terug te gaan naar de kern. Opnieuw stuurt ze een berichtje. „Vieren jullie advent? Ik weet inmiddels ook wat dát betekent.“ Opnieuw gespreksstof. Ineens ontdekken we samen een rode lijn van Genesis 1 naar de geboorte van Jezus. God zei namelijk: „Laat er licht zijn“. Zo is God. Hij is de God van licht, van nieuw leven. Er is herkenning in ons eigen leven. We vertellen het aan elkaar. Het licht is ons opgegaan toen we God leerden kennen.

God stuurde Zijn Zoon Jezus, HET Licht van de wereld. God spreekt nog altijd: „Laat er licht zijn“. Hij spreekt en dient Zich aan. Hij laat het licht vallen op Zijn eniggeboren Zoon, die het Licht van de wereld is. De Heere God gaat er tot op de dag van vandaag mee door. Hij dient Zich nog steeds aan in mensenlevens. Totdat Jezus terugkomt. Daar zien we naar uit. Verwachtingsvolle adventsweken anno 2022.



Reacties aan: adremarjalichtendonk@gmail.com

Je ontvangt dit bericht omdat je je daarvoor hebt opgegeven. Het bericht wordt nu niet meer via de GZB verzonden, maar door ons zelf. Afmelden: door een mail naar ons te sturen met onderwerp: afmelden blogs.

