

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 16 OKTOBER 2022

Wereldvoedseldag

10.00 uur: Ds. N. Dorland, Utrecht

Collecten: 1. Kerk in Actie – Zending Indonesië
2. Wijkkas Pauluskerk

ZONDAG 23 OKTOBER 2022

10.00 uur: Ds. H. Steinvoort, Cothen

19.00 uur: Taizéviering

Collecten: 1. Stichting Sparrow
2. Wijkkas Pauluskerk

ZONDAG 30 OKTOBER 2022

12+ dienst

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. Nederlands/Vlaams Bijbel Genootschap
2. Wijkkas Pauluskerk

WOENSDAG 2 NOVEMBER 2022

Dankdag

19.30 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. Werelddiaconaat - Pakistan
2. Wijkkas Pauluskerk

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 16 OKTOBER 2022

Viering en dankzegging Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. N. Dijkstra – Algra, Houten

18.30 uur: Ds. F.E. Schneider (Pieterskerk)

Collecten: 1. Kerk in Actie – Zending Indonesië
2. Wijkkas Pieterskerk
3. Avondmaalscollecte Hospitium

Autodienst: Kees de Jong, tel. 06 44123842

ZONDAG 23 OKTOBER 2022

10.00 uur: Ds. D.J.J. Thijs, Den Haag

18.30 uur: Ds. J. Veltrop, Vianen (Pieterskerk)

Collecten: 1. Stichting Sparrow
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodiensten: Frans Atsma, tel. 06 16924549

ZONDAG 30 OKTOBER 2022

10.00 uur: Prop. M. van Schoonhoven, Barneveld

18.30 uur: Prop. A. de Vreugd, Amsterdam (Pieterskerk)

Collecten: 1. Nederlands/Vlaams Bijbel Genootschap
2. Wijkkas Pieterskerk

3. Extra collecte wijkkas Pieterskerk

Autodiensten: Jan den Hartog, tel. 06 54302974

WOENSDAG 2 NOVEMBER 2022

Dankdag

19.30 uur: Ds. C.G. Kant, Nijkerk (Witte Kerkje)

Collecten: 1. Werelddiaconaat - Pakistan
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodiensten: fam. Wijnen, tel. 0346 261837

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 14 oktober 16.45 uur: Dhr. F. Vonk

Vrijdag 21 oktober 16.45 uur: Mw. L. v.d. Hoven

Vrijdag 28 oktober 16.45 uur: Ds. F.E. Schneider

Vrijdag 4 november 16.45 uur: Nwe. ter Aa

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over **3** weken. Kopij graag inleveren voor maandag 31 oktober, 18.00 uur.

AGENDA

- Zondag 16 oktober 15.00 uur, Pauluskerk
Orgelconcert Jan Pieter Karman
- Woensdag 19 oktober 20.00 uur, Pauluskerk
Lezing VerduurSamen en Franciscus
Ds. C. Groenendijk en Joost Vosmer
- Woensdag 2 november na Dankdagdienst
Gezamenlijke gemeenteavond Pieterskerk en NGK in het Witte Kerkje
- Woensdag 2 november na Dankdagdienst
Gemeenteavond Pauluskerk

Herfst

Als ik door Breukelen fiets zie ik de verkleurende bladeren al aan de bomen hangen: het wordt herfst. Bij onze boomgaardvereniging hebben we de Bramly's, de Giezer Wildemannen en de Brederodes inmiddels binnen, dat zijn de laatste appel- en perensoorten om te oogsten. Langzamerhand gaan we een andere tijd van het jaar in. Het woord 'herfst' is nauw verwant met het Engelse woord 'harvest': de tijd van oogsten. En die associatie is heel natuurlijk. Dit is de tijd van verschillende oogstfeesten, ook in de kerken.

In de eerste plaats denk ik dan natuurlijk aan onze Dankdag voor Gewas en Arbeid. Altijd op de eerste woensdag van november, dit jaar dus 2 november. In de landen om ons heen worden op verschillende data in de kerken dankdiensten georganiseerd in verband met de oogst. In Britse en Duitse kerken is Dankdag al geweest op de zondag na Michaelmas, de dag waarin de aartsengel Michael centraal staat (29 september). Dit jaar was dat zondag 2 oktober. Katholieken herinneren zich de Quatertemperdagen waarop onder meer de oogst gevierd werd. Dit jaar 18 september. En degenen die zich graag oriënteren op de Keltische spiritualiteit halen de laatste jaren steeds meer het vroegere Mabonfeest uit de kast, waarin de terugkeer van de herfst wordt gevierd op 21 september.

Ook in Israel werden vanouds verschillende oogstfeesten gevierd. Deze week zitten we midden in Soekot, het Loofhuttenfeest, dat altijd in de herfst wordt gevierd als oogstfeest. Dat feest duurt een week, dit jaar van 9-16 oktober. In Leviticus 23: 23-43 wordt beschreven hoe dit feest gevierd wordt. De blijdschap om de oogst wordt getoond door zeven dagen lang extra offers te brengen in de tempel. Maar naast de oogst en de offers wordt er ook teruggesproken op de tijd van Israël in de woestijn. Dat doet men door het bouwen van hutten van takken, de loofhutten. 'Op de eerste dag moeten jullie takken van de fruitbomen, palmbomen en wilgen afsnijden. Van die takken bouwen jullie hutten. Jullie moeten zeven dagen lang voor Mij feest vieren.'

In de synagoge komen de boomtakken binnen. Volgens het gebruik zijn er vier soorten boomtakken: een lange palmtak, een myrthetak, een wilg en een citrusvruchtentak. Tijdens de gebeden wordt met deze takken in het rond gezwaaid. Wat is de betekenis van deze takken? In de eerste plaats vertegenwoordigen ze al het groene en groeiende, waar God over waakt. Dat groen, de weelde van de gewassen waar we van leven, hebben we van God gekregen. Er wordt gebeden dat God blijvend zal waken over Zijn groene aarde, Zijn schepping.

Andere mensen vullen die verklaring nog aan: dat het verschillende takken zijn, met verschillende eigenschappen, is ook veelbetekenend. De vier staan voor

vier verschillende mensentypen. Alle mensen in hun diversiteit worden zo als het ware vertegenwoordigd in de vier verschillende takken.

Loofhuttenfeest vieren doe je behalve in de synagoge ook in de loofhut zelf. Gebouwd van takken en groen, maar altijd zo dat je door de takken heen de sterren kunt blijven zien. Onder de blote hemel. Daar wordt gegeten, gedronken, samen gezongen en worden gasten en burens gastvrij ontvangen. Want soekot is ook het feest van de gastvrijheid, gul delen van de oogst met anderen. Idealiter wordt in de loofhut ook wel geslapen (al zal dat in het Nederlandse klimaat minder gebeuren dan in bijvoorbeeld Israël).

Dat 'wonen' onder de blote hemel doet denken aan de tijd dat Israël in de woestijn rondzwierf. De loofhut, de soeka, zet je stil bij de vergankelijkheid van het leven. Door in de soeka te zijn, word je stilgezet bij de kwetsbaarheid van het mens-zijn: je hebt tijdelijk geen huizen om je te beschermen, en misschien besef je daardoor beter dat we altijd voortbestaan door de genade van de Hemel.

U zult misschien denken: 'erg interessant al die informatie, maar wat moeten wij daar mee?' In de eerste plaats denk ik dat het goed is als we beseffen hoezeer wij ook met onze feesten wortelen in Israël. En hoeveel wij van Israël kunnen leren.

Oogsten is blij en dankbaar durven zijn met wat er bereikt is. Stilstaan bij wat er goed is gegaan het afgelopen jaar, of de afgelopen periode. In een tijd vol zorgen over de toekomst kan het helpen ook af en toe terug te blikken op datgene wat tot groei heeft geleid, datgene wat de toekomst open helpt maken. Altijd alleen maar vooruit kijken in de tijd kan je blikveld beperken. Je gaat dan bijvoorbeeld bang zijn voor wat je kan verliezen. Af en toe terugkijken op de goede dingen die er gebeurd zijn en de goede mensen die je mocht leren kennen, dat kan je helpen om minder bang te worden voor de toekomst. En ook verantwoordelijkheid te voelen voor het geheel. Ghandi zei ooit: 'De aarde biedt genoeg voor een ieders behoefte. Niet voor een ieders hebzucht.' Leven vanuit het ontvangen maakt minder hebzuchtig, zet je hart open voor gevoelens van dankbaarheid. Ondanks alles wat er natuurlijk ook misgaat.

Dat doet Israël met soekot: terugblikken om beter vooruit te kunnen. De boomtakken die je in de synagoge naar binnen brengt staan voor de rijkdom van de schepping, die zorg en aandacht verdient. En tegelijk de diversiteit van mensen die toch samen een gemeenschap leren te zijn. Het samen met je gasten van buiten eten en drinken doet eraan denken dat het goede dat je kreeg ook gedeeld moet worden om echt genoten te kunnen worden. En tegelijk, bijna in één adem leert het soekotfeest ons stil te staan bij de zorg om kwetsbaarheid. Het gaat niet vanzelf goed, daar moet je zorg aan besteden. En

uiteindelijk heb je de toekomst niet tot in de puntjes zelf in de hand. Zoals Israël in de woestijn, zijn we allemaal ook in de hand van de eeuwige.

Ds Gé Speelman

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: vacant

Bijstand in het pastoraat:

Ds. Th. Wegman,
Arnhemse Bovenweg 12-3,
3708 SH Zeist, tel. 06-22547574
email: t.wegman2@gmail.com

Scriba: J. van Muiswinkel,
Broekdijk Oost 13, 3621 LM
Breukelen, tel. 0346-263108,
email: scriba@pieterskerk.info

Ledenadm.:

W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl
www.pieterskerk.info

Website:

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Op 16 oktober hopen we onder leiding van ds Dijkstra-Algra uit Houten het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren. We blijven dit lopend doen in een grote kring van gelovigen. De ambtsdragers zullen eerst de brood en de wijn ontvangen om het daarna aan u uit te delen. Dit is een kleine verandering, maar staat meer in de symboliek van de bijbel waarbij Jezus de discipelen laat uitdelen van Zijn genade. In de avonddienst vieren we het avondmaal samen met ds Schneider op dezelfde wijze. Een week later mogen we ds Thijs verwelkomen in de ochtenddienst, 's avonds staat ds Veltrop uit Vianen op het rooster. Op 30 oktober gaat mevrouw M. van Schoonhoven voor en in de avond ds. de Vreugd. Op dankdag, 2 november, gaat ds Kant uit Nijkerk voor. Dit zal een gezamenlijke dienst zijn. De gemeente van Christus zijn wij samen. We hopen de diensten dan ook met innige verbondenheid met elkaar te mogen vieren. Bent u er ook bij?

Zondag 30 oktober medewerking van het Koperensemble ROA

In de eredienst van zondagmorgen 30 oktober zal medewerking worden verleend door het Koperensemble Reünie Orkest Artillerie Trompetter Korps (ROA). Het is alweer enige jaren geleden (mede als gevolg van de coronacrisis) dat men in Breukelen voor de laatste keer hun muzikale klanken hebben laten horen. Het 13 man tellende koperensemble heeft al vaak in Breukelen opgetreden, te beginnen in 2008. Tijdens deze optredens wordt er ook medewerking gevraagd van de organist om afwisselend of samen de liederen te begeleiden. Ook

worden er voor, tijdens en na de dienst diverse solostukken gespeeld.



De muzikanten komen vanuit heel Nederland. Om enkele plaatsen te noemen: Klundert, Puttershoek, De Lier, Valkenburg (ZH), Heerde, Dedemsvaart, Gouda, Katwijk, Muiderberg, Maarssenbroek en Breukelen. Men vindt het een eer om in de Pieterskerk muziek te mogen maken. Ook namens het koperensemble nodigen wij u van harte deze dienst bij te wonen.

Op onderstaande foto ziet u het ensemble in de Hervormde Kerk van Haamstede (Zld.).

Jakob Brouwer

Pastoraal contact

Noortje Mur is ouderling van sectie Zuid, te bereiken via mur002@planet.nl of 0346-266842. Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en bereikbaar via famvanscherpenzeel@gmail.com of 06 18397837. Frans Vonk is ouderling van sectie West en hem bereikt u via frans.vonk@hotmail.com of 06-53275596.

Ds. Th. Wegman verleent ons bijstand in het pastoraat. Te bereiken op 06-22547574 of t.wegman2@gmail.com U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen tenminste een luisterend oor. Ook als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.

Samenwerking met NGK

De afgelopen jaren heeft de samenwerking met de NGK zich op een praktische manier ontwikkeld. We doen veel samen in de kinderkerk, catechisaties, bijbelkring en bijzondere diensten en avonddiensten. We zijn erg blij met deze ontwikkeling. We vinden elkaar als volgelingen van Jezus. Het is bemoedigend om te zien hoe de samenwerking vorm heeft gekregen. Als kerkenraden hebben we vanzelfsprekend nagedacht over hoe nu verder. De uitkomst van onze gesprekken is dat wij de komende periode willen onderzoeken of het mogelijk is uiteindelijk te komen tot een samen-op-weg gemeente. Dit betekent concreet dat wij in 2023 willen kijken hoe we de samenwerking ook formeel kunnen vormgeven. Voor alle duidelijkheid, er is nog geen besluit om een samen-op-weg gemeente te vormen, maar we willen dit onderzoeken of dit mogelijk is en of er voldoende draagvlak is in beide gemeentes. Regelmatig

krijgen we ook de vraag of een samenwerking met de Pauluskerk niet logischer is, dat zou het zeker zijn. Echter voelen we daar vanuit de Pauluskerk nog geen ruimte voor. Het leek ons goed om dit voornemen met u te delen. Vanzelfsprekend zullen wij u betrekken bij de uitwerking hiervan. Verder hebben we gesproken over de invulling van het rooster van 2023 en verder. Met betrekking tot een aantal gezamenlijke diensten zijn afspraken gemaakt, bijvoorbeeld in de zomervakantie, bid/dankdag, oud/nieuw en de paascyclus. Daarnaast hebben we een gezamenlijk jaarthema gekozen, het thema van de PKN: 'aan tafel'.

Dankdag zullen we dit jaar gezamenlijk vieren en we zullen na de dienst ook een gezamenlijke gemeenteavond houden. In deze vergadering zal het jaarthema 'aan tafel' centraal staan. Deze avond is net als de andere avonddiensten in november in het Witte Kerkje. In de wekelijkse nieuwsbrief zullen we meer toelichting geven over de inhoud.

We kunnen ons voorstellen dat de samenwerking vragen bij u oproept. We nodigen u van harte uit om deze vragen bij één van de kerkenraadsleden neer te leggen. Het is belangrijk dat als er vragen en zorgen zijn we met elkaar in gesprek gaan. Alleen op die manier komen we tot een goede en breed gedragen uitkomst van dit onderzoek.

Avonddiensten

Zoals u wellicht al vernomen had, hebben wij als kerkenraden nagedacht over de avonddiensten. Wij hebben besloten om hier met ingang van 1 januari 2023 mee te stoppen. We begrijpen dat dit voor een aantal gemeenteleden een verdrietige en teleurstellende mededeling is, maar gezien de teruglopende betrokkenheid menen wij dat de diensten niet langer houdbaar zijn. Er blijft wel ruimte voor bijzondere diensten of samenkomsten op de zondagmiddag/avond.

Catechisatie

Ds Frank Schneider verzorgt de catechisatie in deze vacante periode. Het is fijn dat er gemeenteleden uit de Pieterskerk zijn die hem ter zijde willen staan of een dag van hem over kunnen nemen. Bertine Oosthoek en Noortje Mur staan al op het rooster. Het zou fijn zijn als u zich spontaan aanmeldt om ook een groep op de dinsdag bij te wonen en de jongeren te laten delen in uw eigen ervaring. Aanmelden graag via Sjaak van Muiswinkel scriba@pieterskerk.info of bespreek het met hem.

Uit de gemeente

Mevrouw G. Molenaar-van Meerveld is definitief verhuisd naar Snavelenburg 1, 3603 GN in Maarssen. We hopen dat ze daar snel haar plek weet te vinden en wensen haar Gods zegen daarbij toe.

We denken aan onze zieken en noemen br. Piet Sondij. Dankbaar voor de tijd die hij nog heeft gehad moet hij aanvaarden dat zijn krachten nu toch afnemen en hij afscheid moet nemen. We bidden hem Gods zegen en nabijheid toe. Ook voor Nel bidden we om kracht en bijstand.

Br. Jan van de Kraats heeft een slecht bericht gekregen over zijn gezondheid. Nu de doktoren niets meer voor hem kunnen doen weet hij zich geborgen bij zijn hemelse Vader. We wensen hem Gods nabijheid toe en kracht voor het werk dat hij nog wil doen.

Zr Rita Nap kampt al enige tijd met hartproblemen. Hierdoor wordt ze erg beperkt in haar mobiliteit. We wensen haar sterkte en kracht toe.

Ook denken we aan zr. Greetje van Rhee. Haar toestand blijft zorgelijk. Waar het voor ons moeilijk is om mensen te bereiken weet God wegen om zijn liefde en trouw aan ons te betonen.

Voor al die mensen die te kampen hebben met ziekte of moeite in hun persoonlijke omstandigheden en waarvan we de namen nu niet noemen of soms niet weten willen we als gemeente bidden en om hen heen staan.

In deze tijd hebben veel mensen het moeilijk om hun leven op orde te houden, vaak ook in financiële zin. Laten we met elkaar daar oog voor hebben. Laat het ons weten, waar nodig staan we als ouderlingen en diakenen klaar om te helpen.

Hartelijke groet, de wijkouderlingen

Het wordt kouder

Nu het weer kouder begint te worden en de verwarming in de kerk aangaat, willen we die warmte ook zoveel mogelijk binnen houden. Om die reden blijft de achteringang gesloten en kunt u alleen via de vooringang de kerk binnenkomen. Vanzelfsprekend zorgt de koster ervoor dat voor onze veiligheid de achteruitgang tijdens de dienst wel open is om de kerk veilig te kunnen verlaten.

KerkTV

We zenden inmiddels al weer twee jaar onze diensten met geluid en beeld uit. Om dit kenbaar te maken zijn er ook bordjes geplaatst met de mededeling dat er uitzendingen met beeld zijn. Mensen die de dienst thuis meebeleven vinden het fijn als ze ook mensen kunnen zien in de kerk om verbondenheid met elkaar te voelen. Afgelopen periode hebben we geëxperimenteerd met een beeld van het middenschip en entree dat is vervaagd. Voor de thuis kijkers is dat niet prettig horen wij terug. Om die reden willen we het beeld niet meer vervagen, maar bezoekers in beeld brengen. Mocht u daar bezwaar tegen hebben dan is het mogelijk om aan de linkerzijde, van vooraf gezien, plaats te nemen. We willen dit een aantal diensten uitproberen, graag horen wij uw reactie via kerktv.pieterskerk@gmail.com.

Bedankt namens het KerkTV-team.

Giften

Via Marlies Wijnen ontvingen we voor onze wijkkas een gift van € 20. Hartelijk dank hiervoor, Jan Winkel

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: ds A.W. Aarnoutse,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breuke-
len, 0346 249878 of 06 20024393,
ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

Contact pastoraat: Corry Bosch,
G.v.Doornikstraat 111, 3621 HX
Breukelen, tel. 0346 262279,
corry.bosch@kpnplanet.nl
vacant

Scriba:

scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk buro:

H. de Kruijff, tel. 06 23700853
ledenadministratie@pauluskerk-
breukelen.nl

Website:

pauluskerkbreukelen.nl

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

We mogen in de komende periode weer uitzien naar fijne kerkdiensten samen. Zondag 16 oktober, wereldvoedseldag, hoopt voor te gaan ds. N. Dorland uit Utrecht.

De zondag daarop, 23 oktober, gaat voor ds. H. Steinvoort uit Cothen. 's Avonds is er om 19.00 uur een Taizé viering. De laatste zondag van oktober, op de 30e, gaat onze wijkpredikant ds. A.W. Aarnoutse voor. Deze dienst is een 12+ dienst, een dienst voor de jongeren in de gemeente. Woensdag 2 november is het Dankdag. In de avonddienst om 19.30 uur gaat wederom ds. A.W. Aarnoutse voor. We hopen op gezegende samenkomsten.

Allerheiligen

Zondag 6 november 2022 staat in het teken van Allerheiligen. De Pauluskerk wil op deze speciale dag tijdens de kerkdienst de gemeenteleden gedenken die het afgelopen jaar zijn overleden. Vanuit de overtuiging dat hun naam staat geschreven in Gods hand brengen wij ons hun namen in herinnering en kunnen familieleden en/of vrienden een kaars aansteken. Ook voor u is er gelegenheid om een kaars aan te steken en stil te staan bij hen die kort of langer geleden overleden zijn en niet vergeten worden. Wij nodigen u van harte uit tot het bijwonen van deze dienst. Hartelijke groeten namens het pastoraat van de Pauluskerk.

Pastorale ... vanuit Keizerskroon

Mij, ons, wordt regelmatig de vraag gesteld, of we al wennen in Breukelen... jazeker! Het dorp voelt fijn en de contacten met de gemeente zijn aangenaam. Namen en gezichten worden al vertrouwd en dankzij allerlei activiteiten zoals kringen, vergaderingen, de

Seniorengespreksgroep en de wandelingen – u mag zeker meedoen – kan dat alleen maar gaan groeien. En de eerste huisbezoeken zijn al gedaan, te beginnen bij de ouderen maar ik zou ook heel graag de mensen van 'rondom mijn leeftijd' willen ontmoeten. Neem een ruime periode rondom '50' dan omvat dat een grote groep mensen. Wat betekent het voor jou om deel te zijn van de gemeente van Jezus? Wat reikt het geloof je aan en wat zou je nodig hebben? Als we elkaar deze vragen stellen neemt de relevantie van kerk-zijn in deze tijd gaandeweg toe. Er is nogal wat gaande in de wereld, noem maar op, maar als ik mij opnieuw probeer voor te stellen hoe Jezus zijn weg ging door de wereld van zijn tijd – ik denk aan Lucas 17: 11 – 21, steeds opnieuw nodigt hij mensen uit om weer deel te nemen aan de gemeenschap van mensen en de gemeenschap van geloven – dan is je toch een manier voor gedaan. *Hij deed het voor ons en Hij deed het ons voor.* Intrigerend en inspirerend tegelijk... Tot ziens, dus!



U weet, zo rond 19 uur ben ik het beste bereikbaar, of anders in het begin van de middag. En natuurlijk kan 'appen' ook, maar als ik niet direct reageer, weet dat ik het zeker lees. Overigens, af en toe moet ik grinniken, nu op Keizerskroon te wonen. In mijn Kamper studententijd heb ik 3,5 jaar in een studentenhuis gewoond, dat wij naar de huisbaas hadden vernoemd: 'Keizerslust'. What's in a name?

De leeskring

'Voor een nieuw begin' naar het boekje van Maarten den Dulk over Genesis 1-11 is begonnen, fijn. We leren van elkaar. De data staan in het Jaarboekje 'Grenzen'. Neemt u ook een kijkje bij ander aanbod? Ik hoor graag. Ondertussen zijn allerlei voorbereidingen voor bijv. de Dankstond en de aansluitende Gemeentevergadering op 2 november gaande, alsook de bijzondere viering van Allerzielen op 6 november. 'Met vrede gegroet, en gezegend met licht.'

ds Bram-Willem Aarnoutse

In en Uit de Gemeente

Berichten van overlijden

"Op donderdag 29 september 2022 is onze moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder mevrouw Geertruida (Truus) Verbeek, geboren op 12 juni 1934, vredig ingeslapen".

Uit het gedicht ' Voetstappen in het zand' stond op de kaart:

"Mijn lieve kind toen jij 't moeilijk had, toen heb Ik jou gedragen".

In besloten kring is zij op 4 oktober door haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen begeleid naar haar laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats in Breukelen. We wensen hen Gods Troost en Liefde, voor nu en in de toekomst.

Op dinsdag 4 oktober is, na een moeilijke periode, in haar 88^{ste} levensjaar in alle rust overleden mevrouw Cornelia

(Corrie) Broekhuizen-Grootendorst, geboren op 15 oktober 1934, weduwe van Marinus Broekhuizen, sinds 14 januari 2017. Boven de kaart stond 'Eindelijk rust'.
Woensdag 12 oktober is in Woord en Gebed haar leven herdacht in de Pieterskerk, waarna zij is begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan het Zandpad in Breukelen.

We wensen Gods Troost en Liefde voor haar kinderen Machteld, Marinus en Tanja en de kleinkinderen Joeri, Vera, Emiel, Lynneke, Lisette en Joey.

*"Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf,
wij leven en sterven voor God onze Heer:
aan Hem behoren wij toe".*

Er breekt een heftige tijd aan voor mevrouw Janny van Nimwegen- Reemst, G.W.van Couwenhovenstraat 17 3621CC Breukelen. Na diverse onderzoeken is een tumor aan de bovenkant in de longen geconstateerd. Een periode van chemokuren en bestralingen breekt nu voor haar aan. We wensen haar Gods Vertrouwen, Troost en Liefde voor nu en in de toekomst.

Namens het pastoraat, Corry Bosch

Autodienst Pauluskerk

Jarenlang verzorgde mevrouw Emmy Wildeman de autodienst voor de Pauluskerk. Enige tijd geleden heeft ze aangegeven hiermee te stoppen. Deze dienst willen wij weer opzetten.

We zijn dus op zoek naar gemeenteleden die deze autodienst zouden willen voorzetten. Dat zou fijn zijn voor degenen onder ons die minder mobiel zijn.

Wilt u meedoen?

Meld u zich dan aan bij diaken Frans Rijper, coördinator, fransrijper@gmail.com

Hoe meer mensen zich opgeven, hoe minder vaak men aan de beurt is 😊.

De diaconie Pauluskerk

DIACONIE

HipHelpt
STICHTSE VECHT

Laagdrempelige hulp
bieden of vragen?

hiphelpt.nl/stichtsevecht
0346-700200



VOEDSELBANKEN.NL
Stichtse Vecht

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

Diaconie collecte 16 oktober PKN Zending - Wereldvoedseldag

Een beter inkomen voor Javaanse boeren in Indonesië

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen.



De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren de komende jaren grotere opbrengst tijdens de oogst. Helpt u mee? Geef boerengezinnen via Kerk in Actie een beter inkomen!

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie Javaanse boeren een beter inkomen te verwerven. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Diaconale collecte 23 oktober

stichting
sparrow

Er is er één jarig...

*"Ik zag mijn naam op de taart staan. De taart was gewoon speciaal voor mij gemaakt. Dat was echt bijzonder!"
Jazztine, sponsorkind stichting Sparrow*



Een verjaardag zou niet als een gewone dag moeten voelen. Maar kinderen in armoede krijgen geen taart, cadeautjes of een feestje om hun verjaardag te vieren. Als stichting Sparrow zorgen we ervoor dat elk sponsorkind in ons programma zich speciaal voelt op zijn of haar verjaardag.

Een bevriende bakker zorgt voor een klein taartje met de naam van het sponsorkind erop. Er is een verjaardagskaart en een klein cadeautje. We zetten het sponsorkind even helemaal in het zonnetje met persoonlijke aandacht. Op deze manier gaat de verjaardag niet ongemerkt voorbij. Een verjaardag hoeft niet groots gevierd te worden met grote cadeaus, maar een kleine attentie met veel persoonlijke aandacht maakt een wereld van verschil!

Met het verjaardagscadeautje en vooral de persoonlijk aandacht willen we laten zien dat elk kind belangrijk is en dat je er mag zijn. God is de schepper van ons allen. En jouw geboorte was geen foutje. Dat geldt voor de kinderen hier in Nederland maar zeker ook voor de kinderen in de krottenwijken van de Filipijnen.

<https://stichtingsparrow.nl/donations/verjaardagfonds/>

Diaconie collecte 30 oktober Nederlands/Vlaams Bijbel Genootschap



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

Deze zondag collecteren we voor het werk van Het Nederlands/Vlaams Bijbel Genootschap. Dit doen we specifiek voor het werk wat zij doen voor de verspreiding van bijbels onder Oekraïense vluchtelingen. Hieronder leest u er meer over.

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) heeft de Oekraïense Bijbel digitaal beschikbaar gemaakt via debijbel.nl. Ook voorziet het NBG samen met andere organisaties in de behoefte aan Bijbels onder Oekraïense vluchtelingen in Nederland en België. Via de UBS – het samenwerkings-verband van de Bijbelgenootschappen – steunt het NBG Bijbelverspreiding onder vluchtelingen in Polen, Roemenië, Moldavië en Hongarije.

Het NBG stelt in Nederland en Vlaanderen het Nieuwe Testament, het Johannesevangelie, leesplannen en kinderbijbelverhalen in het Oekraïens en Russisch

beschikbaar. Voor kinderen zijn ook een aantal programma's uit de kindernevendienstmethode *Bijbel Basics* in het Oekraïens vertaald. Met deze programma's hebben kerken iets in handen als Oekraïense vluchtelingen kerkdiensten bezoeken. En op het Bijbelplatform debijbel.nl is de Bijbel in het Oekraïens beschikbaar zodat Bijbelteksten gemakkelijk te gebruiken zijn, tijdens kerkdiensten of in persoonlijk contact met Oekraïners.

Grote behoefte aan Bijbels

De miljoenen vluchtelingen stellen de Bijbelgenootschappen in Polen, Moldavië, Hongarije en Roemenië voor een enorme uitdaging. Er is grote behoefte aan Bijbels in het Oekraïens en Russisch, maar deze Bijbelgenootschappen hebben weinig middelen om daarin te voorzien. Daarom laat de UBS extra Bijbels drukken en verspreiden via deze Bijbelgenootschappen. Op die manier kan iedere vluchteling die behoefte heeft aan een Bijbel een exemplaar krijgen.

Oekraïens Bijbelgenootschap

Het Oekraïens Bijbelgenootschap (OBG) doet wat in zijn vermogen ligt om landgenoten in nood te helpen. 'De vraag naar Bijbels is enorm. Miljoenen landgenoten zijn op de vlucht en verkeren in wanhoop. We hebben dringend Bijbels nodig', laat een woordvoerder van het OBG weten. Al vanaf de oorlogsdreiging in november deelde het OBG Bijbels, Bijbelgedeelten en kinderbijbels uit in onder meer kindertehuizen en aan militairen. Zodra de oorlog begon, kon het OBG de vraag niet meer aan.

Vorige week bezocht een team van het OBG de bevrijde steden rondom Kiev, waaronder Boetsja, Hostomel, Irpin en Borodianka. 'Dat was hartverscheurend', aldus het OBG. 'Mensen zitten zonder gas, water en elektriciteit en zijn dankbaar voor de hulp die ze krijgen. Als we zeggen dat we van een kerk zijn, vragen mensen om een Bijbel! Ze weten dat dit boek kan helpen.' Psalm 31 biedt voor veel Oekraïense vluchtelingen hoop.

De Bijbel biedt perspectief

Het Oekraïens Bijbelgenootschap is momenteel een verbindende schakel tussen de verschillende kerken, vrijwilligersgroepen en hulporganisaties. In het begin van de oorlog telde één ding, aldus de eerdergenoemde woordvoerder van het OBG: 'Je zorgt voor je gezin en probeert dat in veiligheid te brengen. Daarna kwam iedereen in actie. Ik bewonder de moed van mijn collega's die in het oosten en zuiden van Oekraïne werken.' De behoefte aan opvang en troost, maar ook aan hoop en perspectief uit de Bijbel is enorm. Dat zal zo blijven ook nadat de oorlog voorbij is. Want: 'Dan moeten mensen verwerken wat er allemaal gebeurd is.'

Diaconie collecte Dankdag 2 november PKN Werelddiaconaat Pakistan

Versterk landloze arbeiders in Pakistan 70% van de plattelandsbevolking in het Punjabgebied van Pakistan heeft geen eigen land tot zijn of haar beschikking. Het dagloon van een loonarbeider is €1,50. Een vrouw krijgt slechts de helft. Daar kan niemand van leven! Daarom zoeken deze mensen naar andere manieren om te kunnen

voorzien in hun levensonderhoud. Honderden gezinnen willen een micro-onderneming starten. NOAD, de partner-organisatie van Kerk in Actie, organiseert voor 575 arme gezinnen micro-ondernemersgroepen. In deze



groepen krijgen de landloze arbeiders training, technische kennis, klein startkapitaal en begeleiding voor een micro-onderneming. De geplande micro-ondernemingen zijn o.a. verkoop van groenten, eieren, melk, alledaagse gebruiksartikelen, reparatie van fietsen of mobiele telefoons. Naast de realisatie van micro-ondernemingen geven zij ook veel aandacht aan het creëren van bewustwording voor ondernemerschap bij duizenden andere kwetsbare gezinnen. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Open maaltijd

September jl. zijn we weer begonnen met de 'Open maaltijd'. Wij zijn weer volop in beweging om er een smakelijke en gezellige maaltijd van te maken. Bent u alleenstaande en vindt u het gezellig om bij ons aan te schuiven? Voel u dan welkom op elke 1ste vrijdag van de maand! De inloop is vanaf 17 uur, de maaltijd 18 uur. De kosten bedragen €15,-.

Namens alle vrijwilligers, Ida Stam tel. 0346-261602 of 06-31365996

Orgelconcert Pauluskerk 16 oktober 15.00 uur



In het orgelconcert van zondag 16 oktober om 15.00 uur in de Pauluskerk aandacht voor ruim 250 jaar orgelmuziek: van Sweelinck tot Franck. Van Sweelinck twee tweestemmige variaties over 'Het duurt niet lang meer tot de tijd' (lied 748). Deze variaties zijn illustratief voor hoe organisten rond 1600 varieerden op de nieuwe melodieën van psalmen en enkele gezangen, met als pedagogisch doel de melodieën bij de hoorders te laten

beklijven. Tijdens de dienst werd het orgel niet gebruikt, gezien het calvinistische ideaal van ongebeide eenstemmige gemeentezang. Een ideaal dat te hoog gegrepen bleek, in de loop van de 17^e eeuw werd in steeds meer kerken het orgel gebruikt om de gemeentezang in goede banen te leiden. In kleinere kerken bleef echter veelal de voorzanger nog actief, de Pieterskerk in Breukelen kreeg eerst in 1787 een orgel ter begeleiding van de gemeentezang. Verder twee korte koraalbewerkingen van Bach, en 11 partita's (variaties) van Böhm over 'Freu dich sehr' (de melodie kennen wij als die van Psalm 42), die een ander uitgangspunt hebben: zij variëren op een gegeven vierstemmige koraalzetting. De 12^e partita van Böhm wijkt hier van af: het is een koraaltrio, waarbij de melodie vergezeld gaat van twee tegenstemmen.

Er staan ook vrije werken op het programma: het Preludium in d-klein van Pachelbel, dat Noordduitse invloed verraadt, het vriendelijke Andantino in g-klein van Franck, een ongecompliceerde Cornet-Voluntary van Stanley, een Preludium en Fuga van waarschijnlijk een Bach-leerling, en tot slot de vierdelige 2^e Orgelsonate van Mendelssohn.

De collecte na afloop is bestemd voor het orgelfonds van de Pauluskerk.

Jan Pieter Karman

“VerduurSamen met Franciscus, naar een groene en geïnspireerde leefstijl“

Met auteur ds Corinne Groenendijk en Joost Vosmer

Datum woensdag 19 oktober 2022

Tijd 20.00 uur

Plaats Pauluskerk



Dat duurzaam leven belangrijk is, weet ieder van ons. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Bij Franciscus van Assisi ziet u een leefstijl die bestaat uit een kwetsbaar, betrokken, vreedevol en eenvoudig leven. Wandelend met zijn broeders verwonderde hij zich elke dag over het leven op deze mooie aarde, dat je zomaar toevalt.

In het boek is Franciscus zijn leefstijl uitgewerkt tot een fijne groene leefstijl voor nu. Vreedevol leven betekent bijvoorbeeld niet alleen in vrede leven met je medemensen, maar met de hele planeet.

19 Oktober 2022: We maken via een presentatie kennis met Franciscus en de groene leefstijl gebaseerd op zijn levensthema's. We verdiepen ons vervolgens in het verhaal van Franciscus en de wolf en hoe je soms uit angst tekort te komen te veel inpikt. Vreedevol verduurzamen betekent ook ieder zijn of haar eigen manier om te verduurzamen gunnen. Na een presentatie, waarin ook ervaringen uit de pioniersplek Zin-in-Groen

rondom een gemeenschapstuin aan bod komen, gaan we in gesprek. We verdiepen ons in het thema vredevol verduurzamen aan de hand van een oefening. Hoe vredevol of wolfachtig ben je zelf eigenlijk als het gaat om het gebruik van de planeet? En heb je ervaringen met of ideeën over verduurzamen? Je zult ontdekken hoe bijzonder het is om hier samen over na te denken. Wellicht ontstaan er mooie ideeën om mee aan de slag te gaan, want samen verduurzamen is veel leuker! ...

AMNESTY INTERNATIONAL



Wij hebben de vrijheid om een handtekening te zetten voor mensen die niet vrij zijn om dat te doen: – RUSLAND – HEF SCHORSING ADVOCATEN OP. Op 30 oktober kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak: Russische autoriteiten schorsten afgelopen juli advocaten Lilya Gemedzhi, Rustem Kyamilev en Nazim Sheikhmambetov enkel en alleen omdat zij hun werk deden. Ze hielpen activisten op de door Rusland bezette Krim die om politieke redenen waren aangeklaagd. In de afgelopen jaren zijn advocaten op de Krim meer en meer onder druk komen te staan. Ze worden willekeurig opgepakt en vastgezet en krijgen hoge boetes opgelegd. De schorsing van de advocaten past in dit beeld. Rusland geeft hiermee een afschrikwekkend signaal af aan andere advocaten die zich inzetten voor mensenrechtenactivisten. Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International naar de voorzitter van de Russische Federale Orde van Advocaten. Wij roepen hem op om de schorsing van Lilya Gemedzhi, Rustem Kyamilev en Nazim Sheikhmambetov onmiddellijk op te heffen. Als u meer wilt weten kunt u naar de site van Amnesty: www.Amnesty.nl. Bij de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Ik hoop op uw medewerking.

Ria van Voskuilen

Breukelen in brand! Rampjaar 1672-1673!

Beste mensen,

Heel graag breng ik hierbij een bijzondere bijeenkomst in de Pieterskerk onder uw aandacht. Op zaterdagmiddag 22 oktober a.s. herdenken we in deze oude dorpskerk van Breukelen het Rampjaar 1672 met lezingen, muziek en een kleine expositie. Aan het begin van de middag zijn er ook nog rondleidingen op drie prachtige buitenplaatsen langs de Vecht voor de winnaars van een speciale loting. U kunt zich hiervoor nog tot a.s. donderdag aanmelden! Alle verdere informatie treft u aan in onderstaand persbericht. Graag tot 22 oktober!

Hartelijke groet, Bertine Oosthoek

Op zaterdagmiddag 22 oktober a.s. vindt in het kader van het Rampjaar 1672-1673 vanaf 15.00 uur een bijzondere

bijeenkomst plaats in de Pieterskerk in Breukelen. De Historische Kring Breukelen, het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen en stichting Vrienden van de Pieterskerk hebben een programma samengesteld dat bestaat uit lezingen, een kleine expositie en 17^{de}-eeuwse muziek. Ook is er de mogelijkheid deel te nemen aan een rondleiding bij een buitenplaats. Er is voor de rondleidingen beperkt plaats, deelname gaat via loting.

Tijdens de bijeenkomst 'Breukelen in brand! Rampjaar 1672-1673' op zaterdag 22 oktober vertellen historicus/senior collectiebeheerder van het regionaal archief RHCVV Wouter van Dijk en auteur Daan Wolfert van het boek 'Een ramp voor de Vechtstreek 1672-1673' over de gebeurtenissen in Breukelen tijdens het Rampjaar. De bijeenkomst krijgt een 17^e-eeuws gouden randje door de muzikale bijdrage van het Apollo Ensemble. Zij begeleiden de lezing met muziekstukken uit de tijd van 1672. Ook zal een kleine expositie over het Rampjaar van het regionaal archief RHCVV te zien zijn. Deelnemers die interesse hebben kunnen voorafgaand aan het programma deelnemen aan één van de unieke rondleidingen op de buitenplaatsen Gunterstein, Nyenrode en Oudaen. Hiervoor zijn beperkt plaatsen beschikbaar, aanmelden is daarom nodig en toewijzing geschiedt op basis van loting.

Het Rampjaar 1672-1673

Dit jaar is het precies 350 jaar geleden dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden van vier kanten werd aangevallen door de Fransen, Engelsen en de

bisschoppen van Keulen en Münster. Het jaar 1672 is de geschiedenisboeken ingegaan als het Rampjaar, want het betekende het einde van de welvarende zeventiende eeuw voor de Republiek. De Franse soldaten verbleven lange tijd in de Vechtstreek en maakten zich schuldig aan plundering en geweld. In de loop van 1673 maakten ze het dorp Breukelen zelfs met de grond gelijk. Meer dan 150 gezinnen en dorpingen raakten hierdoor dakloos en ook de kastelen en buitenplaatsen werden vernietigd. Alleen kasteel Oudaen en de Pieterskerk bleven staan.

Praktische informatie 'Breukelen in Brand!'

Locatie: Pieterskerk, Straatweg 59, Breukelen
Datum: Zaterdag 22 oktober
Tijdstip: 15.00 inloop met koffie en bezoek expositie
15.45: Aanvang programma
16.45-18.00 Borrel en bezoek expositie
Entreprijs: € 9,50 p.p. voor lezing en de rondleiding op een buitenplaats
€ 5,00 p.p. voor alleen de lezingmiddag.
Studenten en U-pas houders gratis toegang

Aanmelden: Het aanmelden voor de rondleiding kan tot uiterlijk 13 oktober a.s. door het invullen van het formulier op de website via www.rhcvechtenvenen.nl/activiteiten. Aanmelden voor de lezingenmiddag graag uiterlijk vrijdag 21 oktober. Belangrijk is hierbij aan te geven of en welke buitenplaats u wilt bezoeken. Vanwege het beperkte

aantal plaatsen vragen wij u ook om een tweede en een derde voorkeur. Op 14 oktober worden op basis van loting de plaatsen verdeeld. Dezelfde dag wordt een e-mail met definitieve inschrijving gestuurd en daarbij de aanvangstijd van de rondleiding. Per aanmelding kunnen maximaal twee personen worden aangemeld

Subsidie

De activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door subsidies van de gemeente Stichtse Vecht, het SBB Fonds, het Prins Bernard Cultuurfonds en de stichting SoCuBel.



COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via site.skgscollect.nl/495/ of de APPostel-app

Bezorging: mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814
W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 22,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

K. Andreae, verhuur@pknbreukelen.nl of tel. 06 42281589

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89