

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENSTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 18 SEPTEMBER - Vredeszondag

10.00 uur: ds. A.W. Aarnoutse, ds M. Ruhulessin,
mw A. Dijkhuizen - Oecumenische Vredesdienst
Collecte: 1. Werkgroep Oecumene 2. Wijkkas Pauluskerk

ZONDAG 25 SEPTEMBER

10.00 uur: ds. H. Mak, Harderwijk
19.00 uur: Taizéviering
Collecten: 1. KiA Zending - Colombia 2. Wijkkas

Coventrygebed voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 18 SEPTEMBER Vredeszondag, Startzondag

10.00 uur: ds. J.P. van Ark, Wapenveld
18.30 uur: ds. M.W. van der Veen (Witte Kerkje)
Collecten: 1. KiA Zending - Syrië 2. Wijkkas
Autodienst: (10.00 u.) Jan den Hartog, tel. 06 54302974

ZONDAG 25 SEPTEMBER

10.00 uur: ds. F. Schneider, Jeugddienst (Witte Kerkje)
18.30 uur: ds. D. Maassen v.d. Brink, Well (Witte Kerkje)
Collecten: 1. Kia Zending - Colombia 2. en 3. Wijkkas
Autodienst: (10.00 u.) fam. Atsma, tel. 06 16924549

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 16 sept. 16.45 uur: pastor J.van Os
Vrijdag 23 sept. 16.45 uur: dhr. H. Hendriks
Vrijdag 30 sept. 16.45 uur: geen opgaaf

De volgende Kerknieuws verschijnt op 1 oktober.
Kopij graag vóór maandag 26 sept. 18.00 uur indienen.

AGENDA

- Zondag 18 september
Startzondag Pieterskerk
- Zondag 2 oktober, 15.00 uur, Pauluskerk
Concert Woerdens Vocaal Ensemble Voces Lauri

MEDITATIE

Van u is de toekomst (3)

Met de komst van onze Heer Jezus Christus heeft God zijn belofte waar gemaakt. Door Hem uit de dood op te wekken geeft Hij daar een vervolg aan. Na de Hemelvaart van Christus mochten we zijn Geest ontvangen. God gaat door!

Maar ja, wij leven nu zo'n 2000 jaar nadien. Hoe zit dat dan? Een theoloog verzuchtte eens 'Dat koninkrijk van u Heer, wordt dat nog wat?' Of als wij verzuchtend zingen: Heer Jezus, ach wat duurt het lang tot aan die dag der dagen (lied 748). En dan hebben wij dapper een jaar-thema Van u is de toekomst.

De vraag is dan, welke toekomst is dat dan, wat is ons beloofd?

Nou, in de eerste plaats is het Jezus zelf die zegt in Matth. 28 'Ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld'. Johannes heeft daar iets van mogen zien en beschrijft dat in woorden die wij kunnen bevatten als volgt in Openb. 21: *Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij'.*

Als we de belofte voor die toekomst horen, dan vraagt dat van ons vertrouwen. Juist in deze tijd, waarin vertrouwen van alle kanten wordt aangevochten.

Onlangs verscheen een boek van René van Woudenberg, 'De toekomst is geen vreemde'.

Hij zegt daarin o.a. het volgende: Wanneer we ons vertrouwen stellen in een belofte en op degene die de belofte doet, dan weten we dat we teleurgesteld kunnen worden. Maar het is geen gok, want het al dan niet vertrouwen op beloften doen we als het goed is niet zo maar, maar op basis van redenen. Hoe beter de kwaliteit van de redenen om een belofte te vertrouwen is, hoe gepaster en rationeler het is om de belofte te vertrouwen, en hoe meer

toekomstige zekerheid ze geeft. Wie niet bereid is enig risico te nemen, die zal elke belofte naast zich neer moeten leggen.

Nemen wij een risico, als we tegen God zeggen Van U is de toekomst? Wagen we het? We zagen dat door de Bijbel heen mensen het met God waagden en niet beschaamd zijn uitgekomen. In de komst van Jezus Christus op aarde heeft Hij zijn belofte waargemaakt.

Maar we worden niet met lege handen op pad gestuurd. God heeft ons zijn Woord gegeven. Een leidraad voor ons leven, een steun in tijden van aanvechting, een bemoediging om de lofzang aan te heffen, kortom, een Woord voor alle dag. En ten tweede mogen we weten dat we geleid worden door de Geest, die ons het Woord te binnen brengt.

Van U is de toekomst. Dat kunnen en mogen wij zeggen, want we staan op de beloften van een God die zich door alles heen getrouw heeft betoond.

Dan kan het best dat als de omstandigheden zwaar zijn je wel eens twijfelt.

Paulus kwam die twijfel ook tegen en hij citeert de woorden van Jes 64: 3 in 1 Kor 2:9: *Maar het is zoals geschreven staat: Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft. Aan ons heeft God dit geopenbaard, door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.*

Eeuwen door heeft de gemeente van Christus zich aan die belofte vastgehouden. Gods trouw is ook die eeuwen door merkbaar geweest, ondanks alles.

In dat vertrouwen mogen ook wij vooruitzien naar Gods toekomst. God is getrouw, zijn plannen falen niet!

Frans Vonk

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: vacant

Bijstand in het pastoraat:

Ds. Th. Wegman,
Arnhemse Bovenweg 12-3,
3708 SH Zeist, tel. 06-22547574
email: t.wegman2@gmail.com

Scriba: J. van Muiswinkkel,
Broekdijk Oost 13, 3621 LM
Breukelen, tel. 0346-263108,
email: scriba@pieterskerk.info

Ledenadm.:

W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl

Website:

www.pieterskerk.info

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Langzamerhand verdwijnt de zomer achter ons en komt de herfst in zicht. De vakanties liggen weer achter ons en school en werk slurpen onze tijd weer op. Hoe fijn is het dan om dat rustpunt in de week terug te vinden in de kerk. Een vaste structuur om op te bouwen en op te laden bij Hem.

Zondag 18 september is er alle tijd om met elkaar bij te praten na de kerkdienst als officieel het winterwerk start. U doet toch ook mee? Verderop vindt u hierover meer informatie. Tijdens de feestelijke dienst onder leiding van ds Van Ark stappen jongeren over van de kinderkerk. Mevrouw Van Ark zal ons bij een aantal liederen begeleiden op de piano, zo krijgt zingen nog meer kracht. In de avond hopen we ds Van der Veen te ontmoeten.

Afgelopen jaar zijn er een aantal jeugddiensten geweest waarbij ouderen en jongeren in een andere kerk zaten. Dat vinden we niet fijn als kerkenraden. Daarom is er nu een gezamenlijke jeugddienst op 25 september in één gebouw en wel het Witte Kerkje. De kinderen van de Kinderkerk krijgen aan het begin van de dienst een speciale plek, zodat er voldoende zitplaatsen zijn. Zo leren we elkaar als gemeente beter kennen. 's Avonds komt ds Van Maassen van den Brink.

Uit de kerkenraad

Op maandag 19 september vergadert de kerkenraad voor het eerst weer na de zomervakantie. Dan staat er een gesprek met een afvaardiging van de beroepingscommissie op de agenda. Samen bespreken we dan de voortgang van het beroepingswerk. Hieronder vindt u meer informatie van de commissie zelf over de stand van zaken. We vragen u te bidden voor een goede uitkomst.

Beroepingswerk

Na de zomerperiode heeft de beroepingscommissie haar werkzaamheden weer opgepakt. In de eerste vergadering is er met onze consulent ds. P. Nagel (Hervormde Gemeente Loenen aan de Vecht) in een open gesprek teruggeblikt op de afgelopen periode. Hieruit zijn diverse nieuwe punten naar boven gekomen die we meenemen in het beroepingsproces. In de vergadering van 7 september jl. bespraken we de ingebrachte namen vanuit de gemeente en de PKN-advieslijst. Hieruit is een selectie samengesteld van kandidaten die we gaan beluisteren.

Namens de commissie wil ik dank uitspreken aan de mensen die namen van kandidaten hebben ingediend. Nieuwe namen van kandidaten blijven van harte welkom, u kunt ze kenbaar maken aan Jeroen van Scherpenzeel. De commissie kijkt met vertrouwen uit naar de nieuwe zoektocht!

Hartelijke groet namens de beroepingscommissie,
Matthijs Uittenbosch

Jeugdwerk 16+

Op zondagavond 18 september starten we met een nieuwe groep voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar, de Sunday Group! Wellicht heb je al een app ontvangen; vanuit de Pieterskerk zal Peter de Noo aanwezig zijn. Het lijkt ons gaaf als jij er ook bij bent. Het is een plek waar je

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK

anderen kunt ontmoeten, met elkaar in gesprek kunt gaan en leuke dingen met elkaar kunt doen. We hebben zelf ideeën over wat we willen doen. Het geloof en het leven delen met elkaar vinden wij belangrijk. Maar ook met elkaar praten over een interessant onderwerp, een film kijken of een spel met elkaar doen. Het kan allemaal. En we zijn vooral ook benieuwd naar jullie ideeën daarover! In de komende tijd hebben we zes zondagavonden gepland waarop we bij elkaar willen komen. Dat zijn 18 september, 2 oktober, 16 oktober, 30 oktober, 13 november, 11 december. Het is in de Bovenkamer (Poeldijk 9, Breukelen) en we starten de eerste keer om 18.00 u. met eten. Wil je ook komen? Laat het even weten, dan voegen we je toe aan de app-groep waarin we je verder op de hoogte houden!

Aanmelden via Martin Kamstra (martin.kamstra@outlook.com). Wil je vrienden meenemen? Dat mag natuurlijk. Van harte welkom.

Catechisaties

Op dinsdag 27 september beginnen de catechisaties weer. We zien ernaar uit de jongeren weer te ontmoeten, en hopen dat we samen mogen groeien in geloof, ontdekken wie God is en wat Hij voor ons betekent! De ouders ontvangen per mail al een uitnodiging voor de info-avond op dinsdag 20 september van 20.00 tot 21.00 uur in het Witte Kerkje (Dillenburgerstraat 8).

Dick Oosthoek

Start Winterwerk 2022/2023

Op zondag 18 september hopen we start winterwerk te houden. We beginnen dan met de zondagse dienst waarin ds. H. van Ark voorgaat. We drinken na afloop van de dienst koffie met zelfgebakken lekkernijen. Na de koffie willen we een rondje in en om de kerk doen. Het is wel eens leuk om als gemeentelid ook eens te kijken wat voor mooie historie we in en om de kerk hebben. Daarna willen we in het Bonifatiushuis gezellig een lunch gebruiken. Na afloop hiervan is er bij goed weer nog een mogelijkheid om voor wie dit leuk vindt de kerktoren te beklimmen. U kunt zich tijdens de lunch hiervoor opgeven bij Dick en Bertine Oosthoek. We hopen dat u allemaal komt, zodat we deze start met de gehele gemeente mogen maken.

Sjaak van Muiswinkel en Marlies Wijnen

Pastoraal contact

Noortje Mur is ouderling van sectie Zuid, te bereiken via mur002@planet.nl of 0346-266842. Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en bereikbaar via famvanschervenzeel@gmail.com of 06 18397837. Frans Vonk is ouderling van sectie West en hem bereikt u via frans.vonk@hotmail.com of 06-53275596.

Ds. Th. Wegman verleent ons bijstand in het pastoraat. Te bereiken op 06-22547574 of t.wegman2@gmail.com

U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen tenminste een luisterend oor. Ook als u om voorbode in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.



Scriba:

Kerkelijk bureau:

Website:

Kerktelefoon:

Predikant: ds A.W. Aarnoutse, Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen, 0346 249878 of 06 20024393, ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

Contact pastoraat: Corry Bosch, G.v.Doornikstraat 111, 3621 HX Breukelen, tel. 0346 262279, corry.bosch@kpnplanet.nl

vacant
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

H. de Kruijff, tel. 06 23700853
heiniedekruijff@ziggo.nl

pauluskerkbreukelen.nl

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Coventrygebed voor vrede en verzoening

Elke vrijdag, 12.15 uur - Coventrygebed: nog zeer nodig!

... écht begonnen! Terugzien en vooruitkijken

Met goede en dankbare herinneringen aan de Intrededienst op 4 september, met medewerking van Hanna Rijken, en de Startzondagviering op 11 september, voelen we ons nu 'echt begonnen' in Breukelen. Gaandeweg het wegwerken van de vele verhuisdozen is er ruimte ontstaan om ons te richten op het werk in de Pauluskerkgemeente. En dan zijn er natuurlijk de eerste vergaderingen - kerkenraad, pastoraat, liturgie, kindernevendienst - en de eerste gesprekken en pastorale ontmoetingen. Ook was er een overdrachtsgesprek met ds Pieter van Winden en enkele ambtsdragers. Dat was goed.

Het zal een kunst zijn om snel thuis te geraken, met zoveel nieuwe gezichten en namen. Alles nieuw. Maar, er is tijd en vertrouwen, en dat is goed. En gelukkig kent de Pauluskerk vele betrokken vrijwilligers-gemeenteleden; wat een bron van goede gunst!

We hopen met elkaar op een goede samenwerking in de tijd die voor ons ligt en ons gegeven wordt. Ook in de contacten met de Pieterskerk en de rooms-katholieke en Molukse kerk.

Een goed gebruik uit eerdere jaren, zeker in de tijden van corona: als u ergens mee zit, iets kwijt wilt of even het hart luchten, zoek dan gerust contact. Telefonisch, een mail, een berichtje, het mag allemaal.

Op de Startzaterdag probeerde ik bij alle activiteiten even aanwezig te zijn. De fietstocht vanaf de Pauluskerk (richting o.a. Vinkeveen!), de middag met de jeugd, de ouderen bij de kaasboerderij en dan de bbq. Heel gezellig allemaal, en hoe aangenaam dat het allemaal ook weer kan! Het voelde even vreemd om Nieuwer ter Aa en de Polder Oukoop 'van de andere kant' te benaderen. Alsof je een 'grens' bent overgegaan...

Graag deel ik met u een bijzondere herinnering uit Vinkeveen. In de gedachte: zo zouden we gemeente kunnen zijn met elkaar.

Genade en/of gein ?

De Ijsbeer (ijsalon) op de Heul in Vinkeveen is (was, nu helaas gesloten) een geliefd plekje. Met een heerlijk ijsje in de hand kijken naar het opgaan van de brug voor zomerse passerende bootjes in soorten en maten. Ooit stond ik daar met onze kinderen en zag ik het volgende gebeuren, een geinig voorbeeld van wat 'genade' zou kunnen zijn.

Er stonden drie jongetjes van ongeveer 8, 9 jaar voor de balie, zij wilden elk een hoorntje met twee bolletjes (een euro per stuk, naar keuze met 'spikkels'). De eerste twee gingen snel naar buiten maar het derde jochie bleef staan. 'Dat is dan 6 euro', zei Joyce. Het duurde even. 'Er zit maar 5 euro in de beurs', bekende hij beteuterd... 'Wat nu?', dacht ik. Joyce en ik keken elkaar aan. 'Nu ja, vooruit, nu 5 euro maar de volgende keer wel genoeg geld meenemen hoor!' Mooi opgelost, en anders had ik die euro wel willen betalen. Toen bleef het kind nog staan ... waarom? 'Is er iets?', vroeg Joyce. Met een klein stemmetje zei hij: 'Ik wilde eigenlijk ook spikkels'. Hij had al vermoed dat 5 euro wel eens te weinig zou kunnen zijn en had zijn voorkeur dus maar aangepast. Maar nu, deze aarzeling ... een wens kan wel eens groter zijn ... Toen schonk Joyce hem ook nog de 'spikkels', overvloed na tekort. De ene mens gunt een kleiner mens een voordeel. Ik zag er iets van 'genade' in, iets krijgen waar je geen recht op hebt maar wat je wel waard bent. Even een aards voorbeeld van hemels gunnen. Geinig. Geestig ook wel. Ik dacht aan Ruth 2:16. Gun elkaar toekomst.

Ds Bram-Willem Aarnoutse

Uit de kerkenraad

Op donderdag 8 september vergaderde de kerkenraad voor de eerste keer na de vakantie en voor de eerste keer met onze nieuwe wijkpredikant ds. Bram-Willem Aarnoutse. De avond werd geopend door Hetty Veneklaas, die terugkeek op de intrededienst en vroeg om één woord om die dienst te omschrijven. Woorden als start, herstart en een nieuw begin kwamen voorbij, maar ook dankbaarheid, hoop, kleurrijk en blijheid. Als opdracht kreeg de kerkenraad mee om met de genoemde woorden in gedachten een pakkende zin te maken die onze leidraad gaat worden voor het komende jaar en elke keer boven aan de agenda komt te staan. Hierna opende Henk Bomas de vergadering met een gebed.

Ik licht een paar punten uit wat we bespraken:

- Het besluit is genomen de Oekraïense vlag bij de kerk te vervangen door de Pauluskerkvlag. De Oekraïense vlag heeft er gehangen om steun te betuigen aan en herkenningpunt te zijn voor de vluchtelingen uit de Oekraïne in Stichtse Vecht en alle mensen die gebukt gaan onder het strijdgeweld. Er is tevens besloten dat de vlag hangt op de dagen dat de kerk open is. De solidariteitsvlag en de regenboogvlag, alsmede onze eigen driekleur, worden gehesen op de aangegeven momenten.

- Ds. Bram-Willem Aarnoutse gaat de beginperiode in onze gemeente vooral gebruiken om te ontdekken hoe het daarbinnen gaat en om de mensen te leren kennen. De 75% predikantsplaats houdt tevens in dat ds. Aarnoutse

gemiddeld 2x per maand voorgaat op zondag, exclusief de feestdagen en bijzondere zondagen.

- Het streven is om weer 2x per jaar een gemeenteavond te houden na de biddag voor het gewas op de 2e woensdag in maart en na de dankdag voor het gewas op de 1e woensdag van november.

- Vacatures: ondanks het feit dat we in een zeer feestelijke dienst op de startzondag 3 nieuwe ouderlingen - Hetty Veneklaas, Kees Andreae en Hans Schriever - mochten verwelkomen, blijven er nog een aantal vacatures openstaan. We zoeken nog een nieuwe scriba, een ouderling pastoraat en een kerkrentmeester. Als u mensen weet of als u zelf de Pauluskerk wilt helpen, horen wij dat graag van u. Praat eens met de ouderling of diaken bij de koffie na afloop van de dienst om te weten te komen wat het ambt betekent voor hen en wat de invulling van de openstaande vacatures inhoudt.

Voor de kerkenraad was het mooie start van het nieuwe jaar.

Mariëlle de Jong, scriba a.i.

'Grenzen'

Het nieuwe jaarprogramma van de Pauluskerk

Afgelopen weekend is met de start van het nieuwe kerkelijke seizoen ook het nieuwe jaarprogramma geïntroduceerd. De komende maanden zijn er weer tal van activiteiten, van mooie lezingen en activiteiten tot luistermomenten. Een programma dat met enkele nieuwe en ook weer oude bekende onderdelen uw aandacht meer dan waard is.

In deze post-coronaperiode zijn er weer gesprekskringen. We hopen dat deze ook echt het hele jaar door kunnen gaan.

De lezingen gaan over de grenzen van onze samenleving met aandacht voor verduurzaming. In het nieuwe jaar geeft de bekende Hans Goedkoop een lezing over Renate Rubinstein. Er is muziek in verschillende stijlen: a-capella, kamermuziek, een Klezmerband en de bekende HKU-concerten.

We denken weer een programma te hebben waarin ieder een of meerdere mooie elementen kan vinden en meemaken.

Van harte welkom en veel plezier!

Commissie Geloof en Cultuur

DIACONIE

Collectes

Mocht u uw kollektégeld aan het College van Kerkrentmeesters en aan de Diaconie willen overmaken, dan kan dat op de volgende bankrekeningnummers:

NL16 INGB 0000 3103 26 ten name van Protestantse gemeente Breukelen;

NL26 RABO 0310 6367 52 ten name van Diaconie Protestantse gemeente Breukelen. Vermeldt u hierbij waarvoor u uw bijdrage overmaakt (Pauluskerk, Pieterskerk, specifiek diakonaal doel).

Hartelijk bedankt!

Collecte Pauluskerk zondag 18 september

De collecte in de oecumenische Vredesdienst is voor de Werkgroep Oecumene. De opbrengst wordt besteed aan de oecumenische activiteiten van de Werkgroep.

Collecte Pieterskerk 18 september - Zending Syrië

Bouw de kerk in Syrië weer op



In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio's waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Collecte 25 september - Zending Colombia

Collecte voor vredeswerk van Colombiaanse vrouwen

In Colombia leed men 50 jaar lang onder een burgeroorlog met 220.000 doden, 5 miljoen ontheemden en 15 miljoen armen tot gevolg.

Ruim honderd vrouwen van verschillende kerkelijke achtergronden willen zich samen inzetten voor blijvende vrede in hun land, maar ook in hun huis. Vrouwen en kinde-

ren hebben namelijk nog vaak te lijden onder huiselijk geweld. Ze volgen samen bijbelcursussen en worden vaak diep geraakt door herkenbare bijbelverhalen waarin geweld voorkomt. Hoe ga je daarna verder? Wat zegt de Bijbel over vrede en verzoening? Hoe pas je dat toe in je eigen huis en woonplaats? Ze verspreiden hun kennis in hun eigen omgeving. Dat geeft vrouwen moed en kracht om diepgeworteld geweld tegen te gaan.



Wij bevelen uw bijdrage voor deze collecte van harte aan. Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Colombia.

COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
Zondag 31 juli 2022		
Werk van de Diaconie	74,81	99,25
Zondag 7 augustus 2022		
Mercy Ships	163,95	265,25
Kerk/wijkkas		143,00
Zondag 14 augustus 2022		
GZB - Bosnië		171,55
Zending - Egypte	154,45	
Kerk/wijkkas		198,00
Zondag 21 augustus 2022		
Stichting Sparrow	106,50	138,20
Kerk/wijkkas		113,00
Zondag 28 augustus 2022		
De Hoop GGZ	139,65	167,55
Kerk/wijkkas		167,00

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Vredesdienst zondag 18 september

Generatie Vrede

Op zondag 18 september is er om 10.00 uur een oecumenische vredesdienst in de Pauluskerk. Voorgangers zijn ds. Bram-Willem Aarnoutse, Annemiek Dijkhuizen en ds. Martje Ruhlessin. Deze dienst wordt georganiseerd door de Werkgroep Oecumene. We hopen op een fijne oecumenische dienst met elkaar.

Van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en inmiddels ook op ons eigen continent in Oekraïne: oorlog en geweld

raakt mensen overal ter wereld. Gewapend conflict drijft miljoenen mensen op de vlucht, maakt ongelijkheid groter en werkt de klimaatcrisis in de hand. De oorlog in Oekraïne laat ons des te meer beseffen dat vrede geen vanzelfsprekendheid is, maar een gezamenlijk project waar elke dag aan moet worden gebouwd. Zeker in een tijd waarin de wereld om ons heen snel verandert, nieuwe dreigingen op ons afkomen en grote vraagstukken over veiligheid op tafel liggen. Het is nu belangrijker dan ooit dat de Generatie Vrede van zich laat horen!

Generatie Vrede verenigt burgers die in actie willen komen voor vrede, over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maken over hún toekomst. De vredesbeweging in 2022 verbindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld. PAX gaat voorop in de strijd voor vrede. Al jaren bouwt PAX samen met vredesactivisten aan een wereld vol vrede. Zij geloven dat die toekomst begint met een sterke democratie, gewelddoos verzet en oprechte ontmoetingen tussen mensen om conflict te voorkomen. Zij eisen politieke actie, organiseren dialoog tussen strijdende partijen en staan op voor de mensen die de dupe zijn van militaire acties.

Tijdens de Vredesweek van 2022 brengt PAX Generatie Vrede samen om het gevoel van onmacht in deze onzekere tijden om te zetten in hoop. Ze leren over conflict en vrede in heden en verleden, gaan de dialoog aan met verschillende generaties en zoeken antwoorden op de grote uitdagingen van onze tijd. Generatie Vrede is aan zet!

Amnesty International

Wij hebben de vrijheid om een handtekening te zetten voor mensen die niet vrij zijn om dat te doen: *Iran - politiek activist krijgt mogelijk de doodstraf*. Op 25 september kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak. De Duits-Iraanse politiek activist Jamshid Sharmahd kan in Iran de doodstraf krijgen na een uiterst oneerlijk proces. Sharmahd wordt sinds juli 2020 vastgehouden op een onbekende plaats, zonder contact met een advocaat. Hij mocht onlangs met zijn familie bellen. Hij vertelde dat hij gemarteld werd en in een kleine cel zit opgesloten waar hij nog geen twee stappen kan zetten. Jamshid maakte een website voor de oppositiegroep Kingdom Assembly of Iran. Daarop stonden berichten over aanvallen met explosieven in Iran, waarvoor de groep zegt verantwoordelijk te zijn. Jamshid ontkent dat hij iets met de explosies te maken heeft.

Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International naar het hoofd van de Iraanse rechterlijke macht. Wij roepen hem op Jamshid Sharmahd onmiddellijk vrij te laten. Als u meer wilt weten, kunt u naar www.amnesty.nl, de site van Amnesty. Bij de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Ik hoop op uw medewerking.

Ria van Voskuilen

Interkerkelijk maandelijks gebed voor Israël

'Ik zal zegenen wie u zegenen en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend zijn' Genesis 12:3

Al langer is er een verlangen in mijn hart om één keer per maand met verschillende mensen uit diverse kerken of gemeentes bij elkaar te komen om te bidden voor Israël.

Na het lezen van het boek 'Zegen door Israël' van ds. Oscar Lohuis besloot ik contact met hem op te nemen.

Het idee is om in eerste instantie dit boek als leidraad te gebruiken om ons te inspireren hoe te bidden. Vervolgens zijn onderwerpen uit de (politieke) actualiteit natuurlijk ook zeer relevant om gericht te bidden voor het land en al de inwoners. Per avond moet je één hoofdstuk thuis lezen, dat we kort met elkaar bespreken om vervolgens in gebed te gaan.

Op woensdag 5 oktober is de eerste avond. Ds. Lohuis is er dan zelf om een inleiding te geven. Er is dan ook gelegenheid om het boek te kopen (€ 12,95).

Locatie: De Bovenkamer

Poeldijk 9, in Breukelen

Tijd: 19:30 uur inloop met koffie of thee

20:00 - 21:30 uur, lezing en gebed

Ik verheug me om u/jou daar te ontmoeten en samen te bidden!

Dina van Rhee - Mazzolari

KLEIN COLOFON

Kerknieuws: kerknieuws@msn.com

Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd.

Kopij: als bijlage in Word, Times New Roman, 11 pt.

Bezorging: mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814; W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl; Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60

Kostprijs: € 22,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - minimaal 2 zakjes per bestelling

afhalen: 1^e zondag van de maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl; bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankr.nr. NL81 INGB 0003 0881 09

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis: K. Andreae, tel. 06 42281589 of verhuur@pknbreukelen.nl