

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENSTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 14 AUGUSTUS

10.00 uur: ds. J.J. van Oord, Amersfoort

Collecten: 1. Kerk in Actie, Egypte 2. Wijkkas

ZONDAG 21 AUGUSTUS

10.00 uur: ds. S ten Heuw, Leiden

Collecten: 1. Stichting Sparrow 2. Wijkkas

ZONDAG 28 AUGUSTUS

10.00 uur: ds. L. Schoonderbeek, Amersfoort

19.00 uur: Taizéviering

Collecten: 1. De Hoop GGZ 2. Wijkkas

Coventrygebed voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 14 AUGUSTUS

10.00 uur: ds. van der Wel, Zoelen

18.30 uur: ds. W.P. van der Hoeven, Amersfoort

(Pieterskerk)

Collecten: 1. GZB Bosnië 2. Wijkkas

Autodienst: fam. Atsma 06 16924549

ZONDAG 21 AUGUSTUS

10.00 uur: ds. E. Agterhuis, Heinenoord

18.30 uur: ds. F.E. Schneider, Breukelen (Pieterskerk)

Collecten: 1. Stichting Sparrow 2. Wijkkas

Autodienst: fam. Wijnen 0346-261837

ZONDAG 28 AUGUSTUS

10.00 uur: ds. K. van Meijeren, Ede Voorbereiding HA

18.30 uur: ds. H.Z. Klink, Marken (Pieterskerk) Zangdienst

Collecten: 1. De Hoop GGZ 2. Wijkkas en 3. Wijkkas

Autodienst: fam. Jan den Hartog 06 54302974

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 19 aug. 16.45 uur: Pastor J. van Os

Vrijdag 26 aug. 16.45 uur: Dhr. F. Langeraar

Vrijdag 2 sept. 16.45 uur: Vert. vanuit Nieuwer ter Aa

De volgende Kerknieuws (voor 2 weken) verschijnt op 3 september. Kopij graag vóór maandag 29 augustus 18.00 uur indienen.

AGENDA

- Vrijdagen 12, 19 en 26 aug., 12.45 - 13.15 u.

Vrijdagmiddagconcerten in de Pieterskerk

- Zondag 14 augustus, Opening expositie Eelko van Iersel, Pauluskerk (na de ochtenddienst)

- Maandag 15 aug. 15.00 uur, Pauluskerk

Herdenking oorlogsslachtoffers Indië

MEDITATIE

Van U is de toekomst 2

Een afspraak voor de lange adem.

We zagen (9 mei) dat God zijn volk trouw blijft, maar als we in de Bijbel doorlezen, dan zien we daar ook een andere kant aan.

Aan de ene kant zien we dat God bezig is zijn beloften na te komen. Hij is een betrouwbaar God en zo laat Hij zich steeds weer kennen.

Aan de andere kant zien we hoe Israël daar op reageert. Dat geldt niet alleen voor de reis door de woestijn, dat lezen we steeds weer, ook als het volk zich gevestigd heeft in het beloofde land. We lezen het in de tijd van de Rechters, bij de profeten. Israël heeft nu niet echt een rotsvast vertrouwen in de beloften van God.

En wat doet God? Wij zouden na twee keer zeggen, drie keer is scheepsrecht en nu is het uit. Basta! Maar God is anders!

We hebben het wel eens over tegeltjes wijsheden. Nu, dit zou je nu op een tegeltje op verschillende plaatsen in je huis en op je werk moeten hebben hangen GOD IS ANDERS.

Laat Hij dan over zich lopen? Nee, God neemt ons mensen serieus. Hij ziet ons als partners in het verbond. Zoek mij en leef! (Amos 6)

Als we nu verder gaan met onze tocht langs Gods daden, dan doen we Hem denk ik tekort.

Want, hoe komt het toch dat God steeds weer verder gaat met mensen die zich aan Hem niet zo veel gelegen laten liggen?

In Psalm 15: 4 lezen we (weer in de Ruwielse Bijbel) “*En zwoer hij zichzelf ten kwade, ook dan wijzigt hij niets*” De NBV heeft: “*Zijn eed breekt hij niet, al brengt het hem nadeel*”.

Hier kijken we eigenlijk God in zijn hart. Hoe is het mogelijk!

Dit heeft alles te maken met het verbond. God sloot met zijn volk een verbond en met ons door de doop. Over Gods verbond hebben we het nog wel eens en we noemen het dan misschien wel wat routineus, want zo is het toch. Verbond is een woord dat in ons taalgebruik niet ongewoon is. Je komt het in allerlei verbanden tegen, het samengaan van partijen of groepen die afspraken maken.

Als we zo tegen het verbond van God aankijken dan doen we hem ernstig tekort. Het is geen deal tussen ons en God. Ook wij zijn niet naar Hem toegekomen met het aanbod om wat af te spreken.

Vanaf het allereerste begin, we zagen dat al hiervoor, is God naar de mensen toegekomen. God heeft iets met mensen, het is zijn schepping en Hij koestert ze. Het verbond met God is niet iets waarin wij als gelijkwaardige partij tegenover God staan. Zijn aanbod is overweldigend, zoals ook de psalmen zeggen, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid. Woorden die voor de lange adem gaan. En wij? Wat wordt van ons gevraagd? Een hele lijst met vereisten? Niets van dat al! Twee dingen, niet meer! Jezus heeft het ons voorgesteld: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Daar heb je een leven lang je handen vol aan.

Maar, als nu van God geschreven staat dat Hij zijn eed niet breekt ook als dat tot zijn nadeel is, dan betekent dat dat ook wij in onze beloften, onze eed aan elkaar – en dat kan op allerlei terrein - niet gemakkelijk voorbij moeten gaan. Dan mag dat ook wat kosten!

Zo zien we dat God zijn belofte houdt en door dik en door dun verder gaat. Zijn belofte van oudsher en dat doet een beroep op mensen om mee te gaan en vol te houden.

En God heeft woord gehouden. Hij zond zijn zoon, Jezus Christus. Prachtig als we in Lucas 2 lezen van een volhouder pur sang, Simeon, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. Dan zingt hij: Want met eigen ogen heb ik de redding gezien.

Met een van onze liederen zou Simeon gezongen hebben: God is getrouw Zijn plannen falen niet.

Met de komst van onze Heer Jezus Christus heeft God zijn belofte waar gemaakt. Door Hem uit de dood op te wekken geeft Hij daar een vervolg aan. Na de Hemelvaart van Christus mochten we zijn Geest ontvangen. God gaat door!

Maar ja, hoe nu verder? Daarover een volgende keer.

Frans Vonk

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: vacant

Bijstand in het pastoraat:

Ds. Th. Wegman,
Arnhemse Bovenweg 12-3,
3708 SH Zeist, tel. 06-22547574
email: t.wegman2@gmail.com

Scriba: J. van Muiswink,
Broekdijk Oost 13, 3621 LM
Breukelen, tel. 0346-263108,
email: scriba@pieterskerk.info

W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl
www.pieterskerk.info

Ledenadm.:

Website:

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

De kerk is elke zondag open, hoe fijn is dat. Komt u ook naar de diensten om naar het woord van God te luisteren en lof te zingen? Op 14 augustus hopen we ds van der Wel uit Zoelen te horen. In de avond gaat ds van der Hoeven voor. Ds Agterhuis verwachten we een week later op 21 augustus en in de avonddienst hopen we ds Frank Schneider te zien. Op 28 augustus staat ds K. van Meijeren uit Ede op het rooster en bereiden we ons voor op het Heilig Avondmaal van volgende week. In de avonddienst is het de beurt aan ds H.Z.Klink uit Marken. In overleg met de dominee en organist Martine Danneberg willen we er een zangdienst van maken. In de weekbrief leest u later of het ook gelukt is en met welk thema.

Open Monumentendag hulp nodig

Op 10 september is het Open Monumentendag. De Pieterskerk is vanzelfsprekend ook weer open. Het zou fijn zijn als een aantal mensen wil helpen om de gasten te ontvangen. Gedurende de dag zijn er ook activiteiten zoals muziek en wordt het orgel bespeeld. Wilt u ook één of meer uren gasten ontvangen in ons mooie gebouw? Stuur een berichtje naar:

kerkrentmeester@pieterskerk.info of bel 06 22453420.

Pastoraal contact

Noortje Mur is ouderling van sectie Zuid, te bereiken via mur002@planet.nl of 0346-266842. Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en bereikbaar via famvanschervenzeel@gmail.com of 06 18397837. Frans Vonk is ouderling van sectie West en hem bereikt u via frans.vonk@hotmail.com of 06-53275596.

Ds. Th. Wegman verleent ons bijstand in het pastoraat. Te bereiken op 06-22547574 of t.wegman2@gmail.com U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen tenminste

een luisterend oor. Ook als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.

Uit de gemeente

Zr. Ina Kaashoek moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Ze heeft een zeldzame ernstige ziekte, die ook bijverschijnselen heeft. Bij het schrijven was nog niet zeker of zij inmiddels weer naar huis mocht. We willen haar en haar man Dies in onze gebeden gedenken en wensen hen sterkte en de nabijheid van de Heer toe.

Het herstel van br. Jakob Brouwer gaat minder voorspoedig dan hij hoopte. Het wachten is nu op een nieuwe scan, die moet uitwijzen of operatief ingrijpen alsnog nodig is. Dit betekent dat hij nog steeds niet mobiel is en dat vraagt veel geduld. We wensen hem en zijn vrouw Joke veel geduld en moed om verder te gaan onder de zegen van de Heer.

Over de zegen van de Heer mochten we afgelopen zondag van Ds. Theo Wegman een mooie uiteenzetting horen. Hoe betekenisvol is het als we als gemeente de zegen over ons horen uitspreken. De Here zegene u en behoede U. Hij doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Hartelijke groet,
De wijkouderlingen

Giften

De afgelopen weken ontving ds. Wegman op huisbezoek een gift van resp. € 20 en € 10. Per bank mochten we ook diverse giften ontvangen. De opbrengst van het wekelijkse koffie drinken bedroeg € 66. Iedereen die op wat voor manier heeft bijgedragen hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel

Start winterwerk verplaatst

Wegens vele andere activiteiten (o.a. Open-Monumentdag) is de start van het winterwerk in onze wijkgemeente verplaatst naar *zaterdag 17 en zondag 18 september*. De verdere invulling is in de volgende Kernieuws te lezen.

Marlies Wijnen en Sjaak van Muiswinkel



WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: vacant

Contact pastoraat: Corry Bosch,
G.v.DoorNIKstraat 111, 3621 HX
Breukelen, tel. 0346 262279,
corry.bosch@kpnplanet.nl

Scriba: vacant

Kerkelijk bureau:

H. de Kruijff, tel. 06 23700853
e: heiniedekruijff@ziggo.nl

pauluskerkbreukelen.nl

John van den Bosch,

email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Website:

Kerktelefoon:

Bij de diensten

14 augustus

Ik wil het met u in deze viering over de Bijbel hebben. Maar zult u reageren: 'Daar gaat het toch elke zondag over?' Inderdaad, maar ik wil het nu eens expliciet hebben over dit oude boek, de betekenis, het gevaar in gebruik, maar vooral over hoe de Bijbel kan doorwerken in ons dagelijkse bestaan. We kunnen Bijbelse teksten zelfs 'eten'. Het zal u smaken als honing, zegt een oude tekst. Eet smakelijk, zeggen we dan. Maar vooral 'het moge u wel bekomen', want een boekrol eten als Ezechiël en Johannes...wie wil daar aan beginnen?

Ik hoop dat deze viering u toch zal smaken.

Ds. J.J. van Oord

Elke vrijdag, 12.15 uur - Coventrygebed: nog zeer nodig!

Een groet uit de pastorie op Keizerskroon 5

In de afgelopen weken is er veel werk verzet in ons nieuwe huis. Er is geschilderd, laminaat gelegd, gekeken naar gordijnen en zo. Met hulp van Martin en Heinie, Ard, Andries, Wim, Dick, Jeroen en Ronald, Gé en Julia en Frans is de pastorie weer mooi geworden, fris en licht. Veel dank! Er komt toch altijd meer bij kijken dan je van te voren denkt. Nu is het zaak om de dozen weg te werken en het huis gaandeweg in gebruik te nemen. Maar eerst even een week kamperen in Normandië en de kathedraal van Chartres bewonderen.

We hopen op een goede start, te beginnen op 4 september, de Intrededienst en vervolgens de Startzondag met de gemeente van de Pauluskerk. We zien er naar uit! Mijn contactgegevens zijn tel. 0346 – 24 98 78 | 06 – 2002 4393 | ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

Graag tot ziens en hartelijke groeten van ons, Bram-Willem & Janine, Meike (21), Pieter (16) en Anne-Marijn (14)

In en Uit de Gemeente

Verheugend nieuws voor Ellen Querido. Sinds 3 augustus jl. is zij weer thuis. Het is uiteraard wennen maar met

ondersteuning van de thuiszorg, familie en vrienden werkt ze verder aan haar herstel en conditie. Zij wil iedereen bedanken voor alle kaarten die zij mocht ontvangen tijdens haar verblijf in het ziekenhuis en het verzorgingshuis Overbosch te Hilversum. Ook is zij erg blij met de bloemen van de kerk, die zij afgelopen zondag heeft gekregen. Dit is een enorme steun voor haar geweest. We wensen haar Gods Liefde en Troost voor nu en in de toekomst.

Ronald Tange en Yana Kiryakova willen graag onderstaand bericht met u delen.

Op vrijdag 26 augustus aanstaande om 14.30 uur hopen wij, Ronald Tange en Yana Kiryakova, ons huwelijk in te laten zegenen in de Pauluskerk. De voorganger is ds. Camarasa. Hij is een kennis van ons en hij is al eens eerder voorgegaan in de Pauluskerk. Mocht u het leuk vinden, dan bent u van harte welkom tijdens deze feestelijke dienst. Wij kijken erg uit naar dit moment!

We wensen Ronald en Yana een inspirerende en vreugdevolle dienst toe met Gods Zegen, Liefde en Vertrouwen voor nu en in de toekomst.

Namens het pastoraat
Corry Bosch

Startweekend 10 en 11 september

Het is nog volop vakantietijd maar wij zijn al bezig met de voorbereidingen van het startweekend waar we u/jullie van harte voor willen uitnodigen.

Het programma vol variatie en voor alle leeftijden op de startzaterdag ziet als volgt uit:

Vanaf 14:00 uur:

-Puzzelfietstocht vanaf de Pauluskerk. Niet meer weg te denken en weer georganiseerd door Wim en Gerie van Voskuilen en Pieter Kaars.

-Parcours voor kinderen/jongeren (7 tot +/-14 jaar) verzorgd door de scouting De Zeeverkeners Johannes de Doper. Locatie Doude van Troostwijklaan 20 Nieuwer ter Aa (veld achter School met de Bijbel); er zal voor de kleintjes aangepast spelmateriaal aanwezig zijn.

-Een bezoek aan de kaasboerderij van de fam. Karsemeijer voor de ouderen en degenen die niet kunnen (of willen) fietsen.

Vanaf 16:00 uur komen wij allemaal bij elkaar op bovengenoemde locatie voor een borrel met aansluitend een barbecue. Het is de bedoeling dat iedereen zelf een vleespakketje en drinken meeneemt in een koelbox of tas (een soort van Amerikaanse fuif). Daarbij vragen wij u iets ruimer mee te nemen zodat er voldoende is om te delen. Wanneer u gaat fietsen, kan u de koelbox/-tas in de kerk achterlaten dan zorgen wij ervoor dat het op de barbecue locatie komt.

Voor het organiseren van een en ander zoeken wij nog vrijwilligers en chauffeurs voor het ophalen en wegbrengen van de ouderen. U kunt u opgeven via e-mail hcbomas.1@kpnmail.nl of gerydewith@gmail.com

Alvast bedankt!

Zondag is er na de eredienst een taartenbuffet. T.z.t. zullen wij hiervoor nog een oproep doen.

Gery en Henk

Ps. Als u mee wilt naar de kaasboerderij kunt u zich opgeven bij Gery de With, tel. 06 55186401

Voor het parcours kunnen jullie je opgeven bij Henk Bomas, tel. 06 83602282

Bericht vanuit de kerkenraad

Twee ouderlingen kerkrentmeester!

De kerkenraad is zeer blij u hierbij te laten weten dat twee mensen uit onze gemeente zich bereid hebben verklaard om ouderling kerkrentmeester te worden. Hun namen zijn Kees Andreae en Hans Schriever. Het is fijn om te weten dat we weer met twee mensen in het College van Kerkrentmeesters vertegenwoordigd zijn. Bij geen bezwaar hopen we Kees en Hans te kunnen bevestigen in het ambt van ouderling kerkrentmeester in de dienst op de startzondag van 11 september 2022.

Volgens de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland krijgt u de gelegenheid om tot 5 dagen na de afkondiging van dit bericht bezwaar aan te tekenen. U kunt dit schriftelijk doen per email aan:

scriba@pauluskerkbreukelen.nl.

Namens de wijkkerkenraad Pauluskerk
Mariëlle de Jong, ouderling

DIACONIE

Collectes

Mocht u uw kollektégeld aan het College van Kerkrentmeesters en aan de Diaconie willen overmaken, dan kan dat op de volgende bankrekeningnummers:

NL16 INGB 0000 3103 26 ten name van Protestantse gemeente Breukelen;

NL26 RABO 0310 6367 52 ten name van Diaconie Protestantse gemeente Breukelen. Vermeldt u hierbij waarvoor u uw bijdrage overmaakt (Pauluskerk, Pieterskerk, specifiek diakonaal doel).

Hartelijk bedankt!

Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen

Collecte Pieterskerk 14 augustus – GZB in Bosnië



Adré en Marja Lichtendonk zijn in juni 2019 naar Bosnië vertrokken. Ze zijn voor 5 jaar, namens de GZB, uitgezonden naar dit bijzondere land, zo'n 1700 km. van Nederland.

Bosnië-Herzegovina is een door de burgeroorlog (1992-1995) verscheurd land. Nog altijd zijn daarvan sporen en

trauma's aanwezig. Velen, vooral jongeren, zijn geëmigreerd naar het buitenland omdat ze vanwege grote werkloosheid geen toekomst zien in dit land op de Balkan. Religie en etniciteit (3 bevolkingsgroepen) zijn nauw met elkaar verbonden. Er zijn na de burgeroorlog kleine protestantse gemeentes ontstaan, die het verlangen hebben om het Evangelie in woord en daad door te geven. Daarvoor hebben ze hulp gevraagd.

Adr : "Hier willen we een bijdrage aan leveren. Dat is wat ons drijft, de liefde van Jezus verspreiden: Bron van vergeving en verzoening. Wat zou het mooi zijn, als meer mensen door het geloof God en Zijn genade leren kennen. Dat ze vanuit Zijn vergevende liefde mogen leven.

Collecte Pauluskerk 14 augustus – Zending Egypte

Op het uitgestrekte platteland van Egypte is de armoede groot. De werkloosheid is enorm en inwoners hebben nauwelijks toekomstperspectief. BLESS, de diaconale organisatie van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, wil de leefomstandigheden in arme dorpen verbeteren door economische ontwikkeling te stimuleren.

De armste inwoners krijgen hulp om stroom en water te kunnen betalen en dorpelingen kunnen een microkrediet aanvragen om een eigen bedrijfje te starten. Dankzij een eigen inkomen, kunnen hun kinderen naar school en vertrekken minder jongeren naar de stad of het buitenland om hun leven op te bouwen.

Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Egypte en andere zendingsprojecten.

Meer informatie op kerkinactie.nl/kerkinegypte

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!



Collecte 21 augustus

stichting
sparrow

Certificate of Appreciation



Vorige week heeft stichting Sparrow tijdens een speciale ceremonie op het gemeentehuis van Calapan een certificate of appreciation gekregen.

Stichting Sparrow kreeg dit certificaat voor haar community werk in de krottenwijken van Calapan in

samenwerking met de politie van Calapan. Zo werkten we in verschillende wijken aan het zelfvertrouwen van jongeren door het geven van zelfverdedigingscursussen. Naast het fysieke gedeelte waar de jongeren de basisbeginselen van Taekwondo leerden, was er ook tijd voor serieuze gesprekken over het leven en de problemen waar de jongeren tegen aanlopen.

Later in het jaar organiseerden we ook in samenwerking met de politie cursussen EHBO. De samenwerking beviel van beide kanten erg goed en we hopen ook in de toekomst samen met de politie te kunnen optrekken in ons community werk.

Collecte 28 augustus – GGZ De Hoop

De Hoop is een christelijke ggz-instelling met een krachtige boodschap. Vanuit hun deskundigheid en met als bron het geloof, bieden ze hulp aan mensen, ongeacht hun achtergrond, wanneer zij te maken hebben met psychische problemen of verslavingsproblemen.



De Hoop ggz biedt hulp bij zowel milde problematiek (basis GGZ) als bij ernstige problematiek (specialistische ggz). Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. Omdat ieder mens anders is, zoekt men in overleg met de cli nt welke hulp het beste bij de hulpvraag past. In de vorm van therapeutische gesprekken, medicatie of een combinatie daarvan. In individuele gesprekken, eventueel samen met de partner of gezin, of in een groep. We zoeken naar wat nodig is om herstel te vinden. Naast behandeling kan het dan soms juist ook gaan om hulp bij het weer aan het werk gaan, begeleiding in de thuissituatie, hulp bij het vinden van lotgenotencontact of pastorale hulp bij levensvragen. De collecte van harte aanbevolen!

COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
Zondag 26 juni		
KIA (Binnenlands Diaconaat)	149,60	140,10
Taiz�viering Wilde Ganzen	2,85	79,70
Zondag 3 juli 2022		
Stichting Sparrow	178,75	160,05
Kerk/wijkkas		274,00
Zondag 10 juli 2022		
No Yellow Beans Day	177,64	111,95
Kerk/wijkkas		87,00
Zondag 17 juli 2022		
KIA Werelddiaconaat India	103,60	94,62
Kerk/wijkkas		218,00
Zondag 24 juli 2022		
Stichting de Herberg	90,90	82,96
Kerk/wijkkas		191,00

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Vrijdagmiddagconcerten in de Pieterskerk (12.45 u.)

12 augustus - Erik van Bruggen

19 augustus - Willem Poot

26 augustus - Johan Ern 

Marriage Course najaar 2022

Marriage Course najaar 2022 Na een rustig jaar waarin we geen Marriage Course konden geven, gaan we na de zomer weer starten. Het geeft ons veel voldoening om deze avonden aan te bieden aan stellen die het belangrijk vinden om te investeren in hun huwelijk. De cursus is ontwikkeld door christenen, maar is relevant voor iedereen. De Marriage Course helpt om tijd voor elkaar vrij te maken. Zie het als een investering in je relatie, want na de cursus heb je meer inzicht in jezelf, je partner en je relatie. Je bent op een leuke en zinvolle manier een stap dichterbij elkaar toegegroeid. Een Marriage Course bestaat uit 7 avonden. De avonden starten om 19.30 uur met koffie en thee en wat lekkers. Dan zullen we gezamenlijk starten en de film kijken die past bij het thema van die avond. Vervolgens gaan de stellen samen de opdrachten bespreken die horen bij deze avond. Deze avonden moeten gezien worden als een gezellig avondje uit met je partner, waarbij de gespreksonderwerpen verdieping geven aan je relatie. Alle opdrachten worden enkel met je partner besproken en er is dus geen terugkoppeling in de groep! Een goed huwelijk vraagt aandacht! De Marriage Course is ontwikkeld om huwelijken te versterken. Hierbij maakt het niet uit of je nog maar kort of al een langere tijd getrouwd bent. De avonden worden rond 22 uur afgesloten. De volgende thema's worden besproken: 1. Sterke fundamenten leggen 2. De kunst van communicatie 3. Conflicten oplossen 4. De kracht van vergeving 5. De impact van familie 6. Goede seks 7. Liefde in actie We willen deze cursus starten op donderdag 29 september. De overige avonden moeten nog vastgesteld worden. De cursus wordt gegeven in De Bovenkamer in Breukelen. Volgens de website is er vooraf een maaltijd, maar wij hebben ervoor gekozen om geen maaltijd vooraf met elkaar te gebruiken. De vrijwillige bijdrage voor deze 7 avonden bedraagt   60,00 per stel. Hierin zit het cursusmateriaal en de hapjes en drankjes. Voor info over de inhoud van de cursus kun je gaan naar de website <https://tijdvoor elkaar.nl>. Voor vragen en voor aanmelden kun je ons mailen of bellen naar Dirk, d.v.eijk@planet.nl 0639025628 Hartelijke groet, Dirk en Marja van Eijk .

Expositie in de Pauluskerk

Opening zondag 14 augustus na de ochtenddienst.
'Paisaje del Alma' met kunstenaar Eelko van Iersel.

Warmte, licht, kracht

Warmte, licht en kracht stralen vanaf de non-figuratieve olieverfschilderijen van Eelko van Iersel (1976).

Het is zijn intentie dat de schilderijen een positieve

werking hebben op de omgeving. Ze geven uw huis, bedrijf of presentatieruimte dynamiek en verstillings-

Non-figuratieve olieverfschilderijen

De fantasie van de toeschouwer wordt regelmatig geprikkeld bij het zien van de organische kleurvlakken en composities. Mede daardoor herkent de toeschouwer beelden en krijgen herinneringen vorm. Zo ontstaan er concrete voorstellingen in schilderijen die van origine non-figuratief bedoeld zijn.

'Ik speel altijd met het thema 'ruimte'. In mijn non-figuratieve schilderijen zijn veel elementen uit de natuur te herkennen, zoals stromingen van een rivier, een delta, ruwe gesteenten, vertakkingen en boomwortels. Als toeschouwer weet je niet of je kijkt naar iets immens groots of juist naar iets heel kleins. Is het een opname vanuit een satelliet? Kijk ik een groot landschap in? Of zie ik een vergroot detail van een edelsteen. Zijn het schimmeldraden van een paddestoel of de delta van een rivierbedding. Een interessant spel tussen micro-en macro-perspectief. Het 'grotere in het kleinere' en het 'kleinere in het grotere'. Tijdens het werken reis ik tussen 'de werelden' en verbind ik deze met elkaar tot een geheel, zodat er synergie ontstaat.'

Met handen, zonder kwasten

Eelko maakt de schilderijen met zijn handen en gebruikt daarbij geen penselen en kwasten. Verschillende verfsoorten, zand en olieverf vormen zijn schilderspalet, waardoor de huid van het schilderij gelaagd en robuust is. Het materiaalgebruik en de intense kleurcombinaties zorgen voor energieke expressies.

Spaanse titels

De schilderijen hebben alle een Spaanse titel gekregen. Dit komt voort uit zijn liefde voor Andalusi , Latijns-Amerika en de Spaanse taal. De titel van deze expositie is 'Paisaje del Alma', dat betekent 'het landschap van de ziel'.

Spirit

Vanuit zijn visie en overtuiging is er 'altijd en overal' inspiratie. 'Het enige wat ik moet doen is openstaan voor de inspiratie die er is. Dat gebeurt wanneer ik de stilte in mezelf ervaar en vanuit spirit cre er'. In zijn schilderijen schijnt het vormloze door de vorm.

Dialogo

De kunstenaar wil de toeschouwer graag uitnodigen om de tijd te nemen om de schilderijen te bekijken. Te snel van het ene naar het andere schilderij kijken is een gemiste kans om het meer op je in te laten werken. Wanneer je langer kijkt kan er ruimte ontstaan voor stilte, onbevangenheid en intimiteit. Kunst is er niet enkel om bekeken te worden, kunst kijkt ons aan en fungeert als een weerspiegeling van jezelf. Er ontstaat een dialoog tussen de toeschouwer en het schilderij.

www.eelkovaniersel.nl