

# KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

## KERKDIENSTEN

### Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

#### ZONDAG 24 JULI

10.00 uur: ds. G.M. Speelman

**Collecten:** 1. Stichting De Herberg 2. Wijkkas

#### ZONDAG 31 JULI

10.00 uur: ds. B. Aalbers, Zwolle

**Collecten:** 1. Werk van de Diaconie 2. Wijkkas

#### ZONDAG 7 AUGUSTUS

10.00 uur: ds. J. van Oord, Amersfoort

**Collecten:** 1. Mercy Ships 2. Wijkkas

#### Coventrygebed voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35, Pauluskerk

### Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

#### ZONDAG 24 JULI

10.00 uur: ds. E.J. Hempenius, Barneveld

18.30 uur: ds. P.G. Sinia, Ede (Witte Kerkje)

**Collecten:** 1. Stichting De Herberg 2. Wijkkas

**Autodienst:** fam. Atsma, tel. 06 16924549

#### ZONDAG 31 JULI

10.00 uur: kand. L. van Aalst, Amsterdam

18.30 uur: ds. D. Maassen v.d. Brink, Well (Witte Kerkje)

**Collecten:** 1. Werk van de Diaconie 2. en 3. Wijkkas

**Autodienst:** fam. Wijnen, tel. 0346 261837

#### ZONDAG 7 AUGUSTUS

10.00 uur: ds. Th. Wegman, Zeist

18.30 uur: ds. W. Smouter, Apeldoorn (Pieterskerk)

**Collecten:** 1. Mercy Ships 2. Wijkkas

**Autodienst:** fam. Atsma, tel. 06 16924549

#### WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 29 juli 16.45 uur: mw D. van Muiswinkel

Vrijdag 5 aug. 16.45 uur: mw C. van Schaik

Vrijdag 12 aug. 16.45 uur: dhr. F. Vonk

#### Bijdrage Kerknieuws

Voor sommigen zit er bij deze Kerknieuws een betalingsverzoek voor de jaarlijkse bijdrage (€ 22,50, liefst meer). Anderen kregen het verzoek al per mail.

Zie ook het artikelje op p. 6

## AGENDA

- Vrijdagen 22 en 29 juli, 5 en 12 aug., 12.45 - 13.15 u.  
Vrijdagmiddagconcerten in de Pieterskerk

De volgende Kerknieuws (voor 3 weken) verschijnt op 13 aug. Kopij graag vóór maandag 8 aug. 18.00 uur indienen.

## MEDITATIE

### Zinvol rusten

‘Op de zevende dag bracht God het werk dat Hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van al het werk dat Hij verricht had.’ (Gen. 2: 2)

Wij beleven het ‘weekend’ vaak als tijd om te herstellen, zodat we maandag vol energie het ‘echte’ werk kunnen doen. De boodschap is: werk is belangrijk, rust is een afgeleide. De zondag bestaat eigenlijk alleen bij gratie van de echt zinvolle dagen, die zinvol zijn omdat we dan meetbaar produceren. Een harde boodschap voor mensen die op de één of andere manier werk doen dat niet echt meetelt. Onbetaald en dus minder belangrijk werk: kinderen opvoeden, opkomen voor hun naasten, de wereldwinkel bemensen. Ik hoorde dat bij mannen die hun baan kwijtraken, de kans op psychische ziekten zeven keer zo hoog is als bij andere mannen (bij vrouwen was de kans drie keer zo groot).

De bijbel heeft een heel andere benadering van werk en rust. Hij vangt aan met een God die aan het werk is, en hoe. Tien keer spreekt God zijn scheppende woord: ‘En God sprak...’ Zou dat toeval zijn? Of verwijst het naar de Tien Woorden, die Woorden van leven zijn? Dan staat heel die schepping in het teken van de ethische oproep die van die tien woorden uitgaat: ‘doe dit en gij zult leven!’

Zeven dagen beslaat de schepping, een ander heilig getal. Het getal van volheid en voltooiing. En de voltooiing gebeurt dan ook op die zevende dag. We dienen hier de tekst zorgvuldig te lezen. Er staat niet simpelweg: ‘God rustte op de zevende dag’, maar er gaat iets aan vooraf: ‘Op de zevende dag bracht God het werk dat hij verricht had tot voltooiing.’ Pas die dag van rust maakte het helemaal af. Het is niet klaar op de zesde dag, met de schepping van de dieren en de mens. Er ontbreekt dan nog iets aan. Wat ontbreekt is de rust om van dit alles te genieten, het volop te beschouwen en aanschouwen.

De bijbel redeneert dus heel anders dan in onze cultuur

gebruikelijk is. Voor de bijbel staat de sabbat centraal, niet de werkdagen. Zo zou het dus moeten zijn, van het begin af aan. Het geeft te denken dat de mens in het verhaal zijn/haar bestaan begint met een rustdag nota bene! Want meteen nadat man en vrouw door God op de zesde dag door God zijn geschapen en hun opdracht hebben meegekregen, de opdracht om vruchtbaar te zijn en talrijk, om de aarde te onderhouden en te bewonen, kortom de opdracht om vlijtig bezig te zijn op de aarde, begint de avond voor de zevende dag, dan valt de sabbat in. Vanaf dag één van zijn bestaan krijgt de mens dus als boodschap mee: 'sta eerst eens even stil, kijk om je heen naar de prachtige schepping, neem rust, vier het leven.'

Waarom is het in de bijbel zo belangrijk om te beginnen met rust? Omdat rustig beschouwen, genieten van wat er gegeven en voorhanden is als schepping, telkens weer leert dat het leven, alle leven, ook dat van dieren en planten, er niet zomaar is. Het leven is door God aan de dood onttrokken, en aan de mens gegeven als een geschenk. 'Doe dit en gij zult leven!' Bij 'dood' kun je denken aan de chaosmachten van de oervloed, waar in Genesis 1:1 Gods Geest overheen zweeft. Je kunt ook denken (en dat is heel bijbels) aan alles wat het leven onleefbaar maakt: ballingschap en vluchtelingen overal vandaan, oorlog en onderdrukking van de ene mens door de andere, angst die haat veroorzaakt, ziekten waar geen kruid tegen gewassen is. Dat alles is er, daar moet en kun je je tegen verzetten. Maar het heeft niet het laatste woord als de Schepper spreekt.

Het rustend beschouwen is voor God zelfs iets heiligs. 'God zegende de zevende dag en maakte hem heilig' vervolgt Genesis 2.

In onze samenleving zijn in de praktijk andere dingen heilig. En daar kunnen we gemakkelijk in worden meegesleurd. Ons arbeidsethos kan ons dan heilig worden, en als we niet oppassen worden werk en winst, geld en goed het allerheiligste waar we ons met inzet van al onze levenskrachten aan wijden. We kunnen dan, omdat we niet de rust hebben om stil te staan bij at er al is, het idee krijgen dat we er nooit zijn, dat er altijd meer van ons verwacht wordt. We kunnen de aandacht verliezen voor elkaar.

De rust op de zevende dag kan ons leren dat daar niet het centrum van de aandacht moet zijn. De mens, zegt de bijbel, komt tot zijn doel niet door het manipuleren en beheersen van de aarde en de anderen, maar in het staken van die arbeid. Wanneer hij/zij zichzelf de tijd gunt om te gedenken wie hij of zij is. En zijn handen even afhoudt van de schepping die hem is toevertrouwd, en zich oefent in aandacht voor al het bestaande, aandacht voor de mensen om hem heen. Dat geeft het leven zin, veel meer dan het productief zijn en het beheersen. Het verbaast dan ook niet dat Jezus zo vaak uitgerekend op de sabbat mensen aansprak en genas. En daarom berispt werd door mensen die de echte kern van de sabbat misverstonden en haar opnamen in een systeem van wetten en regels.

Ds Gé Spielman



## WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



**Predikant:** vacant

**Bijstand in het pastoraat:**

Ds. Th. Wegman,  
Arnhemse Bovenweg 12-3,  
3708 SH Zeist, tel. 06-22547574  
email: t.wegman2@gmail.com

**Scriba:** J. van Muiswinkkel,  
Broekdijk Oost 13, 3621 LM  
Breukelen, tel. 0346-263108,  
email: scriba@pieterskerk.info

W. Mur, tel. 266842,  
email: noortje-wim.mur@planet.nl  
www.pieterskerk.info

**Ledenadm.:**

**Website:**

**Kerktelefoon:**

John van den Bosch,  
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,  
tel. 266843 (na 18.00 u.)

### **Bij de diensten**

Onze preekvoorzieners doet zijn best om voor alle diensten een passende predikant te vinden. Een hele klus, zeker in een vacante periode. Gelukkig is het hem in de lastige vakantieperiode ook weer gelukt om voorgangers te vinden. Op 24 juli gaan ds Hempenius uit Barneveld en 's avonds ds Sinia uit Ede voor. Op 31 juli mogen kandidaat Van Aalst en ds Maassen van den Brink uit Well voorgaan. Op 7 augustus zien we ds Wegman graag weer in de dienst komen en in de avond ds Smouter uit Apeldoorn. De avonddiensten zijn in augustus weer in de koelte van de Pieterskerk. U komt toch ook?

### **Pastoraal contact**

Noortje Mur is ouderling van sectie Zuid, te bereiken via mur002@planet.nl of 0346-266842. Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en bereikbaar via famvanschervenzeel@gmail.com of 06 18397837. Frans Vonk is ouderling van sectie West en hem bereikt u via frans.vonk@hotmail.com of 06-53275596.

Ds. Th. Wegman verleent ons bijstand in het pastoraat. Te bereiken op 06-22547574 of t.wegman2@gmail.com U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen tenminste een luisterend oor. Ook als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.

### **Uit de gemeente**

Mw. Fiet Schaper verhuist eind juli naar een aanleunwoning bij het Kampje, Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen aan de Vecht.

Zr. Toos Oskam, Portengen 17, 3628 EB Kockengen, heeft een heupoperatie ondergaan. Die is goed geslaagd en ze mag nu thuis verder revalideren. We wensen haar en Gert sterkte en een voorspoedig herstel.

We denken aan alle zieken en hen die onderzoeken moeten ondergaan. Iedereen veel sterkte en de nabijheid van de Heer gewenst.

Nu de zomer is aangebroken en de vakanties zijn begonnen, gaan velen weer op reis, dichtbij of verder weg. Iedereen een mooie vakantie gewenst en een fijne tijd om de accu weer op te laden. Het betekent dat er ook broeders en zusters zijn die thuisblijven en dan kan het eenzaam zijn. Laten we hen niet vergeten. Een kaartje, telefoontje of bezoekje doet wonderen.

Op zondag 4 juli is het kinderwinterwerk voor de basisschoolkinderen afgesloten met een prachtige activiteit. Vier groepen uit de Pieterskerk en het Witte Kerkje hebben strijd geleverd om zo veel mogelijk punten te halen. De leiding heeft enorm veel voorbereidingswerk gehad aan de catering, het uitzetten van de spellen met alle materialen, de communicatie met de ouders en het zoeken van mooie prijsjes voor elke groep. Het scheppingsverhaal stond bij alle spellen centraal. Nu we de zomer ingaan willen we iedereen, zowel volwassenen als jongeren uit de beide gemeenten die het jeugd- en kinderwerk helpen vorm te geven daarvoor van harte danken.

Ook in onze gemeente hebben we gezinnen die betrokken zijn bij de agrarische sector, hetzij dat ze een boerenbedrijf hebben, werkzaam zijn in een gerelateerd bedrijf of naaste familie hebben die dit betreft. Voor velen een moeilijke tijd en onzekerheid voor de toekomst. We bidden voor wijsheid en inzicht voor alle betrokkenen. In alle situaties mogen we weten dat onze hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft (Ps 121).

Wie zich door God alleen laat leiden,  
enkel van hem zijn heil verwacht,  
weet Hem nabij, ook in de tijden  
die dreigend zwart zijn als de nacht.  
Want wie op God alleen vertrouwt,  
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.  
(Lied 905:1)

Hartelijke groet,

De wijkouderlingen

### Beroepingswerk

Op vrijdag 8 juli jl. ontving de beroepingscommissie bericht van de in haar ogen geschikte kandidaat voor onze gemeente. Deze kandidaat heeft na enkele weken bedenktijd besloten het beroepingsproces niet voort te kunnen zetten.

De commissie vindt het besluit heel jammer maar respecteert de conclusie. Na de zomerperiode wordt het beroepingswerk weer opgepakt. De commissie vraagt u, als u namen heeft van geschikte kandidaten, deze schriftelijk kenbaar te maken aan Jeroen van Scherpenzeel. Laten we als gemeente bidden om Gods leiding over het beroepingswerk!

Hartelijke groet namens de beroepingscommissie,

Matthijs Uittenbosch

### Startweekend

Het weekend is op zaterdag 10 en zondag 11 september.

Een kleine groep is al gestart met de voorbereidingen. De verdere invulling is de komende tijd in Kerknieuws te lezen.

### Orgelconcert en Open Monumentendag

In de zomermanden zijn ook de orgelconcerten. Er is elke week een mooi programma en voldoende animo. Komt u ook een keer luisteren? Op de website vriendenvandepieterskerk.nl staat het hele programma. Tijdens Open Monumentendag op 10 september geeft Jan Pieter Karman om 10.00 uur een afsluitend orgelconcert. Op deze dag is er ook opening winterwerk. We passen dit naadloos in het programma in. Wilt u op vrijdag of op Open Monumentendag ook een paar uur helpen om de kerk open te stellen? Bel of mail naar Frans Vonk of Wim Dannenberg. Mailen kan naar [frans.vonk@hotmail.com](mailto:frans.vonk@hotmail.com).

### Weekbrief

Wekelijks verschijnt een weekbrief in de digitale brievenbus. Bent u al geabonneerd? Op de homepage van de Pieterskerk kunt u zich abonneren. Bent u altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken en heeft u de liturgie bij de hand.

Dick Oosthoek

### Gift

Via ds. Wegman ontvingen we een gift van € 20. Hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel

## WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



**Predikant:** vacant

**Contact pastoraat:** Corry Bosch,  
G.v.Doorstraat 111, 3621 HX  
Breukelen, tel. 0346 262279,  
[corry.bosch@kpnplanet.nl](mailto:corry.bosch@kpnplanet.nl)

**Scriba:** vacant

**Kerkelijk bureau:**

H. de Kruijff, tel. 06 23700853

e: [heiniedekruijff@ziggo.nl](mailto:heiniedekruijff@ziggo.nl)

[pauluskerkbreukelen.nl](http://pauluskerkbreukelen.nl)

John van den Bosch,  
email: [john.vd.bosch@kpnmail.nl](mailto:john.vd.bosch@kpnmail.nl),  
tel. 266843 (na 18.00 u.)

**Website:**

**Kerktelefoon:**

### Bij de diensten

*Zondag 24 juli, ds Gé Speelman*

In onze lezing deze zondag (Lukas 11: 1-13) vragen de leerlingen aan Jezus: 'Leer ons bidden'. En Jezus antwoordt met een zeer korte weergave van het Onze Vader. Maar hij gaat ook in op de vraag achter de vraag van de leerlingen: is er echt wel iemand die luistert als wij bidden? Hoe zit het met gebedsverhoring? De vraag van de leerlingen is eeuwenoud, en houdt ons nu nog altijd bezig. Jezus heeft die vraag gehoord, en geeft ons stof tot nadenken omdat zijn antwoord op de vraag is gegoten in twee gelijkenissen. Gelijkenissen zijn verhalen die niet meteen een pasklaar antwoord geven, maar de hoorder aan het nadenken zetten. Dat hopen we met elkaar te doen op zondag 24 juli.

*Zondag 31 juli, ds Bert Aalbers*

Deze zondag staat Prediker 2 op het rooster. Deze maand is het vierenvertig jaar geleden dat ik mijn eerste preek hield. En ik realiseer me dat ik sindsdien hooguit drie-maal uit dit bijbelboek gepreikt heb. Waarom? Er is geen speciale verklaring voor. Reden temeer om me er voor deze zondag in te verdiepen! Overigens is de naam Prediker verwarrend. Hier is geen predikant aan het woord. In het Hebreeuws heet het boek Qohelet, afgeleid van een werkwoord dat *verzamelen* betekent. Deze man is dus zoiets als een verzamelaar. En wat verzamelt hij dan? Hij is op zoek naar wijsheden. En die onderzoekt Qohelet. Zijn ze echt zo wijs? Of zijn het cliché's?

*Zondag 7 augustus, ds Jos van Oord*

Ik ben tien dagen op stap met een naaste met Alzheimer. Wat we vandaag beleven, is hij morgen weer kwijt. Er is soms nog wel een ver verleden in zijn brein, maar ook die blik terug wordt wazig. En de toekomst? Ook daar valt niet veel meer over te zeggen of te delen. Søren Kierkegaard, Deens filosoof en inspiratiebron voor Christine Hakkers, die met haar werk tot deze zondag nog in de Pauluskerk te zien is, heeft ooit gezegd dat het leven alleen achterwaarts begrepen moet worden en voorwaarts geleefd. Deze zin blijft mij bezighouden, zeker nu ik zo van dichtbij meemaak wat dementie met een mens doet. Deze zondag mijmer ik met u over mijn gedachten over dementie, over wat leven is, ouder worden en over God... kan ook de Schepper vergeten worden?

*Elke vrijdag, 12.15 uur - Coventrygebed: nog zeer nodig!*

### **In en Uit de Gemeente**

Het is een heftige periode geweest voor dhr Gert Kroon en zijn vrouw, Eendrachtlaan 51, 3621 DE Breukelen. Na diverse medische onderzoeken was de uitslag dat zijn galblaas verwijderd moest worden. De operatie is geslaagd en het herstel verloopt goed. Ook voor mw Kroon was het een intensieve tijd. Als blijk van medeleven uit de gemeente ontvingen zij zondag 10 juli de bloemen.

Zondag 17 juli kreeg dhr Bert de Wit, G.v.Nijenrodestraat, 4 3621 GK Breukelen, de bloemen. Bij een val van de fiets liep hij vorige week een hoofdwond op waardoor hij het voorlopig wat rustiger aan moet doen.

We wensen het echtpaar Kroon en Bert de Wit Gods liefde en troost voor nu en de komende tijd. Een kaartje ter bemoediging als groet uit de gemeente wordt zeker op prijs gesteld.

We wensen een ieder in deze vakantietijd Gods Liefde en Vertrouwen.

Namens het pastoraat,

Corry Bosch

## **DIACONIE**

### **Collectes**

Mocht u uw kollektégeld aan het College van Kerkrentmeesters en aan de Diaconie willen overmaken, dan kan dat op de volgende bankrekeningnummers:

NL16 INGB 0000 3103 26 ten name van Protestantse gemeente Breukelen;

NL26 RABO 0310 6367 52 ten name van Diaconie Protestantse gemeente Breukelen. Vermeldt u hierbij waarvoor u uw bijdrage overmaakt (Pauluskerk, Pieterskerk, specifiek diakonaal doel).

Hartelijk bedankt!

Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen



### **Collecte 24 juli - Stichting De Herberg**

*Voor wie?*

Voor iedereen die beschutting zoekt in de storm van de het leven. Het kan zijn dat je te maken hebt met eenzaamheid, overbelasting, somberheid, verwerken van verlies, dorheid in het geloof, of bijvoorbeeld spanning binnen relaties.

*Wat bieden wij?*

Een gastvrij huis in een prachtige omgeving, een geopende bijbel, professionele begeleiding, liefdevolle aandacht. We hebben verschillende mogelijkheden die bij jou aansluiten. Je kunt kiezen uit een herstelprogramma, retraite of kom-op-adem.

*Steun het werk van De Herberg*

De Herberg is voor de exploitatie afhankelijk van giften van diaconieën, particulieren en andere donateurs. De Herberg is er om hulp en gastvrijheid te verlenen. Het beleid is om het verblijf voor gasten betaalbaar te houden. Help je / helpt u mee?



### **Collecte 31 juli – Werk van de Diaconie**

Deze zondag is de opbrengst van de diaconale collecte bestemd voor het eigen werk van de Diaconie. Met de opbrengst kan de Diaconie haar werkzaamheden financieren. Voorbeelden hiervan zijn noodhulpdonaties, hulpvragen, etc.

De meeste diaconale collecten zijn afdracht-collecten, maar ongeveer één keer per maand collecteert de Diaconie voor haar eigen werk. Van harte bij u aanbevolen.





### Medische zorg voor ieder mens

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuis-schepen bemannend met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elke patiënt, brengen ze die droom in vervulling.

Op dit moment hebben ze één groot ziekenhuisschip in de vaart, de Africa Mercy. Het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen.

### Waarom een schip?

80% van de wereldbevolking woont op niet meer dan 150 km afstand van een havenstad. Daarom is een schip de beste manier om deze mensen te bereiken met de hulp die ze nodig hebben.

Het gebruik van een schip is een relatief goedkope manier om het grootste deel van de wereldbevolking met ontwikkelingshulp te bereiken. Een ziekenhuisschip biedt een beschermde en schone omgeving om de kans op infecties minimaal te houden. Er is schoon drinkwater en er zijn sanitaire voorzieningen. Bij plotselinge onrust, bijvoorbeeld een burgeroorlog, kan het schip wegvaren om de veiligheid van de vrijwilligers te waarborgen.

### Programma's

Het werk van Mercy Ships omvat een aantal medische programma's en training & voorlichting. U leest hier meer over op [www.mercyships.nl](http://www.mercyships.nl).

De collecte is van harte bij u aanbevolen om dit zeer nuttige en waardevolle werk te ondersteunen.



### Vakantie op de Filipijnen

Beste gemeenteleden, Wat was het mooi om ons verhaal te mogen doen bij jullie in de kerk. Dank jullie wel voor de hartelijke ontvangst en de mooie gesprekken die we mochten hebben tijdens het koffiedrinken.

Op dit moment is ook op de Filipijnen de vakantie aangebroken. Voor ons als stichting is dit de drukste periode van het jaar. De vakantie is de aanmeldperiode voor nieu

we sponsorkinderen. We geven in de verschillende wijken waar we werken voorlichtingsbijeenkomsten over onze aanpak. Er zijn verschillende aanmelddagen en elk kind dat zich aanmeldt krijgt een huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek kunnen we een goede inschatting maken van de situatie van het kind.

Op onze facebookpagina plaatst het team van de Filipijnen veel foto's. Zo kunt u een goede indruk krijgen van hoe we op de Filipijnen te werk gaan. Zeker een aanrader om eens te bekijken: [facebook.com/ sparrowfoundation](https://facebook.com/sparrowfoundation).

Wij wensen u een hele mooie vakantie toe!



### Verjaardagsbusjes (1)

Opbrengst 1<sup>e</sup> halfjaar 2022

Busje nr.1 € 57, nr.2 € 113,90, nr.3 € 79, nr.6 € 74, nr.8 € 300,10.

Een totaalbedrag van € 634,=.

Dit bedrag komt ten goede aan het orgelfonds.

Alle gevers en collectanten hartelijk dank.

Ria van Eck

### Verjaardagsbusjes (2)

Het eerste halfjaar van 2022 brachten de busjes het bedrag van € 791.38 op.

Alle medewerkers en gevers hartelijk dank.

Geeske Oussoren

## COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
<b>Zondag 5 maart 2022</b>		
ZOA (Boom en Bosch)	501,45*	
ZOA (avonddienst)		79,70
Kerk/wijkkas		112,00
<b>Zondag 12 maart 2022</b>		
Leger des Heils / GZB-Bosnië	137,30	147,20
Kerk/wijkkas		305,00
<b>Zondag 19 maart 2022</b>		
Stichting Sparrow	115,10	108,33
Kerk/wijkkas		112,00
Hospitium (Avondmaalscollecte)		85,30
<b>Zondag 26 juni 2022</b>		
Kerk/wijkkas		166,00

\*Voorlopige opbrengst; de definitieve wordt hoger.

Er was een extra gift van € 40,25 voor Stichting Sparrow.

Hartelijk dank!



# GEZAMENLIJKE BERICHTEN

## Actie Kerkbalans

De afgelopen twee maanden was het incassobestand blijven hangen. Dit probleem is weer rechtgetrokken. Vanaf heden gaan we weer per de 28<sup>e</sup> van de maand uw incasso klaarzetten en incasseren. Fijn dat u hiervoor begrip heeft getoond. Ik krijg ook regelmatig nog een berichtje dat de Kerkbalans geheel niet is afgeschreven. Dit is vervelend voor u, maar ook voor de kerk. We hebben zo zorgvuldig mogelijk alles verwerkt. Maar met ruim 800 formulieren verwerken kan er wel eens iets misgaan. We willen dit najaar iedereen laten nabellen die in 2022 nog niet heeft toegezegd of bijgedragen. Om ons moeite en tijd te besparen, mag u zelf ook al aan de bel trekken door een mail te sturen naar [administratie@pknbreukelen.nl](mailto:administratie@pknbreukelen.nl) met uw wensen, dan maken we het direct voor u in orde. Gelijk overboeken mag ook, naar NL84RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen inz. Kerkbalans, onder vermelding van KB2022.

Namens het college,

Dick Oosthoek

## Bijdrage Kerknieuws

Bij deze Kerknieuws, of per mail als uw mailadres bij ons bekend is, heeft u een verzoek tot het betalen van een vrijwillige bijdrage voor Kerknieuws ontvangen. De helft gaat inmiddels per mail, dat maakt het leven van onze vrijwilligers een stuk eenvoudiger.

Wij hopen dat u meer wilt geven dan € 22,50, de drukkosten zijn aanzienlijk gestegen evenals de porti. Afgelopen jaar kwamen we ca € 1.000 tekort op de productie en verspreiding van Kerknieuws.

Geen brief en geen mail ontvangen? Dan kunt een bijdrage ook overmaken naar NL51RABO 0310 6764 60 tnv Protestantse gemeente Breukelen. Toch nog een mail ontvangen? Stuur dan een berichtje naar [administratie@pknbreukelen.nl](mailto:administratie@pknbreukelen.nl).

Dick Oosthoek

## Iets over de weeksluitingen in 't Heijcop

Toen ik ongeveer een jaar geleden begon mee te draaien in het rooster voor de weeksluitingen had ik geen idee wat ik moest verwachten. U misschien ook niet en daarom hier iets meer.

Iedere vrijdagmiddag komen een aantal mensen uit De Aa en 't Heijcop bij elkaar om de week af te sluiten. Aanvankelijk in De Twijg maar nu in een vergaderzaal in 't Heijcop. De voorgangers komen uit de verschillende kerken van Breukelen en Nieuwer ter Aa.

Voor een goed begrip: het is geen surrogaatkerkdienst, maar echt wat je kan noemen een godsdienstoefening. Er wordt gezongen, gebeden, uit de Bijbel gelezen en er wordt in een overweging nagedacht over het gelezen schriftgedeelte. De mensen zijn erg betrokken en spreken je na afloop dan ook wel aan over wat gezegd is. Na een eerste wat onwennige kennismaking doe ik het nu met veel plezier.

Een jaar geleden was het aantal deelnemers beperkt door

coronamaatregelen. Nu die zijn afgeschaft, kunnen er meer mensen komen. Echter, onlangs bleek me dat niet iedereen die wil komen kán komen. Oorzaak daarvan is dat de meeste mensen slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten. Zij moeten door vrijwilligers worden opgehaald en naar de vergaderruimte gebracht. Naar De Twijg was dat eenvoudig, omdat die in het zelfde gebouw zit. Nu de weeksluitingen in 't Heijcop zijn, moeten meer liften en deuren gepasseerd worden en kan een vrijwilliger maar één persoon begeleiden.

Omdat deze oude broeders en zusters ook behoren tot de familie van onze kerken doe ik vrijmoedig een beroep op u om ook een klein deel van uw tijd (een goed uur) als vrijwilliger mee te werken. U zult daar deze mensen een groot plezier mee doen, zodat u daar ook zelf plezier aan kunt beleven. Vele handen maken licht werk en dan ben je ook niet zo vaak aan de beurt. O ja, denkt u niet dat dit echt een klus is voor de vrouwen; er doen ook mannen aan mee!

U kunt zich opgeven bij Ria van Voskuilen, [r.v.voskuilen@gmail.com](mailto:r.v.voskuilen@gmail.com) of 0346-264188.

Hopelijk doet u mee, zodat meer mensen de weeksluitingen kunnen bijwonen.

Frans Vonk

## Vrijdagmiddagconcerten in de Pieterskerk (12.45 u.)

22 juli - Ad van Pelt

29 juli - Peter Verhoogt

5 augustus - Jan Pieter Karman

12 augustus - Erik van Bruggen

19 augustus - Willem Poot

26 augustus - Johan Erné

## Marriage Course najaar 2022

### Vooraankondiging

Na een rustig jaar waarin we geen Marriage Course konden geven, starten we na de zomer weer. Het geeft ons veel voldoening om deze avonden aan te bieden aan stellen die het belangrijk vinden om te investeren in hun huwelijk.

Een Marriage Course bestaat uit 7 avonden. We willen starten op donderdag 29 september. De overige avonden moeten nog vastgesteld worden. De cursus wordt gegeven in De Bovenkamer in Breukelen. Volgens de website is er vooraf een maaltijd, maar wij hebben ervoor gekozen om geen maaltijd vooraf met elkaar te gebruiken.

De avonden starten om 19.30 uur met koffie en thee.

De vrijwillige bijdrage voor deze zeven avonden bedraagt € 60,00 per stel. Hierin zit het cursusmateriaal en de hapjes en drankjes.

Voor info over de inhoud van de cursus kun je naar de website [alphanederland.org/marriagecourse](http://alphanederland.org/marriagecourse).

Voor vragen en voor aanmelden kun je mailen of bellen naar Dirk, [d.v.eijk@planet.nl](mailto:d.v.eijk@planet.nl) of 06 39025628

Hartelijke groet, Dirk en Marja van Eijk

