

# KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

## KERKDIENSTEN

### Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

#### ZONDAG 3 JULI 2022

10.00 uur: Ds. C. Groenendijk, Maarssen

**Collecten:** 1. Stichting Sparrow 2. Wijkkas Pauluskerk

#### ZONDAG 10 JULI 2022

10.00 uur: Ds. B. Aalbers, Zwolle

**Collecten:** 1. No Yellow Beans Day

2. Wijkkas Pauluskerk

#### ZONDAG 17 JULI 2022

10.00 uur: Ds. L. Schoonderbeek, Amersfoort

**Collecten:** 1. Werelddiaconaat 2. Wijkkas Pauluskerk

#### Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

### Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

#### ZONDAG 3 JULI 2022

10.00 uur: Kandidaat L. van Aalst, Amsterdam

18.30 uur: Ds. H. Overeem, Waddinxveen (Witte Kerkje)

**Collecten:** 1. Stichting Sparrow 2. Wijkkas Pieterskerk

**Autodienst:** Jan den Hartog, tel. 06-54302974

#### ZONDAG 10 JULI 2022

10.00 uur: Ds. F.P. Leever, Houten

18.30 uur: Ds. K. van As, Oostzaan (Witte Kerkje)

**Collecten:** 1. No Yellow Beans Day 2. Wijkkas Pieterskerk

**Autodienst:** Fam. Atsma, tel. 06-16924549

#### ZONDAG 17 JULI 2022

10.00 uur: Ds. Y. Hsu, Maarssen

18.30 uur: Ds. J. Veltrop, Vianen (Witte Kerkje)

**Collecte:** Werelddiaconaat 2. Wijkkas Pieterskerk

**Autodienst:** Jan den Hartog, tel. 06-54302974

#### WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 8 juli, 16.45 uur: Ds. F.E. Schneider

Vrijdag 15 juli, 16.45 uur: Hr. W. Smit

Vrijdag 22 juli, 16.45 uur: Zr. M. Raassen

De volgende editie van Kerknieuws is voor een periode van 3 weken. Kopij graag inleveren op maandag 18 juli voor 18.00 uur.

## AGENDA



Zondag 3 juli Informatie Stichting Sparrow  
door Ellie en Remco Pijper

*Pauluskerk 10.00 uur*

*Pieterskerk 11.00 uur*

## MEDITATIE

### Elkaar midden op de weg ontmoeten

Twee jaar geleden maakten we voor het eerst kennis. Persoonlijk kijk ik terug op twee intensieve en bijzondere jaren. Ik ben vanaf het begin onder de indruk geweest van de grote betrokkenheid bij elkaar en bij de kerk, zoals ik die bij jullie aantrof. Zoveel inzet met zoveel mensen op zoveel terreinen, dat was en is ontzettend mooi om mee te maken. Des te pijnlijker vond ik het om te ervaren hoe verlamdend een conflict werkt. Een enthousiasmerende koers werkt in een kerk alleen als alles klopt. Het werkte voor mij bemoedigend en hartverwarmend om te merken hoeveel mensen elkaar ondanks alles wilden ontmoeten. Er was onzekerheid en er waren veel vragen en ook onmin, maar wat bleek: er was ook ruimte voor gesprek over geloof, en over je diepste verlangen als het gaat om de Heer, de gemeente en de toekomst. Hoopvol!

Zelf heb ik moeilijke jaren gehad. Twee jaar geleden was mijn vrouw net overleden. Het gemis draag ik sindsdien bij me. Daarin sta ik zeker niet alleen. Velen dragen een gemis. Ik besef ook hoe het een gemis kan zijn om te merken hoe de Pauluskerk nu verder gaat. Want dat blijkt. De Pauluskerk gaat verder. Zeker nu het qua corona allemaal ook weer kan. Ik denk terug aan de dienst van afgelopen zondag. Ans, Rob en Erik legden hun ambt neer. Ik ging voor het laatst voor. En wat fijn dat je dan gewoon weer onbekommerd kunt zingen, taart kunt eten, kinderkerk kunt houden, muziek kunt maken,

handen kunt geven, elkaar kunt spreken. Ik hoop dat dat nog lang blijft kunnen.

Fijn ook dat er vertegenwoordiging van de Pieterskerk in de dienst was. Het leek even of het nog steeds Pinksteren was. En dat is het natuurlijk ook elke dag. De Geest laat zich niet vangen in kerkmuren. Het is beter om met elkaar te spreken dan over elkaar.

Zeker, ik heb ook mensen gemist. Ik denk met warmte en waardering aan ieder die er niet was. Mooi dat de Pauluskerk plannen heeft om een hand te blijven uitreiken, om met elkaar in gesprek te komen, kloven te overbruggen, zodra dat qua gevoel en energie weer kan. Ik hoop en bid dan ook dat je elkaar op straat groet, ook als je in de afgelopen tijd verwijderd bent geraakt. Waarom zou je dat niet doen?

Ik ben dankbaar om dat allemaal meegemaakt te hebben. En ik zie dat als jullie eigen, grote verdienste, terwijl ik tegelijk vind dat je het níet aan jezelf te danken hebt. De verdienste is dat je openheid hebt om ieder vanuit je eigen geloof en ongeloof mee te doen, zo mogelijk over kloven heen, met een inzet of vorm die je belangrijk vindt. Maar in een kerk is dat nu juist ook níet je eigen verdienste. Het is namelijk iets waarbij je jezelf een stukje terugzet. Ruimte geven is jezelf wat minder belangrijk maken. Zo geef je ruimte aan wat de Heer met mensen doet. Met jezelf. Maar ook met een ander op diens manier. Want Jezus heeft gezegd 'Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.' (Lucas 9:62). De hand aan de ploeg slaan, dat staat kerken te doen in de deze tijd. Er is teveel oorlog, teveel twijfel en teveel uitputting om te veel met het binnenkerkelijke bezig te zijn. Dan neem je wat gebeurd is met je mee. En dat zet je in het licht van Gods toekomst. Dat geldt ook voor rouw en gemis. Om die toekomst gaat het. Om een wereld omgekeerd, zoals de Pauluskerk in het vaandel voert. Je gaat nog zaaien met je vaste, eigen predikanten in beide wijkgemeenten. Je gaat nog oogsten op momenten dat alles even klopt. Dat is niet je eigen verdienste: de hand aan de ploeg slaan is bouwen aan de toekomst in vertrouwen op Gods leiding.

Bedankt voor de tijd op de akker. Bedankt voor het twee jaar lang ploegen, zaaien, bewerken, oogsten. Gods akker zijn we, zijn bouwwerk. Ik voel me een gezegend mens ondanks alles. Ik wens jullie Gods goedheid toe en elkaars zegen op de weg die voor je ligt.

Pieter van Winden



## WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



**Predikant:** vacant

**Bijstand in het pastoraat:**

Ds. Th. Wegman,  
Arnhemse Bovenweg 12-3,  
3708 SH Zeist, tel. 06-22547574  
email: t.wegman2@gmail.com

**Scriba:** J. van Muiswinkel,  
Broekdijk Oost 13, 3621 LM  
Breukelen, tel. 0346-263108,  
email: scriba@pieterskerk.info

W. Mur, tel. 266842,  
email: noortje-wim.mur@planet.nl

www.pieterskerk.info

**Ledenadm.:**

**Website:**

**Kerktelefoon:**

John van den Bosch,  
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,  
tel. 266843 (na 18.00 u.)

### **Bij de diensten**

Op zondag 3 juli gaat kandidaat L. van Aalst uit Amsterdam voor. Aan het eind van de dienst krijgen we een presentatie over het project Sparrow. De avonddiensten zijn weer in het Witte kerkje, deze avond gaat ds. H. Overeem uit Waddinxveen voor. Op 10 juli als de zomervakanties gaan beginnen komt ds. Leever uit Houten en in de avond ds. van As uit Oostzaan. Op zondag 17 juli hopen we ds. Hsu uit Maarssen weer te ontmoeten en 's avonds ds. Veltrop uit Vianen. Voor ons bekende namen inmiddels. Als u op vakantie gaat en daar een kerk bezoekt is het fijn om begroet te worden. Laten we zo ook naar elkaar blijven omkijken en elkaar groeten in de dienst in Breukelen of elders op de wereld. Wij weten ons in Zijn ene naam verbonden.

### **Pastoraal contact**

Noortje Mur is ouderling van sectie Zuid, zij is te bereiken via mur00021@planet.nl of 0346-266842, Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en bereikbaar via famvanschepenzeel@gmail.com of telefoon 06 18397837. Frans Vonk is ouderling van sectie West en bereikt u via frans.vonk@hotmail.com of telefoon 06-53275596.

Ds. Th. Wegman verleent ons bijstand in het pastoraat. U kunt hem bereiken onder 06-22547574 of t.wegman2@gmail.com U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen tenminste een luisterend oor. Ook als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.

*Vakantie Ds. Wegman*

Ds. Wegman is met vakantie van 27 juni tot en met 6 juli.

### **Uit de gemeente**

Na de vorige keer kwam er nog bericht dat Victor Smit en Jelle Hagoort geslaagd zijn voor hun eindexamen. Van harte gefeliciteerd. Rust lekker uit en zegen op jullie verdere toekomst.

We feliciteren Marg en Marius Versloot van harte met de geboorte van hun kleinzoon op 10 juni. Ook de ouders feliciteren we natuurlijk. Geniet van het nieuwe jong leven!

We blijven bidden voor het beroepingswerk, ook nu daar enige vertraging voor nader beraad in is opgetreden. We hopen dat we spoedig goed nieuws mogen horen.

Ons bereikte het droevige bericht dat na een periode van ernstige ziekte op donderdag 23 juni onze zuster Adri Lodder is overleden (*zie ook het In Memoriam*). Op woensdag 29 juni om 10.30 uur is in de Pieterskerk een dienst van woord en gebed gehouden, waarna de begrafenis plaatsvond. We bidden voor haar man Gert en verdere familie om Gods zegen.

Ook voor de zieken is ons blijvend gebed. We denken dan o.a. aan Piet Sondij. Er zijn meer broeders en zusters die ziek zijn, maar die niet altijd genoemd willen worden. Toch willen we hen niet vergeten en bidden de Heer dat Hij hen met zijn zegen wil omringen en geven wat nodig is. We denken ook aan Zr. Greetje van Rhee. Haar geestelijke gezondheid gaat sterk achteruit. We bidden om kracht en bijstand van onze Vader in de hemel. Wanneer wij mensen niet kunnen bereiken, dan kan Hij dat wel. Ook sterkte voor allen die haar helpen.

Hartelijke groet, de wijkouderlingen

### In memoriam

Aartje Elizabeth Lodder - Oskam  
16 juli 1943 – 23 juni 2022

Op 23 juni overleed na een ernstige ziekte Aartje Elisabeth Lodder-Oskam, geboren op 16 juli 1943 in Breukelen. Ze werd 78 jaar. Vorige maand kreeg Adri de noodlottige uitslag van een scan in het Anthonie van Leeuwenhoek ziekenhuis: haar levenskans was hooguit nog enkele maanden. Adri reageerde, toen ik op bezoek kwam: 'Het is een vreselijke boodschap, maar toch geen schok!' Kennelijk had ze een voorgevoel gehad van een slecht-nieuws-gesprek. Hoewel ze constant moe was, ging Adri moedig verder; ze was van nature ook een doorzetter. In het gesprek met haar dochter zei ze: 'Ik heb een mooi leven gehad.' Adri was een dankbare vrouw, die de liefde hoog in het vaandel had staan. Ze zei een keer: 'Als iedereen elkaar liefheeft, daar kom je verder mee!' Adri probeerde dat ook in praktijk te brengen. Gert, haar man, bracht dat zo onder woorden: 'Ze is meegaand en flexibel. Niemand krijgt ruzie met haar.' Adri komt uit een boerenfamilie aan de Loosdrechtse Plassen. Ze werd geacht om mee te werken op de boerderij en kaas te maken. Haar vader is overleden, toen ze vier jaar oud was. Haar moeder trouwde opnieuw met een man, die stug vasthield aan een traditionele instelling en b.v. geen moderne machines op het erf toeliet. Adri was een vrouw, die leefde uit het geloof in haar God. Ze getuigde ervan: 'Ik voel me dicht bij God en ik heb het gevoel dat Hij bij me is!' 'Ik stel mijn vertrouwen op God, Hij helpt mij en geeft mij kracht!' 'Ik ben in goede handen, ook Gert en de kinderen'. Op de vraag wat het mooiste in haar leven is geweest, gaf ze een resoluut antwoord: 'Het huwelijk met Gert!' Adri had een

eenvoudig geloofsleven. 'Ik voel, dat God bij me is. Ik heb Hem nodig. Het is fijn, dat er mensen om me heen zijn, maar ik sta er zelf voor!' 'Ik zie er tegenop om dood te gaan, maar niet om dood te zijn!' Op mijn vraag wat Jezus voor haar betekende, vertelde ze: 'Hij gaf liefde om door te geven. Dat Christus zover moest gaan en niemand Hem hielp. Iedereen bespote Hem. Hij was oprecht en huichelde niet, ook niet als het om de sabbath ging. Ook dan genas Hij mensen.' Adri kreeg gaandeweg het gevoel, dat de slagboom van haar heengaan steeds dichterbij kwam. Soms berustte ze daarin, een andere keer (en dat is begrijpelijk) gaf ze eerlijk toe dat ze kwaad was, omdat ze zo weinig meer kon. Ze bad om kracht om het vol te houden en ze wist zich gesterkt door Gods nabijheid. 'Hij beslist wanneer ik moet sterven.' De laatste weken was ze heel erg vermoeid en sliep ze uiteindelijk vredig in. Op 29 juni werd Adri naar haar laatste rustplaats op aarde gebracht. We wensen Gert, de kinderen en de kleinkinderen de troostvolle nabijheid toe van onze God.

Ds. Theo Wegman

### Start winterseizoen

*Noteer onderstaande datum alvast in uw agenda*  
Zondag 11 september zal in het teken staan van de opening van het winterseizoen wat betreft de kerkelijke activiteiten. We willen als wijkgemeente, samen met onze broeders en zusters van het Witte Kerkje, een officiële start maken voor alle activiteiten die de komende maanden georganiseerd gaan worden. De komende tijd ontvangt u meer informatie over deze dag.



### Dank

Heel hartelijk bedankt voor de prachtige plant die wij mochten ontvangen naar aanleiding van ons 40-jarige huwelijksjubileum.

Fenna en Henk de Wachter

### Giften

Via ds. Wegman ontvingen we een gift van € 20.

Hartelijk dank hiervoor.  
Jan Winkel

### 2 juli a.s. om 09.00 uur schoonmaken Pieterskerk!

Zaterdag 2 juli willen we de Pieterskerk weer schoonmaken. Ook zin een keertje mee te helpen? Weet u welkom op 2 juli om 09.00 uur met alvast onze hartelijke dank!

Jan Winkel tel. 0346-241144

# WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



**Predikant:** vacant  
**Contact pastoraat:** Corry Bosch,  
G. v. Doornikstraat 111, 3621 HX  
Breukelen, tel. 0346 262279,  
corry.bosch@kpnplanet.nl  
**Scriba:** vacant  
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

**Kerkelijk buro:** H. de Kruijff, tel. 06 23700853  
e: heiniedekruijff@ziggo.nl  
pauluskerkbreukelen.nl  
**Website:**  
**Kerktelefoon:** John van den Bosch,  
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,  
tel. 266843 (na 18.00 u.)

## Bij de diensten

Zondag 3 juli gaat ds. Groenendijk uit Maarssen voor.  
Zondag 10 juli is ds. Aalbers uit Zwolle onze voorganger.  
Hij schrijft het volgende:

Vandaag staat-ie op het rooster: de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Is deze gelijkenis niet te bekend, niet veel te bekend om ons nog iets nieuws te kunnen vertellen? Zullen we hem dit jaar maar niet overslaan? We kunnen hem dromen. We zijn er zo langzamerhand wel klaar mee. Maar is dat wel waar? Bovendien: al zouden wij er klaar mee zijn, de gelijkenis is nog niet klaar met ons. Wil wat met ons. Vraagt wat van ons. Daagt ons uit. Daarom toch maar deze gelijkenis op deze zondag. Misschien is het mogelijk om hem met nieuwe oren te horen. Maar dan moeten we daar wel voor open staan, als voorganger en als gemeente. En daar hebben we dan wel de Geest bij nodig. De Geest van Jezus die dit indringende verhaal ooit vertelde als antwoord op de vraag: *Wie is mijn naaste?* Jezus, die nadat hij de gelijkenis verteld heeft de vraag kantelt: *Wie is de naaste geworden van het slachtoffer?*

Ds. Bert Aalbers

Op zondag 17 juli gaat ds. L Schoonderbeek uit Amersfoort voor.

## In en Uit de Gemeente

Ali en Ton den Boer willen via deze weg iedereen bedanken voor de vele felicitaties via mails en kaarten, die zij mochten ontvangen voor hun 65 jarig huwelijk. Dat heeft hen heel goed gedaan.

Een spannende tijd voor het echtpaar Gradus en Weinie van der Weide ('t Heycop 111, 3621 WD). Bij een darmonderzoek van Gradus is een kwaadaardig gezwel geconstateerd dat operabel is mits er geen uitzaaiingen zijn. Gelukkig waren er geen uitzaaiingen en kan de operatie binnenkort plaatsvinden. We wensen hen Gods liefde en kracht in de komende tijd. In vorig Kerknieuws stond de lijst met namen van gemeenteleden in verpleegtehuizen en woonzorgcentra buiten Breukelen. We denken uiteraard ook aan de gemeenteleden die in de

Aa verblijven; voor hen is het eveneens waardevol een kaartje te ontvangen. De adressen zijn:

Mevr. M. den Boer-de Jong	De Aa 460, 3621 VZ
Mevr. C. Broekhuizen-Grootendorst	De Aa 166, 3621 VT
Dhr. J.C. de Haas	De Aa 58, 3621 VV
Dhr. M. van Kralingen	De Aa 59, 3621 VV
Mevr. J. van der Kuilen-Meulman	De Aa 62, 3621 VV
Dhr. A. van Leeuwen	De Aa 162, 3621 VT
Mevr. T. van der Linden-Stijnis	De Aa 464, 3621 VZ
Mevr. N. Meergart-Sluijk	De Aa 51, 3621 VV
Mevr. B.L. Moen-van Vliet	De Aa 152, 3621 VT
Mevr. G. Oosterom	De Aa 258, 3621 VW
Mevr. P. van der Schaft-den Butter	De Aa 255, 3621 VW
Dhr. J.S. Scholtus	De Aa 353, 3621 VX
Mevr. J.E. Stoker-Smit	De Aa 160, 3621 VT
Mevr. G. Verbeek	De Aa 155, 3621 VT
Mevr. G. Wiegeraad-van der Horst	De Aa 455, 3621 VZ

Er komt een aangepaste lijst te hangen met alle adressen van gemeenteleden in Verpleegtehuizen en Woonzorgcentra in de hal van de Pauluskerk.

Namens het pastoraat Corry Bosch

## Hulp gevraagd

Het goede nieuws is dat ds. Aarnoutse het beroep heeft aangenomen en de Pauluskerk een nieuwe predikant heeft. Hij gaat wonen in de pastorie, die een dringende schilder- en poetsbeurt nodig heeft. Wij hebben uw hulp heel hard nodig. Wilt u helpen, neem dan contact op met Frans Rijper, tel. 06-40109369.

# DIACONIE

## Diaconale collecte zondag 3 juli

stichting  
**sparrow**

Deze zondag houden Remco en Ellie Pijper een presentatie over het werk van stichting Sparrow, ons jaarproject, in onze beide kerken. De diaconie collecte willen we deze zondag dan ook graag bestemmen voor hun werk op de Filipijnen. Hieronder één van de verhalen uit de praktijk. "Wat ik zelf heb meegemaakt, hoop ik ook aan anderen te geven." De 23-jarige Jeralyn doorliep met succes het ondersteuningsprogramma van stichting Sparrow, vond een goede baan in de marketing, maar maakte onlangs de stap om fulltime aan de slag te gaan voor stichting Sparrow om meer studenten de kans te geven op een hoopvolle toekomst.



Jeralyn was één van de eerste studenten die dankzij Sparrow haar diploma haalde aan Divine Word College of Calapan. Een dergelijke opleiding staat in Nederland gelijk aan de opleiding die je na de middelbare school volgt en is in de Filipijnen een voorwaarde om een behoorlijke baan te vinden en in je levensonderhoud te kunnen voorzien. Vaak profiteert de hele familie hiervan. “Dankzij Sparrow kon ik mijn droom waarmaken, namelijk dat mijn hele familie een goed leven heeft”, vertelt Jeralyn. “Mijn vader was automonteur, maar het werk werd gezien zijn leeftijd fysiek te zwaar voor hem. Als familie wilden we graag dat hij zou stoppen en samen met mijn broer kan ik dat nu financieel mogelijk maken. Daar vroegen ze overigens zelf niet om, maar toch wilden we het heel graag op deze manier doen.”

Jeralyn rondde in 2016 een opleiding bedrijfskunde af, waarbij ze zich specialiseerde in marketingmanagement. Daarna vond ze een baan als verkoopmedewerker bij een distributeur in motorfietsen, waar ze drie jaar met plezier werkte. Toch nam ze ontslag om zich nu in te gaan zetten voor Stichting Sparrow.

Jeralyn: “Wat ik zelf heb meegemaakt, hoop ik ook aan anderen te kunnen geven. Armoede tegengaan door zoveel mogelijk kinderen aan een opleiding te helpen, zodat ze niet aan de slag hoeven als degenen die in de supermarkt de boodschappen in plastic tasje inpakken. Helaas zijn er heel veel kinderen hier in Calapan die dit financieel niet kunnen veroorloven. Daar wil ik heel graag iets aan doen.

### Diaconie collecte zondag 10 juli

*No Yellow Beans Day*



Deze zondag collecteren we voor een van de vorige diaconale projecten. Marieke van Wijk (1980) is onderwijzeres op een basisschool in Bussum. Zij heeft in het verleden vrijwilligerswerk voor Birmese kinderen in

vluchtelingenkamp Mae La Oon gedaan. Fantastische kinderen, in een uitzichtloze situatie. Vluchtelingenkamp Mae La Oon is een kamp in noordwest Thailand aan de grens met Birma voor Birmese vluchtelingen. In het kamp bevinden zich 3 weeshuizen, een kostschool met middelbare scholieren en er worden veel kinderen geboren in het kamp. De kinderen in vluchtelingenkamp Mae La Oon krijgen 7 dagen per week ‘s ochtends en ‘s avonds hetzelfde voedselrantsoen, namelijk een bord rijst met yellow beans, sojaolie en vis-pasta. Honger hebben ze niet, maar hun voeding is véél te eenzijdig. Mijn belofte bij vertrek aan de kinderen was: elke maand één ‘No Yellow Beans Day’. Mijn vrijwilliger July koopt iedere maand kip of vis voor de kinderen. Hij zorgt er voor dat die voor de school en de weeshuizen worden bereid. Ik ontvang iedere maand van hem de rekening voor het eten. Met uw donatie zorg ik ervoor dat de kinderen 1x per maand een No Yellow Beans Day

hebben. Ze eten dan kip of vis in plaats van bonen! Helpt u mij om de kinderen van Mae La Oon te helpen? Uw donatie komt gegarandeerd goed terecht.

### Diaconie collecte zondag 17 juli

*Werelddiaconaat - India*



Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst. In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Met uw bijdrage aan de collecte kunnen bijna 4.000 kansarme kinderen een betere toekomst krijgen. Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in India en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

*Meer informatie op [www.kerkinactie.nl/onderwijsindia](http://www.kerkinactie.nl/onderwijsindia)*

**HipHelpt**  
STICHTSE VECHT

Laagdrempelige hulp  
bieden of vragen?

[hiphelpt.nl/stichtsevecht](http://hiphelpt.nl/stichtsevecht)  
0346-700200

## GEZAMENLIJKE BERICHTEN

### Presentatie Stichting Sparrow

In de ochtenddienst van 3 juli komen Remco en Ellie Pijper van Stichting Sparrow een korte presentatie geven over hun werk op de Filipijnen. In de Pauluskerk zal de presentatie aan het begin van de kerkdienst plaatsvinden

(om 10.00 uur). In de Pieterskerk vindt de presentatie plaats aansluitend aan de dienst. Stichting Sparrow is actief op de Filipijnen en wil een einde maken aan armoede. Ze geven praktische en structurele hulp aan mensen om uit de armoede te komen. Daarbij wordt vooral gericht op de thema's onderwijs en gezondheid. Dit gebeurt in de vorm van studiebeurzen, een studiehuis waar kinderen in alle rust kunnen leren, ontspannende activiteiten, maar ook medische hulp en financiële en praktische noodhulp. We hebben ons als Protestantse gemeente Breukelen voor een jaar aan dit project verbonden.

### **Tijdelijke opvang in Pastorie**

Van 1 juli tot half augustus komen in de pastorie op het Kerkplein een Oekraïense oma met haar dochter en 17-jarige kleinzoon te wonen. Zij verblijven al enkele maanden in een woning op de Scheendijk, maar in de zomervakantie wil de eigenaar zelf van zijn huis gebruik kunnen maken.

De twee vrouwen hebben inmiddels werk gevonden in Breukelen en de jongen studeert online aan een universiteit in Oekraïne. Met hulp van de rommelmarktcommissie en Mike Lodder, die inmiddels heel veel Oekraïense vluchtelingen heeft geholpen, is tweedehands huisraad en meubilair bij elkaar gezocht. Het is de bedoeling dat over zes weken de spullen weer worden herverdeeld. Mocht u nog (tuin)meubilair, een televisie of beddengoed/keukentextiel/handdoeken over hebben, dan kunt u contact opnemen met Bertine Oosthoek via 06-28528888.



## COLOFON

**Inleveradres:** Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com  
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

**EMAILS:** KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

**Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via [site.skgcollect.nl/495/](http://site.skgcollect.nl/495/) of de APPostel-app**

**Bezorging:** mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814  
W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;  
Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60  
Kostprijs: € 22,50

**Kollektemunten bestellen:** overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1<sup>e</sup> zondag v.d. maand na de dienst

**Kerkdiensten via internet:** [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

**Administrateur:** J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl  
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

**Diaconie:** bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

**Reservering en agendabeheer** Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

K. Andreae, [verhuur@pknbreukelen.nl](mailto:verhuur@pknbreukelen.nl) of tel. 06 42281589

**Bonifatiushuis:** tel. 266899

**Protestantse wijkgemeente Pauluskerk**

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email [henkhansman@ziggo.nl](mailto:henkhansman@ziggo.nl)

**Adres Pauluskerk:** Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

**Protestantse wijkgemeente Pieterskerk**

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

**Adres Pieterskerk:** Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, [bert.vd.dussen@gmail.com](mailto:bert.vd.dussen@gmail.com)

**Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen**

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89