

# KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

## KERKDIENSTEN

### Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

**ZONDAG 19 JUNI 2022**

10.00 uur: Ds. N. Binnendijk, Noordwijk

**Collecten:** 1. Stichting Sparrow  
2. Wijkkas Pauluskerk

**ZONDAG 26 JUNI 2022**

**Dienst van Schrift en Tafel**

Afscheid ambtsdaggers en ds. P. van Winden

10.00 uur: Ds. P. van Winden, Soest

19.00 uur: Taizéviering

**Collecten:** 1. Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat  
2. Wijkkas Pauluskerk

**Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening**

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

### Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

**ZONDAG 19 JUNI 2022**

**Viering Heilig Avondmaal**

10.00 uur: Ds. G.M. Bijkerk, Moordrecht

18.30 uur: Ds. K. Hage, 's-Gravenzande (Pieterskerk)

**Collecten:** 1. Stichting Sparrow (zie toelichting)  
2. Wijkkas Pieterskerk

**Autodienst:** Dhr. J. den Hartog, tel. 06-54302974

**ZONDAG 26 JUNI 2022**

10.00 uur: Ds. M.P.D. Barth, Barneveld

18.30 uur: Ds. J.A.C. Weij, Kampen (Pieterskerk)

**Collecten:** 1. Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat  
2. Wijkkas Pieterskerk

**Autodiensten:** Fam. Wijnen, tel. 0346-261837

### WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 17 juni 16.45 uur: Dhr. F. Vonk

Vrijdag 24 juni 16.45 uur: Voorganger uit Nwe. ter Aa

Vrijdag 1 juli 16.45 uur: Ds. F.E. Schneider

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 2 weken en is voor een periode van 3 weken. Kopij inleveren voor maandag 27 juni, 18.00 uur.

## AGENDA

- Zaterdag 18 juni van 10 tot 16 uur  
Jaarmarkt op het Kerkplein naast de Pieterskerk

## MEDITATIE

**Nooit meer naar de kerk!**

*'Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Here, de Almachtige, is haar tempel, met het lam'*  
(Openbaring 21:22)

Kunnen we het ons voorstellen: een huis zonder deur? Dat kan toch niet! Iets van die verbazing lees ik in Openbaring 21. Johannes heeft een visioen. Hij mag een blik werpen in het nieuwe Jeruzalem. Johannes weet niet wat hij ziet: "En ik zag.... (hè, wat is dat!!) ik zag.... geen tempel in de stad. Dat is vreemd! Elke Jood zag met verlangen uit naar de tempelstad. Maar Johannes ziet in de nieuwe stad geen enkel gebouw, dat ook maar enigszins op een tempel lijkt.

Een nieuw Jeruzalem, maar zonder Godsgebouw! Johannes ziet wel andere zaken die hem opvallen: een stad van goud, paarden poorten, muren, versierd met edelstenen: jaspis, saffier, chrysoliet, enz. Maar waar is de tempel? Die had toch wel het mooiste van alles moeten zijn!

Stel je voor: Breukelen zonder kerk. De kerk, daar heb je wat mee. Je bent er in gedoopt, getrouwd of je hebt er belijdenis gedaan. Of je bent er geraakt door het Woord van God.

De kerk kan zoveel betekenen. Ik denk aan een zieke man, die op zondagochtend de ramen van zijn kamer wagenwijd open liet zetten om het klokgelui te kunnen horen. Van het geluid kreeg hij tranen in de ogen. Hij zou er zoveel voor over hebben om weer mee te zingen, om te luisteren naar de verkondiging.

Wat betekent de kerk voor ons? Heel veel, als je onder een preek vrede met God hebt ervaren. Het werd menens: de verzoening met God door het bloed van Jezus. 'Hoe

brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom' (Psalm 84).

De mond van Johannes valt open van verwondering. Geen tempel om God te aanbidden?

Elke Jood deed zijn uiterste best om minstens één keer per jaar de moeilijke reis naar Jeruzalem te maken. En het eerste wat hij opzocht was de tempel. Johannes zal ongetwijfeld teruggedacht hebben aan zijn kinderjaren. Toen hij aan de hand van Zebedeüs, zijn vader, naar de tempel ging.

Het zal de apostel snel duidelijk zijn geworden: wie Jezus kent, heeft geen tempel meer nodig. Er hoeft geen bloed van dieren meer te vloeien. Het volmaakte offer is namelijk Jezus. Daarom staat er een verklaring bij: 'Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Here, de Almachtige, is haar tempel, met het lam.' God Zelf is op aarde gekomen. De Zoon van God zit op de troon. We mogen Hem aanbidden van aangezicht tot aangezicht. Het doel is bereikt! Eindelijk geen oorlog, ziekte of honger meer. God is alles in allen!

En een tempel is niet meer nodig! En de kerk dan? Hoeft ook niet meer. Zolang de Here Jezus nog niet terug is, functioneert de kerk als een plaats van aanbedding, waar we dankbaar gebruik van mogen maken. Sterker: opgaan naar Gods Huis, wie wil dat niet als we vervuld zijn met liefde voor Zijn Woord? Christus heeft de kerk niet zomaar gegeven. Laten we er zuinig op zijn. Maar er komt een tijd, dat we kunnen zeggen: 'Ik heb de kerk niet meer nodig!' Tempel en kerk staan in het nieuwe Jeruzalem niet meer tussen God en ons in.

We kunnen God Zelf aanbidden en toezingen. Nooit meer naar de kerk! Zeker, in de kerk is de aanwezigheid van God soms voelbaar, maar na de dienst sta je weer op straat, midden in het gewone leven.

Bij ons gaat de kerk nog uit, maar eens zullen we altijd samen met de Here zijn. Zonder onderbreking. Echt iets om naar uit te zien! Ja toch?

ds. Theo Wegman

## WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



**Predikant:** vacant

**Bijstand in het pastoraat:**

Ds. Th. Wegman,  
Arnhemse Bovenweg 12-3,  
3708 SH Zeist, tel. 06-22547574  
email: t.wegman2@gmail.com

**Scriba:** J. van Muiswinkkel,  
Broekdijk Oost 13, 3621 LM  
Breukelen, tel. 0346-263108,  
email: scriba@pieterskerk.info

**Ledenadm.:** W. Mur, tel. 266842,  
email: noortje-wim.mur@planet.nl  
**Website:** www.pieterskerk.info  
**Kerktelefoon:** John van den Bosch,  
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,  
tel. 266843 (na 18.00 u.)

### Bij de diensten

Komende zondag hopen we het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren. Ds. Bijkerk uit Moordrecht zal dan voorgaan. In de avonddienst treffen we een vertrouwd gezicht met ds. Hage uit 's Gravenzande. Fijn dat hij weer in ons midden is. Op 26 juni komt ds. Barth uit Barneveld en in de avond mogen we ds. Weij uit Kampen verwelkomen. Alle diensten zijn deze maand in de Pieterskerk. Fijn als u aansluit om de dienst in de kerk of thuis mee te beleven.

### Heilig Avondmaal

Sinds Corona zijn we gewend om lopend het avondmaal te vieren. Een aantal gemeenteleden heeft toch de voorkeur voor het aanzitten aan de tafel. Omdat het weer kan heeft de kerkenraad besloten dat we deze keer het avondmaal weer zittend in één gezamenlijke kring met elkaar vieren. We gebruiken de voorste rij stoelen en ook weer de eerste banken om dit mogelijk te maken. De diakenen zullen ervoor zorgen dat het in goede orde verloopt. We hopen dat u zo weer in rust en stilte in verbondenheid met elkaar het avondmaal kunt vieren.

### Pastoraal contact

Noortje Mur is ouderling van sectie Zuid, zij is te bereiken via mur00021@planet.nl of 0346-266842, Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en bereikbaar via famvanscherpenzeel@gmail.com of telefoon 06 18397837. Frans Vonk is ouderling van sectie West en bereikt u via frans.vonk@hotmail.com of telefoon 06-53275596.

Ds. Th. Wegman verleent ons bijstand in het pastoraat. U kunt hem bereiken onder 06-22547574 of t.wegman2@gmail.com

U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen tenminste een luisterend oor. Ook als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.

### Vakantie ds. Wegman

Ds. Wegman is met vakantie van 27 juni tot en met 6 juli. Indien nodig kunt u contact opnemen met ouderling Frans Vonk, frans.vonk@hotmail.com of telefoon 06-53275596

### Uit de gemeente

We zijn blij dat de beroepingscommissie goede vorderingen maakt. Afgelopen weken hebben ze met de kandidaten goede, constructieve en verdiepende gesprekken gevoerd. Die worden nu geëvalueerd, waarna

vervolgstappen zullen worden besproken. We willen het beroepingswerk in onze gebeden gedenken.

Nog een positief bericht is dat Jaap en Ineke Kroon uit Nieuwer ter Aa te kennen hebben gegeven zich bij onze gemeente aan te willen sluiten. We heten hen van harte welkom en hopen dat zij zich snel in de gemeente mogen thuis voelen.

De eindexamens zijn weer achter de rug. In onze gemeente feliciteren we Elianne Kroon en Merel Spruit met hun behaalde diploma. Geniet van een welverdiende vakantie en we wensen jullie zegen op je verdere toekomst.

Blij en dankbaar zijn we met br. Henk de Wachter en zijn vrouw Fenna, die op 17 juni 40 jaar getrouwd zijn. We feliciteren hen van harte en wensen hen goede jaren onder de zegen van de Here.

We denken ook aan de zieken in de gemeente. Zr. Adri Lodder is ernstig ziek. We bidden voor haar en haar man Gert dat de Here hen nabij is en zegent. Br. Piet Sondij is al lange tijd ziek. Hij waardeert de aandacht vanuit de gemeente. Gelukkig heeft een verandering van medicijnen tot gevolg dat hij weer wat mobieler is. Piet, veel sterkte en de zegen van Heer toegewenst.

Ook andere broeders en zusters hebben te lijden naar lichaam of geest. Sommige hebben een ingreep ondergaan en wachten op de uitslag of dit voldoende is. Dat zijn spannende tijden. We wensen hen alle kracht en bijstand van onze hemelse Vader.

Hartelijke groet, De wijkouderlingen

### **Je geloof in- en uitzingen (Psalm 105)**

Broeders en zusters,  
Allen die in de afgelopen periode en tot nu toe voor mij/ons tijdens de ziekte hebben gebeden, geschreven, gebeld en bezocht hartelijk dank hiervoor.  
Het is een zegen om bij de kerk/gemeenschap van de Pieterskerk te mogen horen ook al lukt het niet meer om zelf naar de kerk te gaan.  
Dat mis ik erg. Gelukkig zijn de erediensten op zondag wel online te volgen.  
En kunnen Nel en ik dan ook thuis heerlijk meeleven.  
Ook mis ik de huisbezoeken/gesprekken met velen van u in al die achterliggende jaren.  
Maar ben bovenal dankbaar dat ik dat heb mogen doen met alle tekorten van mijn kant.

Ik hoop en bid dat de kerk in Breukelen nog lang een huis van gebed en aanbidding zal zijn.  
Zal bidden voor het beroepingswerk a.s. woensdag.  
Fijn dat zovelen zich nog willen inzetten voor de kerk. Houdt vol.  
Er is een lied dat zegt: “al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan”  
Ook met dominee Theo Wegman gaat het in het pastoraat gewoon door.  
Wat fijn dat de Heere de weg voor hem zo geleid heeft naar de Pieterskerk.

Wij, maar ook anderen in de gemeente, zijn blij met zijn vele trouwe pastorale bezoeken.

Afgelopen 8 juni beluisterden wij bij de maaltijd de podcast over Psalm 105 van de EO/IZB/nporadio5. Kan me daar heel goed in herkennen. Ik hoop jullie ook. Zingen, een heerlijke gave van God.

Heb mijn hele leven lang gezongen. Soms kun je het geloof nog beter uitzingen dan uitzeggen.

“k, Zal zo lang ik ,t licht geniet, Hem verhogen in mijn lied” !

Iedere werkdag is er een korte schriftlezing/overdenking/gebed van 7 minuten.

Onze oud-predikant Kees van Ekris is meestal op de maandagen aan de beurt. Aanbevolen.

Vorig jaar juni de mededeling van het ziekenhuis: wij kunnen niets meer voor u doen. Uw kanker is niet meer behandelbaar.

Heb heel vaak gebeden en tot op heden of de Heere mij nog wilde gebruiken in Zijn dienst in mijn laatste levensfase.

Het is een compleet wonder dat ik hier nog mag zijn.

Na een recente moeilijke periode waarbij eten en drinken heel moeizaam ging en mijn krachten sterk afnamen, angsten/paniekaanvallen, twijfels en vragen, ben ik tot rust gekomen in hoofd en hart.

Het nieuwe medicijn dat ik nu naast morfine en kalmeringspillen erbij gebruik maakt de ziekte weer een stuk beter draagbaar. Kan weer beter eten en drinken, stukjes met de rollator buiten lopen en warempel op advies van mijn vrouw zaterdag een klein rondje gedurfd op de elektrische fiets, best wel spannend. Fijn dat de Heere de medicijnen zegenen wil.

Gestopt met alle vragen van mij, ook over Gods leiding in het volkerenleven.

Opnieuw Job 38 en volgende ontdekt.

Mijn genade is u genoeg.

“Zie God is groot en wij begrijpen Hem niet”.

Niets (ook de satan niet) zal mij meer kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere. Hij houdt mij/ons vast. Daarin ligt de zekerheid, in Zijn beloften. Geloof u dat ook voor uzelf ?

Mijn schuld is door Jezus betaald. Geen veroordeling meer op de dag van het oordeel als Jezus terugkomt.

Mag nu leven als een kind van God. Uit de blijdschap en stille verwondering. En daar over zingen.

Met een heerlijk vooruitzicht op een liefdevolle toekomst. Geloven blijft evenwel een groot mysterie, hoe je het ook wendt of keert.

Ik geniet nog van iedere dag.

Kan nog met veel mensen meeleven in vreugde, gebed, verdriet, gesprek, bemoediging en geloof en niet te vergeten de wereld in het klein en de wereld in het groot. ‘S morgens vroeg, al om vijf uur in de morgen begint de koerduif buiten als eerste met de lofprijzing op zijn Schepper en nodigt mij uit om mee te zingen en te aanbidden.

De madeliefjes en boterbloemen in het gras op het veldje voor, de prachtig bloemenpracht en kleuren. Een lavatera die nu zo mooi bloeit. En veel lieve mensen om ons heen. God is goed.

Kijk ook met heel veel blijdschap terug op het verleden. Wat een trouwe zorg en liefde van Hem.

Vindt het fijn om hier nog te leven. Maar wanneer de Heere mij oproept is het ook goed.

Soms een beetje dubbel allemaal.

Houdt elkaar vast in deze donkere tijd. En bidt zonder ophouden om de wederkomst van Christus en voor elkaar.

En ondanks alles: verblijdt u in de Heere te allen tijde.

En allen veel plezier op komende zaterdag op de rommelmarkt.

Het ga jullie wel, of om het met weer een ander lied te zeggen: ga met God en Hij zal met je zijn.

Hartelijke groet, in het bijzonder ook aan de zieken en ouderen onder ons. In Christus verbonden,

Piet Sondij

### 2 juli a.s. om 09.00 uur schoonmaken Pieterskerk!

Zaterdag 2 juli willen we de Pieterskerk weer schoonmaken. Ook zin een keertje mee te helpen? Weet u welkom op **2 juli om 09.00 uur** met alvast onze hartelijke dank!

Jan Winkel tel. 0346-241144

## WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



**Predikant:** vacant

**Interimpredikant:** ds P. van Winden, Boekweitland 80, 3764 ZN Soest, tel. 06 12171113, pieter@interimpredikant.nl; skype naam: van.winden

**Contact pastoraat:** Corry Bosch, G.v.Doornikstraat 111, 3621 HX

Breukelen, tel. 0346 262279,

corry.bosch@kpnplanet.nl

**Scriba:**

Ans v.d. Velde, Lt.Maltbystr. 51  
3621 KN Breukelen, 06 12611812  
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

**Kerkelijk bureau:**

H. de Kruijff, tel. 06 23700853  
e: heiniedekruijff@ziggo.nl

**Website:**

pauluskerkbreukelen.nl

**Kerktelefoon:**

John van den Bosch,  
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,  
tel. 266843 (na 18.00 u.)

### Mensen, veel succes!

*Bij zondag 26 juni*

Natuurlijk, iedereen wil succes hebben. Maar wat is succes? Sommige management-goeroes zeggen, succes is een keuze. En als je een herexamen aan het doen bent, dan weet je ook wat succes is: slagen! Elon Musk is dé messias van onze tijd, want hij heeft met alles succes.

Toch? Of toch niet? Er zijn twee vervelende dingen met succes. Ten eerste heeft succes een prijs, een schaduwzijde. Er vallen slachtoffers. Bovendien, en dat is het tweede, is succes een mythe. Het is immers de diepste waarheid en tegelijk de grootste bron van lijden: we stuiten in ons leven onherroepelijk op mislukking, op gebreken en op de dood. En dan? Wie is dan je held of grote voorbeeld? Ik sla een bijbelgedeelte op, Handelingen 8:26-40. De kinderen gaan het er ook over hebben. Het is een verhaal van over de eerste christenen. Het verhaal over een Ethiopiër. Oftewel, hoe een mislukkeling een voorbeeld werd. Dit verhaal grijpt mij aan. Ik vind dit inspirerend. Want drie ambtsdragers leggen hun ambt neer: Ans van der Velde, Rob Lancee en Erik Leijen. Is hun missie geslaagd? We gaan het vragen. Ook is dit de laatste dienst waarin ik voorga in de Pauluskerk. Juist nu wil ik het over succes en mislukking hebben. Want ik wens de aftredenden en jullie natuurlijk succes toe, verder. En wat een succes dat je een fijne, nieuw predikant beroepen hebt! Maar wacht, de bijbel wijst iets anders aan: hartstochtelijke mislukkingen, creatief falen vol overgave, en een gelovig besef van waardeloosheid *an sich*. Juist daarom past het om met elkaar een miniem stukje brood en een absoluut onvoldoende slokje wijn te delen. En om daarbij te belijden: dit is alles, want dit is Jezus in levenden lijve. Kortom, we horen en spreken de stem van geloof in het koor van deze tijd.

*Pieter van Winden*

### Afscheid

Betreft: afscheid van onze interim predikant Pieter van Winden

In de kerkdienst van zondag 26 juni 2022 om 10:00 uur in de Pauluskerk nemen wij afscheid van onze interim predikant Pieter van Winden, die zich de afgelopen 2 jaar met veel geestdrift en overtuiging heeft ingezet voor de Pauluskerk.

Daar zijn wij hem zeer erkentelijk voor en willen wij hem hartelijk bedanken met een cadeau dat na de kerkdienst aangeboden zal worden.

Wilt u een bijdrage leveren aan het cadeau kunt u dit overmaken op IBAN nummer: NL16INGB0000310326 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen onder vermelding van 'Afscheid Pieter'.

Na afloop van de dienst willen we Pieter graag verrassen met het beroemde Pauluskerk taartenbuffet. Wilt u hieraan een bijdrage leveren door iets te bakken of mee te nemen, geef het door aan Gery de With via e-mail gerydewith@gmail.com of per telefoon op 06-55186401.

Behalve van Pieter nemen wij ook afscheid van 3 ambtsdragers, te weten:

Ans van der Velde

Erik Leijen

Rob Lancee

Ook hen zijn wij erkentelijk voor het vele werk dat zij in onze gemeente hebben verricht. Wie in de afgelopen jaren de bloemengroet vanuit de gemeente heeft ontvangen zal hun namen wel eens op de begeleidende

kaart hebben zien staan. Nu willen wij u vragen deze rol op u te nemen.

Op zondag 26 juni 2022 zullen er bij de ingang van de Pauluskerk 4 kaarten staan waarop u uw naam kunt zetten, eventueel met een paar woorden ten afscheid. Deze kaarten zullen dan aan hen overhandigd worden, het is natuurlijk ook leuk om hen persoonlijk als dank een kaart te sturen. Wij hopen u met velen te mogen begroeten in de dienst van 26 juni 2022.

Namens de kerkenraad van de Protestantse wijkgemeente Pauluskerk, Gery de With en Mariëlle de Jong

### **In en Uit de Gemeente**

Maandag 13 juni jl. waren de heer Ton den Boer en mevrouw Alie den Boer-Rustenburg 65 jaar getrouwd. Dit heugelijke feit hebben zij op 11 juni met de kinderen en kleinkinderen in dankbaarheid gevierd. Ook is er in de dienst van 12 juni jl. een dankgebed over hen uitgesproken.

Wij wensen Ton en Alie nog heel veel zegen en liefde van God voor de komende tijd.

Heugelijk nieuws voor Ellen Querido. Na een verblijf van 8 weken in het ziekenhuis is zij woensdag 8 juni overgeplaatst naar Villa Overbosch, kamer 8, Soestdijkerstraatweg 102. 1213 XH in Hilversum.

Ze is heel blij en dankbaar dat ze daar nu verder kan werken aan haar herstel. Een kaartje ter bemoediging wordt zeker op prijs gesteld.

Ook wij wensen haar kracht en de zegen van de Eeuwige voor de komende tijd.

De vakantie komt weer in zicht, daarom wil het pastoraat aandacht vragen voor de gemeenteleden die in Verpleegtehuizen en Woonzorgcentra's verblijven.

Ook voor hen is het altijd waardevol een kaartje te ontvangen. De adressen zijn:

Mevrouw C. Stringa-Blom  
Werradreef 39  
3562 CW Utrecht

Dhr. J.v.d. Hoeven  
De Prinses  
Prinses Margrietstraat 31, Kamer 102  
3554 GA Utrecht

Mevr. C. Karsemeijer-van Walbeek  
Woonzorgcentrum "Overdorp" 212  
Overdorp 6, 3628BX Kockengen

Mevr. Arja van Vliet  
Beschermd Wonen Kwintes  
Plataanlaan 59, 3741 WE Baarn

Dhr. H. Vermaat  
Muurhuizen 102 L, 3811EL Amersfoort

Jorrit Oosterom  
Woongroep Christophorus  
Duinweg 35c, 3735 LC Bosch en Duin  
(Jorrit is gek op kaarten met een trein).

Namens het pastoraat, Corry Bosch

### **Verslag gemeenteavond 7 juni jl. aangaande het voorgenomen beroep**

Afgelopen dinsdag 7 juni is er een gemeenteavond geweest aangaande het voornemen van de kerkenraad om een predikant te gaan beroepen voor de 75% vacature voor de Pauluskerk.

Na een uitgebreide uiteenzetting van de gevolgde procedure door de scribe, deed Hans Schriever namens de beroepingscommissie verslag van hun werkzaamheden. Een aantal punten die genoemd werden wil ook ik hier noemen: er zijn 3 namen aangedragen door de gemeente en 16 namen door de PKN; 14 mensen hebben informatie aangevraagd en uiteindelijk hebben 10 personen gesolliciteerd. Zes predikanten zijn uiteindelijk gehoord en gesproken, en met 3 personen is de commissie doorgegaan. Uiteindelijk heeft de commissie vooral op inhoud een keuze gemaakt. De gemeente werd in de gelegenheid gesteld hier vragen over te stellen, en ook is duidelijk gemaakt dat er nog tot 5 werkdagen na deze avond (zijnde dinsdag 14 juni 18.00 uur) bezwaar kon worden aangetekend bij de scribe tegen de gevolgde procedure. En toen kwam het hoge woord er uit: we willen ds. Bram-Willem Aarnoutse uit Vinkeveen gaan beroepen. Er volgde een uitbundig applaus, en daar waren we uiteraard blij mee.



Ds. Aarnoutse kwam met zijn gezin de kerkzaal binnen en heeft kort toegelicht waarom hij graag in Breukelen predikant zou willen worden. De gemeente werd in de gelegenheid gesteld plenair vragen te stellen, en ook tijdens de koffie was hier nog gelegenheid voor. Hierna vond de stemming plaats, waar ds. Aarnoutse uiteraard

niet bij aanwezig was. Het resultaat hiervan was dat alle aanwezige gemeenteleden (72) positief hebben gestemd waarbij er 4 volmachten werden gebruikt. Er waren dus geen tegenstemmen / blanco stemmen / ongeldige stemmen. Een verheugend en bemoedigend resultaat. Ds. Aarnoutse werd van het resultaat van deze stemming op de hoogte gebracht en was hier uiteraard ook erg blij mee. De avond werd afgesloten met het zingen van Lied 675 'Geest van Hierboven' en met gezamenlijk het Onze Vader te bidden. Onder het genot van een glaasje kon er nadien nog worden nagepraat.



*Het aanbieden van de benoemingsbrief door Frieda van Ewijk-Stoof (voorzitter kerkenraad) en Ard Mak (lid beroepingscommissie) aan ds. Aarnoutse en het ondertekenen voor ontvangst*

## Verslag kerkenraad 9 juni jl.

Uiteraard hebben we terug gekeken op de gemeenteeavond. Het was een mooie avond met een vruchtbaar resultaat. We hebben de beroepsbrief op dinsdag 14 juni overhandigd aan ds. Aarnoutse. Daarbij waren een afvaardiging van de kerkenraad (Frieda Stoof), een afvaardiging van de Algemene Kerkeraad (Mariëlle Vijn) als ook een afvaardiging van de Beroepingscommissie aanwezig. Ds. Aarnoutse heeft hierna nog 3 weken bedenktijd om te beslissen of hij op het uitgebrachte beroep ingaat. Er van uitgaande dat hij dit aanneemt, is het voornemen om de intrede op zondag 4 september a.s. te laten plaatsvinden. Het startweekend staat gepland in het weekend van 10-11 september.

We hebben gesproken over de opzet van de Commissie Veilige kerk en hebben het besluit genomen deze in te gaan richten. Omdat er o.i. veel gezamenlijk met de Pieterskerk kan worden gedaan, o.a. het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon, zal dit worden geagendeerd op een volgende vergadering van de Algemene Kerkenraad. U gaat hier t.z.t. meer over horen. De Taakgroep Kunst en Verdieping is langs geweest en heeft het voorgenomen jaarthema 2022 – 2023 gepresenteerd: Grenzen. Een prachtig thema. Met een voorstel aangaande de activiteiten en budget is de kerkenraad akkoord gegaan en zij heeft de Taakgroep hartelijk bedankt voor haar enthousiasme en werkzaamheden.

De jaarrekeningen van het College van Kerkrentmeesters en van de Diaconie zijn toegelicht en goedgekeurd.

Daarnaast volgde nog de heugelijke mededeling dat Hetty Veneklaas zich beschikbaar heeft gesteld om ouderling – voorzitter van de kerkenraad te worden. Daar zijn we uiteraard heel erg blij mee. U wordt hierbij in de gelegenheid gesteld om schriftelijk bezwaar aan te tekenen tegen deze voorgenomen bevestiging bij de scriba (scriba@pauluskerkbreukelen.nl) met opgaaf van redenen en binnen 14 dagen na publicatie in Kerknieuws zijnde uiterlijk 2 juli a.s. Als alles goed gaat zal de bevestigingsdienst plaats vinden op 11 september a.s., waarin we uiteraard hopen dat ds. Bram Aarnoutse voorgaat.

Op 26 juni a.s. nemen er 3 ambtsdragers afscheid: Rob Lancee als Kerkrentmeester, Erik Leijen als ouderling - Kerkrentmeester en ikzelf als scriba. In deze dienst hoop ds. Pieter van Winden voor te gaan, en dit zal ook zijn laatste dienst binnen de Pauluskerk zijn (hij blijft ons begeleiden tot 1 augustus 2022). We hopen op gepaste wijze afscheid van deze 4 mensen te kunnen nemen, en hopen daarbij ook op uw aanwezigheid.

Dit is dus de laatste keer dat ik als uw scriba in Kerknieuws schrijf, en ik dank u hierbij hartelijk voor het vertrouwen dat u in mij hebt gesteld. Ik ga Breukelen verlaten en daarmee beginnen aan een nieuwe fase in mijn leven, en wens de Pauluskerk alle goeds voor de toekomst.

Met een hartelijk groet, Ans van der Velde, scriba Pauluskerk, scriba@pauluskerkbreukelen.nl

## Dienstbaar en gezellig

We gaan per september weer starten met een nieuw kerkelijk seizoen. Hier hoort ook weer een nieuw jaarprogramma bij met diverse activiteiten.

Om deze activiteiten te kunnen doen zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die onze doe-groep willen komen versterken. De verschillende taken zijn: meehelpen met de PR, het omzetten van de stoelen in de zaal (meestal op zondagmorgen na de dienst), het klaar zetten en uitschenken van een drankje in de pauze of na afloop van een activiteit. Spreekt een van deze activiteiten je aan, dan ben je van harte welkom.

## Dienstbaar en respectvol

Voor onze kerkdiensten hebben we een aantal (hulp)kosters die het vieren mogelijk maken. Zij zorgen voor het openen van de kerk, zetten alles klaar wat nodig is, zorgen voor het geluid. Dit doen we nu met zijn vieren, elk binnen zijn of haar mogelijkheden. Eigenlijk is dat te weinig. Met name wanneer er door de week ook nog een uitvaartdienst plaats vindt. Het zou fijn zijn als je onze groep wilt komen versterken.

We zitten echt om jou verlegen! En we hopen op versterking!

Wil je meer weten over een of meer van deze taken, neem contact op met Hans Schriever; schr1751@planet.nl of 0614489888

## DIACONIE



**HiP Helpt**  
STICHTSE VECHT

Laagdrempelige hulp  
bieden of vragen?

[hiphelpt.nl/stichtsevecht](http://hiphelpt.nl/stichtsevecht)

## Eenvoudig hulp bieden bij HiP Helpt Stichtse Vecht

Zou jij af en toe best een klusje willen doen voor iemand in je buurt, maar heb je naast je werk, je studie en/of je gezin geen tijd voor vast vrijwilligerswerk? Bij HiP Helpt kun je eenvoudig per mail of via een app hulpvragen ontvangen van buurtbewoners, die geen eigen netwerk hebben en geen geld om hulp in te kopen. Je hoeft alleen maar te reageren als de hulpvraag je past en jou aanspreekt. De meeste klusjes zijn eenmalig en in maximaal twee dagdelen uit te voeren. De hulp kan bestaan uit een schilderijtje ophangen, verhuisdozen inpakken, een telefoon instellen of een kast in elkaar zetten. Maar er wordt ook om vervoer gevraagd naar bijvoorbeeld het ziekenhuis of een vaccinatielocatie. En mocht je toch wat meer tijd hebben, dan zijn er ook altijd mensen blij met een wekelijks telefoontje, een

tweewekelijks bezoekje of een maandelijks uitstapje. Kortom, er zijn genoeg mogelijkheden om iemand in je buurt een helpende hand te reiken!

Hip Helpt is al ruim twaalf jaar actief in Stichtse Vecht en de meeste vrijwilligers zijn verbonden aan een kerk. De helpdesk valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Help Elkaar Stichtse Vecht. Het werk van HiP Helpt wordt mede mogelijk gemaakt door een diaconale bijdrage, maar ook de gemeente Stichtse Vecht steunt de digitale helpdesk financieel. Hip Helpt werkt nauw samen met de analoge hulpdienst Graag Gedaan, die in Breukelen spreekuur houdt en is tevens verbonden aan de Netwerkorganisatie Oekraïne Stichtse Vecht.

Mocht je mee willen helpen, dan kun je je eenvoudig aanmelden via de website [www.hiphelpt.nl/stichtsevecht](http://www.hiphelpt.nl/stichtsevecht). Na aanmelding volgt een telefonische intake. Heb je nog vragen of zou je het leuk vinden om mee te helpen op de helpdesk, bel dan met voorzitter Bertine Oosthoek-Bogaard op 06-28528888 of stuur een mail naar [b.oosthoek@hiphelpt.nl](mailto:b.oosthoek@hiphelpt.nl). Bij voorbaat dank!



#### Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

#### Diaconale collecte zondag 19 juni

stichting  
**sparrow**

#### Vecht! Ook wanneer het moeilijk is.

Vorige week was het groot feest bij stichting Sparrow. Sponsorkind Joselyn studeerde af van haar hbo opleiding bedrijfskunde.

“Ik kan me het jaar 2009 nog goed herinneren” vertelt Joselyn. “Ik ging samen met mijn schoonzus naar de aanmelddag voor een studiebeurs van stichting Sparrow. We vulden een formulier in en we werden geïnterviewd door de medewerkers van Sparrow.”

Joselyn werd in 2009 opgenomen in het onderwijs programma van stichting Sparrow. Ze ging toen nog maar naar de basisschool. “Sparrow hielp mij niet alleen

met mijn studie; ze behandelden mij als familie! En dit motiveerde mij om mijn best te doen en mijn studie met succes af te ronden. Om mijn doelen in het leven te halen. Het is hard om arm te zijn. Je moet volharden in je studie, zodat je een toekomst hebt. Onderwijs is een sleutel tot succes. Vecht! Ook wanneer het moeilijk is” benadrukt Joselyn.



Joselyn heeft het niet altijd makkelijk gehad, maar ze is zoals ze zelf ook aangeeft een echte vechter. Ze heeft altijd ontzettend haar best gedaan. Wij zijn trots dat we deze reis samen met Joselyn mochten gaan. We zijn trots dat Joselyn haar diploma heeft behaald, maar we zijn nog trotser op de persoon die Joselyn is geworden. We weten zeker dat Joselyn een mooie toekomst tegemoet gaat. Al doet het ook wel pijn om haar te laten gaan. Voor ons blijft ze ook een beetje de kleine Joselyn die naar de basisschool gaat.

**Diaconale collecte zondag 26 juni**  
**Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat**  
*Hulp voor mensen zonder papieren*



In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning en geldige papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Ze mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is. Steun het werk van Kerk in Actie voor mensen zonder papieren. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  
Hartelijk dank!

#### Bericht vanuit de jaarmarktcommissie



Als u dit leest is het al (bijna) zover. Op zaterdag 18 juni, op deze, zoals het er nu naar uit ziet, zonnige dag houden we onze traditionele jaarmarkt. Zoals vanouds staan we vanuit onze twee kerkelijke gemeenten met onze kramen naast de Pieterskerk en op het Kerkplein.

Met bekende activiteiten zoals o.a.:

- de boekenkramen,
- een gezellig terras met koffie, thee en iets lekkers voor er bij,
- tweedehands spullen van antiek, glas tot huisraad, enzovoort.

We hopen op uw bezoek tijdens en zijn ook blij met alle mensen die zich hebben aangemeld om te helpen. Mocht u vergeten zijn zich aan te melden en wilt u toch graag van de gezelligheid meegenieten, dan kunt u zich altijd nog melden.

Er is van alles te doen: kramen opzetten, later afbreken, opbouwen, helpen bij de verkoop, verzorgen van de catering, enz...

Daarnaast zijn we ook nog op zoek naar taarten- en koekenbakkers.

Het aanleveren van spullen voor de verkoop kan nog op vrijdag 17 juni kunt u van 16.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur in het Bonifatiushuis. De opbrengst van de markt wordt gelijk verdeeld over een bijdrage aan de kerk en de goede doelen Stichting Sparrow en Stichting Leergeld Stichtse Vecht. Beide stichtingen zetten zich in voor betere onderwijskansen voor kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben. De ene op de Filipijnen en de andere in de eigen omgeving.

Het blijkt ieder jaar weer dat het een gezellige dag is om het met z'n allen weer rond te krijgen. Leuk als u in ieder geval de 18<sup>ste</sup> juni langskomt, want er is veel te zien en er is vast ook iets van uw gading bij.

De jaarmarktcommissie

## COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
<b>Zondag 17 april 2022</b>		
Libanon	129.25	
<b>Zondag 1 mei 2022</b>		
Belo Horizonte	123.35	120.15
Kerk		147.00
<b>Zondag 8 mei 2022</b>		
Kerk in Actie Noodhulp Nigeria	109.66	68.90
Kerk		111.00
<b>Zondag 15 mei 2022</b>		
Binnenlands Diaconaat	101.05	91.35
Kerk		82.00
<b>Zondag 22 mei 2022</b>		
PKN Missionair Werk	124.60	86.85
Kerk		163.00
Taizéviering – Wilde Ganzen	16,00	
<b>Zondag 29 mei 2022</b>		
PKN Jong Protestant	97.40	
HGJB		130.65
Kerk		179.00

## GEZAMENLIJKE BERICHTEN

# AMNESTY INTERNATIONAL



Wij hebben de vrijheid om een handtekening te zetten voor mensen die niet vrij zijn om dat te doen: – VENEZUELA – ACTIVISTEN AANGEKLAAGD VOOR LASTER. Op 26 juni kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak: Marino Alvarado (links) en Alfredo Infante publiceerden in maart een rapport over mogelijke standrechtelijke executies door politieagenten in de Venezolaans staat Carabobo. In plaats van dit grondig uit te zoeken klaagt de gouverneur van Carabobo hen nu aan wegens laster. De gouverneur wordt zelf ook in het rapport genoemd als eindverantwoordelijke voor het politieoptreden. Alvarado en Infante zijn prominente activisten die hun nek uitsteken om schendingen van mensenrechten aan de kaak te stellen. Onder president Maduro ondervinden mensenrechtenactivisten en -organisaties hevige tegenwerking. Venezuela verkeert in een diepe mensenrechtencrisis. Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International naar gouverneur Rafael Lavaca. Wij roepen hem op de aanklacht tegen Alvarado en Infante onmiddellijk in te trekken. Als u meer wilt weten kunt u naar de site van Amnesty: [www.Amnesty.nl](http://www.Amnesty.nl). Bij de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Ik hoop op uw medewerking.

Ria van Voskuilen



## Incasso Kerkbalans

2022

## Actie Kerkbalans



Al doende leert men geldt ook voor de actie Kerkbalans. Helaas zijn de incasso bestanden blijven 'hangen' en niet goed aangekomen bij de bank. Het euvel is verholpen, maar daardoor is in de maand april en mei geen bedrag afgeschreven. Dit willen we deze maand herstellen. Op 7 juni is de bijdrage van april afgeschreven. Rond 22 juni zal de maandelijkse termijn van mei worden afgeschreven. Begin juli volgt dan de termijn over juni. We begrijpen dat dit voor u vervelend is, maar hopen dat u er begrip voor heeft. Vanaf deze maand staat bij de afschrijving ook vermeld welke maand het betreft. We hopen dat de afschrijvingen in het vervolg weer aan het eind van de betreffende maand plaatsvinden. Mocht u vragen hierover hebben schroom niet één van de kerkrentmeesters aan te spreken of te mailen naar [administratie@pknbreukelen.nl](mailto:administratie@pknbreukelen.nl)

Namens de kerkrentmeesters, Dick Oosthoek

## Gezocht: Organisatoren Volkskerstzang



Na 2 jaar geen Volkskerstzang te hebben kunnen organiseren hopen we als Werkgroep Oecumene komende december deze weer te kunnen houden in de RK Joh. de Doperkerk in Breukelen op de maandag voor kerst.

Hiervoor zijn we op zoek naar twee organisatoren die dit in samenwerking met de Brassband Breukelen willen verzorgen. Het kerstverhaal wordt verteld, er wordt een korte overdenking gehouden en de Brassband Breukelen begeleidt de samenzang en speelt kerstrepertoire. Eén van de vorige organisatoren is eventueel voor vragen beschikbaar. Voor meer informatie: Joukje van der Velde (tel. 06-44776386 / Email: [j.vd.velde@umcutrecht.nl](mailto:j.vd.velde@umcutrecht.nl)).



## Pop-up camping Dabar: een weekje uit de (geld)zorgen

Gezinnen die krap bij kas zitten een weekje zorgeloos laten genieten. Dat is het doel van de Pop-up campings waarmee IZB-Dabar deze zomer op twee locaties, in Overberg en Oud-Alblas, een pilot houdt.

Ingrediënten: een terrein van een boer die deze doelgroep een warm hart toedraagt, tenten en/of caravans waar de gasten gratis verblijven, eten en drinken dat kosteloos ter beschikking wordt gesteld. De plaatselijke Dabar-commissie tekent, samen met de eigenaar, voor het beheer; Dabar-vrijwilligers verzorgen recreatieve activiteiten zoals een kinderclub.

Ongeveer een miljoen mensen in Nederland leven in (langdurige) armoede. Door financiële zorgen komt ook de participatie in de samenleving vaak ernstig onder druk

te staan. Agnes van Haaften, hoofd IZB-Dabar: 'Je wordt aangetast in je mens-zijn. Voor gezinnen met kinderen is dat vaak extra moeilijk.'

Boer Gijs van Ginkel van Pop-up camping Boaz in Overberg hoopt vooral dat deze mensen een week uit hun eigen omgeving worden gehaald, 'even kunnen genieten van de boerenrust. Dat ze een andere manier van leven ervaren.'

Vakantie vieren met je gezin bij de boer

Verblijf is gratis!  
Voor eten en drinken wordt gezorgd  
Ingerichte tent of caravan staat voor jullie klaar  
Voor gezinnen met kinderen van 0-18 jaar

Moet je van een minimum-inkomen rondkomen?  
**Wil jij een weekje genieten zonder zorgen?**  
Schrijf je snel in! Vol=vol

\*De inschrijfkosten bedragen 25 euro per gezin. Je ontvangt een tikkie als je hebt ingeschreven.

Per camping kunnen maximaal dertig mensen per week worden gehuisvest, in totaal vier weken lang. Via diaconieën, voedselbanken en IZB-pioniersplekken worden de gegadigden aangedragen. Bij de selectie van de gezinnen wordt geen al te hoge drempel opgeworpen. Agnes van Haaften: 'Deze mensen moeten zich al bij zoveel instanties verantwoorden. Ze zijn er helaas aangewend dat ze met wantrouwen worden bekeken.'

Nog enkele plaatsen Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in de periode tussen 9 juli en 13 augustus. Maatschappelijke instanties die contact hebben met mensen die in de doelgroep vallen, kunnen een flyer met daarop alle informatie aanvragen via [dabar@izb.nl](mailto:dabar@izb.nl). Vrijwilligers, liefst met recente Dabar-ervaring, kunnen zich aanmelden, eveneens via [dabar@izb.nl](mailto:dabar@izb.nl). Zie ook [www.izb.nl/dabar](http://www.izb.nl/dabar).

## Utrechtse Orgelzomer 2022

Iedere donderdagavond (koopavond) in de zomervakantie, van 4 augustus t/m 8 september zal om 20:00 uur een concert worden gegeven op het Peterz/Garrels/Meere-orgel (1509) en het Hess-kabinetorgel (1774) in de monumentale Jacobikerkerk in de Utrechtse binnenstad.

De eerste vijf concerten hebben dit jaar als verbindend thema: 'Muziek en de Natuur': Naast diverse bekende klassieke stukken, zullen er ook improvisaties over psalmen waarbij de natuur in de tekst een rol speelt te beluisteren zijn.

De serie wordt afgesloten met het inmiddels traditionele Bach-concert door onze huisorganist: Gerrit Chr. de Gier.

De datums:

4 augustus - Gerrit Christiaan de Gier (Jacobikerk Utrecht)

11 augustus - Arno van Wijk (Goes)

18 augustus - Arjan Veen (Woudenberg)

25 augustus - Dorien Schouten (Tuindorpkerk Utrecht)

1 september - Geert Bierling (Rotterdam)

8 september - 17e Utrechtse Bachconcert (Gerrit. Chr. de Gier)

*Toegang Vrij!*

Uw (gulle) giften in de collecte heeft ons in de voorgaande series in staat gesteld om deze concerten gratis toegankelijk te houden! Ook dit jaar zal er na afloop van elk concert hiervoor een collecte gehouden worden.

Na afloop is er koffie, thee en fris verkrijgbaar, en er is een CD-tafel aanwezig. Ook is er de mogelijkheid om de kerk te bezichtigen, en elkaar en de musici te ontmoeten.

Kerk open om 19:30u.

Meer informatie op [www.jacobiconcerten.nl](http://www.jacobiconcerten.nl) of via onze Facebook-pagina.

Parkeertip: Garage Paardenveld, Kroonstraat 9 Utrecht.



## COLOFON

**Inleveradres:** Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: [kerknieuws@msn.com](mailto:kerknieuws@msn.com)  
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

**EMAILS:** KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

**Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via [site.skgcollect.nl/495/](http://site.skgcollect.nl/495/) of de [APPostel-app](#)**

**Bezorging:** [mw E. Menke-Vlug](#), tel. 262185 en [mw. M. Versluys](#), tel. 261814  
[W. Mur](#), Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: [mur00021@planet.nl](mailto:mur00021@planet.nl);  
Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60  
Kostprijs: € 22,50

**Kollektemunten bestellen:** overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1<sup>e</sup> zondag v.d. maand na de dienst

**Kerkdiensten via internet:** [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

**Administrateur:** J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: [j.winkel@hetnet.nl](mailto:j.winkel@hetnet.nl)  
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

**Diaconie:** bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

**Reservering en agendabeheer** Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

K. Andreae, [verhuur@pknbreukelen.nl](mailto:verhuur@pknbreukelen.nl) of tel. 06 42281589

**Bonifatiushuis:** tel. 266899

**Protestantse wijkgemeente Pauluskerk**

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. [ZWO-commissie Pauluskerk](#), email [henkhansman@ziggo.nl](mailto:henkhansman@ziggo.nl)

**Adres Pauluskerk:** [Willink van Collenstraat 1](#), 3621 CK Breukelen, tel. 261270

**Protestantse wijkgemeente Pieterskerk**

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

**Adres Pieterskerk:** Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, [Looijersdijk 29](#), tel. 264228, [bert.vd.dussen@gmail.com](mailto:bert.vd.dussen@gmail.com)

**Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen**

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, [bankr. NL27 RABO 0324 2763 89](#)