

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 5 JUNI 2022

11.00 uur: Oecumenische Viering in **Boom en Bosch**,
Pinksteren

Collecten: 1. Oecumene & ZOA (zie toelichting) 2. Kerk

ZONDAG 12 JUNI 2022

10.00 uur: Ds. A. Sneep, Amstelveen

Collecten: 1. Leger des Heils (zie toelichting) 2. Kerk

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 5 JUNI 2022

11.00 uur: Oecumenische Viering in **Boom en Bosch**,
Pinksteren

18.30 uur: Dr. C.M.A. van Ekris, Zeist (Pieterskerk)

Collecten: 1. Oecumene & ZOA (zie toelichting) 2. Kerk

Autodiensten: fam. P. Wijnen, tel. 0346 261837

ZONDAG 12 JUNI 2022

10.00 uur: Ds. J.P. van Ark, Wapenveld

18.30 uur: Ds. F.E. Schneider (Pieterskerk)

Collecten: 1. Bosnië (zie toelichting) 2. Kerk

Autodiensten: Hr. J.P. den Hartog, tel. 06 54302974

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 3 juni, 16.45 uur: dhr. H. Hendriks

Vrijdag 10 juni, 16.45 uur: mevr. C. van Schaik

Vrijdag 17 juni, 16.45 uur: dhr. F. Vonk

De volgende editie van Kerknieuws is voor 2 weken. Kopij graag inleveren vòòr maandag 18 juni, 18.00 uur.

AGENDA

- Maandag 6 juni; 15:00 uur, Pauluskerk: Benefietconcert Oekraïne
- Dinsdag 7 juni; 20:00 uur, Pauluskerk: Gemeenteavond
- Zondag 12 juni; 15:00 uur, Pauluskerk: Lieve Geuens & Hein Hoogendoorn

MEDITATIE

Eerst merkten ze iets. En toen gaven ze het een naam.

De Heilige Geest is geen uitvinding van de kerk. Net zoals een merel, bijvoorbeeld, geen uitvinding is van biologen. Het is andersom. Mensen voelden, zagen, dachten van alles. Ze deden allerlei pogingen om de wereld keurig in hokjes in te delen: rijk/arm, machtig/zwak, hoog/laag, vrouw/man, volwassen/kind, leven/dood en ga zo maar door. Ze merkten dat iedereen er voor zichzelf het beste uit wilde slepen. En er miste iets, maar wat?

Tot zover niks nieuws. Maar toen: ze merkten ook iets anders. Er was méér: een andere kracht of samenhang? Want in ons versplinterde, in hokjes opgedeelde, dreigende bestaan voelden ze iets anders. Ze voelden: we kunnen gedreven mensen zijn, mensen die elkaar aankijken met passie, enthousiast. We kunnen hoopvol zijn, zelfs voorbij de dood. We kunnen om elkaar geven. En om de natuur. We kunnen zingen en dat klinkt mooi!

Dát besef, dát gevoel en die samenhang, noemen de schrijvers van de Bijbel: Heilige Geest. Die Geest is de kracht van Jezus. Jezus laat niemand in de kou staan. De Heilige Geest heiligt mensen. Dat wil zeggen, dat de Geest mensen met elkaar verbindt en in beweging brengt. Die beweging heet Schepping. En de kerk is door de Geest in die Schepping gezet om dirigent in die schepping te zijn. De dirigent is niet de baas van een orkest. De dirigent is juist degene die beter luistert dan iedereen. De dirigent maakt dat de triangel op het goede moment klinkt, zonder dat de tuba hem (of haar) overstemt. De dirigent helpt het complete orkest om van een brij van noten en instrumenten een uitvoering te maken die ontroert en kracht geeft en nieuwe moed.

De Heilige Geest is geen uitvinding van de kerk. Het is andersom: de kerk is uitvinding van de Heilige Geest. Dat

kun je voelen. En dat kun je doen.

Eén manier om dat te doen is het Pinksterfeest vieren. Dat gebeurt zondag in de buitenlucht. En een andere manier om dat te doen is om mensen te roepen in een ambt. Daarom is de liturgische kleur rood, zowel voor Pinksteren als voor de bevestiging in een ambt, of intrede van een predikant.

Het beroepingswerk loopt op volle toeren in Breukelen. Op 7 juni om 20 uur heeft de Pauluskerk een gemeenteavond. Als gemeente kunt u kiezen of u een beroep gaat uitbrengen op de voorgestelde predikant. En als ik de geluiden goed beluister dan zal dit binnenkort ook in de Pieterskerk kunnen gaan gebeuren.

Een beroep uitbrengen is iets anders dan de beste man of vrouw als predikant uit het aanbod slepen. Het gaat om iets diepers. Het gaat om die Geest. En het gaat erom of we als kerk van Jezus Christus, compleet met alle ambten, dirigent kunnen zijn in de Schepping (ik benadruk nog maar een keer dat de dirigent niet de baas is, maar het best luisterende lid van het orkest). Dat betekent dat zo'n gemeentevergadering, als het goed is, een Pinksterfeest is. Je viert met elkaar op die avond de beweging door Gods Geest. En als gemeente en predikant samen luister je zo goed, dat je die diepere beweging opmerkt en volgt. Pas dan breng je je stem uit als geloofsgemeenschap. Zo breng je een beroep uit dat nieuwe mogelijkheden creëert. Een beweging van verbinding, hoop en geloof in Breukelen en omgeving. Een beweging dus van de liefde van Jezus.

Pieter van Winden

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: vacant

Bijstand in het pastoraat:

Ds. Th. Wegman,

Arnhemse Bovenweg 12-3,
3708 SH Zeist, tel. 06-22547574

email: t.wegman2@gmail.com

Scriba: J. van Muiswinkel,
Broekdijk Oost 13, 3621 LM
Breukelen, tel. 0346 263108,

email: scriba@pieterskerk.info

W. Mur, tel. 0346 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl

www.pieterskerk.info

Ledenadm.:

Website:

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 0346 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

De afgelopen weken zien we bekende en onbekende gezichten in de kerk. Het is ook fijn dat we mensen weer zien terugkeren, die lang niet in de kerk zijn geweest. Wat een zegen dat wij in vrijheid met elkaar ons geloof mogen belijden en vieren. Met Pinksteren hopen we met 5 kerken de komst van de Heilige geest te mogen vieren. Na twee

jaar van gezamenlijkheid in besloten kring mogen we nu samen die ene Geest ontvangen, hopelijk kan dit om 11.00 uur in park Boom en Bosch. In de avonddienst mogen we op 5 juni onze oud predikant Kees van Ekris verwelkomen, de avonddienst is weer in de Pieterskerk deze maand. Op 12 juni komt ds Van Ark uit Wapenveld en 's avonds mogen we ds. Frank Schneider ontmoeten als voorganger. We bereiden ons deze zondag ook voor op het Heilig Avondmaal dat we op 19 juni met elkaar mogen vieren.

Verslag kerkenraadsvergaderingen

Op 19 april en 16 mei heeft de kerkenraad haar vergaderingen gehouden. Hieronder volgt een verslag van de belangrijkste punten die besproken zijn.

De vergadering wordt iedere maand door één van de kerkenraadsleden geopend met een korte overdenking, een gebed of door een lied te zingen. Na deze opening wordt de vergadering voortgezet door het volgen van de agenda. Op 19 april is de vergadering grotendeels besteed aan 2 punten.

- De buurtteams

De coronapandemie heeft het werk van de buurtteams voor 2 jaar belemmerd.

Om die reden zijn de buurtcoördinatoren van de 3 wijkteams, mevrouw Truus den Hartog, de heer Piet Wijnen en de heer Peter de Noo, op 19 april uitgenodigd om met de kerkenraad van gedachten te wisselen en de stand van zaken met elkaar te bespreken.

Er is o.a. gesproken over het functioneren van de teams, hoe loopt het op dit moment, waar is verbetering nodig en hoe kan de kerkenraad ondersteuning bieden. De wens is uitgesproken om voor de zomer met ds. Wegman bijeen te komen om te kijken waar ondersteuning nodig is en een avond te coördineren waar alle leden van de buurtteams worden uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen.

- Een Veilige Kerk

Tijdens de vergadering van 19 april is er ook gesproken over een 'Veilige Kerk'.

Een belangrijk thema. Het protocol dat is opgesteld door de PKN 'Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale gezagsrelaties' wordt voor een gedeelte besproken. Het is een overzichtelijk protocol waarin een stroomschema gevolgd kan worden voor de te nemen stappen. Er wordt nog gezocht naar een vertrouwenspersoon voor onze wijkgemeente.

Het onderwerp 'Veilig Kerk' en het protocol zal op de eerstvolgende gemeenteavond besproken worden.

- Samenwerking NGK

Het moderamen van de Pieterskerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) zijn in mei in vergadering bij elkaar geweest om de verdere samenwerking tussen beide gemeenten te bespreken.

De NGK heeft een voorstel geschreven waarin uiteengezet wordt hoe zij de samenwerking met de Pieterskerk verder willen concretiseren. Dit voorstel is op 16 mei in de kerkenraad van de Pieterskerk besproken. De komende periode zal besteed worden aan verdere uitwerking. Na de

zomer zal het voorstel gepresenteerd en besproken worden in de beide gemeenten.

- **Beroepingswerk**

Ook de voortgang van het beroepingswerk is tijdens de vergaderingen aan de orde gekomen en de stand van zaken is besproken. De berichtgeving hierover wordt verzorgd door de beroepingscommissie zelf en u wordt op de hoogte gehouden via Kerknieuws.

- **Collecteren**

De collecte (*dienst der offerande*) is een belangrijk onderdeel van de eredienst.

Wij geven onze gaven niet “aan” de kerk of “aan” de diaconie, maar aan Christus vóór de kerk of vóór de diaconie of voor het vele werk in het koninkrijk van God, waartoe de kerk in deze wereld geroepen wordt.

Vanaf 1 juni zal er weer gecollecteerd worden op de traditionele manier. De diakenen en kerkrentmeesters zullen met de collectezak de kerk rondgaan om uw gaven te ontvangen. U kunt uw gaven uiteraard ook digitaal blijven overmaken.

Hartelijke groet,

Sjaak van Muiswinkel, scriba

Pastoraal contact

Noortje Mur is ouderling van sectie Zuid, zij is te bereiken via mur00021@planet.nl of 0346-266842, Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en bereikbaar via famvanschepenzeel@gmail.com of telefoon 06 18397837. Frans Vonk is ouderling van sectie West en bereikt u via frans.vonk@hotmail.com of telefoon 06-53275596.

Ds. Th. Wegman verleent ons bijstand in het pastoraat. U kunt hem bereiken onder 06-22547574 of t.wegman2@gmail.com

U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen tenminste een luisterend oor. Ook als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.

Uit de gemeente

Broeder Jakob Brouwer is ongelukkig terecht gekomen en heeft nu een tweezijdige enkelbreuk. Komende week hoopt hij te horen of een operatieve ingreep noodzakelijk is. Een kaartje als blijk van medeleven zal hij zeer waarderen. Zijn adres is Willink van Collenstraat 30, 3621CM Breukelen. We wensen Jakob en Joke veel sterkte en geduld en Gods zegen toe.

Van Greetje Molenaar kregen wij het bericht dat haar moeder, mevrouw Molenaar- van Meerveld op dit moment in zorgcentrum Snavelenburg, afdeling Vechtenvoort, verblijft.

Mevrouw Molenaar is op hoge leeftijd en haar gezondheid is kwetsbaar. Wij wensen haar kracht en Gods zegen toe. Een kaartje vanuit de gemeente zal haar goed doen. Het adres is Snavelenburg 1, 3603 GN te Maarssen.

We denken ook aan de zieken in ons midden, zuster Adri Lodder en broeder Piet Sondij. We bidden hen de nabijheid toe van onze hemelse Vader en zijn onmisbare zegen.

Er zijn ook broeders en zusters die onder medische behandeling staan, maar daar geen ruchtbaarheid aan geven. Weet dat u gekend bent bij onze hemelse Vader. Hij verlaat niet wat zijn hand begon.

We sluiten af met een positief bericht. Afgelopen zondag was het precies een jaar geleden dat onze koster Bert van der Dussen ernstig gewond is geraakt bij een val tijdens een fietstocht. Met Bert en Joke zijn we dankbaar dat hij weer zo ver is genezen dat hij het kosterwerk weer kan doen.

Hartelijke groet,

De wijkouderlingen

Samenwerking Witte Kerkje en Pieterskerk

Het moderamen van de Pieterskerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) zijn in mei in vergadering bij elkaar geweest om de verdere samenwerking tussen beide gemeenten te bespreken.

De afgelopen jaren is dit onderwerp meerdere keren met elkaar besproken. De samenwerking willen we verder verdiepen. Om dit te kunnen realiseren is tijd en gesprek nodig. In de kerkenraad van het Witte Kerkje en in de kerkenraad van de Pieterskerk is dit thema uitgebreid besproken. De komende periode zal besteed worden aan de uitwerking van een voorstel voor hoe we in de toekomst de samenwerking vorm zouden willen geven.

Na de zomer willen we een voorstel presenteren en bespreken in de beide gemeenten.

Sjoerd Meijer en Dick Oosthoek, voorzitters

Dank

Allen bedankt voor de felicitaties, kaarten en bloemen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijksjubileum.

Marinus en Bets Boele

Giften

Via ds. Wegman ontvingen we een gift van € 20 en via Marlies Wijnen een gift van € 60, beiden voor onze wijkkas. Hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: vacant

Interim predikant: ds P. van Winden, Boekweitland 80, 3764 ZN Soest, tel. 06 12171113, pieter@interimpredikant.nl; skype-naam: van.winden

Contact pastoraat: Corry Bosch, G. v. Doornikstraat 111, 3621 HX Breukelen, tel. 0346 262279, corry.bosch@kpnplanet.nl

Scriba:

Ans v.d. Velde, Lt.Maltbystr. 51 3621 KN Breukelen, 06 12611812 scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk bureau:

H. de Kruijff, tel. 06 23700853 e: heiniedekruijff@ziggo.nl

Website: pauluskerkbreukelen.nl
Kerktelefoon: John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Zondag 5 juni 2022

11.00 uur: Oecumenische Dienst in Boom en Bosch (zie toelichting bij Gezamenlijke berichten)

Zondag 12 juni 2022

10.00 uur: Ds. A. Sneep, Amstelveen

Bericht vanuit de kerkenraad

Uitnodiging voor gemeenteavond dinsdag 7 juni as. om 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)

Afgelopen dinsdag 17 mei heeft de beroepingscommissie unaniem een voordracht gedaan aangaande de predikantsvacature van 75% voor de Pauluskerk te Breukelen. Deze voordracht is besproken in de kerkenraad van donderdag 19 mei jl. en unaniem overgenomen. Wij willen u dus graag voorstellen om deze predikant te gaan beroepen. Daarom is er op 7 juni a.s. een gemeenteavond, waarop we u gaan vertellen wie dit is, en waarvoor u bij deze van harte bent uitgenodigd. De kerkenraad zal u informeren waarom zij denkt dat dit de juiste predikant is voor onze gemeente. De betreffende predikant zal ook zelf (deels) op deze gemeenteavond aanwezig zijn. Op enig moment zal er een stemming zijn, waarbij de betreffende kandidaat uiteraard niet aanwezig is. Alle gedoopte of belijdende leden van 18 jaar of ouder kunnen hun stem uitbrengen, en dit kan ook per volmacht. U kunt een volmacht formulier opvragen bij de scriba.

Voor het deel van de avond waar de te beroepen predikant aanwezig zal zijn, willen wij natuurlijk als gemeente in gesprek gaan. Daarom vragen wij u uw vragen te mailen, te appen of door te bellen aan: Joke Suitela, email: jsuitela@gmail.com, tel.: 06 26 078 748 of Gery de With, email: gerydewith@gmail.com, tel.: 06 55 186 401.

U krijgt ook tijdens een informeel deel van de avond de gelegenheid om zelf kennis te maken.

Namens de kerkenraad,

Gery de With en Joke Suitela

Kerkenraad 19 mei 2022

Uiteraard heeft bovenstaande een groot deel van de vergadering in beslag genomen. Met name het onderwerp Veilige Kerk is belangrijk om goed te bespreken, zodat we dit hebben doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Op 28 juni a.s. gaan we de werkzaamheden van Pieter van Winden evalueren onder begeleiding van Pieter Terpstra. Een kort verslag hiervan zal daarna in Kerknieuws verschijnen.

Met een hartelijk groet,

Ans van der Velde, scriba Pauluskerk
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

In en Uit de Gemeente

Bericht van overlijden

Na nog een fijne week gehad te hebben op het schip "de Zonnebloem" is Ruurd Jan Roskam op maandag 16 mei jl. op 69 jarige leeftijd toch nog onverwacht overleden. Hij is geboren op 1 december 1952.

Boven de kaart stond:

"Heel verdrietig dat Ruurd Jan er niet meer is. Ondanks een turbulent leven had hij altijd nog oog voor humor".

Donderdag 19 mei is in de aula van de Algemene Begraafplaats zijn leven herdacht, waarna Ruurd aansluitend is begraven.

Moge God troost en liefde geven aan zijn broers, zussen, zoon Eduard en kleindochter Charlize, verdere familie en vrienden voor nu en in de toekomst.

Namens het pastoraat,

Corry Bosch

Gespreksgroep

De laatste avond van de gespreksgroep alweer: *13 juni om 20 uur* in de Pauluskerk. We spreken elkaar bevlogen als altijd nog één keer aan de hand van het boek van Samuel Wells.

Pieter van Winden

DIACONIE

En maar schommelen en maar kijken....

U kent misschien dat liedje nog wel uit Ja zuster, nee zuster. Gezongen door Leen Jongewaard en Wim Sonneveld. Dat hebben we zaterdag 21 mei ook gedaan tijdens het door de Diaconie georganiseerde ouderenuitje. Na 2 jaar kon her eindelijk weer een keer! In plaats van de traditionele autorit was het deze keer een rit in een Jan Plezier getrokken door 2 prachtige Friese paarden.



De ontvangst was in de rijtuigloods bij de stalhouderij De Zadelhoff met koffie en koek. Na enige uitleg door de stalhouder gingen we op pad. De rit ging over het Zandpad en de Straatweg naar Loenen en terug. Het weer was prachtig en iedere deelnemer heeft genoten van de mooi rit. Om nog even terug te komen op het liedje:

En geen wolkie in de lucht
En een bootje in 't riet
En geen auto op de weg
Want die had je toen nog niet
Je ging scheef bij ieder bochie
Oh, wat een lekker tochie



Collecte oecumenische Pinksterdienst 5 juni a.s.

Tijdens de oecumenische Pinksterdienst zal er gecollecteerd worden voor de Werkgroep Oecumene (ter bestrijding van de kosten van de dienst, waaronder inhuren geluidsversterking, programma jeugd) en voor Stichting ZOA.

Stichting ZOA ondersteunt mensen die lijden onder oorlogen of natuurgeweld. Zij bieden noodhulp en helpen bij het weer opbouwen van een bestaan, zodat mensen in vrede een waardig leven kunnen leiden in hun gemeenschappen.

Tijdens crises bieden ze noodhulp, maar waar mogelijk richten ze zich op het herstel van de samenleving. Tijdens de wederopbouw werken ze samen met de lokale bevolking, gericht op blijvende en duurzame verandering. Als christelijke hulporganisatie laten ze zich inspireren door het perspectief dat God verzoening en herstel zal brengen op aarde.

Van harte aanbevolen.

Diaconie collecte 12 juni Pieterskerk Zending en Werelddiaconaat

Zondag 12 juni is de diaconale collecte voor de zending. We ondersteunen hiermee het werk van Adré en Marja Lichtendonk in Bosnië. De Nieuwsbrief van Adré en Marja Lichtendonk staat op de website van de Pieterskerk. Info over hun werk in Bosnië kunt u volgen via de website www.gzb.nl/ adreenmarjainbosnie, via facebook www.facebook.com/gelooftinbosnie. Alvast bedankt voor uw steun.



Namens de commissie van Zending en Werelddiaconaat Pieterskerk, Pieter Wijnen

Diaconie collecte 12 juni Pauluskerk Leger des Heils - Collecte tegen eenzaamheid

In Nederland voelt 1 op de 10 mensen zich eenzaam en dit aantal zal helaas verder toenemen door de corona-crisis. Weinig inkomen, slechte gezondheid of echtscheiding zijn oorzaken waardoor volwassenen én kinderen zich eenzaam voelen, met alle gevolgen van dien. Met de verdubbeling van het aantal buurthuis kamers willen we

met de kerk deze eenzaamheid bestrijden.

Wat we doen in de buurthuis kamers

Door heel Nederland hebben we buurt-huis kamers die bedoeld zijn voor de directe omgeving en toegankelijk voor iedereen. Doel is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen. Tegelijkertijd is het dé plek waar buurtbewoners elkaar leren kennen en de buurt versterkt wordt. Mensen kunnen er terecht voor een maaltijd of spelletje, hulpvragen, een gesprek over zingeving of bijvoorbeeld tweedehands kleding. Aangevuld met lokale activiteiten zoals huiswerk-begeleiding of muziekles voor kinderen.

Gezien de nood en groeiende vraag willen we de komende jaren het aantal buurthuis-kamers met 100 plekken uitbreiden; dit kan alleen met de steun van kerken en donateurs.

Wilt u alstublieft bijdragen om dit mogelijk te maken?
Hartelijk dank!

stichting
sparrow

Tweeënhalf jaar thuis onderwijs

Deze maand, na tweeënhalf jaar thuisonderwijs, is eindelijk voor onze sponsorkinderen het fysieke lesprogramma begonnen. De kinderen mogen weer echt naar school!

In het Nederlandse nieuws werd in januari verteld dat de scholen weer opengingen in Oeganda. Het was de langste schoolsluiting wereldwijd, zo werd er verteld. Op de Filipijnen waren er een paar scholen op proef open gegaan in Manila. De scholen op de Filipijnen waren dus officieel geopend. De meeste kinderen op de Filipijnen, waaronder onze sponsorkinderen, zaten gewoon thuis.

Deze maand mogen ze voor het eerst weer naar school. De ene dag krijgt de ene helft van de klas les, de volgende dag de andere helft. Natuurlijk is er spanning en zijn er extra maatregelen. Elk kind moet een zogenaamde hygiënekit meenemen, met daarin een mondkapje en alcohol om je handen te wassen.

Het is een intensieve tijd voor ons geweest als stichting Sparrow. De gehele periode van thuisonderwijs hebben we de kinderen studiebegeleiding en bijlessen gegeven. Dit gaven we met toestemming van de overheid. Onze leerkrachten maakten lange dagen. Vooral aan het begin soms met angst voor besmetting.

Maar wat waren de bijlessen belangrijk. Met het thuisonderwijs zag je de motivatie bij de kinderen verdwijnen. Ze hebben tweeënhalf jaar onderwijs gehad zonder hun docent te zien. Ze moesten alles zelf van papier lezen en leren. De meeste ouders konden hun kinderen niet helpen bij het thuisonderwijs, omdat vader en moeder zelf nauwelijks onderwijs hadden genoten. Door de bijlessen konden we de kinderen motiveren en ervoor zorgen dat ze niet achterop raakten.

Aan een intensieve periode is een einde gekomen. Bidt u met ons mee dat de kinderen weer kunnen wennen aan de structuur van school?

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Oecumenische pinksterdienst op 5 juni 2022 'Geest van God - adem van leven'

Dit jaar hopen wij het Pinksterfeest weer samen met u en met velen te kunnen vieren in het park Boom en Bosch te Breukelen. Wij als gelovigen staan op het Pinksterfeest centraal, om door de Geest Gods boodschap van vrede en recht te verspreiden. Na enkele jaren vol beperkingen vanwege het coronavirus hopen we nu vanuit vijf zusterkerken ter plaatse samen te vieren: dat de



Geest van Gods goedheid en liefde ons bezielen mag met nieuwe adem en moed!

Onze Oecumenische Openluchtdienst begint die zondag 5 juni om 11 uur. Voorgangers zijn Ds. Frank Schneider, Ds. Martje Ruhlessin en Pastor Jos van Os. We starten gezamenlijk, vervolgens is er voor de kinderen en jongeren een eigen Pinksterprogramma.

We hopen dat we prachtig mooi weer hebben. Zo niet, dan zal de dienst verplaatst worden naar de H. Johannes de Doperkerk (RK), Straatweg 146.

U bent van harte welkom.

Werkgroep Oecumene

Jaarrekeningen ter inzage

De jaarrekeningen van de Diaconie en de Kerkrentmeesters zijn weer opgesteld en gecontroleerd. Evenals de boekhouding van de ZWO- en zendingscommissie. Ook de jaarrekening van de Vrienden van de Pieterskerk is gecontroleerd. Wij danken de leden van de kascommissie hartelijk voor hun inzet. Mocht u de stukken willen inzien dan kunt u contact opnemen met de Dick Hogewij van de Diaconie of Jan Winkel van de Kerkrentmeesters. Zodra alle handtekeningen zijn gezet, is de verkorte jaarrekening ook zichtbaar op pknbreukelen.nl onder het kopje ANBI.

Benefietconcert voor Oekraïne maandag 6 juni 2022 Pauluskerk Breukelen om 15.00 uur

Orgelwerken van J.S. Bach (1685-1750), Nic. de Grigny (1672-1703) en César Franck (1822-1890).

Dit concert is deels een herhaling van dat van 1 mei. De opbrengst van dat concert bedroeg 338 euro, welk bedrag is overgemaakt naar giro 555.

In dit concert staat meer pinkstermuziek op het programma: 6 juni is tweede pinksterdag.

Uit Bachs 17 *Leipziger koralen* (BWV 651-667) de drie pinksterbewerkingen, waarmee Bach deze koraalbewerkingen opent én afsluit. Heel veelzeggend: ook voor het schrijven (en uitvoeren) van goede muziek is inspiratie van buitenaf onontbeerlijk! De verzameling opent met het pinksterkoraal *Komm, Heiliger Geist*,

Herre Gott. De eerste toonzetting (651) plaatst het koraal in de pedaalpartij, terwijl de bovenstemmen op de eerste regel van het koraal variëren; in feite is het een wervelende toccata boven de melodie in het pedaal. In de tweede toonzetting (652) wordt elke muzikale lijn bijna meditatief uitgewerkt als een fugato, met imiterende figuren. U kunt dit pinksterlied in het 'oude' liedboek uit 1973 terugvinden als gezang 240. En als afsluiting van de verzameling het orgelkoraal over *Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist* – BWV 667. In het liedboek 1973 is dit gezang 239, in het nieuwe liedboek lied 670. Eerst klinkt de melodie in de sopraan, waarbij de bas symbolisch onder elke melodienoot pas op de derde tel komt, en vervolgens in het pedaal, met alweer erboven een werveling van de stemmen op het manuaal.

BWV 667 wordt in het concert voorafgegaan door twee orgelverzen van Nicolas de Grigny over de hymne *Veni Creator Spiritus*, in het liedboek 1973 is dit gezang 237. De melodie van *Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist* is een vereenvoudiging van die van *Veni Creator*. Bach had grote bewondering voor De Grigny: hij heeft diens *Livre d'orgue* als jongeman gekopieerd, en er veel van geleerd. Helaas heeft de jong overleden De Grigny verder niets voor orgel achtergelaten.

Van César Franck, de orgelcomponist bij uitstek uit de romantiek: *Prélude, Fugue et Variation* in b-klein (Six pièces Nr. 3), *Cantabile* in B-groot (Trois pièces Nr. 2) en *Choral III* in a-klein (Trois chorals Nr. 3).

U bent pinkstermaandag 6 juni weer van harte welkom in de Pauluskerk, de collecte na afloop is geheel bestemd voor Oekraïne en ook bestaat dan de mogelijkheid elkaar te ontmoeten met een drankje erbij.

Jan Pieter Karman

Concert Lieve Geuens en Hein Hoogendoorn zondag 12 juni

Pauluskerk, 15.00 uur, 10 euro concert

Na twee jaar uitstel in verband met corona kunnen zij eindelijk weer bij ons optreden.

Lieve, sopraan, en Hein, begeleider op de vleugel willen graag een reisje maken door de tijd. Beginnen bij Mozart, Bizet, Puccini en eindigen in de 20ste eeuw met Satie, Rachmaninov en Weill. Aria's en liederen die men nog niet eerder van hen gehoord heeft.

Alle stukken hebben een verhaal en een betekenis binnen het programma, dat gericht is op liefde, hoop, overgave maar soms ook pijn en verlies. Alle stukken zijn uit het leven gegrepen en zijn heel herkenbaar en sprekend. Grappig, ontroerend en soms verdrietig. We eindigen met hoop!

Van harte welkom!

Muziekcommissie Pauluskerk

Woonruimte gezocht

Nette jongeman zoekt (zelfstandige) woonruimte i.v.m. studie aan de UvA, max. 45 min. OV naar Amsterdam UMC/AMC.

Henk-Jan Mekelenkamp, tel. 06 83359454