

# KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

## KERKDIENSTEN

### Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

#### ZONDAG 1 MEI 2022

10.00 uur: Ds. A. Sneep, Amstelveen

**Collecten:** 1. Jocum Belo Horizonte 2. Wijkkas Pauluskerk

#### ZONDAG 8 MEI 2022

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse, Vinkeveen

**Collecten:** 1. Noodhulp Nigeria 2. Wijkkas Pauluskerk

#### Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

### Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

#### ZONDAG 1 MEI 2022

10.00 uur: Ds. K. Hage, 's Gravenzande

Doopdienst

18.30 uur: Ds. M.G. Rietkerk, Utrecht (Witte Kerkje)

**Collecten:** 1. Jocum Belo Horizonte 2. Wijkkas Pieterskerk

**Autodienst:** fam. Atsma, tel. 0346-264635

#### ZONDAG 8 MEI 2022

10.00 uur: Ds. J. Veltrop, Vianen

18.30 uur: Kandidaat L. van Aalst, Amsterdam

(Witte Kerkje)

**Collecten:** 1. Noodhulp Nigeria 2. Wijkkas Pieterskerk

**Autodienst:** Jan den Hartog, tel. 06-54302974

#### WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 29 april 16.45 uur: Hr. F. Langeraar

Vrijdag 6 mei 16.45 uur: Zr. Monica Raassen

Vrijdag 13 mei 16.45 uur: Dita van Muiswinkel

De volgende editie van Kerknieuws is voor een periode van 3 weken. Kopij inleveren voor maandag 9 mei 18.00 uur.



## AGENDA

Zondag 1 mei Pauluskerk 15.00 uur  
Orgelbespeling door Jan Pieter Karman

Donderdag 5 mei, Pieterskerk 15.30 uur  
Bevrijdingsconcert door Jos Moeke

Vrijdag 6 mei, 18.00 uur,  
Open Maaltijd in het Bonifatiushuis  
Inloop vanaf 17.00 uur

## MEDITATIE

### Nedergedaald ter helle.

Terwijl ik dit stukje schrijf maken Oosters Orthodoxe christenen zich op om het Paasfeest te gaan vieren. Pasen valt in die kerken dit jaar op 24 april. De Paasdatum in het Oosten komt niet overeen met die in het Westen, omdat de kerk daar een Juliaanse kalender hanteert, nog gebaseerd op Julius Caesar.

In het Westen heeft ooit paus Gregorius de kalender gecorrigeerd. Maar in bijvoorbeeld de Russische kerk houdt men vast aan de oude data. En niet alleen in Rusland. Ook de Oekraïense, Servische en andere kerken doen dat. Een vreemd idee, als Oosters-Orthodoxe christenen Pasen vieren aan weerskanten van de steeds grotere kloof. Hoe moet je je voorstellen dat Jezus de dood heeft overwonnen als je verdreven bent uit je huis, je stad kapotgeschoten? Als je stilaan leert die ander, de Russen, die je altijd als je verwanten zag, te haten? Hoe houd je dan moed en hoop, hoe kan je er ooit weer op vertrouwen dat er een toekomst is? Ook voor ons is het vreemd, de opstanding van Jezus uit de dood te vieren op een moment dat geweld, oorlog en de voortijdige dood van zoveel mensen zo dichtbij ons zijn gekomen. In de Russisch Orthodoxe paasviering is het icoon van Anastasis, de Opstanding, een centrale focus. Op die icoon is de opgestane Heer te zien die de poorten van de hel vertrapt. Hij grijpt Adam bij de pols om hem uit de onderwereld omhoog te trekken. Naast Adam wordt vaak ook Eva uitgebeeld. Zo wordt de hele mensheid, vertegenwoordigd door die twee eerste mensen, omhoog



getrokken uit het domein van de dood. Daarvoor is Jezus neergedaald, om mensen omhoog te trekken. Naar de plek van de dood zelf, de plek van onze onmacht en hopeloosheid heeft Jezus zich gegeven. En van daaruit is hij opgestaan uit de dood, omhoog gegaan voor ons uit. Christus is nedergedaald ter helle, belijden we telkens weer als we

de geloofsbelijdenis zingen. Vandaag de dag is die hel aanwezig in de Oekraïne, in Jemen, in Tigray, in Somalië. En in plekken veel dichterbij, waar mensen elkaar achter de voordeur de vreselijkste dingen aandoen. Daar op die diepte is Christus gekomen. En daar vandaan neemt hij ons mee het leven in. En zo kunnen mensen geïnspireerd worden het leven te kiezen en de dood achter zich te laten.

Johannes schrijft: 'Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is.' (1 Johannes 3:2)

In de Russische en Oekraïens-orthodoxe kerk wordt dat gelijk zijn aan God 'theosis' genoemd. Zoals God is neergedaald als de mens Jezus, zo kunnen ook mensen opstijgen. Dat opstijgen is: hun beeldrager zijn van God realiseren. Dat betekent niet dat mensen goden worden, maar wel dat ook wij Gods liefde voor alle mensen kunnen waarmaken. Mensen kunnen iets van de hemel op aarde helpen brengen. Zij kunnen net als de Christus van de icoon van de opstanding anderen uit de hel omhoog helpen trekken. Dat kan alleen als ze zelf ook eerst zijn neergedaald. Als ze de diepe afgronden in zichzelf hebben ontdekt in het gebed. Op die bodem van de zelfontdekking kunnen ze de Geest ontvangen, die naar hun neerdaalt. In de Tweede Wereldoorlog leefde in Frankrijk een Russische non, Maria Skobtsova. Ze was met haar familie na de revolutie uit Rusland gevlucht. Ze heeft geschreven over de betekenis van de theosis, het 'aan God gelijk worden' en over de afdaling van Christus. Die vertaalde ze als de afdaling naar de arme en onrechte mensen. Volgens haar zag Jezus de schoonheid en goedheid van mensen die meestal genegeerd worden. Dat inspireerde haar om in Parijs te werken onder de daklozen en prostituees. Toen de oorlog uitbrak hielp ze om een vluchtroute op te zetten voor Joden. Ze werd

gearresteerd en stierf in het concentratiekamp Ravensbrück. Voor haar was het idee, dat wij vanuit het gebed de Geest van Christus kunnen ontvangen en in zijn voetsporen kunnen gaan, erg belangrijk. Dat gaf haar de kracht om de ander waarvan je geleerd hebt die als vijand te zien, niet te haten. Vanuit een vergelijkbare spiritualiteit reageert ook een Oekraïense studente, Ulyana. Zij werd door theologe Heleen Zorgdrager geïnterviewd over haar beleving van de protesten op het Maidanplein in Kiev (2014). Ulyana zegt: 'Het was een openluchtkerk. We konden ademen in die lucht. Dat was de Heilige Geest. We leerden de menselijkheid te zien in de vijand, in de gehate oproerpolitie.' Ze vertelt dat ze op het dieptepunt van de confrontatie een vrouw zag die naar één van de agenten in de linie liep en zijn helm openschoof, zodat ze zijn open ogen achter het vizier zag. Toen ze die agent aankeek en hem zag, voelde ze alleen maar compassie met hem. De icoon van de opstanding laat beide kanten zien die aan het paasverhaal zijn verbonden. De neerdaling van Christus en zijn opstaan uit de hel. Soms blijf je langer staan bij het eerste. Dat zou voor veel Russische en Oekraïens orthodoxe christenen nu wel eens het geval kunnen zijn. En dat is een belangrijk en niet te verwaarlozen aspect van het paasverhaal. Soms ook kan je hoop putten uit het feit dat de mens, Adam en Eva, daar in die hel niet alleen zijn. Dat ze door Christus bij de pols omhooggetrokken worden. En dat wij in bepaalde gevallen ook anderen omhoog kunnen trekken.

Gé Speelman

## WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



**Predikant:** vacant

**Bijstand in het pastoraat:**

Ds. Th. Wegman,  
Arnhemse Bovenweg 12-3,  
3708 SH Zeist, tel. 06-22547574  
email: t.wegman2@gmail.com

**Scriba:** J. van Muiswinkel,  
Broekdijk Oost 13, 3621 LM  
Breukelen, tel. 0346-263108,  
email: scriba@pieterskerk.info

W. Mur, tel. 0346-266842,  
email: noortje-wim.mur@planet.nl  
www.pieterskerk.info

**Ledenadm.:**

**Website:**

**Kerktelefoon:**

John van den Bosch,  
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,  
tel. 0346-266843 (na 18.00 u.)

**Bij de diensten**

Op zondag 1 mei zal in de morgendienst Yenthe Loïs Berger worden gedoopt, dochter van Marco en Petra, en zusje van Nathan en Elias. Een bijzonder moment, niet alleen voor de familie Berger, maar ook voor heel de gemeente. De doop is immers een zichtbaar teken van de

trouw van God. En zonder deze trouw van God zou er geen kerk zijn. We luisteren bij deze gelegenheid naar het begin van de Bergrede: de zaligspreekingen (Matteüs 5:1-10). Tot acht keer toe klinkt er een gelukwens uit de mond van Jezus. Dit is de manier waarop het Koninkrijk der hemelen zich een baan breekt in de wereld. Je zou ook kunnen zeggen: dit is de manier waarop het Pasen wordt in ons leven. We vragen ons af wat dit geluk betekent en aan wie het beloofd wordt. In het bijzonder staan we stil bij de eerste uitspraak: 'Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hun is het koninkrijk van de hemel.

Ds. Krijn Hage

De avonddienst op 1 mei is in het Witte Kerkje en voorganger is ds. M.G. Rietkerk uit Utrecht

Zondag 8 mei gaat ds. J. Veltrop uit Vianen voor in de ochtenddienst en 's avonds kandidaat L. van Aalst uit Amsterdam. De dienst om 18.30 uur is in het Witte Kerkje

#### **Pastoraal contact**

Noortje Mur is ouderling van sectie Zuid, zij is te bereiken via [mur00021@planet.nl](mailto:mur00021@planet.nl) of 0346-266842, Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en bereikbaar via [famvanscherpenzeel@gmail.com](mailto:famvanscherpenzeel@gmail.com) of telefoon 06 18397837. Frans Vonk is ouderling van sectie West en bereikt u via [frans.vonk@hotmail.com](mailto:frans.vonk@hotmail.com) of telefoon 06-53275596.

Ds. Th. Wegman verleent ons bijstand in het pastoraat. U kunt hem bereiken onder 06-22547574 of [t.wegman2@gmail.com](mailto:t.wegman2@gmail.com)

U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen tenminste een luisterend oor. Ook als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.

#### **Uit de gemeente**

We kijken terug op mooie diensten op Goede Vrijdag en Pasen en de vespers op witte donderdag en stille zaterdag. Het was goed bij elkaar te zijn en in de diensten met een groot aantal. Zo klonk op de Paasmorgen het loflied als vanouds. Vooruitkijkend zijn we blij, dat binnenkort ook weer de doop in ons midden wordt bediend. In de zondagse erediensten klopt het hart van de gemeente. We zien uit naar die ontmoeting met de Heer en ontmoeting en gesprek met elkaar. Daarbij realiseren wij ons dat sommige zusters en broeders door leeftijd of gezondheid de diensten noodgedwongen via kerktelefoon of kerk-tv moeten meebeleven. Langs deze weg groeten wij u en bidden wij u Gods onmisbare zegen toe.

Hartelijke groet,  
De wijkouderlingen

#### **Gebedsmoment**

We zijn inmiddels een aantal keren bij elkaar gekomen op woensdagavond om samen te bidden voor de nood in

de wereld. Op dit moment ook met name voor de situatie in Oekraïne, maar ook voor al die andere plaatsen op de wereld waar strijd is. Daarnaast bidden we voor het beroepingswerk en voor onze gemeenten. Daarnaast is er ook gelegenheid te bidden voor dingen die ons na aan het hart liggen. We doen dit samen met leden van de Nederlands Gereformeerde Kerk. De bijeenkomsten zijn dus op woensdagavond in het Bonifatiushuis, beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur. Ons aanhoudende gebed is belangrijk. We bidden hardop of in gedachten. Waar u uzelf het beste bij voelt. Vindt u het ook belangrijk om te bidden voor onder meer de hierboven genoemde punten en andere zaken die ons bezighouden? Wees dan van harte welkom. Er is nog plaats!

Frans Atsma

#### **Bedankt voor alle felicitaties**

We willen iedereen uit de gemeente bedanken voor alle felicitaties, bloemen, kaartjes en cadeautjes die we hebben ontvangen na de geboorte van onze dochter Yenthe. Heel mooi om te ervaren hoe de gemeente meeleeft en echt Yenthe welkom heet in de gemeente, ook al gaan we binnenkort verhuizen naar Veenendaal. Het heeft ons bevestigd in hoe betrokken we met elkaar zijn. We kijken dan ook uit naar zondagochtend 1 mei waarin we tijdens de eredienst Gods zegen vragen over Yenthe's leven met de doop. Hopelijk tot dan.

Marco, Petra, Nathan, Elias & Yenthe Berger

#### **Schoolexamens**

Binnenkort starten de landelijke examens weer. Alle jongeren die hiervoor nu al druk aan het voorbereiden zijn wensen wij heel veel sterkte en hopen dat jullie deze periode goed mogen doorkomen en met een positief eindresultaat. Graag wil de kerkenraad weten welke jongeren in onze wijkgemeente voor deze spannende periode in hun leven staan. Weet jij/u iemand die dit jaar eindexamen doet, geef dit dan door aan de scriba van onze kerkenraad.

email: [scriba@pieterskerk.info](mailto:scriba@pieterskerk.info) tel. 03462-63108

#### **Schoonmaken Pieterskerk!**

Zaterdag 7 mei willen we de Pieterskerk weer schoonmaken. Ook zin een keertje mee te helpen? Weet u welkom op 7 mei om 09.00 uur met alvast onze hartelijke dank!

Jan Winkel tel. 0346-241144

#### **Giften**

Via ds. Wegman ontvingen we een gift van € 20 voor onze wijkkas en een gift van € 20 voor het onderhoud van de Kerk. Hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel



# WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



**Predikant:** vacant  
**Interimpredikant:** ds P. van Winden, Boekweitland 80, 3764 ZN Soest, tel. 06 12171113, pieter@interimpredikant.nl; skype naam: van.winden  
**Contact pastoraat:** Corry Bosch, G.v.Doornikstraat 111, 3621 HX Breukelen, tel. 0346 262279, corry.bosch@kpnplanet.nl  
**Scriba:** Ans v.d. Velde, Lt.Maltbystr. 51 3621 KN Breukelen, 06 12611812 scriba@pauluskerkbreukelen.nl  
**Kerkelijk buro:** H. de Kruijff, tel. 06 23700853 e: heiniedekruijff@ziggo.nl  
**Autodiensten:** Emmy Wildeman, tel. 241578  
**Website:** pauluskerkbreukelen.nl  
**Kerktelefoon:** John van den Bosch, email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, tel. 266843 (na 18.00 u.)

## Bij de diensten

Zondag 1 mei gaat om 10.00 uur voor ds. A. Sneep uit Amstelveen.

Zondag 8 mei is de voorganger tijdens de ochtenddienst ds. A.W. Aarnoutse uit Vinkeveen

## In en Uit de Gemeente

Goed nieuws voor Ellen Querido. De zware operatie is geslaagd en Ellen werkt hard aan haar verder herstel. Vanaf deze plaats wensen wij haar Gods liefde en geduld voor de komende tijd.

Onderstaand bericht wil Arie Broekhoff graag met u delen:

"Beste mensen,

Langs deze weg wil ik (Arie) jullie bedanken voor het medeleven in de vorm van kaarten, telefoontjes en bloemen, die ik in de afgelopen periode heb gekregen vanwege mijn opnames in het ziekenhuis en voor mijn 80e verjaardag".

## Bericht van de Jeugdouderling:

Eindelijk is het zover, de landelijke eindexamens gaan beginnen! Ook binnen onze gemeente zijn er vast heel wat jongeren die zich klaar maken om aan te tonen dat ze helemaal klaar zijn voor het vervolgonderwijs! Na jaren, maanden, weken hard werken/leren, een aantal rare Corona jaren van online en fysiek les en heel wat jaren met vrienden en vriendinnen gaan voor de examenkandidaten de laatste weken van hun middelbare schoolperiode in. We bidden, duimen, leven en hopen aan alle kanten met onze eindexamenkandidaten mee dat zij die examens gaan rocken! Ben jij of ken jij iemand uit onze wijkgemeente die eindexamen heeft gedaan, laat het dan aan ons weten. Ook dit jaar komen wij jou/diegenen

graag feliciteren of een hart onder de riem steken na de examenuitslag. Helaas weten we niet van alle jongeren wie wanneer examen doet. Een appje/telefoontje of mailtje om een eindexamenkandidaat door te geven waarderen we dan ook erg! We willen niemand overslaan, maar hebben daarvoor reminders vanuit de hele gemeente nodig! Handen gevouwen, fingers crossed en telefoon in de handen...op naar de toets der toetsen! Wij denken aan jullie! **SUCCES!**

(meld de examenkandidaten via een berichtje naar: 06-10896435 of siwanthivanderpol@hotmail.com).

Siwanthi Leijen

## Van het pastorale team:

Na een periode van corona beperkingen komen de pastoraal bezoeken weer op gang. Er kan en er mag weer meer en daarom willen wij het graag van u horen wanneer u een bezoekje van de predikant, een ouderling of pastoraal bezoeker op prijs stelt, Laten we elkaar niet uit het oog verliezen! U kunt bellen, mailen of appen!

**Predikant:** Pieter van Winden,  
pieter@interimpredikant.nl, 06-12171113

## Ouderlingen:

Henk Bomas, hcbomas.1@kpnmail.nl, 06-83602282  
Gery de With, gerydewith@gmail.com, 06-55186401

## Jeugd-Ouderling:

Siwanthi Leyen: siwanthivanderpol@hotmail.com, 06-10896435

## Coördinatoren:

Corry Bosch, corry.bosch@kpnplanet.nl, 06-57707857  
Cobi Andreae, keescobi@gmail.com, 06-33981272  
Fennie Wisse, wissefennie@gmail.com, 06-42337296

We wensen een ieder Gods troost en zegen voor nu en in de komende tijd.

Namens het pastoraat Corry Bosch

## Bericht vanuit de kerkenraad

### Verslag kerkenraad 21 april 2022

Deze kerkenraad zijn we begonnen met een gezamenlijke maaltijd om 18.00 uur. Daarna hebben we tussen 19.00 en 21.00 uur met zijn allen gesproken over het onderwerp "Vertrouwen" onder leiding van Pieter van Winden. Dit is het jaarthema van onze wijkgemeente. Aan de hand van 3 spelvormen zijn we hier mee aan de slag gegaan. Eén daarvan was een spel waarin we steeds een keuze moesten maken uit een 5-tal kernwaarden die we binnen een kerkenraad belangrijk vinden. Uit 50 verschillende termen (w.o. bijv. integriteit, inspiratie, betrokkenheid, vertrouwen) kwamen we uit dat Veiligheid en Spiritualiteit niet mogen ontbreken binnen een kerkenraad. Als hier geen sprake van is dan kunnen we niet vrij en open met elkaar die dingen bespreken die belangrijk zijn om het woord van God binnen en buiten onze wijkgemeente uit te kunnen dragen.

Vanaf 21.00 uur hebben we nog een aantal agendapunten behandeld. De commissie Erkenning was wederom uitgenodigd, om samen terug te kijken op het proces wat

heeft plaatsgevonden, als ook het resultaat van een intensief en bewogen jaar, voor zowel de commissieleden als ook voor veel gemeenteleden. Al heeft het proces wellicht niet helemaal opgeleverd wat we hadden gehoopt, we menen toch dat het doel (“het overbruggen van kloven tussen gemeenteleden”) deels is gehaald. De commissie is op alle mogelijke manieren in gesprek gegaan met diverse mensen, en heeft er alles aan gedaan om te kijken of het doel gehaald zou kunnen worden. Zij is tevens met voorstellen gekomen hoe we als kerkenraad hier in de toekomst verder mee aan de slag moeten gaan en, zoals eerder weergegeven, hebben we deze adviezen unaniem overgenomen. We hebben de commissie nogmaals bedankt voor haar werkzaamheden, en hebben in deze vergadering de commissie tevens opgeheven.

De vacatures geven ons zorgen. Per 1 juli zitten we zonder Kerkrentmeesters. Dus wederom: kijk of het mogelijk is dat u ook uw steentje bijdraagt aan een gezond financieel beheer binnen de PGB.

Ik wil u ook wijzen op de gezamenlijke viering met onze Rooms-katholieke broeders en zusters op Hemelvaartsdag. Zie hierover het bericht van ds. Figeo elders in dit blad.

In de mei vergadering gaan we bespreken hoe we de commissie Veilige Kerk vorm kunnen geven, als ook samen met de Taakgroep Kunst en Verdieping nadenken over het jaarthema voor volgend seizoen.

Tot zover. Mocht u vragen hebben, dan hoop ik dat u me weet te vinden.

Met een hartelijk groet,

Ans van der Velde, scriba Pauluskerk  
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

wereld. Momenteel werken er 60 vrijwilligers in Belo Horizonte. Ondanks alle diversiteit, is de gezamenlijke uitdaging: radicale gehoorzaamheid aan de Grote Opdracht van Jezus, “Ga en maak alle volken tot Mijn discipelen.” (Matt 28:19). Wat hen beweegt is de passie om God te kennen en Hem bekend maken, vooral onder de kinderen in nood.

De visie van JmeO is een verandering te zien in de levens van kinderen in nood op geestelijk, fysiek, intellectueel en sociaal niveau. Hiertoe zijn er 4 ondersteunings- en adviescentra, 2 opvang- en 2 buurthuizen, allemaal gericht op het bereiken van verschillende groepen kinderen en tieners in sociaal kwetsbare situaties, met een hoge standaard van zorg.

### **Diaconale collecte zondag 8 mei**

#### *Kerk in Actie – Traumahulp Nigeria*

Stel je wordt midden in de nacht wakker. Je dorp is omsingeld, gewapende mannen vallen je huis aan. Je ziet



hoe je ouders, broers en zussen vermoord worden en alles platgebrand. Alleen jij ontsnapt. Hoe ga je dan verder met je leven? Bevrijding van pijn en wraak. In het noordoosten en midden van Nigeria lijdt de bevolking onder dit soort geweld van de islamitische terreurgroep Boko Haram en criminele nomadengroepen, die boeren verjagen.

Beide groepen roven, moorden en branden hele dorpen plat. Plotseling zijn mensen alles kwijt. Joseph vertelt: “Ik kon lang niet meer spreken en dacht alleen aan wraak. Mijn trauma was als een ziekte die mijn hele leven bepaalde.”

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen? Nigeriaanse kerken willen 1200 volwassenen en 600 kinderen traumahulp bieden.

- voor € 10 per dag krijgt een vluchteling groepstherapie
- voor € 200 krijgt een vrijwilliger een 5-daagse training om pastorale hulp te bieden

De Raad van Kerken van Noord-Nigeria geeft therapie aan groepen volwassenen, groepen jongeren en groepen kinderen. Voor persoonlijke hulp verwijzen zij desgewenst door naar een psychiater. Inwoners leren elkaar ondersteunen bij het verwerken van hun trauma's. Joseph heeft er baat bij: “Ik leer vrijkomen van mijn pijn en wraak. Soms kan ik weer even gelukkig zijn. Dank u wel!”

### **Donatie aan Clothing4U**

Tijdens de kerkenconferentie op 20 nov 2021 in Loenen heeft Esther Veenstra van Clothing4U een presentatie gegeven over haar werk voor gezinnen die op of onder de armoede grens leven om deze groep kledingpakketten (bestaande uit nieuwe kleding) te bezorgen. Naar aanleiding van deze presentatie tijdens de kerkenconferentie is een actie gestart om voor bovengenoemd doel een bedrag tussen de € 6.500 en € 8.000 te verzamelen. Enkele vertegenwoordigers van

## DIACONIE

**HipHelpt**  
STICHTSE VECHT

Laagdrempelige hulp  
bieden of vragen?

[hiphelpt.nl/stichtsevecht](http://hiphelpt.nl/stichtsevecht)

### **Diaconale collecte zondag 1 mei**

*Jeugd met een Opdracht (JmeO) in Belo Horizonte (Br)*



Deze zondag collecteert de diaconie voor Jeugd met een Opdracht in Belo Horizonte in Brazilië. Maarten en Michele Atsma zijn jarenlang actief geweest op dit project.

Belo Horizonte is een stad en gemeente en met zijn ca. 2,5 miljoen inwoners de op drie na grootste stad van Brazilië. Het is sinds 1897 de hoofdstad van de staat Minas Gerais en vormt een driehoek met de twee grootste Braziliaanse steden, São Paulo en Rio de Janeiro.

*JmeO Belo Horizonte* is in 1986 opgericht door Johan en Jeannette Lukasse en is onderdeel van Jeugd met een Opdracht Internationaal, een christelijke interkerkelijke zendingsorganisatie, actief in 171 landen over de hele



diaconieën van de kerken/geloofsgemeenschappen die aanwezig waren, hebben tijdens deze bijeenkomst een bijdrage toegezegd. De diaconieën die niet aanwezig waren, zijn daarna per mail benaderd met het verzoek om ook een bijdrage te leveren.

Het resultaat van de actie was uitstekend. Bijna alle diaconieën van de verschillende kerken/geloofsgemeenschappen hebben aan deze actie bijgedragen. In totaal is er € 7300 ontvangen van 17 diaconieën. Dit is dus gemiddeld € 430 per diaconie. Hiervan konden 225 kledingpakketten bezorgd worden bij de gezinnen die door de kledingbank Stichtse Vecht aangegeven zijn.

Op <https://clothing4u.nu/de-pakketten/> is te zien waaruit een kledingpakket kan bestaan en hoe men een pakket met hetgeen men nodig heeft, kan aanvragen.

Kerken beleven/vieren door het jaar het kerkzijn op een eigen manier binnen hun eigen kerk/geloofsgemeenschap. Maar deze gezamenlijke actie geeft ook duidelijk aan dat er ook overeenkomsten zijn zoals het *Omzien naar Elkaar* ongeacht de kerkelijke achtergrond. Met de verschillende kerken eens per jaar gezamenlijk van gedachte te wisselen over bepaalde problemen in onze samenleving is het unieke van de jaarlijkse kerkenconferenties en het is goed dit voort te zetten.

### Voorjaarsrondvaart



Het was een jaarlijkse traditie, de autorondrit met ouderen in mei. Helaas kon dat door Corona de afgelopen twee jaar niet doorgaan. Zoals het er nu uitziet kan er dit jaar wel weer iets georganiseerd worden. De Diaconie heeft bedacht om dit jaar een rondvaart op de Vecht te maken. Uiteraard onder het genot van koffie/thee en iets lekkers. De datum is zaterdag 21 mei. Het vertrek zal zijn vanaf de Loswal in Breukelen om 12.30 uur en de vaartocht duurt ongeveer twee uur. Iedereen uit de gemeente ouder dan 80 jaar nodigen we hiervoor uit. Er is nog plaats. Aanmelden kan tot en met 30 april. Vervoer van huis naar de opstapplaats en weer terug kan voor u geregeld worden. Ook als u aan een rolstoel gebonden bent hebben we passend vervoer voor u. Aanmelden kunt u zich bij de secretaris van de diaconie, Hans Hendriks. Dit kan telefonisch op nummer 0346-263073, per email

naar [diaconie@pknbreukelen.nl](mailto:diaconie@pknbreukelen.nl), of via een briefje in de bus op Julianastraat 25.



*“Sinds het begin van corona is dit de eerste keer dat ik weer de wijk uit mocht. Dit was ook de eerste keer dat ik naar een museum ging. Er waren veel historische dingen, ik heb gespeeld in het park en zag verschillende dieren in de dierentuin, zoals een tijger, een struisvogel en een papegaai. Ik vond onze educatieve trip super leuk!”*

– Hannah, sponsorkind stichting Sparrow groep 7

De kinderen die wonen in ons werkgebied hebben de gehele coronaperiode in quarantaine gezeten. Meer dan 2 jaar! Toen afgelopen maand de quarantaine voor kinderen door de overheid werd opgeheven heeft stichting Sparrow haar kans gegrepen om een uitje te organiseren voor de sponsorkinderen die op de basisschool zitten. We zijn in groepen naar een historisch museum geweest en aansluitend naar een dierentuin met een speeltank. In het pas geopende museum worden historische gebeurtenissen afgebeeld en worden oude werktuigen en gebruiksvoorwerpen tentoongesteld. Sponsorkind Emil was verbaasd bij het zien van een van deze voorwerpen: “Het was geweldig om een papegaai te zien in de dierentuin en in het museum zag ik een handmatige rijstmaler. Ik was helemaal verbaasd, want dat hebben wij thuis ook!”



Jeralyn, medewerker van stichting Sparrow, vertelt: *“Kinderen hebben afwisseling nodig en leren kan ook leuk zijn. Dat heeft dit uitje bewezen.”*

Op [www.stichtingsparrow.nl](http://www.stichtingsparrow.nl) kunt u foto's en video's zien van het uitje

## GEZAMENLIJKE BERICHTEN

### Herdenkingsdienst

4 mei is de dag waarop we in het hele land alle Nederlandse oorlogsslachtoffers herdenken. Herdacht worden allereerst al diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord. Herdacht worden ook de Nederlanders die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog staat in de

herdenking centraal gezien de omvang en impact van deze oorlog voor ons land en onze samenleving.

Mensen hadden op heel verschillende wijzen te maken met de Tweede Wereldoorlog, afhankelijk van wie ze waren, waar ze voor stonden, wat ze deden of waar ze woonden. Al die verschillende ervaringen worden weerspiegeld in verschillende herdenkingen door het jaar heen. Op 4 mei tijdens de Nationale Herdenking komen die verschillende ervaringen samen en worden gemeenschappelijk de doden herdacht.

In Breukelen vindt de jaarlijkse herdenkingsdienst, georganiseerd door de Werkgroep Oecumene, op zaterdag 4 mei 2022 plaats in de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen. Aanvang 18.45 uur. Hierna kan men de dodenherdenking bijwonen, waarvoor om 19.30 uur in Park Boom en Bosch verzameld wordt.

Werkgroep Oecumene



### **PROGRAMMA orgelbespeling 1 mei 2022**

*Pauluskerk Breukelen om 15.00 uur*

*Orgelwerken van J.S. Bach (1685-1750) en César Franck (1822-1890)*

*Muziek voor Oekraïne*

De collecte na afloop is bestemd voor Oekraïne.

Het programma van deze middag bestaat grotendeels uit werken van César Franck, die 200 jaar geleden werd geboren, en uit twee pinksterkorallen van J.S. Bach:

- Fantasia over Komm, heiliger Geist, Herre Gott (BWV 651) – J.S. Bach
- Prélude, Fugue et Variation in b-klein (Six pièces Nr. 3) C. Franck
- Komm, heiliger Geist, Herre Gott (BWV 652) J.S. Bach
- Andantino in g-klein (1856) – C. Franck
- Cantabile in B-groot (Trois pièces Nr. 2) – C. Franck
- Choral in a-klein (Trois chorals Nr. 3) – C. Franck

Het pinksterlied ‘Komm, heiliger Geist, Herre Gott’, dat ten grondslag ligt aan de twee grote orgelkorallen van J.S. Bach BWV 651 en 652, kunt u in het ‘oude’ liedboek uit 1973 terugvinden als gezang 240.

We leven nu toe naar het derde christelijke feest: Pinksteren, de uitstorting van de heilige Geest, zoals in Handelingen 2 wordt beschreven. Bachs groots opgezette koraalfantasia (BWV 651) over dit lied verwijst bijna letterlijk naar dit bijbelgedeelte. De koraalmelodie komt in lange noten aan bod in het pedaal als symbool van de Geest die ons steunt. De partijen daarboven vormen een

wervelende toccata als muzikale verklanking van ‘een hevige windvlaag die het huis geheel vervulde’, waarbij krachtige ritmische accenten ‘een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten’, laten horen. Het werk is geschreven voor organo pleno: ‘allen begonnen op luide toon te spreken’.

BWV 652 heeft een heel ander karakter, eerder dat van een pinkstermeditatie. Bach gebruikt hierin de traditionele opzet van het koraalfugato, waarbij elke koraalregel door de begeleidende stemmen wordt ‘voorgeïmiteerd’. Opvallend is het fraaie contrapunt van met name de tweestemmige passages. Dat het om een pinksterlied gaat benadrukt Bach nog eens in de afsluiting van het werk, én tevens het Halleluja van de laatste koraalregel: daarin verlaat hij de strakke fugatostructuur en wervelen de stemmen uitbundig om elkaar heen als de wind die waait waarheen hij wil.

Was Bach de orgelcomponist bij uitstek van de Barok, Franck is dat voor de Romantiek.

Bij zijn 12 grote orgelwerken liet hij zich inspireren door ‘zijn’ Cavallé-Coll orgel uit de Ste. Clotilde in Parijs. Dit orgel was in 1859 voltooid, en zou gaan gelden als hét model van het Franse romantisch-symfonische orgel voor de rest van de 19<sup>e</sup> eeuw. De 12 grote orgelwerken van César zijn uitgegeven in drie bundels: de *Six pièces* uit 1868, de *Trois pièces* uit 1878 en de *Trois Chorals* uit 1890. Uit de *Six pièces* het zangerige Prélude, Fugue et Variation. De ‘Variation’ herhaalt grotendeels de Prélude, maar nu met snelle begeleidende figuren. De Fuga contrasteert met de aria-achtige hoekdelen door het markante ritme van het fugathema. Ook vóór “1859” schreef Franck enkele orgelwerken, die echter nog niet geënt waren op de klankmogelijkheden van het orgel in de Clotilde. Het Andantino is een fraai voorbeeld uit deze periode. Het beginthema in g-klein wordt in het tweede gedeelte gecontrasteerd met een tweede thema in G-groot. Later komt het beginthema weer terug, en het werk eindigt heel verstillend met hetzelfde thema.

Uit de *Trois pièces* het melodieuze Cantabile, waarin een grondtonig hoofdmanuaal dialogiseert met de cantabile melodie op het soloklavier. Het werk voert tot een driestemmige samenspraak van hoofd- en solomanuaal én het pedaal dat in canon eveneens de melodie van het solomanuaal speelt. Ook het Cantabile eindigt heel verstillend. Tot slot het 3<sup>e</sup> Choral, Francks laatste grote orgelwerk. Het begint met een toccata-achtige sessie, waarin het ‘koraal’ is ingebed. Dan volgt een melodieuze Adagio (in A-groot), dat opstuwet tot de derde sessie: hierin worden de toccata-elementen uit het begin én het ‘koraal’ op sublieme wijze gecombineerd.

U bent zondagmiddag 1 mei weer van harte welkom in de Pauluskerk, de collecte na afloop is bestemd voor Oekraïne en ook bestaat dan de mogelijkheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje. U kunt uw gift na afloop ook via pin doneren, wat ook belastingtechnisch voordelig is – er is een pinapparaat aanwezig.

Jan Pieter Karman

## Verkoop 2e handspullen en curiosa



Zoals het er nu naar uitziet kunnen we 18 juni, de derde zaterdag in juni, weer een verkoop van gebruikte spullen houden naast de Pieterskerk. Alle beperkende maatregelen rond Corona zijn opgeheven en ook zal de jaarmarkt in het dorp weer gehouden worden. De rommelmarkt-commissie heeft opruiming gehouden in de opslag. Daarom is er nu weer ruimte om nieuwe spullen in te zamelen. Heeft u nog spullen liggen die u de afgelopen twee jaar niet kwijt kon en wilt u ze graag kwijt? Wij willen ze graag hebben. We hebben nog steeds beperkte ruimte. We kunnen alleen schone, niet kapotte, nog goed verkoopbare spullen aannemen. Denk daarbij aan spellen, boeken, platen, CDs, serviesgoed, keukenspullen, klein meubilair, etc. Grote stukken als wandkasten, bankstellen, etc. kunnen we in verband met de beperkte ruimte niet aannemen. Op afspraak kunt u spullen komen brengen en als dat niet mogelijk is kunnen we het komen halen. U kunt daarvoor contact opnemen met Ard Mak tel 06-41394945 of Frans Atsma tel. 06-16924549.

## Gezocht: Organisatoren Volkskerstzang



Na 2 jaar geen Volkskerstzang te hebben kunnen organiseren hopen we als Werkgroep Oecumene komende december deze weer te kunnen houden in de RK Joh. de Doperkerk in Breukelen op de maandag voor kerst. Hiervoor zijn we op zoek naar twee organisatoren die dit in samenwerking met de Brassband Breukelen willen verzorgen. Het kerstverhaal wordt verteld, er wordt een korte overdenking gehouden en de Brassband Breukelen begeleidt de samenzang en speelt kerstrepertoire. Eén van de vorige organisatoren is eventueel voor vragen beschikbaar. Voor meer informatie: Joukje van der Velde (tel. 06-44776386 / E-mail: j.vd.velde@umcutrecht.nl).

## Bijzonder concert op 14 mei in de Pauluskerk

Hier om de hoek is een onweerstaanbare mix van Nederlandstalige folk, pop, klassiek en nog veel meer. Initiatiefnemers van dit bijzondere muzikale project zijn de Vreelandse muzikanten Helge Slikker en Tim Klaase: 'De lockdowns waren voor ons de aanzet tot het schrijven van nieuwe muziek en een nieuwe blik op onze directe omgeving. Dagelijks razen grote wereldgebeurtenissen achter de horizon, maar ondertussen leven we allemaal hier en nu en met de mensen direct naast ons. In een bescheiden kring spelen onze eigen avonturen zich af, onze heldendaden en tragedies, ons verdriet en geluk. Daar wilden we iets mee doen, niet alleen voor onszelf, maar juist mét de mensen om ons heen, in de buurt en de streek.' Helge en Tim gingen op zoek naar musici in Stichtse Vecht en kwamen tot een unieke samenwerking. Zo ontstond dit

ontroerende muzikale portret van een dorp en een streek anno nu. Tickets via [www.hieromdehoek.live](http://www.hieromdehoek.live)  
Aanvang middagconcert 16.00 uur  
Aanvang avondconcert 20.00 uur

## Loop jij ook mee met de Nacht van de Vluchteling?

*Landelijke wandeltocht in solidariteit 18 juni*

Al sinds 2010 organiseert Stichting Vluchteling één keer per jaar de Nacht van de Vluchteling. Duizenden deelnemers zamelen met deze wandeltocht geld in voor noodhulp aan vluchtelingen wereldwijd. Het is een nacht vol saamhorigheid, pittige kilometers en mooie ontmoetingen.

*Nacht van de Vluchteling 2022*

In het weekend van 18-19 september liepen in totaal 2.400 mensen 40 kilometer in zes verschillende steden. Zij liepen niet alleen om geld op te halen, maar ook om solidair te zijn met de 82,4 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn. In totaal is er ruim 965.000 euro opgehaald, een recordbedrag per deelnemer!

*Waar lopen we voor?*

Ieder jaar besluiten we na de Nacht waar de opgehaalde euro's het hardst nodig zijn. Met het geld van editie 2021 konden we een cashnoodhulpproject voor gezinnen in Afghanistan financieren; een mobiele gezondheidskliniek in Irak draaiende houden; mensen op de vlucht in Venezuela medische hulp bieden; en investeren in o.a. het bestrijden van ondervoeding in het door geweld en honger geteisterde Burkina Faso. Wil je meer weten over hoe het sponsorgeld van de Nacht de afgelopen jaren is ingezet?

*Nacht van de Vluchteling 2022*

Helaas lopen we, zoals we eerdere jaren wel deden, niet van stad naar stad dit jaar. Vanwege de aanhoudende onzekerheid rondom de coronamaatregelen voor evenementen is dat een te groot risico. Gelukkig lopen we in steden die stuk voor stuk mooie routes te bieden hebben.

We organiseren zes 40 kilometer routes die starten en eindigen in dezelfde stad: Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Den Haag en Tilburg. De route begint om 00:00 uur 's nachts. In de vier steden Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Nijmegen organiseren we ook een 20 kilometer avondroute. Deelnemers beginnen op 18 juni om 19:00 uur aan hun route.

*Team Pauluskerk*

Het lijkt ons als Pauluskerk een mooi gebaar om als Gemeente een groep te maken, die samen voor dit goede doel loopt. De afstand is in principe 40 km, maar we hebben ervoor gekozen om 20 km te lopen in Utrecht. Loop jij ook mee? Dat zou fantastisch zijn!

Geef je op bij Ans van der Velde

email: [vanderveldeans@gmail.com](mailto:vanderveldeans@gmail.com); tel. 06-12611812



## Kom naar de kerktuin en Tiny Church op de Floriade

Van 14 april tot 9 oktober kun je in Almere de Floriade bezoeken. Stichting 'Kerk op de Floriade' heeft een tuin aangelegd, die je kunt bezoeken. Deze tuin laat zien wat er nodig is om mensen in de steden en op het platteland in Nederland duurzaam te laten samenleven.

Er lopen verschillende routes door de tuin langs kunstwerken over de vruchten van de Geest, met vragen over duurzaamheid en vragen over spiritualiteit. Daarnaast kun je een labyrint lopen.

In de tuin is een Tiny Church gebouwd door de kerken in Almere.



## GroeneKerken

GroeneKerken stimuleert kerken om groene stappen te zetten op zes verschillende gebieden.

- *Energie & klimaat.* Welke verbouwingen of aanpassingen kunnen we doen om energiezuinig te worden? Denk aan duurzaam watergebruik, LED-verlichting en isolatie.
- *Omgaan met geld.* Hoe kun je duurzame keuzes maken als het gaat om het financiële beheer van de kerk? Denk aan duurzaam beleggen of investeren in ontwikkelingslanden.
- *Geloof & inspiratie.* Hoe laten we ons inspireren door de Bijbel als we nadenken over het klimaat? Dat kan door Bijbelstudies, vieringen of boeken die tot nadenken stemmen.
- *Schepping & natuur.* Hoe kunnen we duurzame keuzes maken voor de natuur? Bijvoorbeeld door een moestuin aan te leggen of een insectenhotel op te hangen.
- *Bewust inkopen.* Hoe ziet jullie koopgedrag eruit? Ook hierin kun je duurzame keuzes maken, zoals duurzame schoonmaakmiddelen en eerlijke koekjes.
- *Beleid & aanpak.* Waar begin je als je een duurzame kerk wilt worden? Door te komen tot een beleidsplan en de eerste stappen te zetten.

## Hoe ziet de kerkelijke kaart in Oekraïne eruit?

Geloof speelt al eeuwenlang een grote rol in Oekraïne. Ongeveer zeventig procent van de bevolking noemt zichzelf christelijk, daarnaast is er een brede schakering

van andere religies in het land. Een kijkje op de kerkelijke kaart in deze verdrietige dagen van oorlog en strijd.

### *Orthodoxe traditie*

Naast een christelijke meerderheid in Oekraïne is er een joodse gemeenschap, neemt de islam een plek in en is er ook een zeer kleine vertegenwoordiging van het hindoeïsme, het boeddhisme en andere religies. Het christendom kent er een brede schakering van kerken. De orthodoxe traditie neemt verreweg de grootste plaats in. Oekraïne kent verschillende kerkgemeenschappen. Er zijn meerdere protestantse en evangelische kerkgemeenschappen, diverse kerken die met de Rooms-Katholieke Kerk verbonden zijn - waarvan de Grieks-Katholieke Kerk de grootste is - en er zijn verschillende Oekraïens-Orthodoxe Kerken. Lange tijd was de Oekraïens-Orthodoxe Kerk (Moskou-Patriarchaat) de grootste kerk van Oekraïne.

### *Wereldwijde familie*

In het afgelopen decennium heeft een groot deel van de Oekraïens-Orthodoxe Kerk zich - mede als gevolg van de steeds verder toenemende spanningen met Rusland - afgescheiden van dit Moskou-Patriarchaat en is de Oekraïens-Orthodoxe Kerk Kiev-Patriarchaat ontstaan. Sinds 2018 is deze laatste kerk binnen de wereldwijde familie van orthodoxe kerken ook erkend door het oecumenisch-patriarchaat van Constantinopel. Die kerkgangers en kerkleiders die tot de Oekraïens-Orthodoxe Kerk Moskou-Patriarchaat behoren hebben vaak het gevoel dat ze in een spagaat zitten, en tegelijkertijd dat ze een kans hebben om aan verzoening en vrede bij te dragen. De patriarch van deze kerk, Onufry, spreekt zich onomwonden uit voor de territoriale integriteit en de soevereiniteit van de staat Oekraïne. Tegelijkertijd wordt het lijntje met de zusterkerk in Moskou niet doorgesneden.

Voor de Russisch-Orthodoxe Kerk is de hoofdstad Kiev een ongelooflijk belangrijke plek. Eeuwenlang was daar het patriarchaat gevestigd. Hoewel dat patriarchaat inmiddels verplaatst is naar Moskou, is in de beleving van veel Russische gelovigen de band met Kiev nog altijd sterk.

### *Band van de Protestantse Kerk in Nederland met Oekraïne*

De Protestantse Kerk in Nederland heeft langs heel verschillende lijnen contact met de kerken in Oekraïne. Kerk in Actie heeft diverse samenwerkingspartners in Oekraïne. Via partnerorganisatie Lviv Education Foundation (LEF), jongerenorganisatie van de Grieks-Katholieke Kerk), versterken we al jaren lokale kerken in het ontwikkelen van sociale initiatieven ten bate van lokale gemeenschappen. Tijdens de eerste week van de oorlog bleef LEF al direct een belangrijk kanaal om informatie te krijgen en om noodhulp te kunnen bieden.

### *Meeleven met Oekraïne*

Via de gemeenschap van protestantse kerken in Europa is in de afgelopen weken intensief contact geweest om te kijken op welke wijze er meegeleefd kon worden in de

oplopende spanningen in Europa. Aanvankelijk betekende dat dat er videogesprekken gehouden werden. Inmiddels is het meeleven in pastorale zin aangevuld met substantiële concrete hulp: noodhulp in Oekraïne en hulp aan vluchtelingen onderweg, zowel binnen Oekraïne als in de omringende landen.

Voor alle noodhulp die nu nodig is, werkt Kerk in Actie samen met het wereldwijde kerkelijke netwerk van ACT Alliance (Action by Churches Together) en met partner Lviv Education Foundation (LEF), die meer dan honderd kerken in Oekraïne ondersteunt.

#### *Toon van verbondenheid*

In de Wereldraad van Kerken komen de verschillende kerken, ook uit Rusland, samen. Daar wordt de toon gezocht van luisteren naar elkaar in dagen van oorlog. Het is helder dat de Wereldraad van Kerken het geweld van het Poetin-regime veroordeelt en de patriarch vraagt om zijn invloed te gebruiken om deze oorlog te stoppen. Daarnaast wordt gezocht naar mogelijkheden tot gesprek, om een toon van verbondenheid te vinden. Daar hoort het gebed bij dat de vijandschap niet uitvergroot wordt en dat de gemeenschappelijke grond van vrede en recht hervonden wordt.

*Karin van den Broeke, [www.pkn.nl](http://www.pkn.nl)*



## COLOFON

**Inleveradres:** Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: [kerknieuws@msn.com](mailto:kerknieuws@msn.com)  
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

**EMAILS:** KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

**Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via [site.skgcollect.nl/495/](http://site.skgcollect.nl/495/) of de APPostel-app**

**Bezorging:** mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814  
W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: [mur0002l@planet.nl](mailto:mur0002l@planet.nl);  
Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60  
Kostprijs: € 22,50

**Kollektemunten bestellen:** overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1<sup>e</sup> zondag v.d. maand na de dienst

**Kerkdiensten via internet:** [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

**Administrateur:** J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: [j.winkel@hetnet.nl](mailto:j.winkel@hetnet.nl)  
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

**Diaconie:** bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

**Reservering en agendabeheer** Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

K. Andreae, [verhuur@pknbreukelen.nl](mailto:verhuur@pknbreukelen.nl) of tel. 06 42281589

**Bonifatiushuis:** tel. 266899

**Protestantse wijkgemeente Pauluskerk**

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email [henkhansman@ziggo.nl](mailto:henkhansman@ziggo.nl)

**Adres Pauluskerk:** Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

**Protestantse wijkgemeente Pieterskerk**

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

**Adres Pieterskerk:** Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, [bert.vd.dussen@gmail.com](mailto:bert.vd.dussen@gmail.com)

**Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen**

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89