

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 10 APRIL 2022 PALMPASEN

10.00 uur: Ds. P. van Winden, Soest

Collecten: 1. Jong Protestant
2. Wijkkas Pauluskerk

MA 11, DI 12, WO 13 APRIL 2022

07.00 uur: Ochtendgebed

DINSDAG 12 APRIL 2022

17.15 uur: Vesper

WITTE DONDERDAG 14 APRIL 2022

20.00 uur: Ds. A.W. Kuipers, Rotterdam
Dienst van Schrift en Tafel

Collecten: 1. ZOA
2. Wijkkas Pauluskerk

GOEDE VRIJDAG 15 APRIL 2022

21.00 uur: Ds. A.W. Kuipers, Rotterdam

Collecten: 1. ZOA
2. Wijkkas Pauluskerk

STILLE ZATERDAG 16 APRIL 2022

21.00 uur: Ds. A.W. Kuipers, Rotterdam
Dienst van Schrift en Tafel

Collecten: 1. ZOA
2. Wijkkas Pauluskerk

PAASZONDAG 17 APR 2022

10.00 uur: Ds. A.W. Kuipers, Rotterdam

Collecten: 1. Werelddiaconaat Libanon
2. Wijkkas Pauluskerk

ZONDAG 24 APRIL 2022

10.00 uur: Ds. G.M. Speelman
12+ dienst

19.00 uur: Taizéviering

Collecten: 1. Stichting Sparrow
2. Wijkkas Pauluskerk

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 10 APRIL 2022

10.00 uur: Kand. L. van Aalst, Amsterdam

18.30 uur: Ds. D. van Duijvenbode, Hoek van Holland
(Pieterskerk)

Collecten: 1. HGJB
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodiensten: Dhr. K. de Jong, tel. 06-44123842

WITTE DONDERDAG 14 APRIL 2022

19.30 uur: ds. F.E. Schneider (Witte kerkje)

Collecten: 1. ZOA
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodiensten: Fam. Wijnen, tel. 0346-261837

GOEDE VRIJDAG 15 APRIL 2022

19.30 uur: ds. F.E. Schneider (Pieterskerk)
Viering Heilig Avondmaal

Collecten: 1. ZOA
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodiensten: Fam. Wijnen, tel. 0346-261837

STILLE ZATERDAG 16 APRIL 2022

19.30 uur: Vesper (Pieterskerk)

Collecten: 1. ZOA
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodiensten: Fam. Wijnen, tel. 0346-261837

ZONDAG 17 APRIL 2022

10.00 uur: Ds. D.M. van der Wel, Langbroek

18.30 uur: Ds. D. Timmermans, Eindhoven

Collecten: 1. Werelddiaconaat Libanon
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodiensten: Dhr. J. den Hartog, tel. 06-54302974

ZONDAG 24 APRIL 2022

10.00 uur: Ds. Th. Wegman, Zeist

18.30 uur: Mw. Ds. B. Lamain, Den Hoorn

Collecten: 1. Stichting Sparrow
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodiensten: Dhr. F. Atsma, tel. 0346-264635

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 8 april 16.45 uur: Voorganger Nieuwer ter Aa

Vrijdag 15 april 16.45 uur: Dhr. W. Smit

Vrijdag 22 april 16.45 uur: Pastor J. van Os

Vrijdag 19 april 16.45 uur: Dhr. F. Langeraar

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 3 weken. Kopij inleveren voor maandag 25 april, 18.00 uur.

A G E N D A

- Zondag 10 april, 15.00 uur, Pauluskerk
Concert Rondon Bach
- Donderdag 28 april, 20.00 uur, Pauluskerk
Lezing door G.J. Blanken
Kierkegaard – Vertrouwen en geloof

M E D I T A T I E

Veilig in de handen van God

‘En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest’ (Lukas 23:46).

Onze handen zijn belangrijk. Je kunt er iets mee vasthouden, je kunt er iemand mee omhelzen, je kunt er mee gooien, je kunt er mee schrijven, je kunt er mee bidden. Helaas kan er ook mee geschoten en vernield worden, zoals in Oekraïne. Het maakt dus wel uit wat je met je handen doet.

Een zendeling ging naar China en werkte daar veertig jaar. Hij bezocht op een dag een afgelegen dorp waar hoogst waarschijnlijk nog nooit een zendeling was geweest. De man vertelde de dorpelingen over Jezus. Aan het eind van zijn verhaal kwam een van de dorpelingen naar hem toe en zei: ‘O, die kennen we wel. Jezus is hier al eerder geweest!’ ‘Dat kan niet’, wierp de zendeling tegen. ‘Jezus leefde en stierf lang geleden in een verland!’ ‘Helemaal niet’, antwoordden de mensen. ‘Hij is hier gestorven. Kom, dan laten we u zijn graf zien.’ De dorpelingen gingen de zendeling voor naar een Chinese begraafplaats buiten het dorp, waar een Amerikaan begraven lag. Op de grafsteen stond de naam van een christelijke arts die, helemaal in z’n eentje, zich door God geroepen voelde om in het betreffende dorp te leven, te werken en er ook te sterven. Toen de dorpelingen hoorden wat voor iemand Jezus was, deed hun dat meteen aan die gestorven dokter denken. Die dokter liet het zien wie Jezus was! Hij deed dat met zijn handen.

Op het Paasfeest gaat het over Jezus Zelf. Hij heeft met Zijn handen laten zien dat Hij ons liefheeft. Hij legde Zijn handen op de hoofden van de kinderen en riep de moeders, dat ze tot Hem mochten komen. Hij legde bij een blinde de handen op zijn ogen en hij werd genezen. Alle zieken die tot Hem kwamen legde Hij de handen op. Hij genas in de hof van Gethsémané het oor van de knecht van de hogepriester met Zijn handen.

Jezus heeft met Zijn handen genezen en gezegend. En Hij zei van Zijn vrienden en van allen die geloven: ‘Niemand zal ze uit Mijn hand rukken!’ Wie met geweld zal

proberen Zijn kinderen te overmeesteren, moet niet op genade rekenen.

Met je handen kun je goed doen, maar ook kwaad. Er staat van Jezus geschreven dat Hij overgeleverd werd in de handen van de mensen. Ze sloegen de handen aan Hem en ze grepen Hem. En Pilatus waste zijn handen in onschuld waar het Jezus betrof.

Toen Hij in de Hof tegenover Zijn tegenstanders stond, liet Jezus Zijn handen boeien. Op weg naar Golgotha droeg Hij er Zijn eigen kruis mee. En op Golgotha werden die handen doorboord. Hij redde ons ermee van de eeuwige dood. Wat is het ontroerend, als Jezus tegen Zijn Vader zegt, voor Hij sterft: ‘Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn Geest!’

Op de Paasmorgen heeft Hij met Zijn handen de grafdoeken afgelegd en het nieuwe kled van Zijn Vader aangedaan. Halleluja! Jezus leeft!

Hij heeft Zijn volgelingen met Zijn beide handen gezegend voor Hij terug ging naar de hemel.

In Openbaring lezen we, dat Hij de zeven gemeenten in Zijn rechterhand houdt. Wat een prachtig beeld. We zijn in Gods handen! De vijand heeft het nakijken. Hij zal vol verschrikking vallen in de handen van de levende God (Hebr. 10:31). Maar wie in Hem gelooft, die is veilig in Jezus’ handen. En niemand zal ze uit Zijn hand rukken.

Leg je handen maar op het Woord, vouw ze samen en vertrouw op Hem, want heel de wereld is in Zijn machtige hand. En in Zijn Naam mogen ook wij onze handen uit de mouwen steken! Tot zegen van onze naaste. Amen.

Ds. Theo Wegman

W I J K G E M E E N T E P I E T E R S K E R K



Predikant: vacant

Bijstand in het pastoraat:

Ds. Th. Wegman,
Arnhemse Bovenweg 12-3,
3708 SH Zeist, tel. 06-22547574
email: t.wegman2@gmail.com

Scriba: J. van Muiswinkel,
Broekdijk Oost 13, 3621 LM
Breukelen, tel. 0346-263108,
email: scriba@pieterskerk.info

W. Mur, tel. 0346-266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl

Ledenadm.:

Website:

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 0346-266843 (na 18.00 u.)

Bij de kerkdiensten

Op palmzondag gaat kandidaat L. van Aalst uit Amsterdam voor, een vertrouwd gezicht de laatste maanden. In de avonddienst, die in april weer in de Pieterskerk zal zijn, mogen we ds. van Duijvenbode uit Hoek van Holland weer verwelkomen. In de lijdensweek zijn de diensten en vespers in de Pieterskerk. Op Witte

Donderdag zal in het Witte Kerkje en op Stille Zaterdag in de Pieterskerk door verschillende gemeenteleden een vesper georganiseerd worden. Op Goede Vrijdag vieren we gezamenlijk met het Witte Kerkje onder leiding van ds F. Schneider het Heilig Avondmaal. Op Paasmorgen hoopt ds van der Wel voor te gaan in de dienst waarin we mogen gedenken dat Hij voor ons is gestorven en opgestaan. Er is hoop voor iedereen. In de avond van de eerste Paasdag verwachten we ds. D Timmermans. Zondag 24 april mogen we ds. Th. Wegman weer verwachten.

Praktisch zaken in de kerk

In de wintermaanden en mede vanwege Corona was de achterdeur van de Pieterskerk als entree gesloten. Op die manier konden we de verplichte registratie uitvoeren. Nu dit niet meer hoeft en de temperatuur weer stijgt is de achteringang weer open. Zodra de wintertijd weer ingaat laten de kosters de deur weer dicht om de warmte in de kerk vast te houden.

Gedurende corona hebben we tijdens het Onze Vader in de dienst de kerkklok geluid om zo te laten weten dat er wordt gebeden. Een mooi gebaar, maar sommige gemeenteleden vinden het ook storend dat er tijdens het gebed activiteit is. Het leek de kerkenraad daarom goed om nu de maatregelen zijn ingetrokken te stoppen met het luiden tijdens het Onze Vader.

Lastig om jezelf naar voren te schuiven. We weten niet waar jouw talenten liggen. We weten daarom ook niet wanneer we een beroep op je kunnen doen. Daarom mag je ook zelf opstaan en je melden voor een taak in de kerk. Dat kan een kleine of soms een grotere taak zijn. Meezingen in het koor, een onderhoudsklus, een digitale nieuwsbrief samenstellen, schoonmaken, of het jeugdwerk coördineren. We doen regelmatig een oproep, maar dan blijft het stil. Commentaar is er wel, dat mag. Maar sta zelf ook op en kom in actie. We vragen nu al een aantal maanden om een coördinator voor de jeugd, waarom ben je nog niet opgestaan?. Vind je het belangrijk en leuk om het **jeugdwerk** en de **jeugd** te ondersteunen? Zou je hierin een coördinerende taak willen vervullen? Dan zijn we op zoek naar jou of jullie. Meer informatie is te verkrijgen bij Sjaak van Muiswinkel of Dick Oosthoek, ook voor de andere taken kunt u zich bij hen melden. scriba@pieterskerk.info of spreek ons aan na de dienst.

Avondmaal op Goede Vrijdag?

Al een paar keer werd de vraag gesteld waarom het avondmaal eigenlijk op Goede Vrijdag wordt gevierd, en niet op Witte Donderdag. Jezus vierde de Pesachmaaltijd toch ook de dag vóór zijn kruisiging (donderdag)? Het antwoord daarop is waarschijnlijk dat deze gewoonte door de jaren heen gegroeid is, en kerken daar hun eigen weg in gaan. Van elke liturgische praktijk zijn voorbeelden te vinden. Tot voor kort hadden wij in onze

gemeente uitsluitend een dienst op Goede Vrijdag. Als dan in de Stille Week het avondmaal gevierd wordt, is het min of meer vanzelfsprekend om het op de vrijdag te vieren. Nu er al een aantal jaren ook bijeenkomsten op de andere dagen zijn, is er ook iets voor te zeggen om de donderdag te kiezen. Zoals bij elke (liturgische) discussie zijn er voor- en tegenargumenten te noemen. En zoals bij elke (liturgische) discussie ervaren mensen soms ook diepe emoties rondom bepaalde gebruiken.

Sommigen zijn van mening dat Goede Vrijdag zich er juist niet voor leent om het avondmaal te vieren. We gedenken immers het sterven van de Opgestane Heer, die terug zal komen. Wordt de viering niet scheefgetrokken als het accent ligt op het lijden en sterven van onze Heer? Daar is tegenin te brengen dat de avondmaalsviering zelf al een verkondiging van Jezus' dood is, zoals Paulus in 1 Kor. 11: 26 schrijft: *“Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.”*

Anderen zijn van mening dat de viering juist deze dag het meest tot z'n recht komt. Avondmaal vieren met Jezus voor ogen, die de dood inging voor velen. Het bloed van het nieuwe verbond, zijn leven als losprijs voor velen! Wat komt dat dichtbij. De viering van het Avondmaal kan ons op deze dag bij het hart van het christelijk geloof bepalen.

Tegelijk, een viering op Witte Donderdag heeft ook iets heel moois. In de Stille Week de Bijbelverhalen lezen en overwegen, de gang volgen die Jezus ging. Je voelt daarin iets van gelijktijdigheid, en je komt heel dichtbij het moment waarop Jezus dit bijzondere teken aan de kerk heeft gegeven. Vanuit dat oogpunt is Witte Donderdag een zeer geschikt moment. Zeker iets om met elkaar te overwegen, als er in de Stille Week meerdere diensten zijn.

Op welk moment het Avondmaal ook gevierd wordt, het belangrijkste is dat het ons bepaalt bij Jezus, die de weg is gegaan die ons redding brengt en leven. Het is ons gebed, dat we als gemeente van het Witte Kerkje en de Pieterskerk, in gezamenlijkheid dit wonder en mysterie mogen aanschouwen en overdenken, en dat het ons steeds weer tot geloof mag bewegen. Vanuit dat perspectief hopen we dat u en jij deze diensten allemaal bezoeken, en willen we jullie daar, namens beide kerkenraden van harte voor uitnodigen!

Pastoraal contact

Noortje Mur is ouderling van sectie Zuid, zij is te bereiken via mur00021@planet.nl of 0346-266842, Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en bereikbaar via famvanschervenzeel@gmail.com of telefoon 06 18397837.

Frans Vonk is ouderling van sectie West en bereikt u via frans.vonk@hotmail.com of telefoon 06-53275596.

Ds. Th. Wegman verleent ons bijstand in het pastoraat. U kunt hem bereiken onder 06-22547574 of t.wegman2@gmail.com

U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen tenminste een luisterend oor. Ook als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.

Uit de gemeente

Teune Marie Knoop ondergaat een serie bestralingen. Gelukkig heeft ze daar beperkt last van. We hopen en bidden dat de behandelingen een goed resultaat hebben.

Onze broeder Piet Sondij hebben we al een tijdje in de diensten moeten missen. Zijn conditie is wisselend en met pijnstillers is hij beperkt mobiel. We wensen hem en zijn vrouw Nel Gods nabijheid en bidden om kracht en troost. Niets kan ons scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus. Deze bemoediging uit Rom. 8 is voor ons allen een bemoediging en geeft kracht voor iedere dag.

Met Marco en Petra Berger zien wij uit naar zondag 1 mei a.s. waarop hun dochter Yenthe Loïs gedoopt zal worden. Voorganger die dienst is onze oud-predikant Ds. Hage. Het gebeurt niet vaak meer dat er in onze gemeente gedoopt wordt. Daarom is het fijn als we in deze dienst rondom de doopouders mogen staan en God de lof toezingen.

Onlangs is op de woensdagavond een gebedsmoment van start gegaan. Vanaf 19.30 uur is er in het Bonifatiushuis gelegenheid om gezamenlijk met broeders en zusters uit de Pieterskerk en het Witte Kerkje te bidden voor de noden in de wereld, voor ons land en ook onze burgerlijke gemeente, maar niet in de laatste plaats ook voor onze kerkelijke gemeenten en het werk dat daarin gedaan wordt. Van harte aanbevolen.

Hartelijke groet, De wijkouderlingen

Gebedsmoment

Inmiddels zijn we twee keer bij elkaar gekomen op woensdagavond om samen te bidden voor de nood in de wereld. Op dit moment ook met name voor de situatie in Oekraïne, maar ook voor al die andere plaatsen op de wereld waar strijd is. Daarnaast bidden we voor het beroepingswerk en voor onze gemeenten. We doen dit samen met leden van de Nederlands Gereformeerde Kerk. De bijeenkomsten zijn dus op woensdagavond in het Bonifatiushuis, beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur. Ons aanhoudende gebed is belangrijk. Vindt u het ook belangrijk om te bidden voor onder meer de hierboven genoemde punten en andere zaken die ons bezighouden? Wees dan van harte welkom.

Frans Atsma

Verslag kerkenraadsvergadering 21 maart

Ouderling Noortje Mur begint de vergadering met gebed en een moment van bezinning. Hoop en bidden zijn verbonden met elkaar. Blij worden van hoop en bidden voor betere tijden. Hoop voor vandaag. Hoop voor de toekomst. Noortje leest een gedeelte uit Openbaring 8, het 7^e zegel. Waar geschreven staat dat al onze gebeden opstijgen als wierook en op het altaar liggen in de hemel. Na het moment van bezinning wordt de agenda van deze avond gevolgd.

Een groot gedeelte van de vergadering is er gesproken over de “Veilige Kerk”. U heeft in het vorig Kerknieuws kunnen lezen dat de kerkenraad als prioriteit heeft gesteld richtlijnen en beleid vast te leggen in een protocol dat als doel heeft het tot stand brengen van een veilige kerk en een veilig klimaat voor allen die betrokken zijn bij onze wijkgemeente of een ieder die een beroep doet op onze wijkgemeente. Noortje Mur heeft informatie ingewonnen en geeft deze avond een voorzet voor gesprek (*zie verslag onder de wijkberichten*).

Evaluatie van de gemeenteavond zal volgende kerkenraadsvergadering op de agenda worden gezet. Met o.a. de afweging die gemaakt is voor het online uitzenden van de avond en de keus voor het houden van de gemeenteavond in Kerk of Bonifatiushuis. Ook de overige punten die naar voren zijn gekomen tijdens deze avond zullen worden besproken op de eerstvolgende kerkenraadsvergadering.

Vanuit de algemene kerkenraad is een initiatief genomen om de interne en externe communicatie van de Paulus- en de Pieterskerk te optimaliseren. Er is een eerste bijeenkomst geweest met een toelichting op dit voorstel. Jeroen van Scherpenzeel geeft uitleg over deze bijeenkomst. Besproken is o.a. de toekomst van Kerknieuws (*bijv. een maandelijks uitgave i.p.v. om de 2 weken*), de digitale wekelijkse nieuwsbrief (*de Pieterskerk maakt hier al gebruik van, de Pauluskerk nog niet*) de website van beide wijkgemeenten (*een gezamenlijke website met een link naar de wijkgemeenten afzonderlijk*). Van belang is te zoeken welke manier van communiceren het beste past bij de Protestantse gemeente Breukelen (PGB) en gezamenlijk naar buiten te treden, maar wel onze “wijkidentiteit” te behouden.

De Vespers in de Stille Week zijn in voorbereiding. Tijdens de dienst op Eerste Paasdag zal het koor medewerking verlenen aan de dienst. Ook zal onze wijkgemeente meewerken en een bijdrage leveren aan de oecumenische open lucht dienst in Park Boom en Bosch met Pinksteren.

Jeroen van Scherpenzeel geeft de actuele stand van zaken van het beroepingswerk (*ook hier wordt u van op de hoogte gehouden via Kerknieuws*).

Er wordt nog steeds gezocht naar een jeugd coördinator vanuit uit onze wijkgemeente om het jeugdwerk van de Pieterskerk en de NGK te coördineren en samen te werken met de jeugddiaken van de NGK.

De komende tijd wordt er gestreefd naar het optimaliseren van de weergave van de onlinediensten.

De actie Kerkbalans loopt in vergelijking met vorig jaar achter, er wordt in het college van kerkrentmeesters nagedacht over vervolgstappen om de achterstand te verkleinen.

Het onderhoudsplan van de Pieterskerk zal weer actief worden geëvalueerd.

Om 22.10 uur wordt de vergadering afgesloten met het zingen van Lied 293 “Wat de toekomst brengen moge, mij geleid des Heren hand”.

Hartelijke groet, Sjaak van Muiswinkel, scriba

Veilige omgangsvormen in de gemeente

De kranten staan er helaas vol van: grensoverschrijdend gedrag bij een Tv-programma, de voetbalclub, de sportclub etc. In de kerkenraad is gesproken over veilig gemeente-zijn: gemeenteleden moeten zich veilig voelen. Het is van belang dat iedereen zich bewust is van wat wel en niet gepast is in de omgang met elkaar.

Niet alle relaties in de gemeente zijn gelijk. Een ongelijke positie maakt het risico op grensoverschrijdend gedrag groter. Denk bijvoorbeeld aan: machts- of gezagsverschillen tussen groepsleiding en deelnemers in het jeugdwerk, tussen ouderling en pastorant, tussen diaken en cliënt, tussen vrijwilliger voor hand- en spandiensten en gemeentelid. De afhankelijkheid van iemand in nood of de jonge leeftijd van het kind kan de relatie kwetsbaar maken.

De Generale Synode van de PKN is voornemens einde 2022 of begin 2023 besluiten te nemen tot aanvulling van de kerkorde op het terrein van vertrouwenspersonen in de gemeente en het verplicht aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

De kerkenraad vindt het belangrijk nu al na te denken over beleid voor veilige omgangsvormen, het aanvragen van VOG's, het aantrekken van vertrouwenspersonen etc. Toch, een veilige omgang is niet vast te leggen in papier, ondertekende gedragscodes etc. daar is bewustwording voor nodig. Bewustwording dat afhankelijkheid en verschil in positie de ander kwetsbaar kan maken. Welk effect kan bepaald gedrag hebben op een ander? Maar ook: hoe ga ik met het geld van de gemeente om en hoe benader ik de mensen waarmee ik te maken heb?

De kerkenraad zal de komende tijd 'veilig klimaat in de gemeente' op de agenda hebben staan. Geen makkelijk onderwerp voor ambtsdragers. Ook niet voor gemeenteleden. Met elkaar dragen we er zorg voor dat iedereen zich prettig voelt in onze gemeente.

Noortje Mur

Dinsdagochtend Bijbelkring



Dinsdag 12 april a.s. is er weer Bijbelkring in het Bonifatiushuis. We lezen verder in het evangelie naar Johannes, nu over de gevangenneming

van Jezus, zijn verhoor bij Kajafas en Pontius Pilatus en zijn sterven aan het kruis. Een gezellige ontmoeting door de week, waarbij we gedachten uitwisselen over de gelezen teksten. Mocht u problemen hebben met vervoer laat dat dan even weten. Graag tot dinsdag 12 april a.s. 10.00 uur in het Bonifatiushuis.

Frans Vonk

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: vacant

Interimpredikant: ds P. van Winden, Boekweitland 80, 3764 ZN Soest, tel. 06 12171113, pieter@interimpredikant.nl; skypenaam: van.winden

Contact pastoraat: Corry Bosch, G.v.Doornikstraat 111, 3621 HX Breukelen, tel. 0346 262279, corry.bosch@kpnplanet.nl

Scriba:

Ans v.d. Velde, Lt.Maltbystr. 51 3621 KN Breukelen, 06 12611812 scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk bureau:

H. de Kruijff, tel. 06 23700853 e: heiniedekruijff@ziggo.nl

Autodiensten:

Emmy Wildeman, tel. 241578

Website:

pauluskerkbreukelen.nl

Kerktelefoon:

John van den Bosch, email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Omgaan met onveiligheid

Palmpasen 10 april

We leven in een onveilige wereld. Eerst raast er een virus over de mensheid heen. We zijn nog niet bekomen van de gevolgen daarvan, of de oorlog van Rusland tegen Oekraïne begint. Hoe ga je om met onveiligheid?

Een reflex zou kunnen zijn: meer bewapenen! Of: meer IC's! Of: "het maakt ook allemaal niet uit, als ik maar geniet". Dat kan allemaal. Misschien werkt het. Alleen zul je merken dat de wereld er niet veiliger van wordt. Je blijft met die onveiligheid zitten. Want het is heel heftig in deze tijd, maar het is niet nieuw.

De Bijbel biedt een andere veiligheid aan. We lezen deze zondag over een Lam van God. Hij komt als Koning de stad Jeruzalem binnen. Zal Hij veiligheid brengen? Even later staat er (Lucas 23: 44-49) dat Hij sterft aan het kruis. In 1 Petrus 1:18-19 staat dat juist die gekruisigde Koning je vrij koopt. Als je nuchter bent, erken je dat dat eigenlijk de enige weg is om met onveiligheid om te gaan. Dat God je door Jezus een diepe vrijheid geeft, door dood en angst heen. Hoe dat werkt, gaan we in deze dienst bekijken en vieren.

Vier mensen staan uit ons midden op en worden bevestigd als ambtsdrager: Joke Suitela, Mariëlle de Jong, Henk Bomas en Joukje van der Velde. Zij zullen als ouderling voor een tijd kleur geven aan de kerk. Ook is er de Palmpasenoetocht.

Pieter van Winden

Wat valt er te vieren met Pasen in de Pauluskerk.

Bij lezingen en liturgie

Pasen is de drukste en meest uitgesproken tijd van het kerkelijk jaar. Veertig dagen groeien we naar dit feest toe. Dit jaar mochten we al veel meer samen doen en samen vieren dan de twee jaren daarvoor.

De Pauluskerk heeft nog geen eigen predikant. Elke week een dominee van elders. Ik tekende in voor de vier diensten van deze dagen. Het herinnert sommigen van ons en in elk geval ook mij aan de tijden van lang geleden dat we voor het eerst in Breukelen Pasen gingen vieren zoals we dat nu nog doen: op oecumenische schaal. Toen nog in de Pieterskerk.

Wat vieren we? Witte Donderdag: de instelling van het avondmaal, de eucharistie, de voetwassing van Jezus zet ons op een spoor van hoe met elkaar om te gaan. Goede Vrijdag: de gedachtenis van het proces tegen Jezus, zijn lijden en dood. Stille Zaterdag: we vieren de dood weg in een lange, symbolrijke dienst, en eindigen die met de viering van het Avondmaal als nachtmaal. Paasmorgen: we zingen het uit dat Jezus de levende is en wij dus niet hoeven te berusten in de dood. Traditiegetrouw beginnen we de paasviering op de zondagmorgen met paasliederen. Het zijn er namelijk te veel om in een dienst te zingen. Zo zijn we goed bij stem als we de eigenlijke dienst aanvangen.

Hoe zeer het lied in deze vier dagen een grote plek krijgt in onze gemeenschap, dit jaar is het toch geen schetterende fanfare. Daarvoor weten we ons te veel gebonden aan de zorgen waar we in onze wereld in leven, zeker vanwege onze verbondenheid met het geteisterde volk van Oekraïne. En ook de pandemie trekt nog steeds strepen op onze ziel. Elk lied, elk woord, elke tekst en elk gebaar is dus vervuld van een bijzondere lading. Laten we hopen dat we de gelegenheid krijgen en aanpakken om de betekenis daarvan met elkaar te delen. We zingen uit het Liedboek. Neemt u het mee?

Ds Bert Kuipers, Rotterdam.

Morgengebeden in de Stille Week

Op maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 april zullen er van 7.00 tot 7.15 morgengebeden gehouden worden in de Pauluskerk. Het thema van de morgengebeden is *pijn en hoop*. Beiden zijn te zien op een schilderij van el Greco: de kruisiging die hij schilderde voor dona Maria de Aragon. El Greco (de Griek) (1541-1614) heette eigenlijk Domenikos Theotokopoulos. Hij was geboren in Heraklion op Kreta. Daar leerde hij iconen schilderen in de Byzantijnse traditie. Later emigreerde hij naar Toledo in Spanje. Hij was één van de favoriete schilders van Filips II. Hij schilderde portretten van Spaanse edelen, maar is vooral bekend om zijn religieuze kunst, die deels teruggrijpt op de Byzantijnse stijl, deels een heel eigen stijl kent.

Op deze kruisiging zijn verschillende figuren te zien. In het centrum staat de gekruisigde Christus. Aan weerszijden staan Maria, de moeder van Jezus en Johannes de evangelist. Aan de voet van het kruis zit Maria Magdalena. Verder zijn er drie engelen te zien: één aan de voet van het kruis en twee aan weerszijden onder de armen van Jezus, alsof ze hem willen stutten. Eén engel vangt het bloed uit Jezus zijde op.

Alles in het schilderij wijst naar omhoog. Het hoge extra lange kruis, het lichaam van Jezus en de figuren van Maria en Johannes aan weerszijden, de engelen die wijzen. Het is alsof zij weten dat deze kruisiging tegelijk

een teken is van hoop, de enige hoop die we hebben gekregen, namelijk dat Gods verhaal niet ophoudt bij dit lijden. Tegelijk is dat geen makkelijke of goedkope hoop. Er is ook pijn te zien in het gelaat van Jezus en in de donkerte op de achtergrond, die verwijst naar de duisternis van zes uur die volgens de evangelisten voorafging aan de dood van Jezus. Het moment dat wij zien is er één van verstillings, verstarring. Hier zien we niet een Jezus die vanaf het kruis troost en vermaant, maar een Jezus die al gestorven is. Zijn gezicht gesloten, zijn lichaam lijkkleek. De kleuren van de gewaden van de beide Maria's, Johannes en de engelen contrasteren met de bleekheid van Jezus. Pijn en hoop zijn onverbrekelijk met elkaar vermengd in dit schilderij.

In dit jaar staat de lijdenstijd misschien meer dan andere jaren in het teken van pijn. De pijn van oorlog, en van de velen die in de Coronatijd verliezen hebben geleden. In de morgengebeden lezen we teksten uit de bijbel die die pijn onder woorden brengen, maar ook de hoop waaruit wij leven.

Ds. Gé Speelman

Bij zondag 24 april, Beloken Pasen

We lezen op deze zondag, waarin de deuren van Pasen weer dicht gaan, uit Johannes 20: 19-31. Het is het bekende verhaal over gesloten deuren, waarin de discipelen zich uit angst verstopt hebben en Jezus door die gesloten deuren naar hen toekomt. Thomas komt later en moet van Jezus zijn wonden aanraken. Het is een veelzeggend verhaal over trauma's en hopen tegen beter weten in. Nu wij weer opnieuw geconfronteerd worden met een verwoestende oorlog dichtbij misschien veelzeggender dan ooit. Hoeveel mensen lopen niet ontelbare wonden op, moeten leven met trauma's?

Ds Gé Speelman

In en Uit de Gemeente

Bericht van overlijden.

Op woensdag 30 maart is op 98 jarige leeftijd overleden mevrouw Evertje Aaltje Stegeman-Bijker (Eef), geboren 23 september 1923. Echtgenote van de heer Henk Stegeman, moeder(schoonmoeder) van Riet en Henk, Julia en Henk, Bram en Annelies, oma van haar kleinkinderen en oma-oma van haar achterkleinkinderen. Boven de kaart staat: "Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde (1 Kor.13:13).

Donderdag 7 april is in een dankdienst haar leven herdacht in de Nicolaaskerk te Heino, de geboorteplaats van Eef, waar zij aansluitend is begraven op de Algemene Begraafplaats te Heino. De uitvaartdienst is terug te kijken via www.kerkdienstgemist.nl Protestantse gemeente Heino. Dat God met zijn troost en liefde nabij mag zijn en kracht dag geven om dit verdriet een plaats te geven voor nu en in de toekomst.

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf, wij leven en sterven voor God onze Heer: aan Hem behoren wij toe.

Onze gedachten gaan ook uit naar gemeenteleden die herstellende zijn van een ingreep of wachten op een

operatie. Laat God ook hen troost en liefde geven in deze tijd.

Namens het pastoraat, Corry Bosch

Belijdeniskring

De belijdeniskring is weer gestart. En de volgende keren zullen zijn: 11 april, 16 mei en 13 juni. Drie maandavonden nog dus. We spreken elkaar naar aanleiding van een super goed boek van Samuel Wells over kerk zijn in en met Breukelen. Wells heeft veel ervaring met kerken op zo'n manier dat evangelie, culturaanbod en sociale actie bij elkaar komen in en door een gemeente. Dat inspireert. We zijn met een fijne, gemotiveerde groep. Wil je meedoen? Spring erin en meld je bij mij.

Pieter van Winden

Bericht vanuit de kerkenraad

Op 10 april a.s. zullen er 4 gemeenteleden in het ambt worden bevestigd. Hierover leest u meer in de kopij van Pieter van Winden. Echter, hieronder stellen de nieuwe ouderlingen zich aan u voor. We zijn ontzettend blij en dankbaar dat zij onze kerkenraad gaan versterken.

Henk Bomas, ouderling Pastoraat

Ik ben Henk Bomas, inmiddels 57 jaar, en ben geboren en getogen in Breukelen. Met een tussenpoos van ongeveer 10 jaar ben ik altijd verbonden geweest met de Pauluskerk. In die tussenpoos was ik verbonden met de Pieterskerk. Ik ben gehuwd met Martine en heb twee volwassen zoons, Gijs en Léon die beide nog thuis wonen hoewel zij graag uit huis willen maar door de woningcrisis daarin nog niet zijn geslaagd. Ik werk al bijna 39 jaar bij de Belastingdienst (vennootschapsbelasting, segment Midden – en kleinbedrijf). In mijn vrije tijd ben ik bestuurslid van de Stichting Huurder-belangenorganisatie Vecht en Omstreken, lees ik veel (vooral historische boeken) en ben ik zomers graag aan het tuinieren. Zo nu en dan wil ik nog wel eens gamen (strategische spellen), af en toe een theater-of concertbezoek en doe ik wel eens een stedentripje (museumbezoek). Mijn favoriete vakantieplekje is het Drents/Friese woud (in de buurt van Wateren/Zorgvliet). Veel fietsen in een prachtig natuurgebied.

De reden dat ik ouderling ben geworden is aanvankelijk het onrustige gevoel dat ik over heb gehouden nadat op de Gemeente avond in november een ernstige oproep werd gedaan om mee te doen in het kerkelijk werk. Om na te gaan wat een ambt anno 2022 inhoudt, ben ik toen op internet gaan zoeken. Wat mij verbaasde was de top tien redenen dat mensen zich niet beschikbaar stellen voor een ambt. Een aantal daarvan was ook voor mij van toepassing. Echter, toen ik later hoorde dat een aantal ouderlingen/diakonen zich in drukke en/of moeilijke omstandigheden toch voor de kerk blijven inzetten, schaamde ik mij wel een beetje. Tijdens een gesprek met de dominee werd duidelijk dat maatwerk mogelijk was/is. Uiteindelijk gaf dat voor mij de doorslag en kijk ik nu uit



naar een goede samenwerking met de kerkenraad en ontmoeting met u allen.



Mariëlle de Jong, ouderling en Linking pin naar de Alge-mene Kerkenraad en Taakgroep Kunst en Verdieping

Mijn naam is Mariëlle de Jong. Sinds 1989 getrouwd met Sjoerd en moeder van een zoon en een dochter. Al ruim 20 jaar werk ik in de reiswereld, waarvan de laatste vier jaar voor een Duitse

touroperator. Werken in de reiswereld betekent niet alleen reizen verkopen, maar ook meeveren en improviseren op omstandigheden waar je geen invloed op hebt. Denk aan vulkaanuitbarstingen, oorlogen en de huidige coronapandemie. Elke keer denk je dat het niet erger kan en dat je je baan gaat verliezen, maar elke keer krabbelt de reiswereld ook weer op. Dat opkrabbelen is voor mij het voorbeeld dat ik mee wil nemen in de komende jaren als ouderling in de Pauluskerk. Ja, we hebben een vreselijke tijd achter de rug en we zijn er nog niet, maar we staan langzamerhand weer op. We gaan



door, op zoek naar een nieuwe verbinding met elkaar. Verbinding binnen de gemeente van de Pauluskerk, maar ook daarbuiten. Mijn taak zal vooral liggen bij de Algemene Kerkenraad. Daar wil ik mij inzetten om verbinding te zoeken en te maken.

Joke Suitela, ouderling en Linking

pin naar de taakgroep Communicatie

Ik ben Joke Suitela, wonend in Breukelen samen met Lex en onze drie kinderen Lex jr., Hannah en Adima. Voorheen werkte ik als Secretaresse Raad van Bestuur en tegenwoordig ben ik een Data-nerd. Ik kijk graag naar Formule 1 races, ik beoefen yoga en hou van lezen.

Wat mij zo aantrok aan de Pauluskerk is dat het niet alleen een plek is voor kerkdiensten, maar ook voor andere activiteiten en niet onbelangrijk de koffie/thee/bijklets-momenten. Dat laat zien dat het samen zijn in Gods huis prachtig is. En dan wil ik ook nog voor de kerk in actie komen! Maak gebruik van ieders talenten. En het wordt zoveel mooier als we onze talenten kunnen delen met elkaar. Voor mij is dat communiceren, organiseren, verbinden en verbeteren. En voor onze Gemeente zou ik graag met een positieve blik en enthousiasme een steentje willen bijdragen aan taken voor en in de kerk als ouderling voor de communicatie. Ik voel mij gezegend om dit te mogen uitoefenen en ik kijk er naar uit om er iets moois van te maken.

Joukje van der Velde, ouderling en Linking Pin naar de Taakgroep Liturgie en Oecumene

Ik ben Joukje van der Velde, 56 jaar oud en woon sinds augustus 1988 in Breukelen. Ik ben werkzaam als management assistente in het UMC Utrecht bij het Centraal Diagnos-tisch Laboratorium voor de Research /

wetenschappelijke kant van de afdeling. Een diverse functie. Kerkelijk doe ik allerlei hand- en spandiensten (zoals lector, koffie schenken). Daarnaast ben ik secretaris van de Werkgroep Oecumene. In die functie zet ik mij in voor een goede samenwerking en een goede band met de andere kerken uit Breukelen, vertegenwoordigd in de Werkgroep Oecumene. Ik stuur verschillende oecumenische activiteiten & diensten aan en help een aantal mede organiseren. Daarom heb ik ja gezegd toen ik gevraagd werd als ouderling - linking pin naar de taakgroep Liturgie & Oecumene.



We hebben geen kerkenraad gehad, dus daar kan ik geen verslag van doen.

Met een hartelijk groet,

Ans van der Velde, scriba Pauluskerk
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

DIACONIE

Voorjaarsrondvaart

Het was een jaarlijkse traditie, de autorondrit met ouderen in mei. Helaas kon dat door Corona de afgelopen twee jaar niet door-gaan. Zoals het er nu uitziet kan er dit



jaar wel weer iets georganiseerd worden. De Diaconie heeft bedacht om dit jaar een rondvaart op de Vecht te maken. Uiteraard onder het genot van koffie/thee en iets

lekkers. De datum is zaterdag 21 mei. Het vertrek zal zijn vanaf de Loswal in Breukelen om 12.30 uur en de vaartocht duurt ongeveer twee uur. Iedereen uit de gemeente ouder dan 80 jaar nodigen we hiervoor uit. Vervoer van huis naar de opstapplaats en weer terug kan voor u geregeld worden. Ook als u aan een rolstoel gebonden bent hebben we passend vervoer voor u.

Aanmelden kunt u zich bij de secretaris van de diaconie, Hans Hendriks. Dit kan telefonisch op nummer 0346-263073, per email naar diaconie@pknbreukelen.nl, of via een briefje in de bus op Julianastraat 25.

Diaconale collecte 10 april Pieterskerk -HGJB



We willen onze kinderen en jongeren bij Christus brengen. Vanaf jonge leeftijd vertellen we hen verhalen uit de Bijbel. We leggen hen uit wat die verhalen betekenen, voor de mensen toen en voor ons nu. Zo leren we hen met God te leven. Dit doen we niet alleen. De

HGJB helpt ons daarbij. Bijvoorbeeld door aansprekende materialen voor catechese en jeugdwerk. Daarom collecteren we voor de HGJB.

Naast het ontwikkelen van aansprekende materialen, organiseert de HGJB ook diverse activiteiten waar ook onze jeugd aan deelneemt. Zoals de HGJB-Scholierenweekenden, de HGJB-Kerstconferentie en de HGJB-TienerTour. Elk jaar bereikt de HGJB vele duizenden kinderen, tieners en jongeren met het evangelie op een manier die aansluit bij hun leefwereld.

Bid mee voor het werk van de HGJB onder kinderen, tieners en jongeren. Dat de jongerenorganisatie de leiding van God mag ontvangen in het ontwikkelen van de materialen en het maken van de juiste keuzes. Daarnaast kunt u het werk van de HGJB ondersteunen met een bijdrage aan de collecte.

Meer informatie over de HGJB vindt u op Facebook: @HGJBJeugdwerk en op de website HGJB.nl

Diaconale collecte 10 april – Pauluskerk PKN Jong Protestant



PaasChallenge: ontdekken wat Pasen is

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Elk jaar gaan meer dan zesduizend jongeren in heel Nederland met deze vraag aan de slag wanneer ze, in groepen, de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt

gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is ontwikkeld door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In dit spel vol puzzels, opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Met uw bijdrage geeft u jongeren die het paasverhaal al vaak hebben gehoord de kans om op een nieuwe manier in aanraking te komen met de boodschap van Pasen! Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Diaconale collecte 14, 15 en 16 april ZOA

Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag collecteren we voor het werk van ZOA. Wereldwijd zijn bijna 35 miljoen kinderen op de vlucht. Onderweg zijn kinderen ontzettend kwetsbaar voor geweld, uitbuiting en misbruik. Zelfs hun ouders kunnen hen hier niet tegen beschermen.

De constante onveiligheid heeft een enorme impact op de ontwikkeling van kinderen. Ze verdienen een plek waar ze kind kunnen zijn. Samen kunnen we zorgen voor een veilige slaapplek, onderwijs, voedzame maaltijden en een plek om te spelen. Helpt u mee?

Diaconale collecte 17 april Kerk in Actie - Libanon

Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld

ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst.



Jongeren centrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey. Deze veilige en liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in de rug op weg naar de toekomst. Met uw bijdrage steunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het werk in Beiroet voor kwetsbare jongeren. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/jongerenlibanon Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Diaconale collecte 24 april Stichting Sparrow

Zondag 24 april collecteren we weer voor het diaconaal jaarproject Stichting Sparrow.

Werken aan zelfvertrouwen



“De zelfverdediging workshop was vermoeiend, maar dat was het meer dan waard. Ik heb enkele basistechnieken geleerd hoe ik mij kan verdedigen in vervelende situaties. Handig als meisje zijnde”

Raquel, derdejaars hbo student

Als stichting Sparrow hebben we een holistische aanpak. Dat betekent dat we kijken naar alle factoren die van invloed zijn op het onderwijs van het kind. We kijken naast de cognitieve aspecten van leren ook naar het fysieke, persoonlijke, sociale en emotionele welzijn van het kind. De projecten die we als stichting Sparrow naast het onderwijsproject uitvoeren komen voort uit deze holistische aanpak. Eén van deze projecten is de cursus zelfverdediging die we geven in samenwerking met de Filipijnse politie. Met deze cursus werken we aan het zelfvertrouwen van het kind. Als je in armoede leeft en je gaat naar school dan kom je in een andere leefomgeving terecht. Sponsorkinderen op de middelbare school en op het hbo worden niet altijd geaccepteerd door leeftijdsgenootjes. Op sommige kinderen wordt neergekeken, anderen worden zelfs gepest. De maatschappelijk werker van stichting Sparrow probeert dit onderwerp zoveel mogelijk bespreekbaar te maken. De zelfverdediging workshop is hierbij een goed

hulpmiddel. De workshop werd gegeven door Taekwondo zwarte band drager, Police Master Sergeant Maligon. Onderdeel van de cursus is het uitwisselen van ervaringen in een kringgesprek. Foto's en video's van de zelfverdedigingscursus zijn te zien op stichtingsparrow.nl/nieuws

COLLECTEN

Pauluskerk Pieterskerk

Aswoensdag 2 maart 2022

Voedselbank		103,70
-------------	--	--------

Zondag 6 maart 2022

Zending GZB - Bosnië	88,65	
Avondmaalscollecte Hospitium	122,95	
Kerk in Actie: Zending Rwanda		88,60

Biddag Woensdag 9 maart 2022

KIA: Werelddiaconaat Bangladesh	85,25	176,50
---------------------------------	-------	--------

Zondag 13 maart 2022

Oekraïne	2196,00	1430,80
----------	---------	---------

Zondag 20 maart 2022

KIA: Werelddiaconaat Indonesië	117,00	189,40
--------------------------------	--------	--------

Zondag 27 maart 2022

PKN Missionair Werk	29,70	93,75
---------------------	-------	-------

De diaconie heeft de opbrengst van € 3628,80 van de collecte voor Oekraïne verdubbeld, zodat er uiteindelijk € 7253,60 is overgemaakt. Dit is inclusief een gift van € 800,00 euro ingezameld tijdens een verjaardagsfeestje. Daarnaast is er nog een gift van € 500,00 binnengekomen voor Dorcas, bestemd voor noodhulp Oekraïne en Het medeleven met Oekraïne blijkt groot; de diaconie dankt allen voor hun royale bijdrage.

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Verkoop 2^e handspullen en curiosa

Zoals het er nu naar uitziet kunnen we 18 juni, de derde zaterdag in juni, weer een verkoop van gebruikte spullen houden naast de Pieterskerk. Alle beperkende maatregelen rond Corona zijn opgeheven en ook zal de jaarmarkt in het dorp weer gehouden worden. De rommelmarkt-commissie heeft opruiming gehouden in de opslag. Daarom is er nu weer ruimte om nieuwe spullen in te zamelen. Heeft u nog spullen liggen die u de afgelopen twee jaar niet kwijt kon en wilt u ze graag kwijt? Wij willen ze graag hebben. We hebben nog steeds beperkte ruimte. We kunnen alleen schone, niet kapotte, nog goed verkoopbare spullen aannemen. Denk daarbij aan spellen, boeken, platen, CDs, serviesgoed, keukenspullen, klein meubilair, etc. Grote stukken als wandkasten, bankstellen, etc. kunnen we in verband met de beperkte ruimte niet aannemen. Op afspraak kunt u spullen komen brengen en als dat niet mogelijk is kunnen we het komen halen. U kunt daarvoor contact opnemen met Ard Mak tel 06-41394945 of, Frans Atsma tel. 06-16924549.

Oecumenische vespers in de veertigdagentijd



De Werkgroep Oecumene organiseert in de veertigdagentijd voor Pasen weer vespers. Op dinsdag 12 april 2022 vindt de laatste vesper plaats in de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen. De vesper begint om 19.15 uur en duurt ongeveer 20 minuten. Na afloop is er koffie en thee. U bent van harte welkom. Het thema dit jaar is “De Woestijn”. Organisatie: Werkgroep Oecumene.

Kierkegaard, Vertrouwen en Geloof

Geert Jan Blanken (1957) studeerde wijsgerig-historische pedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was werkzaam in het Universitair en HBO- onderwijs, het kerkelijk jeugdwerk en als communicatietrainer/adviseur. Op dit moment werkt hij als eindredacteur televisie bij de EO. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de psychologische aspecten van het Christelijk geloof, zoals die ruimschoots aan bod komen in het werk van de Deense filosoof Soren Kierkegaard. Over hem schreef Blanken artikelen voor onder andere Filosofie Magazine en blogs op Lazarus.nl

In 2012 publiceerde hij “Kierkegaard, een inleiding in zijn leven en werk” bij uitgeverij Ambo/Anthos en recent verscheen “Kierkegaard in gewone taal” bij Kok Boekencentrum. Wees welkom op donderdag 28 april om 20.00 uur in de Pauluskerk!

HKU Concert

Pauluskerk zondag 10 april 2022 15.00 uur – 16.00 uur

Programma:

- *Muziekstuk klavecimbel en fluit*

- *Stabat Mater*

Stabat mater dolorosa, zo luiden de eerste woorden van het gedicht dat in de 13^e geschreven werd door een franciscaan (mogelijk Bonaventura, John Peckham of Jacopone da Topi) ter ere van Maria die treurt om het lot van haar zoon Jezus aan het kruis. Het is door vele componisten op muziek gezet en Pergolesi's versie is één van de bekendste. Pergolesi kreeg van een broederschap van vrome adellijke leken de opdracht een nieuw Stabat Mater te maken voor de San Luigi-kerk in Napels. Het moest dienen ter vervanging van het als 'ouderwets' beschouwde Stabat Mater uit 1724 van Alessandro Scarlatti, dat in het voorafgaande decennium elke Goede Vrijdag was uitgevoerd als onderdeel van de liturgie. Waarschijnlijk heeft Pergolesi het Stabat Mater met tussenpozen geschreven. Het slotduet schreef hij op zijn sterfbed in 1736. Pergolesi had tuberculose, waaraan hij op 26-jarige leeftijd stierf.

Wij hopen u zondag te kunnen begroeten!

**AMNESTY
INTERNATIONAL**



Wij hebben de vrijheid om een handtekening te zetten voor mensen die niet vrij zijn om dat te doen: – SUDAN – TIENERS GRUWELIJK GEMARTELD. Op 24 april

kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak: Mohammed Adam (17) en Mohammed al-Fatih (18) uit Sudan werden op 14 januari 2022 met geweld opgepakt toen zij een ziekenhuis verlieten. Adam werd een dag eerder in zijn been geschoten tijdens protesten tegen de militaire regering. De tieners zijn tijdens hun verhoor gruwelijk gemarteld. Adam krijgt geen medische zorg voor zijn verwondingen. Een vriend van Adam, die ook was opgepakt, vertelde dat agenten Adam op zijn gewonde been sloegen. Ook Adams moeder zag gruwelijke tekenen van marteling. Toen ze hem bezocht zag ze dat er twee spijkers in zijn benen waren geslagen en dat hij niet kon lopen. De tieneractivisten zijn zeer waarschijnlijk opgepakt vanwege de dood van een politiemans tijdens de protesten. Maar hiervoor is geen bewijs naar buiten gebracht en ze zijn niet aangeklaagd. Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International naar de Sudanese autoriteiten. Wij roepen hen op Adam en al-Fatih onmiddellijk vrij te laten tenzij ze worden aangeklaagd voor een internationaal erkend misdrijf. Als u meer wilt weten kunt u naar de site van Amnesty: www.Amnesty.nl. Bij de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Ik hoop op uw medewerking.

Ria van Voskuilen

KLEIN COLOFON

Kerknieuws: kerknieuws@msn.com

Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd.

Kopij: als bijlage in Word, Times New Roman, 11 pt.

Bezorging: mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814; W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl; Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeent Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 22,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - minimaal 2 zakjes per bestelling
afhalen: 1^e zondag van de maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl; bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankr.nr. NL81 INGB 0003 0881 09

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis: K. Andreae, tel. 06 42281589
of verhuur@pknbreukelen.nl