

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENSTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 27 MAART 2022

10.00 uur: Ds. L. Schoonderbeek, Amersfoort

10.00 uur: 12+ dienst

19.00 uur: Taizéviering

Collecten: 1. Missionair werk (zie toelichting) 2. Kerk

ZONDAG 3 APRIL 2022

10.00 uur: Ds. H. van Dam – Pieters, Utrecht

Collecten: 1. Moldavië (zie toelichting) 2. Kerk

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 27 MAART 2022

10.00 uur: Ds. H.J.K. Gierkink – van Geerestein, Rhon

18.30 uur: Ds. J. de Jong, Waarder (Witte kerkje)

Collecten: 1. Missionair werk (zie toelichting) 2. Kerk 3. Kerk

Autodienst: Hr. J.P. den Hartog, tel. 06 54302974

ZONDAG 3 APRIL 2022

10.00 uur: prop. M. van Schoonhoven, Barneveld

18.30 uur: Ds. P.H. Zaadstra, Kockengen (Pieterskerk)

Collecten: 1. Moldavië (zie toelichting) 2. Kerk

Autodiensten: fam. P. Wijnen, tel. 0346 261837

VESPERS IN DE VEERTIG DAGEN

Dinsdag 29 maart en 5 april 2022, 19.15 uur, Pauluskerk

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 25 maart, 16.45 uur: mevr. C. van Schaik

Vrijdag 1 april, 16.45 uur: mevr. L. van den Hoven

Vrijdag 8 april, 16.45 uur: dhr. Van Sligtenhorst

De volgende editie van Kerknieuws is voor 3 weken.

Kopij graag inleveren vòòr maandag 4 april, 18.00 uur.

AGENDA

- Zondag 27 maart 2022, 15.00 uur, Pauluskerk: concert J.P. Karman
- Vrijdag 1 april 2022, Bonifatiushuis: 18.00 uur: Open Maaltijd (inloop: 17.00 uur)
- Dinsdag 5 april 2022, 20.00 uur, Pieterskerk: Breukelen Zingt
- Donderdag 28 april 2022, 20.00 uur, Pauluskerk: Lezing G.J. Blanken Kierkegaard: Vertrouwen eng Geloof

MEDITATIE



Koorkapschild met annunciatie, 1470 - 1479, Museum Catharijneconvent

25 maart Maria Annunciatie

Voor velen van ons zal de datum 25 maart en zeker de toevoeging Maria Annunciatie geen belletje doen rinkelen. Anders dan bij onze zusters en broeders van Rooms Katholieke huize is Maria voor ons meer een figurant in het geboorteverhaal. Zeker, ze neemt een belangrijke plaats in, maar daar blijft het dan ook bij. Ik denk dat we Maria, maar ook onszelf, daarmee tekort doen.

Ieder jaar wordt een theologisch boek van het jaar gekozen. Vorig jaar was dat het boek Maria, icoon van genade van Arnold Huijgen, hoogleraar systematisch theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Ik kan u dit boek van harte aanbevelen. Het schetst Maria als een voorbeeld van geloof en vertrouwen. En naar Maria kijkend worden we bemoedigd.

De gedenkdag van Maria Annunciatie dateert al vanuit de vroegste christelijke kerk. Het wordt ook wel genoemd Maria Boodschap of Aankondiging van de Heer. Het

verwijst naar de aankondiging van de geboorte van Jezus door de engel Gabriel zoals beschreven in Lucas 1: 26-35.

Door de eeuwen heen is het een geliefd thema en er zijn veel prachtige afbeeldingen bekend.

Maar nu, wat moeten wij als protestanten met Maria aan? Maria wordt wel *Moeder Gods* genoemd. Dat voelt voor ons misschien wel wat onwennig aan, maar toch, zij wordt toch in het Grieks Theotokos genoemd, zij die Hem gebaard heeft die God is.

Ik citeer het boek: "Maria's vlees en bloed toont dat God geen afstand heeft gehouden van zijn eigen schepping. Hij deelt onze tijd en ruimte, onze geschiedenis, onze ellende. Het accent op vlees en bloed helpt voorkomen dat Maria al te hoogverheven wordt. Jezus staat met beide benen in de modder van ons bestaan."

Maria is een icoon van genade. Daarin is zij niet zozeer een heilige om naar op te kijken, maar om doorheen te kijken en zicht te krijgen op God's werkelijkheid en zijn genade. Dit helpt ons ook om een beter zicht te krijgen op de eenheid van het Oude en het Nieuwe Testament. In haar geloof staat Maria in de lijn van Abraham. Zij wordt genoemd 'gezegende onder de vrouwen' en deelt die titel met Jaël en Judith.

Maria verdient zeker meer aandacht. De Bijbel zegt dat alle generaties haar gelukkig zullen prijzen. Vanuit onze traditie kunnen we daar een begin mee maken door het gesproken woord en met het zingen van Maria's lofzang, niet alleen in de adventstijd, maar door het jaar heen. Dat geeft ook verbondenheid met onze zusters en broeders van de Johannes de Doper Geloofsgemeenschap met wie wij in ons dorp samenwerken en ook samen het Pinksterfeest voorbereiden. Het zou mooi zijn als we dan samen zingen

Mijn ziel maakt groot de Heer
mijn geest verheugt zich zeer
Hij zal zijn trouw bewijzen.

Frans Vonk

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: vacant

Bijstand in het pastoraat:

Ds. Th. Wegman,
Arnhemse Bovenweg 12-3,
3708 SH Zeist, tel. 06-22547574
email: t.wegman2@gmail.com

Scriba: J. van Muiswinkel,
Broekdijk Oost 13, 3621 LM
Breukelen, tel. 0346 263108,
email: scriba@pieterskerk.info

Ledenadm.:

W. Mur, tel. 0346 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl
www.pieterskerk.info

Website:

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 0346 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Zondag 27 maart

Voorgangers:

10.00 uur: ds. H.J.K. Gierkink-van Geerestein, Rhoon

18.30 uur: Ds. J. de Jong, Waarder (Witte kerkje)

Zondag 3 april

Voorgangers:

10.00 uur: prop. M. van Schoonhoven, Barneveld

18.30 uur: Ds. P.H. Zaadstra, Kockengen (Pieterskerk)

Je bent geroepen! Luister naar die stem

Wie helpt ons. We vragen dit nu al een aantal maanden. Heeft u kinderen die naar de kinderkerk gaan, de jeugdvereniging bezoeken, catechisatie volgen? Dan vindt u het vast belangrijk dat dit goed en gestructureerd gebeurt in een veilige omgeving. Daarom zoeken we jou om een coördinerende taak te vervullen! Een belangrijke taak om te zorgen dat de activiteiten op elkaar afgestemd zijn, dat de jeugdwerkers zich gehoord voelen en een aanspreekpunt hebben. Meer informatie is te verkrijgen bij Sjaak van Muiswinkel of Dick Oosthoek of mail naar scriba@pieterskerk.info.

EHBO / AED cursus

In de Pieterskerk, bij de Pauluskerk en op meerdere plaatsen in het dorp hangt een AED. Als iemand hartproblemen heeft kun je hiermee snel eerste hulp verlenen. Als iemand onwel wordt, weet u dan hoe te handelen? Daarom organiseren we samen met het Witte Kerkje een cursus AED. Gert Oskam is gediplomeerd EHBO-er en zal de cursus geven. U krijgt na afloop een certificaat en wordt officieel geregistreerd als EHBO-er. De eerste avond is op *12 april* om 19.30 uur in het Bonifatiushuis. Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Meedoen? Mail naar kerkrentmeester@pieterskerk.info.

Digitale redactie

Elke week verschijnt er een digitale nieuwsbrief in uw mailbox. Hoe fijn is dat? We zijn op zoek naar een aantal mensen die bij toerbeurt de weekbrief willen vullen en versturen. De digitale omgeving staat klaar, het betreft voornamelijk bij elkaar brengen van tekst, liturgie en aangeleverde informatie. Het voordeel is dat u dit op uw eigen tijd kunt doen en vanuit uw eigen huiskamer in een eenvoudig te gebruiken programma. De digitale nieuwsvoorziening wordt steeds belangrijker, maar kunnen we niet van één persoon laten afhangen. U wordt vanzelf door alle stappen geleid. Interesse gewekt om de digitale nieuwsbrief van de Pieterskerk in stand te houden? Mail of bel dan met Dick Oosthoek via kerkrentmeester@pieterskerk.info of 06 22 453 420

Pastoraal contact

Noortje Mur is ouderling van sectie Zuid, zij is te bereiken via mur00021@planet.nl of 0346-266842, Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en bereikbaar via famvanscherpenzeel@gmail.com of telefoon 06 18397837. Frans Vonk is ouderling van

sectie West en bereikt u via frans.vonk@hotmail.com of telefoon 06-53275596.

Ds. Th. Wegman verleent ons bijstand in het pastoraat. U kunt hem bereiken onder 06-22547574 of t.wegman2@gmail.com.

U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen tenminste een luisterend oor. Ook als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.

Uit de gemeente

Inmiddels zijn de meeste corona-maatregelen opgeheven en gaan binnenkort ook de laatste opgeheven worden. Gelukkig kunnen we weer samen de diensten beleven.

Onlangs hoorden we in een preek dat in het Nieuwe Testament het woord elkaar wel 70 keer voorkomt. ELKAAR zou dus eigenlijk met hoofdletters geschreven moeten worden. Ieder kan waarschijnlijk zo maar een paar teksten noemen, waarin het woord ELKAAR de kern is.

Daarom is het zo belangrijk dat we ELKAAR ontmoeten en waar kan je dat beter doen dan in de zondagse eredienst, waar we niet alleen ELKAAR maar vooral God ontmoeten. Samen God de lof toebrengen in woord, gebed en zang geeft nieuwe kracht voor de week die komen gaat, met alles wat zich daarin ook kan aandienen. Heeft u vragen over het bijwonen van de diensten of heeft u problemen met vervoer aarzel dan niet en neem contact op met uw wijkouderling, er is vast een oplossing te vinden.

Op *dinsdag 5 april* a.s. hebben we de gelegenheid die samenbindende kracht op een dag door de week te ervaren. Na twee jaar is er weer een Breukelen Zingt avond. (zie ook elders in dit Kerknieuws).

We hopen op een goede opkomst!

Hartelijke groet,

De wijkouderlingen

Gebedsbijeenkomsten

Er zijn veel gebeurtenissen en dingen die ons gebed nodig hebben. Denk maar aan de oorlog in Oekraïne en op ander plaatsen op de wereld, het beroepingswerk, de gemeente, en zo zijn er nog veel te noemen. Daarom lijkt het de kerkenraad goed om gebedsbijeenkomsten te houden. Voorlopig doen we dat iedere woensdagavond om 19.30 uur in het Bonifatiushuis. Te beginnen op 30 maart aanstaande. Iedereen is hierbij van harte welkom. Schroom niet om samen te bidden. Hardop of in gedachten, zelf biddend of meebiddend. Jong of oud. Ons gebed is krachtig en God luistert er naar. Ook al vragen we ons wel eens af wat het uitwerkt als we om ons kijken. Het volhardend gebed vermag veel.

Verslag gemeenteavond 9 maart 2022

Na de avonddienst op biddag, die geleid werd door onze consulent Ds. Wegman, is er na een korte pauze een gemeenteavond waarin de wijkgemeente werd geïnformeerd over enkele onderwerpen (de avond was ook online te volgen). Na een welkom van Dick

Oosthoek aan de 30 aanwezigen, werd een korte toelichting gegeven op de avond. Na deze introductie geeft de voorzitter het woord aan Frans Atsma.

- *Diaconie*

Diaken Frans Atsma geeft een toelichting op het beleidsplan 2022-2027 van de diaconie. Het beleidsplan is een hulpmiddel waarin helder staat omschreven welke doelen de diaconie de komende 5 jaar nastreeft en kan dienen als leidraad voor alle activiteiten. Het beleidsplan omvat verder o.a. de taken en werkzaamheden van de diaconie, een financieel gedeelte, een hoofdstuk over samenwerking en een beschrijving van de plannen en de doelen. Ook is er een beleggingsstatuut als toevoeging aan het beleidsplan. Wilt u het beleidsplan inzien, dan is dit altijd mogelijk. U kunt een diaken vragen, of een mail sturen naar diaconie@pknbreukelen.nl

- *Beroepingswerk*

Jeroen van Scherpenzeel geeft als voorzitter van de beroepingscommissie uitleg over de werkwijze en de voortgang van het beroepingswerk. U wordt in Kerknieuws de komende tijd regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

- *Plaatselijke regeling*

Dick Oosthoek geeft uitleg en een toelichting op de plaatselijke regeling m.b.t. onze wijkgemeente en de aanpassing die daarin heeft plaatsgevonden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Dick Oosthoek.

- *Pastoraat*

De samenwerking met onze consulent ds. Wegman verloopt aangenaam en plezierig.

Ds. Wegman is bijzonder actief in het bezoekwerk en betrokken in het crisispastoraat. U kunt contact met hem opnemen indien u een bezoek op prijs stelt (het contactadres staat in Kerknieuws onder het kopje van de wijkberichten).

- *Kerkrentmeesters*

De actie kerkbalans is nog gaande, er komen nog steeds toezeggingen binnen. Ten opzichte van 2021 lopen de toezeggingen ongeveer € 10.000,= achter.

- *Muzikaal beleidsplan*

Frans Vonk maakt een voorzet voor het opstellen van een muzikaal beleidsplan voor onze wijkgemeente. Dit in nauw overleg met onze organist Jan Pieter Karman. Hierover zult u de komende tijd meer lezen in Kerknieuws.

- *Veilige kerk* - De kerk wil een veilige omgeving zijn voor iedereen -

Op de site van de PKN staat het volgende:
“Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen

gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van machtsmisbruik komen helaas ook in de Protestantse Kerk voor.

Daar willen en mogen we niet voor wegkijken! “Het is daarom van groot belang dat hierover afspraken worden gemaakt in een protocol. Op dit moment is dit niet geregeld in onze wijkgemeente. De kerkenraad heeft als prioriteit richtlijnen en beleid vast te leggen in een protocol. Ook zal er een vertrouwenspersoon worden aangesteld.

- **Samenwerking NGK**

Er is al een intensieve samenwerking op het gebied van het jeugdwerk en catechese.

Er wordt gestreefd en gekeken naar raakvlakken waarop nog meer kan worden samengewerkt. De samenwerking in het jeugdwerk met de NGK verloopt naar wens. Wel is het van belang dat er vanuit onze wijkgemeente een jeugddiaken actief wordt om het jeugdwerk verder te ondersteunen.

De kerkenraad is nog steeds op zoek naar een gemeentelid die zich daarvoor wil inzetten. Wilt u of wil jij hierin een coördinerende taak vervullen, neem dan voor meer informatie contact op met de voorzitter of scriba.

- **Samenwerking Pauluskerk**

Ook in de samenwerking met de Pauluskerk wordt gestreefd deze verder te intensiveren. Er wordt, zoals u weet, al intensief samengewerkt binnen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Nu beide wijkgemeenten op zoek zijn naar een nieuwe predikant zal dat ook nieuwe uitdagingen geven aan een intensievere samenwerking tussen de beide wijkgemeenten.

Hartelijke groet,

Sjaak van Muiswinkel, scriba

Dinsdagmorgen Bijbelkring

Op *dinsdag 12 april a.s.* hopen we weer als Bijbelkring bij elkaar te komen. We gaan dan verder in het evangelie naar Johannes, de teksten over het lijden en sterven van Jezus.

Mocht u problemen met vervoer hebben bel dan even, dan wordt u opgehaald.

Ook wanneer u geen lid bent van de Pieterskerk bent u van harte welkom op de kring.

Frans Vonk

Giften

Via Marlies Wijnen ontvingen we een gift van € 20 voor onze wijkkas. Hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: vacant

Interim predikant: ds P. van Winden, Boekweitland 80, 3764 ZN Soest, tel. 06 12171113, pieter@interimpredikant.nl; skypenaam: van.winden

Contact pastoraat: Corry Bosch, G. v. Doornikstraat 111, 3621 HX Breukelen, tel. 0346 262279, corry.bosch@kpnplanet.nl

Scriba: Ans v.d. Velde, Lt.Maltbystr. 51 3621 KN Breukelen, 06 12611812 scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk bureau:

H. de Kruijff, tel. 06 23700853 e: heiniedekruijff@ziggo.nl

Autodiensten:

Emmy Wildeman, tel. 241578

Website:

pauluskerkbreukelen.nl

Kerktelefoon:

John van den Bosch, email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Zondag 27 maart

10.00 uur: Ds. L. Schoonderbeek, Amersfoort

10.00 uur: 12+ dienst

19.00 uur: Taizéviering

Zondag 3 april

10.00 uur: Ds. H. van Dam – Pieters, Utrecht

Taizévieringen: zoek de stilte

De Taizévieringen, die in de Coronatijd maar een heel enkele keer doorgang konden vinden, worden hervat. Op *27 maart, 24 april, 22 mei en 26 juni*, altijd op de vierde zondag van de maand, is er van 19.00 tot ongeveer 19.30 uur in de Pauluskerk een viering in de geest van Taizé. Taizé is een Protestants oecumenisch klooster in Frankrijk, waar elk jaar vele jongeren naar toe gaan om een tijdlang geestelijk gevoed te worden. Driemaal per dag komen de monniken en bezoekers samen in de Verzoeningskerk voor gebed, zingen en lange periodes van stilte. De liederen van Taizé zijn eenvoudig en aansprekend. Wat bezoekers van onze Taizévieringen vaak zeggen is dat het zo goed is de stilte te laten spreken.

Wij laten ons in Breukelen inspireren door de liederen, de stilte en de gebeden van Taizé. Dit seizoen staat in onze Taizévieringen daarnaast telkens een uitspraak van één van de Woestijnvaders of – moeders centraal. Dat waren mannen en vrouwen die zich in de 3^e tot en met 6^{de} eeuw terugtrokken in de Egyptische woestijn om daar een leven van contemplatie te leiden. De Woestijnvaders en -moeders zochten de stilte, omdat ze daarin veel ontdekten over zichzelf en over God.

U bent van harte welkom om bij de komende Taizévieringen met ons te zingen, te luisteren naar de bijbel, te bidden en de stilte te delen.

Gé Speelman en Ingrid Schriever

Bericht vanuit de kerkenraad

Verslag Gemeentevond 9 maart 2022

Na de dienst van Biddag hebben we op 9 maart jl. een gemeenteavond gehouden. Er waren 41 gemeenteleden aanwezig. Er stonden twee onderwerpen op de agenda:

- a) De Plaatselijke regeling
- b) Het Slotdocument van Commissie Erkenning en daarop aansluitend de Verklaring van de kerkenraad.

Aangaande a. Plaatselijke regeling:

- Er moest een stemming plaatsvinden over de manier waarop we nu als Pauluskerk onze ambtsdragers werven (vragen om namen in de gemeente, kerkenraad neemt ook zelf initiatief, wie bereid is wordt aan de gemeente voorgedragen, en na ontbreken van bezwaar vindt bevestiging in het ambt plaats). Dit dient eens in de 6 jaar te gebeuren. Met 40 stemmen voor en 1 onthouding is de huidige werkwijze wederom gekozen.
- En dan over deze in het algemeen. De huidige Plaatselijke regeling is aangepast op basis van de ingebrachte opmerkingen. Het is een document waar we de komende tijd mee willen gaan werken, maar het document moet ook nog aangepast worden aan de Plaatselijke regelingen van de Pieterskerk en de Algemene Kerkenraad. Met 40 stemmen voor en 1 onthouding is de voorgestelde Plaatselijke regeling vastgesteld.

Aangaande b. Commissie Erkenning.

Voor een weergave van dit deel van de avond verwijs ik naar het stuk van Pieter van Winden.

Verslag kerkenraad 10 maart 2022

- Mede omdat Pieter van Winden ook nog een andere gemeente is gaan begeleiden, hebben we besloten zijn contract terug te brengen naar 40%, zijnde 2 dagen per week. Met uitzicht op een nieuwe predikant moet dit mogelijk zijn. Er is besproken waar hij zich deze laatste periode (t/m juli) op gaat richten
- Tijdens de afwezigheid van ds. Speelman heeft ds. Aarnoutse uit Vinkeveen haar naar alle tevredenheid vervangen. Het ging hierbij om het begeleiden en uitvoeren van uitvaarten. In overleg met beide predikanten is besloten dit te continueren
- De Taakgroep Communicatie is in de vergadering geweest en we hebben gesproken over de verschillende manieren van communicatie die we als Pauluskerk kunnen hebben, zowel binnen als buiten onze eigen gemeente. We gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn bepaalde zaken ook met de Pieterskerk te gaan opzetten, omdat we tenslotte één Protestantse Gemeente Breukelen zijn met één Diaconie en één Kerkvoogdij
- De vacatures geven ons zorgen. Per 1 juli zitten we zonder Kerkrentmeesters. Dus a.u.b.: kijk of het

mogelijk is dat u ook uw steentje bijdraagt aan een gezond financieel beheer binnen de PGB.

- Er zijn geen bezwaren binnen gekomen op de voordracht van de 4 nieuwe ouderlingen (Henk Bomas, Mariëlle de Jong, Joke Suitela en Joukje van der Velde). De bevestigingsdienst zal daarom plaats vinden op 10 april a.s., waarin ds. Pieter van Winden hoopt voor te gaan.

Tot zover. Mocht u vragen hebben, dan hoop ik dat u me weet te vinden.

Met een hartelijk groet,

Ans van der Velde, scriba Pauluskerk
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Gemeenteavond 9 maart – een impressie

In de vesper van gebed voor gewas en arbeid hebben we gebeden om vrede in Oekraïne en vrede onder mensen dichtbij. Aansluitend hadden we de gemeenteavond. De opkomst was op zich goed, maar niet overdadig. Ik telde zo'n 40 aanwezigen. De avond was beladen. Iedereen was zeer aandachtig. De avond was intensief voorbereid door kerkenraad en Commissie Erkenning samen.

De Commissie Erkenning werkte gedurende 9 maanden in opdracht van de kerkenraad aan erkenning van pijn in de context van conflicten. Er zijn vele gesprekken gevoerd. De commissie deed verslag van excuses die de voormalig consulent maakte naar hen die zich beschadigd voelen door zijn optreden in de tijd dat hij consulent was. De commissie heeft gelegenheid geboden aan alle direct betrokkenen in de kluwen van conflicten, om andermans pijn te erkennen en daarbij excuses over en weer bij aan te bieden. Dat is in een enkel geval ook gebeurd. De kerkenraad zelf heeft dit op deze avond gedaan.

De kerkenraad sprak excuses uit, gericht aan ieder persoon die zich in de afgelopen jaren beschadigd of onheus bejegend voelt door kerkenraadsop treden. De bedoeling is natuurlijk dat een kerk opbouwt en geneest. En dat dat bij enkelen in het tegendeel verkeerde kan alleen maar vervullen van het nederige besef dat het niet goed was. De kerkenraad heeft in navolging van de commissie daarbij geen namen genoemd.

De kerkenraad neemt de adviezen van de commissie integraal over. Zo is er bezwaar aangetekend bij de Classis tegen het visitatierapport van 2020, zowel op inhoudelijke als procedurele gronden. Daarnaast wordt nagegaan of wie tot een ambt geroepen wordt ook bereid en in staat is om mee te werken aan het versterken van de verbinding tussen gemeenteleden. Er komt er een commissie Veilige Kerk. Deze nieuwe commissie zal de kerkenraad helpen om hun die zich op afstand voelen door het gebeurde blijvend de hand te reiken. Ook begeleidt deze commissie ieder die een melding of klacht heeft over de veiligheid in de gemeente. Tot slot contracteert te kerkenraad een externe vertrouwenspersoon. Daarover later meer.

Ik beleefde het als een intensieve avond. Na afloop merkte ik dat er een stap gezet is door allen. Tegelijk besef ik dat die stap nog niet voldoende zal zijn voor allen. Dat vraagt om initiatieven op langere termijn, en

daar zijn de genomen maatregelen van de kerkenraad dan ook gericht.

Ik ben onder de indruk van de trouw en inzet van zo velen. Inmiddels wordt er gewerkt aan opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. In brede samenwerking met het gehele dorp proberen we ook op die manier ons gebed om vrede waar te maken.

Pieter van Winden, interim-predikant PS. Wie verklaringen of het visitatie-bezwaar wil ontvangen, kan die opvragen bij de scriba.

In memoriam Maagje Krijtje Hoogendoorn-van der Vliet

Op donderdag 24 februari jongstleden ging van ons heen Magda Hoogendoorn. Zij werd geboren op 3 juni 1922 in Landsmeer en overleed in haar honderdste levensjaar in Blaricum. Zij was sinds 1979 weduwe van Dirk Jacob Hoogendoorn.

Magda en Dirk leerden elkaar kennen op de ijsbaan in Portengen en gingen na hun huwelijk wonen in Den Haag waar zij een melkzaak overnamen. Daar werden 2 dochters, Ida en Margriet, geboren en later zoon Jan. Toen het gezin naar Hilversum was verhuisd, werd er nog een nakomertje geboren: Albert. Het gezin verhuisde vanwege het werk naar Breukelen waar Magda uiteindelijk 56 jaren heeft gewoond. Helaas werd zij al jong weduwe en moest ze haar leven weer zien op te pakken. De kerk en het geloof, de vriendinnen die zij kreeg en de bijeenkomsten die werden georganiseerd hebben haar daar bij geholpen. Zij was altijd trouw aanwezig en voor velen een bekende.

Magda genoot van haar kinderen en klein- en achterkleinkinderen en kreeg het onmogelijke te verwerken toen ze één van haar zoons en kleinzoons verloor. Toch vond ze uiteindelijk weer de moed en de kracht om verder te gaan. Enkele jaren geleden ging ze lichamelijk achteruit en op een gegeven moment verhuisde ze naar verpleeghuis Torenhof in Blaricum. Ook daar was ze actief en onderhield ze haar contacten. Na een val ging het steeds minder goed met haar. Langzaam aan ging ze achteruit en op 24 februari ging zij van ons heen.

Op woensdag 2 maart namen we afscheid van haar in een dankdienst voor haar leven in de Pauluskerk. De liturgie was door haar zelf voorbereid en stond in het teken van de tekst uit 1 Korinthe 13: geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde.

In dankbaarheid om wie zij geweest is mochten wij haar toevertrouwen aan de handen van de Levende God.

Dochter Ida sloot af met het volgende gedicht:

Thuis

Als je de voet op de andere oever zet
en het blijkt de hemel te zijn.

Als je dan door een hand wordt aangeraakt
en het blijkt Gods hand te zijn.

Als je dan muziek hoort
en het blijken engelen te zijn
dan ben je niet heengegaan,
maar naar huis gegaan.

ds. Tanja Viveen-Molenaar
geestelijk verzorger Vivium Zorggroep

Palmpasen

Op zondag 10 april is het weer Palmpasen. We hebben dan in de Pauluskerk de goede gewoonte dat kinderen in een optocht door de kerk trekken met hun mooi versierde palmpaasstokken. We gaan die stokken al versieren op *zondag 3 april* tijdens de Kindernevendienst, dus onder de kerkdienst. De kinderen die er dan zijn krijgen de stokken mee naar huis om ze verder te versieren. Op zondag 10 april maken we ze af, onder meer met een mooi broodhaantje.

Wie mee wil doen met Palmpasen, maar op zondag 3 april niet in de kerk kan zijn, kan even contact opnemen met de Kindernevendienst: ge.speelman@outlook.com. Dan zorgen wij dat je een palmpaasstok in huis krijgt om zelf te versieren. Ook wanneer u of jullie thuis in de kast nog stokken van vorige jaren hebben liggen, graag even contact. We kunnen er nog een paar gebruiken.

Gé Speelman

DIACONIE

Opbrengst collecte Noodhulp Oekraïne

Zondag 13 maart hebben we in beide kerken gecollecteerd voor Noodhulp aan Oekraïne. Deze collecte heeft tot nu toe tot het mooie bedrag van 2825 euro opgebracht. We zien allemaal dagelijks de nood die er is onder de bevolking in Oekraïne. Soms wordt het ons allemaal te veel. We staan ook zo machteloos. Daarom is het mooi dat u allen ruimhartig hebt bijgedragen aan de collecte. Dat is het minste wat we kunnen doen. De Diaconie verdubbelt de opbrengst van de collecte, zodat er in totaal 5650 euro kan worden overgemaakt. Allen hartelijk dank!

Diaconale collecte 27 maart - Kerk in Actie – Missionair Werk

Jong en oud ontdekken de kliederkerk

De collecte is vandaag bestemd voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, samen klieren en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien. 'Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop'. Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Meer informatie:

www.kerkinactie.nl/collecte en
www.kliederkerk.nl



Diaconale collecte 3 april - Kerk in Actie – Werelddiaconaat

Aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië

Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van de bevolking van Moldavië in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven eenzaam achter. Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen, gaan daardoor niet regelmatig naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Van hun kleine pensioen kunnen vele ouderen onmogelijk rond komen. Hierdoor ligt ondervoeding op de loer en kunnen ze hun gas- en lichtrekening niet betalen. De christelijke organisatie Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil verandering brengen in de levens van deze kinderen en ouderen. In hun dagcentrum krijgen kinderen hulp bij hun huiswerk, een maaltijd, en de mogelijkheid voor psychosociale hulp. Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd.

Hiermee wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht. Vanuit haar dagcentrum voorziet Bethania de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd.

Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals

Bethania in Moldavië. Van harte aanbevolen!



Woensdag 9 maart kon stichting Sparrow voor het eerst in twee jaar tijd weer een medische missie organiseren. Mensen die in armoede leven blijven vaak te lang met medische klachten lopen voordat ze naar een dokter gaan. Dit omdat medische behandelingen duur zijn. Als je lang doorloopt met klachten kunnen simpele klachten zich ontwikkelen tot veel grotere medische problemen.

Stichting Sparrow probeert dit te voorkomen door medische missies te organiseren. Tijdens een medische missie worden er gratis medische consulten aangeboden aan mensen die beneden de armoedegrens leven. Eventuele voor-geschreven medicijnen worden gratis verstrekt. De medische missies worden altijd georganiseerd met lokale artsen.

De medische missie van 9 maart is georganiseerd in samenwerking met artsen van het MMG Hospital in Calapan (Filippijnen). Naast de doktersconsulten en gratis medicijnen, konden we door een speciale donatie ook verschillende laboratoriumtesten uitvoeren, zoals ECG, bloedanalyses en suikertesten. Ook was het mogelijk om je te laten vaccineren tegen corona met het Janssen en Janssen vaccin.

Foto's en een video van de medische missie zijn te zien op de website van stichting Sparrow. Stichtingsparrow.nl/nieuws

stichting
sparrow

Iedereen heeft recht op gezondheidszorg

“Het is 3 jaar geleden dat ik voor het laatst naar een dokter ben geweest. De reden is de pandemie en omdat ik geen geld had. Ons inkomen is net genoeg voor onze dagelijkse dingen. Mijn medicijnen zijn niet mijn prioriteit. Dankzij deze medische missie heb ik gratis medicijnen gekregen en heeft de dokter naar mij gekeken. Ik ben dankbaar.”

Nanay Priscilla, patiënt medische missie Maidlang II

COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
Zondag 6 februari 2022		
Werelddiaconaat Oeganda	128,00	136,40
Zondag 13 februari 2022		
Kerk in Actie Noodhulp Nepal	93,90	129,50
Zondag 20 februari 2022		
Stichting Sparrow	106,25	126,85
Zondag 27 februari 2022		
Edukans	122,95	199,30

GEZAMENLIJKE BERICHTEN



Oecumenische vespers in de veertigdagentijd

De Werkgroep Oecumene organiseert in de veertigdagentijd voor Pasen weer vespers. Deze vinden nog plaats op dinsdag 29

maart en 5 en 12 april 2022 in de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen. De vespers beginnen om 19.15 uur en duren ongeveer 20 minuten. In principe na afloop koffie en thee. U bent van harte welkom. Het thema dit jaar is “De Woestijn”. Organisatie: Werkgroep Oecumene.

Coventry

Elke vrijdagmiddag bidden we in de Pauluskerk voor vrede en verzoening. Door de oorlog in Oekraïne is dat gebed actueler dan ooit. Samen bidden is krachten bundelen. Wees dan ook van harte welkom om dit gebed kracht bij te zetten door mee te bidden. Dit gebed uit Coventry wordt wereldwijd op ruim 230 plekken elke vrijdagmiddag rond het middaguur uitgesproken. In de Pauluskerk van 12.15 uur tot 12.35 uur.

Hans en Ingrid Schriever

Breukelen Zingt

Fijn dat we na twee jaar weer een Breukelen Zingt avond mogen en kunnen houden op *dinsdagavond 5 april* om 20.00 uur in de Pieterskerk. Een muzikale avond van koor- en samenzang op weg naar Pasen. Voor deze avond is het interkerkelijk koor Credo uit Maarssen uitgenodigd onder leiding van dirigent Gert J. Hans. De organist is Bert Elbertsen uit Ede. De leiding en het meditatief moment wordt gedaan door ds. Frank Schneider. Om de kosten te bestrijden wordt een collecte gehouden na afloop. Laat uw enthousiasme blijken nu het weer kan. Laat u verrassen en neem gerust iemand mee! De ingang is aan de achterzijde van de kerk. De kerk gaat open om 19.30 uur. Wilt u gereden worden, bel dan onderstaand nummer. Ieder hartelijk welkom.

Pieter Wijnen tel: 0346261837

Amnesty International

Na een lange afwezigheid hebben wij weer de vrijheid om een handtekening te zetten voor mensen die niet vrij zijn om dat te doen: – COLOMBIA – ONDERZOEK DE DOOD VAN KEVIN AGUDELO. Op 27 maart kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak: Kevin Agudelo nam op 3 mei 2021 in de stad Cali, in het zuiden van Colombia, deel aan een wake voor een jongeman die de dag ervoor tijdens een protest was doodgeschoten. Veiligheidstroepen traden hard op tegen de deelnemers aan de vreedzame wake. Ze schoten met scherp en gooiden traangas. Drie jongeren, onder wie de 22-jarige Kevin, kwamen om het leven. In het voorjaar van 2021 vonden er massale demonstraties plaats in verschillende Colombiaanse steden. De zogenoemde ‘Nationale Staking’ was een reactie op een omstreden wetsvoorstel voor belastinghervorming die vooral de armeren zou treffen. De Colombiaanse veiligheidstroepen gebruikten buitensporig veel geweld om de protesten neer te slaan. Ook riepen lokale autoriteiten andere burgers op om de wapens op te nemen tegen de demonstranten. Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International naar de Colombiaanse procureur-generaal Wij roepen hem op onderzoek te doen naar de dood van Kevin Agudelo. Als u meer wilt weten kunt u naar de site van

Amnesty: www.Amnesty.nl. Bij de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Ik hoop op uw medewerking.

Ria van Voskuilen

Orgelconcert Pauluskerk 27 maart 2022 om 15.00 uur

Het concert opent met een Trumpet Voluntary (uit 1748) van John Stanley, die de in zijn tijd bestaande Handeltraditie voortzette. Deze Voluntary begint met een Adagio, waarna een solo volgt voor 2 trompetten en hun echo's. Na het rustige 3^e deeltje volgt tot slot een snel deel met fluiten als solo.

Als tweede werk een monumentaal orgelwerk: het 3^e Choral (uit 1890) van César Franck, die in 2022 precies 200 jaar geleden werd geboren. Het begint met een toccata-achtige sessie, waarin het ‘koraal’ is ingebed. Dan volgt een breed uitgesponnen Adagio, dat opstuwt tot de derde sessie: hierin worden de toccata-elementen uit het begin én het ‘koraal’ op grandioze wijze gecombineerd. Het concert van zondag 1 mei zal voor een groot deel aan orgelwerken van Franck worden besteed.

Bachs Pastorale staat in F-groot, en is een opmerkelijke compositie: het is Bachs verklanking van het verhaal over de herders uit Lucas 2. Het begint met de eigenlijke pastorale, met een ‘doedezak’-registratie, incl. de lange tonen in het pedaal, die staan voor de baspijpen van de doedezak. Dit deel schildert de herders in het veld. Aan het eind doezelen de herders weg: de toonsoort a-klein. In het 2^e deeltje, in de stralende toonsoort C-groot, schrikken de herders plotseling wakker, m.b.v. een syncope (een tegendraads ritme), meteen aan het begin: immers, opeens verschijnt er een engel! Het 3^e deeltje is een aria, hier een wiegeliedje. In het laatste deeltje (een ‘gigue’: een snelle dans) spoeden de herders zich naar Betlehem. De jubelende bewerking *In dir ist Freude* (de melodie kennen wij van *Geest van hierboven*), geeft de vreugde weer die de gelovige in Jezus heeft.

Als laatste werk Boëllmanns vierdelige Suite gothique uit 1895. Deze Suite begint met een plechtig openingskoraal. Dan volgt het vrolijke Menuet, eveneens voor ‘vol’ orgel geschreven. Het 3^e deel *Prière à Notre Dame* is heel ingetogen, waarna de fameuze Toccata volgt, misschien wel de bekendste uit de Franse orgelromantiek.

U bent *zondagmiddag 27 maart* weer van harte welkom bij dit Pauluskerkconcert, de toegang is vrij, na afloop een collecte (bijdrage naar draagkracht) en een drankje.

Jan Pieter Karman



Johannes 14 vers 27

Kleurplaat voor onze allerjongsten

Op pad gaan met De Wandelmaat is meer dan wandelen alleen

We organiseren verschillende soorten meerdaagse wandelingen:

- Kort maar krachtig: een 2-daagse kennismaking met de Wandelmaat en met het kloosterritme.
- Weekendje weg: rondom het weekend een paar dagen lopen en het klooster ervaren.
- Breek de week: op stap met De Wandelmaat op doordeweekse dagen.
- Pelgrimsreizen: een paar dagen lopen over pelgrimswegen.
- Over de grens: samen met De Wandelmaat een paar dagen naar een spirituele plek in het buitenland.

www.dewandelmaat.nl

Benedictijnse Spiritualiteit in Noord-Holland - Egmond -

We gaan naar de Sint-Adelbertabdij vlakbij Egmond-Binnen. Het strand en de Noordzee zijn ongeveer 3 km van de abdij verwijderd. In de omgeving vind je veel bloembollenvelden. Begin april beginnen de bollen langzaam uit te komen. Oude kloostertraditie en prachtig landschap gaan hier samen. Gaat u mee?

Van 11 t/m 14 april- een vierdaagse

Gids: Jaap van der Vinne

Pelgrimeren langs bedevaartplaatsen

Pelgrimage van Wittem naar Banneux

Een andere Wandelmaat wandeling

Heb jij een goede wandelconditie? Dan is deze bijzondere reis iets voor jou.

In vier dagen maak je kennis met het pelgrimeren. Dit is een vorm van ontspannen wandelen waarbij het niet gaat om de bestemming. Tijdens deze reis gaat het om het (samen) onderweg zijn. De route leidt je door de heuvels van Zuid Limburg. Ook maak je al lopend kennis met de Belgische Voerstreek. Onderweg houd je halt bij drie bedevaartplaatsen: Wittem, Val Dieu en Banneux. Met de bus terug

Data: 22- 25 april – 4 daagse

Gids: Ben Noorloos

Bij de Franciscanessen in Denekamp

De zusters van Denekamp zijn vrolijk en gastvrij. Gids Toon Brummelhuis is hier helemaal thuis. U beleeft een paar bijzondere dagen in dit Twentse klooster.

Twee dagen die u nog lang bij zullen blijven. Wandelen, ontmoeten, in gesprek met zuster Christella, een spiritueel verblijf

Data: 30 april en 1 mei – 2 daagse

Gids: Toon Brummelhuis

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via site.skgscollect.nl/495/ of de APPostel-app

Bezorging: mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;

Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60

Kostprijs: € 22,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl

bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

K. Andreae, verhuur@pknbreukelen.nl of tel. 06 42281589

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, looiijersdijk29@gmail.com, tel. 264228

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89