

# KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

ALLE DIENSTEN KUNNEN ALLEEN ONLINE GEVOLGD WORDEN.  
DIT KAN VIA KERKDIENTSTGEMIST OF VIA YOUTUBE.

## KERKDIENTEN

### Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

#### ZONDAG 9 JANUARI 2022

10.00 uur: Ds. K. Holwerda, Amsterdam

**Collecten:** 1. Bloemengroep  
2. Wijkkas Pauluskerk

#### ZONDAG 16 JANUARI 2022

Dienst van Gebed voor de Eenheid van de Christenen

10.00 uur: Ds. P. van Winden, Soest  
Mw. A. Dijkhuizen  
Mw. Ds. M. Ruhlessin

**Collecten:** 1. Werk van de Oecumene  
2. Wijkkas Pauluskerk

#### Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

### Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

#### ZONDAG 9 JANUARI 2022

10.00 uur: Ds. D. van Duijvenbode, Hoek van Holland  
18.30 uur: Ds. D.A. Lagewaard, Wageningen  
(Witte Kerkje)

**Collecten:** 1. Bloemengroep  
2. Wijkkas Pieterskerk

#### ZONDAG 16 JANUARI 2022

10.00 uur: Mw. Ds. H.J.K. Gierkerk-van Geerenstein,  
Uitwijk  
18.30 uur: Ds. C.N. van Dis, Nieuwegein (Witte Kerkje)

**Collecten:** 1. Confessionele Beweging  
2. Wijkkas Pieterskerk

#### WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

In verband met de Corona beperkingen kunnen de weeksluitingen helaas tot nader bericht geen doorgang vinden.

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 2 weken. Kopij inleveren voor maandag 17 januari, 18.00 uur.

## AGENDA

- Maandag 17 januari, 19.00 – 20.00 uur, Bonifatiushuis, Afhalen Kerkbalans enveloppen voor rondbrengen
- Maandag 31 januari, 19.00 – 20.00 uur, Bonifatiushuis, Inleveren Kerkbalans enveloppen

## MEDITATIE

**Heilig Ons – Week Van Gebed**  
Heer vandaag is onze bede  
Maak ons werkers van Uw vrede  
Instrumenten van Uw trouw  
Dat wij niet, gebroken samen  
Jezus werk aan ons beschamen  
Schade brengen aan 't gebouw

Maak van ons oprechte mensen  
Die alleen Uw glorie wensen  
Zichtbaar in Uw kerk  
Fundament, dat wij U eren  
Door steeds onze plek te leren  
In Uw grote werk

Heilig ons, zodat wij stralen  
En Uw machtige verhalen  
Weer worden verteld  
Dat de wereld U zal loven  
Samen met de engelen boven  
En Uw komst versnelt

En als we soms zorgen krijgen  
Geef dat we ook dán niet zwijgen  
Van die grote dag  
God van vrede bind ons samen  
Dat wij knielen en beamen  
U heeft het gezag!

*Anne Lies Mossel-de Kievit*



## WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



**Predikant:** vacant

**Bijstand in het pastoraat:**

Ds. Th. Wegman, tel. 06-22547574

email: [t.wegman2@gmail.com](mailto:t.wegman2@gmail.com)

**Scriba:** M.C. Berger,

G. van Nijenrodestraat 171, 3621 GJ

Breukelen, tel. 06-15128659,

email: [scriba@pieterskerk.info](mailto:scriba@pieterskerk.info)

W. Mur, tel. 266842,

email: [noortje-wim.mur@planet.nl](mailto:noortje-wim.mur@planet.nl)

[www.pieterskerk.info](http://www.pieterskerk.info)

John van den Bosch,

email: [john.vd.bosch@kpnmail.nl](mailto:john.vd.bosch@kpnmail.nl),

tel. 266843 (na 18.00 u.)

**Ledenadm.:**

**Website:**

**Kerktelefoon:**

### **Bij de diensten**

We kunnen terugkijken op, ondanks de kleine bezetting, mooie diensten met grote belangstelling. Fijn dat we zo toch rondom het woord van God bij elkaar kunnen zijn. We hopen zo snel mogelijk de deuren van de kerk weer te kunnen openen om weer samen koffie te drinken, om elkaar te ontmoeten. We hebben besloten om het avondmaal dat gepland stond voor 16 januari niet door te laten gaan. Online het Heilig Avondmaal vieren vinden we bevreedend. De avonddiensten zijn weer vanuit het Witte Kerkje, we hopen dat u daarbij ook weer inschakelt.

Verlangt u er ook weer naar om de diensten te kunnen

bezoeken? De oplossing is dat u zich aanmeldt voor de zanggroep. Dan hebben we een bredere groep die voor de zang kan zorgdragen en zijn we niet meer afhankelijk van een kleine enthousiaste groep zangers en zangeressen. Aanmelden kan bij [frans.vonk@hotmail.com](mailto:frans.vonk@hotmail.com)

### **Pastoraal contact**

Marlies Wijnen is ouderling van sectie Zuid, zij is te bereiken via [marlieswijnen2@gmail.com](mailto:marlieswijnen2@gmail.com) of telefoon 0346-261837.

Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en bereikbaar via [famvanscherpenzeel@gmail.com](mailto:famvanscherpenzeel@gmail.com) of telefoon 06 18397837.

Frans Vonk is ouderling van sectie West en bereikt u via [frans.vonk@hotmail.com](mailto:frans.vonk@hotmail.com) of telefoon 06-53275596.

Marg Versloot is jeugdouderling en ook special contactpersoon voor jongeren, te bereiken via 06-14714293 of [margversloot@gmail.com](mailto:margversloot@gmail.com)

Ds. Th. Wegman verleent ons bijstand in het pastoraat. U kunt hem bereiken onder 06-22547574 of [t.wegman2@gmail.com](mailto:t.wegman2@gmail.com)

U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen tenminste een luisterend oor. Ook als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.

### **Uit de gemeente**

We mochten het jaar beginnen met een gebedssamenkomst op nieuwjaarsmorgen. Met een bijdrage van verschillende gemeenteleden zijn we lezend in de schrift, biddend en zingend het jaar begonnen.

Het jaar ligt blanco voor ons en hoe het zal gaan is ongewis. Zeker is dat onze Vader in de hemel met ons zal gaan in alle verbanden waarin we gesteld zijn. Wie op hem vertrouwt zal niet beschaamd uitkomen.

Op 29 december 2021 is overleden Reintje Lith-Kroon. Zij woonde in de Aa. De afscheidsbijeenkomst wordt in besloten kring gehouden in crematorium Daelwijck in Utrecht.

Op donderdag 30 december 2021 is plotseling overleden Juul Kroon, Maagdenpalm 12, op de leeftijd van 73 jaar. Dit is een heftige schok voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. De afscheidsbijeenkomst wordt op vrijdag 7 januari in besloten kring gehouden.

Wij bidden God om zijn nabijheid en sterkte en kracht voor de nabestaanden.

Hartelijke groet, De wijkouderlingen

### **Dinsdagmorgenkring**

Helaas laten de corona-beperkingen niet toe dat we op 11 januari a.s. bij elkaar komen. Hopelijk kan de bijeenkomst van 8 februari wel doorgaan.

Frans Vonk

### **Beroepingswerk**

Op 17 januari is de eerste vergadering van de kerkenraad in het nieuwe jaar. Een bijzondere kerkenraad waarin we

van broeders en zusters afscheid nemen na jarenlange trouwe dienst. We mogen gelukkig ook nieuwe werkers in Gods wijngaard verwelkomen. Deze avond spreken we ook met de beroepingscommissie. Zij kunnen dan echt aan de slag met het vinden van een nieuwe herder en leraar voor onze wijkgemeente. De profielschets kunt u nalezen op de website. Wij wensen hen namens de gemeente wijsheid en zegen toe bij hun werkzaamheden.

### **Kerkbalans**

Op 15 januari 2022 start de actie Kerkbalans. Verderop in Kerknieuws kunt u er meer over lezen. Helpt u mee en draagt u bij?

## WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



**Predikant:** vacant

**Interimpredikant:** ds P. van Winden, Boekweitland 80, 3764 ZN Soest, tel. 06 12171113, pieter@interimpredikant.nl; skypenaam: van.winden

**Contact pastoraat:** Corry Bosch, G.v.Doornikstraat 111, 3621 HX Breukelen, tel. 0346 262279, corry.bosch@kpnplanet.nl

Ans v.d. Velde, Lt.Maltbystr. 51 3621 KN Breukelen, 06 12611812 scriba@pauluskerkbreukelen.nl

**Scriba:**

**Kerkelijk buro:**

H. de Kruijff, tel. 06 23700853 e: heiniedekruijff@ziggo.nl

**Autodiensten:**

Emmy Wildeman, tel. 241578

**Website:**

pauluskerkbreukelen.nl

**Kerktelefoon:**

John van den Bosch, email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, tel. 266843 (na 18.00 u.)

### **Bij de diensten**

Zondag 9 januari gaat in de dienst ds. K. Holwerda uit Amsterdam voor. De geplande dienst van Schrift en Tafel gaat vanwege de Corona beperkingen niet door. Zondag 16 januari is een dienst van gebed voor de eenheid van Christenen. In deze dienst gaat onze interim predikant ds. P. van Winden voor. Zie hier voor ook het bericht verderop onder Algemene Berichten. De Taizé dienst 's avonds kan ook net doorgaan. Beide diensten zijn alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl of via YouTube.

### **Nieuwe (on)mogelijkheden in een nieuw jaar**

De corona-maatregelen hebben invloed op ons hele leven. Ook op de ontwikkeling van de wijkgemeente. De diensten zijn al weer een tijdje online. Het aantal kijkers naar de online diensten is best goed: als je de cijfers van Youtube en Kerkdienstgemist optelt kom je steeds zo op de 100 'hits'. Maar eerlijk is eerlijk: je kijkt ieder als persoon, echtpaar of gezin apart naar een dienst. Ook zijn groepen en vergaderingen afgezegd of online. Dus elkaar

als gemeente zie je niet. Daardoor wordt de onderlinge band lossler, is mijn indruk. Ieder reageert daar verschillend op. Dat er verschillen zijn qua reactie, vind ik wel mooi om te zien. Voor de een is het lossler worden van de band namelijk reden om juist intensiever actief te worden in en rond de kerk. Voor de ander groeit er afstand en zal het later wel weer intensiever worden. Vanuit het jeugdwerk worden pogingen gedaan om jongeren extra te bezoeken en te laten weten dat de kerk meeleeft. Vanuit het pastoraat wordt ook veel gedaan aan onderlinge zorg en meeleven. Dat meeleven is nodig. Want er is eenzaamheid. Maar niet alles kan, want onder degenen die het bezoekwerk doen is er ook geregeld ziekte. Er is steeds wel iemand besmet. Dat is bijna altijd spannend en steeds ontregelend.

Mentaal vraagt deze tijd veel. Het lijkt of ons leven kleiner geworden is. Er is onzekerheid. De vaste en vertrouwde zekerheden vallen weg. Van iedereen wordt flexibiliteit gevraagd. En juist voor mensen voor wie de nationaliteit of de staat belangrijk zijn in hun identiteit, grijpt dat diep in. Want bij hen ontstaat teleurstelling in de diepste waarden waar men uit leeft. Ik begrijp dan ook dat mensen protesteren. Ook al ben ik het er volstrekt mee oneens, zeker met de gewelddadige manier waarop er soms gedemonstreerd wordt. Maar ik besef ook dat wij gemakkelijk praten hebben. Want juist in een kerk sta je erbij stil dat er diepere waarden zijn dan Nederlanderschap of de Nederlandse Staat. Want zondag aan zondag gaat het over geloof in God door Jezus.

Jezus zegt dat Hij gekomen is om het leven te geven in al zijn volheid. Die zin uit Johannes 10:10 kwam onlangs al voorbij in de bijeenkomst van de belijdeniskring/gespreksgroep (in december afgezegd vanwege corona). Jezus erkent daarmee dat leven vaak kleiner gehouden wordt of beschadigder is, dan je zou willen. Ook dat is een onderdeel van geloof. In Jezus' tijd hielden Romeinen het leven klein. Als jood werd je onder de duim gehouden. En ook onderling zorgden mensen wel dat ze elkaar klein hielden. Mannen hielden vrouwen klein. Joden en Samaritanen hielden elkaar klein. Priesters hielden het gewone volk klein.

Het volle leven van Jezus is zijn volle aandacht aan ieder mens in iedere ontmoeting. De Evangelieën bestaan vrijwel voor 100% uit beschrijvingen van die ontmoetingen waarin Jezus 100% aandacht geeft. Die aandacht van Jezus is meer dan een luisterend oor. Hij luistert dieper door. Zoals een visser niet alleen naar de dobbert tuurt, maar juist daardoor met het vangen van vis bezig is. Zo ziet Jezus in elke ontmoeting een mens waarin of waardoor of waaromheen God bezig is. God bevrijdt. Hij geeft leven op een dieper niveau dan materiële welvaart. Dieper dan de verzorgingsstaat of participatiesamenleving geven kan. God als Schepper scheidt elk moment liefde in jou en mij. Jezus doet dat. Dat betekent dat Hij nooit mensen klein houdt, maar altijd op de been zet, de ogen opent, verrast. En dat is volgens mij ook nu een goed recept. In deze corona tijd. Namelijk dat je elke dag probeert iemand te verrassen.

Op die manier. Ik bedoel dat je niet wegzinkt in 'ik ben tegen' of 'wat is het zwaar'. Dat dat zo is, dat is misschien wel zo, maar dat is niks nieuws. Maar dat je iets raars, gek, onverwachts bedenkt, waardoor even jouw eigen ogen oplichten, en je de ogen van een ander ziet oplichten. Dat kan door een telefoontje. Door een bosje bloemen, zomaar.

Het kan ook betekenen dat je je láát verrassen. Juist in deze moeilijke tijd. Door een zonnestraal misschien. Of door het besef dat je leven hoe dan ook onderdeel is van een groot netwerk van zin en toekomst. Jezus noemt dat: Koninkrijk. Of dat je bidt voor je mensen, je kerk, je land, de ander. Voor de hoeveel is het -80%?- van de wereldbevolking die niet gevaccineerd is en al helemaal geen uitzicht heeft op een booster-prik. Bidden is je ziel openen voor verrassing. Het komend jaar is ongetwijfeld vol van onmogelijkheden. De pandemie is één van de factoren daarin. Juist het volle leven van geloof opent ogen voor de eindeloze variaties en mogelijkheden waarmee we elkaar verrassen kunnen. Waarmee God je verrast. Daarom wens ik je een goed nieuw jaar toe. Hoe? Ik hoop dat we elkaar nog veel zullen verrassen.

Pieter van Winden, interim-predikant

### Kerkbalans

Op 15 januari 2022 start de actie Kerkbalans. Verderop in Kernieuws kunt u er meer over lezen. Helpt u mee en draagt u bij?

## DIACONIE

**HipHelpt**  
STICHTSE VECHT

Laagdrempelige hulp  
bieden of vragen?

[hiphelpt.nl/stichtsevecht](http://hiphelpt.nl/stichtsevecht)



### Diaconale collecte 9 januari – Bloemengroep



Deze zondag is de opbrengst van de collecte bestemd voor het werk van de bloemengroep. Met deze opbrengst kunnen de wekelijkse bloemen-groeten vanuit beide wijkgemeenten en de bloem- en groenversieringen tijdens de kerkelijke hoogtijdagen deels bekostigd worden. Van harte bij u aanbevolen.

### Diaconale collecte 16 januari Pauluskerk - Oecumene

Op 16 januari a.s. vindt in de Pauluskerk de oecumenische viering van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen plaats. De collecte is bestemd voor het oecumenische werk van de aan de Werkgroep Oecumene verbonden kerken in Breukelen.

Namens de Werkgroep Oecumene, Joukje van der Velde

### Diaconale collecte 16 januari Pieterskerk

#### - Confessionele Beweging

confessionele  beweging

Een nieuwe naam met een vertrouwde en heldere inhoud; zo zien wij deze fusiebeweging van de Confessionele Vereniging (van 1864 uit de Nederlandse Hervormde Kerk) en het Confessioneel Gereformeerd Beraad (van 1973 uit de Gereformeerde Kerken in Nederland).

In 2020 hebben wij de krachten gebundeld om de Protestantse Kerk in Nederland te dienen met ons belijdend (confessioneel) geluid: de kern van het evangelie is Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer, de Redder van de wereld. We doen dit ondubbelzinnig en onbekrompen vanuit de Schrift en het belijden van de kerk.

Dit evangelie is tot ons gekomen in de Bijbel als Gods Woord en door de traditie van de kerk. Hiermee staan wij in de kerk en de wereld. Zij zijn de constanten in de telkens veranderende omstandigheden waarin wij ons geloof belijden en in de praktijk brengen.

Het belijdende geluid is een koord dat van drie strengen is gevlochten: de drie-enige God (Vader, Zoon en heilige Geest), de twee naturen van Jezus Christus (waarlijk God en waarlijk mens), één Bijbel (Oude en Nieuwe Testament horen bijeen). Deze drie strengen zijn de spreek- en leesregels in het spreken over God. In dit belijden wil de beweging de Heer dienen binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Met deze collecte steunen wij het werk van de Confessionele Beweging. Van harte aanbevolen.

### Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

# GEZAMENLIJKE BERICHTEN

## Dienst van Gebed voor de Eenheid van de Christenen



Op zondag 16 januari 2022 vieren we de Oecumenische Dienst van Gebed voor de Eenheid van de Christenen in Breukelen. Het thema is 'Licht in het duister'.

We staan tijdens de *Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen* stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor ons als christenen. De centrale Bijbeltekst komt uit Matteüs 2 vers 2: 'Wij hebben (namelijk) zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden. De verschijning van de ster is een langverwacht teken van hoop. Deze brengt de magiërs uit het Oosten, ook wel bekend als wijzen of koningen, naar de plaats waar de Redder wordt geopenbaard. De ster is een geschenk, een teken van Gods liefdevolle aanwezigheid voor alle mensen. De stralen leiden de wijzen, en met hen alle mensen, naar het grotere licht: Jezus. Als het licht van de wereld is Hij in onze duisternis gekomen. Hij ging door het duister heen toen Hij 'omwille van ons zichzelf vernederde en gehoorzaam was tot in de dood' (Filippenzen 2 vers 8). Dit deed Hij om voor ons de weg naar de Vader te verlichten, zodat wij zijn liefde zouden kennen en door Hem eeuwig zouden leven.

Van oudsher staan de magiërs symbool voor de verschillende volken op aarde. Ze komen uit verre landen en vertegenwoordigen verschillende culturen. Maar ze worden gedreven door hetzelfde verlangen om de pasgeboren koning te zien en te leren kennen. Ze komen samen om Hem te aanbidden. Zo verbeelden de magiërs de eenheid die God voor alle volken wenst.

Christenen zijn door God geroepen om die eenheid tot stand te brengen, en om zo een teken te zijn voor de wereld. Afkomstig uit verschillende landen, culturen en talen, ondernemen zij een gemeenschappelijke zoektocht naar Christus en delen in het verlangen om Hem te aanbidden. De taak van christenen is dan ook om als deze ster te zijn. Als wij op Christus wijzen, kan God door ons eenheid onder mensen bewerkstelligen.

Het materiaal is dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is. Meer dan ooit heeft het Midden-Oosten een hemels licht nodig om de volken daar te leiden. De ster van Betlehem is een teken dat God met zijn volk meegaat, hun pijn voelt, hun geschreeuw hoort en hen compassie betoont.

Maar ook in veel andere delen van de wereld lijden onschuldige mensen onder geweld, onrecht en onderdrukking. In die omstandigheden zoeken mensen naar een teken dat God met hen is. Ze zoeken de pasgeboren koning van zachtmoedigheid, vrede en liefde. Maar waar is de ster die de weg naar Hem wijst? Ook in dit opzicht is het de roeping van de kerk om als de ster te zijn en mensen te wijzen op Christus, die het licht van de wereld is. In woord en daad zijn christenen geroepen om de weg naar Christus te verlichten, zodat Hij opnieuw voor de volken zichtbaar zal worden.

Door verdeeldheid onder christenen wordt dat licht echter verduisterd, waardoor anderen de weg naar Christus niet kunnen vinden. Omgekeerd worden christenen die verenigd zijn in het aanbidden van Christus juist een teken van de eenheid die God verlangt voor heel zijn schepping.

We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer onderstreept. De ster die tweeduizend jaar geleden opging, roept ons nog steeds om samen op zoek te gaan naar Christus en eensgezind Hem te aanbidden. Dan zal de Geest onze harten veranderen, zodat wij schijnen als licht in het duister.

De dienst op zondag 16 januari wordt georganiseerd door de Werkgroep Oecumene en wil een bijdrage leveren aan het gevoel van verbondenheid aan elkaar en het verstaan van elkaars traditie. De viering begint om 10.00 uur. Voorgangers zijn ds. Pieter van Winden, ds. Martje Ruhlessin en Annemiek Dijkhuizen.

*Vanwege de huidige coronamaatregelen zal deze dienst alleen digitaal vanuit de Pauluskerk te volgen zijn via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2229-Protestantse-Wijkgemeente-Pauluskerk>.*

## Kerkbalans 2022

2022

Actie  
**Kerkbalans**



De financiële basis van onze wijkgemeenten is gebaseerd op de actie kerkbalans, deze wordt in het hele land van zaterdag 15 januari tot en met zaterdag 29 januari gehouden. Het grootste gedeelte van onze wijkinkomsten komt uit deze actie. Wij hopen dat u weer bereidwillig wilt geven net als andere jaren. Onze kosten stijgen echter ook door, het zou mooi zijn als uw gift dit jaar iets meer kan zijn dan vorig jaar.

We zoeken nog hulp om de nodige enveloppen rond te brengen en op te halen bij gemeenteleden. U kunt een berichtje sturen naar [john.vdbosch@kpnmail.nl](mailto:john.vdbosch@kpnmail.nl) of bellen na 18.00 uur naar 0346 266843. De afgelopen jaren zijn diverse oudere vrijwilligers afgevallen. Het zou fijn zijn

als jongere generaties dit willen oppakken. Het kost u twee keer een uur. Maandagavond 17 januari verwachten we u om 19.00 uur om een stapeltje enveloppen op te halen in het Bonifatiushuis. Maandag 31 januari om 19.00 uur kunt u de enveloppen dar weer inleveren.

U kunt ook helpen door uw email adres door te geven aan administratie@pknbreukelen.nl, mocht u onze post nog niet digitaal ontvangen.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 23 januari haalt een vrijwilliger het formulier bij u op. U kunt uw bijdrage ook al overmaken op NL 84 RABO 0373704526 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen onder vermelding van 'Actie Kerkbalans 2022 Pauluskerk / Pieterskerk'.

Het college van Kerkrentmeesters

### Nieuw email adres

Vanaf heden ontvangt u digitale post vanaf een nieuw emailadres. We gaan als Protestantse gemeente Breukelen steeds vaker met u communiceren via de website en email met als toevoeging pknbreukelen.nl. De financiële acties komen voortaan vanaf administratie@pknbreukelen.nl. Om de post niet in de

spam te laten belanden is het verstandig om dit adres aan uw veilige mailadressen toe te voegen. Ook de verhuur, algemene kerkenraad en het onderhoud krijgen een dergelijk adres.

Het college van Kerkrentmeesters

### Hartelijk dank

Beste mensen, velen hebben ons gefeliciteerd met het feit dat wij 40 jaar getrouwd mogen zijn.

Dit is een gebeuren die je maar één keer in je leven meemaakt.

We hebben veel kaarten, e-mails, whatsapp berichtjes, telefoontjes en persoonlijke felicitaties mogen ontvangen. Ook de bloemen uit de dienst hebben we ontvangen. Voor al deze blijken van meeleven hartelijk dank!

Met vriendelijke groet, Hilma en Frans

### Nieuw e-mail adres voor verhuur Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis

Sinds 1 januari jl. hebben we een nieuw e-mail adres voor reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis. Dit nieuwe e-mail adres is verhuur@pknbreukelen.nl. E-mails, die op het oude e-mail adres (verhuur@pauluskerkbreukelen.nl) binnenkomen, zullen automatisch worden doorgestuurd naar het nieuwe adres.

Kees Andreae

## COLOFON

**Inleveradres:** Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com  
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

**EMAILS:** KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

**Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via [site.skgscollect.nl/495/](http://site.skgscollect.nl/495/) of de APPostel-app**

**Bezorging:** mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;

Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60

Kostprijs: € 22,50

**Kollektemunten bestellen:** overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1<sup>e</sup> zondag v.d. maand na de dienst

**Kerkdiensten via internet:** [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

**Administrateur:** J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl

bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

**Diaconie:** bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

**Reservering en agendabeheer** Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

K. Andreae, verhuur@pknbreukelen.nl of tel. 06 42281589

**Bonifatiushuis:** tel. 266899

**Protestantse wijkgemeente Pauluskerk**

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email [henkhansman@ziggo.nl](mailto:henkhansman@ziggo.nl)

**Adres Pauluskerk:** Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

**Protestantse wijkgemeente Pieterskerk**

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

**Adres Pieterskerk:** Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, [bert.vd.dussen@gmail.com](mailto:bert.vd.dussen@gmail.com)

**Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen**

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89