

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

Diensten zijn alleen te volgen op kerkdienstgemist.nl

ZONDAG 18 APRIL

10.00 uur: ds. G.M. Speelman

Collecten: 1. Save the Children (zie toelichting) 2. Kerk

ZONDAG 25 APRIL

10.00 uur: ds. B. Aalbers, Zwolle

Collecten: 1. Kinderen in Nederland (zie toelichting) 2. Kerk

Coventrygebed voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Diensten zijn beperkt toegankelijk of anders te volgen op kerkdienstgemist.nl

ZONDAG 18 APRIL

10.00 uur: ds. K. Hage

18.30 uur: ds. F.E. Schneider

Collecten: 1. Save the Children (zie toelichting) 2. Kerk

ZONDAG 25 APRIL

10.00 uur: ds. K. Hage, Jongerendienst 12 - 18

18.30 uur: ds. Th. Wegman, Zeist

Collecten: 1. Kinderen in Nederland (zie toelichting) 2. Kerk
3. Wijkkas

A G E N D A

Dinsdag 20 april, 20.00, Gemeenteavond wg. Pieterskerk

De volgende Kerknieuws verschijnt op 1 mei en is dan voor 3 weken. Kopij graag vóór maandag 26 april 18.00 uur.



APPostelaplogo

MEDITATIE

De werkelijkheid van Pasen

...en hij verweet hun hun ongelooft... (Marcus 16:14)

Het evangelie van Marcus eindigt met de beschrijving van de vlucht, de angst en de ontzetting van de vrouwen bij het graf. Dat is wat de werkelijkheid van Pasen te weegbrengt. Het laatste gedeelte, Marcus 16 vers 9-20, is zo goed als zeker een latere toevoeging aan het evangelie. Het bevat een soort korte samenvatting van de verschijningen van de opgestane Heer aan zijn leerlingen. Maar ook als latere toevoeging past het wel bij de stijl van Marcus. De teneur is dat de boodschap van Pasen stuit op ongelooft bij de discipelen. Wanneer Maria van Magdala aan de discipelen bericht dat Jezus leeft en door haar gezien is, geloven zij het niet. En wanneer de twee Emmausgangers berichten dat Jezus aan hen verschenen is, geloven zij die ook niet.

De werkelijkheid van Pasen, het goede nieuws dat Jezus Christus de gekruisigde is opgewekt, wil er bij de discipelen niet in. Ze zitten opgesloten in zichzelf, hun ervaringen, in hun subjectieve bubble. Ze kunnen er niet bij. Ze geloven het niet. Het goede nieuws stuit op weerstand. Het moet ergens doorheen. Het moet door hun ongelooft heen.

Juist dat stemt hoopvol. Mij in ieder geval wel. En hopelijk u ook. Want het betekent dat je niet hoeft af te haken als je wel wilt geloven, maar het niet kunt. Hoe vaak hebben wij al niet gehoord dat Jezus is opgewekt uit de dood? En hoeveel geloof hechten wij daar eigenlijk aan? Ik bedoel: in hoeverre bepaalt het onze manier van denken, spreken, handelen, leven? Bij de discipelen wil het er niet in. Als er voor de derde keer sprake is van hun ongelooft, dan verschijnt Jezus zelf. De opgestane Heer zelf moet er aan te pas komen om de discipelen op andere gedachten te brengen. De werkelijkheid van Pasen komt echt van de andere kant. Bij God vandaan. En juist zo is het ook werkelijk bevrijdend.

De opgestane Heer pakt zijn discipelen stevig aan. Hij maakt hen verwijten, wijst hen terecht. Jullie hart is verhard, oordeelt Hij. Daarmee stelt Hij zijn discipelen op één lijn met alle andere mensen, dwz. op de lijn van het

ongeloof. Het is het oordeel van de opgestane Heer over de oude wereld. Maar zijn oordeel is er om ruimte te maken voor de genade, voor de werkelijkheid van Pasen, voor de nieuwe schepping. Jezus roept zijn ongelovige discipelen tot de orde van Pasen.

Het wonderlijk genadige van het evangelie is dat juist zij, de discipelen die vol ongelooft zijn, het goede nieuws aan anderen moeten overbrengen. Juist zij die geen enkele fiducia hebben in de zaak van Jezus, krijgen de opdracht om de wereld in te trekken met het goede nieuws. 'Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend' (Mc 16:15).

Dat stemt geweldig hoopvol. Het evangelie verkondigen gebeurt in herkenning en in volstrekte solidariteit met een wereld die niet gelooft. Het gebeurt tegelijk in de zekerheid dat dit ongelooft niet het laatste woord heeft. Niet het oordeel, maar de genade is het laatste. Wie het evangelie verkondigt heeft het namelijk niet over de kracht van zijn of haar eigen geloof, maar over Jezus Christus, de gekruisigde, die is opgestaan, die leeft en regeert tot in eeuwigheid.

Ds. Krijn Hage

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag
Scriba: M.C. Berger, G.v.Nijenrode-
str. 171, 3621 GJ Breukelen, tel. 06-
15128659, scriba@pieterskerk.info
Ledenadministr.: W. Mur, tel. 266842,
noortje-wim.mur@planet.nl
Website: www.pieterskerk.info
Kerktelefoon: J.v.d.Bosch, john.vd.bosch@kpn
mail.nl, tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Zondag 18 april, de tweede zondag na Pasen, lezen we de derde brief van Johannes. Johannes wordt ook wel de apostel van de liefde genoemd. Zijn evangelie, zijn eerste en tweede brief zijn daar ook vol van. Vol van de liefde waarmee God ons in Jezus Christus heeft liefgehad. Maar deze derde brief van Johannes lijkt daarbij vergeleken onbeduidender. De apostel spoort ene Gajus aan om niet het voorbeeld van een zekere Diotrefes te volgen, met wie hij op gespannen voet staat. Beter is het om het voorbeeld van Demetrius te volgen, die wel goed bekendstaat. Wat heeft dit met de hoge en blijde toon van Pasen te maken? Op het eerste gezicht niet zo veel, maar wie aandachtiger leest ontdekt dat het hier gaat om de doorwerking van Pasen, om de vraag wie werkelijk betrouwbaar en waarachtig is, wie 'wandelt in de waarheid.'

In de avonddienst gaat ds. F.E. Schneider voor.

Zondag 25 april is er 's morgens in de Pieterskerk een speciale dienst voor en door jongeren (12-18 jaar), georganiseerd samen met jongeren van het Witte Kerkje. Wegens het beperkte aantal mensen dat in de kerk kan samenkomen, vragen we andere gemeenteleden om deze dienst online mee te maken. Het thema van de dienst is 'Goed leven! Hoe dan?' Een goed leven willen we natuurlijk allemaal. Tegelijk is goed leven o.a. door corona helemaal niet meer vanzelfsprekend. Wanneer noem je je leven goed? En hoe doe je dat eigenlijk, goed leven? We luisteren met elkaar naar een klein stukje van de lange Psalm 119, waar deze vragen ook worden gesteld. En we letten natuurlijk ook op de richtingwijzers die er worden gegeven. Na de dienst is er voor de jongeren een leuke opdracht en die heeft natuurlijk alles te maken met goed leven. Na afloop is er iets lekkers te eten en te drinken. Want dat hoort natuurlijk ook bij het goede leven.

Ds. Th. Wegman uit Zeist leidt de avonddienst.

Ds. Krijn Hage

Gemeenteavond

Graag attenderen we u op de geplande gemeenteavond op dinsdag 20 april, vanaf 20.00 uur. We willen met elkaar in gesprek over de toekomst van onze mooie wijkgemeente rondom de Pieterskerk. De kerk vormt letterlijk het hart van Breukelen. Het zal onder andere gaan over de samenwerking met de NGK, het Witte Kerkje. Ook de wijze waarop we als Protestantse gemeente in Breukelen kerk willen zijn komt aan bod. In de vorige Kerknieuws heeft u de uitgebreide berichten uit de Algemene Kerkenraad kunnen lezen. We staan samen met de wijkgemeente Pauluskerk voor uitdagende keuzes en bespreken die keuzes graag met u.

Deze avond kunt u in ieder geval ook online meepraten. Hiervoor wordt op veler verzoek een 'besloten' bijeenkomst gepland. Voor toegang moet u zich vooraf aanmelden via ons bekende reserveringssysteem. U krijgt dan later een mail met een toegangscode, want ook nu zijn er helaas maar beperkt zitplaatsen beschikbaar. In een speciale nieuwsbrief informeren wij u op een later tijdstip verder over de inhoud en gang van zaken.

Pastoraal contact

Marlies Wijnen is ouderling van sectie Zuid, zij is te bereiken via marlieswijnen2@gmail.com of telefoon (0346-261837); Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord, bereikbaar op famvanschervenzeel@gmail.com en 0346-251979. Frans Vonk, ouderling van sectie West, bereikt u via frans.vonk@hotmail.com of 0346-263460. Marg Versloot is jeugdouderling en ook speciaal contactpersoon voor jongeren, te bereiken via 0346-242001 of m.m.versloot@planet.nl.

U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen minstens een luisterend oor. Ook als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.

Ds. Krijn Hage

Meeleven

We leven mee met Ina Kaashoek (Straatweg 158, 3621 BW Breukelen), die het na een geslaagde operatie nu enige tijd rustig aan moet doen om te herstellen. Ook denken we aan Els Hoogendoorn (Spengen 22, 3628 EX Kockengen) die tot haar grote dankbaarheid weer thuis is om te herstellen van een ingrijpende buikvliesontsteking.

Ds. Krijn Hage

Voegen in de vloer

Zoals u eerder hebt kunnen lezen gaat de aannemer in mei de voegen in de vloer van de Pieterskerk opnieuw vullen en de scheuren in de tegels herstellen. We kunnen aanzienlijk op de kosten besparen als we zelf de oude voegen leeg en schoon maken. De aannemer stelt de hiervoor benodigde materialen (o.a. een industriestofzuiger) beschikbaar. Wilt u meehelpen? Op *zaterdag 1 mei om 9 uur* beginnen we en we hopen het op *8 mei* af te ronden. Alvast onze hartelijke dank! Voor info bel of mail naar

Jan Winkel, tel. 241144

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: vacant

Interimpredikant: ds P. van Winden, Boekweitland 80, 3764 ZN Soest, tel. 06 12171113, pieter@interimpredikant.nl
skypenaam: van.winden

Contact pastoraat: Corry Bosch, G.v.Doornikstraat 111, 3621 HX

Breukelen, tel. 0346 262279, corry.bosch@kpnplanet.nl

Scriba: Ans v.d. Velde, Lt.Maltbystr. 51, 3621 KN Breukelen, scriba@pauluskerkbreukelen.nl, 06 12611812

Kerkelijk buro: H. de Kruijff, tel. 06 23700853, e-mail: heiniedekruijff@ziggo.com

Autodiensten: Emmy Wildeman, tel. 241578

Website: pauluskerkbreukelen.nl

Kerktelefoon: J.v.d.Bosch, john.vd.bosch@kpnmail.nl
tel. 266843 (na 18.00 uur)

Bij de diensten

Zondag 18 april

Ook deze zondag staat een lezing centraal die laat zien hoe de leerlingen van Jezus na Pasen het wonder van de opstanding ervaren. Johannes 21 is een afsluitend hoofdstuk, een soort coda op de symfonie van het Johannes-evangelie. Hierin lezen we van de leerlingen die teruggaan naar Galilea om daar opnieuw vissers te worden. Ze hebben daar een merkwaardige ontmoeting in de ochtendschemering met een vreemde. Die laat hen zien hoe ze (opnieuw) vissers van mensen kunnen worden. Die heeft voor hen, als ze aan land komen, een maaltijd klaargemaakt: een vuur met vis en brood. Jezus, want hij is het, deelt het brood aan hen uit. We concentreren ons in de dienst van zondag op vers 15-25. De vraag hoe Petrus (en hij staat in zekere zin voor ons allemaal) kan

leven met de schaamte van het verraad wordt indringend gesteld. Maar ook de vraag naar de andere leerling, de geliefde discipel, komt aan de orde. Wie gaat na de opstanding de gemeente voor?

Gé Speelman

Zondag 25 april

Ruim een jaar geleden schreef ik hier enkele meditatie's over *Corona en de hand van God*. Door mijn vertrek per 1 juni was het niet mogelijk daar een vervolg aan te geven. Maar het onderwerp bleef me wel bezighouden. Zozeer, dat het inmiddels is uitgegroeid tot een preek, die ik deze zondag hoop te houden. Thema: *Waar is God in de pandemie?*

Bij de voorbereiding las ik Romeinen 8:18-30, een passage die ik ook al besprak in mijn boekje bij de Paulustoonstelling: *De kracht van Romeinen 8*. Maar de invalshoek is ditmaal heel anders. Twee teksten staan centraal; - Paulus constateert dat heel de schepping is onderworpen aan zinloosheid en vergankelijkheid en daarom zucht als een vrouw in barensoed. En dat ook wij mensen zuchten om alles wat ons overkomt. Maar in onze zwakheid komt de Geest ons te hulp 'want wij weten niet wat wij naar behoren zullen bidden; maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen' (26). Dat is het eerste: God is aanwezig in het zuchtend bidden van de gemeente.

- Maar dan de tweede tekst, meestal vertaald als 'Wij weten dat voor wie God liefhebben hij alles doet medewerken ten goede, voor wie naar zijn voornemen geroepen zijn' (28). Zoveel als: stil maar wacht maar, alles komt goed. In dat geval zijn wij *passief*. Maar er is ook een vertaling mogelijk waarbij wij *actief* zijn en dat moet Paulus bedoeld hebben: 'Wij weten dat hij in alles samenwerkt ten goede met hen die God liefhebben, degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn'. Met andere woorden: het gaat uiteindelijk om de roeping van de gemeente!

Over de liederen kan ik op dit moment nog niet veel zeggen. In elk geval beginnen we met Psalm 42, een lied van verlangen naar het huis van God, waarin tot tweemaal toe de vraag klinkt: 'Waar is God?' En als slotlied denk ik aan 827: Mensen, wij zijn geroepen om te leven!

Ds. Bert Aalbers

In en Uit de Gemeente

Berichten van overlijden

In de nacht van Pasen (4 april) is op 64-jarige leeftijd overleden Teunis Willem van Vliet (Theo zoals velen van ons hem kennen), geboren 3 januari 1957. Op de kaart staat 'Gij legt Uw hand op mij' (Psalm 139:5b). Theo woonde sinds anderhalf jaar in Snavenburg in Maarssen maar zijn hart lag in Breukelen. Op 10 april is in een dienst van Woord en Gebed in de Pauluskerk zijn leven herdacht. De dienst werd geleid door ds Agnes Oldenzel, geestelijk verzorger in Careyn Snavenburg. Na de dienst is hij begraven op de Algemene Begraafplaats in Nieuwer ter Aa. Wij wensen zijn zussen Coby en Arja, broer Wim en schoonzus Alie, familie en vrienden Gods troost en liefde voor nu en in de toekomst.

Op vrijdag 9 april is in de leeftijd van 86 jaar overleden mevrouw Hagine Hoogendoorn. Zij is geboren op 26-08-1935. Op de kaart staat: 'Op zijn tijd nam de Here tot zich onze lieve zus, schoonzus en tante Hagine Hoogendoorn'. Donderdag 15 april om 10.30 uur is haar leven herdacht in de dienst van Woord en Gebed in de Pauluskerk. Aansluitend is zij in besloten kring begraven op de Algemene Begraafplaats aan het Zandpad. De liefde en troost van God voor allen die haar zullen missen.

Overige berichten

Treurig nieuws voor Anje Smit. De uitslag van het algemeen onderzoek was van dien aard dat behandeling niet meer mogelijk is. Anje is nu opgenomen in het Johannes-Hospitium, Kamgras 2, 3638 HM in Wilnis. We wensen haar vriendin Aly Hoogendoorn en familie veel sterkte.

Het was op 6 april schrikken bij fam. De Kruijff, Wilhelminastraat 10, 3626 AL Nieuwer ter Aa. Martin werd met spoed geopereerd aan een geperforeerde blindedarm. Gelukkig is alles goed gegaan en mocht hij 8 april weer naar huis. Rustig aan doen is nu het motto. Wij wensen hem sterkte bij het herstel.

De heer Huib Boele is vrijdag 9 april met hartklachten opgenomen op de afdeling hartbewaking, (kamer 311) in het Sint Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein, Koekoekslaan 1, 3435 CM. Ook hem wensen wij veel sterkte.

Joukje van der Velde, Joh. Poststraat 43, 3621 KG Breukelen, is zodanig hersteld dat zij woensdag 31 maart weer naar huis mocht. Wel moet zij de komende tijd nog rustig aan doen; ook haar wensen wij sterkte.

Blijdschap bij familie Vlug, G. van Nijenrodestraat 82c, 3621 GM Breukelen. Op 28 maart is hun tweeling Ruben en Jeroen geboren, zonen van Guido en Annelieke, broers van Lucas. Ze moeten nog even in het ziekenhuis in Amstelveen blijven, maar de jonge ouders zijn veel bij hen. Wij wensen het gezin heel veel geluk en Gods liefde.

Een kaartje naar alle bovengenoemde adressen wordt zeker op prijs gesteld.

Zoals u leest, liggen verdriet en vreugde naast elkaar.

Voor iedereen de liefde en troost van de Eeuwige.

Namens het Pastoraat,

Corry Bosch

Bericht vanuit de kerkenraad

Gemeenteavonden 7 t/m 9 april

De afgelopen week zijn er op diverse manieren gemeentevonden geweest, waarop we samen als kerkenraad en gemeente hebben gesproken over de toekomst van onze wijkgemeente. Namens de kerkenraad wil ik ieder die op enige wijze hieraan heeft meegewerkt van harte danken.

Voornaamste onderwerpen waren:

- Wat zien we als de identiteit van de Pauluskerk

- Hoe is onze financiële situatie t.a.v. de mogelijkheden en keuzes voor de formatieplaats van de te beroepen predikant(e), en

- Hoe kijken we aan tegen een eventuele samenwerking binnen de PGB (wat zijn de kansen en wat zijn de bedreigingen).

Voor de talkshow op woensdag waren er zo'n 80 'hits'; op de andere twee avonden deden er zo'n 20 adressen

mee aan de gesprekken. Mocht iemand de talkshow nog willen bekijken, dan is de link bij mij op te vragen.

Tijdens de kerkenraad van 14 april gaan we hier mee aan de slag. Vragen die we ons stellen zijn o.m.:

- Zien we een tendens, m.a.w. kunnen we een keuze maken aangaande de formatieplaats van de te beroepen predikant(e)?

- Hebben voldoende gemeenteleden meegedaan aan deze gesprekken om deze cruciale keuze te maken?

- Waarom is de Actie Kerkbalans zo slecht geweest en hoe gaan we hier verder mee?

Wat het antwoord ook zal zijn, dit zal worden teruggekoppeld aan de Algemene Kerkenraad. En in de volgende Kerknieuws zal ik u updaten en het vervolg aangeven.

Andere onderwerpen kerkenraad 14 april

Op de agenda staat ook:

- Concrete stappen inzake verzoening en verbinding in de gemeente, in het bijzonder met hen die zich beschadigd weten

- Routekaart voor kerken: hoe gaan we de diensten weer opstarten als we meer vrijheden krijgen?

- Wanneer en hoe kunnen we eventueel weer Avondmaal vieren?

Ook hier kom ik de volgende keer op terug.

Met een vriendelijke groet,

Ans van der Velde, scriba

Weer thuis

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, berichtjes etc. Het gaat goed en ik voel mij ook goed. Binnenkort start de revalidatie. Nogmaals iedereen bedankt voor het meeleven. Hartelijke groet,

Joukje van der Velde

DIACONIE

Collectes

Mocht u uw kollektiegeld aan het College van Kerkrentmeesters en aan de Diaconie willen overmaken, dan kan dat op de volgende bankrekeningnummers:

NL16 INGB 0000 3103 26 ten name van Protestantse gemeente Breukelen;

NL26 RABO 0310 6367 52 ten name van Diaconie Protestantse gemeente Breukelen. Vermeldt u hierbij waarvoor u uw bijdrage overmaakt (Pauluskerk, Pieterskerk, specifiek diakonaal doel).

Hartelijk bedankt!

Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen

Diaconiecollecte 18 april – Save the Children

Jemen: een kwart van alle burgerslachtoffers zijn kinderen

Na 6 jaar oorlog heeft Jemen de twijfelachtige eer om de grootste humanitaire crisis te zijn van dit moment. 2 van de 3 inwoners van Jemen is afhankelijk van hulp.

Een kwart van alle slachtoffers onder burgers zijn kinderen, drie jaar geleden was dat een vijfde. Uit onderzoek blijkt dat er in de afgelopen drie jaar 2.341 kinderen slachtoffer zijn van direct oorlogsgeweld, maar stelt Save the Children, dat getal is waarschijnlijk veel hoger. Niet alleen raken kinderen gewond

of gedood door direct oorlogsgeweld. Door de gevolgen van oorlogshandelingen worden ze slachtoffer van ziektes of sterven ze van honger. Dat gaat om miljoenen kinderen. De hongersnood zal bovendien nog ernstiger worden nu diverse landen, zoals Engeland, hun humanitaire hulp juist verminderen. En ook Save the Children haalde tot 40% minder op voor Jemen. De kinderrechtenorganisatie schat dat 20,7 miljoen mensen, onder wie 11,3 miljoen kinderen, zeer ernstige voedseltekorten zullen krijgen. Hoewel de toegang zeer ernstig bemoeilijkt wordt door de oorlog en het instorten van de infrastructuur zoals ziekenhuizen en scholen, lukt het Save the Children toch om onvoorwaardelijke hulp te blijven verlenen: de afgelopen 6 jaar heeft de grootste onafhankelijke kinderrechten-organisatie al ruim vier miljoen kinderen in Jemen bereikt.



Voorbeelden van hulp

Dan gaat het om kinderen zoals de achtjarige Omar, die een paar weken geleden aan het spelen was in de stad Taiz toen een artilleriegranaat in de buurt explodeerde. Hij verloor zijn oudere broer Mahmoud en raakte zelf ernstig gewond. Omar: 'Ik was op weg naar huis met een vriend en wilde mijn broer gaan zoeken, toen de granaat ons raakte. Ik was even verlamd. Ik zocht naar mijn broer, maar ik zag een oude man op de grond. Een motorrijder heeft me naar het ziekenhuis gebracht. Ik wil met speelgoed spelen, ik wil geen beschietingen. Omars moeder, Fathiya, zegt: Ik wil dat de wereld het lijden van de kinderen in Taiz verlicht. Ik vraag me af waarom een granaat een kind dat alleen maar aan het spelen is, doodt. Dit is de grootste misdaad; het vernietigt het leven van moeders en kinderen. Omar blijft me vertellen dat hij hoopt dat er weer een explosie komt, zodat hij weer kan spelen met zijn broer [in de hemel].

Pim Kraan, directeur van Save the Children, zegt: Zonder dringende maatregelen zal de humanitaire situatie, nu al de ergste ter wereld, verder verslechteren. Dit is een door de mens veroorzaakte ramp als gevolg van een conflict. Een conflict dat wordt uitgevochten met vrijwel volledige minachting voor het welzijn en de veiligheid van de burgerbevolking. Bijna elke dag horen we dat kinderen en gezinnen betrokken zijn bij de gevechten en vaak met hun leven betalen. Als de voorspellingen van de VN kloppen, kan de ergste hongersnood in decennia honderdduizenden kinderen doden. We moeten er alles aan doen om dit te voorkomen.

De internationale gemeenschap blijft proberen de strijdende partijen aan de onderhandelingstafel te krijgen of een staakt-het-vuren door te voeren. Xavier Joubert, Country Director van Save the Children's Yemen, zegt: Alle partijen bij het conflict moeten zo snel mogelijk een staakt-het-vuren volledig implementeren. Het moet worden ingezet om te werken aan een duurzame vrede en een politieke oplossing voor deze oorlog - het is de enige manier om echt een einde te maken aan deze humanitaire ramp.

U kent de hartverscheurende beelden op tv wel, uitgezonden tijdens reclameblokken, met uitgemergelde kinderen die doodgaan van de honger. We zappen dan maar snel weg omdat het

zo vervelend is om er naar te kijken... Laten we proberen door deze collecte in ieder geval iets te doen voor de slachtoffertjes van deze burgeroorlog. Van harte bij u aanbevolen!

Collecte 25 april - Diaconaat kinderen in Nederland

Vrolijkheid in asielzoekerscentra

Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug. In asielzoekerscentra wachten ze op een beslissing of ze in Nederland mogen blijven.

Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc's elke week het KunstLab, met creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek, film en fotografie voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen.



Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc's worden de workshops afgesloten. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/vrolijkheid. Helpt u mee deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
Zondag 7 februari		
Werelddiaconaat Bangladesh	75,00	35,00
Zondag 14 februari		
KiA Ethiopië	100,00	90,00
Woensdag 17 februari (Aswoensdag)		
Werkgroep Oecumene	10,00	
Zondag 21 februari		
Werelddiaconaat Moldavië	45,00	30,00
Zondag 28 februari		
Missionair Werk	58,00	67,00
Zondag 7 maart		
Werelddiaconaat Libanon	53,00	
GZB (Heleen vd Sluijs)		164,95
Kerk / Wijkkas	13,00	291,00
Woensdag 10 maart (Bidstond)		
Werelddiaconaat Ghana	60,00	113,00
Kerk / Wijkkas	20,00	531,00
Zondag 14 maart		
Binnenlands Diaconaat	85,00	153,70
Kerk / Wijkkas	70,00	185,00
Zondag 21 maart		
Werelddiaconaat Indonesië	80,00	84,50
Kerk / Wijkkas	45,00	165,00
Zondag 28 maart		
PKN Jong Protestant	65,00	
HGJB		108,75
Kerk / Wijkkas	82,00	262,00

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Oecumenische Pinksterdienst op 23 mei

We hadden dit jaar het Pinksterfeest graag weer samen met u willen vieren in het park van Boom en Bosch. Door de aanhoudende coronakrisis is dit helaas niet mogelijk. De dienst is nu in de Pieterskerk en is daarvandaan (ook later) te volgen op www.kerkdienstgemist.nl.

In de dienst, die om 11 uur begint, vieren de Molukse kerk, de R.K. parochie St. Jan de Doper, de protestantse wijkgemeenten Paulus- en Pieterskerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk gezamenlijk het Pinksterfeest. Dubbele vreugde dat we nu al weten dat we Pinksteren met vijf kerken samen vieren. De gedenksteen van het Bonifatiusjaar die we vorig jaar al hadden willen plaatsen in de zijmuur van de Pieterskerk, wordt de dag ervoor, zaterdag 22 mei, onthuld.

Laten we hopen dat we volgend jaar samen Pinksteren in Boom en Bosch kunnen vieren. Wij wensen u ondanks alles fijne Pinksterdagen.

Werkgroep Oecumene

Van de kerkrentmeesters

Contante gift niet meer aftrekbaar

Giften die u doet aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waaronder ook de Protestantse gemeente Breukelen, zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Vanaf 2021 zijn giften die u in contanten doet echter niet langer aftrekbaar. Wilt u uw gift fiscaal kunnen aftrekken, dan kan dat alleen via een bancaire overboeking. Het einde van deze aftrek geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven.

Bancaire overboeking

Om een gift fiscaal af te kunnen trekken, moet u hem met schriftelijke bewijzen kunnen onderbouwen. Bij een contante gift kon dat tot en met 2020 via een kwitantie. In de praktijk bleek dit echter fraudegevoelig. Zo zijn er giften met kwitanties aangetoond die nooit bij het goede doel zijn aangekomen. Wilt u in 2021 uw gift kunnen aftrekken, dan zult u die dus via een bancaire overboeking moeten doen. Dat kan via de inmiddels bij u bekende AP-Postel app die in de Playstore of Appstore staat. Via de webshop, die u kunt vinden op Pieterskerk.info > financiën komt u in de betaalomgeving van onze Protestantse gemeente. Daar vindt u linkjes naar de diaconie, kerkrentmeesters per wijk, Kerknieuws, solidariteitskas en zending. Makkelijker kunnen we het niet maken. Ook betalen met collectemunten blijft mogelijk, die kunt u ook via de webshop bestellen. Achter in Kerknieuws in de colofon vindt u ook de rekeningnummers als u handmatig wilt overboeken (maar nu op p. 4).

Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken

Het afgelopen jaar hoorde u in verband met de beroepsprocedure geregeld dat er goedkeuring aangevraagd moet worden bij de classis. De classis en het CCBB vormen een twee-eenheid. Het CCBB houdt toezicht op de financiën van de kerkrentmeesters en de diaconie. Jaar-

lijks controleert ze de jaarrekeningen en begrotingen van de gemeentes. Maar ook investeringen, langetermijncontracten, beleggingen en het beroepen van een predikant vraagt een beoordeling van dit college. De solvabiliteitsverklaring die nodig is om een predikant te mogen beroepen wordt afgegeven door het CCBB. Het CCBB in Utrecht bestaat uit ongeveer 8 leden, van wie Dick Oosthoek er één is. Helaas stopt Dick er in 2021 mee.

Heb jij ervaring op het gebied van (financieel) beheer van organisaties? Word je enthousiast van financiële en andere complexe vraagstukken? Wil je jouw talenten inzetten voor de kerk en zelf leren hoe het bij andere gemeentes werkt? Dan is beoordelaar bij het CCBB wellicht iets voor jou. Een leuke functie waarvan je de tijd goed zelf kunt indelen en grotendeels vanuit je eigen werkplek kunt uitvoeren. Meer weten? Bel Dick Oosthoek, tel. 266942, of voorzitter Bertus Noppers, 06-20496646, (b.noppers@protestantsekerk.nl).



Eenvoudig hulp geven in je eigen buurt

Ben jij ook iemand die anderen ziet staan? Wil je je talenten benutten en je inzetten voor iemand die niemand heeft? Graag Gedaan en Hip Helpt Stichtse Vecht brengen je als vrijwilliger in contact met buurtgenoten die hulp nodig hebben bij alledaagse dingen en die niet op anderen kunnen terugvallen.

Wat kun je doen?

Bijvoorbeeld helpen bij eenmalige praktische klusjes in en om het huis. Ook begeleiding bij het bezoek aan een arts kan meer dan welkom zijn, net als samen gezellig een kopje koffie drinken, of een wandeling maken. En in deze coronatijd kun je je buurtgenoten al heel blij maken als je boodschappen voor hen doet of hen met de auto naar de priklocatie brengt.

Help je mee?

Je kunt je aanmelden bij algemeen coördinator Bertine Oosthoek, tel. 0346-700200, of de app downloaden van hiphelpt.nl/stichtsevecht en een eigen profiel maken. Zowel voor nieuwe vrijwilligers van GraagGedaan als voor HipHelpt-SV wordt z.s.m. een intakegesprek gepland en een VOG-verklaring aangevraagd.

Algemene informatie

Hulpdienst GraagGedaan en HipHelpt-SV werken nauw samen en zijn aanvullend bereikbaar. GraagGedaan houdt spreekuur op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9 en 10 uur in het loket in de hal van 't Heijcop te Breukelen en is dan tevens telefonisch bereikbaar op 0346-263800. HipHelpt-SV kunt u op dinsdag en donderdag bellen op 0346-700200, maar u kunt ook direct uw hulpvraag aanmelden bij de digitale helpdesk.

Bertine Oosthoek



Laagdrempelige hulp
bieden of vragen?

hiphelpt.nl/stichtsevecht
0346-700200