

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

Diensten zijn alleen digitaal te volgen: kerkdienstgemist.nl

ZONDAG 21 FEBRUARI 2021

10.00 uur: Ds. B. Sneep, Amstelveen

Collecten: 1. Moldavië (zie toelichting) 2. Kerk

ZONDAG 28 FEBRUARI 2021

10.00 uur: Ds. B. Aalbers, Zwolle

Collecten: 1. Voor iedereen een kerk (zie toel.) 2. Kerk

ZONDAG 7 MAART 2021

10.00 uur: Ds. O. van Dongen, Amsterdam

Collecten: 1. Libanon (zie toelichting) 2. Kerk

WOENSDAG 10 MAART 2021 Biddag

19.30 uur: Ds. P. van Winden, Soest

Collecten: 1. Werelddiaconaat (ZWO) 2. Kerk

DINSDAG 23 FEBRUARI, 2 EN 9 MAART

19:15 uur Oecumenische vespers

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Diensten zijn alleen digitaal te volgen: kerkdienstgemist.nl

ZONDAG 21 FEBRUARI 2021

10.00 uur: Ds. K. Hage

18.30 uur: Ds. W. Smouter, Apeldoorn

Collecten: 1. Moldavië (zie toelichting) 2. Kerk

ZONDAG 28 FEBRUARI 2021

10.00 uur: Ds. C. Haasnoot, Lisse

18.30 uur: Ds. K. Hage

Collecten: 1. Voor iedereen een kerk (zie toelichting)
2. Kerk 3. Wijkkas

ZONDAG 7 MAART 2021

10.00 uur: Ds. K. Hage

18.30 uur: Ds. F.E. Schneider

Collecten: 1. Heleen v.d. Sluis (zie toelichting)
2. Kerk 3. Hospitium

WOENSDAG 10 MAART 2021 Biddag

19.30 uur: Ds. K. Hage

Collecten: 1. Werelddiaconaat (Zending) 2. Kerk

De volgende editie van Kerknieuws is voor 2 weken. Kopij graag inleveren op maandag 8 maart vòòr 18.00 uur.

MEDITATIE

40 dagen

De 40 dagentijd is begonnen. 40 dagen van aandacht voor het lijden van Jezus. De 40 dagentijd is als het slijpen van een lens die nodig is om scherp te krijgen wat Pasen is. Opstanding is kennelijk niet los verkrijgbaar: alleen door de dagen van lijden kom je aan bij de dag van het leven. Althans, zo heeft de oude kerk dit ontworpen en aan ons aangeboden.

En dus is Carnaval voorbij. De tijd van vasten is begonnen. Dat is dit jaar zonder gezamenlijke sobere maaltijden. Maar thuis, zelf kan ieder soberheid betrachten. Niet omdat we somber moeten gaan zitten doen. Maar om -als je wilt- los te komen van verslaving, gewoonte, gewenning. Weer vreugde vinden in de eenvoud: bijna alles in je leven, krijg je gratis en voor niks. Je lijf, je medemens, je ouders en familie, de zuurstof, het zonlicht en het water: je hebt het niet zelf gemaakt. Het is er. Een klein stukje van je leven maak je zelf. In dat kleine stukje schuilen de kansen voor liefde, dankbaarheid en zegen. Lijdenstijd is dan tijd van het loslaten van de franje. In alle eenvoud het leven ontvangen. Loslaten door te vasten. Kansen creëren voor liefde, dankbaarheid en zegen. Dat is het eigenlijk.

Ik hoop dat we dezer dagen aandacht hebben voor het lijden dichtbij. De eenzaamheid en de stress door de maatregelen rond corona, zijn vormen van lijden. Want ze verduisteren de liefde, de dankbaarheid en de zegen. Voor sommigen valt het allemaal wel mee. Voor velen is dit echter een zware tijd. Het leven wordt niet lichter door die zwaarte weg te wuiven. Het is als met Jezus die 40 dagen in de woestijn is en daar verzocht wordt door de satan. Hij loopt niet weg uit de woestijn. Vlucht niet voor de beproeving. 40 dagen houdt Hij het uit met de stemmen van het kwaad. Pas dan begint Hij het Goede Nieuws te verkondigen (Marcus 1:12-15). Aandacht voor het lijden in je eigen leven en in de levens van mensen om je heen kan gewoon goed zijn. Het kan een zegen zijn als het benoemd wordt. Want alles wat je benoemt kun je hanteren. Daar gaat het om in de lijdenstijd: het lijden en het kwaad en de dood benoemen, telkens weer, meeleven met de Heer. Dat helpt om Opstanding te kunnen hanteren.

Om zelf op te staan, ooit, wie weet. En om de kansen tot liefde, dankbaarheid en zegen waar te nemen. Dat is de “wereld omgekeerd” waar de Pauluskerk zo goed in is. Ik wens u allen een goede tijd toe. Ondanks alles.

Pieter van Winden

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK

Diensten zijn alleen digitaal te volgen: kerkdienstgemist.nl



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag

Scriba: M.C. Berger,
G. van Nijenrodestraat 171,
3621 GJ Breukelen,
tel. 06-15128659,
e mail: scriba@pieterskerk.info
W. Mur, tel. 266842,
e mail: noortje-wim.mur@planet.nl

Ledenadm.:

Website:

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Zondag 21 februari is de tweede zondag van de Lijdenstijd, of voor wie liever spreekt van 40 dagentijd, de 1^e zondag van de 40 dagentijd. Hoe deze periode ook genoemd wordt, we zijn onderweg naar Goede Vrijdag en Pasen. Dat drukt zijn stempel op het kerkelijk leven en hopelijk ook op onze ziel en op onze beleving van de tijden. In veel opzichten staat ons innerlijk leven onder druk. De aanhoudende coronacrisis speelt daarin een grote rol, maar ook het groeiende besef van andere crises die er uit voortkomen. Voor de gemeente van Christus is het minstens zo ingrijpend dat de ruimte om onze ziel te voeden zo beperkt is, omdat we niet kunnen samenkomen en zingen. Het kerkelijk leven kent geen luxe meer, we krijgen een last te dragen, de kerk krijgt weer Bijbelse proporties. Ook daarom is het goed om in deze tijd onze aandacht te richten op het lijden van onze Heer. Jezus volgen is kruisdragen, ieder op zijn eigen tijd en wijze. Dat klinkt zwaar, maar is het ten diepste toch niet, omdat Hij ons reddend en bevrijdend is voorgedaan en ook nu voorgaat. Daarover gaat ook de lezing in de morgendienst, uit Marcus 8:27-9:1.

De avonddienst wordt geleid door ds. W. Smouter uit Apeldoorn (NGK).

Zondag 28 februari, de tweede zondag van de 40 dagentijd, verwelkomen we ds. C. Haasnoot uit Lisse in de morgendienst. In de avonddienst lezen we verder uit het evangelie van Marcus, hoofdstuk 9:2-13, over de verheerlijking op de berg en de lijdensaankondiging die daarop volgt. Zoals Marcus het beschrijft, is het een

uitnodiging om te zien, om door het gebeuren heen te zien, en in Jezus de vernederde en gekruisigde tegelijk de verhoogde Zoon van God te zien.

Zondag 7 maart is de derde zondag in de reeks van veertig dagen op weg naar Pasen. In de morgendienst lezen we Marcus 9:30-37, waar Jezus zijn leerlingen vraagt waarover zij onderweg in gesprek waren. Dat is een vraag met een terugblik, een evaluatie zagezegd: wat ligt er achter ons, waar zijn we nu, en waar gaat het naartoe? De leerlingen zwijgen, want ze hebben het gehad over wie de *meeste* is. Wat is daar mis mee? Op zich niet zoveel, zo zit het hele leven in elkaar. Maar dat wordt een ander verhaal als de vraag gesteld wordt door degene die *de minste van allen* is geworden. Wat zullen wij hem antwoorden als deze Jezus naar onze levensweg vraagt?

In de avonddienst gaat ds. F.E. Schneider voor. In maart worden de diensten weer gehouden in en uitgezonden vanuit het Witte Kerkje.

Mochten er begin maart minder strakke lockdownmaatregelen zijn, waardoor er ook in de kerk weer meer mogelijk is – en dat hopen we van harte – dan houden we u daarover op de hoogte via de wekelijkse digitale nieuwsbrief.



Woensdag 10 maart is het biddag voor gewas en arbeid en is er om 19.30 uur in de Pieterskerk een korte gebedsdienst. We lezen Marcus 11:12-25, waar Jezus krasse dingen doet en zegt. Hij jaagt de tempelhandelaars weg uit de tempel, om ruimte te maken voor waar de tempel voor bedoeld is: een huis van gebed te zijn. Vervolgens wordt een gewas, in dit geval een vijgenboom, door Jezus niet gezegend maar vervloekt, en meteen daarachter aan zegt hij iets groots over de kracht van het gebed: ‘alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.’ Kortom, genoeg om over na te denken, genoeg om stil van te worden, genoeg om ons af te vragen wie deze Jezus toch is?

Ds. Krijn Hage

Pastoraal contact

Marlies Wijnen is ouderling van sectie Zuid, zij is te bereiken via telefoon (0346-261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com; Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en is te bereiken via 0346-251979 of famvanschervenzeel@gmail.com; Frans Vonk is ouderling van sectie West. Hij is te bereiken via 0346-263460 of frans.vonk@hotmail.com. Marg Versloot is onze jeugdouderling, en is ook speciaal contactpersoon

voor jongeren. Je kunt haar bereiken via m.m.versloot@planet.nl of via 0346-242001. U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen minstens een luisterend oor. Ook als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.

Meeleven

We leven mee met Wil Vermeulen (Arianestraat 4, 3621 DZ Breukelen), bij wie alveesklierkanker is geconstateerd. Na een intensieve weg, niet alleen van medische onderzoeken, maar ook van zoeken en bidden naar Gods leiding, heeft ze besloten toch een behandeling te ondergaan. We hopen en bidden met Wil en Toon mee om ervaringen van zegen en heling.

Ook leven we mee met Adri Lodder (Bonifatiuslaan 20, 3621 DH Breukelen) die na een ongelukkige val haar knieschijf heeft gebroken en moest worden geopereerd. We wensen haar geduld en volharding bij haar revalidatie. Er zijn gelukkig ook goede berichten te delen. Corine Kroon (Rijksstraatweg 192, 3632AJ Loenen) heeft te horen gekregen dat de uitslagen van de onderzoeken positief zijn. Na een tijd van innerlijk schrap zetten voor wat komen zou, is dat een grote opluchting die dankbaar maakt.

Dankbaarheid is er ook bij Piet Sondij (Lisdodde 16, 3628NL Kockengen), die na een periodieke controle te horen heeft gekregen dat hij pas over enige tijd weer hoeft terug te komen.

Ds. Krijn Hage

Beste gemeenteleden,

Zoals iedereen al weet gaan we verhuizen. En daar hoort ook bij dat er afscheid wordt genomen van de gemeente. Voor ons was dat op 7 februari in de kerk. Voor mij, Reina, ook als ouderling. Ik heb het met veel vreugde gedaan. Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen in mij. Ook ik, Siem, neem afscheid van u allen. Maar ook van Breukelen waar ik geboren en getogen ben. Van de gemeente waar ik ook gedoopt ben en belijdenis heb gedaan. Later hebben we samen ook veel verschillende dingen voor de kerk gedaan. We zullen jullie best missen. Tijdens de afscheidsdienst werden we zeer verrast met een tas vol goede wensen, kaarten, boeken en lekkers. Heel veel dank hiervoor. We hebben dit erg gewaardeerd. Nu gaan we een nieuw leven opbouwen in Ommen. We hopen dat we daar ook snel iets van gemeentezijn gaan ervaren. Het zal dan nog niet meevallen in coronatijd. U bent hartelijk welkom om ons nieuwe huis te bekijken.

Hartelijke groeten,

Siem en Reina van der Wilt, Fuut 5, 7731 LM Ommen

Schoonmaken Pieterskerk

I.v.m. de corona maatregelen komt het schoonmaken van de Pieterskerk op 6 maart te vervallen. Als er weer een nieuwe datum mogelijk is dan zullen wij deze in Kerknieuws bekend maken.

Jan Winkel, 0346 241144

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK

Diensten zijn alleen digitaal te volgen: kerkdienstgemist.nl



Predikant: vacant

Interim predikant: ds P. van Winden, Boekweitland 80, 3764 ZN Soest, tel. 06 12171113, pieter@interimpredikant.nl
skypenaam: van.winden

Contact pastoraat: Corry Bosch, G.v.Doornikstraat 111, 3621 HX

Breukelen, tel. 0346 262279, corry.bosch@kpnplanet.nl

Scriba: Ans v.d. Velde, Lt. Maltbystraat 51, 3621 KN

Breukelen, scriba@pauluskerkbreukelen.nl, 06 12611812

Kerkelijk bureau: H. de Kruijff, tel. 06 23700853, heiniedekruijff@ziggo.com

Autodiensten: Emmy Wildeman, tel. 0346 241578

Website: pauluskerkbreukelen.nl

Kerktelefoon: J.v.d.Bosch, john.vd.bosch@kpnmail.nl
tel. 0346 266843 (na 18.00 uur)

Bij de diensten

Zondag 21 februari

Voorganger: ds. B. Sneep uit Amstelveen.

Zondag 28 februari

Op deze 2^{de} Zondag in de Veertigdagentijd leest de kerk van oudsher het evangelie van de verheerlijking op de berg: Jezus in gesprek met Mozes en Elia, dit jaar in de versie van Marcus (9.2-10). Waarom juist die twee profeten? Daarover zondagmorgen, zij het dat ik mij vanwege de tijd zal beperken tot Mozes. Wij lezen over zijn roeping bij de brandende doornstruik: Exodus 2.23-3.15. Thema: DE GOD VAN MOZES.

We beginnen met de Psalm van deze zondag: 25c: Naar U gaat mijn verlangen, Heer. Bij de lezingen worden gezongen de Psalm van Mozes, 90.7,8 en Lied 545 over het evangelie van deze zondag. Na de preek klinkt een lied dat ik schreef voor mijn afscheid in Epe en dat ik in de loop der jaren aanvulde en bewerkte; vandaag de versie bij de verheerlijking op de berg. Het slotlied is een tekst van de dichter Gabriël Smit 543: Gij zijt in glans verschenen. Ten slotte: rond Kerst en de jaarwisseling ontvingen wij goede wensen uit Breukelen. Nu ik toch schrijf wil ik u, mede namens Willy, daarvoor hartelijk danken. Het deed ons erg goed.

Ds. Bert Aalbers

Zondag 7 maart

Voorganger: ds. O. van Dongen uit Amsterdam.

Woensdag 10 maart – Biddag viering

En God zag dat het goed was

Woensdag 10 maart is biddag voor gewas en arbeid. Als je er niet mee opgevoed bent, dan vind je dat misschien vreemd: wat hebben bidden en werken in hemelsnaam met elkaar te maken? In de christelijke traditie horen die twee juist altijd bij elkaar. In de kloosters was dat het hele leven: bidden en werken. Bidden was ook bijbel lezen of stilte

houden en op tijd naar bed. Werken was niet per se betaald werk verrichten, maar ook hulp bieden aan anderen en ook presteren en produceren. “Ora et labora” zeiden de Benedictijnen dan, “Bid en werk”. Niet vreemd van die monniken. Want in de bijbel komen God en de natuur, of je spiritualiteit en je dagelijks leven, steeds bij elkaar. Dus het is eigenlijk niet raar om te denken dat bidden en werken elkaar nodig hebben. Al vanaf het begin, bij de schepping lees je hoe de God van de hemel met onze aardse werkelijkheid bezig is. Hij zit er helemaal in. Genesis vertelt dat God het aardse leven scheidt en zag dat het goed was. En de mens krijgt het in handen, om de aarde te bewerken en te bewaren. Zo gaan we de biddag dit jaar in. Vanuit de kloosterspiritualiteit gaan we op 10 maart om 19.30 de biddag vieren. Dat zal nog wel geheel online zijn. Met eenvoudige muziek, stilte en gebed gaan we aan het werk en zien we uit naar Gods zegen over ons aardse zaaïen, zorgen en maaien. Sportschool, voor de ziel. Even een half uur spiritueel op conditie komen, in deze corona tijd.

Pieter van Winden



De Veertigdagentijd

“Ik ben er voor jou,” is het thema van de Veertigdagentijd die begint op Aswoensdag.

Vele mensen wachten op een warm woord, een goede daad, barmhartigheid. Mensen ver weg, of bij ons om de hoek.

In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij liet zien wat barmhartigheid is: De hongerigen eten en de dorstigen drinken geven. De naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden. De zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Hij inspireert ons, gaf Zijn leven voor ons en door Zijn Opstanding hoop. Die hoop geven wij door: door barmhartig te zijn en goed te doen.

In de liturgische bloemschikking worden Aswoensdag en de zondagen daarna de 8 werken van barmhartigheid verbeeld, met wisselende materialen.

Liturgische schikking bij Aswoensdag

De lavastenen staan symbool voor de as. In het glazen schaalje ligt as van verbrande buxustakjes die op Palmzondag werden uitgereikt.

Liturgische schikking bij de volgende zondagen tot en met Pasen

De basis van de schikking wordt gevormd door een spiegel, geplaatst op voile. Daarop staan 7 stammetjes die de 6 zondagen van de 40 dagentijd en Paasmorgen symboliseren, alsmede 8 glazen waarmee in de loop van de weken de 8 werken van barmhartigheid zullen worden

verbeeld.

Rond de spiegel ligt klimop, in de vorm van een hart: het hart dat openstaat voor en uitgaat naar de ander en de wereld om ons heen.

Eerste zondag van de 40 dagentijd: “De zieken bezoeken”

Bij de basisschikking wordt een glas geplaatst met een paarse krokus, als symbool van de aandacht voor een zieke.

Tweede zondag van de 40 dagentijd: “De dorstigen laven”

Een glas gevuld met fris water verwijst naar gewoon water én het “levende water”, verbeeld met de blauwe hyacintbloemetjes, het blauw van de hemel.

Derde zondag van de 40 dagentijd: “De vreemdeling onderdak bieden”

Er wordt een glas geplaatst met het blad van een plant. Het blad symboliseert een dak boven het hoofd. Het vogelnestje staat voor een veilige plaats.

Biddag

Het achtste werk van barmhartigheid staat deze week centraal: Zorg dragen voor de aarde die ons welzijn en welvaart biedt. Het glas is gevuld met aarde en bonen. De paarse tulp verwijst met zijn vorm naar biddende handen.

De Bloemengroep

Verslag van de online kerkenraad d.d. 11 februari 2021 Verdieping

Onder leiding van Pieter van Winden is er als verdieping gesproken over (onderling) vertrouwen en de rol daarin van de kerkenraad. Een Bijbeltekst die daar goed bij past is de Brief aan de Efeziërs 4:

Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: 2wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. 3Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: 4één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, 5één Heer, één geloof, één doop, 6één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.

Er zijn drie onderdelen in het weer in balans brengen van vertrouwen:

- Verbinding maken
- Gedeelde betekenis en waarden creëren
- Gezamenlijke afspraken garanderen.

We hebben er over gesproken waarin we vinden dat we als kerkenraad al stappen hebben gemaakt (bijv. Aanspreekbaar zijn, Bereidheid tonen om te leren, Verwachtingen verduidelijken en expliciet maken), maar ook waar we nog mee aan de slag moeten (bijv. Je kwetsbaar opstellen & actief naar de ander luisteren, Vanuit een gemeenschappelijke bedoeling handelen, Bij verschillen of conflicten op zoek gaan naar de gedeelde waarden, de gemene delers). De volgende kerkenraad gaan

we vooral met dat laatste aan de slag en een plan maken voor de komende tijd. Mocht u hierover meer willen weten, neem dan contact met mij op.

Vacatures

We zijn erg blij en dankbaar u te kunnen vertellen dat er gemeenteleden zijn die hun steentje willen bijdragen aan de opbouw van onze gemeente. Dick Hogewei, Frans Rijper en Frida Stoof hebben aangegeven het ambt van diaken op zich te willen nemen. Mocht u bezwaren hebben tegen een voorgenomen bevestiging van één van hen, dan dient u dat binnen 14 dagen schriftelijk aan mij te melden via bekend mailadres of middels een brief door de bus. De bevestigingsdienst is in principe gepland voor 21 maart a.s. Moge Gods zegen hen begeleiden in de weken van voorbereiding.

Taakgroep Communicatie

Daarnaast noemde ik u de vorige keer de namen van de leden van de Taakgroep Communicatie: Sjoerd de Jong, Hanneke Paul, Hans Schriever en Carlijn Wentzel. Laatstgenoemde heeft echter moeten besluiten zich terug te trekken o.a. wegens drukke werkzaamheden. Wij bedanken Carlijn van harte voor de inzet van de afgelopen jaren, en gelukkig is Carlijn bereid al haar kennis en kunde over te dragen aan degenen die nu deel uitmaken van deze Taakgroep. Daarnaast hebben we al wel een vervangster gevonden in de vorm van Ellen Querido. Daar zijn we erg blij mee. Op 3 februari jl. heeft het eerste overleg plaatsgevonden.

Beroepingswerk

Het College van Kerkrentmeesters is de laatste weken druk geweest met het opstellen van de Solvabiliteitsbegroting 2020-2028. We zijn inmiddels een jaar verder en dit heeft weer nieuwe cijfers gegeven. Deze zijn binnen de kerkenraad gedeeld, en hierbij zijn ook de voorlopige cijfers van de toezeggingen van Actie Kerkbalans 2021 meegenomen. Deze vergadering leverde nog dusdanige vragen op, dat er op donderdag 18 februari a.s. een extra online kerkenraad is belegd. Op het moment dat u dit leest heeft deze inmiddels plaatsvonden, en volgende keer volgt het verslag.

Mocht u vragen hebben over alle genoemde onderwerpen, of andere zaken, schroom dan niet me te benaderen.

Met een hartelijke groet,

Ans van der Velde, scriba

Over de kindernevendienst in de 40 dagen tijd 'Een spoor van liefde'.

Het lijkt erop dat we komende zondagen nog niet met elkaar naar de kerk kunnen komen, dus is er voorlopig ook geen kindernevendienst. Maar we zijn jullie natuurlijk niet vergeten! Er is deze week bij jullie allemaal een mooie poster-met-luikjes gebracht en een werkboekje met bijbelverhalen, uitleg en verschillende opdrachtjes. 'Een spoor van liefde' is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Pasen toelevan. De verhalen komen uit het

Johannes evangelie.

Jesus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. Jesus heeft zo een diepe voetafdruk achtergelaten in de wereld en in hun leven. De leerlingen kunnen achter hem aan, in zijn voetstappen, en hij belooft dat hij hen nooit alleen zal laten. Ook wij mogen hem volgen in dat spoor van liefde. Kijk eens op <https://debijbel.nl/bijbelbasics> Via de site vind je tekst en muziek van het projectlied 'Achter U aan'. Elke week is er een nieuw couplet en een filmpje met verhalenverteller Jolanda Kromhout. Zo lopen we met elkaar achter Jesus aan, op weg naar Pasen!

We hebben jullie weer gevraagd om de beurt thuis een filmpje te maken, met jullie ouders. Dat wordt via Heini geplaatst op YouTube. Zo zien jullie elkaar weer en kunnen alle gemeenteleden meegenieten van dit project en van jullie. We zijn allemaal erg benieuwd!

Alvast veel plezier gewenst bij het maken (en bekijken!) van de filmpjes en wie weet kunnen we binnen niet al te lange tijd weer een 'gewone kindernevendienst' hebben in de achterzaal. Daar maken we dan natuurlijk een leuk feestje van!

Groetjes voor iedereen van de leiding

DIACONIE

Diaconie collecte 21 februari - Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen.

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt u mee?

Diaconie collecte 28 februari - Voor iedereen een kerk

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk geloof, waar veel mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Met verschillende activiteiten, zondags en doordeweek, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam. Met uw bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en nieuwe vormen van

kerk-zijn.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Diaconie collecte 7 maart Pieterskerk -Heleen van der Sluijs in Bosnië

Als gemeente steunen we het werk van Heleen van der Sluijs. Heleen van der Sluijs (zie foto) is uitgezonden via de GZB naar Bosnië om de kleine kwetsbare kerk te ondersteunen. Geloof verbindt.



Zie ook website www.gzb.nl/heleeninbosnie.

Instagram: [heleeninbosnie](https://www.instagram.com/heleeninbosnie) of
facebook: [geloofinbosnie](https://www.facebook.com/geloofinbosnie) waar zij
over haar werk schrijft. Via een
aantal collecten en de
zendingbussen bij de uitgang

steunen we haar werk. Op zondag 7 maart is de collecte bestemd voor de zending. Nu alles anders is en de collecten ook digitaal zijn kunt u haar steunen door uw collectegift over te maken op de rekening van de diaconie o.v.v. Heleen van der Sluijs of rechtstreeks op onze zendingrekening: zendingcommissie wijkgemeente Pieterskerk: NL81INGB0003088109.

Pieter Wijnen

Diaconie collecte 7 maart Pauluskerk - Theologisch onderwijs in het Midden-Oosten

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten!

Met de opbrengst van deze zendingcollecte steunt Kerk in Actie Willem van Saane en zijn predikanten in opleiding in Beiroet. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/40dagentijd.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Oecumenische vespers in de veertigdagentijd

Op de dinsdagen in de veertigdagentijd voor Pasen zijn er vespers voor een moment van stilte, gebed en inkeer. Op 23 februari, 2, 9, 16, 23 en 30 maart 2021 zullen deze vanwege de coronamaatregelen alleen online te volgen zijn vanuit de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen, via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2229-Protestantse-Wijkgemeente-Pauluskerk>. De vespers beginnen om 19.15 uur en duren ongeveer 20 minuten. Het thema dit jaar is "Meer dan genoeg".

Organisatie: Werkgroep Oecumene

Amnesty International

Ondanks dat er veel stilligt door corona, ligt helaas het schenden van de mensenrechten niet stil. Het is nog steeds heel hard nodig om voor mensen op te komen die onrechtvaardig behandeld worden. Daarom wil ik u de site van Amnesty aanbevelen: www.Amnesty.nl. Onder de lopende acties kunt u uw keuze maken of u een petitie wilt tekenen, een mail wilt sturen of een voorbeeldbrief wilt downloaden en zelf versturen. Van Harte Aanbevolen!

Ria van Voskuilen

Kledingbanken helpen elkaar uit de brand

In de afgelopen maanden heeft Kledingbank Stichtse Vecht heel veel winterkleding ingezameld, maar door de coronacrisis is er helaas geen uitgifteruimte beschikbaar. Afgelopen week is hiervoor echter een prachtige oplossing gevonden in een tijdelijke samenwerking met Kledingbank Utrecht. Op de Amsterdamsestraatweg kwamen ze namelijk nog winterkleding tekort, maar beschikken ze wel over een mooie ruimte. De kleding is nu naar Utrecht getransporteerd en in het gebouw 'Alles onder één dak' zijn vanaf volgende week ook de klanten uit Stichtse Vecht welkom op afspraak.

De afspraak kan telefonisch worden gemaakt en op vertoon van het pasje van de Voedselbank in Stichtse Vecht mag een persoon per gezin gratis kleding komen uitzoeken. Natuurlijk alles volgens de geldende richtlijnen van de RIVM, die voor de kledingbanken onlangs zijn verruimd dankzij een actie van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. En mocht het vervoer voor klanten uit het noordelijke deel van Stichtse Vecht een probleem zijn, dan kunnen ze hulp vragen via www.hiphelpt.nl/stichtsevecht.

Beide kledingbanken zijn erg blij met deze win-win situatie!

Voor meer informatie:

www.kledingbankutrecht.nl

www.kledingbankstichtsevecht.nl