

# KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

## KERKDIENTEN

### Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

Diensten zijn alleen te volgen op [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl)

#### ZONDAG 7 FEBRUARI

10.00 uur: ds. P. van Winden, Soest

**Collecten:** 1. Werelddiakonaat (zie toelichting) 2. Kerk

#### ZONDAG 14 FEBRUARI

10.00 uur: ds. L. Schoonderbeek, Amersfoort

**Collecten:** 1. Noodhulp Ethiopië (zie toelichting) 2. Kerk

#### WOENSDAG 17 FEBRUARI - Aswoensdag

19.30 uur: ds. G.M. Speelman

**Collecte:** Oecumene (zie toel.)

#### Coventrygebed voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35, Pauluskerk

### Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Diensten zijn alleen te volgen op [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl)

#### ZONDAG 7 FEBRUARI

10.00 uur: ds. K. Hage

18.30 uur: ds. H. Vel Tromp, Langerak

**Collecten:** 1. Werelddiakonaat (zie toelichting) 2. Kerk

#### ZONDAG 14 FEBRUARI

10.00 uur: ds. C.M.A. van Ekris, Zeist

18.30 uur: ds. K. Hage

**Collecten:** 1. Noodhulp Ethiopië (zie toelichting) 2. Kerk

## AGENDA

- Woensdag 17 februari, 20.00 uur  
Digitale contactavond Wijkgemeente Pieterskerk

De volgende Kerknieuws verschijnt op 20 februari en is dan voor 3 weken. Kopij graag inleveren voor maandag 15 februari 18.00 uur.



## MEDITATIE

Lezen: Psalm 121, Een pelgrimslied

### IK HEF MIJN OGEN OP

#### *Hulp van God*

Taalkundigen die de oorspronkelijke tekst kennen, zeggen dat het eerste vers van deze Psalm ook als een vraag gesteld zou kunnen worden: “Zal ik mijn ogen opslaan naar de bergen? Vanwaar zal mijn hulp komen?” Het antwoord op deze vraag dat gegeven wordt in vers 2: “Mijn hulp is van de HEERE”, is in overeenstemming met Jeremia 3 vers 23, waar we lezen: “Voorwaar, tevergeefs verwacht men het van de heuvels, en de menigte van de bergen. Voorwaar, in de HEERE, onze God, is het heil van Israël.”

Hoe het ook zij, het is duidelijk dat onze ogen op God gericht moeten zijn en niet op de bergen. Hij is de God van de bergen en woont er boven (verg. 1 Kon. 20:28).

Door de eeuwen heen had God een volk op aarde gehad in degenen die Hem vrezen. De betrekkingen waarin de gelovigen van de verschillende tijdperken met God stonden waren inderdaad anders, maar deze mensen waren allemaal Zijn eigendom. Abraham was de vriend van God, Israël was Zijn afgezonderde volk, en degenen die nu tot Zijn gemeente behoren, zijn Zijn kinderen, die Hem in Christus kennen als hun Vader.

#### *Onze “Bewaarder”*

In deze psalm wordt de Heer driemaal “de Bewaarder” genoemd. Zijn naam “HEERE” komt vijf keer voor. Hij is het die hemel en aarde heeft gemaakt. Hij is de Almachtige. Wat ter wereld kan Hem ervan weerhouden de Zijnen te hulp te komen?

Als we denken aan onze fysieke, materiële en vooral geestelijke behoefte aan hulp bij alle dingen, waarden we het als een groot voorrecht om zo’n Toevlucht te mogen kennen. In de dingen van dit leven hebben we vooral Zijn hulp nodig en in geestelijk opzicht hebben we in een wereld vol gevaar Zijn bewaring.

Er wordt hier van de Bewaarder van Israël gezegd dat Hij niet sluimert of slaapt. Dat kan niet van ons gezegd worden. Hoe vaak wordtn ons in de Schrift toegeroepen: “Waakt!” En dan is het zeker heel nodig om dat te doen. Onze Bewaarder sluimert en slaapt niet. Hij die voor ons stierf, leeft nu voor ons. Daar in de hemel zet Hij Zijn

dienst voor ons ononderbroken voort. Als onze voet voor struikelen bewaard wordt, is dat omdat onze Bewaarder niet sluimert, maar Zijn waakzaam oog op ons gericht houdt.

#### *De Heer zal u bewaren voor alle kwaad*

Als je de laatste drie verzen van deze Psalm leest, zou je kunnen denken dat de gelovige van vandaag ook voor alle kwaad wordt bewaard. Maar dat is niet het geval.

Maar we mogen vasthouden aan het feit dat deze verzen ook “door God ingegeven” zijn. Gelovigen hebben door de eeuwen heen - zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament - troost en bemoediging ontvangen. We vinden in elk deel van de Schrift dezelfde God. Wel moeten wij erop acht geven, aan wie de beloften daarin zijn gericht. De Psalmen zijn bijvoorbeeld primair gericht tot Israël. De laatste drie verzen gaan voor dit volk werkelijk in vervulling wanneer het vrede rijk van Christus gevestigd zal zijn. Dan zal geen enkele inwoner van het land zeggen: “Ik ben ziek” (verg. Jes. 33:24) of “Ik heb gebrek”. Dan zal geen kwaad de mensen meer raken. In plaats daarvan zal “ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgeboom” (Zach. 3:10). Dan zal de Heer hen “bewaren voor alle kwaad”. Dit ontkracht op geen enkele manier de grote waarheid, dat God onze Vader is. Zelfs als nu niet al het kwaad van Zijn kinderen wordt weggehouden, is één ding zeker: onze Vader weet wat nodig is voor onze opvoeding of tuchtiging, om een vreedzame vrucht van gerechtigheid voort te brengen. In het lijden ervaren we het medegevoel van Zijn Vaderhart.

*Deze meditatie heb ik overgenomen uit een Christelijk magazine (Frisse wateren).*

Nu nog steeds alles zo anders is sprak deze overdenking mij erg aan. Wat mogen we rijk zijn dat er een God bestaat, een God die er altijd voor ons wil zijn. Kleur of ras is niet belangrijk, waar en in welke omstandigheden je ook bent, God is er altijd!

Ga met God en Hij zal met je zijn  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Hartelijke groet,

Dita van Muiswinkel - Oussoren

## WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



**Predikant:** Ds K. Hage,  
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen  
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;  
bij voorkeur niet op woensdag

**Scriba:** M.C. Berger, G.v.Nijenrode-  
str. 171, 3621 GJ Breukelen, tel. 06-  
15128659, scriba@pieterskerk.info

**Ledenadministr.:** W. Mur, tel. 266842,  
noortje-wim.mur@planet.nl

**Website:** www.pieterskerk.info

**Kerktelefoon:** J.v.d.Bosch, john.vd.bosch@kpn  
mail.nl, tel. 266843 (na 18.00 u.)

### **Bij de diensten**

*Zondag 7 februari* is een dienst van afscheid en bevestiging van ambtsdragers. In de huidige omstandigheden zal het een soberder dienst worden dan we gewend zijn, en dat is voor niemand fijn. Toch zijn we dankbaar dat het leven en werken van de gemeente ook nu nog kan doorgaan.

We nemen afscheid van Reina en Siem van der Wilt. Zij verhuizen binnenkort naar Ommen. Om hun afscheid te markeren kunt u zondag, voorafgaande aan de dienst, van 9.45 uur af via KerkTV een kort afscheidsinterview met hen zien. Siem heeft zich onder meer jarenlang verdienstelijk gemaakt als coördinator van buurtteam Noord en Reina heeft zich de afgelopen jaren met hart en ziel ingezet als ouderling voor sectie Noord. We zullen hen en hun dienst aan de gemeente missen, en we wensen hen een gezegende toekomst in hun nieuwe woonplaats.

We zijn blij dat Frans Vonk het ambt van ouderling wil aanvaarden en zo ook op nog een andere manier zijn schouders onder het leven en werken van de gemeente wil zetten. Hij wordt ouderling van sectie West. In de dienst zal hij aangeven wat het voor hem betekent om het ambt op zich te nemen.

In de dienst van zondagmorgen lezen we Marcus 6:6b-13, waar Jezus de twaalf discipelen bij zich roept en uitzendt. In de beknoptheid die Marcus kenmerkt, wordt toch veel gezegd dat ons meteen bij de kern van het kerkzijn brengt: geroepen en gezonden worden door Jezus. Ook de opdracht die ze meekrijgen is veelzeggend: ze moeten gaan zonder brood, zonder reistas, zonder geld, met alleen een stok en sandalen. We zien een lichte kerk voor ons, zonder ballast en bijkomstigheden, gedragen en voortgestuwd door het woord van haar Heer.

In de avonddienst, deze maand weer gehouden vanuit de Pieterskerk, gaat ds. Hans Vel Tromp uit Langerak voor.

*Zondag 14 februari* gaat ds. C.M.A. van Ekris uit Zeist voor in de morgendienst.

In de avonddienst lezen we verder uit het evangelie van Marcus, over een blinde die bij Jezus wordt gebracht en wie door Jezus de ogen worden geopend (Mc. 8:22-26). Op het eerste gezicht een ‘gewoon’ genezingsverhaal, maar bij Marcus is niets rondom Jezus gewoon. Het is ook een uitnodiging om verder te kijken, net als de blinde man die in eerste instantie mensen als bomen ziet lopen en pas in tweede instantie alles helder ziet. Het is alsof Marcus ook ons wil zeggen: ‘kijken’ en ‘zien’ zijn twee verschillende dingen. Zo is ook het lezen van het evangelie telkens weer bidden om helder zicht op Jezus van Nazareth, zeker in deze tijd waarin onze cultuur als een blindeman zoekt naar zin en tast naar houvast.

Ds. Krijn Hage

### **Indeling secties**

Door de wisseling van ambtsdragers is de verdeling van de pastorale verantwoordelijkheid over de secties nu als volgt: Marlies Wijnen is ouderling van sectie Zuid, zij is te bereiken via marlieswijnen2@gmail.com of telefoon (0346-261837); Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord, bereikbaar op famvanschepenzeel@gmail

.com en 0346-251979. Frans Vonk wordt ouderling van sectie West, bereikbaar via [frans.vonk@hotmail.com](mailto:frans.vonk@hotmail.com) of 0346-263460.

U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen minstens een luisterend oor. Ook als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.

Ds Krijn Hage

### Verhuizing

Zondag 7 februari nemen we afscheid van Reina en Siem van der Wilt (zie ook Bij de Diensten); zij verhuizen aan het eind van deze maand naar het mooie Ommen in Overijssel; ook dicht bij de Vecht, maar dan de andere. We wensen hen van harte de zegen van God toe bij deze grote stap in hun leven. Hopelijk vinden ze, ondanks deze tijd van sociale afstand, snel hun plek in kerk en dorp. Voor wie hen een kaartje wil sturen, vanaf 27 februari is dit hun adres: Fuut 5, 7731 LM Ommen.

### Meeleven

We leven mee met Corine Kroon (Rijksstraatweg 192, 3632 AJ Loenen), zij is vorige week geopereerd en moet nu wachten tot de uitslagen van het onderzoek bekend worden. In onze gebeden denken we aan haar en aan andere zieken uit de kring van de gemeente.

### Dank!

Hartelijk dank voor de vele felicitaties ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk. Een stortvloed van kaarten, telefoontjes, bloemen en andere cadeau's kwam bij ons binnen.

Het was geweldig dit te mogen meemaken.

Reijer en Stien van der Paauw

### Contactavond – digitaal

Elk jaar houden we in februari de contactavonden van de verschillende secties: goedbezochte, laagdrempelige en informele ontmoetingen rondom een levensthema.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen deze avonden nu niet doorgaan. Om elkaar toch te ontmoeten, organiseren we dit jaar via Zoom een digitale contactavond, op *woensdag 17 februari, van 20.00 tot 21.30 uur*. Reserveer deze datum vast in uw agenda.

We nodigen heel de gemeente, van jong tot oud, van harte uit om aan te schuiven. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, maken we verschillende break out rooms, zodat na een centraal begin het onderling gesprek ook goed mogelijk is. Wie digitaal niet zo vaardig is en toch graag wil meedoen, kan aan Jeroen Scherpenzeel hulp vragen op [famvanschervenzeel@gmail.com](mailto:famvanschervenzeel@gmail.com) of anders telefonisch, 06-18397837. Dan zoeken we samen naar een oplossing. We hopen elkaar de 17de te ontmoeten! Hou de komende nieuwsbrieven in de gaten voor meer informatie.



Ds Krijn Hage

## WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



**Predikant:** vacant

**Interimpredikant:** ds P. van Winden, Boekweitland 80, 3764 ZN

Soest, tel. 06 12171113,

[pieter@interimpredikant.nl](mailto:pieter@interimpredikant.nl)

skypenaam: van.winden

**Contact pastoraat:** Corry Bosch, G.v.Doornikstraat 111, 3621 HX

Breukelen, tel. 0346 262279, [corry.bosch@kpnplanet.nl](mailto:corry.bosch@kpnplanet.nl)

**Scriba:** Ans v.d. Velde, Lt.Maltbystr. 51, 3621 KN Breukelen, [scriba@pauluskerkbreukelen.nl](mailto:scriba@pauluskerkbreukelen.nl), 06 12611812

**Kerkelijk bureau:** H. de Kruijff, tel. 06 23700853, e-mail: [heiniedekruijff@ziggo.com](mailto:heiniedekruijff@ziggo.com)

**Autodiensten:** Emmy Wildeman, tel. 241578

**Website:** [pauluskerkbreukelen.nl](http://pauluskerkbreukelen.nl)

**Kerktelefoon:** J.v.d.Bosch, [john.vd.bosch@kpnmail.nl](mailto:john.vd.bosch@kpnmail.nl)  
tel. 266843 (na 18.00 uur)

### Bij de diensten

*Zondag 7 februari*

Liefde in tijden van corona

Voor mensen die eenzaam zijn, geldt het advies: houd vol. Voor mensen die overwerkt zijn, geldt het advies: wees sterk. Voor mensen en tieners die het plezier in hun leven missen, geldt het advies: gedraag je goed en blijf thuis. Iedereen heeft altijd al te maken met goedbedoelde adviezen. Verstandige adviezen. En wat de overheid beslist en adviseert zal ook vast verstandig zijn. Maar niet altijd is wat verstandig is, ook het beste. Soms red je het gewoon niet met verstand alleen. Dat is altijd al zo. Maar in deze tijd merk je dat helemaal. Het kan allemaal verstandig zijn, maar het valt veel gezinnen niet mee.

Het is voor veel ouderen een zware tijd. En tieners in Nederland, ooit de gemiddeld gelukkigste mensen ter wereld, lopen nu - heel verstandig misschien - toch gemiddeld wat geïsoleerd rond. In de bijbel wordt dat al aangegeven. We lezen deze zondag in de eerste brief aan de Korintiërs dat "het dwaze van God" misschien waardevoller is dan het verstandige van mensen. Die stelling moest maar eens getest worden. En gevierd!

Dus dat gaan we doen in deze dienst. We vieren de dwaasheid van God. Niet met rellen of protest. Niet met verwijten. Maar wel door het zingen van protestliederen. Althans, zo zou je de liederen van deze zondag kunnen zien. De familie Van Dijk (Judith, Martijn, Lydia, Marianne, Ash, Jeroen) zingt deze keer onze liederen. Dat doen ze apart, als gezin. Alleen Diederik Bos is erbij. De opname van hun zang wordt later in de dienst 'ingeplakt'. Zo maken we er toch wat moois en eigens van.

En ik wil ook nog even bij twee gezinnen langs voor korte filmpjes, om te horen hoe het nu met ze is. Ook dat zult u in de dienst wel zien. Alles bij elkaar hoop ik op een uur vol liefde in tijden van corona. Veel verstandigs zal het misschien niet bevatten. Maar geloof in elk geval, en veel liefde en wijsheid mogelijk ook.

Pieter van Winden

Woensdag 17 februari, Aswoensdag, 19.30 u.

Op 17 februari begint de Veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en inkeer. De laatste jaren doen veel van onze gemeenteleden aan de een of andere vorm van 'vasten'. Vroeger vooral een katholiek gebruik, nu ook in de Pauluskerk in tel. Ik heb zelfs vrienden en bekenden die in het geheel geen kerkgangers zijn, en die toch vasten. Waarom, en wat houdt dat dan in? Voor veel mensen is dat vasten een manier om zich ervan bewust te worden wat je allemaal aan gaven hebt ontvangen, en vanuit dat bewustzijn te leren leven. Niet achteloos en op routine, maar aandachtig en geconcentreerd. Niet uit op telkens meer, maar dankbaar voor wat er is. Het betekent een stapje terug doen en kijken waar je in je leven 'verslaafd' aan bent, en daar van los leren komen. Vasten kan dan veel vormen aannemen. Afzien van zoetigheid, of alcohol, of vlees. Maar ook voor sommigen: minder op je smartphone kijken, niet elke avond Netflixen, of vaker bij andere mensen op bezoek gaan. Een kaartje sturen waar je denkt dat het nodig is. Een goed boek lezen dat je geestelijk verdiept.

Daardoor komen we dicht in de buurt van waar het vasten in de bijbel over gaat. Vasten betekent daar ook: geconcentreerd leven op wat God in je leven betekent. Er zijn ook vormen van vasten in de bijbel die dat doel missen. Dan vasten mensen om er prestige aan te ontlenen. Ze willen gezien worden in hun onthouding. Zo kan ook vasten een wedstrijd worden, een race om aandacht en waardering. En dus weer een vorm van onze verslaving aan erkenning door anderen. Jezus zegt daarvan in de lezing die we op Aswoensdag laten horen: 'Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo'n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is' (Mattheus 6: 16-18).

Vasten is dus geen wedstrijdje soberheid, maar een gericht zijn op de geest die je laat zien wat het leven werkelijk de moeite waard maakt. En zo je ook open maakt voor andere mensen om je heen.

Gé Speelman

### **In Memoriam Betsy van Asselt (1925-2021)**

Op donderdag 14 januari j.l. overleed in het Johannes Hospice in Vleuten Maria Elisabeth van Asselt-Vorneveld in de leeftijd van vijftienennegentig jaar.

Betsy van Asselt heeft een groot deel van haar leven in haar ouderlijk huis aan de Eendrachtlaan gewoond. Dat huis was een gastvrije plek, waar ze graag haar kleinkinderen Mirjam en Liesbeth ontving, en de laatste jaren ook haar achterkleinkinderen Donna en Gwen. Met Nanna kon je van alles uithalen, zoals klieren met deeg in de keuken. Ook de vrienden en vriendinnen waren welkom,

Betsy ging met iedereen in gesprek en stelde zich open op. Dochter Toos had twee goede vriendinnen, met de ouders van die twee was er ook een hechte band voor het leven. Met haar man Henk Vorneveld dreef Betsy van Asselt eerst een melkwinkel in Nieuwersluis. Toen het nieuwe recreatiecentrum bij Mijnden werd ontsloten, startten ze daar een levensmiddelenwinkel. Zo'n winkel is altijd hard werken. Dat kon Betsy ook, ze was altijd opgewekt. Toch kende ze verdriet in haar leven, vooral toen haar man Henk volkomen onverwacht een beroerte kreeg, maanden in coma lag en tenslotte overleed. Betsy was toen 53 jaar. Met de hulp van Toos en haar man Harry zette Betsy de winkel nog enkele jaren voort, vooral omdat ze dacht dat Hendrik dat graag had gewild.

Ook toen ze niet langer werkte, was ze nog op vele terreinen actief. Niet het minst in de kerk in Breukelen. Ze was diaken voor de nieuwe kerkelijke wijk Breukelen Noord en zong met verve in de cantorij. In haar jeugd had ze veel en graag gezongen in het koor Zang en Vriendschap, waar ze met haar zuivere stem de sopraansolo's zong. Door een aanval van angina was haar stem helaas aangetast. Maar Betsy liet zich niet uit het veld slaan en zong voortaan tenor.

Velen zullen zich ook nog de potten jam herinneren die ze altijd voor het goede doel verkocht op de Jaarmarkt. Daarbij verzong ze mooie combinaties, zoals citroen-gemberjam.

De beperkingen van het kerkbezoek vanwege corona gingen Betsy aan het hart. Ze hield van het kerkbezoek, het gevoel van verbondenheid met anderen en het meezingen en meebelevens. En natuurlijk ook de koffie na afloop. Maar de kerk en het geloof waren meer voor haar dan een sociaal gebeuren. Hoewel Betsy er niet mee te koop liep, was ze een gelovig mens. In de viering van haar leven stonden we stil bij Psalm 139. Deze psalm betekende veel voor haar: 'Heer, U kent en doorgrondt mij / U weet het als ik zit of sta / U doorziet van verre mijn gedachten.'

Waar ze het soms moeilijk vond met anderen haar verdriet te delen, bijvoorbeeld over het gemis van haar man en het overlijden van Harry, haar geliefde schoonzoon, wist ze dat God weet had van haar verdriet. En dat God met haar meeging haar hele leven door.

Gé Speelman

### **In en Uit de Gemeente**

*Bericht van Overlijden:* Op maandag 18 januari is op 96-jarige leeftijd overleden Hermina Huibertina (Mine) van Grafhorst - Pronk, geboren 20 mei 1924, sinds 1998 weduwe van Martinus Johannes van Grafhorst.

Boven de kaart stond: 'Het liefste wat ik doe is ergens heen gaan waar ik nog nooit geweest ben. Ik heb een mooi leven gehad ondanks groot verdriet'. Haar reiskoffer met haar laatste wensen was al gepakt.

Op dinsdag 26 januari is er in kleine kring afscheid van Mine genomen en is zij aan haar laatste reis begonnen.

Onze gedachten gaan uit naar haar dochter Herma en schoonzoon Ben, haar kleinkinderen Eline, Erwin en ach-

terkleinkind Ingmar. Laat God hen met zijn troost en liefde begeleiden, nu en in de toekomst.

‘Op 17 februari hoopt Dinie Verheul 85 jaar te worden’, schrijft haar dochter. ‘Helaas kan dat nu natuurlijk niet groots worden gevierd. Wel kunt u haar een kaartje sturen: M. van Zantenstr. 8, 3626 AH Nieuwer Ter Aa’.

Het pastoraal team wil graag onderstaande tekst uit ‘Binnenwerk’ met u delen, geschreven door Folly Hemrica. In de jaren negentig was zij predikant van de Wijkgemeente Hervormd Noord.

#### VERANDERING

Accepteer de veranderingen  
die je plannen in de war sturen,  
je dromen vernietigen,  
die een totale wending geven  
aan je dag  
en misschien zelfs  
aan je leven.  
Het is niet het noodlot.  
Geef aan God de vrijheid  
om zelf  
aan het raamwerk van jouw leven te bouwen.

Namens het Pastoraat,

Corry Bosch

#### Gemeente zijn en de online kerk

Natuurlijk is kerk-tv niet een vervanging van de gemeente. Maar het is iets. Als gemeente komen we niet in het echt bij elkaar. Maar des te toffer is het dat we met zóvelen de online kerk toch weten te vinden en waarderen. Een variatie op een oud thema is dat mensen met hun afstandsbediening hun stem laten horen. Dat blijkt. Want de kindernevendienst filmpjes werden zomaar 70 of 80 keer aangeklikt. Een schitterend resultaat. Want aanklikken kan heel veel betekenen, maar met zulke aantallen kun je gerust stellen dat gezinnen echt meeleven via de filmpjes. Het goede nieuws is: ze waren even gestopt, maar in de 40dagentijd komen ze er weer.

En dan de kerkdiensten: bij elkaar opgeteld zijn er zo’n 100 kijkers per dienst. We kijken dan naar de aantallen keren dat een kerkdienst aangeklikt wordt op YouTube en op Kerkdienstgemist.nl. Per klik kunnen er één of meer mensen kijken. We kunnen niet zien wie er aanklikken, maar kunnen wel zien dat een dienst soms in zijn geheel bekeken wordt, maar soms ook voor een stukje hier en daar. Het beeld is dat er zo’n 50 tv’s of pc’s op zondagmorgen om 10 uur aanstaan tot het eind van de dienst. En later die dag, of in de loop van de week komt er nog zo’n aantal bij. En dan kun je natuurlijk makkelijker vooruit spoelen, of terug.

Je hoort wel eens dat dat raar gevonden wordt: dat je stukjes uit een dienst bekijkt en dan vooruit spoelt. Misschien is dat waar. Ik vind er iets heel moois in zitten om te beseffen dat we op zondagmorgen echt met een flinke groep mensen samen zijn. Maar ik besef ook maar al te goed, dat dat in de echte, fysieke diensten ook wel eens anders is. Dan zit je wel met meer mensen bij elkaar, maar waar is iedereen altijd met z’n gedachten? Ik zap of

spoel in mijn gedachten ook wel eens vooruit en terug als ik in een kerkdienst ben. Ingewikkeld verhaal misschien. Maar al met al vind ik het een compliment waard, aan allen, als we naar het online-meeleven met de kerkdiensten kijken. Goed bezig, mensen!, we maken er met elkaar iets moois van, denk ik dan.

Pieter van Winden

#### Lopen in tijden van corona

##### Pastoraat

Mijn voornemen om u allen te bezoeken heb ik moeten bijstellen. Want het is in deze tijd gewoon niet verstandig om tientallen bezoeken achter elkaar af te leggen. Mijn logica is: als het advies is om maar één bezoeker per dag in huis te ontvangen, dan is het ook beter om maar één bezoek aan huis af te leggen per dag.

Maar toen ontdekte ik het wandelen. Dat had ik misschien al veel eerder kunnen ontdekken. Ik ben onlangs begonnen om wandelingen af te spreken. Drie kwartier in Breukelen of omgeving: corona-proof! Dus, als ik je binnenkort bel om een wandeling te maken, dan weet je wat ik bedoel. En andersom, als je eens een stukje met me wil oplopen, laat dan van je horen. Dan maken we een afspraak. Tot lopens!

En aan hen die moeilijk te been zijn, vraag ik wat geduld. Want ik geloof vast dat het bezoek aan huis wel weer komt. En als het snel nodig is, dan hoor ik het: één adres per dag.

Pieter van Winden

06 12171113

#### Communicatie in tijden van corona (en daarna)

Deze week kwam een taakgroep communicatie bij elkaar. Online uiteraard. De groep wil helpen om de communicatie goed te blijven laten lopen. Er wordt namelijk veel gecommuniceerd en ook goed: Kerknieuws, website, e-mail, Appostel, Youtube, kerkdienstgemist, banners en vlaggen, Whatsapp-groepjes, PR vanuit de kunstcommissie. De communicatievormen zijn in de laatste maanden ook nog eens enorm toegenomen. Bedrijven die video verbindingen aanleggen in kerken hebben het drukker dan ooit. Niet alleen in de Pauluskerk en Pieterskerk is recent een videoverbinding aangelegd. In heel Nederland, ja wereldwijd, is er een hausse van kerken die online actief worden. Het technische stukje ervan is nog het eenvoudigste. Zeker voor ons, in Nederland. En zeker in Breukelen met een goed aantal getalenteerde en actieve gemeenteleden. Maar qua inhoud en beleid en aanpak en onderlinge samenhang is zo iets toch nog even puzzelen. En daar heb je elkaar voor nodig. En daar helpt die groep bij. Want de puzzel is hoe je de verschillende, prachtig uitgevoerde communicatiemiddelen op een zinvolle en geïntegreerde manier gebruikt. En hoe al die manieren van communiceren veilig zijn (privacy!) én transparantie bevorderen. Want dat is beleid: zo transparant mogelijk kerk zijn. De papieren Kerknieuws verschijnt nu als PDF op de website. Maar eigenlijk vraagt een website om een andere vorm. En kerkblad op papier is niet meer zo algemeen nodig als vroeger. Papier blijft wel nodig. Maar je kunt in deze tijd verschillende vormen naast elkaar

gebruiken. En hoe doe je dat dan? Daar helpt die taakgroep bij. Niet om anderen te vertellen hoe het moet. Maar om te helpen om samen verder te komen. Ik schrijf dit nog voordat die groep bij elkaar gekomen is. Maar ik heb er nu al zin in. In een volgend nummer komen namen. En stappen.

Pieter van Winden

### **Werk in uitvoering**

Zoals eerder aangegeven is het bestaande Beleidsplan van de Protestantse wijkgemeente Pauluskerk Breukelen aan een herziening toe. Het huidige Beleidsplan heeft aanpassing nodig om aan te sluiten bij het Gemeente- en Predikantsprofiel. Bovendien werden in het bestaande Beleidsplan duidelijke doelen gemist. Andries van Gijn, Pieter Kaars en Pieter van Winden hebben het voorwerk gedaan, waarna een eerste plenaire behandeling via een online meeting in de kerkenraad kon plaatsvinden.

Er is gewerkt via de zgn. OGS-methodie (Objectives = Doelstelling, Goals = Doelen, Strategies = Strategie, en Measures = Meetpunten). Hierbij formuleer je eerst een algemene doelstelling: wat is de doelstelling van de Pauluskerk, waar staan we voor? Vervolgens geef je doelen weer op het gebied van Samen, Geloof en Leven. Op een 7-tal terreinen, overeenkomstig onze Taakgroepen, wordt daarna het uitgangspunt omschreven. We geven zo concreet mogelijk aan wat wij als gemeente willen bereiken, en hoe we dit denken te kunnen bereiken. De terreinen (lees Taakgroepen) waarop we beleid ontwikkelen zijn: Pastoraat, Diaconaat, Jeugd- & Jongerenwerk, Liturgie, Ontmoeting en Verdieping, Communicatie en Beheer (de Kerkrentmeesters).

Tijdens de voorbereiding is er gesproken met een aantal maatschappelijke organisaties, waaronder de Gemeente Stichtse Vecht. Daarnaast is er een begin gemaakt met het benaderen van verschillende Taakgroepen om mee te denken.

Gemeenteleden die de moeite hebben genomen om een bijdrage te leveren aan de profielschets, zullen ontdekken dat opmerkingen en ideeën in het Beleidsplan terugkomen.

De komende tijd worden alle Taakgroepen benaderd om mee te denken hoe we concreet invulling gaan geven aan het voorgenomen beleid. In een later stadium krijgt u als gemeente de gelegenheid ook uw visie op dit Beleidsplan te geven, waarna het vervolgens in de kerkenraad wordt vastgesteld.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Maar mocht u vragen of opmerkingen hebben, schroom dan niet me te benaderen.

Met een hartelijke groet,

Ans van der Velde, scriba

### **Zangers gezocht**

Uit een enquête onder leden van de PKN bleek dat het zingen tijdens de kerkdienst datgene was dat het meest gemist werd, nog meer dan koffiedrinken na de dienst. Een goede preek valt immers altijd nog te beluisteren dankzij de live uitzendingen. Maar het gevoel zelf stem te

geven aan je geloof is vaak verbonden met het zingen van de psalmen en gezangen. Als substituut mochten we de afgelopen maanden met een groep cantorijleden en vrijwilligers, telkens niet meer dan vier, namens de gemeente zingen tijdens de kerkdiensten. Waarbij de andere aanwezigen in stilte (en soms zachtjes voor zich uit) 'meezongen'. En dat kan natuurlijk ook als u achter uw computer of laptop de dienst via Youtube meemaakt: de liederen thuis meezingen.

Helaas is het om terechte redenen sinds kort ook niet meer mogelijk om met vier zangers te zingen in de Pauluskerk. We willen daarom graag iets anders proberen, om toch zang vanuit de gemeente te laten klinken. Dit idee komt van de website van de landelijke PKN. Ds. Marieke den Braber van de Hoeksteen in Amersfoort suggereert daarop het volgende: 'In sommige gemeenten zijn er zingende gezinnen, of individuen die het prima in hun eentje kunnen klaren om een lied te zingen. Je kunt hen vragen om thuis een lied op te nemen, en dat laten zien in je dienst. Zorg ook nog voor wat meer 'zichtbaarheid' van gemeenteleden aan elkaar'.

Onze organist Diederik Bos is graag bereid om op afspraak bij een gezin thuis te komen en daar de liederen voor de komende zondag op te nemen en te begeleiden. De dienstdoende predikant stuurt hem aan het begin van de week de liederen op die hij of zij heeft uitgekozen. Die kunnen thuis door de huisgenoten geoefend worden, en daarna in een uur of minder opgenomen en naar de technici gestuurd worden die de dienst die zondag opnemen. Uiteraard op gepaste afstand en met de nodige zorgvuldigheid. U hoeft niet geweldig te kunnen zingen, als het maar met hart en ziel gebeurt. Als u zich opgeeft, wordt u ingeroosterd voor een van de komende vieringen, totdat het hopelijk niet meer nodig is.

Heeft u daar oren naar? Neem dan contact met mij op: [gmspeelman@pthu.nl](mailto:gmspeelman@pthu.nl).

Gé Speelman

### **Belangrijk bericht van de ZWO-commissie**

In de periode van de actie Kerkbalans 2021 vraagt ook de ZWO-commissie van de Pauluskerk een jaarlijkse bijdrage. Hiervoor krijgt u half februari een brief met acceptgiro. Voor de bezorging van deze brieven doet de ZWO-commissie een beroep op een aantal gemeenteleden die van een fikse wandeling houden en tegelijk een doel willen hebben. U moet wel rekenen op 30 tot 50 enveloppen (geen adressen!). Voor Kockengen en Nieuwer ter Aa zijn het er niet zoveel. U hoeft de enveloppen niet persoonlijk te overhandigen. Ik hoor graag van u: [henkhansman@ziggo.nl](mailto:henkhansman@ziggo.nl) of 06 551 33 936.

Henk Hansman (penningmeester)

### **Een bijzondere dag**

Als je 40 jaar getrouwd bent, dan wil je dat graag vieren met de mensen die je dierbaar zijn, maar hoe doe je dat in een tijd van corona. Eigenlijk hadden we ons er al bij



neergelegd, er kan toch niets, totdat er een stukje in Kerknieuws stond met de aankondiging 'Op 30 januari 2021 zijn Gerie en Wim van Voskuilen 40 jaar getrouwd, een kaartje zullen zij zeer waarderen'.

Dat hebben we geweten; in de loop van de week sijpelden er wat kaarten binnen, maar vrijdag en zaterdag ging de boel echt los. Vrijdagavond stond de kaartenteller op ongeveer 30 en zaterdagavond op 105. Zaterdagmorgen zijn er wat familieleden op de koffie geweest, deze koffie moest je wel snel opdrinken omdat het buiten moest, en het was die morgen best koud, maar niet minder gezellig. Ook Jeanine kwam met de kids en een auto vol ballonnen, die werden aan het hek voor het huis gehangen samen met een aantal slingers. Dit werkte als een magneet, elke voorbijganger feliciteerde ons met een toeterend gebaar. Ook vonden we de hele dag door kaarten in de brievenbus en werden er bloemen/attenties gebracht, en dat ging door tot de avondklok inging.

In de dienst van zondag 31 januari heeft dominee Van der Veen nog een dankgebed uitgesproken waar we erg dankbaar voor zijn.

Via dit bericht willen we iedereen bedanken die deze dag onvergetelijk heeft gemaakt.

Gerie en Wim van Voskuilen

### Bericht uit Snavelenburg

Het is alweer enige tijd geleden dat ik een bericht heb gestuurd over mijn verblijf in Snavelenburg.

De laatste keer schreef ik over mijn coronabesmetting. Dat is goedgekomen. Een paar weken later moest ik opgenomen worden in het UMC Utrecht wegens een ontstoken blinde darm. Daarbij is helaas een tumor gevonden in de darmen. Weer later had ik een uitzaaiing naar de lymfeklieren. Ik heb besloten geen chemotherapie te laten toepassen vanwege de kwaliteit van leven.

Dit is alles bij elkaar geen vrolijk nieuws. Maar ik heb nog wel een aantal jaren te leven want nieuwe tumoren groeien niet zo snel; zo heeft een gemeentelid van de Pauluskerk mij verzekerd.

Ondanks het verdrietige nieuws ben ik wel bezig in de keuken. Ook doe ik mee aan een gezamenlijk spel voor de afdeling en volg een schriftelijke cursus bij de LOI.

Voor het overige: ik heb hier een goede verzorging, ook op geestelijk gebied, want regelmatig komt ds. Agnes Oldenziel mij opzoeken om met elkaar te spreken en om dan weer verder te kunnen gaan. Tot zover.

Een volgende keer vertel ik nog meer over mijn reilen en zeilen in Snavelenburg.

Theo van Vliet

### Dankbetuiging

Half december overkwam mij thuis een akelig voorval, waardoor ik noodgedwongen van wonden moest herstellen en een tijdje rust moest nemen. Raar en naar allemaal, want doorgaans voel ik me zo betrokken. Nu weken op afstand van ons kerkelijk leven, dat ook nog eens erg beperkt is door het aanhoudende coronavirus. Dus net als

velen volg ik de kerkdiensten nu maar via de diverse media, zo ook in gebed verbonden.

Voor mij is het wel bijzonder om te ervaren hoe warm er door veel parochianen met me meegeleefd is. Maar ook vanuit de oecumenische dienst in de Pauluskerk op 17 januari kreeg ik een mooi boeket bloemen en er kwamen nogal wat persoonlijke kaartjes en groeten van PKN-gemeenteleden. Ik werd er echt wat stil en verlegen van. Uiteraard kan ik niet naar ieder persoonlijk reageren en daarom zeg ik hier nu aan jullie allemaal een heel hartelijk dankjewel! En ik hoop op een spoedig weerzien en ontmoeten.

Jos van Os, R.K. pastor

## DIACONIE



Laagdrempelige hulp  
bieden of vragen?

[hiphelpt.nl/stichtsevecht](http://hiphelpt.nl/stichtsevecht)

### Hulp vragen bij HiP Helpt

Wist u dat HiP Helpt in Stichtse Vecht zo'n veertig vrijwilligers beschikbaar heeft, die hulp kunnen bieden aan kwetsbare inwoners? En dat de meeste van deze vrijwilligers zijn aangesloten bij een van de kerken in Breukelen, Kockengen, Loenen, Vreeland en Nigtevecht? En dat zij ook in coronatijd gewoon beschikbaar zijn om hulp te bieden aan iedereen die geen eigen netwerk heeft en geen geld om hulp in te kopen? En dat de hulp kan bestaan uit praktische klussen als boodschappen doen, verhuisdozen inpakken of hondje uitlaten, maar dat je ook kunt vragen om een bezoekje of een telefoontje of een autoritje naar bijvoorbeeld een test- of priklocatie?

Mocht u iemand kennen, die onze hulp goed kan gebruiken of mocht u zelf hulp nodig hebben, dan meldt u de hulpvraag eenvoudig aan via [hiphelpt.nl/stichtsevecht](http://hiphelpt.nl/stichtsevecht). Onze dames van de helpdesk nemen dan vervolgens telefonisch contact met u op en plaatsen de hulpvraag dezelfde dag nog op de site en de app. Er wordt altijd gezocht naar een vrijwilliger zo dicht mogelijk in de buurt van de hulpvrager en binnen twee dagen is er meestal al een match.

Houd moed en heb lief!

Bertine Oosthoek-Bogaard,  
coördinator HiP Helpt Stichtse Vecht  
[stichtsevecht@hiphelpt.nl](mailto:stichtsevecht@hiphelpt.nl), 06-28528888

### Collectes

Mocht u uw kollektégeld aan het College van Kerkrentmeesters en aan de Diaconie willen overmaken, dan kan dat op de volgende bankrekeningnummers:

NL16 INGB 0000 3103 26 ten name van Protestantse gemeente Breukelen;

NL26 RABO 0310 6367 52 ten name van Diaconie Protestantse gemeente Breukelen. Vermeldt u hierbij waarvoor u uw bijdrage overmaakt (Pauluskerk, Pieterskerk, specifiek diakonaal doel).

Hartelijk bedankt!

Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen

### Collecte 7 februari - Bangladesh, bestand tegen water

In Bangladesh is het water zowel vriend als vijand. Cyclonen veroorzaken regelmatig overstromingen. Die maken het land zeer vruchtbaar, maar vormen ook een gevaar voor de inwoners. Door klimaatverandering nemen cyclonen in kracht en aantal toe.

Met steun van Kerk in Actie helpen Bengaalse organisaties de bevolking zo veilig mogelijk te leven in dit waterrijke en vruchtbare land. Bewoners worden getraind in klimaatbestendige landbouw. Bij een ramp wordt noodhulp verleend. Kwetsbare gezinnen krijgen geld voor eten, maar ook nieuw landbouwgereedschap en zaden van gewassen die tegen zout water kunnen om zo hun bestaan weer op te bouwen. Zo probeert Kerk in Actie samen met partners in Bangladesh te voorkomen dat nieuwe overstromingen weer op een ramp uitlopen.

Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Bangladesh en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee?

Meer informatie op [www.kerkinactie.nl/bangladesh](http://www.kerkinactie.nl/bangladesh).



### Collecte 14 februari - Ethiopië, Meer waterbestendig

In ons waterrijke Nederland krijgen we de laatste jaren steeds vaker te maken met droogte. Voor ons uitzonderlijke situaties, die tot discussies leiden. In het zuiden en oosten van Ethiopië zijn ze droogte van oudsher gewend en zijn dit soort gesprekken aan de orde van de dag. Zeker nu het klimaat verandert en de regen onregelmatiger valt. Daardoor is het nóg veel belangrijker om:

- héél zuinig om te gaan met water en vruchtbare grond,
- om de juiste zaden en landbouwmethoden te gebruiken,
- om ook wat geld te verdienen voor tijden van nood.

Ethiopische partners van Kerk in Actie leren boeren om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering:

- Boer Akee leerde over irrigatie landbouw en het behoud van vruchtbare grond;
- hij kreeg zaden die goed tegen droogte kunnen en leerde hoe hij nieuwe gewassen moest verbouwen;
- zijn vrouw Rahmoo leerde geld sparen via een spaar-

groep;

- Muntaha kon met hulp een winkel starten in haar dorp;
- Meymuna verdient nu geld met een restaurant

Waar deze mensen eerder een deel van het jaar afhankelijk waren van voedselhulp, kunnen zij zichzelf nu redden en helpen ze hun hele dorp vooruit. Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u via Kerk in Actie onder andere 3500 mannen, vrouwen en kinderen in Ethiopië om net als Akee, Rahmoo, en Muntaha en Meymuna beter voorbereid te zijn op klimaatverandering. Helpt u mee?



## GEZAMENLIJKE BERICHTEN

### Veertigdagenproject 'Niet van brood alleen'

De weken voor Pasen, de Veertigdagentijd, zijn traditioneel een 'woestijnperiode', een tijd van soberheid en bezinning. 'Dat geldt misschien wel extra in coronatijd, nu veel van wat we vanzelfsprekend vonden, minder moet of helemaal wegvalt', zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap NBG.

Met het gratis Veertigdagenboekje en podcasts *Niet van brood alleen* hoopt het NBG bij te dragen aan verdieping, verstillings en verbinding.

'In de Bijbel staat de woestijn voor ontbering en gevaar. Toch is het voor mensen ook de plek waar soms iets kan oplichten van wat echt belangrijk is', aldus Buitenwerf. 'Dat past bij de periode voor Pasen, als veel gelovigen minder eten of drinken of hun mediagebruik beperken, om te proberen ruimte te maken voor wat essentieel is.'

De titel van het boekje komt uit een bijbeltekst over de woestijnreis van het volk Israël. Jezus haalt die tekst aan als Hij zelf beproefd wordt in de woestijn: 'De mens leeft niet van brood alleen'. Buitenwerf: 'Ik hoop dat het boekje en de podcasts mensen helpen om te ervaren wat volgens Jezus ook nodig is: 'Ieder woord dat klinkt uit de mond van God' (Matteüs 4:4).'

Het gratis boekje *Niet van brood alleen* is gratis te be-



stellen via de website van het Nederlands Bijbelgenootschap: [formulier.bijbelgenootschap.nl/veertigdagentijd](http://formulier.bijbelgenootschap.nl/veertigdagentijd).

### *Zondag, woensdag, vrijdag*

Het boekje is bedoeld voor de zondagen in de Veertigdagentijd. Het bevat de bijbeltekst voor die zondagen in een stijl die uitnodigt om alle facetten van een tekst te beleven, de 'lectio divina'. Voor de woensdagen en de vrijdagen is via een QR-code in het boekje een podcast te beluisteren met een bijbelgedeelte en een meditatie. De woensdag-podcast is van zuster Katharina Michiels, abdis van het trappistenklooster in het Vlaamse Brecht, de vrijdag-podcast van de Brabantse pastoraal werker Frits Hendriks. De teksten van de podcasts komen in de gratis NBG-app Mijn Bijbel beschikbaar.

### **Kopiëren van debijbel.nl nu ook met gratis account**

Sinds kort is een belangrijke functionaliteit ook beschikbaar voor alle debijbel.nl-gebruikers met een gratis account: het kunnen kopiëren van bijbelteksten. Zo kunt u direct aan de slag met de Bijbel, zoals u dat wilt. Hiermee werkt het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap aan zijn missie: de Bijbel dichtbij brengen.

De kopieerfunctionaliteit was tot nu toe alleen beschikbaar voor plus-gebruikers, maar nu kan elke bezoeker die zich registreert voor een gratis account bijbelteksten kopiëren. Zo wordt het heel makkelijk om teksten voor eigen gebruik, bijbelstudies of kerkdiensten te gebruiken.

Digitaal bijbellezen zit al jaren in de lift. Dat willen het NBG zo goed mogelijk faciliteren. Daarom is de kopieermogelijkheid op debijbel.nl uitgebreid. Ook wie geen lid of donateur is, kan nu met een gratis account teksten kopiëren. Het NBG wil dat mensen gemakkelijk met de Bijbel aan de slag kunnen. Daar helpt deze verandering bij.

Wilt u gebruik maken van de kopieerfunctie? Ga naar [debijbel.nl](http://debijbel.nl) en klik op 'Gratis account'. Hebt u al een account? Klik dan op 'inloggen'.

### *Over debijbel.nl*

Met debijbel.nl brengen het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij. Op deze website vindt u de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de Bijbel in Gewone Taal (BGT), de Herziene Statenvertaling (HSV) en vele andere vertalingen. Naast vertalingen leest u er uitleg over de Bijbel en de wereld van de Bijbel. Bij debijbel.nl hoort de app *Mijn Bijbel*. In deze gratis bijbel app leest u de Bijbel ook offline. Zo hebt u altijd de Bijbel bij de hand.



Bron: Nederlands Bijbelgenootschap



### **Een nieuw seizoen**

De crisis raakt ons als kerk heel sterk. We kunnen al een poos niet samenkomen, we kunnen niet samen zingen en elkaar ontmoeten. En dit terwijl een nieuw seizoen zich aandient.

Hoe geven we in dit seizoen vorm aan ons kerkenwerk? Verliezen we elkaar door de crisis en alle beperkende maatregelen niet heel gemakkelijk uit het oog? En hoe houd je het zelf vol? Hoe blijf je geïnspireerd, als gemeentelid, als kerkenraadslid, als voorganger?

De onzekerheid en de beperkingen door de crisis maken het samen kerk zijn niet eenvoudig. Ze zetten het lopende seizoen onder druk. Juist ontmoeting, samen bidden, zingen, luisteren naar de Schrift en delen in elkaars verhalen vormen onze gemeenten. Zonder dat verdampt de gemeenschap, kan de moed je in de schoenen zinken en de vraag zich opdringen: wat blijft er over van ons gemeente-zijn?

### *Van zekerheid naar vertrouwen*

De crisis bepaalt ons bij de kern van het kerk-zijn. Het zet een streep door onze vertrouwde vormen, gewoontes en zekerheden. Zoals het altijd kon, kan het nu niet meer. Dit vraagt om omdenken en vertrouwen. Vertrouwen op God. Hij laat ons niet aan ons lot over. Jezus heeft onze nood en onze dood gedeeld. Als gekruisigde en opgestane gaat Hij ons voor. En Gods Geest neemt ons zuchten, en dat van de schepping, over, als trooster. Hij zal ook in deze tijd zeker wegen wijzen waarlangs onze voeten kunnen gaan.

De crisis ontnemt ons onze zekerheden en daagt ons uit, persoonlijk en als gemeenten, om in vertrouwen op de drie-enige God te zoeken naar verantwoorde vormen die mensen samenbrengen en hoop bieden. Juist in de nood, vanuit de diepten (Psalm 130), roepen we tot God en zoeken we samen zijn aangezicht.

### *Creatief en bezonnen*

Er is nu veel creativiteit nodig om dit in de komende tijd op een verantwoorde manier te doen. Gelukkig is er veel creativiteit in de kerk. De afgelopen maanden hebben dit bewezen. Het is bijzonder te zien wat er allemaal, met inachtneming van de regels en de strenge beperkende maatregelen, is gebeurd. Opvallend is dat men bij al deze nieuwe initiatieven niet startte bij wat allemaal *niet* meer mogelijk is, maar bij wat *wel* mogelijk is.

Deze volgorde is belangrijk. Zeker, er is veel niet mogelijk, maar we beginnen te denken bij wat gegeven de situatie wel mogelijk is. Bij waar we ons in deze tijd toe geroepen weten. Er verschijnen steeds meer publicaties die ons helpen bij de doordenking van de vragen en de uitdagingen waar de coronacrisis ons voor plaatst.

Zeer toegankelijk en uitdagend zijn: Tom Wright, 'God en de pandemie. Een theologische reflectie op het coronavirus en wat volgt' en Leo Fijen e.a. 'Kerk in tijden van corona. Diagnose, dilemma, duurzame toekomst'.

### *Mee-lijden*

Waar het ook op aankomt is oog en hart te hebben voor mensen die lijden aan de crisis. Voor de meest kwetsbaren: mensen die ziek worden, verliezen lijden, vereenzamen, hun baan kwijtraken, hun perspectief verliezen. Dit vraagt om een scherpe pastorale en diaconale antenne. Om oprecht meevoelen en doorleven van elkaars verdriet en nood, angst en onzekerheid.

Christus is tot in onze diepste nood afgedaald om ons daar heilzaam nabij te zijn. Hij roept ons op Hem te volgen. Heel concreet door daar te zijn waar het leven zwaar is. Waar mensen lijden, geen perspectief meer hebben en hun kracht hebben verloren. Waar één lid lijdt, lijden alle mee. Houd contact met elkaar. Hoor en deel elkaars verhalen. Bid en draag zorg voor elkaar. Pastoraal en diaconaal staat ons veel te doen.

### *Hoopvol*

Juist in deze onzekere tijd komt het aan op mensen die hoop belichamen, op kerken als vindplaats van hoop. Op mensen die nood niet bagatelliseren of wegverklaren, maar delen in de nood van anderen en het eronder uithouden. Die er voor elkaar zijn, met open hart, oren en handen. Hoopvol, omdat Jezus ons is voorgegaan en omdat Gods Geest ons zuchten deelt. Deze hoop verbindt, geeft perspectief en troost.

Juist in een tijd dat zekerheden ons uit handen geslagen worden, komt het aan op hoopvol leven in vertrouwen. Gedragen door de belofte, 'Door die hoop worden wij gered' (Romeinen 8:24).

Een heel goede en hoopvolle Veertigdagentijd toegewenst!

Ds R. de Reuver, scriba van de PKN

Dit artikel is door de redactie enigszins bewerkt en bekort

## COLOFON

**Inleveradres:** Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com  
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

**EMAILS:** KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

**Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via [site.skgscollect.nl/495/](http://site.skgscollect.nl/495/) of de APPostel-app**

**Bezorging:** mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60

Kostprijs: € 22,50

**Kollektemunten bestellen:** overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1<sup>o</sup> zondag v.d. maand na de dienst

**Kerkdiensten via internet:** [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

**Administrateur:** J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl

bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

**Diaconie:** bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

**Reservering en agendabeheer** Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

R. van Voskuilen, tel. 06 27480484, of [agendapauluskerkbreukelen@gmail.com](mailto:agendapauluskerkbreukelen@gmail.com)

**Bonifatiushuis:** tel. 266899

**Protestantse wijkgemeente Pauluskerk**

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email [henkhansman@ziggo.nl](mailto:henkhansman@ziggo.nl)

**Adres Pauluskerk:** Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

**Protestantse wijkgemeente Pieterskerk**

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

**Adres Pieterskerk:** Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, [bert.vd.dussen@gmail.com](mailto:bert.vd.dussen@gmail.com)

**Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen**

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89