

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

U opgeven voor diensten kan tot zaterdag 12.00 uur op aanmeldendienst@pauluskerkbreukelen.nl

ZONDAG 10 JANUARI 2021

10.00 uur: Mw. Ds. M. Verstoep, IJsselstein

Collecten: 1. Bloemengroet (zie toelichting)
2. Kerk

ZONDAG 17 JANUARI 2021

Dienst van gebed voor eenheid van de Christenen

10.00 uur: Ds. P. van Winden, Soest en
Mw. Annemiek Dijkhuizen

Collecten: 1. Oecumenisch werk (zie toelichting)
2. Kerk

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

U opgeven voor diensten kan tot zaterdag 08.00 uur via de link in de Weekbrief of via de website, onder Kerkdiensten

ZONDAG 10 JANUARI 2021

10.00 uur: Ds. K. Hage

18.30 uur: Ds. P.J.H. Krol, Wezep (in het Witte Kerkje)

Collecten: 1. Bloemengroet (zie toelichting)
2. Kerk

ZONDAG 17 JANUARI 2021

10.00 uur: Ds. K. Hage

18.30 uur: Mw. Ds. B. Lamain, Den Hoorn (Witte Kerkje)

Collecten: 1. Confessionele vereniging (zie toelichting)
2. Kerk

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

In verband met de Corona beperkingen kunnen de weeksluitingen tot nader bericht helaas niet worden gehouden.

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 2 weken. Kopij graag inleveren voor maandag 18 januari, 18.00 uur.

AGENDA

- Maandag 18 januari, tussen 19.00 en 20.00 uur
Afhalen Kerkbalansenveloppen in het Bonifatiushuis

MEDITATIE

Een nieuw begin

'Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God'

(Marcus 1:1)

Een goed nieuw jaar, veel heil en zegen. Dat wensen we elkaar toe. Bij zulke wensen proberen we tegelijk wat vooruit te kijken, door de nevelen van de tijd. Wat zal 2021 ons brengen? Waar gaat het naar toe, met ons, met deze wereld? Terechte vragen natuurlijk, maar ze hebben ook iets vermoeiends. Ze brengen je al snel bij de verzuchting van Prediker: 'Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon.' (Prediker 1:9).

Daarom doen we er goed aan naar het evangelie te luisteren. De inzet van Marcus is anders, hoger. *Begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.* Dit is niet zomaar een begin, maar Gods begin. Marcus herinnert ons aan de aanvang van het eerste boek van de Bijbel, aan Genesis: *In den beginne schiep God de hemel en de aarde.* De inzet van het evangelie is dat God niet loslaat wat Hij begonnen is, maar dat Hij zijn trouw houdt. 'Zie, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.' Wat dat betekent zal zichtbaar worden rondom Jezus Christus, de Zoon van God.

Het is een hoge inzet van het evangelie. Aan het begin van dit jaar vraagt Marcus, vóór al het andere, onze aandacht voor hem, voor Jezus Christus. De evangelist windt er geen doekjes om. Vanaf het eerste begin wordt ons gezegd wie deze Jezus is: de Zoon van God. Maar

alleen gaandeweg zal duidelijk worden wat dat inhoudt, als wij ons door hem laten gezeggen. Er hangt een geheimenis rond de persoon en het werk van Jezus, waardoor je, ook in 2021 niet kunt zeggen: dat weten we nu wel. Alleen als wij in het spoor van het evangelie gaan, gehoorzaam volgend, zullen wij er iets van ontdekken. Zo scheidt het evangelie heel eigen verwachtingen. Verwachtingen die onlosmakelijk samenhangen met het komen van God in zijn Zoon.

Daarmee is ook meteen iets gezegd over de kerk, ook over de kerk in 2021. In de woestijn van deze wereld is de kerk namelijk de plek waar de verwachtingen rondom Jezus worden gewekt en bevestigd en gevoed. In een grauwe en innerlijk lege wereld is de kerk, het kloppend hart, de ruimte waar de schriften opengaan en waar de stem van de profetie tot klinken komt. 'Luid klinkt een stem in de woestijn: 'Maak de weg van de HEER gereed, maak recht zijn paden!' (Mc. 1:2,3). Het is een boodschap die onze aandacht vraagt voor het komen van Jezus. Het evangelie maakt ons tot mensen die iets te horen en te verwachten krijgen. Een verlangen, dat verder reikt dan een blanco kalenderjaar, een verlangen niet naar het einde, maar naar een werkelijk nieuw begin.

Wachten wij daar op? Verwachten wij dat? Dat is de vraag die met het optreden van Johannes de Doper elke keer weer aan ieder mens gesteld wordt. Hij is een grensfiguur, iemand op de rand van oude en nieuw. En de vraag die zijn optreden stelt is: Hoe wordt het begin van het evangelie tot een nieuw begin in ons leven? Hoe vernemen wij de oude woorden uit de Schrift als nieuwe woorden van God voor ons hart?



Prediking Joahannes de Doper – Rafaël

Johannes de Doper is een gestalte die met oude woorden een nieuw verlangen wekt. Hij grijpt terug op de oude profetieën om het volk een nieuwe honger en een nieuwe dorst te leren. En misschien is dat in 2021 actueler dan ooit. Dat in de woestijn van deze wereld, in de 'crisis van alle credo's', in de lege harten van moderne mensen, in een platte, onpersoonlijke, bureaucratische en door algoritmes geregeerde wereld een menselijke stem klinkt, een profetisch woord. En is een woord dat oproept tot inkeer, omkeer, tot bekering.

Bekering is iets radicaals, maar het is niet zo zwaar als wij het vaak maken. Het is juist licht, bevrijdend.

Bekering is in je leven ruimte maken, en ruimte laten, voor het komen van Jezus. En hoe kunnen wij het jaar beter beginnen dan ruimte te laten voor Hem die werkelijk alle dingen nieuw maakt? Het begin is er. Het is een 'voorgoed begonnen begin' (Nijhoff).

Ds. Krijn Hage

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds. K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag
Scriba: M.C. Berger,
G. van Nijenrodestraat 171,
3621 GJ Breukelen,
tel. 06-15128659,
email: scriba@pieterskerk.info

Ledenadm.:

W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl
www.pieterskerk.info

Website:

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

In de kerk zijn we dit jaar begonnen met het evangelie van Marcus: 'Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God' (zie ook de meditatie op de voorkant van Kerknieuws). Dat is een hoopvol begin. Als God iets nieuws begint, dan vergeet Hij daarbij het oude niet, maar wordt het opgenomen, verzoend, geheiligd en verheerlijkt. Als God iets nieuws begint, dan grijpt dat diep in. Het evangelie gaat de diepte in, dat zal blijken als we verder lezen. Maar juist zo scheidt dit 'voorgoed begonnen begin' gegronde verwachtingen voor wat komen gaat, ook in het jaar dat voor ons ligt. Daarom lezen we ook verwachtingsvol verder in dit evangelie, in de hoop dat er voor ons allemaal, ondanks de angsten, crises en gevaren, een begaanbare weg is naar de toekomst.

Zondag 10 januari lezen we Marcus 1:21-28, over het onderwijs dat Jezus geeft in de synagoge. Als Hij het woord neemt, maakt dat indruk. Jezus spreekt 'als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden.' Gezag betekent ook: je laten gezeggen. Voor ons moderne mensen geen makkelijk gegeven, autonoom en onafhankelijk als wij graag willen zijn. Wil Marcus ons misschien een spiegel voorhouden als hij vertelt dat Jezus als eerste teken een mens bevrijdt die door demonen is bezeten?

In de avonddienst ds. P.J.H. Krol uit Wezep voor. Deze dienst wordt gehouden in het Witte Kerkje en van daaruit ook uitgezonden, en is te volgen via de bekende

app/website Kerkdienst Gemist. Merkwaardige naam overigens: hopelijk missen we zo de diensten juist niet.

Zondag 17 januari Omdat de diensten vanwege de lockdown allemaal online zijn, gaat de geplande viering van het heilig avondmaal op deze zondag niet door. De viering van het avondmaal vraagt om een gemeenschap die samen komt om brood en wijn te delen. We hopen de volgende avondmaalsviering wel weer in de kerk te kunnen vieren. We lezen in deze dienst Marcus 1:29-39. De evangelist laat ons zien dat Jezus niet alleen spreekt met gezag, maar ook geneest met gezag. Zowel het spreken als het handelen van Jezus roepen de vraag wakker wie deze mens toch is. In ieder geval ook iemand die de stilte zoekt om te bidden, d.w.z. te zoeken naar de wil van God om die te doen.

De avonddienst wordt geleid door ds. B.E. Lamain uit Den Hoorn.

De week van 17 januari is de Week van Gebed om de eenheid van de kerken. We hebben de afgelopen jaren de goede gewoonte ontwikkeld om gedurende deze week elke avond in een van de kerken samen te komen om te bidden. Vanwege de lockdown is dat helaas dit jaar niet goed mogelijk. Omdat deze bijeenkomsten hun bestaansrecht ontleen aan de daadwerkelijke ontmoeting, is besloten om er geen online variant van te houden. Op zondag 17 januari zal in de verschillende kerkdiensten gebeden worden om de eenheid van de kerken.

Ds. Krijn Hage

Aandacht voor elkaar

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers.

Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). U kunt met haar contact opnemen via telefoon (0346-261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com.

Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via 0346-262103 of reinanr2@hotmail.com. Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie 3 (Centrum) en is te bereiken via 0346-251979 of famvanschepenzeel@gmail.com.

In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. Krijn Hage, tel. 0346-261565. Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scribe, Marco Berger, tel. 06-15128659 of scribe@pieterskerk.info. Als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig contact op met uw sectieouderling, of één van de andere ouderlingen.

Sectie west

Op 11 januari a.s. hopen dhr. en mw. Van der Paauw, Kerkweg 84, 3628AR Kockengen, 60 jaar getrouwd te zijn. Van harte geluk gewenst met dit jubileum. Wat

bijzonder 60 jaar samen lief en leed te mogen delen! Zij zijn daar heel dankbaar voor. Wij wensen hen samen met hun kinderen en kleinkinderen een mooie dag. Al kan dit niet in grote kring. Maar dank aan God die hen deze tijd heeft gegeven. En wij wensen hen als gemeente Gods zegen toe, dat zij nog een goede tijd samen mogen beleven.

Marlies Wijnen

In memoriam Hilda Blom

Op 16 december is Hillegonda Blom-Roks overleden, in de leeftijd van 98 jaar. Ze woonde aan de Griftenstein 16 en was sinds 31 augustus 1982 weduwe van Cornelis Petrus Blom. De kinderen schrijven boven de rouwkaart dat haar leven in het teken stond van goedheid, eenvoud en eerlijkheid. Drie woorden waar een heel leven achter schuil gaat. In de afscheidsdienst, die vanwege corona sober was, hebben we stil gestaan bij Johannes 3 vers 16, woorden vol van Gods goedheid en eenvoud: 'Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.' Deze liefde van God is een liefde die blijft, ook als al het andere vergaat. Door deze liefde is Hilda Blom aangeraakt in de doop en ze is er nooit meer van losgekomen. In dit vertrouwen hebben we haar overgegeven in de handen van God. In onze gebeden denken we aan haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Ds. Krijn Hage

In memoriam Jenny Siebert

Op 22 december is Jennigje Siebert overleden, in de leeftijd van 94 jaar. De laatste jaren van haar leven woonde ze in de Aa. In de afscheidsdienst stond Psalm 84 centraal, een pelgrimslied, vol verlangen naar de ontmoeting met de levende God. Jenny wenste in de afscheidsdienst geen in memoriam, maar in deze psalm werd haar levensweg weerspiegeld: een doelgericht leven, een leven in het vertrouwen dat er bij Gods altaren een plek is voor vogels van allerlei pluimage, zelfs voor een broos en breekbaar musje als Jenny Siebert was. Ondanks de beperkingen vanwege corona was er een klein koortje om de liederen te zingen die ze zelf voor deze gelegenheid had gekozen: pelgrimsliederen, liederen van vertrouwen op de genade en goedheid van God. En er klonk een gedicht dat Jenny zelf had aangereikt: 'Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde'. Na afloop van de dienst is ze in besloten kring gecremeerd. In onze gebeden denken we aan haar naaste familie en vrienden.

Ds. Krijn Hage

6 februari om 09.00 uur schoonmaken Pieterskerk!

I.v.m. de coronamaatregelen is het schoonmaken van de Pieterskerk doorgeschoven naar 6 februari a.s. Ook zin een keertje mee te helpen? Weet u welkom op **6 februari om 09.00 uur**. Met alvast onze hartelijke dank!

Jan Winkel tel. 0346-241144

Giften

I.v.m.de aangescherpte coronaregels mochten we in de maand december i.p.v. de reguliere collecteopbrengsten diverse giften voor een totaal bedrag van € 1.650 per bank ontvangen, deze zijn allen bestemd voor onze wijkkas; iedereen hartelijk dank hiervoor. Via Siem van der Wilt ontvingen we de opbrengst van de verjaardagsbusjes te weten een bedrag van € 392,20, bestemd voor het orgelfonds. Alle gevers hartelijk dank hiervoor. Ook willen we Siem hierbij hartelijk danken voor het keurig verzorgen van de verjaardagsbusjes.

Jan Winkel

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: vacant

Interimpredikant:

ds P. van Winden,
Boekweitland 80, 3764ZN Soest,
tel. 06 12171113,

e: Pieter@interimpredikant.nl;
skypenaam: van.winden

Contact pastoraat: Corry Bosch,
G. v. Doornikstraat 111,
3621HX Breukelen,
tel. 0346 262279,

e: corry.bosch@kpnplanet.nl

Scriba:

Ans v.d. Velde,
Lt. Maltbystr. 51,
3621KN Breukelen,
tel. 06 12611812

e: scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk buro:

H. de Kruijff, tel. 06 23700853

e: heiniedekruijff@ziggo.nl

Autodiensten:

Emmy Wildeman, tel. 241578

Website:

pauluskerkbreukelen.nl

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
e: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Kerkzijn in corona-tijd

Allereerst wens ik u een gezegend 2021 toe. Wat dat “gezegend” zal zijn? Het liefst natuurlijk een gezond jaar. En een beetje geluk en vrede voor en met iedereen. Het vorig jaar heeft geleerd dat je maar weinig kunt voorzien. Flexibiliteit en vertrouwen zijn nodig als je wat dan ook wilt volhouden. Want voortdurend moeten we plannen bijstellen en verwachtingen aanpassen. Ook qua kerk. De kerkdiensten van de komende tijd zullen nog wel online blijven. Groepen en argeloze ontmoetingen zijn gewoon te riskant, voorlopig. Die beperkingen en oplettenheid gelden ook in ieders persoonlijk leven.

Dus zal dat “gezegend” voorlopig wel een sterk online karakter hebben. Dat is gelukkig niet hetzelfde als de

“ieder voor zich, God voor ons allen”-mentaliteit. Want als wijkgemeente ontdekken we voorzichtig nieuwe mogelijkheden om verbonden te blijven. Voorbeelden?

De diakenen (van beide wijkgemeenten) brachten bloemen rond op afstand. Het pastoraat is individueel, maatwerk. En niet teveel op één dag. Of telefonisch. Vergaderingen en gespreksgroepen kunnen soms ook prima online gehouden worden. De kerkdiensten zijn te zien op kerkdienst gemist en YouTube. Meetbaar meer kijkers vinden hun weg erheen. Beide kanalen zijn belangrijk, zo blijkt. Er kijken meer mensen dan er op zondag ter kerke gingen, pre-corona. Kinderen maken schitterende filmpjes bij wijze van kindernevendienst. Die filmpjes worden goed bekeken. Tip: ga naar het YouTube-kanaal Pauluskerk Breukelen. En als je daar dan bent, abonneer je dan! Want dan krijg je een berichtje zodra er een nieuwe video op komt. Voor wie niet bekend is hiermee: abonneren is gratis. Eén klik is genoeg. Zo leef je ook met elkaar mee als gemeente.

Wat voor vorm dat “gezegend” in gaat houden, dat is nu dus niet te voorspellen. Maar dat is precies ook het kenmerk van de zegen. De zegen is iets anders dan een goede wens. Een goede wens kan zijn “ik wens je sterkte” of “gezondheid”. Daarna zeg je ‘doei’ en ga je weer. Maar de zegen is een omarming. De zegen is het begin van een gezamenlijke reis. De predikant die de zegen uitspreekt maakt een gebaar van omarming, met uitgespreide armen. De zegen houdt in dat je het kerkgebouw verlaat, want in de omarming van God ga je het dagelijks leven in. De predikant beeldt en spreekt die omarming van God uit. Vader, Zoon en Heilige Geest gaan met jou mee het dagelijks leven in, met alle onzekerheden en onvoorspelbaarheid van dien. God staat niet op afstand. Hij wenst je niet het beste toe om daarna ‘doei’ te zeggen. Zegen is dat je met Hem leeft, werkt, online of niet. En God met ons.

En dus zal blijken wat zegen inhoudt, want onze levensomstandigheden zijn ongewis. Ik wens u Gods zegen toe voor dit nieuwe jaar. Ik hoop dat we elkaar ook in het nieuwe jaar ‘live’ kunnen ontmoeten. En wat die zegen zal zijn, daar ben ik benieuwd naar. Maar het sterkt in elk geval in mij het vertrouwen dat we ook in corona-tijden wijkgemeente kunnen zijn. Want een bekende zegen-tekst spreekt van liefde, genade en gemeenschap. Dat zal dan wel online zijn. Het is even wennen, maar “een gezegend 2021” houdt in dat we ook online in de omarming van de Heer met elkaar kunnen communiceren.

Pieter van Winden, interim-predikant

Bij de zondagen

Zondag 17 januari

Om 10 uur is er vanuit de Pauluskerk een oecumenische viering. De RK parochie, wijkgemeente de Pauluskerk en de Molukse Kerk vieren samen. Het is immers de

internationale gebedsweek voor de eenheid van christenen. Een week lang, na de 17^e wordt er internationaal en ook in Breukelen gebeden voor contact tussen christenen, eenheid in optreden voor recht en gerechtigheid. “Blijf in Mijn liefde” is het thema, ontleend aan Johannes 15:5-9. Dat lijkt me een thema dat zowel tussen kerken als in kerken zinnig is. Maar hoe dat werkt, dat zullen we zingend, overdenkend en biddend verkennen op deze zondag. Via kerkdienstgemist.nl en YouTube is de dienst te volgen.

Pieter van Winden

Kerkbalans

De actie kerkbalans komt er weer aan. Iedereen krijgt een uitnodiging om met een goede gift het leven en werken van de gemeente mogelijk te maken. Om dat ‘mogelijk maken’ gaat het. Plannen zijn er vele. Maar niet alle plannen kunnen. Want het geld of de menskracht zijn niet voldoende voorhanden. Dat is geen ramp. Maar dat is wel het perspectief van deze actie Kerkbalans. Namelijk dat je op een eenvoudige manier mogelijkheden kunt scheppen. Door een goede gift schep je de kans voor de kerk om er te zijn op een nieuwe, verfrissende manier. In het komende jaar zal dat nog een fikse uitdaging zijn. Door de corona-beperkingen is heel ons dagelijks leven veranderd. Ook ons kerkelijk dagelijkse leven. Het is een uitdaging om dat kerkelijk leven weer op te bouwen, mogelijk op nieuwe manieren, zodra de corona-beperkingen afgebouwd gaan worden. Het is voor de kerk dan cruciaal dat er mogelijkheden zijn. Daarom een oproep, met het oog op de tijd ná de corona crisis: geef wat mogelijk is.

Pieter van Winden

In en Uit de Gemeente

Een spannende periode breekt aan voor Joukje v.d. Velde en haar familie. Vanwege een aangeboren hartafwijking moet Joukje binnenkort een open hartoperatie ondergaan. Recente controle liet zien dat daar iets aangedaan moet worden. Voor de operatie plaats kan vinden heeft er afgelopen dinsdag 5 januari nog een onderzoek naar de kransslagader plaats gevonden. De datum van de operatie is nog niet bekend. We wensen Joukje en haar familie veel sterkte de komende tijd.

Bij het echtpaar Krijgsman is sinds 29 december het een en ander veranderd. Die dag is mevrouw Krijgsman opgenomen in het verpleegtehuis Sint Carolus; afdeling Plataan kamer 259, Bosdrift 96, 1215 AN Hilversum. De opname in Hilversum is tijdelijk. Zodra er plaats is verhuist zij naar De Aa in Breukelen. Ook een hele verandering voor haar man. Het valt niet mee na 62 jaar samen nu door de omstandigheden gescheiden van elkaar te zijn.

Bij Miny Brink heeft het plaatsen van een pacemaker met succes plaatsgevonden. Afwachten nu hoe het zijn vruchten afwerpt in de toekomst.

We denken ook aan de gemeenteleden die allerlei onderzoeken hebben of moeten ondergaan.

Voor een ieder wensen we voor 2021 Gods Liefde en zegen!

Namens het pastoraat, Corry Bosch

Verslag van de kerkenraad d.d. 17 december 2020

Corona: vrijwel algehele sluiting van het kerkgebouw

We hebben helaas moeten besluiten om de kerk niet meer open te stellen voor kerkdiensten en voor de openstellingen op donderdag t/m zaterdag. In plaats daarvan maken we meer werk van online-TV-diensten. Zodra het volgens de regering weer veilig is, gaan we weer open. Het pastoraat is extra actief in het benaderen van mensen. Daarnaast beleven meerdere gemeenteleden samen de diensten in huis, en we zullen zien hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Als iemand nog verdere ideeën heeft, meld je dan bij mij.

Vacatures

We zijn blij u te kunnen vertellen dat zich 4 mensen bereid hebben verklaard deel te nemen in een nieuwe Taakgroep van de kerkenraad: de Taakgroep Communicatie. Communicatie, zowel binnen als buiten de kerk/gemeente, is ontzettend belangrijk. Er zijn vele moderne manieren om tegenwoordig met elkaar te communiceren: via de Website, YouTube, Facebook, Kerknieuws etc. We willen dit beter aan gaan pakken, mede als onderdeel van de transparantie van de kerk. We ontwikkelen hierin nu beleid over hoe we met gebruik van nieuwe media nog meer midden in de samenleving kunnen staan. We houden u hiervan op de hoogte.

Kerkenraadsdag 23 januari 2021

Mochten de maatregelen rondom Corona het toelaten, dan gaan we op deze dag werken aan de volgende onderwerpen:

- Plaatselijke regeling (formele afspraken over hoe we werken binnen de Pauluskerk)
- Organogram (structuur en taken binnen de gemeente: wie zorgt voor wat en wie zorgt voor wie?)
- Beleidsplan 2021 – 2024 (scherper laten aansluiten bij het predikantsprofiel)
- Omgaan met conflicten/ geestelijk leiderschap/ ambtsgeheim.

Als alles in concept af is, dan zullen we u als gemeente uitnodigen om hierover met ons in gesprek te gaan.

College van Kerkrentmeesters

Dit college is druk bezig met de voorbereidingen voor de “Aktie Kerkbalans”. Ook gaat men ervoor zorgen dat de Solvabiliteitsbegroting 2020-2027 z.s.m. zal worden ingediend, zodat er daadwerkelijk met het werven van de nieuwe predikant(e) kan worden gestart. Hierover elders in Kerknieuws meer.

Met een hartelijke groet, Ans van der Velde, scriba

Meedenken: wat zijn geschikte kandidaten voor de vacature predikant(e) Pauluskerk Breukelen

In het kader van de voorselectie van mogelijke kandidaten zijn er drie lijnen die naast elkaar lopen.

In de eerste plaats wordt U als gemeente van de Pauluskerk van harte uitgenodigd tot het indienen van namen van mogelijke kandidaten voor de vacature predikant(e) Pauluskerk. Deze opgave dient vergezeld te gaan van:

- een argumentatie waarom de genoemde persoon geschikt wordt geacht om de vacature te vervullen,
- de naam van degene die de opgave doet, en
- of de genoemde persoon geïnformeerd is over deze opgave.

Voor de profielschets van predikant en gemeente verwijs ik u naar onze website, waar ook deze oproep te vinden is.

Indienen kan alleen schriftelijk bij de scriba plaatsvinden (Luitenant Maltbystraat 51, 3621KN) of via mail (scriba@pauluskerkbreukelen.nl).

Vanaf de publicatie van deze oproep in Kerknieuws heeft u 6 weken de tijd om namen van mogelijke kandidaten in te dienden. Op zondag 10 januari zal deze oproep ook worden afgekondigd.

In de tweede plaats zullen er door de scriba ook namen opgevraagd worden bij het Mobiliteitscentrum van de PKN in Utrecht.

Aan het einde van de indieningsperiode, zijnde 22 februari 2021, zullen al deze namen via de scriba worden doorgespeeld naar de voorzitter van de beroepingscommissie.

In de derde plaats zal er een advertentie geplaatst worden. Het is de bedoeling van de beroepingscommissie om deze te plaatsen in Woord en Weg. Het zal een zeer korte advertentie worden die vooral gericht is op de verwijzing naar de profielschets van de predikant zoals die op de website van onze wijkgemeente staat. Uiteraard worden daarbij de inlevertermijnen en andere voorwaarden goed in de gaten gehouden. Deze sollicitatiebrieven komen rechtstreeks bij de beroepingscommissie terecht.

Wellicht ten overvloede: alle ingediende namen, sollicitatiebrieven etc. zullen door de beroepingscommissie op gelijke wijze en vertrouwelijk worden behandeld.

Te uwer informatie noem ik de leden van de beroepingscommissie nogmaals: Henk Addink (voorzitter), Hans Hendriks, Cornelis Jan Karsemeijer, Siwanthi Leijen, Ard Mak (secretaris), Noortje Mur (vertegenwoordiger Pieterskerk), Hans Schriever, Jeroen Singels en Hetty Veneklaas.

Het indienen van namen van mogelijke kandidaten dient dus plaats te vinden bij de scriba.

Vragen en opmerkingen over het beroepingswerk zijn welkom bij ondergetekende, als scriba van de kerkenraad. Daarmee helpen we de commissie om ongestoord haar werk te kunnen doen.

Met een hartelijke groet,

Ans van der Velde, scriba

DIACONIE

HipHelpt
STICHTSE VECHT

Laagdrempelige hulp
bieden of vragen?

hiphelpt.nl/stichtsevecht

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

Diaconale collecte 10 januari – Bloemengroet



Deze zondag is de opbrengst van de collecte bestemd voor het werk van de bloemengroep. Met deze opbrengst kunnen de wekelijkse bloemengroeten vanuit beide wijkgemeenten en de bloem-

groenversieringen tijdens de kerkelijke hoogtijdagen deels bekostigd worden. Van harte bij u aanbevolen.

Diaconale collecte 17 januari Pauluskerk - Oecumene

Op 17 januari a.s. vindt in de Pauluskerk de oecumenische viering van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen plaats. De collecte is bestemd voor het oecumenische werk van de aan de Werkgroep Oecumene verbonden kerken in Breukelen.

Namens de Werkgroep Oecumene,

Joukje van der Velde

Diaconale collecte 17 januari Pieterkerk - Confessionele vereniging



De Confessionele vereniging is niet alleen actief in het beleggen van landelijke en regionale bijeenkomsten over actuele onderwerpen. Maar juist

behartigt zij de theologische opleiding van aanstaande predikanten en promovendi. De vereniging heeft deze taak opgedragen aan Prof. dr. E. van 't Slot, hoogleraar

aan de Rijks Universiteit van Groningen. Studenten die zeer moeilijk hun studie kunnen betalen kunnen een beroep doen op het studiefonds van de vereniging, waaruit zij dan een bijdrage kunnen verkrijgen. Ook heeft de vereniging een fonds voor het in standhouden van Confessionele predikantsplaatsen. Gemeenten die voor een korte tijd een "steuntje in de rug" nodig hebben kunnen hierop een beroep op dit fonds doen. Ook onze gemeente heeft met de komst van ds. Voschezang voor 2 jaar een bijdrage gekregen.

De bekostiging van deze activiteiten wordt verkregen uit collectegelden, giften en nalatenschappen. Bestuursleden doen hun werk pro deo. De collecte van harte aanbevelen.

Pieter Wijnen

Kerstattenties



De diaconie heeft op 19 december jl. op Corona veilige wijze prachtige bloemen gebracht bij onze oudere gemeenteleden, als ook bij diegenen die dit jaar helaas afscheid hebben moeten nemen van een dierbare. Ik hoop dat dit voor velen een lichtpuntje is geweest in deze moeilijke tijd.



VLOK (Vrienden van Lombok Orong Kekeran)

Het jaar zit er bijna op en het resultaat van de gelden die wij, de Stichting VLOK, van jullie Diaconie mochten ontvangen was meer dan we hadden gehoopt: ruim €1180.

De gelden zijn breed uitgezet over noodzakelijke ondersteuning op Lombok. De nood is daar hoog ondanks dat er in de dorpen bijna geen Corona is geweest.

Dat is mede te danken aan de richtlijnen die we vroegtijdig verstuurd hebben met de klemtoon om zich aan de regels te houden en de ondersteuning van rijst, monddoekjes, zeep, testapparatuur en vitamine C.

Maar het eiland is voor 80% afhankelijk van de inkomsten uit toerisme en die zijn er niet. De hotels zijn dicht, de werknemers zijn naar huis gestuurd en er is geen uitkering van de overheid.

Kortom, dank voor jullie bijdrage in 2020 zodat we de mensen konden ondersteunen.

Eén van de dingen die we rond de Kerst daar hebben gedaan is het maken van surprise pakketten voor de vrouwen van onze lokale projectleiders.

De dames waren blij verrast met deze verrassing. Het had nog nooit plaats gevonden. In de dozen zaten etenswaren en zeep artikelen.

Oprechte dank namens ons bestuur en de dorpelingen op Lombok.

Met vriendelijke groeten en een heel mooi en beter 2021 gewenst.

Harry Peters, voorzitter stichting VLOK

KERKRENTMEESTERS



Januari: Kerkbalans. Zonder deze actie zou de Kerk financieel niet kunnen overleven want het is de belangrijkste vorm van inkomstenderving. Hiermee financieren wij de dominees, het jeugdwerk en veel andere activiteiten van de beide wijkgemeenten. De actie Kerkbalans begint dit jaar op 16 januari. In tegenstelling tot vorig jaar is het dit jaar -wegens de beperkte openstelling van de Kerken- niet mogelijk de enveloppen na de morgendienst uit te reiken. Daarom kunnen de vrijwilligers die meehelpen aan deze actie de *enveloppen ophalen in het Bonifatiushuis op maandag 18 januari tussen 19 en 20 uur*. Het inleveren is dan 2 weken later op maandag 1 februari en dan weer zoals gebruikelijk tussen 19 en 20 uur in het Bonifatiushuis. In de tussenliggende tijd brengen de vrijwilligers de enveloppen bij u thuis en halen ze weer bij u op. Wilt u de antwoordenvolpde s.v.p. ingevuld klaarleggen? Dit jaar staat er op het toezeggingsformulier ook een betaallink zodat het nu ook mogelijk is uw bijdrage digitaal te doneren; via de SKG betaallink kunt u dan uw bijdrage voor 2021 toezeggen, c.q. overmaken. Het belangrijkste voor het welslagen van deze actie zijn de vele vrijwilligers die de enveloppen willen wegbrengen en ophalen. Het zou fijn zijn als zich nog enkele lopers willen aanmelden aangezien we nog enkele wijken zonder loper hebben. Wilt u uw kerk helpen? Meldt u zich dan aan en help mee!

Aanmelden kan bij John v.d. Bosch, tel: 0364-266843 of john.vd.bosch@kpnmail.nl Namens het college van kerkrentmeesters alvast hartelijk dank voor uw inzet. Jan Winkel

Digitaal collecteren

Heeft u het al geprobeerd? Digitaal collecteren met de Appostel-app uit de Play-store of Applestore? Of gewoon via de speciale web-shop? Het werkt allemaal vrij

simpel, maar wellicht bent u bang om ermee aan de slag te gaan.



Geldbeheer (SKG) ondersteunt ons hierin.

Op de website van de Pieterskerk/Financiën staat een korte handleiding om u op weg te helpen. De webshop is een gezamenlijk initiatief van de Protestantse gemeente Breukelen. De Stichting Kerkelijke

Waarom zou ik het doen?

Ten eerste natuurlijk om de verschillende doelen te steunen, maar ook om het werk van de administrateurs te verlichten. Door de digitale hulpmiddelen besparen we veel bankkosten, maar bovenal veel handwerk. Want elke gewone gift moet apart geboekt worden.

Wat kan ik ermee?

U kunt aan de collecte geven, zowel de diaconie als wijkkas gaan in één handeling. U kunt ook bijdragen aan het verjaardagsfonds, zending en volgende week werkt, voor diegenen die dat het vorig jaar hebben aangegeven, ook kerkbalans.

Hoe doe ik dat?

U kunt een account aanmaken of anoniem doneren. Waarom zou ik *een account aanmaken*? Ten eerste onthoudt het systeem uw vorige collecte gift. Dat is handig voor uzelf. Ten tweede kunt u een tegoed op uw account zetten. U stort dan, net als bij collectemunten, van tevoren een bedrag en betaalt daaruit uw bijdrage. Dat is 1 overboeking, veel goedkoper en werkt verder simpel. Een extra voordeel al uw giften zijn geregistreerd om fiscaal te kunnen verrekenen.

Binnenkort komt een gezamenlijke website van de Protestantse gemeente live te staan en is de webshop makkelijker te vinden. We zoeken nog mensen die hierbij willen helpen. Ben je handig met websites? Meld je dan bij Dick Oosthoek kerkrentmeester@pieterskerk.info

Te huur

De woning aan de Keizerskroon 5 is per 1 maart 2021 weer tijdelijk te huur. Heeft u belangstelling of kent u iemand? Via Funda zijn nog foto's te zien van de woning. Laat het de kerkrentmeesters weten. Bellen kan met Jan Winkel, 0346-241144

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Inloopochtenden in het Bonifatiushuis

In verband met de Corona beperkingen kunnen helaas de inloopochtenden in het Bonifatiushuis voorlopig niet plaatvinden

Dienst van Gebed voor de Eenheid van de Christenen



Op *zondag 17 januari 2021* vieren we de Oecumenische Dienst van Gebed voor de Eenheid van de Christenen in de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen.

Het thema is #blijfinmijnliefde. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor de Eenheid van de Christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit jaar voorbereidde, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.



Tijdens de Week van Gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De gebedsweek vindt in 2021 plaats van 17 t/m 24 januari. Het thema #blijfinmijnliefde verwijst naar een uitspraak van Jezus Christus uit Johannes 15. Hij zegt daar tegen zijn discipelen: 'Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.' Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van gebed voor eenheid gebeurt.

De dienst op zondag 17 januari wordt georganiseerd door de Werkgroep Oecumene en wil een bijdrage leveren aan het gevoel van verbondenheid aan elkaar en het verstaan van elkaars traditie. De viering begint 10.00 uur. Voorgangers zijn ds. Pieter van Winden en Annemiek Dijkhuizen.

Overname verspreiden post Pieters- en Pauluskerk

Per half december jl. heb ik de sleutel van de postbus overgenomen van Marianne Davids. Marianne heeft vele jaren de postbus geleegd en de post bezorgd bij de diverse personen (scriba Pieterskerk, scriba Pauluskerk,

College van Kerkrentmeesters en voorzitter Diaconie).
Marianne, nogmaals hartelijk dank hiervoor.

Om dit nu voor mezelf iets gemakkelijker te maken,
verzoek ik eenieder vriendelijk om alle post die
betrekking heeft op onze kerk te laten verzenden naar:

Postbus 177, 3620 AD Breukelen, o.v.v. de belang-
hebbende (dus Pieterskerk, Diaconie etc.).

Mocht er post worden bezorgd op het adres van de
kerken (Straatweg), dan graag dit even bij mij door de
bus doen. Ik zal dan voor een adreswijziging zorgdragen.

Op het moment dat er dan bijv. een ambtswissel plaats
vindt komt de post nog steeds op het goede adres.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan hoor ik dat
graag. Alvast bedankt voor de medewerking.

Met een hartelijke groet,

Ans van der Velde, scriba Pauluskerk

Bedankt

Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen.

Met vriendelijke groeten, Jopie Stoker

Verjaardagsfonds

De medewerkers van het verjaardagsfonds hebben in het
4^e kwartaal van 2020 de volgende bedragen opgehaald.
Busje nr. 1 € 19,50/ nr. 2 € 73,70/ nr. 3 € 118,70 en nr.8
€ 190,20. Alle busjes hebben in totaal € 402,10
opgebracht. Dit bedrag is bestemd voor het orgelfonds.
Alle gemeenteleden hartelijk bedankt voor hun bijdrage
hieraan.

Siem v.d. Wilt

Nieuwjaarsboodschap: Een offline jaar gewenst!



Waar was u op 12 maart? De dag waarop de eerste
lockdown werd aangekondigd? Ik was op werkbezoek in
de classis Veluwe. We hadden inspirerende en in-
dringende ontmoetingen met de kerkenraad van de Her-
vormde gemeente Elim in 't Harde, de kerkenraad van de
dorpskerk in Hall en de voorgangers van de protestantse
wijkgemeente 'De Drie Ranken' in Apeldoorn.

U moet maar geloven dat ik daar ben geweest, want in
tegenstelling tot de andere werkbezoeken (Maandelijks
bezoeken Jurjen de Groot en René de Reuver een classis
of een diaconaal project van Kerk in Actie. Bezoeken aan
de classis worden voorbereid door de desbetreffende

classispredikant) is er van dit bezoek geen verslag
beschikbaar. Oorzaak? Die middag werden we in beslag
genomen door telefoontjes van media over de
aangekondigde lockdown. Wat gaan de kerken doen?
Open, dicht, online, offline? We besloten die middag al
dat de scriba meditaties zou gaan verzorgen op televisie.
En een week later ontstond het initiatief #nietalleen. We
kwamen met z'n allen in een stroomversnelling terecht
waar we - zo'n 10 maanden later - nog steeds inzitten.

De kerk heeft een steile leercurve doorgemaakt als het
gaat om online presentie. Niet alleen kerkdiensten
werden voortaan met beeld gestreamd, maar er werd
gevolgd, podcasts gemaakt, creatieve kerstfilms online
gezet en prachtige muzikale samenzang video's
gecomponeerd.

Ook de dienstenorganisatie herpakte zich snel en
organiseerde het online Petrus Festival met een Protes-
tantse Lezing door minister-president Mark Rutte,
een online Landelijke Diaconale Dag en eindeloos veel
webinars waar mensen ervaringen konden delen over
kerk-zijn in tijden van corona. En in het nieuwe jaar start
het moderamen met online colleges voor synodeleden,
predikanten en kerkelijk werkers.

Natuurlijk is het prachtig wat we online neerzetten. En
hopelijk is het waar dat het meer mensen trekt dan
voorheen. Die geluiden hoor je her en der en dat stemt
me hoopvol.

Tegelijkertijd is het belangrijk dat we het echte
menselijke contact niet uit het oog verliezen. Daarom
zijn we samen met andere kerken en christelijke
organisaties het initiatief #Nietalleen gestart. Praktische
hulp of een luisterend oor voor mensen die dat kunnen
gebruiken. Een initiatief waar zelfs Koningin Máxima
haar waardering voor uitsprak.

Het was ook een heftig jaar. Corona hield ons in de
greep. Door de steeds veranderende corona maatregelen
werd er een groot beroep gedaan op uw flexibiliteit en
verantwoordelijkheid. Dank daarvoor!

Het goede van de online presentie van kerk-zijn moeten
we zeker behouden. Het opent nieuwe mogelijkheden
naar wellicht ook nieuwe mensen. Maar daarnaast wens
ik u (en mezelf) vooral een offline jaar toe.

Want ik wil weer op bezoek bij u. De dienstenorganisatie
kan niet goed functioneren als niet helder is wat er speelt
in het land. En voor een gesprek over vreugden, maar
zeker ook over zorgen in de gemeente, is echt contact
nodig. Elkaar in de ogen kijken. Wat langer doorpraten.
Voelen wat de ander bedoelt. En dat lukt niet goed met
een beeldscherm ertussen.

En het meest van alles hoop ik dat we in 2021 weer
'gewoon' naar de kerk kunnen. Zonder bang te zijn dat je
elkaar besmet. Lekker samen zingen. Naast elkaar in de
banken schuiven. Koffie drinken achteraf. Weer die

geloofsgemeenschap zijn waardoor we dichterbij God,
bij elkaar en de wereld komen.

Een gezegend 2021 gewenst!



Jurjen de Groot

Directeur dienstverlening Protestantse Kerk
en Kerk in Actie

Dadelcake

Een lekker mediterraan recept voor de wintermaanden:



Je hebt nodig:

250 gram
ontpitte dadels
120 gram
amandelmeel
2 eetlepels
cacaopoeder
kaneel
1 eetlepel honing
4 eieren

Zo maak je het:

Verwarm de oven voor op 160 graden. Ontpit de dadels. Doe dadels, cacao, kaneel en amandelmeel in keukenmachine. Maal fijn tot broodkruim. Of doe het met de hand in een beslagkom. Voeg de honing toe en meng nog even. Dan de eieren toevoegen en nog even mengen tot een redelijk egaal beslag (er zijn hier en daar nog stukjes dadel zichtbaar). 35 minuten bakken in bakblik bekleed met bakpapier.

Recept: Belinda Bouman-Grijn

Lockdown

Het werd van hogerhand geregeld:
ontmoet elkaar niet meer aan huis,
houdt afstand, wees alert, blijf het liefst gewoon maar thuis.

Bedrijven, winkels zijn gesloten, ouderen zitten eenzaam en alleen.

Lockdown drukt zijn stempel, het virus is dodelijk en gemeen!

Kerken mogen niet meer open, alleen te volgen digitaal. Iedereen heeft er mee te maken, het treft ons allemaal.

Maar één Deur staat wijd open, je mag komen als je wilt, er is een rijk gedekte tafel die ieders honger stilt.

Bij God is er geen lockdown, kom binnen, zet je neer.
bij Hem is er geen afstand,
Hij is jouw Heiland en jouw Heer!

Want de hemel kent geen zieken, er is geen virus of IC.
Louter vreugde, louter blijdschap, volkomen rust en vree!

Alles is volmaakt en veilig,
Want Jezus is de weg.
Hij bevrijdt ons van elk onheil,
Dat heeft Hij ons gezegd.

Els Hengstman – van Olst

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via site.skgscollect.nl/495/ of de APPostel-app

Bezorging: mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60

Kostprijs: € 22,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

R. van Voskuilen, tel. 06 27480484, of verhuur@pauluskerkbreukelen.nl

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89