

# KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

## KERKDIENSTEN

### Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

#### ZONDAG 29 OKTOBER 2017

10.00 uur: Ds. H.H. Schorren en Ds. D.E.E. Figeo

Gedachtenis der overledenen

19.00 uur: Taizéviering

**Collecten:** 1. No Yellow Beans Day (zie toelichting)

2. Kerk

#### WOENSDAG 1 NOVEMBER 2017

##### DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

19.30 uur: Ds. H.H. Schorren

**Collecten:** 1. Werk van de Diaconie 2. Kerk

#### ZONDAG 5 NOVEMBER 2017

10.00 uur: Ds. L.J. Koffeman, Amersfoort

**Collecten:** 1. Najaarszendingsweek (zie toelichting)

2. Kerk

#### Coventrygebed voor Vrede en Verzoening

Vrijdag 3 en 10 november 12.15 – 12.35 Pauluskerk

### Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

#### ZONDAG 29 OKTOBER 2017

10.00 uur: Ds. K. Hage

Viering Heilig Avondmaal

Avondmaalscollecte: Hospitium

18.30 uur: Ds. K. Hage (Pieterskerk)

Viering Heilig Avondmaal en Dankzegging

**Collecten:** 1. No Yellow Beans Day (zie toelichting)

2. Kerk

**Autodienst:** Hr. P. Wijnen, tel. 261837

#### WOENSDAG 1 NOVEMBER 2017

##### DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

19.30 uur: Ds. K. Hage

**Collecten:** 1. Werk van de Diaconie 2. Kerk

**Autodienst:** Hr. J.P. den Hartog, tel. 0294 - 231553



#### ZONDAG 5 NOVEMBER 2017

10.00 uur: Ds. A. van Ark, Wapenveld

18.30 uur: Ds. F.E. Schneider (NGK)

**Collecten:** 1. Najaarszendingsweek (zie toelichting)

2. Kerk

**Collecte avonddienst:** Kerk

**Autodienst:** Hr. J.P. den Hartog, tel. 0294 - 231553

#### WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 3 november 16.45 uur: Zr. M. Raassen

Vrijdag 10 november 16.45 uur: Ds. K. Hage

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 2 weken. Kopij graag inleveren op maandag 6 november voor 18.00 uur.

## AGENDA

*Maandag 30 oktober, 19.30 uur*

Film over Luther, Pauluskerk

*Woensdag 1 november, na de dankdienst*

Gemeenteavond Pieterskerk

*Vrijdag 3 november, 20.00 uur*

Lezing Murat Isik en Chris Polanen, Pauluskerk

*Zaterdag 4 november*

Dorcas voedselactie bij Albert Heijn



**DORCAS**  
HULP & ONTWIKKELING

*Zondag 5 november, 15.00 uur*

Bachcantate, Pauluskerk

*Maandag 6 november, 10.00 uur*

Lotgenotencontact, Predikantskamer Pauluskerk

*Woensdag 8 november, 20.00 uur*

Lezing over Paulus door ds. Bert Aalbers, Pauluskerk

## Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door

1 Samuel 3:1b

Goed voorbereid reisde ik op 10 oktober jongstleden af naar Ghana. Een paar dagen de tijd om in het nabijgelegen Tema vrienden te bezoeken. Op zondag zeven uur met de bus naar Sunyani voor enkele dagen verblijf in het revalidatiecentrum van Charles Mensah in het dorpje Abesim. Bij Charles wist ik me verzekerd van een bed, maar voor de periode in Accra moest ik zelf wat regelen. Via internet heb ik een goed hotel geboekt waarbij ik de aanwezigheid van WiFi als voorwaarde stelde. Een mens wil tegenwoordig immers wel goedkoop in verbinding blijven met het thuisfront en de wereld via Whatsapp of Facebook. Maar het 'noodlot' sloeg toe: al op de tweede dag hield de WiFi van het hotel er mee op en heeft daarna ook nooit meer gewerkt. En aangezien het revalidatiecentrum in Abesim ook geen WiFi heeft, heb ik mijn Iphone alleen kunnen gebruiken voor het maken van foto's en zo nu en dan een potje klaverjassen met drie fictieve medespelers.

Na enige afkickverschijnselen, zoals – zonder succes – heel Accra te voet doorkruisen op zoek naar een restaurant met WiFi, bleek de breuk met de digitale wereld van overal-bereikbaar-zijn een ware zegen. De twee boeken die ik meegenomen had ('*Petrus. Leerling, leraar, mythe*' van Fik Meijer, en '*Magdalena*' van Maarten 't Hart) waren al snel uit. En dat terwijl doorgaans de boeken vaak onaangeroerd als ballast de hele vakantie worden meegedragen. Maar naast de ruimte om te lezen ontving ik bovenal alle tijd om te proeven van het land en gesprekken te voeren met de mensen. Dat laatste is overigens nog niet zo vanzelfsprekend omdat ook de meeste Ghanezen geboren lijken te zijn met een mobieltje in hun hand dat bij ieder geluidje meteen bekeken wordt en zo ieder gesprek ongevraagd verstoort. Gelukkig heb ik een zeer dwingend karakter en weet snel duidelijk te maken dat er een keuze is tussen een gesprek met mij of met het mobieltje... niet beide! Ik heb lange, mooie en waardevolle gesprekken gevoerd over hoop en toekomst, over zorgen en kansen, over geschiedenis en politiek, maar vooral over het geloof en de Kerk. De Kerk die in Ghana in velerlei gedaanten aanwezig is. Maar tussen al die kerken bestaat inhoudelijk theologisch weinig verschil: ze lijken elkaar enkel te willen overtreffen in evangelicaliteit. Overal tref je zelfbenoemde voorgangers aan, soms zelfs met de titel 'profeet' die je qua prediking – ook op straat – niet kunt betrappen op het bezit van singuliere gaven. Of het moet zijn dat Maarten 't Hart in zijn boek terecht spreekt over predikanten als 'colporteurs van bizarre lulkoek'. En helaas begraven zij die wel kunnen bogen op een academische opleiding hun kennis om de oude orthodoxe leer te kunnen prediken. Maar ach, dat gebeurt in Nederland ook.

Ik had goede gesprekken, zonder telefoon. Over God, de Bijbel, de hemel later of hier en nu, over de taak van de Kerk in de samenleving en het gebrek daaraan, over de door de Kerk gesanctioneerde haat jegens een ieder die niet voldoet aan de zogenaamde 'scheppingsorde' (over lulkoek gesproken). Het waren geen makkelijke gesprekken. Zeker niet voor een dominee die rookt en een pilsje neemt, om van andere voorwaarden voor een rechtgeaarde voorganger maar niet te spreken. Het bleek theologisch haast een onoverbrugbare kloof. Iedereen lijkt in Ghana gericht op het Laatste Oordeel. Hoe je leeft bepaalt of je uiteindelijk eeuwig zult leven of eeuwig zult branden. 'Ik geloof niet in de hel', zei ik nog, 'althans niet in het hiernamaals. God is immers goed. En de hel maken we wel op aarde.' Maar mij werd verzekerd dat wie niet gelooft dat Jezus Heer en Verlosser is niet in de hemel zal komen. In één gesprek liep zelfs een jonge vrouw hoofdschuddend weg. Ik was gewogen en te licht bevonden. Met wie over bleven ging het gesprek verder. Vaak gebruik ik in mijn betoog het geven aan een zwerver als voorbeeld. Geef je de nooddrufte om te voldoen aan de eisen die aan je gesteld zijn om na je dood opgenomen te worden in de hemel of geef je omdat je die zwerver, die mens, je daadwerkelijk ter harte gaat? Is het voorbeeld van Jezus niet tekenend genoeg; hoe Hij vaak diep ontroerd de mens de hand reikt, laat opstaan, leven geeft? Is dat niet teken van het visioen dat we zo node missen: een wereld onder Gods gezag waar mensen met en voor elkaar leven en de hel van het bestaan verandert in een hemel op aarde? Het voorbeeld werd begrepen. Hoewel we qua theologie en traditie mijlenver uit elkaar stonden, vonden we elkaar in die droom. Er gebeurde in die gesprekken iets. Iets van woorden van de HEER. Iets van gedeelde visioenen. Het ontroerde me vaak.

WiFi-loos blijkt zegenrijk. Het schept ruimte in je hoofd, ruimte voor elkaar en voor geconcentreerd (!) gesprek. En in die ruimte kan zowaar weer iets van de hemel vernomen worden. God zwijgt niet, maar wordt vaak niet gehoord, gevuld als ons hoofd is met andere zaken. In de werkelijke ontmoeting met de ander spreekt de Eeuwige altijd mee.

Abesim (Ghana), 18 oktober 2017  
Ds. H.H. Schorren



# WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



**Predikant:** Ds K. Hage,  
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen  
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;  
bij voorkeur niet op woensdag  
**Scriba:** Mw K.M. Mur - van  
Amerongen, Bonifatiuslaan 8,  
3621 DH Breukelen, tel. 266842,  
email: scriba@pieterskerk.info

**Ledenadministratie:** W. Mur, tel. 266842,  
noortje-wim.mur@planet.nl

**Website:** www.pieterskerk.info

**Kerktelefoon:** A.D. Vermeulen, Arianestraat 4, t 263392

## Bij de diensten

*Zondag 29 oktober* staat in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal. God wil niet alleen zeggen wie Hij in Jezus Christus voor ons is, wij mogen het ook proeven in gebroken brood en vergoten wijn. Luther (500 jaar Reformatie, 31 oktober!) heeft dit goede nieuws op noemer gebracht toen hij het had over een 'vreemde vrijspraak' en een 'blijde ruil'. Over het geheimenis daarvan gaat het ook in de lezingen (1 Samuël 6:1-12). We pakken, zoals u ziet, de draad van de voortgaande lezing uit 1 Samuël weer op en richten ons op de 'omzwervingen van de ark'. Ook in de avonddienst lezen we daarover (1 Samuël 6:13-7:1), na de voortzetting van het Heilig Avondmaal. Het geheimenis van het evangelie is voor buitenstaanders even onbegrijpelijk als onontkoombaar, een dwaasheid (1 Kor. 1:18), maar ook voor mensen binnen de kring blijft het iets ontzagwekkends waar je niet de binnenkant van moet willen zien en begrijpen.

*Woensdag 1 november* is er een 'dankstond voor gewas en arbeid', zoals dat formeel wordt genoemd. We komen als gemeente samen om God te danken voor wat er groeide en bloeide en voor wat onze hand vond om te doen. We luisteren bij deze gelegenheid naar twee stemmen die iets te zeggen hebben over werk en dankbaarheid: die van de Prediker (5:9-19) in het Oude Testament en die van Jezus in het Nieuwe. (Matteus 6:25-34). Na afloop van de dienst is er koffie met aansluitend een gemeenteavond (zie ook de berichten uit de kerkenraad).

*Zondag 5 november* is ds. H. van Ark uit Wapenveld de gastvoorganger. In de avonddienst (deze maand weer in het Witte Kerkje) gaat ds. F.E. Schneider voor.

ds. K.Hage

## Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde in de herfstvakantie op 16 oktober jl. Hieronder volgt daarvan een kort verslag. In het bezinningsdeel van de vergadering werd aan de hand van Psalm 25: 1-13 gesproken over de bestemming van de mens. Op onze levensreis mogen en kunnen wij ons richten

op God bij het maken van de keuzes waarvoor we gesteld worden. Lopend aan zijn hand, niet op goed geluk maar met vaste hoop. "Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt. Op u blijf ik hopen, elke dag weer."

Na de dankdagdienst op 1 november a.s. is er gelegenheid tot koffie drinken in de kerk. Daarna vindt in de kerk de gemeenteavond plaats met als onderwerpen achtereenvolgens: 1. Bijdragen van de kerkrentmeesters over financiën en orgelrestauratie, 2. Bijdragen van de diaconie over o.a. diaconale projecten en 3. Het thema: vrouw op de kansel waarover ds. Hage een inleiding zal houden en waarover de gemeente gevraagd wordt mee te denken t.b.v. besluitvorming in de kerkenraad.

Punten van bespreking waren verder de voorbereiding van de gedachtenisdienst op 26 november a.s. en de komende Kerstnachtdienst.

De vergadering heeft even een pauze genomen v.w.b. het verkiezen van gemeenteleden in een ambt. De a.s. novembervergadering wordt geen themavergadering zoals gepland staat, maar een gewone vergadering. Door de vergadering zijn - na toelichtingen daarop - de begroting diaconie 2018 en de begroting kerkrentmeesters 2018 vastgesteld. De stukken gaan door naar de Algemene Kerkenraad. Tot slot waren er nog punten aan de orde van de jeugdouderling. In 2018 worden een jeugddienst en een gezinsdienst gehouden. Mooi nieuws was dat er de afgelopen keer op de Jeugdverenigingsavond 27 jongeren een leuke en goede avond met elkaar hebben gehad.

De vergadering werd gesloten met het gezamenlijk zingen uit de Psalm besproken in het bezinningsdeel van deze vergadering: Psalm 25 vers 2.

Noortje Mur

## Pastoraat

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers. Omdat we (tijdelijk) een aantal vacatures hebben voor pastoraal ouderling is Marlies Wijnen voorlopig de coördinerend ouderling van alle vier de secties. U kunt met haar contact opnemen via telefoon (0346-261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien deze niet bereikbaar is, met de scriba van de wijkgemeente mw. K.M. Mur-van Amerongen, tel. 0346-266842.

## Geboren

Op zondag 15 oktober is Nathan Joël geboren. Hij is de eerstgeboren zoon van Marco en Petra Berger (G. van Nijenrodestraat 171, 3621 GJ Breukelen). In een naam komt soms veel tot uitdrukking: Nathan betekent 'geschenk van God' en Joël 'God is goed'. Daarin klinkt dankbaarheid en verwondering door. Ongetwijfeld is dat ook de houding waarmee de ouders naar hun kind kijken. En tegelijk drukt het de hoop uit dat dit kleine menskind

zelf zo door het leven kan gaan, zich verwonderend over Gods goedheid en zijn leven aanvaardend als een geschenk uit Gods hand. We feliciteren Marco en Petra van harte en wensen hen veel geluk.

ds. K.Hage

### Contactavond Sectie West

Op 9 november a.s. hopen we de contactavond te houden. Dit winterseizoen willen we voor alle buurtteams het zelfde doen. Breng een lied mee waar u een mooie of speciale herinnering aan hebt, een gedicht of Bijbeltekst mag ook. Daar willen we dan samen over praten. De koffie/thee staat om 20.00 uur klaar bij Tinie en Bert Bouthoorn, Julianalaan 20, Nieuwer ter Aa.

Buurtteam coördinator Truus den Hartog

### Leeskring

Woensdag 8 november is er weer Leeskring in het Bonifatiushuis (van 20-22 uur). Dit keer lezen we enkele passages uit het heldere en veel besproken boek van Gijsbert van den Brink, *En de aarde bracht voort...*. In dit boek stelt de auteur zich de vraag wat de consequenties zijn voor de theologie als er vanuit wordt gegaan dat de natuurwetenschappelijke kijk op de evolutie correct is. Wil je daar ook over meedenken en, -lezen en -praten, schuif dan een keer (of vaker) aan. Van harte welkom.

Ds. K.Hage

### Huiskring

We bespreken het laatste hoofdstuk van het boekje "De Bergrede" van Henk Binnendijk, getiteld "De hoge weg". Het gaat over een persoonlijke relatie met Hem. Jezus zelf is hier heel duidelijk over; je moet niet alleen naar mijn woorden luisteren, maar ze ook doen. Hierover gaan we in gesprek op 30 oktober a.s. bij Adri en Leo Nagtegaal Schepersweg 262 in Breukelen. Aanvang 20.00 uur

Truus den Hartog

### Kindernevendienst

Hebben jullie al verteld aan jullie ouders dat we in het Bonifatiushuis niet meer alleen zijn tijdens de kindernevendienst? Beneden zijn de 2 groepen van de Pieterskerk en boven komen de kinderen van het Witte kerkje. Op 5 november beginnen we met de voorbereidingen voor de kerstmusical. Dit jaar zijn er weer volop bekenden, maar ook wat verrassende personen die jullie gaan spelen. Komen jullie allemaal oefenen?

### Welkom 4 november in de Pieterskerk!

Wie zou nog een keer enkele uurtjes mee willen helpen uw Pieterskerk schoon te maken? We hebben een gezellig vast clubje en beginnen altijd met koffie en wat lekkers. Ook zin een keertje mee te helpen? Weet u welkom op 4 november a.s. om 09.00 uur met alvast onze hartelijke dank! Namens het College van Kerkrentmeesters,

Jan Winkel, tel. 241144

### Giften.

Voor het wekelijkse koffie drinken ontvingen we in de daarvoor bestemde collectebus in september € 19,40 Iedereen hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel

## WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



**Predikant:** Ds H.H.Schorren,  
Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen, tel. 266337,

email: h.h.schorren@gmail.com

**Scriba:** Ds. D.E.E. Figeë,  
K.Doormanweg 3, 3621 JV Breukelen, tel. 262912, e-mail: scriba@pauluskerkbreukelen.nl

**Kerkelijk bureau:** M. Pfeiffer, Stationsweg 61b, 3621 LK Breukelen, tel. 261196, moniquepfeiffer@hotmail.com

**Autodiensten:** Emmy Wildeman, tel. 241578

**Website:** www.pknbreukelen.nl

**Kerktelefoon:** H.P. Vermaat, tel. 261817

### Bij de diensten

*Iedere vrijdag*

*Gebed voor Vrede en Verzoening*

Van 12.15 – 12.35 uur is er het wekelijks gebed voor Vrede en Verzoening in de traditie van Coventry.

*Zondag 29 oktober, 6<sup>e</sup> van de herfst*

*Allerheiligen*

De Kerk heeft sedert de 9<sup>e</sup> eeuw de gedachtenis van haar gestorven gemeenteleden gevierd in verbondenheid 'met alle heiligen'. Als datum werd daarvoor 1 november gekozen. Wij gedenken onze gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden op de zondag die het dichtst bij 1 november ligt. Bij 'heiligen' denken wij aan de grote namen van mensen die een 'heilige' status hebben gekregen binnen de Kerk. Maar bij het woord heilig mogen we denken aan 'geroepen zijn', 'apart gesteld', 'toegewijd aan Gods toekomst', zoals Paulus spreekt over de gemeente van Christus als heiligen. Samen met alle heiligen, grote namen en kleine namen, van eeuwen geleden en van vandaag, zijn wij één kerk in hemel en op aarde. Een schare die niemand tellen kan, levend van Gods liefde. Bij alle verdriet dat deze gedachtenis weer oproept, is dit een verwachtingsvol perspectief. Aan degenen die wij niet meer in ons midden hebben zijn de heiligen voorgegaan. Ieder jaar is het een indrukwekkende dienst waarin de nabestaanden voor hen een kaars ontsteken en iedereen vervolgens een lichtje kan aansteken voor wie wij missen. De kinderen hebben in deze dienst een bijzondere rol. In de nevendienst zullen zij spreken over verlies en verdriet. En elke keer weer hoor ik de prachtige en ontroerende verhalen hoe kinderen hierover weten te spreken. Wanneer zij terugkomen in de kerk nemen zij de kruisjes mee met de namen van de overledenen van het afgelopen jaar en leggen die in rotsvaste (het beeld van) handen, om daarmee symbolisch onze dierbaren te leggen in de handen van God, van de HEER die trouw is tot in eeuwigheid.

Aan Zijn liefde hebben wij het afgelopen jaar toevertrouwd:

Aartje de Jong – Rombeek  
06-10-1921 13-11-2016

Andries Snellink  
20-10-1927 03-12-2016

Aart Maarten Mook  
23-03-1947 24-12-2016

Metje Annie Bomas – Veldkamp  
18-05-1938 30-12-2016

Elisabeth de Rooij  
23-10-1923 06-01-2017

Herman de Graaf  
21-04-1940 06-01-2017

Marinus Broekhuizen  
07-12-1930 14-01-2017

Adrian Johannis Satumalaij  
22-12-1936 18-01-2017

Geertje Opperhuizen – Alblas  
05-12-1929 27-01-2017

Johan Griffioen  
03-11-1944 30-01-2017

Catharina Berkhof – Bijl  
20-07-1930 01-02-2017

Jannetje Jacoba de Groot – Tinholt  
12-10-1922 03-02-2017

Nicolaas Wattimury  
10-09-1935 13-02-2017

Gretha Stouthamer – Dekker  
23-07-1927 17-02-2017

Maaïke de Wit – den Hoed  
03-10-1934 11-03-2017

Francisca Cornelia Coljee – van Duuren  
31-01-1947 01-04-2017

Jacob de Koning  
29-09-1927 04-04-2017

Metje Christina Zeeman – Bos  
29-04-1922 10-05-2017

Elzelina Geertruida Gootjes – Hoogendoorn  
01-10-1917 28-06-2017

Ronald Herbert Struijlaart  
20-08-1963 01-09-2017

Wij ontsteken daarna een kaars in verbondenheid met en ter gedachtenis aan de mensen in Hongarije en Ghana, en een kaars voor familieleden en vrienden, en voor ieder

ander die niet genoemd is of om wie niemand treurt. Vervolgens kan iedereen die wil een lichtje aansteken voor een dierbare die men in het bijzonder wil gedenken. Zo gedenken wij gezamenlijk en delen de liefde met elkaar, liefde waarin wij elkaar dragen. De lezing in deze dienst is Matteüs 5:1-12: de zaligsprekingen. Aan deze dienst zal de cantorij o.l.v. Arnoud Heerings haar medewerking verlenen, alsmede organist Diederik Bos en violiste Annerieke Nentjes.

Voorgangers: ds. H.H. Schorren & ds. D.E.E. Figue

*Woensdag 1 november*

*Dankdag voor gewas en arbeid*

Op deze avond die begint om 19.30 uur houden wij een avondgebed. Als lezing zal Matteüs 20:1-16 klinken.

Dit jaar zal er geen gemeenteavond volgen omdat wij u nog geen begroting voor 2018 kunnen presenteren. De gemeenteavond zal daarom op een later moment worden gehouden. Hierover zal in Kerknieuws tijdig een convocatie worden geplaatst.

Voorganger: ds. H.H. Schorren

*Zondag 5 november, 7<sup>e</sup> van de herfst*

Voorganger: ds. L.J. Koffeman (Amersfoort)

### **In en uit de Gemeente**

De heer Piet de Jong (Beatrixstraat 21, 3621 ET) mocht afgelopen vrijdag na een knieoperatie weer naar huis. Vorige week maandag heeft Piet een nieuwe knie gekregen, maar door wat nabloedingen moest hij wat langer in het ziekenhuis blijven. Gelukkig gaat nu alles naar omstandigheden goed en is hij druk aan het revalideren om weer zo snel mogelijk zijn activiteiten op te kunnen pakken. Vanuit de Pauluskerk wensen we hem veel sterkte en een verder herstel toe!!

Ook mevrouw Willy van Dijk ((Duivenkamp 620, 3607 BN Maarssen) zal 31 oktober een nieuwe knie krijgen. We wensen haar sterkte en een spoedig herstel.

Inmiddels al weer twee weken thuis is de heer Fokko Roodbergen (\*t Heycop 18, 3621 WD). Fokko moest met een behoorlijke longontsteking worden opgenomen in het Antonius Ziekenhuis Nieuwegein. Gelukkig reageerde hij goed op de medicatie en mocht hij na een week weer naar zijn eigen vertrouwde omgeving. We hopen dat hij wat zal aansterken en dat wij hem weer snel op zondagmorgen in ons midden zien. Een groet vanuit de Pauluskerk.

Hartelijke groet,  
Margreeth van Ingen

### **Wereldvoedseldag 2017 - Dank!**

Op zondag 15 oktober was het Wereldvoedseldag en wij hadden die dag samen met de Wereldwinkel Breukelen een verkooftafel gemaakt, vol met fairtrade artikelen. We waren blij verrast door de vele enthousiaste reacties en trots op de goede verkoop. Over de vraag om nog eens zoiets te organiseren denken we na! Intussen kunt u natuurlijk altijd in de Wereldwinkel terecht. Denk daarbij behalve aan 'voedsel' ook aan cadeautjes voor

Sinterklaas, kerstkaarten en andere kerstspulletjes. Zo kunnen we samen een klein beetje verschil maken en tegelijk genieten van iets lekkers, leuks of moois!

Heel erg bedankt voor ruime opbrengst van meer dan € 215,00.

De leden van de ZWO-commissie

### Wie herkent zijn of haar eigendommen ?



Er zijn nog enkele Bijbels en een trouwfoto overgebleven nadat we de expositie "De Kerk viert" hebben opgeruimd. Wie o wie mist nog één van deze Bijbels? Wij weten niet meer bij wie deze thuishoren. Ook op de trouwfoto staat een bruidspaar waarvan we niet kunnen achterhalen wie dit zijn. Als u hen herkent of als u nog een

Bijbel mist, laat het mij weten dan komt alles weer bij de rechtmatige eigenaar terug.

### Lichtjesavond 15 december

Spaart u nog glazen potjes voor deze avond? Er staat een mand bij de ingang van de kerk.

Margreeth

### Adreswijziging

Het nieuwe adres van Henk en Clara van Limburg is per 25 oktober: Nobel 27, 3641 MA Mijdrecht.

## DIACONIE



Hulp nodig? Bel 0900 4474474  
ma t/m do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)  
Hulp bieden? Bel 0318 742510

### Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

### Toelichting collecte 29 oktober diaconieproject NYBD

Na jaren van onderdrukking in Myanmar leek het, toen Aung San Suu Kyi meer macht had gekregen, rustiger in dit land. Helaas zijn de meest recente berichten afkomstig

uit Myanmar (het voormalige Birma) alles behalve positief. Meer dan een half miljoen mensen zijn op de vlucht. De geschiedenis lijkt zich te herhalen...

No Yellow Beans Day zet zich in voor Birmese vluchtelingen. Op zondag 29 oktober zal er gecollecteerd worden voor dit goede doel. De opbrengst komt ten goede aan weeskinderen en studenten in het vluchtelingenkamp Mae La Oon. Ook worden artsen opgeleid om in Birma medische zorg te kunnen verlenen. Op de Facebookpagina van No Yellow Beans Day staat de meest recente informatie en zijn foto's te vinden. Ik kan de collecte van 29 oktober van harte bij u aanbevelen.

Groet,

Marieke Ramp-van Wijk  
[www.no-yellow-beans-day.nl](http://www.no-yellow-beans-day.nl)

### Toelichting collecte 5 november Kerk in Actie Werelddiaconaat

#### *Theologie doceren in Hong Kong*

Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in China volgen ruim 560 studenten een opleiding tot theologiedocent of predikant. Ook rust het seminarie leken toe. Tjeerd de Boer is samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong om les te geven aan het seminarie. De studenten komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Veel studenten zijn gemeentepredikant of theologiedocent en willen hun kennis vergroten. Door in Hong Kong te studeren hoeven studenten niet naar het westen.

Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Najaarszendingsweek.

## COLLECTEN

### Opbrengst verjaardagsfonds 3<sup>e</sup> kwartaal 2017

Busje nr. 5 175,20 nr. 8 120,00 nr. 14 27,45  
nr. 20 59,03 nr. 25 5,00

Een totaal bedrag van € 386,68

De opbrengst is bestemd voor het orgelfonds

Alle gevers en medewerkers hartelijk dank.

Mw. Daamen - Schaper

## GEZAMENLIJKE BERICHTEN

### Inloophoudtenden in het Bonifatiushuis

Op *dinsdagochtend 7 november* staat de deur van het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. R. Groenberg, T. Brandsmastraat 71, tel. 263232.

## Luther

### *De verfilmde biografie*

Op maandag 30 oktober willen we met u om 19.30 uur in de Pauluskerk de film 'Luther' kijken. Een dag later, 31 oktober, is het Hervormingsdag. En dit jaar een bijzondere, want het is 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn aanklachten tegen het machtsmisbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk uit en zo - ongewild - de eerste



aanzet geeft tot een scheuring binnen de Kerk van het westen. Wie is Luther? Wat bewoog hem? Zijn verhaal is verfilmd. Als Luther op jonge leeftijd aan de dood ontsnapt, besluit hij zijn leven te wijden aan het dienen van God. Hij is echter een kritische student en zet openlijk vraagtekens bij de beslissingen van Paus Leo X. Luther is er van overtuigd dat er een liefdevolle God is die verlossing biedt. Als hij zijn beroemde 95 stellingen op de deur van de kerk in Wittenberg spijkt, is er geen weg meer terug...

Een dynamische, mysterieuze en zeer boeiende film uit 2004 met o.a. Joseph Fiennes, Alfred Molina, Jonathan Firth, Sir Peter Ustinov en Claire Cox. Na afloop van de film is er gelegenheid met elkaar door te praten.

## Lezing Murat Isik en Chris Polanen

### *Schrijvers in gesprek*



Op vrijdag 3 november 2017 zijn Murat Isik en Chris Polanen om 20.00 uur te gast in de Pauluskerk. U kunt zich voor deze avond aanmelden bij Boekhandel M. van

Kralingen (organisator). De twee schrijvers hebben als gemeenschappelijke factor: Amsterdam Z.O.

Murat Isik (Izmir, 1977) is een Nederlandse schrijver en jurist van Zaza-Turkse afkomst. Isik studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam en San Francisco State University. Zijn eerste prijs kwam voor zijn korte verhaal "De purperen citroen" tijdens het kunst- en cultuurfestival Juni Kunstmaand van 2007. Dit verhaal is door regisseur Thomas Bijsterbosch vertaald in een theaterstuk. In 2011 kreeg hij de El Hizra Literatuurprijs voor het korte verhaal "De laatste reis". In 2012 kwam zijn eerste roman uit: "Verloren Grond", waarvoor hij de Bronzen Uil Publieksprijs kreeg. "Verloren Grond" vertelt de familiegeschiedenis van zijn ouders in Oost-Turkije. In 2017 kwam zijn tweede roman uit: "Wees Onzichtbaar". Dit verhaal speelt zich af in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer, waar Isik is opgegroeid.

Chris Polanen (1963) is dierenarts in Amsterdam-Zuidoost. De in Suriname geboren en getogen auteur kwam op twintigjarige leeftijd naar Nederland en begon te

schrijven om met zijn heimwee naar Suriname om te gaan. Hij schreef columns en korte verhalen die zowel in Suriname als in Nederland verschenen. Zijn korte verhaal "Carnaval" won in 2011 de verhalenwedstrijd van De Ware Tijd Literair, de belangrijkste literaire prijs in Suriname. In "Waterjager" (mei 2017) schept Polanen een exotische, droomachtige wereld en neemt hij de lezer mee in een wervelend verhaal over broederliefde, ontheemding en heimwee.

## De wandeling

Wandelt u graag? Wandel jij graag? Op donderdag 9 november bent u weer van harte uitgenodigd. In onze omgeving genieten we van ruimte, rust, natuur, stilte, rivier, kanaal, flora en fauna, hopen we met elkaar te wandelen en onderweg van gedachten te wisselen over diverse thema's. We wandelen iedere tweede donderdag van de maand. We starten om 9.00 uur op het Kerkplein bij het Bonifatiushuis en zijn rond 11.00 uur weer terug.



## Seniorengespreksgroep

### *De Apostolische Geloofsbelijdenis*



Op donderdag 9 november komen we om 14.30 uur weer bij elkaar. Iedere tweede donderdagmiddag van de maand is er seniorengespreksgroep. We komen samen in de achterzaal van de Pauluskerk. Natuurlijk is het mogelijk dat er voor vervoer gezorgd wordt. Houdt u van een goed en interessant gesprek, dan is deze groep iets voor u.

Dit seizoen gaan we de Apostolische Geloofsbelijdenis bespreken aan de hand van het boek van ds. Jac. Goorhuis, "Geloof belijden" (1991). De apostolische geloofsbelijdenis (De Twaalf Artikelen van het Geloof) is een van de centrale geloofsbelijdenissen uit het christendom. De belijdenis is langzaam ontstaan uit onder andere verzen uit de Bijbel en rond 170 is de eerste bekende versie op schrift gezet. Maar het is ook een belijdenis die bij ons in onze tijd veel vragen oproept: Is God Vader? Kunnen we Hem in alle ellende die mensen overkomt nog wel de Almachtige noemen? Was Maria maagd? Wacht ons een oordeel? En wat betekent opstanding des vleses? Iedere maand leggen we één artikel onder de loep en praten we er verder met elkaar over. Zo zullen we gaandeweg ontdekken wat de belijdenis ons (nog) kan vertellen en wat ons eigen geloof is.

## Bach Cantate 'Mein Herze schwimmt im Blut (BWV 199)

Barokensemble en zangers van het Utrechts Conservatorium o.l.v. Heiko ter Schegget



Op zondag 5 november 2017 klinkt er weer een Bach Cantate in de Pauluskerk. U bent hiervoor weer van harte welkom om 15.00 uur. Dit keer is het de

Cantate 'Mein Herze schwimmt im Blut' Cantate 199 is om veel redenen een bijzondere cantate. Alleen al zijn nummer in de Bach Werke Verzeichnis: 199. De oude Bachgesellschaft publiceerde slechts 198 cantates waarna ze zichzelf in 1900 ophief. Pas in 1911 kwam in Kopenhagen een authentiek Bachmanuscript boven water van een vroege cantate, uit de periode dat Bach in Weimar werkte maar - waarschijnlijk - nog vóórdat hij daar maandelijks cantates moest/mocht componeren, de periode waaruit ook BWV 54 en 18 stammen. BWV 54 en 199 zijn allebei solocantates, voor slechts één vocale solist, resp. de tenor en de sopraan, waaraan dus geen koor te pas komt. Naast de Cantate zal een Sonate van C. Ph. E. Bach (1714-1788) ten gehore worden gebracht en een kwartet van Johann Friedrich Fasch (1688-1758).

Op zondag 23 maart 2014 werden voor het eerst Bach Cantates ten gehore gebracht in de Pauluskerk. Het concert trok meteen veel bezoekers. Bach spreekt klaarblijkelijk op een bijzondere manier de mensen aan. Ook de uitvoerenden, de jonge studenten van het Conservatorium te Utrecht, en docent Heiko ter Schegget zijn nog steeds erg enthousiast. Niet in de minste plaats vanwege de prachtige ruimte en de goede akoestiek. En zo krijgen ook deze studenten de benodigde podiumervaring. De Bach Cantates in de Pauluskerk zijn inmiddels een traditie geworden.

Heiko ter Schegget studeerde blokfluit aan het Utrechts Conservatorium bij Leo Meilink en Marion Verbruggen. In 1981 sloot hij deze studie af met het examen solospel. Als solist concerteert hij regelmatig in Europa, Amerika, Japan en Israël. Tevens treedt hij op met ensembles en orkesten zoals The Amsterdam Baroque Orchestra en de Nederlandse Bachvereniging. Hij werkte mee aan vele cd-producties, o.a. de opnames van de complete Bach Cantates o.l.v. Ton Koopman. Uit vele delen van de wereld komen studenten naar het Utrechts Conservatorium, waar hij hoofdvak blokfluit en kamermuziek doceert.

Het concert is gratis toegankelijk. Er wordt bij de uitgang een bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten.

### Met Markus op weg

Achtergronden bij het Evangelie

Ds. dr. Bert Aalbers zal op de woensdagen 8 november 2017, 10 januari en 7 februari 2018 met ons nader kijken naar het Evangelie volgens Markus. De avonden zijn van

20.00 - 21.30 uur in de achterzaal van de Pauluskerk. In het kerkelijk jaar 2017-2018 staat de meeste zondagen het Evangelie van Markus op het leesrooster. Het is het oudste, het kleinste en het meest dynamische Evangelie. Markus schreef het voor de vervolgte christenen



in Rome en dat is op elke bladzij te merken. Op drie avonden willen we bij Markus in de leer gaan. We beginnen met de achtergronden: wie zijn de lezers? Wie is de auteur? Wat wil hij bereiken? Op de tweede avond de eerste acht hoofdstukken in vogelvlucht. De laatste avond volgen wij de weg van Jezus naar Jeruzalem vanaf Markus 8:22 via lijden en kruis naar Pasen.

Bert Aalbers was naast zijn werk als predikant in Maarssen, vele jaren docent Nieuwe Testament aan de Hogeschool voor Theologie NBI/Windesheim in Utrecht.

### Vooraankondiging: Luthers Tischrede met middeleeuwse maaltijd

Tafelgesprekken met vrienden



Op zondag 19 november 2017 bent u om 17.00 uur uitgenodigd voor een middeleeuwse maaltijd. Gastheren ds. Bert Aalbers en ds. Harold Schorren

ontvangen u graag in de Pauluskerk aan tafel. Tijdens de maaltijd zullen enkele van de gesprekken van Luther gelezen worden. Het was bij Luther thuis altijd oergezellig. Luther hield zelf van kwinkslagen en hij was heel geestig. Dat merk je heel duidelijk uit de vele, vele tafelgesprekken die door de gasten zijn opgetekend. Luther was heel gastvrij. Iedereen kwam bij hem over de vloer. Altijd zaten er studenten aan tafel, familieleden die het arm hadden en geleerden op doorreis.

Moeder Catharina verzorgde zelf de groentetuin en het vee en ze brouwde zelf het bier. De maaltijden werden genuttigd in de grote kamer van het voormalig augustijner klooster waar ze woonden. Enkele vaste gasten kwamen op het idee om de woorden van Luther te noteren. Dat is de laatste vijftien jaar van zijn leven gebeurd.

U kunt zich voor deze maaltijd nog opgeven tot 5 november a.s. bij ds. Schorren. De kosten van de maaltijd zijn € 18.50





## Engelandreis 1 juni t/m 5 juni 2018



We hebben op 27 september onze informatieavond gehouden en de definitieve reis besproken. Deze reis maken we om onze band met de vredesbeweging in Coventry te verdiepen. Ons vredesgebed iedere vrijdagmiddag heeft namelijk daar zijn oorsprong, Community Cross of Nails vanuit de St Michaels Cathedral. Daarnaast proberen we meer zicht te krijgen op het kerk zijn in Engeland en natuurlijk Engeland zelf met cultuursnuiven en een bezoekje aan London. Al met al een hele bijzondere reis met ontmoetingen die u lang zullen bij blijven. Het programma ziet er als volgt uit:

### *Vrijdag 1 juni*

Reisdag via de tunnel bij Calais-Dover naar de overnachtingsplek in Oxford met de mogelijkheid een Evensong te beluisteren.

### *Zaterdag 2 juni*

Een hele dag in Oxford met een tour en in ieder geval een lezing.

### *Zondag 3 juni*

Van Oxford de uitstap naar Coventry voor een dienst in de kathedraal, lunch, rondleiding in de kathedraal en een workshop.

### *Maandag 4 juni*

Via London naar Canterbury, hierbij tijd om in London te kijken en daarna Evensong in de beroemde kathedraal van Canterbury.

### *Dinsdag 5 juni*

Na de tour in de kathedraal gaan we via de tunnel terug naar Breukelen.

Deze reis maken we met een luxe tourbus van Meerkerk met een ons welbekende/vertrouwde chauffeur. Daarbij worden we ook vergezeld door een Nederlandse gids die van alle plekken de ins en outs kent. Oxford kent ondertussen behoorlijk wat Breukelse invloeden die we daar dan ook zullen ondervinden. De reis gaan we maken als in ieder geval 30 mensen mee op stap gaan, er staan nu al 23 mensen te trappelen. We hebben als uiterlijke inschrijfdatum dinsdag 14 november staan. Dus als u deze onvergetelijke reis mee wil maken heeft u nog maar even tijd. U kunt zich aanmelden of meer informatie krijgen bij Hans Schriever 0346266241 of schr1751@planet.nl.

## Sint Maarten

### *Lampionnen maken en lampionnentocht*

Op 11 november is het Sint-Maartenfeest. Kinderen gaan dan met lampionnen langs de huizen. Wordt er opgedaan dan zingen de kinderen een Sint-Maartenlied en krijgen ze fruit of snoep van de bewoners. Maar wie is die Sint Maarten eigenlijk? Wij willen 's middags het verhaal van deze Sint Maarten of Sint Martinus vertellen aan de kinderen en samen met hen lampionnen versieren. Aan het begin



van de avond verzamelen we ons - met de ouders - bij de Pauluskerk en van daaruit trekken we Breukelen in om al zingend voor de deuren lekker veel snoep te verzamelen. Van 15.00 – 17.00 uur versieren we lampionnen (achterzaal Pauluskerk). Dan heb je tijd om thuis even wat te eten. En om 19.00 uur verzamelen we ons dan in de Pauluskerk voor een kort gebedsmoment om daarna met onze lampionnen langs de huizen te gaan. Kom je ook? Meld je dan vóór 4 november aan bij ds. Schorren zodat we weten hoeveel lampionnen we nodig hebben.

### **Het GT Bätzorgel heeft een zusje**

Het orgel van de Pieterskerk is aan een grote restauratie toe. De fondsenwerving is in volle gang. De eerste toezeggingen zijn binnen van: De Frans Mortelsmans Stichting, Het Sint Nicolaasgasthuis en Maatschappij van Welstand, samen 18.000 euro zijn binnen. Samen met ons eigen orgelfonds is nu bijna 30% van de nodige middelen binnen. Afgelopen maandag is de Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen opgericht. Deze stichting gaat ook geld werven onder belangstellenden voor onze kerk. Zo hopen de kerkrentmeesters voor de lange toekomst extra geld beschikbaar te krijgen. U hoort in de volgende Kerknieuws hoe u ook kunt bijdragen.

### *Historie van het orgel (2)*

Het Breukelse orgel is in 1787 gemaakt door de Utrechtse orgelmaker Gideon Thomas Bätz (1751-1820). Deze orgelmaker was de oudste zoon van de beroemde Jan Hendrik Hartman Bätz (1709-1770), die, afkomstig uit de werkplaats van Christian Müller, in 1739 een eigen orgelmakerij begint in de stad Utrecht.

Bätz weet een bloeiende orgelmakerij op te zetten, waarin Gideon Thomas en zijn jongere broer Christoffel (1755-1800) ongetwijfeld hebben meegeholpen. Eind 1770, vlak voordat J.H.H.'s Magnum Opus wordt opgeleverd in Zierikzee, komt Bätz Senior te overlijden. De dan 19-jarige Gideon Thomas neemt de werkplaats over. Onder Gideon Thomas wordt de orgelmakerij wat kleiner. De instrumenten zijn minder fors en ook het aantal opgeleverde instrumenten lijkt te slinken. Behalve de wat minder gunstige economische omstandigheden heeft dit vermoedelijk ook te maken met toegenomen concurrentie en - zo lijkt het - een wat minder goed gevoel voor de

zakelijke kant van het vak. Het is opvallend dat Gideon Thomas in veel orgels - zo ook dat in Breukelen - pijpwerk hergebruikt.



*Het in 1945 verbrandde 'zusje' van het Breukelse orgel: het Christoffel Bätz-orgel (1787) in Loenen aan de Vecht.*

*Met dank aan Piet Bron's orgbase.nl .*

#### *Parallel Loenen*

Het orgel van Breukelen wordt in dezelfde tijd gebouwd als het orgel in het nabijgelegen Loenen. Beide orgels waren een geschenk van een vermogend persoon uit de omgeving en ze worden allebei ingespeeld door de "vermaarde" Lutherse organist Munnikhuyzen uit Amsterdam. Beide orgels worden gemaakt door een Bätz, het Breukelse orgel door Gideon Thomas en dat in Loenen door diens jongere broer Christoffel. Christoffel plaatst in 1786, als de bouwopdrachten begonnen zijn, een advertentie waarin hij vraagt om geschoold personeel. Uiteindelijk zou het orgel van Loenen qua uiterlijk en grootte behoorlijk op het orgel van Breukelen lijken. Toch waren er in de dispositie ook grote verschillen. Gideon Thomas en Christoffel hebben samengewerkt, maar opereerden ook zelfstandig. Omdat het orgel van Loenen in de Tweede Wereldoorlog verloren is gegaan, kunnen de instrumenten qua klank helaas niet meer elkaar vergeleken worden.



#### **Amnesty International – INDONESIA**

##### *Organisaties voor rechtshulp aangevallen*

Op 29 oktober kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak: Een gewelddadige menigte viel op 17 september 2017 de onafhankelijke instituten voor rechtshulp van Indonesië en Jakarta aan, die in hetzelfde gebouw in Jakarta zijn gevestigd. Bijna duizend gewelddadige 'anticommunisme'-demonstranten verzamelden zich op 17 september op de stoep van de organisaties in Jakarta. Ze dachten dat er een bijeenkomst zou plaatsvinden over de massamoorden en mensenrechtenschendingen van 1965. Tussen de 500.000 en één miljoen vermeende communisten werden toen

gedood omdat het leger beweerde dat de communistische partij een staatsgreep wilde plegen. De woedende menigte gooide stenen naar het kantoor en naar honderden politieagenten die het terrein bewaakten. Op 18 september wist de politie de menigte uiteen te drijven. Een dag voor de aanval had de politie nog een besloten bijeenkomst van overlevenden van 1965 op het kantoor verboden. De autoriteiten en burgerwachten doen er alles aan om dergelijke bijeenkomsten te verhinderen. Ze willen het verleden niet oprakelen. Er is tot op de dag van vandaag geen strafrechtelijk onderzoek gestart naar de wrede gebeurtenissen in 1965. Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International naar de Indonesische autoriteiten. Wij roepen hen op maatregelen te treffen zodat medewerkers van de rechtshulporganisaties veilig hun werk kunnen blijven doen. Als u meer wilt weten kunt u naar de site van Amnesty: [www.Amnesty.nl](http://www.Amnesty.nl). Bij de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Ik hoop op uw medewerking.

Ria van Voskuilen

#### **Najaarsconcert interkerkelijk koor Credo**

Op 11 november om 20.00 uur geven samenwerkende koren Credo Maarssen en Jubilate Deo Alphen a/d Rijn een bijzonder gevarieerd najaarsconcert, met medewerking van het Nationaal Symfonisch Kamerorkest Naska. Werken van Bach, Händel, Schubert en Vivaldi worden uitgevoerd in de Heilig-Hartkerk in Maarssen. De muzikale leiding is in handen van onze enthousiaste dirigent Gert J. Hans. Solisten zijn Lieve Geuens, sopraan, Seline Loef-Haalboom, orgel.

Entree € 15,00 (jeugd onder 16 jaar € 10,00)

Kaarten zijn verkrijgbaar via de koorleden en [bramvv01@hetnet.nl](mailto:bramvv01@hetnet.nl), de website van de Heilig-Hartkerk, vrienden [vandeheilighartkerkmaarssen.nl](http://vandeheilighartkerkmaarssen.nl) of bij Van Trigt, Kaatsbaan 15, Maarssen, en de Wereldwinkel, Breedstraat 7, Maarssen.

Mieke van den Boom, Credo

#### **Kerkmunten – handig betaalmiddel**

Nooit meer op zoek naar kleingeld. Fiscaal aftrekbaar. Wat een prettige manier van doneren aan de diaconie, zending, kerk of voor uw kopje koffie. U kunt munten aanschaffen om in de collecte te doneren of in de koffiepot te gooien. Wij hebben witte munten a € 0,80 en groene munten a € 2,00. Ze zijn te bestellen door geld over te maken. In de colofon achter in Kerknieuws vindt u alle gegevens. U krijgt de munten door een kerkrentmeester overhandigd.

**Collectemunten bestellen:** overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 16) min. 2 zakjes per keer. **afhalen:** 1<sup>e</sup> zondag v.d. maand na de dienst