

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 10 SEPTEMBER 2017

Dienst van Schrift en Tafel

10.00 uur: Ds. H.H. Schorren

Collecten: 1. Jeugdorganisatie Protestantse Kerk (zie toelichting) 2. Kerk

ZONDAG 17 SEPTEMBER 2017

Oecumenische Vredesondag

10.00 uur: Ds. H.H. Schorren, pastor J. van Os en ds. A. Matahelumual

Collecten: 1. Vredeswerk (zie toelichting) 2. Kerk

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Vrijdagen 8, 15 en 22 sept., 12.15-12.35 u., Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 10 SEPTEMBER 2017

10.00 uur: Ds. K. Hage, Opening winterwerk

Collecten: 1. Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond (zie toelichting) 2. Kerk

18.30 uur: Ds. F.E. Schneider (NGK)

Collecte: Sizanani

Autodiensten: dhr. P. Wijnen tel. 0346-261837

ZONDAG 17 SEPTEMBER 2017

10.00 uur: Ds. K. Hage

Collecten: 1. Vredeswerk (zie toelichting) 2. Kerk

18.30 uur: Ds. F.E. Schneider (NGK)

Collecte: Zending Zuid Afrika

Autodiensten: dhr. J.P. den Hartog tel. 0294-231553

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 15 sep., 16.45 uur: pastor J. van Os

Vrijdag 22 sep., 16.45 uur: ds. F.E. Schneider

Viering Avondmaal

AGENDA

- Zaterdag 9 en zondag 10 september, Pieterskerk
Start Winterwerk (zie toelichting)
- Woensdag 13 september, 20.00 uur, Pauluskerk
Bewust Bijbellezen (zie toelichting)

De volgende Kerknieuws - voor 2 weken - verschijnt op 23 september. Kopij s.v.p. indienen voor ma. 18 sep. 18.00 uur.

MEDITATIE

Het koningschap van God

‘De HEER spreekt recht over heel de aarde,
hij geeft macht aan de koning die hij kiest
en verhoogt het aanzien van zijn gezalfde’
(Uit het loflied van Hanna, 1 Samuël 2:10)

Steeds vaker klinkt er in de samenleving een roep om krachtig leiderschap. In de politiek en het bedrijfsleven, in de zorg, in het onderwijs, en ook in de kerk, blijken oude en vertrouwde instellingen niet meer te functioneren. Lange tijd dacht men ook dat ‘de markt’ zichzelf wel ‘regelt’ en dat teams ook wel ‘autonoom’ en ‘zelfsturend’ kunnen zijn. Maar niets blijkt minder waar. Op veel plekken is er een (meestal verborgen, maar steeds vaker openlijke) gezagscrisis. We zijn verlegen om mensen die krachtig leiding geven, die een goed ‘moreel kompas’ hebben en die met gezag kunnen spreken. Maar wie zal ons daarbij helpen? Naar het ‘oude’ kunnen en willen we niet terug, maar is er ook een weg vooruit in deze crisis? Is er een begaanbare toekomst in tijden waarin alles ‘vloeibaar’ geworden is?

De komende maanden lezen we in de Pieterskerk uit het Bijbelboek 1 Samuël. Dit boek lezen we natuurlijk tegen de achtergrond van onze eigen tijd, net zoals het ook gelezen moet worden tegen de achtergrond van de ‘Richterentijd’. In het Bijbelboek Richteren klinkt herhaaldelijk: ‘Er was geen koning in die dagen’ en ‘Iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen’. Dat is de taal die de Bijbel gebruikt voor een gezagscrisis. Met

crisis en vruchteloosheid begint dan ook het Bijbelboek 1 Samuël. Niet door te focussen op een algemeen tijdsbeeld (dat wordt toch vaak abstract en beschouwelijk), maar door aandacht te vragen voor één persoon: Hanna. Zij is onvruchtbaar en daarin wordt de toestand van heel het volk Israël weerspiegeld: niet in staat om uit zichzelf een hoopvolle toekomst voort te brengen.

In haar wanhoop zoekt Hanna haar toevlucht bij God. Alleen de Allerhoogste kan openingen geven voor de toekomst. Ze bidt uit diepten van ellende en God verhoort haar. Hanna wordt zwanger en baart een zoon, Samuël. Hij zal de laatste 'richter' van Israël zijn. Bij zijn geboorte zingt Hanna een lied, het loflied waaraan de woorden boven deze meditatie ontleend zijn. Het is een merkwaardig lied, want Hanna zingt niet over de zoon die ze geboort heeft, maar over God, de God van Israël - zoals Hij is er maar één. En ze zingt dus over een 'gezalfd koning' door wie God recht zal spreken over heel de aarde. Hij zal alle dingen nieuw maken.

Opvallend is dat: terwijl er in de verste verte nog geen koning zichtbaar is, terwijl de crisis nog voortduurt en zelfs nog aan het licht moet komen (denk aan de ondergang van de 'oude' Eli en zijn huis, 1 Sam. 2-4), zingt Hanna al in Silo, in het huis van de HEER, van de dingen die komen gaan. Dat is de kracht van de liturgie. De liturgie tilt ons boven onszelf uit, boven de waan van de dag en de crisis van de tijden, en geeft ons zicht op de toekomst en de grote daden van God: God is er - en Hij doet recht. Hij laat ons niet over aan onszelf, Hij laat de dingen niet zoals ze zijn, maar Hij keert ze om. God leidt zijn volk en dat wordt zichtbaar in de 'gezalfd koning' die Hij kiest. Waar Hij regeert ruist op alle bergen vrede (Ps. 72)

1 Samuël begint met crisis en onvruchtbaarheid, maar eindigt met de komst van Gods gezalfd: David. In deze koning wordt iets zichtbaar van Gods leiderschap, van Gods gezag. Hoe vloeibaar de tijden ook zijn, de goedheid van God staat vast en welvt zich over ons bestaan, als een altijd veilig huis (Ps. 89).

Het lied van Hanna is als het ware de herkenningmelodie van het evangelie. Als je deze tonen hoort, weet je het meteen: zo is God, zo handelt Hij. Daarom zingt Maria in het Nieuwe Testament bijna hetzelfde lied. Zij draagt de Zoon van David - die ook de Zoon van God is - in zich om en daarom zingt ze het uit. 'Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer, mijn zaligmaker noemen.' Het lied van Hanna en de lofzang van Maria versterken en bevestigen elkaar (niet voor niets hebben ze in het liedboek dezelfde melodie). Want wat in het Oude Testament nog verborgen is, wordt in het Nieuwe Testament onthuld. En wat in het Nieuwe Testament onthuld wordt is in het Oude al verborgen aanwezig (Augustinus). Dat geldt voor de daden van God in zijn zoon Jezus Christus, maar evengoed voor ons leven en de

wereld. Ook die liggen in het Oude Testament verhuld en worden in het nieuwe onthuld. Daarom lezen we in de kerk, ook (en juist) in onze vloeibare tijden, even biddend als vasthoudend het Woord van God. Ons leven, onze toekomst hangt er vanaf.

Ds. K.Hage

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag
Scriba: Mw K.M. Mur - van Amerongen,
Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen,
tel. 266842, scriba@pieterskerk.info

Ledenadministratie: W. Mur, tel. 266842,
noortje-wim.mur@planet.nl

Website: www.pieterskerk.info

Kerktelefoon: A.D. Vermeulen, Arianestraat 4, t 263392

Bij de diensten

Zondag 10 september is de startzondag van het winterwerk (de zaterdag ervoor, zie de berichten verderop, is er een gezellige BBQ in en rond het Bonifatiushuis). Het thema van de dienst is: 'Hier ben ik'. Dat is ook wat Samuël tot drie keer toe zegt, voordat hij van Eli de suggestie krijgt dat het wellicht God is die hem roept (1 Samuël 3). Het gaat dus over openstaan voor een ander, bereid zijn te luisteren en te helpen. Maar het gaat ook over meer. Bij de roeping van Samuël gaat het ook over een nieuw begin dat God maakt, midden in een oude wereld die op instorten staat. God maakt een nieuw begin, als het ware uit het niets. En de vraag is of wij, persoonlijk en als gemeente daar open voor staan, bereid zijn ervan op te horen en te zeggen: hier ben ik.

De avonddienst, in het Witte Kerkje, wordt geleid door ds. F.E. Schneider.

Zondag 17 september lezen we in de morgendienst verder uit 1 Samuël, hoofdstuk 4. Na de geboorte en de roeping van Samuël wordt de aandacht verlegd naar de 'ark van het verbond', die in Silo, in het huis van de HEER stond. De ark van het verbond was het zichtbare teken van de aanwezigheid van God. Maar de ark wordt buitgemaakt door de Filistijnen. De beklemmende vraag daarbij is: wat als er geen zichtbare tekenen meer zijn van de aanwezigheid van God? Laat God zich 'gevangen nemen' en 'wegvoeren' uit onze wereld? De verhalen van het Oude Testament liggen verrassend dicht tegen het leven aan, ons (post)moderne leven – tenminste voor wie oren heeft om te horen en open ogen om de tijden te doorzien. In de avonddienst is ds. F.E. Schneider de voorganger.

ds. K.Hage

Uit de kerkenraad

Op 21 augustus vergaderde de kerkenraad voor het eerst weer na de zomerperiode. De vergadering stond vooral in het teken van verkiezing van gemeenteleden voor het vervullen van een ambt. Daarover kunt u meer lezen in deze editie van Kerknieuws onder het kopje verkiezingen.

N.a.v. Filippenzen 4: 5-14 werd besproken met elkaar wat 'dankbaar-zijn' in kan houden. "Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden". De vergadering had geen opmerkingen bij de voorgestelde wijzigingen van de kerkordeteksten deel 2. Na een (slot) bespreking over het meedoen van wijkgemeente Pieterskerk aan oecumenische diensten blijft de bestaande situatie gehandhaafd: d.w.z. we participeren in de Werkgroep Oecumene, nemen deel aan gezamenlijke activiteiten zoals de week van gebed, de vredesweek en de adventsmaaltijden, maar participeren niet in oecumenische diensten op de zondag.

De voorbereidingen voor startzaterdag en startzondag zijn doorgelopen. Er komt een springkussen voor de kinderen en er is een barbecue geregeld. Op zondag zal er een feestelijke dienst zijn.

De vergadering heeft de onderwerpen van de gemeenteavond na de dankdagdienst vastgesteld. Dat zullen zijn: 1. vrouw op de kansel, 2. Financiën en 3. Eventueel een diaconaal project. In de komende septembervergadering zal ds. Hage een inleiding houden over het eerstgenoemde onderwerp.

Op 24 september a.s. wordt een jeugddienst gehouden met als thema: De humor van God. Er is dringend behoefte aan jeugdleiding vanuit de Pieterskerk. Wie dit leest en het jeugdwerk belangrijk vindt en samen met de jeugdleiding van de NGK iets moois neer wil zetten voor onze jeugd, wordt gevraagd daar contact over op te nemen met onze jeugdouderling Marg Versloot.

De vergadering werd afgesloten met het gezamenlijk zingen van lied 125 uit Op Toonhoogte. "Groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond".

Noortje Mur

Verkiezingen

Voor de zomer bent u geïnformeerd over de verkiezing van gemeenteleden voor het vervullen van een ambt in 2018. Er zijn toen 2 ouderlingenvacatures vervuld. De kerkenraad heeft in haar vergadering van 21 augustus jl. - mede gelet op de aanbevelingen uit de gemeente - opnieuw een aantal gemeenteleden verkozen en geroepen in het ambt. Dit is nodig omdat op 1 januari 2018 een aantal ambtsdragers aftreden. Aftredend en niet herkiesbaar zijn: diaken Elly Hogendoorn, ouderling-kerkrentmeester Klaas Hoogendoorn, kerkrentmeester Jan Willem van Engen, ouderling-kerkrentmeester Dick Oosthoek en ouderling-scriba Noortje Mur. Aftredend ouderling Marlies Wijnen en aftredend diaken Stieneke van Schaik stelden zich desgevraagd herkiesbaar voor het opnieuw vervullen van het ambt van ouderling respectievelijk diaken. Dit stemde de kerkenraad zeer

dankbaar en zij werden beiden dan ook verkozen verklaard. De gemeente heeft gelegenheid bezwaar in te dienen gericht tegen persoon en/of procedure tot en met 8 september a.s. bij de kerkenraad. Afkondiging daarvan heeft plaatsgevonden in de diensten van 3 september. Om de overblijvende vacatures in te vullen zijn op 21 augustus jl. door de kerkenraad verkozen in het ambt van ouderling: de heer Jeroen Stoof, in het ambt van ouderling-scriba: de heer Marco Berger, in het ambt van ouderling kerk-rentmeester de heer Henk Schröder en de heer Frans Atsma en tot slot mevrouw Almuth van den Bosch en de heer Peter de Noo in het ambt van diaken. De meeste gekozen gemeenteleden hebben inmiddels gemotiveerd aangegeven niet in de gelegenheid te zijn een ambt te vervullen. Frans Atsma en Marco Berger hebben hun beslissing nog in beraad. Voor hen bidden wij om een zegen bij hun overwegingen. Mocht u nog gemeenteleden willen aanbevelen dan kan dat. En heeft u zelf mogelijkheden en de wens een ambt te vervullen, dan kunt u altijd informatie opvragen bij de kerkenraadsleden.

Noortje Mur

Pastoraat

Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte, overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen en telefoonnummers. Omdat we (tijdelijk) een aantal vacatures hebben voor pastoraal ouderling is Marlies Wijnen voorlopig de coördinerend ouderling van alles vier de secties. U kunt met haar contact opnemen via telefoon (0346-261837) of mail: lhawijnen@hetnet.nl. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien deze niet bereikbaar is, met de scriba van de wijkgemeente mw. K.M. Mur-van Amerongen, tel. 0346-266842.

Sectie West

We leven mee met Bert Bouthoorn (Julianalaan 20, 3626 AM Nieuwer ter Aa) bij wie enige tijd geleden en onverwacht een kwaadaardige tumor in de nier is ontdekt. Na een ingrijpende maar geslaagde operatie waarbij een nier is verwijderd is hij inmiddels weer thuis om te herstellen. Zijn dankbaarheid geldt de medische kennis en kunde en God die leven geeft en leven laat. En dat begrijpen we. We wensen hem van harte sterkte bij zijn herstel.

Ds. K.Hage

Informatieavond catechese

Binnenkort begint het nieuwe catechisatie seizoen weer. Daaraan vooraf is er op *dinsdag 12 september tussen 20.00 en 21.00 uur* in het Witte Kerkje een korte informatiebijeenkomst voor de ouders over de catechese. Inloop met koffie en thee vanaf 19.45 uur. Tijdens deze avond zullen we u een en ander vertellen over de opzet en inhoud van de catechisaties. Vanzelfsprekend is er

gelegenheid om vragen te stellen. Net als vorig jaar zijn er weer drie groepen: basiscatechese (groep 7/8), catechisatie voor tieners vanaf de brugklas en catechisatie voor jongeren van 15 jaar en ouder. De tijden zijn als volgt: Jongste groep (basiscatechese) elke dinsdag tussen 16.30 en 17.15 uur; middelste groep (1e – 4e klas) elke dinsdag tussen 19.30 en 20.15 uur; oudste groep (15+) op dinsdag van 20.30-21.15 uur. De catechisaties worden net als vorig jaar gegeven in samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerk door ds. Frank Schneider en ondergetekende.

Ds. K. Hage

In Memoriam mw. De Bruin-Verburg



Op maandag 21 augustus overleed Johanna Margaretha de Bruin-Verburg, zij werd 84 jaar. Mevrouw de Bruin, sinds 12 maart 1999 weduwe van Arie de Bruin, is stil en rustig overleden in haar slaap. Zoals ze gestorven is, zo heeft ze ook geleefd. Ze was een vrouw die een 'stil en gerust' leven leidde, niet op de voorgrond, maar met veel liefde voor anderen en een grote bereidwilligheid om anderen te helpen. Ze had ook een diep geworteld vertrouwen op God en op Jezus Christus. In de afscheidsdienst stond dan ook het woord van Jezus centraal die zegt: 'In het huis van mijn Vader zijn veel kamers, zou ik anders gezegd hebben dat ik voor jullie een plaats gereed zal maken?' (Joh. 14:2). Op maandag 28 augustus hebben we haar begraven, na een dienst in de Aula van de Algemene Begraafplaats aan het Zandpad. In onze gebeden gedenken wij Ron en Jolanda de Bruin en hun zoon.

Ds. K. Hage

Dinsdagmorgen Bijbelkring

Op 19 september gaat de Dinsdagmorgen Bijbelkring weer van start, in het Bonifatiushuis. Dit seizoen lezen we met elkaar stukken uit het Bijbelboek 1 Samuël. In de zondagse diensten lezen we ook de verhalen over Samuël, maar in dit kringverband praten we er samen verder over door. Zo kunnen de eredienst en de Bijbelkring elkaar aanvullen en versterken. We beginnen om 10.00 uur en al eerder staat de koffie klaar. Naast vele bekende zijn ook nieuwe gezichten van harte welkom.

Ds. K. Hage

BBQ wijkgemeente Pieterskerk

Komende zaterdag 9 september is het zover, de barbecue van onze wijkgemeente. Een gezellig en waardevol moment om elkaar weer te ontmoeten na de zomer/vakantieperiode. Deze BBQ is de eerste activiteit van onze wijkgemeente in het komend seizoen. De inloop is vanaf 16.30 uur. U bent dan van harte welkom, in en om het Bonifatiushuis. Om ongeveer half zes starten we met de BBQ. Voor de kinderen is er een

springkussen zodat zij ook met elkaar plezier kunnen maken.

Zondagochtend is er een dienst met als thema: 'Hier ben ik'; ook voor deze dienst bent u van harte welkom.

Tot zaterdag en/of zondag,

Marlies Wijnen en Sjaak van Muiswinkel



WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: Ds. H.H.Schorren,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen, tel. 266337,

email: h.h.schorren@gmail.com

Scriba: Ds. D.E.E. Figeë,
K. Doormanweg 3, 3621 JV

Breukelen, tel. 262912, e-mail:
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk bureau: M. Pfeiffer, Stationsweg 61b,
3621 LK Breukelen, tel. 261196,
moniquepfeiffer@hotmail.com

Autodiensten: Emmy Wildeman, tel. 241578

Website: www.pknbreukelen.nl

Kerktelefoon: H.P. Vermaat, tel. 261817

Bij de diensten

Iedere vrijdag

Gebed voor Vrede en Verzoening

Van 12.15 – 12.35 uur is er het wekelijks gebed voor Vrede en Verzoening in de traditie van Coventry.

*Zondag 10 september, 12^e van de zomer
Schrift & Tafel*

Profetenlezing: Ezechiël 33:7-11

Antwoordpsalm: Psalm 119:33-40

Evangelielezing: Matteüs 18:15-20

God heeft Ezechiël als wachter over Israël aangesteld. Hij moet hen namens God waarschuwen wanneer ze de verkeerde weg inslaan. Dan zegt God tegen Ezechiël in nogal harde woorden: 'Als Ik tegen een slecht mens zeg dat hij zal sterven, zal hij sterven door zijn eigen schuld, maar jou zal Ik voor zijn dood ter verantwoording roepen.' (33:8) De hardheid wordt enigszins bijgesteld wanneer we in vers 11 lezen: 'Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, de dood van een slecht mens geeft me geen vreugde, Ik wil dat hij een andere weg inslaat en in

leven blijft. Dat staat voorop: God is een God van leven. De wetten die Hij zijn volk heeft gegeven, dienen tot leven. Ze zijn niet gegeven in willekeur door een God die mensen ziet als pionnen om Hem te behagen. Ze zijn gericht op het welzijn van de mens en op het samenleven van mensen. Het heeft dan ook niets te maken met de regels zoals we die vroeger kenden over bijvoorbeeld wat wel of niet op zondag geoorloofd is te doen. Het gaat over veel grotere zaken: betrouwbaar zijn, elkaars recht verdedigen, omzien naar en verantwoordelijkheid nemen voor de minsten, vrede bewaren, in liefde leven... Wie die weg bewandelt, kiest voor het leven. Wie dat niet doet, brengt chaos voort, en niet alleen over zichzelf. Tot zover zouden we kunnen zeggen dat je oogst wat je zaait. Maar het verwonderlijke in deze lezing is dat Ezechiël verantwoordelijk wordt gesteld. Hij moet tenminste de ander waarschuwen om een andere weg in te slaan. Daarin zien we de trouw van God: Hij geeft de mens nieuwe kansen. Wij zouden misschien de boosdoener allang hebben afgeschreven. Maar God vraagt ons de ander te waarschuwen, omdat Hij wil dat de ander leeft. In de lezing uit het evangelie van Matteüs wordt de gemeenschap verantwoordelijk gesteld. Dit gedeelte is weleens de 'kleine kerkorde' genoemd. Hoe regel je het binnen de gemeenschap. De woorden over welke weg je moet bewandelen met iemand die tegen je zondigt, klinken dan ook nogal formeel. Eerst een gesprek onder vier ogen, dan met twee getuigen en als dat niet helpt dan wordt de zaak aan de hele gemeente voorgelegd. En als niets helpt, behandel de boosdoener dan als heiden of tollenaar. De gemeenschap is er dus op gericht elkaar bij het (nieuwe) leven te houden, de wil en het verlangen dat de ander leeft. En hoe behandel je dan de heiden en de tollenaar? Zoals Jezus dat deed, met ontferming en de roep tot omkeer. Werp het oude leven af, bekleed je met de nieuwe mens!

Het blijven lastige teksten omdat bij het lezen van deze gedeelten het voorwaarde is helder te hebben wat wij onder zonde verstaan; traditie-regeltjes overtreden of je doel als mens missen? Want voor je het weet, leiden deze teksten weer tot kleingeestige tucht.

Voorganger: ds. H.H. Schorren

Zondag 17 september, 13^e van de zomer

Oecumenische Vredesdienst

Profetenlezing: Jesaja 2:1-5

Antwoordpsalm: Psalm 72

Evangelielezing: Johannes 4:1-24

Wij beginnen de Vredesweek met een oecumenische viering in de Pauluskerk. Het thema is 'de kracht van verbeelding'. Voor verdere informatie zie onder 'gezamenlijke berichten'.

Voorgangers: ds. A. Matahelumual, pastor J. van Os en ds. H.H. Schorren

In en uit de Gemeente

Frederik de Wit en Evelien van den Akker, (Oukoop 18 3626 AW Nieuwer ter Aa) hebben elkaar hun ja-woord gegeven op zaterdag 2 september. Op een bijzondere locatie, nl. in de kapel van kasteel Haarzuilens, vond het burgerlijk huwelijk plaats waarna de kerkelijke inzegening plaats vond. Een feestelijk bijeenkomst en een mooie dienst met veel familie, vrienden en bekenden maakten dat het een bijzondere dag voor hen is geweest! Vanuit de gemeente willen we jullie van harte feliciteren en wensen we jullie heel veel geluk en een mooie toekomst. Ga met God en Hij zal met jullie zijn!

Het is alweer een aantal weken geleden dat Kees Davids (Kerkplein 16, 3621 BA) met spoed opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Kees was al een tijdje niet in orde, kreeg hoge koorts, een ziekenhuisopname bleek noodzakelijk. Na enig onderzoek bleek dat hij besmet was met de gevaarlijke legionellabacterie. Gelukkig sloeg de antibiotica goed aan en zakte de koorts. Het is een paar dagen heel spannend geweest maar gelukkig ging het de goede kant op. Nadat Kees koortsvrij was en de artsen groen licht gaven, kon hij weer naar huis om daar verder aan te sterken. Het gaat goed met hem, ware het niet dat vermoeidheid en gebrek aan energie hem toch parten spelen. Snel vermoeid, niet kunnen doen wat je in je hoofd hebt, je energie op een verantwoorde manier verdelen, dit valt niet altijd mee! Met Marianne zijn we dankbaar dat het zo goed is afgelopen en wensen Kees heel veel sterkte en geduld zodat hij toch in de toekomst zijn leven weer op kan pakken en de dingen doen waar hij zoveel plezier in heeft. Een hartelijke groet vanuit de Pauluskerk.

Voor Bert en Wil van Dijk- Meijboom (Duivenkamp 620 3607 BN Maarssen) zijn het spannende en onrustige tijden. Bij Wil is vorig jaar borstkanker geconstateerd en na chemokuren, bestralingen en een operatie was nu het moment van een eerste controle. Gelukkig was de uitslag goed! Wel staat haar nu weer een knie-operatie te wachten. Een nieuwe knie moet er voor zorgen dat zij weer beter zal gaan lopen en de pijnklachten zullen verdwijnen. Ze weet wat haar te wachten staat omdat zij ook al aan haar andere knie geholpen is. We wensen haar heel veel sterkte en doorzettingsvermogen om snel weer goed te kunnen functioneren. Haar man Bert moest vorige week ook met een knieprobleem opgenomen worden in het ziekenhuis. Opeens ging zijn knie op slot, een pijnlijk gebeuren. Extra moeilijk is dit omdat het probleem zich voordeed bij zijn goede been, het andere been levert ook de nodige zorgen op. Als beiden dan beperkt zijn in hun mogelijkheden is dat voor de dagelijkse gang van zaken heel lastig. Gelukkig krijgen ze veel steun van hun kinderen en kleinkinderen. We wensen hen alle goeds en veel sterkte bij alles wat hen nog te wachten staat !

Ruim twee weken geleden kregen we bericht over Tony Stoker (H. Aertsenstraat 6, 3621 CG) Tony, een

reislustig mens, verbleef in Azië toen de familie bericht kreeg dat het met Tony niet goed ging. Hij was opgenomen in een ziekenhuis met psychische problemen. Grote zorgen natuurlijk bij de familie. Zover weg en niet weten wat er aan de hand is, vragen die je niet beantwoord krijgt.

De vader van Tony is op het vliegtuig gestapt en naar hem toe gereisd. Bij aankomst bleek dat Tony nog niet in staat was om de lange reis terug te maken, maar gelukkig zijn zij beiden vorige week weer thuis gekomen. Het gaat nog niet goed met Tony, gelukkig krijgt hij hier goede zorg. Een hele geruststelling voor iedereen. Vanuit de Pauluskerk wensen we Tony heel veel goeds, rust en dat de veilige omgeving thuis hem goed zal doen!

Een hartelijke groet,
Margreeth van Ingen

Rondom de kindernevendienst

We vonden het fijn jullie weer in de kerk te zien op 27 augustus, na de vakantie. En wat hebben jullie met elkaar mooie vriendschapsbandjes gemaakt voor de mensen van de kerkenraad die stopten met hun werk en natuurlijk ook voor de mensen die begonnen aan een nieuwe taak op Startzondag. Een feestelijke dienst, met na afloop voor iedereen weer lekkere taart! Komende zondagen lezen we verder uit de Samenleesbijbel, maar niet dezelfde lezingen als in de dienst. We lezen gewoon de hele bijbel door, van begin tot eind. We zijn nu bezig met 1 Samuel. De verhalen over koning Saul, zijn zoon Jonathan en David, zijn vriend. Spannend soms, mooi of grappig... En dan is er de profeet Samuel, de boodschapper van God, die mensen waarschuwt en laat zien wat niet goed gaat in hun leven. We praten en leren over vriendschap, liefde en trouw. En over jaloezie, geheimen, liegen en leugentjes om bestwil. En natuurlijk doén we er ook iets mee. Een spel, een knutsel of een lied maken bijv. De tijd gaat zo meestal snel voorbij!

Tot slot een leuk bericht voor iedereen: Op zaterdag 23 september organiseren we een vossenjacht voor alle kinderen, en een BBQ en kampvuur voor alle kinderen en ouders, verzorgers, vrienden enz. Vanaf 15.00 uur verwachten we jullie op Oukoop 37a. Welkom allemaal! Het is de bedoeling dat iedereen zelf eten en drinken meeneemt en dat met elkaar deelt. Graag opgeven via kindernevendienst@pauluskerk.nl. Dan weten we hoe groot de BBQ moet zijn en hoeveel jagers op zoek gaan naar de vossen.

Groetjes van de leiding en natuurlijk tot ziens!

P.S. Hebben jullie allemaal de foto's van de kindernevendienst al bekeken in de Pauluskerk? En alle doopjurken?

Lieve mensen,

Wij willen jullie hartelijk bedanken voor de mooie kaarten met gelukwensen en lieve woorden die wij van velen van jullie hebben ontvangen voor ons diamanten huwelijksjubileum.

Joop en Ans van den Hoeven - Berkelaar

Bedankt!

Marco Meester (Vingerhoedskruid 12, 3621 TN) wil graag iedereen bedanken voor het meelevend dat hij de afgelopen maanden vanuit de Gemeente mocht ervaren. De vele kaarten, telefoontjes en gebeden hebben hem goed gedaan. Met de nodige hulp en goede medicatie hoopt Marco zijn leven weer beter richting te kunnen geven.

De Kerk viert.

Wat heeft u allen ervoor gezorgd dat deze bijzondere expositie ingericht kon worden!

Hartelijk dank voor uw bijdrage! Heel veel bijzondere trouwfoto's, Bijbels, doopjurken en andere voorwerpen die deze expositie zo bijzonder heeft gemaakt.

Emotionele verhalen die boven kwamen en die met elkaar gedeeld werden, gesprekken over mooie momenten die uitgewisseld werden. Wat roept dit alles veel herinneringen op, prachtig! Helaas moet de expositie weer plaats maken voor de volgende, zo gaat dat nu eenmaal.

Zondag 10 september willen we weer zoveel mogelijk terug geven aan de rechtmatige eigenaar.

We vragen dan ook om na de kerkdienst uw eigendommen weer mee te nemen zodat wij dan zo min mogelijk vergissingen kunnen maken en wij ook niet alles terug hoeven te brengen.

Margreeth

DIACONIE

Toelichting collecte JOP 10 september 2017 Pauluskerk

Waar generaties elkaar ontmoeten



“Had u echt geen eten in de oorlog?”

“Merkte u iets van God in die jaren?”

Zomaar wat vragen die jongeren in een klein dorp in het oosten van het land stelden aan een ouder gemeentelid. Wat ontstaan er mooie gesprekken als jong en oud in de kerk elkaar echt ontmoeten. En wat jammer dat deze waardevolle ontmoetingen juist in de kerk, de plek die hiervoor bij uitstek geschikt is, in de praktijk zo weinig voorkomen. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gelooft in een kerk waar generaties niet zonder elkaar kunnen. Waar jong en oud elkaar ontmoeten vanuit het geloof dat ze elkaar keihard nodig hebben. Help ons zoveel mogelijk protestantse kerken te helpen dit daadwerkelijk te realiseren!

Toelichting collecte HGJB 10 september 2017 Pieterskerk

Op 10 september is de collecte voor de HGJB, de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond. Goed kerkelijk jeugdwerk is belangrijk. Het rust jongeren toe om te leven



voor Gods aangezicht. Want leven met God gaat niet vanzelf. Jongeren mogen leren en ontdekken wie God is, wie zij zelf zijn en waarom God hen oproept tot een leven in afhankelijkheid en navolging.

De HGJB helpt kerkelijke gemeenten met materiaal voor catechese en jeugdwerk, toerusting en training van leidinggevendenden in het jeugdwerk. Ook investeert de HGJB in de levens van duizenden jongeren door vakanties, scholierenweekenden, TOV-avonden en de kerstconferentie. Om dit ook voor de komende generatie mogelijk te maken zoekt men betrokken gemeenteleden, (groot)ouders die willen investeren in goed kerkelijk jeugdwerk. We kunnen niet zonder uw steun.

Namens de HGJB alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Toelichting collecte Vredeswerk: Verbeeld de vrede 17 september 2017

In de Vredesweek is de landelijke collecte bestemd voor het Vredeswerk van de Protestantse Kerk.

In Matteüs 24 waarschuwt Jezus ons, dat er een tijd komt waarin we zullen horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Het lijkt wel of Hij het heeft over 2017. Meer dan ooit zijn er mensen nodig die zich inzetten voor vrede, tolerantie en begrip in deze verscheurde wereld.

Tijdens de Vredesweek geven we in de collecte speciaal voor iedereen die werkt aan verbinding en vrede. Voor Olena Hantsyak, uit Oekraïne. Haar organisatie traint mensen om het gesprek te leiden tussen groepen mensen die met elkaar op gespannen voet leven. Ons geld gaat naar Swe Tha Har, een organisatie in Myanmar, die kinderboeken verspreidt over vrede. En we geven aan initiatieven in Nederland, zoals het overleg Joden, Christenen en Moslims, die zich steeds meer, ook op lokaal niveau, inzet voor meer onderling begrip.

Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk het Vredeswerk van Kerk in Actie en PAX. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 52 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Vredeswerk.



Hulp nodig? Bel 0900 4474474
ma t/m do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)
Hulp bieden? Bel 0318 742510

Voedselbank



VOEDSELBANKEN.NL

Oog voor voedsel - Hart voor mensen

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse

Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappendoen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de

Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
Zondag 6 augustus 2017		
Bijbelvereniging	116,30	194,70
Kerk	129,20	250,00
Zondag 13 augustus 2017		
Werelddiaconaat Peru		190,45
Zending	200,51	
Kerk	139,55	126,00
Zondag 20 augustus		
Diaconie	214,96	230,60
Kerk	167,02	226,00
Zondag 27 augustus		
Hospice Majoshaza	311,00	212,73
Wilde Ganzen (Taizé)	5,30	
Kerk	131,05	213,00

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Inloopochtenden in het Bonifatiushuis



Op *dinsdagochtend* 12 september staat de deur van het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken,

gezellig met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u ook eens ontmoeten? Graag tot ziens! Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. R. Groenberg, T. Brandsmastraat 71, tel. 263232.

Bewust Bijbel lezen

Stoelen met teksten



Op woensdag 13 september ben u weer van harte uitgenodigd om samen een Bijbeltekst te bestuderen. De

avond begint om 20.00 uur in de achterzaal van de Pauluskerk. Gespreksleider is ds. Harold Schorren.

Iedere 2e woensdag van de maand (in februari de 1^e i.v.m. Aswoensdag) buigen we ons over Bijbelse teksten die de zondag daarna in de kerk klinken. Wat zeggen teksten ons bij een eerste lezing in ons persoonlijk bestaan? Welke verschillen zien we tussen diverse vertalingen? En natuurlijk krijgt u achtergronden bij het ontstaan van de teksten en de schrijvers. Boeiende en

leerzame avonden waardoor verhalen bewuster beleefd worden.

Seniorengespreksgroep

De Apostolische Geloofsbelijdenis



Op donderdag 14 september om 14.30 uur bent u weer welkom! Iedere tweede donderdagmiddag van de maand is er seniorengespreksgroep. We komen samen in de achterzaal

van de Pauluskerk. Natuurlijk is het mogelijk dat er voor vervoer gezorgd wordt. Houdt u van een goed en interessant gesprek, dan is deze groep iets voor u. Dit seizoen gaan we de Apostolische Geloofsbelijdenis bespreken aan de hand van het boek van ds. Jac. Goorhuis, "Geloof belijden" (1991). De apostolische geloofsbelijdenis (De Twaalf Artikelen van het Geloof) is een van de centrale geloofsbelijdenissen uit het christendom. De belijdenis is langzaam ontstaan uit onder andere verzen uit de Bijbel en rond 170 is de eerste bekende versie op schrift gezet. Maar het is ook een belijdenis die bij ons in onze tijd veel vragen oproept: Is God Vader? Kunnen we Hem in alle ellende die mensen overkomt nog wel de Almachtige noemen? Was Maria maagd? Wacht ons een oordeel? En wat betekent opstanding des vleses? Iedere maand leggen we één artikel onder de loep en praten we er verder met elkaar over. Zo zullen we gaandeweg ontdekken wat de belijdenis ons (nog) kan vertellen en wat ons eigen geloof is.

De wandeling

Op donderdag 14 september gaan we weer van start. Wandelt u graag? Wandel jij graag? Dan kunnen ook dit seizoen de wandelschoenen aan! In onze omgeving genietend van ruimte, rust, natuur, stilte, rivier, kanaal, flora en fauna, hopen we met elkaar te wandelen en onderweg van gedachten te wisselen over diverse thema's. We wandelen iedere tweede donderdag van de maand. We starten om 9.00 uur op het Kerkplein bij het Bonifatiushuis en zijn rond 11.00 uur weer terug. De tweede donderdag van mei, 10 mei, is het Hemelvaart. Dan gaan we dauwtrappen (zie elders in dit jaarprogramma).



Kerkbalans 2017

Onderstaand treft u aan de toegezegde stand van Kerkbalans per 31 augustus 2017 met daarbij het bedrag wat reeds ontvangen is.

Stand 31 augustus 2017

Toegezegd Pauluskerk	Ontvangen
€ 128.388	€ 88.407
Toegezegd Pieterskerk	Ontvangen
€ 71.649	€ 50.377

Namens het College van Kerkrentmeesters, Jan Winkel

Vredesweek 2017

De kracht van verbeelding

Oecumenische viering

Datum zondag 17 september 2017, 10.00 uur, Pauluskerk

Gebedsmomenten

Iedere dag om 19.15 uur

Maandag 18 september

Pieterskerk (PKN), Straatweg 59

Dinsdag 19 september

Silo (MEK), Karel Doormanweg 49

Woensdag 20 september

Johannes de Doperkerk (RKK), Straatweg 146

Donderdag 21 september

Witte Kerkje (NGK), Dillenburgstraat 8

Vrijdag 22 september

Pauluskerk (PKN), Straatweg 37



In een tijd van groeiende verdeeldheid, doet vredesorganisatie PAX een beroep op de kracht van de verbeelding. Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij gekomen. In ons eigen land versterken

populistische leiders en bewegingen de polarisatie tussen "wij" en "zij". Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel mensen voelen zich hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt. Ook internationaal nemen spanningen en tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in vrede, in ons eigen land om elkaar te blijven vinden.

Ga deze Vredesweek op zoek naar jouw verbeeldingskracht. Door een beroep te doen op je verbeeldingskracht ga je anders kijken en denken. Je maakt je los van bestaande beelden en overtuigingen, nieuwe beelden en ideeën krijgen de ruimte. Verbeeldingskracht stelt je in staat om te dromen, om grenzen te verleggen, om samen te zoeken naar wat je bindt met anderen in plaats van verdeelt. Het stelt je in staat om je te laten inspireren door moedige vredesactivisten in conflictgebieden die blijven geloven in vrede. "De kracht van verbeelding" biedt hoop op een betere wereld. Een wereld waarin plaats is voor iedereen. Laten we deze Vredesweek openstaan voor elkaars dromen en beelden over vrede. Laten we elkaar blijven zoeken en vinden.

Wij zijn ervan overtuigd dat we samen in staat zijn om te laten zien dat het anders kan. Jong en oud, iedereen kan meedoen.

Kunst als respect voor oud handgeweven linnen

Expositie werken Els Lemkes in Pauluskerk te Breukelen

Handgeweven linnen is de basis van het werk van Els Lemkes dat in de nieuwe expositie in onze kerk wordt getoond vanaf 14 september. De rollen linnen komen van haar schoonmoeder, een Achterhoekse boerin. Deze rollen zijn een kostbaar bezit. Lemkes bewerkt ze tot grote vlakken met ribbels, golven en andere vormen, soms ook met kleuren. Het oorspronkelijke materiaal blijft daarbij goed zichtbaar. Haar doeken doen denken aan de minimalistische reliëfs van Jan van Schoonhoven. De kunstenaar Els Lemkes studeerde in 1981 af aan de Academie voor Beeldende Vorming in Amsterdam. In de jaren '60 had ze al de lerarenopleiding in oude handwerktechnieken, tekenen en textiel afgerond. Laatstgenoemde opleidingen kwamen haar uitstekend van pas toen ze op artistieke wijze aan de gang ging met het haar geschonken linnengoed uit de linnenkasten van haar schoonmoeder. Dit linnen, dat van oudsher in huishoudens een kostbaar bezit was, wordt door Lemkes bewerkt (bijvoorbeeld geplooid of gerafeld) en soms van kleur voorzien. De persoonlijke band die Lemkes heeft met het linnen en haar gedegen besef van de waarde van dit familie-erfgoed maakt dat elk kunststuk door haar op zeer zorgvuldige wijze wordt gecreëerd volgens een vooraf opgesteld plan.

De expositie is tot en met 18 november te bezichtigen op donderdagen, vrijdag en zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.



**Protestantse
Kerk**

Geloof·Hoop·Liefde

Pioniersplekken

Wat is een pioniersplek?

Naast de bestaande kerken zijn er mogelijkheden voor andere vormen van christelijke gemeenschap en kerkzijn. Zoals pioniersplekken. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert het ontstaan van pioniersplekken: dat zijn nieuwe vormen van kerkzijn voor mensen die niet (meer) naar een kerk gaan. Belangrijke uitgangspunten zijn afstemming op de context, werken vanuit gedeeld geloof en gericht zijn op duurzame gemeenschapsvorming.

Allerlei vormen

Pioniersplekken kunnen vanuit allerlei vormen ontstaan. In een café verhalen uit de Bijbel bespreken; een kledingruilwinkel; een leefgemeenschap; ouders die samen met hun kinderen eten, zingen en knutselen; een klooster nieuwe stijl; een netwerk van jongeren...het kan allemaal. Wees creatief! Tegelijk hebben al die

pioniersplekken eenzelfde verlangen: een netwerk of gemeenschap vormen waar mensen kunnen ontdekken dat God liefde is en nabij wil zijn. Zonder het mensen op te dringen, gunnen wij hen de waarde van het christelijk geloof te ontdekken. Pionieren kan van start gaan in een nieuw gebied, zoals een nieuwbouwwijk. Het kan ook in een omgeving waar al een kerk is, maar dan gericht op mensen die niet (meer) in de kerk komen. Zo gingen in Veenendaal en Amsterdam initiatieven van start voor mensen van buitenlandse afkomst. Want veel van deze mensen voelen zich niet thuis in Nederlandse kerken. Er zijn ook initiatieven voor jonge gezinnen, ouderen en mensen met allerlei spirituele interesses. Ook kan een pioniersplek van start gaan vanuit een gemeente die op haar einde loopt en opnieuw begint: een doorstart.

Van verlangen naar actie

Een pioniersplek hoeft niet veel geld te kosten. Ook is er niet per se een dominee of kerkelijk werker bij nodig. Het hoeft ook niet heel grootschalig te zijn, want meestal gaat het om relatief kleine groepen, ergens tussen de 15 en 75 mensen. Groter mag natuurlijk ook. Een pioniersplek begint vaak bij één of twee mensen die een missionair verlangen willen omzetten in actie. Hoe dat kan gaan?

Waarom pionieren?

Nog geen vijftig jaar geleden aten Nederlanders bijna alleen aardappelen en groente. Nu eten mensen wraps, sushi, noodles en meer. Zoals ons eten veel diverser is geworden, zo is Nederland ook veel diverser geworden qua hoe mensen in het leven staan. Wat we belangrijk, mooi en handig vinden, dat verschilt. Een kerkdienst op zondagochtend, hoe goed dat ook is, past daardoor niet bij iedereen. Door te pionieren ontstaan er nu méér vormen van kerkzijn. Nieuwe vormen, waardoor mensen op hun eigen manier meer kunnen ontdekken van het christelijk geloof. Bij pionieren vragen we van mensen niet om zich aan te passen aan onze kerkelijke gewoonten, maar gaan we naast mensen staan en passen wij ons aan. Om vervolgens samen te ontdekken hoe het evangelie van betekenis kan zijn in onze levens. We hopen en bidden dat zo meer mensen ontdekken wat de waarde is van het christelijk geloof.

Leren van elkaar

Vanuit de bestaande kerken willen we ook leren van wat er gebeurt bij pioniersplekken. Wat maakt dat we een initiatief zien als een vorm van kerkzijn of juist niet? Wat is de essentie van kerkzijn? Hoe wordt er leiding gegeven? Op welke nieuwe manieren kunt u uw geloof beleven? Daar willen van we leren. Daarom is het belangrijk dat een pioniersplek verbonden is met één of meer bestaande kerken. En omgekeerd geldt ook dat pioniers kunnen leren van bestaande kerken, want over veel vragen is tenslotte al eens nagedacht.

Wat zijn de eerste stappen?

Een pioniersplek begint bij mensen, die in hun eigen plaats en context gemotiveerd zijn om het christelijk geloof in woord en daad te delen met anderen. Hun verlangen vormt de basis van pionieren. Dat kan beginnen in een kerkenraad of met één. Meestal begint een pioniersplek met een paar mensen met een droom. Maar hoe dan verder? Is er al een plan? Wat denkt de kerkenraad er van?

Drie pijlers

Bij de voorbereiding zijn drie zaken belangrijk om tot pionieren te komen:

Een visie:

Om te pionieren is het belangrijk dat er een gedeelde visie gaat ontstaan, een visie waar het pioniersteam én de gemeente enthousiast over zijn. Het pioniersteam heeft daarbij het voortouw om tot zo'n visie te komen, door te luisteren. Dat mondt uit in een pioniersplan. Daarin staat waarom er gepionierd gaat worden, hoe, voor wie, wat dat kost en zo nog wat zaken

Een team:

Zonder mensen die de schouders eronder willen zetten, wordt het niets. Het is belangrijk dat er een pioniersteam gaat ontstaan. Het gaat dan om circa twee tot zes mensen die het voortouw willen nemen bij de realisatie van de visie en daar ook tijd voor hebben.

Draagvlak:

De Protestantse Kerk vindt het belangrijk dat pioniersplekken verbonden zijn met één of meer lokale gemeenten of een classis. Er zal draagvlak in die gemeente(n) moeten groeien willen ze oprecht 'ja' kunnen zeggen tegen pionieren. Informeer mensen daarom, neem hun zorgen en advies serieus en gun mensen tijd om te wennen aan het idee.



De ervaring leert dat het helpt om de landelijke kerk zo vroeg mogelijk te betrekken bij de voorbereidingen. Voor elke pioniersplek in voorbereiding is een startbegeleider beschikbaar. Deze startbegeleider helpt bij het ontwikkelen van een visie, een team en draagvlak.

PIONIERSPLEK IN 'T KORT

- Vernieuwende vormen
- Voor rand- en buitenkerkelijke mensen
- Afstemming op de context
- Werken vanuit gedeeld geloof
- Duurzame gemeenschapsvorming

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Bezorging: W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijzen: € 20; voor postabonnees € 30

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 16) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl

Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL41 FVLB 0635 8109 99, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email hansmanhenk@hetnet.nl

Adres Pauluskerk: Straatweg 37, 3621 BG Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com